

AProPos

*Informatieblad van de R.K. parochie De Goede Herder
Deelgemeenschap H.H. Andreas, Petrus en Paulus
Maassluis*

jaargang 28

nummer 4

december 2021

Voorwoord

Een historisch feit: Jaargang 28 nummer 4 is het einde van het “Informatieblad van de R.K. parochie De Goede Herder Deelgemeenschap H.H. Andreas, Petrus en Paulus te Maassluis”.

Een toch wel lange geschiedenis van onze lokale geloofsgemeenschap!

Een gemeenschap die voor het overgrote deel gedragen is en wordt door vrijwilligers. Een gemeenschap die de handen uit de mouwen weet te steken.

Denkend aan de AProPos, een treffende naam gegeven door Richard Niederer bij de start van de samengestelde parochie, is het een blad waarbij het grootste aantal vrijwilligers betrokken is geweest in de loop van die 28 jaren.

Denk aan de vele lopers, de vouw- en nietgroep, de samenstellers van de loperslijsten, de drukkers en de redactieleden.

Misschien bent u ook wel één van die velen? In ieder geval bent u een van de lezers van AProPos!

Daarom past hier een woord van grote dank voor al die vrijwilligers; sommigen vanaf het eerste uur.

Het is teveel om al die namen te noemen met het gevaar dat er iemand wordt vergeten. In ieder geval o.a. dank aan Peter,

Kees, Marie, Joke, Toos, Wil, Ria, Lia, Truus, Marian, José en al die anderen. Maar we maken een kleine uitzondering voor de redactieleden die dit ook jarenlang hebben gedaan.

Marianne Soors die vele jaren de coördinator en het aanspreekpunt was; Carmen v.d. Male die vanaf het begin al het drukwerk verzorgde; Annelies Jungschläger verzorgde lange tijd de lay-out; Koos van Wijk droeg menig jaar verantwoordelijkheid voor de bezorging en advertenties en Jos Cobben deed het correctiewerk en schreef sinds maart 2007 103 voorwoorden.

De lopers zullen hopelijk niet afhaken, want Kerk aan de Waterweg blijft verschijnen, maar ze hoeven nu minder vaak op pad.

In dit nummer lezen we over afscheid maar ook een advertentie voor de toekomst. We blijven in beweging...altijd op weg naar de horizon naar nieuwe dingen.

En die kans krijgen we elk jaar weer opnieuw als we Kerstmis en Nieuwjaar gaan vieren. Het is aan ons om die kans te grijpen; die is niet leeftijdgebonden!

Namens de redactie een Zalig Kerstfeest
en een Gezegend Nieuwjaar



Geboren

Zaterdag 18 september is Oliver Rudolf Erik geboren, zoon van Richard en Rebecca van Scherpenzeel- Havermans.

Wij wensen de ouders veel geluk en liefde voor de toekomst.

Doop, Vormsel en Eerste Heilige Communie

Zondag 31 oktober trad Henriëtte Longayroux-Niewold toe tot de rooms-katholieke kerk.

Overleden

Maandag 25 oktober 2021 is op 82-jarige leeftijd de heer Ron Brouwer overleden.

Hij woonde aan de Schollebaarstraat. De crematie vond plaats in besloten kring.

Dinsdag 2 november is mevrouw Joanna Wilhelmina Maria (Jo) Kokx-van Ettinger overleden. Zij werd 104 jaar en woonde aan De Vloot.

Haar uitvaart was op dinsdag 9 november in de Petrus en Pauluskerk waarna zij werd begraven op de Algemene Begraafplaats.

Zondag 14 november is mevrouw Veronica Maria Poppelier-Driessen overleden.

Zij werd 86 jaar. De crematie vond plaats in besloten kring.

Donderdag 18 november is mevrouw Clazina Maria van der Burg-Zwaard op 83 jarige leeftijd overleden. Zij woonde in de Seringenstraat.

Haar uitvaart was op donderdag 25 november in de Petrus en Pauluskerk. De crematie vond plaats in besloten kring.

Als sterven dichtbij komt.....

Goed om te weten dat de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (vptz-nwn) er zijn voor u, voor u in de laatste levensfase én voor uw naasten. Er zijn met tijd, aandacht, liefde, zorg, een luisterend oor, een open hart.....

Vrijwilligers die er zijn voor u als u in uw eigen woon/leefomgeving wilt blijven. Zij kunnen een welkome aanvulling, ondersteuning zijn van de mantelzorger(s) en/of de professionele zorg. Ze zijn er in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Voor meer informatie kunt u bellen met de coördinator, tel. 0651175006 of de website:www.vptz-nwn.nl

Of een mail sturen naar info@vptz-nwn.nl

Bij mijn afscheid als gebedsleider

Vorig jaar heb ik in de Pastoraatgroep al aangegeven eind 2021 te willen stoppen als gebedsleider. De reden hiervoor is dat met het klimmen der jaren mijn inspiratie om een aansprekende viering te verzorgen begint af te nemen en ook het voorgaan in uitvaartvieringen me, in emotioneel opzicht, zwaarder begint te vallen.

In 1986 ben ik, na mijn opleiding aan de pastorale school, op verzoek van pastoor Ammerlaan, in de voormalige Petrus en Paulusparochie met deze mooie vrijwilligerstaak begonnen. Onder de opvolgers van pastoor Ammerlaan, Joost de Lange en Dick van Klaveren, heb ik, samen met Marianne Paalvast, dit werk voortgezet. Meestal gingen we enkele keren per jaar voor, afhankelijk van het al dan niet beschikbaar zijn van een vervangende priester, want als pastoor wil je tenslotte ook wel eens een weekend vrij hebben.

Met het vertrek van Dick van Klaveren begin 2008 en het daarop volgende pastoorloze tijdperk tot begin 2010 brak voor ons als gebedsleiders een drukke periode aan. Gelukkig kwam Jos Cobben eind 2009 de gelederen versterken. Na het opgaan van de Andreas, Petrus en Paulus-parochie in parochie De Goede Herder werd het takenpakket van de gebedsleiders gereduceerd tot gemiddeld één zondagsviering per maand. Dus ongeveer 4 vieringen per jaar per gebedsleider, maar daar kwam nog wel een aantal uitvaartvieringen en vieringen in de DrieMaasHave bij.

Zoals gezegd begon me dat langzamerhand wat te zwaar te worden en dan wordt het tijd om er een punt achter te zetten. Na 35 jaar in woord-, gebeds-, communie- en uitvaartvieringen te zijn voorgegaan was het zondag 28 november zover. U, als parochianen van onze deelgemeenschap, wil ik van harte bedanken voor uw vertrouwen gedurende die afgelopen 35 jaar. Ik heb altijd gezegd dat ik dit werk alleen maar kan doen wanneer ik mij door de gemeenschap, door de parochianen

dus, gedragen weet. En daaraan heeft het, bij mijn weten, in al die jaren nooit ontbroken.

Marianne en Jos wens ik veel zegen toe bij het voortzetten van hun taak als gebedsleider/lekenvoorganger. En wie weet, kan mijn vertrek juist anderen inspireren om eens na te denken over de toekomst van onze parochie en over haar of zijn rol daarin. Tot slot kan ik alleen maar zeggen 'tot ziens', want ik blijf voorlopig gewoon werkzaam in mijn overige taken als lid van onze deelgemeenschap.

Koos Vaissier

Dankjewel Koos!

Een bedankje namens onze gemeenschap lijkt hier zeker op zijn plaats! We hebben geen andere keuze dat het besluit van Koos te respecteren, maar we zullen hem wel erg missen.

Ik weet zeker dat ik namens de hele gemeenschap spreek, als ik zeg dat we hem heel dankbaar zijn, voor al die jaren dat hij klaar stond om voor te gaan in de Woord-en Communievieringen. Koos heeft ons daardoor geïnspireerd om ons geloof bewuster te beleven, gewoon door de manier waarop hij vooringing.

Gewoon door zichzelf te zijn, en dus op een heel bescheiden en integere manier, Koos eigen, door ons vooral in zijn overwegingen mee te nemen in zijn gedachtegang, met voorbeelden die ons raakten en daarmee ons geloof bewuster deed beleven. Daar werden we gewoon blij van!

Zelf kijk ik ook terug op de vele uitvaarten die wij samen mochten verzorgen. Dat ging altijd zonder problemen, we vulden elkaar aan en gaven elkaar ruimte. Dat zal ik nu zonder hem moeten doen. Ik zal hem daarin zeker missen!

Koos, gelukkig leg je alleen deze taak van gebedsleider/lekenvoorganger neer en mogen we van jouw deskundige, serieuze manier waarop je dingen aanpakt, op het secretariaat en zowel in de Beheercommissie als in de Pastoraatgroep, hopelijk nog lang genieten!

Nogmaals bedankt voor alles!

Marianne Paalvast

Kerstmis 2021

Vanaf 1 december tot en met Kerstmis zullen er in onze parochie geen vieringen zijn na 17.00 uur. Er zijn dus ook geen vieringen op Kerstavond.

Aanmelden voor de vieringen op eerste en tweede kerstdag.

Zowel op zaterdag 25-12 (1^{ste} kerstdag) als op zondag 26-12 (2^{de} kerstdag) wordt er om 09.30 uur een H. Eucharistieviering gehouden. U kunt zich alleen telefonisch (010-5912080) bij het secretariaat aanmelden voor een van deze vieringen op donderdagmorgen 23-12-2021 en vrijdagmorgen 24-12-2021 tussen 09.00 uur en 11.30 uur.

Op 1^e Kerstdag is er gelegenheid tussen 14.00 uur en 16.00 uur om een bezoek te brengen aan een levende kerstgroep. Jozef en Maria zijn dan met hun pasgeboren zoontje in de kerkruimte aanwezig. Daarnaast kunt u, met uw kinderen of kleinkinderen onze kerststal bekijken en horen en zien wie daar allemaal zijn. U kunt ook een kaarsje bij de stal aansteken of zoals altijd, bij Maria.

De allerlaatste keer

We gaan even terug in de tijd en wel naar januari 1982: er zijn nog twee eigen parochies.

Op een dinsdagavond hebben wij, Peter en Janny, ons aangesloten bij de koorrepetitie van het jongerenkoor "Akkoord". In die tijd was het nog heel gewoon dat de koorleden meedachten bij het samenstellen van de viering, een themaviering wel te verstaan. Een liturgiegroepje en een combo waren altijd wel nodig.

Ook verscheen regelmatig "Van Binnenuit" het parochieblad van de Andreasparochie.

Naast een voltijd baan op een administratie werd er tijd vrijgemaakt om de lay-out te verzorgen en de vergadering in de pastorie aan de Zilvermewestraat bij te wonen.

Ook het rondbrengen werd een taak.

Veertig jaar terugdenkend moet ik constateren dat er heel wat gebeurd is en van “Binnenuit” ook gewijzigd is en zelfs een poosje verdween.

Er zijn heel wat stappen gezet om te komen tot het huidige blad “AProPos” en vandaag is hij voor het allerlaatst in onze brievenbus gevallen.

Jammer!

De verhalen van Maassluis worden ondergebracht in Kerk aan de Waterweg en misschien krijgt u wel een uitgebreidere weekagenda; wie zal het zeggen.

Ik wil dan ook iedereen bedanken die al die jaren zich op de een of andere manier heeft ingezet om ons, parochianen, op de hoogte te brengen en te houden van het reilen en zeilen in de kerk.

Janny Bergmans

Actie Kerkbalans 2022

Samen kerk zijn.

Het is mooi om te zien hoe we bij alle coronamaatregelen samen kerk zijn. We ontmoeten elkaar tijdens vieringen en activiteiten en we mogen samen zingen en koffie drinken.

We zijn samen onderweg in geloof. Als parochie merken we dat de kerk een plek van betekenis blijft voor velen.

Een plek met inspirerende vieringen, voor het opsteken van een kaarsje, een luisterend oor en levensreddende hulp aan armlastigen.

Graag houden we dit ook volgend jaar in stand. Want we zijn gewend geld te reserveren voor de sportvereniging of het krantenabonnement, maar ook de parochie heeft financiële bijdragen nodig. Anders dan in ons omringende landen ontvangt de parochie namelijk géén subsidie van de overheid en zijn wij volledig afhankelijk van giften.

Denkt u daarom aan de actie Kerkbalans? Zo houden we samen de parochie financieel gezond en al het goeds in stand. De actieperiode Kerkbalans loopt van 15 januari tot en met 29 januari 2022.

Wilt u nu al een donatie doen, dan kan dat natuurlijk. Ook deze bijdrage is van harte welkom op rekeningnummer NL18 INGB 0000 1146 41 op naam van DGH dg HH Andreas Petrus en Paulus.

Uw gift is juist nu meer dan welkom. Als parochie zijn wij na de versoepelingen van de coronamaatregelen weer met hart en ziel aan de slag gegaan om 'nabijheid' binnen onze geloofsgemeenschap te creëren. Binnen de mogelijkheden worden weer volop activiteiten georganiseerd en we halen klussen in die door corona niet mogelijk waren. Het pastoraal team en de vrijwilligers zetten zich daar met een glimlach op het gezicht voor de volle 100% voor in. Om alle positieve inzet op pastoraal en diaconaal gebied ook komend jaar mogelijk te maken, vragen we u een gift te doen tijdens actie Kerkbalans. Juist om deze nabijheid te steunen. Vrijwilligers zijn nu druk bezig om de nieuwe actieperiode van Kerkbalans voor te bereiden, deze loopt van 15 januari tot en met 29 januari 2022. Helpt u met een gift om ontmoeting, nabijheid en saamhorigheid te blijven creëren? Zo houden we samen de parochie vitaal en levendig!

Gerard van Leeuwen

Inzameling Voedselbank

Op 18 december aanstaande organiseert Buurtpreventie Maassluis een inzamelactie voor de Voedselbank. U kunt uw gaven bij de Petrus en Pauluskerk inleveren op zaterdagmorgen tussen 10.00 uur en 13.00 uur én op zondagmorgen 19 december direct na de viering van 09.30 uur.

Informatie over de Voedselbank

Er is nog steeds een hoog aantal cliënten. Er gaan cliënten af en er komen er elke week weer bij. Vaak zijn het zeer schrijnende gevallen. Een luisterend oor, een gesprek, problemen serieus nemen zijn van groot belang. De aanvoer van levensmiddelen voldoet nog steeds niet. Ook vanuit het

Distributiecentrum van de landelijke organisatie loopt het nog niet goed; soms komen er slechts twee producten per week.

De toelevering vanuit de twee andere voedselbanken blijft in stand; waren zij er niet dan zouden wij het niet redden. Dit geldt niet alleen voor de Voedselbank maar ook voor Non-Food bank. Het supermarktmodel functioneert naar tevredenheid; door de codekaarten kunnen we maatwerk blijven leveren.

Het menstruatiemiddelenuitdeelpunt functioneert bijzonder goed. Helaas is de kast regelmatig helemaal leeg.

Momenteel zijn er statushouders bij ons geplaatst om zo taalkennis op te doen.

Non-Foodbank: speelgoed en kledingbank

De kledingbank draait gelukkig goed; er wordt (meestal) voldoende kleding aangeleverd. Veel mensen die op de minimumgrens leven kunnen op een eenvoudige manier hun kleding daar halen. In de planning staat een schoenenuitdeelactie. Door fondswerving is het gelukt om nieuwe schoenen aan te schaffen. Ook kinderen en jongeren die bekend zijn bij andere welzijnsorganisaties en kerken kunnen met een verwijsbrief gebruik maken van deze actie.

De speelgoedbank draait op volle toeren. Zorgen waren er over het speelgoedaanbod met Sinterklaas. Onze oproep op de WOS heeft gelukkig tot een groot aanbod geleid, zodat we op 3 december voldoende speelgoed hadden om uit te geven. Ook hier geldt: kinderen en jongeren die bekend zijn bij andere welzijnsorganisaties en kerken kunnen met een verwijsbrief gebruik maken van deze actie.

De kerstmarkt wordt opgezet en gaat binnenkort open.

De huisraadbank trekt elke vrijdag veel “bezoekers”. Het gaat dan om bestek, serviesgoed, pannen en ander huishoudelijk materiaal, maar ook decoratiemateriaal. Dit geldt ook voor de

babyafdeling. We zijn op zoek naar commodes, het liefst zo klein mogelijk.

Het fietsenproject draait dankzij een vluchteling uit Tibet en één uit Syrië.

Adventskrans maken (Zaterdag 27-11-2021)

Het was spannend; zou het maken van de Adventskrans doorgaan? Wat was ik blij, dat het door mocht gaan. Dus op naar de Petrus en Pauluskerk. Daar was al voor koffie en thee gezorgd; mondkapje op als je liep en zoveel mogelijk blijven zitten. Alles wat je nodig had werd door Marjoes en René op je plaats bezorgd. Het liep als een trein. Er was geen voorbeeld gemaakt. Ieder moest maar zien er wat van te maken. Juist dan krijg je ondanks dezelfde materialen heel verschillende stukken. Ik moest even denken aan corona: dezelfde regels die door iedereen verschillend worden ervaren.

Maar iedereen heeft een fijne ochtend gehad en ging met een mooie adventsstuk naar huis.

Fijne feestdagen, Gerda van Schie

De Andreas, Petrus en Paulus deelgemeenschap van de Goede Herder kan niet zonder uw vrijwilligerswerk!

Wij mogen ons gelukkig prijzen met al onze vrijwilligers. Omdat wij heel trots zijn op al die steunpilaren die zich inzetten in onze deelgemeenschap willen we de jubilarissen onder ons huldigen.

Normaal gesproken doen we dat op startzondag, maar dat was helaas niet mogelijk. Wij gaan er als 'Zorg Voor Vrijwilligers' speciaal zelf op uit om deze mensen die zo vaak voor ons klaar staan een attentie te brengen.

We benoemen onze jubilarissen van 2021 en hun verdiensten.

10 jaar vrijwilliger in de kerk.

Hanan Dawood

Al 10 jaar zingt Hanan het hoogste lied in het Andreas, Petrus en Pauluskoor.

Bart Voskamp

Als koorzangertje zong Bart, toen nog Bartje, dapper in het Andreaskinderkoor. Later is hij misdienaar en zelfs acoliet geworden.

Britt Voskamp

Het blijft in de familie, want ook Britt zong in het Andreaskinderkoor en stroomde als alt door naar het jongerenkoor ToBeContinued. Britt verleende ook haar diensten als misdienaar en acoliet. En zelfs op de lijst voor Bedrijfshulpverlening (BHV) komen we haar naam tegen!

Nicole van Marrewijk

Nicole heeft haar stem laten klinken in het Andreaskinderkoor en is later doorgestroomd als sopraan bij het jongerenkoor ToBeContinued.

20 jaar vrijwilliger in de kerk.

Yvonne Buys

Dit wordt een lange lijst van onze altijd actieve Yvonne. Sinds 2001 zingt Yvonne als sopraan in het Andreas, Petrus en Pauluskoor en in het Rouw- en Trouwkoor. Van 2001 tot 2003 was zij begeleidster bij de kindercatechese. Op dit gebied heeft ze de Pastorale School gevolgd en met goed gevolg beëindigd. Van 2003 tot 2009 nam ze de Zorg voor Vrijwilligers op zich en daar is een goed zicht op alle vrijwilligers uit voort gekomen. Ondertussen kon ze er gemakkelijk de taak van wijkverdelers voor de kerkbladen bij hebben en ging ze de enveloppen voor de kerkbalans bezorgen. Zij werd lid van de werkgroep kerkvervoer. In 2007 werd ze lid van de groep MOV (Missie, Ontwikkeling, Vrede) en ging meewerken aan de Vastenactie. Ook neemt zij deel aan de levende Adventskalender en is betrokken bij het organiseren van Bedevaarten. Zij werd in 2011 stuurgroepvoorzitter/coördinator van het werkveld Diaconie en zit in de Pastoraatgroep. Zij nam deel aan het

diaconaal platform. Zij is lid van de werkgroep Rouwbegeleiding. Ze verzorgt de liturgische was en organiseert gezellige soosmiddagen.

Deze 20 jaar zijn bepaald niet ongemerkt voorbijgegaan !

Margreet Ham

Vele jaren heeft Margreet secretarieel werk gedaan voor de Petrus en Paulusparochieparochie en later voor de Andreas, Petrus en Paulusdeelgemeenschap.

Van 2001 tot 2013 was Margreet lid van de werkgroep Rouwbegeleiding. Daarvoor volgde zij de cursus Palliatieve Zorg. Ze bezorgt de AProPos en de enveloppen voor de Kerkbalans. Ook was ze lid van de werkgroep Kerkvervoer.

Els van Houwelingen

Sinds 2001 voegde Els zich als alt bij het Andreas, Petrus en Pauluskoor. Ze bezorgt de AProPos en de enveloppen voor de Kerkbalans.

In de vastentijd is Els beschikbaar om haar kookkunsten te tonen voor de Vastenmaaltijd.

Carmen van der Male

Al sinds 2001 verbindt Carmen zich aan wat te maken heeft met de AProPos. Zowel met de redactie, de drukkerij, de binderij, als de wijkverdeling.

Ze is ondertussen nog een jaar lid geweest van de

Welkomstgroep. Ook is ze lid van de werkgroep Catering.

Tot 2019 heeft ze de enveloppen voor de Kerkbalans bezorgd.

Ze is lid geworden van de Elisabethgroep.

Ze zingt als alt in het Andreas, Petrus en Pauluskoor en was lid van het Rouw- en Trouwkoor.

30 jaar vrijwilliger in de kerk.

Elly Ruigrok

Sinds 1991 is Elly lid van de werkgroep kerkvervoer en zorgt ze ervoor dat de mensen die niet meer zo goed ter been zijn toch in de kerk komen.

Jacqueline Baars

Zingen is Jacqueline op het lijf geschreven en gelukkig verleent ze daarin als alt in het APP-koor haar diensten.

50 jaar vrijwilliger in de kerk.

Wim van der Spek

We gaan terug naar 1971 toen Wim secretaris werd van de werkgroep geloofsverdieping. Ook werd hij secretaris van de Parochiële adviesraad en later ook nog van de Dekenale adviesraad. In die tijd volgde hij de Pastorale School. Hij had een belangrijke stem als secretaris bij het Platform van kerken en ook letterlijk in het koor Cantate Domino.

In 2010 werkte hij twee jaar mee als lid van de werkgroep Inzet orgelbouw voor de nieuwe kerk. En gaat Wim een stukje lopen dan doet hij dat niet met lege handen, maar bezorgt meteen de AProPos.

Koos van Wijk

Ook voor Koos gaan we terug naar 1971 toen hij langs de banken kwam als collectant. Hij werd redactielid van de AProPos en werkte op de drukkerij.

Hij bezorgt de kerkbladen evenals de enveloppen voor de Kerkbalans.

In de jaren `80 was hij gastouder bij de werkgroep Vormselvoorbereiding.

Kees Zoet

Al vele, vele jaren horen we de stem van Kees als lector in onze kerk. Tot op hoge leeftijd heeft Kees de enveloppen voor de Kerkbalans rondgebracht.

We noemen ook de namen van de overleden vrijwilligers

Met respect denken wij aan de vrijwilligers die overleden zijn in de periode september 2020 / november 2021

Rob van Soldt is overleden op 23 september 2020

Paul van Hal is overleden op 9 maart 2021

Elly Nobel is overleden op 18 december 2020

Riet Blom-van der Steen is overleden op 9 maart 2021
Rob Sperling is overleden op 25 april 2021
Jos van der Post is overleden op 29 mei 2021
Magda Tanghe-Muyshondt is overleden op 29 september 2021
Veronica Poppelier-Driessen is overleden op 14 november 2021.

Zij waren allen jarenlang actief als vrijwilliger.

Met dankbaarheid en liefde zullen wij hen blijven herinneren.

Aan het einde van het jaar willen we alle vrijwilligers heel hartelijk bedanken voor hun betrokkenheid en inzet en iedereen een Zalig Kerstfeest en een gezegend nieuwjaar wensen!

Werkgroep Zorg voor vrijwilligers

Afscheid van een dirigent

In november heeft Peter Bernardt aangegeven, dat hij per 31 december gaat stoppen als dirigent van het Andreas, Petrus en Pauluskoor en het Rouw- en Trouwkoor. Peter heeft aangegeven dat zijn leeftijd en het daarmee toenemen van gebreken een rol hebben gespeeld bij het nemen van dit besluit. In de laatste decennia van de vorige eeuw was Peter lid van het Andreaskoor. Vanaf 1 juli 2001 bekleedt hij de functie van cantor in de weekendliturgie. In 2009 wordt hij dirigent van Cantate Domino van de Petrus en Paulusparochie, terwijl hij ook lid was van het Andreaskoor.

Op 26 juni 2011 wordt hij dirigent van het Rouw- en Trouwkoor. Op 1 september 2014 wordt Peter dirigent van het Andreas, Petrus en Pauluskoor.

Hij dankt de koren hartelijk, dat hij ze zoveel jaren heeft mogen dirigeren. Wij zijn Peter dankbaar voor zijn

kennis, kunde, geduld en vriendelijkheid bij het uitoefenen van zijn taak.

Jos Cobben, Wil Lammers en Marianne Soors,
bestuur Andreas, Petrus en Pauluskoor

Corrie van der Laar, coördinator Rouw- en Trouwkoor

Dirigent gezocht

Per 1 januari 2022 legt onze huidige dirigent zijn stokje neer. Daarom zoeken wij op korte termijn iemand m/v die het wil overnemen.

Het Andreas, Petrus en Pauluskoor (APP) repeteert wekelijks en zingt ca 1 per 4 weken in de zondagse vieringen.

Het Rouw- & Trouwkoor (R&T) repeteert in 2 blokken van 10 weken en zingt bij huwelijks- en uitvaartvieringen. Daarnaast ook bij de ouderenvieringen op de tweede dinsdagmiddag die 10 keer per jaar in de kerk plaats vinden.

Informatie kunt u krijgen van de secretaris van het koor;

Mevr. Wil Lammers

Tel. 0624650348

e-mail: wjclammers@gmail.com



Zalig Kerstmis