

AProPos

*Informatieblad van de R.K. parochie De Goede Herder
Deelgemeenschap H.H. Andreas, Petrus en Paulus
Maassluis*

jaargang 27

nummer 4

december 2020

Voorwoord

Aan het begin van deze Advent heeft u ons nieuwe parochieblad Kerk aan de Waterweg ontvangen met als titel: Kwetsbaar.

Een titel die precies in deze tijd van ons leven past.

Het jaar 2020 zal zeker in de geschiedenisboekjes komen als het coronajaar.

In de maanden januari en februari werden we geconfronteerd met een virus dat niet echt beheersbaar bleek en zou uitgroeien tot een pandemie. Een virus dat ons kwetsbaar maakte en onze gedachte onkwetsbare mensen te zijn onderuit haalde. Een van buitenkomend en aanvankelijk ongrijpbaar virus ging onze wereld en ons leven beheersen; de mens had er niet direct vat op en het kostte de mensheid enorm veel levens.

Ons leven en alles wat daarmee samenhangt is wel kwetsbaar gebleken. We zien het op diverse terreinen van de maatschappij, de economie, het onderwijs. We kunnen erover lezen en horen in journaals en praatprogramma's waarin je overspoeld wordt door verwachtingen, analyses en meningen.

Een dagelijks toonbeeld van kwetsbaarheid!

In deze AProPos merken we ook dat er veel "zichtbaar" stil ligt: weinig verslagen van gebeurtenissen, vieringen en activiteiten; veel minder onderlinge contacten; dalende inkomsten voor onze gemeenschap.



Komende Kerst zal een stille Kerst worden.

Bisschop de Korte verwoordde het zo in zijn preek: “ Kerstmis 2020 zal een andere Kerstmis zijn dan we ooit gevierd hebben.

Minder vieringen, geen volle kerken, weinig zang en praktisch geen familiebezoek. Dat zal allemaal anders zijn. Maar wat niet verandert en zal veranderen is het Kerstfeest op zich: de geboorte van een kind, Gods Zoon, omdat Hij ons nabij wil zijn”. God wil Zijn werk op aarde voortzetten door Zijn Zoon Jezus onder ons te laten wonen en wij mogen als zijn volgelingen Gods werk voortzetten en doorgeven.

Dat is ons geloof in de praktijk van ons dagelijks leven dat niet gehinderd mag worden door welk virus dan ook!

Hoe lastig ook in deze tijd, maar misschien kan onderstaand gedicht ons hierbij een beetje helpen.

Indien voor ieder mens,
één ander mens
een beetje zorg droeg.

Indien wie niemand heeft,
niet vruchteloos
om iemands liefde vroeg.

Indien wie koude lijdt,
zich koesteren mocht
bij 't haardvuur ergens thuis.
Indien voor ieder kind
voorhanden was,
wat speelgoed en een huis.

En voor wie huilt van pijn,
een hand die streelt
en open wonden dicht.

Misschien zou God dan ooit
herkenbaar zijn.
Een God met een gezicht
als dat van u en mij.

Een God die leeft,
zo heimweevol als wij.
Als jij en ik
voor mensen om ons heen,
een hart onder de riem zouden zijn.

“Omzien naar elkaar vind ik belangrijk. Daarom geef ik voor mijn kerk” was het motto van actie Kerkbalans 2020. Lees de stand van zaken en doe (nog) mee!

Ook onze geloofsgemeenschap is juist nu ook kwetsbaar.

De redactie wenst u een gezegend Kerstfeest en een hoopvol Nieuwjaar.



Kerstmis vieren

De mogelijkheden om met Kerstmis in de kerken bij elkaar te komen zijn dit jaar beperkt vanwege het coronavirus en het kerkelijk leven op anderhalve meter. Maar Kerstmis is te belangrijk om het niet te vieren. Vandaar dat de website vierkerstmis.nl is gelanceerd. Op deze website vinden bezoekers tips om Kerstmis te vieren in het gezin (doe-boekje voor kinderen), met de armen (Adventsactie), met het Woord van God (rkbijbel.nl) én door deel te nemen aan de liturgische plechtigheden. Dat laatste kan door een kerk te bezoeken of de vieringen van Kerstmis online of via tv te volgen.

Voor mensen die thuis meevieren wordt een liturgieboekje online beschikbaar gesteld en wordt verwezen naar parochie-websites via zoekparochie.nl.

De goedheid en mensenliefde van God

Kerstmis is het meest bekende christelijke feest.

Het is het feest van de geboorte van Jezus Christus.

We vieren dat God is mens geworden in ons midden: in de persoon van Jezus is de goedheid en mensenliefde van God op aarde verschenen (cf Titus 3, 4).

We staan stil bij die unieke gebeurtenis in de geschiedenis en kijken ook naar ons leven nu. We vragen onszelf eerlijk af wat er in ons dagelijks leven van de liefde van God is terechtgekomen. En op Kerstmis kijken we ook vooruit.

Jezus heeft na zijn kruisdood en verrijzenis beloofd terug te komen in de toekomst. Wij kennen niet het tijdstip van zijn wederkomst, maar beloofd is beloofd. Zijn we er klaar voor om de Heer met heel ons hart te ontvangen? Of schuiven we die ontmoeting liever toch nog een beetje voor ons uit, in plaats van ons leven als christenen meer af te stemmen op de liefde en de vrede van Christus?

De liefde en vrede van Christus zouden niet alleen op Kerstmis de sfeer moeten bepalen, maar altijd en steeds opnieuw een plaats moeten krijgen in ons hart en ons leven, in ons denken en doen. Ik hoop dat de boodschap van Jezus, het mensgeworden Woord, op zo'n manier bij ons binnen komt, dat ieder van ons in woord én daad ook persoonlijk de liefde en de vrede van de Heer weet te verspreiden als opmaat van een nieuwe toekomst.

Ik maak graag van de gelegenheid gebruik om u een Zalig Kerstfeest te wensen.

+ Johannes van den Hende
Bisschop van Rotterdam



Geboren

Op 12 november is Wanda Yael Valstar geboren, dochter van Nick en Zosia Valstar en zusje van Nina en Ruben.

Wij feliciteren de ouders van harte!

Overleden

27 oktober is op de leeftijd van 94 jaar mevrouw Lucia van Dongen-Franken overleden. Zij is geboren op 31-01-1926. Haar begrafenis was maandag 2 november op de RK. begraafplaats Sint Barbara.

29 november is mevrouw Antonia Elisabeth (Toos) Barzilay-Haring overleden. Zij is op donderdag 3 december begraven op de R.K. Begraafplaats Sint Barbara alhier.

Wij wensen alle nabestaanden veel sterkte...

Als sterven dichtbij komt.....

Goed om te weten dat de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (vptz-nwn) er zijn voor u, voor u in de laatste levensfase én voor uw naasten. Er zijn met tijd, aandacht, liefde, zorg, een luisterend oor, een open hart.....

Vrijwilligers die er zijn voor u als u in uw eigen woon/leefomgeving wilt blijven. Zij kunnen een welkome aanvulling, ondersteuning zijn van de mantelzorger(s) en/of de professionele zorg. Ze zijn er in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Voor meer informatie kunt u bellen met de coördinator, tel. 0651175006 of de website:www.vptz-nwn.nl Of een mail sturen naar info@vptz-nwn.nl

Verdriet kun je delen

Een ernstige ziekte en de dood van iemand die je dierbaar is, een partner, een kind of een vriend, is een zeer ingrijpende gebeurtenis in een mensenleven.

Ineens is je leven veranderd. Niets is meer hetzelfde.

Het aanpassen aan een nieuw leven kost tijd. Gevoelens van verdriet over het gemis, van boosheid en machteloosheid en van het besef van het definitieve afscheid en de daardoor ontstane leegte dringen zich op.

Mogelijk kan een gespreksgroep van lotgenoten die allen de ervaring hebben wat het betekent om een dierbare door de dood te verliezen, daarbij hulp bieden.

Het verdriet en de pijn zijn voor iedereen herkenbaar; je durft er met elkaar over te praten. In zo'n groep kunnen naast steun ook handreikingen worden aangeboden. Dit kan helpen om het verlies een plaats te geven in je leven. Deelname is niet gebonden aan leeftijd of kerkelijke gezindte.

De begeleiding van de gespreksgroep zal in handen zijn van leden van de werkgroep "rouwverwerking".

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact zoeken met het secretariaat van de deelgemeenschap Andreas, Petrus en Paulus (tel 5912080; e-mail secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl).

Pater Avin, contactpastor
Avin Kunnekkadan SVD
Singel 104 3112 GS Schiedam tel. 0612555768

Hartelijk dank

Mevrouw Blom en mevrouw T. v.h. Hoff-Attard zijn beiden gestopt met het bezorgen van de kerkbladen.

Heel hartelijk dank voor die jarenlange trouwe inzet!

Redactie AProPos

Mededelingen Pastoraatgroep

De afgelopen maanden heeft de Pastoraatgroep zich onder meer bezig gehouden met de volgende onderwerpen:

Donderdagochtendvieringen

Aan de mensen die op donderdagochtend regelmatig koffie komen drinken is gevraagd hoe men in het algemeen denkt over een eventuele hervatting van de donderdagochtendvieringen met als consequentie voorlopig geen koffiedrinken na afloop van de viering.

De meesten van hen vinden het koffiedrinken en daarmee de ontmoeting en het onderlinge contact in feite het belangrijkste, hoewel men eveneens aangeeft de aanwezigheid daarbij van een van de pastores voor persoonlijk contact van groot belang te vinden. Op grond hiervan heeft de Pastoraatgroep besloten de donderdagochtendvieringen voorlopig nog niet te hervatten.

Forumdiscussie over concept Pastoraal Beleidsplan

Er is een nieuw Pastoraal Beleidsplan voor de periode 2020-2023 in de maak. De Pastoraatgroep heeft daarover zijn mening kunnen geven via een digitale forumdiscussie.

Week van Gebed voor de Eenheid

De openingsviering van de Week van Gebed, waarin pastor Duynstee namens onze parochie mee zal voorgaan, wordt op zondag 17 januari 2021 zonder publiek gehouden in de Ark. Deze viering wordt live uitgezonden.

In het kader van de Week van Gebed wordt in onze kerk op zaterdagavond 23 januari een gebedsviering gehouden.

Aanmelden voor de Eucharistievieringen in de kerstweek

Er worden Eucharistievieringen gehouden op kerstavond 24 december om 19.30 en 22.30 uur en op kerstochtend 25 december om 10.30 uur. Deze vieringen kunnen door maximaal 30 personen worden bijgewoond.

Om zoveel mogelijk parochianen aan een kerstviering te laten deelnemen, kunt u zich voor één van deze drie vieringen aanmelden. U kunt zich voor de kerstvieringen en voor de viering op zondag 27 december om 9.30 uur aanmelden op dinsdag 22 en woensdag 23 december tussen 16.30 uur en 18.30 uur op tel. 06 42 57 47 55.

Kindje wiegen in coronatijd

Op eerste kerstdag is de Petrus en Pauluskerk van 14.00 tot 15.00 uur open voor een eenvoudige versie van Kindje wiegen.

U kunt met uw kinderen of kleinkinderen de kerststal komen bekijken en hen wat vertellen over het kerstverhaal.

Muzikale omljsting: cd met kerstliedjes.

Stand van zaken Actie Kerkbalans

Het motto van de Actie Kerkbalans 2020 is "Geef voor je kerk". In de folder van 2020 staan teksten als "Ik geef om een plek waar ik mijn geloof in God kan delen" en "Omzien naar elkaar vind ik belangrijk. Daarom geef ik voor mijn kerk".

De kerk is een gemeenschap die activiteiten organiseert.

In januari 2020 hebben 514 (2019: 522) mensen van onze deelgemeenschap een toezegging gedaan voor de Actie Kerkbalans.

Het toegezegde bedrag was € 68.175 (2019: 68.779).

Inmiddels is tot en met november € 65.436 (2019: € 64.883) ontvangen. Dat is 96 % van het toegezegde bedrag.

Hartelijk dank voor uw bijdrage! We zijn benieuwd of we het beoogde bedrag van € 70.000 ook in 2020 bereiken.

Dat zou heel mooi zijn. Als u uw kerkbijdrage nog niet hebt betaald dan kunt u dat overmaken op bankrekening:

NL18 INGB 0000 1146 41 ten name van DGH DG HH Andreas Petrus en Paulus.

Ook een extra bijdrage is natuurlijk van harte welkom.

Op het mededelingenbord in de narthex vindt u maandelijks een thermometer met de stand van de Actie Kerkbalans op dat moment. U kunt de voortgang nu zelf volgen.

Namens de Commissie Fondsenwerving
Gerard van Leeuwen, administrateur Kerkbalans

Waarom uw bijdrage voor de Actie Kerkbalans van onschatbare waarde is

Uw parochie is een plaats van betekenis waar:

- inspirerende vieringen zijn en de sacramenten worden gevierd,
- mensen samenkomen die vanuit het Evangelie willen leven,
- mensen omzien naar elkaar,
- betrokken zijn bij hun naasten dichtbij en ver weg,
- mensen samen naar het Woord van God luisteren om antwoorden te vinden op levensvragen,
- en aandacht hebben voor kinderen en tieners.

De parochie zet zich in om zo een plek van betekenis te zijn voor álle mensen: jong of wat ouder, gelovig en zoekend.

Veel activiteiten in de Kerk worden door vrijwilligers gedragen. Al is hun inzet gratis, wat zij doen is niet kosteloos. Denk aan de koffie, thee, verwarming, elektriciteit, kaarsen, bloemen en onderhoud van het gebouw. Ook voor het pastoraal team dat beroepsmatig mensen persoonlijk ondersteunt, vieringen leidt en de parochie draaiende houdt, is geld nodig.

Mogen we u vragen om de parochie naar kunnen en vermogen financieel te ondersteunen? De parochie ontvangt geen subsidie van de overheid en is afhankelijk van giften.

Daarom is uw financiële steun van onschatbare waarde.

Op zaterdag 16 januari 2021 gaat de actieperiode Kerkbalans van start. Vrijwilligers staan klaar om hun bijdrage te leveren. Doet u ook mee? Elke bijdrage is welkom, groot of klein. Dankzij uw steun kan de parochie een inspirerende plek zijn en blijven. En wilt u daarom ook bidden voor het welslagen van de Actie Kerkbalans.

Elektronische Actie Kerkbalans

Commissie Fondsenwerving van onze deelgemeenschap is bezig om het bezorgen en ophalen van de enveloppen van de Actie Kerkbalans (AKB) te digitaliseren. Dat wil zeggen dat de deelnemers aan de elektronische AKB de informatie kunnen vinden op de website van onze kerk via een link en dat zij het intekenformulier 2021 kunnen mailen. De deelnemers aan de elektronische AKB beslissen zelf over de manier waarop zij de kerkbijdrage betalen (zelf overmaken of automatische incasso). Wij hebben op 27 november 2020 aan de deelnemers van de AKB waarvan wij een e-mail adres hebben, een e-mail gestuurd met de vraag of zij in januari 2021 willen deelnemen aan de elektronische AKB. Wij beschikken momenteel over circa 340 e-mail adressen van de 540 AKB deelnemers. Als u op 27 november 2020 geen e-mail over de elektronische AKB heeft ontvangen (omdat wij uw e-mailadres niet hebben) en u wilt toch meedoen met de elektronische AKB, stuurt u dan een e-mail vóór 25 december 2020 naar KerkbalansAPP@goedeherderparochie.nl.

De deelnemers aan de elektronische AKB worden dan niet bezocht en ontvangen de AKB informatie niet meer op papier. Als u niet mee wilt doen met de elektronische AKB, dan ontvangt u uiteraard in januari de vertrouwde papieren versie van de AKB. Als u over het bovenstaande vragen heeft, kunt u mij bellen (010-5910287) of een e-mail sturen naar KerkbalansAPP@goedeherderparochie.nl.

Gerard van Leeuwen

Adventskrans maken

Zaterdagmorgen 28 november was er een workshop Adventskrans maken in de narthex van onze kerk onder leiding van Marjoes van Lier. Zij verzorgt samen met twee andere dames de bloemen en versiering in de kerk.

Zij weet dus wel wat van planten en bloemen af! Zodoende had ze veel mooie kersttakken en geurige eucalyptus, conifeer- en sparrentakken en heel veel mos meegenomen.

We kregen een rond bord met daarop een nat stuk oase.
Dit moesten we eerst bekleden met mos en daarna versieren met allerlei takken, kleine appeltjes, sterretjes enz.
Tot slot kregen we 4 stukken bamboe in verschillende lengtematen en daar kwamen onze 4 kaarsjes op.
Het waren echt allemaal prachtige adventskransen geworden!
We kregen een heerlijk kopje koffie tussendoor en het was erg gezellig. Tot slot hielp iedereen met opruimen en gingen we allemaal met een mooie adventskrans naar huis.

Els van Houwelingen

Vacatures

Kerkinterieurverzorging

Je staat er meestal niet bij stil als je in de kerk zit tijdens een viering maar... een groep vrijwilligers (dames en heren) maakt eens per maand de banken, de beelden, het altaar, de deuren enz. schoon. Ze doen dit meestal op de 3de dinsdag van elke maand tussen 09:00 en 11.00 uur. Halverwege de schoonmaak is er een koffiepauze, een gezellige onderbreking om daarna weer verder te gaan. Het aantal harde werkers varieert per keer, maar een vaste kern komt trouw de handen uit de mouwen steken. De werkgroep Kerkinterieurverzorging kan een paar extra handen heel goed gebruiken. Het zou heel fijn zijn als u een paar uurtjes in de maand het team komt versterken! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Cecilia Wubbels telefoon : 010 – 59 178 34
e-mail: cecilia.en.paul.wubbels@caiway.nl.

Nieuwe bestuursleden Parochiële Caritas Instelling (PCI)

In de loop van 2021 zullen 4 van de 5 leden het bestuur verlaten, vanwege het bereiken van de maximale zittingsduur. Het bestuur vraagt parochianen die zich willen inzetten voor onze medemensen in een zwakke positie, zich kandidaat te stellen voor een mogelijke zitting in het bestuur.
Voor verdere informatie zie het magazine Kerk aan de Waterweg (Winter) blz. 32.

Cirkel van vreugde

Een man klopte hard op de deur van het klooster. Een monnik opende de grote poort. 'Deze druiven zijn de mooiste druiven die mijn wijngaard heeft geproduceerd. Alstublieft', zei de man. 'Dank. Ik geef ze aan de abt.' Maar, ze zijn voor u. U opent de deur, beste monnik.'

De monnik bewonderde de hele ochtend de prachtige tros druiven en besloot ze toch aan de abt te geven. De abt had hem immers altijd aangemoedigd met zijn wijsheid. De abt was blij met de druiven, maar hij besloot ze door te geven aan een zieke monnik in het klooster. 'Het zal hem goed doen.' En de zieke monnik was dankbaar. Hij besloot echter de druiven aan de kok te geven. De kok die hem altijd zo goed verzorgde. En de kok bewonderde de prachtige druiven. Zo perfect dat niemand de druiven méér zou waarderen dan de koster. De koster was op zijn beurt blij met het geschenk. Hij gunde de druiven aan de monnik, die hem bij binnenkomst van het klooster zo welkom had geheten. En dus net voor het donker, gaf hij de druiven aan de monnik bij de poort. "Eet en geniet hiervan."

De monnik besepte dat de druiven echt voor hem waren. En hij genoot van elke druif, terwijl hij nadacht over de cirkel van vreugde. Het plezier dat ze elkaar hadden gegeven. Het geschenk was rond was gegaan.

Ria Sosef

Rijk of arm...

Op zekere dag nam een rijke man zijn zoon mee voor een reisje naar het platteland om hem te laten zien hoe arme mensen leven. Ze brachten een dag en een nacht door op een boerderij van een erg arme familie.

Toen ze weer thuis waren, vroeg de vader: "Wel, hoe is de trip je bevallen?"

“Heel interessant!”, antwoordde de zoon.

“En heb je gezien hoe arm mensen kunnen zijn?”

“O ja, vader, dat heb ik gezien.”

“Dus, wat heb je geleerd?” wilde de vader weten.

Zijn zoon zei: “Ik heb gezien dat wij een hond hebben en de mensen op de boerderij hebben er vier. Wij hebben een zwembad, die de helft van onze tuin beslaat en zij hebben een meer waarvan je de overkant niet ziet. Wij hebben lampen in onze tuin, en zij hebben ontelbare sterren aan de hemel.

Ons terras gaat tot de voortuin en zij hebben de hele horizon.”

De vader was sprakeloos. Toen voegde de zoon er nog aan toe: “Ja vader, ik heb gezien hoe arm wij zijn.”

Arm of rijk...

Of Maria en Jozef arme mensen waren dat weten we niet.

Het kerstverhaal vertelt ons wel dat Jezus in een stal geboren werd, dat zijn moeder hem in doeken wikkelde en dat zij hem in een kribbe legde. Dat roept niet bepaald een beeld van rijkdom op, in elk geval niet van materiële rijkdom.

Maar hoe interessant!

Aan de hemel stonden ontelbare sterren en tot de horizon waren engelen te zien en zij zongen “Gloria in excelsis Deo”.

Het kind groeide op in eenvoud. Hij deed eenieder versteld staan over zijn wijsheid en de manier van omgaan met mensen, zijn hulpvaardigheid en zorgzaamheid. Hij trok door het land en vertelde verhalen over zijn goddelijke Vader, over vergeving en over liefde. Mensen gingen hem volgen en leerden eenheid, gelijkheid en saamhorigheid. Velen werden vrijwilliger.

Zij begrepen wat rijkdom is, zij gingen Jezus’ voorbeeld volgen. Zij ontfermden zich over hun medemensen, zonder aanzien des persoons, zij waren barmhartig en toegewijd.

En zo gaan ook wij in het spoor van Jezus. Wij weten hoe rijk wij zijn dat wij met elkaar een gemeenschap vormen waar wij de verhalen kunnen horen en met elkaar vieren en leren.

Dat kan weliswaar dankzij de vele vrijwilligers die hun tijd en energie beschikbaar stellen voor de vele taken die er te doen

zijn in onze kerkgemeenschap om uiteindelijk onze missie gestalte te kunnen geven en een zegen voor de mensheid te zijn.

Wij wensen u allen een Zalig Kerstfeest en een gezegend 2021!

Werkgroep Zorg voor Vrijwilligers,
Ria Sosef



**"Kerstmis 2020,
Ver(p)lichtend!"**

P
i
e
k
er
met
Kerst
maar niet
teveel over
hou het gezellig
sfeervol maar pover
Kerstmis wordt dit jaar
anders gevierd, het virus heeft
al heel wat verstierd, de Kerstboom
verlicht, maar wij zijn verplicht dat er in
huis
niet
veel
wordt
ontsierd.

Hou het sfeervol knus gezellig,
volgend jaar met velen stellig!

Bezoek met Kerst de eenzamen,
dan zijn die dagen voor hen fijn.
Het geeft een goed gevoel Samen,
zij zullen U er dankbaar voor zijn.

Zalig Kerstmis en een Gezond,
Hoopvol, Verlichtend 2021

Aad Rieken

