

AProPos

*Informatieblad van de R.K. parochie De Goede Herder
Deelgemeenschap H.H. Andreas, Petrus en Paulus
Maassluis*

jaargang 27

nummer 3

oktober 2020

Voorwoord

Weerbarstige tijden.

Sinds maart van dit jaar lijkt het soms een beetje of onze wereld niets anders meer kent, ervaart of hoort dan de pandemie.

Natuurlijk moeten we het niet onderschatten, maar soms kom je daar niet meer aan toe.

Zeventien miljoen virologen, immunologen, deskundigen, complotdenkers, gedragswetenschappers komen aan het woord op televisie, radio of krijgen het woord in de geschreven media; soms wel 5 pagina's lang! Gezellig zo aan het begin van een nieuwe dag!

Maatregelen of suggesties van maatregelen worden uitgebreid bediscussieerd, omarmd of van tafel geveegd.

Wie weet het nog, wie heeft de waarheid in pacht, wie (bege)leidt ons nog? Elke mens heeft een eigen vrije wil en dat is een mooie gave, maar ook opgave.

We zijn een sociaal wezen en zullen daarom altijd rekening moeten houden met de andere mens.

Niet mijn wil is wet, maar gezamenlijke verantwoordelijkheid kan ons verder brengen; ieder op zijn eigen terrein en met zijn eigen kennis en inzet. Daarbij anderen in de weg zitten brengt onze wereld ook niet vooruit.

In een democratisch land worden regels en wetten niet gemaakt om mensen dwars te zitten maar om zaken mogelijk te maken voor nu of in de toekomst.

Soms zijn er dingen niet (meer) mogelijk. Daar kan je tegen protesteren of het met het hoofd in de schoot aanvaarden, maar het lijkt veel vruchtbaarder om te kijken naar nieuwe mogelijkheden. We zien regelmatig creatieve oplossingen in de praktijk: in de horeca, theater en school en kerk.

Wanneer we allemaal onze creativiteit zouden gebruiken zijn we opbouwend bezig en helpen we onze maatschappij vooruit. Daarbij moeten we er wel van uitgaan of het in ieder geval de kans geven dat elke mens die in dit coronaschuitje zit er het beste van probeert te maken.

Als gelovigen mogen we hierbij de woorden van Paulus ter harte nemen:

“De liefde is geduldig en vriendelijk; de liefde is niet afgunstig; zij praat niet, zij verbeeldt zich niets. Zij gedraagt zich niet onfatsoenlijk, zij zoekt zichzelf niet, zij laat zich niet kwaad maken en rekent het kwade niet aan.

Geloof, hoop en liefde blijven altijd bestaan, maar de liefde is het voornaamste”.

Geloof zou je kunnen omschrijven als geduld hebben met God. Hoop is geduld hebben met jezelf. Liefde tenslotte zou je kunnen omschrijven als geduld hebben met de ander.

Laten we ons dat toedichten in de maanden die voor ons liggen.

Het gaat u allen goed.

De redactie



Dopen

Zaterdag 10 oktober is Mateo Danijel Nikola Jovic gedoopt.

Zondag 18 oktober is Julie Joann Donker gedoopt.

Wij feliciteren de ouders van harte!

Overleden

Vrijdag 14 augustus is de heer Paul Garnier op 83-jarige leeftijd overleden. Hij woonde in Hoogvliet. Zijn uitvaart was op zaterdag 22 augustus in de Petrus en Pauluskerk, waarna hij is begraven op de St.Barbara Begraafplaats.

Woensdag 23 september is de heer Rob van Soldt op 81-jarige leeftijd overleden. Hij woonde in de Vloot. Zijn crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Wij wensen alle nabestaanden veel sterkte...

Als sterven dichtbij komt.....

Goed om te weten dat de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (vptz-nwn) er zijn voor ú, voor u in de laatste levensfase én voor uw naasten. Er zijn met tijd, aandacht, liefde, zorg, een luisterend oor, een open hart.....

Vrijwilligers die er zijn voor u als u in uw eigen woon/leefomgeving wilt blijven. Zij kunnen een welkome aanvulling, ondersteuning zijn van de mantelzorger(s) en/of de professionele zorg. Ze zijn er in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Voor meer informatie kunt u bellen met de coördinator, tel. 0651175006 of de website:www.vptz-nwn.nl
Of een mail sturen naar info@vptz-nwn.nl

In Memoriam Rob van Soldt

Het is niet de gewoonte dat we in AProPos een wat uitgebreider In Memoriam over een overleden parochiaan schrijven. Maar een markant persoon in onze gemeenschap en in deze coronatijd waarin slechts weinigen zijn uitvaart konden meemaken verdient ons inziens enige aandacht en liefde. Bij zijn uitvaart hebben pastoor Charles Duynstee en Ad Sosef gesproken en de redactie heeft er een artikeltje van gemaakt.

Op 2 januari 1939 is Rob in Den Haag geboren als 3^{de} in een gezin van 5 jongens. Hij is dus een Hagenees, maar zeker niet bekakt. Hij hield niet van zoals hij het noemde “de upper-ten” of arrogante mensen, maar van de gewone bescheiden mens. Jarenlang heeft hij bij Philips op de afdeling telecommunicatie gewerkt. Van huis uit was Rob niet katholiek, maar werd hij dat door toedoen van zijn vriend Wim Smits, zijn latere levenspartner.

Met hem maakte hij vele reizen naar het Griekse eiland Chios. Telkens werden zij daar als grote Hollandse vrienden onthaald. Bij de eerste ontmoeting in 2002 in de DrieMaasHave was er meteen een klik met Jan Michel. Rob werd min of meer lid van zijn familie. Rob was gek op kinderen. Als het kon verwende hij ze met een koekje of spekkie in de kerk.

In Maassluis was hij 24 jaar lang de Sinterklaas en Wim zijn trouwe piet. Voor deze functie werd hij in 2008 benoemd tot vrijwilliger van het jaar.

In de voormalige Petrus en Pauluskerk was Rob een trouwe kerkganger: op de vierde bank rechts, elke zondag.

Op een rechtstreekse vraag om koster te worden was zijn antwoord een heel beslist “Nee”. Maar met het aanbod om het samen te doen draaide hij om en genoot van het kosterschap. Hij vond de rituelen en symbolen prachtig en boeiend.

Hij ervaarde het koster-zijn als een heel bijzonder, belangrijk en “heilig” werk. Hij maakte er een studie van en schafte het officiële kosterboek aan: het was zijn handboek.

Rob was heel gedisciplineerd, perfectionistisch en gezagsgetrouw.

Hij was altijd ruimschoots op tijd, gastheer en hij verwelkomde kerkgangers en kon aan bezoekers van de kerk de vele gebruikte symbolieken uitleggen.

De kerk was zijn tweede thuis!

Hij kreeg de rol als coördinator van de in- en exterieurverzorging, was jarenlang lid van de welkom-groep en was een rustpunt voor de vele voorgangers in onze kerk.

Samen met Jean van Aelen en Kees van den Akker vormden zij het kosterstrio. De eerste twee voornamelijk in de doordeweekse vieringen: Lauderen en Eucharistie.

Op hoogtijdagen zorgde Rob ervoor dat het feest in de kerk was: de gepoetste zilveren kandelaars kwamen tevoorschijn en de liturgische gewaden werden met zorg uitgekozen.

Het kosterchap is tot het einde toe zijn passie geweest.....hij kon het niet meer en dat deed hem veel verdriet.

De laatste jaren werd hij door Elly en Leo opgehaald en door Jean Michel weer thuisgebracht. Hij kon er dan weer even van genieten om in zijn kerk te zijn. Zeker wanneer de door hem opgeleide Ruud de koster van dienst was.

Op 23 september heeft Rob zijn aardse leven voltooid.

Wij als gemeenschap mogen blij en dankbaar zijn dat wij Rob in ons midden hebben gehad!

Jos Cobben

Hartelijk dank

Mevrouw An Boekema heeft lange tijd de kerkbladen met plezier bezorgd. Zij is daar nu mee gestopt.

Heel hartelijk dank voor die jarenlange trouwe inzet!

Redactie AProPos

Mededelingen Pastoraatgroep

De afgelopen maanden heeft de Pastoraatgroep zich onder meer bezig gehouden met de volgende onderwerpen

Onze deelgemeenschap in coronatijd

De afgelopen maanden is de Pastoraatgroep enkele malen bijeen geweest om met elkaar te overleggen over kerk-zijn in coronatijd.

Hoe kunnen we de parochianen zoveel mogelijk nabij zijn in een tijd waarin er geen vieringen kunnen worden gehouden en fysiek contact juist zoveel mogelijk vermeden moet worden, was de vraag waarvoor we ons gesteld zagen.

Dit heeft geresulteerd in het uitzenden van liturgievieringen via YouTube; extra openstelling van de kerk voor bezoek en persoonlijk gebed op zondagmiddag en meer aandacht dan gewoonlijk voor met name ouderen en zieken door enkele leden van de Pastoraatgroep en vooral door leden van de Elisabethgroep.

In aansluiting op de toezending van de weekagenda in digitale vorm, is bij een aantal parochianen die niet over een internet-aansluiting beschikken de weekagenda afgedrukt.

Ook het regelmatig overleg met de Beheercommissie over het treffen van noodvoorzieningen om de kerk weer bruikbaar te maken voor het houden van vieringen met een beperkt aantal personen vergde de nodige inspanning. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat de kerk vanaf zondag 11 oktober weer gebruikt kan worden voor vieringen met maximaal 30 personen.

Viering Allerzielen

De viering van Allerzielen zal door de coronacrisis ook de nodige beperkingen kennen.

Op zondag 1 november is er een Allerheiligen/Allerzielenviering voor de parochianen.

De Allerzielenviering op 2 november is alleen toegankelijk voor nabestaanden van degenen die het afgelopen jaar zijn overleden.

Stand van zaken Aktie Kerkbalans

Het motto van de Aktie Kerkbalans 2020 is “Geef voor je kerk”. In de folder van 2020 staan teksten als “Ik geef om een plek waar ik mijn geloof in God kan delen” en “Omzien naar elkaar vind ik belangrijk. Daarom geef ik voor mijn kerk”. De kerk is een gemeenschap die activiteiten/vieringen organiseert.

In januari 2020 hebben 514 (2019: 522) mensen van onze deelgemeenschap een toezegging gedaan voor de Aktie Kerkbalans. Het toegezegde bedrag was € 68.175 (2019: 68.779).

Inmiddels is tot en met september € 58.322 (2019: € 58.091) ontvangen. Dat is 85,5 % van het toegezegde bedrag. Hartelijk dank voor uw bijdrage! Wij doen het goed ondanks de corona.

Als u uw kerkbijdrage nog niet hebt betaald dan kunt u dat overmaken op bankrekening NL18 INGB 0000 1146 41 ten name van DGH DG HH Andreas Petrus en Paulus. Ook een extra bijdrage is natuurlijk van harte welkom.

Op het mededelingenbord in de narthex vindt u maandelijks een thermometer met de stand van de Aktie Kerkbalans op dat moment. U kunt de voortgang nu zelf volgen.

Namens de Commissie Fondsenwerving,
Gerard van Leeuwen, administrateur Kerkbalans

Met hart en ziel voor Aktie Kerkbalans: uw gift is meer dan welkom

De parochie is voortdurend bezig met het vormgeven van ‘nabijheid’ in de anderhalvemetersamenleving.

Het pastoraal team en de vrijwilligers zetten zich daar met hart en ziel voor in.

De nieuwe manier van kerk-zijn en omzien naar elkaar op anderhalve meter brengen extra inzet en kosten met zich mee. Denk aan nieuwe digitale middelen en aan initiatieven voor mensen die in deze tijd een extra steuntje in de rug nodig hebben. En dat terwijl ‘gewoon’ collecteren niet mogelijk is

door de coronamaatregelen en daardoor de inkomsten van de kerk teruglopen. Om alle positieve inzet op pastoraal en diaconaal gebied mogelijk te maken, wordt u als parochiaan gevraagd om een bijdrage. Momenteel zijn vrijwilligers in de parochie druk bezig om de nieuwe actieperiode van Kerkbalans voor te bereiden.

Deze loopt van 16 januari tot en met 30 januari 2021.

Helpt u ook? Met uw gift ziet u om naar de ander die in geestelijke of financiële nood verkeert. Zo houden we samen de parochie vitaal. Kerkbalans is niet beperkt tot de actieperiode. Het hele jaar door kunt u een bijdrage geven.

Ook nu, alle bedragen zijn welkom. Uw steun is zeer waardevol.

Beste Parochianen

Sinds het coronavirus zijn intrede deed waren vieringen niet meer mogelijk. Wat ons en de gehele wereld is overkomen is verschrikkelijk. Het Evangelie vraagt van ons geduld en aandacht voor mensen te hebben. Er is veel gebeden, veel voor elkaar gezorgd.

Onze kerk bleef gesloten voor vieringen.

Vanaf Palmzondag zijn er nieuwe wegen gevonden om contacten met de parochianen te onderhouden. Zo werden eucharistievieringen via YouTube uitgezonden.

Veel parochianen hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

Er is weer hoop voor onze Petrus en Pauluskerk.

De pastoraatgroep, beheercommissie, het pastoraal team, parochiebestuur en het bisdom zijn er mee akkoord gegaan om vanaf zondag 11 oktober de vieringen in onze kerk weer op te starten. Voor de technische mankementen is een tijdelijke oplossing gevonden. Daarbij houden wij ons aan alle regels en voorschriften van de overheid en de bisschoppen.

In deze AProPos wordt u nadere informatie verstrekt.

De vieringen zullen we ook weer bewuster gaan ervaren.

Ons samenzijn zal vruchten voortbrengen. Zoals we dit al maanden doen zullen we in de vieringen speciaal bidden voor de slachtoffers van het virus.

Dietrich Bonhoeffer, een Duitse theoloog helpt ons met zijn gebed, waarin u wellicht wat steun kunt vinden.

Wie ik ook ben, U kent mij

In mij is duisternis, maar bij U is licht

Ik ben eenzaam, maar U verlaat mij niet

Ik ben bevreesd, maar bij U is hulp

Ik ben onrustig, maar bij U is vrede

In mijn hart is bitterheid, maar bij U is geduld

Ik begrijp Uw wegen niet, maar U kent mijn weg.

Pater Avin Kunnekkadan
Contactpastor

Aan onze vrijwilligers

Graag willen wij, Zorg voor Vrijwilligers, uw aandacht vragen voor al die mensen die er gelukkig toch voor hebben gekozen om hun taak als vrijwilliger in onze kerk ook tijdens de Coronacrisis op te pakken.

Het thema van de viering van zondag 27 september was:

'De juiste keuze maken'. Keuzes maken doe je altijd, maar bij ons in de parochie voel je dat de mensen veel voor elkaar over hebben. Hopelijk geeft het aan welke band we hebben met onze parochianen. Er is saamhorigheid, het gevoel iets over te hebben voor je naaste, er samen iets van te maken leeft bij ons. Er zijn zoveel taken die doorgaan.

Elk weekend zijn er mensen bezig om er weer een mooie viering van te maken. Bladen zoals AProPos en Kerk aan de Waterweg rollen zomaar weer door de brievenbus. Mensen die zorgen dat ook de financiën op orde blijven en dat de kerk zo mogelijk weer klaargemaakt wordt voor de kerkgangers.

Dat alles hebben we te danken aan onze vrijwilligers! We kunnen niet zonder u. Hartelijk bedankt en wie weet snel tot ziens.

Namens de Werkgroep Zorg voor Vrijwilligers,
Wil Lammers

Levende Adventskalender

In 2019 zijn we gestart met de 'Levende Adventskalender'. Het waren succesvolle bijeenkomsten, waarschijnlijk mede door de huiselijke setting. Het is bijzonder om in de donkere dagen voor Kerst anderen te ontmoeten. Het is waardevol om samen uit te zien naar het Licht dat in de wereld komt. Ook in 2020 willen we weer Adventskalenderbijeenkomsten organiseren tenzij de coronaregels verder aangescherpt worden.

We gaan er voorlopig vanuit dat er 3 mensen op één adres uitgenodigd worden. Dat is maar een kleine groep en daarom is het erg fijn als meer parochianen dan vorig jaar zich als gastvrouw of gastheer aanmelden. Wat is de bedoeling? In de Adventstijd ontvangt u op een ochtend of een middag enkele gasten met koffie of thee en iets lekkers. U gaat met elkaar in gesprek over de Advent of Kerstmis of over een mooi gedicht en probeert er samen een gezellige ochtend of middag van te maken.

U kunt zich tot 2 november 2020 aanmelden als gastheer of gastvrouw. Er ook mensen die vervoer nodig hebben. Daarom hebben wij ook rijders nodig.

Aanmelden bij:

Yvonne Buys e-mail: yvonnejautze@hotmail.com

tel: 06 18 25 89 78

Marianne Paalvast e-mail: cockmarianne@caiway.nl

tel: 5914889

Marianne Soors e-mail: m.j.p.soors@planet.nl

tel: 06 54 79 70 22

Op 9 november om 14.30 uur is er een overleg met de aangemelde gastvrouwen/-heren en de rijders in de narthex.

En de tijd gaat door

In de laatste Kerk aan de Waterweg heeft u kunnen lezen dat ToBeContinued, het jongerenkoor op 5 september 25 jaar bestond. Dit jubileum zouden we met de huidige koorleden vieren. Het idee was een activiteit en daarna uit eten.

Door de coronamaatregelen hadden we dit aangepast en zouden we alleen uit eten gaan. Ook dit idee hebben we terug moeten draaien; 13 man/vrouw in een restaurant op anderhalve meter afstand is niet te doen. Oké, we zijn niet voor één gat te vangen en met toestemming van de Beheercommissie zouden we kunnen eten in de narthex.

En toen kwam onze premier met een extra persconferentie.

Niet meer dan 6 gasten thuis ontvangen.

Uit eten? Blijven zitten op je plek? Hoe doe je dat als je niet allemaal uit één huishouden komt? Bijkletsen als je 4,5 meter bij iemand vandaan zit? Nee dat wordt het ook niet! En toch hebben we een oplossing bedacht.

Op 30 augustus om 17.00 uur hebben we afgesproken op het plein voor de kerk. Lekker in de buitenlucht, anderhalve meter uit elkaar en het glas heffen! Helaas, de weersvoorspelling kwam uit! Het regende! Nu kunnen we wel tegen een buitje maar dit was niet te doen.

Ook hier een oplossing voor bedacht. Toch de kerk in, namen noteren, handen desinfecteren en op gepaste afstand in een cirkel in het midden van de kerk.

Wat fijn om elkaar na zoveel maanden weer te zien en te spreken. De laatste koorrepetitie was begin maart. Na een korte speech van Jan Michel over de geschiedenis van het koor hebben we dan toch met elkaar het glas mogen heffen.

Geen etentje, geen activiteit, maar een bon om zelf iets lekkers te halen bij Haven Indah en de belofte om het volgend jaar, als corona ons verlaten heeft, alsnog dit jubileum te vieren.

We hebben de hoop uitgesproken dat we in september weer mogen starten met de koorrepetities en het verzorgen van de zondagsviering!

Maar helaas; corona steekt weer de kop op met, zo lijkt het, een tweede golf! En weer is er een extra persconferentie geweest en worden de banden strakker aangetrokken. Jammer dat dit moet, maar begrijpelijk. Als we ons met elkaar houden aan de voorschriften dan, misschien, kunnen we volgend jaar ons feestje vieren.

Blijf gezond en samen zijn we sterk.

Janny Bergmans

Hoe ging en gaat het nu verder in Coronatijd?

Het laatste bericht van de Beheercommissie over het feit dat de Petrus en Pauluskerk voorlopig nog niet open kon gaan, dateert van ongeveer half juni. Het was als aparte bijlage toegevoegd aan de zomereditie van Kerk aan de Waterweg. Daarna is, op de artikelen in de weekagenda met de titel 'Onze kerk in Coronatijd' na, de informatiestroom een beetje opgedroogd.

Om uw geheugen een beetje op te frissen, gaan we daarom eerst even terug naar dat bericht uit juni.

Daarin werd aangegeven dat technische problemen met de luchtverversingsinstallatie het niet toelieten om onze kerk weer veilig te openen. Voor het coronatijdperk blies de mechanische ventilatie installatie gewoon lucht door het gebouw. Niets aan de hand, maar in deze coronatijd zou deze luchtstroom mogelijk kunnen betekenen dat er coronadeeltjes meegenomen worden in deze luchtstroom. Om dit mogelijke risico uit te sluiten is destijds besloten om de installatie uit te zetten.

Er is overleg geweest met veel specialisten waaronder het RIVM en daaruit kon maar één conclusie worden getrokken: eerst de ventilatie op orde, daarna mag de kerk weer open.

Als lid van de beheercommissie zijn Paul Zondag en Cock Paalvast druk in de weer gegaan met het reguliere onderhoud van de ventilatie installatie. In overleg met de installateur zijn defecte onderdelen vervangen en de aanwezige stof/vuilfilters schoongemaakt.

Daar na het uitvoeren van het benodigde regulier onderhoud de ventilatie installatie onvoldoende capaciteit had, zijn met een speciale camera, de ventilatiekanalen en de bijbehorende techniek volledig in beeld gebracht. Daarbij is vast komen te staan dat één ventilatiekanaal vol met water staat en een tweede ventilatiekanaal niet aangesloten is.

Gebouwbeheer heeft, in samenspraak met pastoor Duynstee besloten het Bisschoppelijk adviesbureau Bouwzaken (BaB) in te schakelen om te bepalen welke maatregelen noodzakelijk zijn, voordat de kerk volgens de richtlijnen van het RIVM weer opengesteld kan worden voor vieringen. Ook de juridische afdeling van het bisdom is bij dit traject betrokken, om te bekijken of er sprake is van verborgen gebreken m.b.t. de luchtbehandeling bij de oplevering van de kerk in 2007.

In gezamenlijk overleg is toen een tijdelijke noodoplossing bedacht in de vorm van het aanbrengen van een tijdelijk ventilatiekanaal in de kerk.

Deze noodoplossing is in de eerste week van augustus door een klusgroep van vrijwilligers gerealiseerd.

Uit metingen bleek echter dat de capaciteit van de tijdelijke luchttoevoer niet voldoende was om aan de ventilatienormen te voldoen.

Half augustus hebben Paul Zondag en Cock Paalvast samen met de bouwkundig adviseur van het Bisdom Rotterdam en een deskundige van een gespecialiseerd ventilatiebedrijf nogmaals naar de gehele installatie gekeken. Geconcludeerd werd dat de tijdelijke voorziening niet het gewenste resultaat gaf en alleen een verbetering van de huidige installatie eveneens niet tot het gewenste eindresultaat zal leiden. Een definitieve oplossing zal dan ook gezocht moeten worden in het volledig vervangen van de huidige installatie. Daarvoor zal een plan van aanpak worden gemaakt gebaseerd op de huidige ventilatienormen bij een volledige bezetting van de kerk.

Op basis van bovenstaande informatie en door het ontbreken van alternatieven, in de vorm van natuurlijke ventilatie, kwam de Beheercommissie vervolgens op 18 augustus tot de conclusie dat de kerk op dit moment niet veilig is voor het hervatten van de reguliere vieringen, ook niet voor kleinere groepen.

Hierover werd eind augustus overleg gepleegd met vertegenwoordigers van het Parochiebestuur.

Ondanks de waardering van de zijde van het Parochiebestuur voor de inspanningen die met name Paul Zondag en Cock Paalvast in samenwerking met het Bisschoppelijk adviesbureau Bouwzaken hebben geleverd, moest toen de conclusie getrokken worden dat helaas geen directe oplossing mogelijk is met als consequentie dat er voorlopig geen vieringen mogelijk zijn. In overleg met de Pastoraatgroep werd vervolgens besloten op zoek te gaan naar een alternatieve locatie voor het houden van vieringen.

Voor het zover was, werd echter op 10 september van het Bisschoppelijk adviesbureau Bouwzaken een document ontvangen over Kerkgebouwen en ventilatie i.v.m. COVID-19 met daarbij gevoegd een rekentool bouwbesluitnormering.

Op basis van dit document zijn Paul Zondag en Cock Paalvast vervolgens met de nodige creativiteit aan de slag gegaan met het treffen van een aantal noodvoorzieningen met als doel de ventilatie in de kerkruimte op een zodanig peil te brengen dat het gebouw voorlopig weer bruikbaar is voor het houden van vieringen met een beperkt aantal personen.

Op 16 september heeft de bouwadviseur van het Bisdom Rotterdam de gerealiseerde proefopstelling bekeken en zijn bevindingen neergelegd in het volgende advies:

Al met al kan gezegd worden dat de proefopstelling een geslaagd resultaat geeft. Het advies is om de proefopstelling op de op locatie besproken punten te verbeteren dat tot een nog beter resultaat zal leiden. Eveneens is het advies om wanneer het Parochiebestuur besluit om de kerkdiensten weer plaats te laten vinden, de kerkbezoekers in een aantal diensten (vanaf twintig personen) op te schalen.

Zo kunnen de kerkbezoekers wennen aan de nieuwe situatie.

Op basis van dit advies heeft de Beheercommissie vervolgens op 17 september besloten de zondagsvieringen in 3 fases te hervatten:

1. Een besloten viering voor een beperkt aantal genodigden gevolgd door een evaluatie. Deze viering en evaluatie hebben plaatsgevonden op 27 september.
2. Een openbare viering voor maximaal 20 personen op 11 oktober.
3. Een openbare viering voor maximaal 30 personen op 18 oktober.

Uitgaande van het feit dat er per viering ook ongeveer 10 kerkelijke medewerkers aanwezig moeten zijn, is er dan sprake van een in coronatijd volledig bezette kerk.

De Beheercommissie is er van overtuigd dat bij hervatting van de zondagsvieringen op deze basis de veiligheid van de parochianen voldoende gewaarborgd is.

Pas na afronding van fase 3 wordt bekeken wanneer er eventueel weer gestart kan worden met de donderdagochtendvieringen.

Uiteraard worden de huidige ontwikkelingen ten aanzien van Covid-19 door ons nauwlettend gevolgd en indien nodig worden de maatregelen aangescherpt.

Aan een definitieve oplossing van het ventilatieprobleem in onze kerk wordt de komende tijd verder gewerkt.

Paul Zondag en Cock Paalvast

