

AProPos

*Informatieblad van de R.K. parochie De Goede Herder
Deelgemeenschap H.H. Andreas, Petrus en Paulus
Maassluis*

jaargang 27

nummer 1

maart 2020

Voorwoord

Er wordt wel eens gesproken over sterke tijden en stille tijden. In de liturgie van de kerk noemen we de Advent en Kersttijd, de 40-dagentijd en Paastijd de sterke tijden.

Sinds de laatste uitgave van AProPos op het eind van de Advent zijn we nu aangekomen in de sterke tijd van de 40-dagen en komende Paastijd.

De periode daartussen zijn eigenlijk maar saaie, donkere, vervelende maanden.

Er gebeurt weinig of je bent jarig in die periode; vaak is het onprettig weer met regen en veel wind zoals in de afgelopen maand.

Door de zware storm vielen de carnavalsoptochten in het water. Al met al weinig vrolijks nu het virus onze wereld beheerst.

De ene deskundige weet al het beter dan de andere; het overheerst, als je niet uitkijkt, ons gehele dagelijkse leven. Natuurlijk moet je niet onverstandig zijn en kan het geen kwaad om sommige dagelijkse gewoonten eens tegen het licht houden.

En ook hieraan komt vast weer een einde; na elke donkere tunnel wacht ons het licht. Na elke stille tijd komt weer een sterke tijd; na elke strijd komt er weer nieuw leven.

Misschien dat onderstaand gedicht, aangereikt door pater Kees Maas svd, ons in deze weken wat kan helpen.

Stof van de aarde is een mens.
Maar niet het stof dat eeuwig
ten dode is opgeschreven.

Geroepen telkens opnieuw
om onze sterfelijkheid te leren,
kwetsbare zwervers als we zijn
in de woestijn van het leven.

Geroepen in deze 40 dagen
om in de stilte van ons hart
ons geloof en verbondenheid
met God te verdiepen.

Geroepen tot broederlijke zorg
dat niemand achterblijft.
dat wat de aarde geeft
met iedereen gedeeld wordt.

Geroepen om kwetsuren te helen
En mensen nieuwe kansen te geven.

Wie zo zijn weg durft gaan
groeit in liefde en vertrouwen,
en in zijn hart is reeds het zaad gezaaid
van nieuw leven.

Het gaat u allen goed.

De redactie



Geboren

Op 21 december 2019: Mateo Danijel Nikola, zoon van Liza en Jerko Jovic.

Op 16 januari 2020: Teun Cornelis Paul, zoon van Sebastiaan Schuurman en Lisette Langedijk-Schuurman.

Wij feliciteren de ouders van harte!

Overleden

Donderdag 19 december 2019 is op 80-jarige leeftijd de heer Bert van Strien overleden. Hij woonde aan de Wassenaer van Obdamstraat. Zijn afscheidsdienst was op dinsdag 24 december in de aula van crematorium Ockenburg te Den Haag.

Donderdag 9 januari is de heer Kees van der Velden overleden. Hij is 89 jaar geworden. Hij woonde in de DrieMaasHave. Zijn afscheidsdienst was op dinsdag 14 januari in de Petrus en Pauluskerk, waarna hij is begraven op de St. Barbara Begraafplaats aan het Reviusplein.

Woensdag 12 februari is de heer Manuel da Conceicao Palma Videira op 77-jarige leeftijd overleden. Hij woonde aan de Mimosastraat. Zijn afscheidsdienst was op maandag 17 februari in de Petrus en Pauluskerk, waarna hij is begraven op de Algemene Begraafplaats in Maassluis.

Maandag 2 maart is op 80-jarige leeftijd mevrouw Anna (Annie) Catherina Hendrika Hupperichs- Stappers overleden.. Zij woonde aan de Merellaan. Haar afscheidsdienst was op zaterdag 7 maart om 11.00 uur in de Petrus en Pauluskerk, waarna ze is begraven op de St. Barbara begraafplaats aan het Reviusplein.

Wij wensen alle nabestaanden veel sterkte...

Als sterven dichtbij komt.....

Goed om te weten dat de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (vptz-nwn) er zijn voor ú, voor u in de laatste levensfase én voor uw naasten. Er zijn met tijd, aandacht, liefde, zorg, een luisterend oor, een open hart.....

Vrijwilligers die er zijn voor u als u in uw eigen woon/leefomgeving wilt blijven. Zij kunnen een welkome aanvulling, ondersteuning zijn van de mantelzorger(s) en/of de professionele zorg. Ze zijn er in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Voor meer informatie kunt u bellen met de coördinator, tel. 0651175006 of de website:www.vptz-nwn.nl Of een mail sturen naar info@vptz-nwn.nl

Hartelijk dank

Koos de Wit heeft vanaf 1985 tot 2020 de kerkbladen in wijk 55, het gebied rond de van Beethovenlaan met plezier bezorgd. Gezien zijn leeftijd moet hij er nu mee stoppen. Heel hartelijk dank voor jouw jarenlange trouwe inzet Koos!

Redactie AProPos

Mededelingen Pastoraatgroep

De afgelopen maanden heeft de Pastoraatgroep zich onder meer bezig gehouden met de volgende onderwerpen:

Viering patroonsfeest De Goede Herder

Het patroonsfeest van parochie De Goede Herder wordt gevierd op zaterdag 2 mei in de Petrus en Pauluskerk. Het programma van het patroonsfeest staat afgedrukt op blz. 7 van het voorjaarsnummer 2020 van het blad Kerk aan de Waterweg.

Vacature medewerker Pastoraal Team

Er is nog geen opvolger gevonden voor Elly Barendregt als medewerker van het Pastoraal Team. Sollicitanten voor deze functie zijn dan ook welkom.

Vacatures Parochiebestuur

Ook het Parochiebestuur kampt met onderbezetting. Nieuwe bestuursleden zijn dan ook van harte welkom.

Evaluatie gang van zaken 2019

De Pastoraatgroep is niet ontevreden over het afgelopen jaar waarin initiatieven werden ontplooid in de vorm van:

- een informatieavond voor parochianen
- een inloopmiddag voor de bewoners van het Wilgenrijk
- de organisatie van een Lourdesreis
- de organisatie van de Levende Adventskalender.

Helaas werden niet alle activiteiten even druk bezocht maar het was toch een goede aanzet om als kerk wat meer naar buiten te treden.

Levende Adventskalender

De Levende Adventskalender is enthousiast ontvangen en kon rekenen op een ruime belangstelling. Er kan dan ook worden gesproken van een geslaagd experiment dat dit jaar herhaald wordt en wellicht zelfs wordt uitgebreid tot twee bijeenkomsten per week.

Paaswake nieuwe stijl

Het is de bedoeling de Paaswake dit jaar wat meer te stroomlijnen met als doel het beperken van de lengte van de viering zonder afbreuk te doen aan de waardevolle elementen uit de viering.

Beheercommissie

Jubileum Andreas, Petrus en Paulusgemeenschap

De geschiedenis van de rooms-katholieke kerk in Maassluis gaat terug tot 29 juni 1787. Na een jaar werd een op een schuur gelijkende kerk in gebruik genomen. Deze schuurkerk heeft bijna 180 jaar dienst gedaan als parochiekerk. Op 7 april 1967 werd een nieuwe Petrus en Pauluskerk in gebruik genomen aan de P.C. Hooftlaan. Het inwonertal van Maassluis nam in de jaren 1960 sterk toe, alsmede ook het aantal parochianen. Maassluis breidde sterk uit in westelijke richting en daarom werd op 16 december 1965 de Andreasparochie opgericht. De Andreasparochie heeft tot 1 januari 1995 als zelfstandige parochie gefunctioneerd.

Ten gevolge van het teruglopen van het aantal parochianen en het gebrek aan priesters werd op 1 januari 1995 een fusie aangegaan met de Petrus en Paulusparochie.

De naam werd gewijzigd in Andreas, Petrus en Paulusparochie. In het jaar 2003 moest de kerkgelegenheid in de Koningshof worden verlaten in verband met een totale renovatie van dat gebouw. In processie werd het Andreasbeeld overgebracht van de Koningshof naar de Petrus en Pauluskerk. Ondertussen werd al gewerkt aan het nieuwe kerkgebouw, de huidige Petrus en Pauluskerk aan het Andreasplein, die na een 2^{de} processie dit keer in westelijke richting in april 2007 in gebruik is genomen. In 2020 willen wij herdenken, dat we als Andreas,

Petrus en Paulusgemeenschap 25 jaar geleden gezamenlijk op pad zijn gegaan.

Collecte via de smartphone

Als er bij mij een collectant voor een goed doel aan de deur komt, moet ik vaak zoeken naar wat los geld. Ik betaal bijna alles met mijn pas of digitaal. Als kerk ontkomen wij ook niet aan deze digitale wereld. Het Bisdome Rotterdam is daarom gestart met een pilot om in de kerk, naast de vertrouwde manier van collecteren, de collecte via de smartphone te laten verlopen. Mogelijk gaat dit ook in onze deelgemeenschap plaatsvinden. Wij houden u op de hoogte.

Erik Havermans

Actie Kerkbalans 2020

De afgelopen maanden vond de start van de Actie Kerkbalans 2020 plaats met het inluidmoment in de Grote Kerk van Maassluis. Het thema van de Actie Kerkbalans 2020 is "Geef voor je kerk". In de mooie folder "Geef voor je kerk", schitterend gemaakt door Clemens Lammers, staan foto's van onze kerk en van vieringen in onze kerk. Enkele teksten uit de folder:

"Ik geef om een plek waar ik mijn geloof in God kan delen." en "Omzien naar elkaar vind ik belangrijk. Daarom geef ik voor mijn kerk." De actie 2020 was opnieuw zeer succesvol. Vooral de bezorgers verdienen een groot compliment. Wij zijn hen heel dankbaar voor hun inspanningen de enveloppen te bezorgen en weer op te halen.

Nu de ingeleverde formulieren zijn verwerkt, kunnen wij u informeren over de uitkomsten. In januari 2020 zijn 548 enveloppen bezorgd. 523 enveloppen zijn ingevuld en teruggekomen. Het totaal bedrag aan toezeggingen voor 2020 is € 68.175, dat is iets minder dan vorig jaar (€ 68.779).

Het gemiddeld toegezegde bedrag is € 132 (vorig jaar € 131). Dit is een heel mooi resultaat. Het is tekenend voor de solidariteitsgedachte en geeft aan dat onze deelgemeenschap voor de parochianen van veel waarde is.

Er zijn gelukkig ook mensen die betalen zonder toegezegd te hebben. Het werkelijk ontvangen bedrag 2020 weten we dus pas op 31 december 2020.

Zo was er in 2019 € 68.779 toegezegd en wij mochten uiteindelijk ruim € 71.000 ontvangen.

Wij hopen natuurlijk dat het uiteindelijk ontvangen bedrag over 2020 hoger zal zijn dan het toegezegde bedrag.

In onderstaande tabel treft u een overzicht van de toezeggingen 2020 aan:

Aantal	Bedrag toezegging	Totaal bedrag
3	Van 1.000 en hoger	3.340
18	Van 500 tot 999	10.820
7	Van 400 tot 499	3.000
34	Van 300 tot 399	11.207
44	Van 200 tot 299	9.908
52	Van 150 tot 199	8.425
97	Van 100 tot 149	10.889
130	Van 50 tot 99	7.739
129	Van 1 tot 49	2.847
9	0	0
523	Totaal	68.175

In januari en februari 2020 is al € 26.320 ontvangen, dat is 38,6 % van het toegezegde bedrag van € 68.175.

Dat is een heel goede start. Op het mededelingenbord in de narthex vindt u maandelijks een thermometer met de stand van de AKB op dat moment. U kunt de voortgang van de AKB nu zelf volgen.

Namens de Commissie Fondsenwerving,
Gerard van Leeuwen (administrateur kerkbalans)

In de ban van het virus

Niemand zal het gemist hebben, de berichtgeving over het Coronavirus. Is het allemaal overdreven of is het wellicht niet genoeg, de meningen lopen uiteen. Een ding weten we wel, het raakt ons allemaal. De belangrijkste zorg op dit moment is proberen te voorkomen dat we het virus overdragen. Eigenlijk is dat niet zo heel ingewikkeld. Wat minder elkaar ontmoeten, of als dat kan nu helemaal even niet, maar dan wel wat meer bellen, mailen, WhatsAppen, FaceTimen enz.

Voor wat betreft het kerkbezoek gaat de deur voorlopig tot 1 april dicht. Afgelast zijn onder andere: alle vieringen, koorrepetities, bijeenkomsten, activiteiten in het kader van geloofsverdieping en vastenactie, voorbereiding van doop en 1^{ste} communie. Ook de soosmiddag op de laatste vrijdag van maart gaat niet door.

Op de maandag-, donderdag- en de vrijdagochtend is de kerkruimte even open voor een persoonlijk gebed of om een kaarsje op te steken. Natuurlijk geen koffiedrinken of uitgebreid elkaar spreken, dat kan nu even niet. Heeft u vragen, het secretariaat is telefonisch bereikbaar op maandag-, donderdag- en vrijdagmorgen van 09.00 tot 11.30 uur.

Wat gebeurt er na 31 maart? Dat weten we echt nog niet. Het enige dat wij u kunnen aanraden is dat u de nieuwsberichten volgt. Het secretariaat zal nieuwsberichten van het bisdom en onze parochie zo breed mogelijk blijven versturen.

Ik wens u voor de komende tijd vooral gezondheid.

Clemens Lammers

Groene vingers gezocht

Per 1 maart is de meteorologische lente begonnen en dit betekent voor tuinen en groenstroken extra werk aan de winkel en dus ook bij onze Begraafplaats St. Barbara, aan het Reviusplein. De afgelopen jaren mochten wij naast de professionele krachten voor het onderhoud aan graven en groen ook gebruik maken van een aantal vrijwilligers.

Door verloop en het wegvallen van vrijwilligers komen wij momenteel op de Begraafplaats die extra groene vingers tekort. Mocht u nog wat vrije tijd hebben EN groene vingers om ons te helpen, laat ons dit dan even weten om af te stemmen wat u kunt betekenen.

Commissie Begraafplaats St Barbara

Cock Paalvast (beheerder), Paul Zondag (voorzitter)

Bedankje kaarten

De Elisabethgroep heeft in AProPos een oproep geplaatst om, na bijvoorbeeld het beëindigen van een hobby of leegruimen van een huis, ongebruikte verjaardagskaarten of materiaal voor het maken van kaarten aan de Elisabethgroep te geven.

Aan deze oproep is geweldig gehoor gegeven. We willen de schenkers hiervoor heel erg bedanken. We kunnen weer een tijdje vooruit, maar we blijven u vragen om ongebruikte kaarten of materialen aan onze groep te geven. Anita van Anraad komt ze graag bij u ophalen. Haar telefoonnummer is: 06-55542010 of e-mail: aanraad@kabelfoon.nl. Afgeven bij het secretariaat kan ook. We houden ons van harte aanbevelen!

Namens de Elisabethgroep, Anita van Anraad

Palmpaasstok maken

Zaterdag 4 april tussen 13.00-15.00 kunnen jullie in de narthex van de Petrus en Pauluskerk Palmpaasstokken komen maken!

Die mag je dan zondag na de viering naar een parochiaan brengen. (je krijgt van ons een naam en adres).

Je mag je eigen versiersels en verpakte lekkernij meenemen.

Maken jullie ook alvast een haan die je er dan zaterdag op kan vastmaken? Wij zorgen voor de stokken, crêpepapier en een krentenbol voor erop. **Komen jullie ook? Meld je dan even aan.** Mail naar het secretariaat:

secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl

Danielle van der Mieden- Paalvast 0654923200

(liever appen dan bellen.) communieapp@outlook.com

GEZOCHT: Secretariële ondersteuning t.b.v. pastorale team

Het pastorale team van parochie De Goede Herder zoekt een medewerker ter ondersteuning van het team.

Taakomschrijving:

- Agendabeheer Pastoraal Team (PT)
- Vervaardiging en beheer van liturgisch rooster van de parochie
- Planning en coördinatie pastorale activiteiten
- Notuleren vergaderingen PT
- Raadplegen leden- en vrijwilligersbestanden t.b.v. het PT
- Verzorgen correspondentie en archiefbeheer PT
- Overige door het PT aangegeven werkzaamheden.

Voorwaarden:

- Sociale vaardigheden
- Betrokkenheid bij het kerkelijk gebeuren
- Computervaardigheden
- Goede beheersing Nederlandse taal
- Goed kunnen omgaan met vertrouwelijke zaken
- Stressbestendig

Werktijden en dagen:

20 uur in totaal, dinsdag en 3 dagdelen in overleg.

Werklocatie: Singel 104, Schiedam

Salaris : € 15,75 per uur, exclusief 8 procent vakantietoeslag.

Het salaris wordt maandelijks uitbetaald.

Benoeming: Met ingang van 1 juli 2020

Nadere informatie bij Mw. Cissy Siebel, lid parochiebestuur, personele zaken.

Per post: Mw. Cissy Siebel, p/a Singel 104, 3112 GS Schiedam

Per email: personeel@goedeherderparochie.nl

Bisdom Rotterdam verwelkomt relieken van de heilige Bernadette

De schrijn met de relieken van de heilige Bernadette van Soubirous komt dit jaar naar Nederland.

Tussen 11 mei en 15 juni worden de relieken in alle zeven Nederlandse bisdommen ontvangen. Bernadette Soubirous is sinds haar overlijden in 1879 opgebaard in het klooster Saint-Gildard in Nevers. In het kader van haar zalig- en heiligverklaring zijn in de jaren twintig van de vorige eeuw enkele stukjes bot bij haar weggenomen.

De relieken van Bernadette waren de afgelopen jaren in bisdommen in Italië, Duitsland en Spanje. Eind 2020 reizen ze naar Ierland en daarna naar diverse landen in Azië.

Het bisdom Rotterdam verwelkomt de relieken in de HH. Laurentius- en Elisabethkathedraal in Rotterdam. Op deze dagen zijn pelgrims uitgenodigd voor het rozenkransgebed en de eucharistieviering in de kathedraal. Op zondag 7 juni wordt de eucharistie gevierd om 11.00 uur. Op maandag 8 juni, dinsdag 9 juni, woensdag 10 juni en donderdag 11 juni wordt de eucharistie gevierd om 9.30 uur. "Het is bijzonder dat het bisdom Rotterdam, in verbondenheid met het heiligdom Lourdes en bisdommen wereldwijd, de relieken van Bernadette mag verwelkomen", zegt bisschop Van den Hende.

“Het bedevaartsoord Lourdes wil mensen op deze manier in contact brengen met de heilige Bernadette en de gelovige betekenis van Lourdes.”

De organisatie wordt ondersteund door de Nederlandse bedevaartorganisaties VNB en Huis voor de Pelgrim.

Banneux

Hier verscheen Maria in 1933 acht maal aan Mariëtte Beco en maakte zich bekend als de Maagd der Armen en zij deed daar de belofte de zieken te helpen. Ook dit jaar organiseert het Banneux Comité van het bisdom Rotterdam van 15-19 mei a.s. weer een mooie bedevaart reis naar Banneux ND in de Belgische Ardennen.

Vrijdagochtend 15 mei vertrekken de bussen vanaf diverse opstapplaatsen vanuit ons bisdom en gaan via Soerendonk, waar we om 12.00 uur aankomen voor een uitstekende lunch, naar Banneux waar we om ca. half vier aankomen. 's Avonds welkomsviering in Banneux.

Dagelijks zijn er mooie vieringen zoals H.Eucharistie viering, Kruisweg, Lof met ziekenzegen, Boeteviering en Viering met handoplegging en 's avonds lichtprocessie. Naast deze dagelijkse vieringen is er ook veel tijd voor ontspanning. We verblijven in mooie 2 persoonskamers met douche en toilet. Banneux ligt mooi gelegen in een rustige omgeving aan de rand van een mooi dennenbos.

Dinsdag 19 mei om 9.00 uur afscheidsviering en hierna vertrek uit Banneux. Om 12.00 uur afscheidsdiner in Soerendonk. Hierna gaan de bussen terug naar de opstap/afhaalplaatsen waar we later in de middag weer zullen arriveren.

We worden begeleid door een arts, verpleegkundigen en veel algemeen medewerkers. Er zijn voldoende rolstoelen en rollators aanwezig.

Kosten voor deze volledig verzorgde reis **€ 285.-** per persoon.

(Dit is incl. de reis, overnachtingen op een 2 pers. kamer met douche en toilet, alle maaltijden, koffie/ thee en op de heenreis een lunch en op de terugreis een afscheidsdiner).

Voor verdere informatie hangt er achterin de kerk een poster met telefoonnummers.

BEAURAING

Een kleine stad aan de rand van de Ardennen werd een druk bezochte bedevaartsplaats. De pelgrims komen niet alleen uit België zelf maar ook vanuit Nederland en het nabije Frankrijk. Maria is er tussen dinsdagavond 29 november 1932 en dinsdag januari 1933 in totaal 33 maal verschenen aan 5 eenvoudige kinderen.

Ook dit jaar zijn er vierdaagse bedevaarten en alleen de septemberbedevaart wordt begeleid door een ervaren medische staf.

BEDEVAARTEN 2020:

Vrijdag 15 t/m maandag 18 mei

Zaterdag 12 t/m dinsdag 15 september

(In september is zorg aanwezig)

Prijs € 305,--

Toeslag 1 persoonskamer met douche en toilet € 35,--

Mei bedevaart:

Mevr. Els Devilee, Medeaschouw 8,
2726 KR Zoetermeer, tel. 079-3310730

September bedevaart:

Mevr. Elly van Niel, Kamerlingh Onnesstraat 2
3132 RS Vlaardingen, tel. 06-17322245.

Precies goed (*gedicht van Babs Gons*)

Soms wil je gewoon je hoofd op de aarde leggen,
Je vuist naar de hemel heffen,
de tranen laten komen en zeggen:
het is zeker omdat ik zwart, wit, vrouw,
dik, dun, te groot, te klein,
te lief, onaardig,
omdat ik lelijk, eerlijk,
direct, poëtisch, welbespraakt,
te zichtbaar, onzichtbaar,
kwetsbaar,
arm, trots en confronterend ben?
Daarom zeker!

En dat de aarde je dan met haar zachte handen
heel voorzichtig omhoogduwt,
je op de wang kust en fluistert:
het is omdat je zo ontzettend mens bent.
Niet te veel, niet te weinig, gewoon genoeg mens.
Net zo mens als andere mensen.
Precies goed.