



Financieel overzicht van onze deelgemeenschap

	Totaal Begroot 2020	Totaal Begroot 2019	Totaal Realisatie 2018
Bijdragen parochianen	99.000	94.600	100.988
Opbrengst bezittingen en beleggingen	-600	-825	-491
Totaal ontvangsten	98.400	93.775	100.497
AF:			
Exploitatiekosten gebouwen	16.450	15.675	14.611
Personeelskosten	56.040	59.035	54.212
Kosten eredienst	4.450	4.250	3.544
Kosten pastoraal	5.125	4.900	4.352
Verplichte bijdragen	11.000	10.000	10.991
Beheerkosten	5.600	4.150	5.777
Voorzieningen	2.500	2.500	2.500
Totaal Uitgaven	101.165	100.510	95.987
Tekort/Overschot	2.765	6.735	4.510
Begraafplaats Baten	30.850	28.750	37.104
Begraafplaats kosten	30.850	28.750	37.104
Totaal begraafplaats	0	0	0

Geef slim

Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Doet u een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt u van de belastingdienst meer terug. U leest alles hierover in bijgaand informatieblad.



Deelgemeenschap Andreas, Petrus en Paulus

Geef voor je kerk



Ik geef om een plek waar ik mijn geloof in God kan delen

... daarom geef ik voor mijn kerk



'Kerkbalans staat in de lange traditie van de Kerk om haar leden te vragen om steun. De apostel Paulus omschrijft deze steun als een 'bijdrage aan de noden van de heiligen' (Romeinen 12, 13). In dit perspectief betekent Kerkbalans dat je als kerklid op basis van je gelovige betrokkenheid ook materieel bijdraagt aan de gemeenschap van de Kerk als instrument van de Heer in onze wereld.'

Ch.E.M. (Charles) Duynstee,
Pastoor van onze parochie

**Dankzij uw bijdrage kan
de kerk voortbestaan**

Kerk zijn we samen

Het is tijd voor Actie Kerkbalans!

In alle kerken van Maassluis halen vele vrijwilligers van zaterdag 11 januari tot zaterdag 25 januari geld op voor de plaatselijke kerk.

Dat is hard nodig. Want waar je om geeft, dat wil je behouden, en als het even kan, laten groeien.

Geven voor de kerk waar u uw geloof in God met anderen kunt delen, waar naar elkaar wordt

omgezien, waar bemoediging en inspiratie zijn. Een plek die we het huis van God mogen noemen, waar sacramenten worden bediend en waar iedereen altijd welkom is. U geeft om uw kerk, geef daarom tijdens Actie Kerkbalans ook voor uw kerk. Zo behouden we samen wat waardevol is.

**Help mee en geef aan uw
eigen kerk wat u kunt
missen.**

Omzien naar elkaar
vind ik belangrijk

*daarom
geef ik voor
mijn kerk*

