

# AProPos

*Informatieblad van de R.K. parochie De Goede Herder  
Deelgemeenschap H.H. Andreas, Petrus en Paulus  
Maassluis*

**jaargang 26**

**nummer 4**

**oktober 2019**

## **Voorwoord**

Wanneer dit voorwoordje op mijn scherm verschijnt is het snertweer! Daags na de Furieade, die de zaterdag droog verliep, zijn we weer terug bij het weer van de afgelopen weken. En de komende dagen lijken ook niet veel beter te worden.

Het zou een goede reden zijn om er even een weekje tussenuit te gaan naar warmer oorden.

Vanmorgen hoorden we in de lezingen dat de leerlingen aan Jezus om meer geloof vroegen.

In navolging van die leerlingen zou ik als 21<sup>ste</sup> eeuwleerling willen vragen om meer hoop. Hoop op een beetje mooier en droger weer, zodat we de zon ook nog een beetje kunnen zien schijnen. Maar wie weet.....in de tweede helft van oktober met de herfstvakantie.....!

Uiteindelijk kennen we ook de uitdrukking: Hoop doet leven.

In deze nieuwe AProPos houd ik geloof, hoop en liefde in onze deelgemeenschap. Deze drie deugden zou je ook kunnen samenvatten als vertrouwen met, op en in onze gemeenschap.

U kunt weer lezen over de diverse activiteiten die in de middag, avond en nacht hebben plaatsgevonden in onze kerk.

Ook verschillende oproepen worden er gedaan en zelfs de Lutherse kerk van Denemarken wist ons te vinden.

De lijst van onze jubilarissen die op Startzondag in het zonnetje zijn gezet geeft aan dat er veel gedaan wordt in de Maassluisse gemeenschap. We mogen er terecht trots op zijn.

Bovendien houden we elkaar op deze wijze vast en zijn we oog en oor voor en in onze gemeenschap.

Het zou een reden voor u kunnen zijn om aan te sluiten bij de grote groep van vrijwilligers, want zonder hen zouden we veel minder goed draaien.

Ook al is het nu nog steeds snertweer; het komt eens weer goed en kunnen we straks weer genieten van zonniger en drogere dagen. Daar hoop/vertrouw ik op!

Het gaat u allen goed.

De redactie



### ***Gedoopt***

Op zondag 29 september 2019 zijn gedoopt:

Max Dikkenberg

Aiden Eckhardt

Lizette Hendriks

### ***Overleden***

Op vrijdag 5 juli is de heer Ger Dijkhuizen op 85 jarige leeftijd overleden. Hij woonde in de Teerderij. Zijn uitvaartviering was op vrijdag 12 juli in de Petrus en Pauluskerk. Aansluitend vond de crematie plaats in crematorium De Dijk.

Donderdag 22 augustus is de heer Herman van Wijk in de leeftijd van 82 jaar overleden. Hij woonde in De Vloot. Zijn uitvaart was donderdag 29 augustus in de Petrus en Pauluskerk. Aansluitend is hij begraven op de Sint Barbara begraafplaats.

Maandag 26 augustus is mevrouw Marja Rieken-Vermaas in de leeftijd van 66 jaar overleden.

Zij verbleef de laatste jaren in de DrieMaasHave. Haar uitvaart was zaterdag 31 augustus in de Petrus en Pauluskerk.

Aansluitend is zij begraven op de Sint Barbara begraafplaats.

Wij wensen alle nabestaanden veel sterkte...

### ***Als sterven dichtbij komt.....***

Goed te weten dat de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (vptz-nwn) er zijn voor ú, voor u in de laatste levensfase én voor uw naasten. Er zijn met tijd, aandacht, liefde, zorg, een luisterend oor, een open hart.....

Vrijwilligers die er zijn voor u als u in uw eigen woon/leefomgeving wilt blijven. Zij kunnen een welkome aanvulling, ondersteuning zijn van de mantelzorger(s) en/of de professionele zorg. Ze zijn er in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Voor meer informatie kunt u bellen met de coördinator, tel. 0651175006 of de website:[www.vptz-nwn.nl](http://www.vptz-nwn.nl)  
Of een mail sturen naar [info@vptz-nwn.nl](mailto:info@vptz-nwn.nl)

### ***Mededelingen Pastoraatgroep***

De afgelopen maanden heeft de pastoraatgroep zich onder meer bezig gehouden met de volgende onderwerpen.

#### Viering patroonsfeest

Dankzij de inzet van vele vrijwilligers was de viering van het patroonsfeest ook dit jaar weer een feestelijke gebeurtenis.

Wel zie je een afnemende belangstelling voor enkele activiteiten na afloop van de viering. Om die reden zal nog worden bezien of we de huidige vorm handhaven of dat we op een ander concept overgaan.

Dankzij sponsoring heeft de viering van het patroonsfeest toch een bedrag van 565 euro opgebracht voor de kas van onze deelgemeenschap.

### Afscheid en opvolging van Kees Koeleman

Kees Koeleman heeft op 6 en 8 september afscheid genomen als pastoraal werker in onze parochie.

In zijn opvolging is inmiddels voorzien door uitbreiding van het aantal voor de parochie beschikbare uren van pastor Egging en door de benoeming van pater Melvin Tharsis tot lid van het pastoraal team voor de periode van één jaar.

### Inloopmiddag voor de bewoners van het Wilgenrijk

Op zaterdag 28 september is in het kader van Burendag een inloopmiddag georganiseerd voor de bewoners van het Wilgenrijk. Jammer genoeg was de belangstelling minimaal.

Er zijn regels opgesteld voor het secretariaat hoe te handelen bij het overlijden van parochianen die afzien van een kerkelijke uitvaart.

Verder is in de stuurgroep liturgie en de pastoraatgroep gesproken over parochianen die moeite hebben met staan tijdens het eucharistisch gebed. We hebben dit besproken in onze liturgiecommissie en in de pastoraatgroep en besloten geen nieuwe regels te verzinnen, maar de keus aan u te laten.

U mag tijdens het tafelgebed gaan staan, u mag knielen, of u mag blijven zitten, net waar u zich goed bij voelt.

### ***Beheercommissie***

Er is hard gewerkt om de verlichting in de kerk goed op orde te krijgen. Het is gelukt. Met dank aan de vrijwilligers.

Binnenkort wordt de buitenkant van de kerk aangepakt. Dit is niet alleen nodig om het vuil van het doek te verwijderen maar ook om het zeil te onderhouden. De binnenkant van de kerk zal te zijner tijd ook een onderhoudsbeurt krijgen.

In een kerkgemeenschap, zeer zeker ook in de onze, zien wij veel mensen die zich inzetten voor onze gemeenschap. We mogen daar dankbaar voor zijn.

Toch wil ik speciale aandacht vragen voor een groep mensen die monnikenwerk heeft verricht. Dit zijn de mensen die zorgen voor onze administratie. Dit is de basis van iedere organisatie. Wij moesten over gaan naar een nieuw systeem. Onze vrijwilligers hebben deze klus geklaard.

Wij liggen niet alleen voor op de andere deelgemeenschappen van onze parochie maar ook op veel andere parochies in ons bisdom. Bedankt.

### ***Hoe zit dat toch?***

Heeft u dat ook weleens? Alles loopt op rolletjes maar ineens zit is er een kink in de kabel en vraag je je af hoe het nou toch werkelijk in elkaar steekt.

Een klein voorbeeld is het secretariaat.

U als parochiaan merkt hier weinig van. Het secretariaat is de spin in het web, houdt de boel in de gaten, regelt en verbindt. Totdat.... ja, totdat er iets niet helemaal gaat zo als het hoort.

Even op een rijtje wat er zoal gedaan wordt door deze spin:

- Telefoon
- E-mail
- Aanvragen voor gebruik van de ruimtes inplannen
- Misintenties inschrijven
- Weekagenda en Mededelingen
- Mondelinge mededelingen voor de zondag
- Loperslijsten uitprinten voor de parochiebladen
- Verzenden van post

En zo kan ik nog even doorgaan. Alles loopt totdat.... we een nieuw administratiesysteem krijgen.

We hebben jaren gewerkt met Navision; eindelijk onder de knie en dan wordt er vanuit het Bisdom besloten dat het anders en beter moet en kan.

In het voorjaar zijn we overgegaan naar DocBase.

Om die overgang soepel te laten verlopen, zijn we diverse avonden bij elkaar geweest.

Maar in de praktijk blijkt dat DocBase meerdere kinderziektes heeft. Helaas voor ons bemoeilijkt dit het werken ermee.

Zo zijn de loperslijsten die we uitprinten voor het bezorgen van de AProPos en Kerk aan de Waterweg anders van opzet. Missen we adressen, of staan er meer op dan we gewend waren. Achter de schermen zijn we dan ook heel hard aan het werk om deze hiaten op te lossen.

Een hele puzzel en petje af voor de mensen die dit doen.

Dus, mocht u eens de AProPos niet ontvangen hebben? U kunt er een afhalen op het secretariaat. Wel ontvangen, maar toch liever niet? Lees hem eens door en verwonder u over alles wat we als deelgemeenschap ondernemen.

En weet u, ergeren helpt niet, even contact opnemen wel. Wij doen ons best maar zijn ook maar amateurs.

Mogen we rekenen op uw begrip?

Namens het secretariaatsteam  
Janny Bergmans

### ***Stand van zaken Aktie Kerkbalans***

Het motto van de Aktie Kerkbalans 2019 is “Geef voor je kerk”. De kerk is meer dan een gebouw, het is een gemeenschap van mensen rond die ene mens: Jezus. Het is een gemeenschap die Zijn boodschap van liefde wil uitstralen aan iedereen van goede wil. Het is een gemeenschap die activiteiten organiseert. In januari 2019 hebben 522 (2018: 544) mensen van onze deelgemeenschap een toezegging gedaan voor de Aktie Kerkbalans.

Het toegezegde bedrag was € 68.779 (2018: € 68.452).

Inmiddels is tot en met september € 58.091 (2018: € 57.572) ontvangen. Dat is 84,5 % van het toegezegde bedrag. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Als u uw kerkbijdrage nog niet hebt betaald dan kunt u dat overmaken op bankrekening NL18 INGB 0000 1146 41 ten name van DGH DG HH Andreas Petrus en Paulus.

Ook een extra bijdrage is natuurlijk van harte welkom.

Op het mededelingenbord in de narthex vindt u maandelijks een thermometer met de stand van de Actie Kerkbalans op dat moment. U kunt de voortgang nu zelf volgen.

Namens de Commissie Fondsenwerving,  
Gerard van Leeuwen, administrateur Kerkbalans

***Geef voor uw kerk  
zodat die kan blijven geven aan anderen***

Jezus roept ons in het evangelie op tot naastenliefde, zoals de hongerigen eten geven en de zieken bezoeken (vgl. Matteüs 25). De parochie is een plek van waaruit deze daden van liefde gebeuren. Het pastoraal team en vrijwilligers trekken erop uit om een bezoek te brengen aan zieken, eenzamen of mensen in nood. Met hun luisterend oor of praktische hulp, maken zij een verschil in het leven van anderen. Door mee te doen met de actie Kerkbalans biedt u de nodige financiële ondersteuning voor uw kerk, zodat die kan blijven geven aan anderen.

Vanuit de eucharistie ontvangen wij allemaal de inspiratie om de liefde van het evangelie te verspreiden in woord en daad.

De kerk als plek van stilte en gebed is geen kwestie van ontsnappen aan de wereld, zegt ook paus Franciscus in zijn schrijven over de roeping tot heiligheid.

Ons bidden en vieren als Kerk is juist verbonden met heel ons leven als christen in een samenleving die soms hard en kil kan zijn. Aangespoord door het evangelie kunnen wij een verschil maken.

In tegenstelling tot wat velen denken, krijgt de kerk geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, en ook het pastoraal team, missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de actie Kerkbalans. Geeft u om de kerk?

Doe dan mee. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.

## ***Bezoek van de Deens Lutherse kerk***

In mei zijn wij benaderd door het secretariaat van de Deens Lutherse kerk. Zij gaven aan om met een groep van 20 personen in september naar Nederland en België te komen voor een bezoek aan een aantal steden en monumentale kerken. Zo is onze Petrus & Pauluskerk ook op hun lijst terecht gekomen. Donderdag, 26 september, was het dan zover. De bus met 20 personen meldde zich om 9.45 uur.

Na het nuttigen van een kopje koffie was het tijd voor een rondleiding in de kerk. De groep was zeer nieuwsgierig naar de bouw van onze 'Tent van God', het specifieke karakter van de kerk en onze gemeenschap. Ook was er veel belangstelling voor de ellipsvormige opstelling van de kerkbanken en wat de daarachterliggende gedachte is geweest.

Na het bekijken van een korte filmimpressie over de bouw, wat aanvullende vragen over het orgel en de beelden verliet het gezelschap "Sydney aan de Waterweg" weer, om verder te gaan naar Den Haag.

Paul R. Zondag  
Beheercommissie; Gebouwbeheer

## ***Rwanda Commissie***

In 1990 hebben de toenmalige St. Andreas parochie en haar pastoor Alphons van Well beiden een 25-jarig jubileum mogen vieren.

De parochie bestond 25 jaar en de pastoor was 25 jaar priester. Voor beide feestelijke gebeurtenissen werd besloten om eventuele cadeaus, die gebruikelijk zijn bij dergelijke jubilea, geheel te bestemmen voor een project in Rwanda (Afrika).

In 1989 werd door het toenmalige kerkbestuur de Rwanda commissie geïnstalleerd, met de opdracht om namens de parochie de beschikbaar gekomen gelden te beheren.



Met groot enthousiasme en inspanning van velen werden diverse activiteiten gestart, met het doel om “de kas voor Rwanda” te spekken.

Het eerste project betrof de financiering van de bouw van een kerk/ontmoetingscentrum in Kibingo. Tijdens de bouw braken in Rwanda echter onlusten uit tussen Hutu's en Tutsi's. De genocide die toen heeft plaatsgevonden heeft naar schatting een miljoen mensen in Rwanda het leven gekost.

Door de onlusten waren de persoonlijke contacten met Rwanda voor lange tijd afgesneden. Toen de situatie zich weer enigszins leek te stabiliseren is de commissie in contact gekomen met de door mevr. Ria van de Ven-Gijsbers geleide Stichting Weeskinderen in Rwanda.

Uit dit contact volgde een verzoek om financiële ondersteuning voor het geschikt maken van een gebouw voor opvang en scholing van ongeveer 70 weeskinderen.

Door de jaren heen werden diverse andere projecten opgezet en door de Rwanda commissie mede gefinancierd. Het laatste grote project waarin de Rwanda commissie participeerde betrof het verbouwen van een oud, sterk vervallen gebouw in Gihinga tot een multifunctioneel onderkomen.

Met de laatste donatie is de kas van de Rwanda commissie thans leeg en daarmee de functie van de commissie komen te vervallen.

Bij de realisering van de doelstelling van de Rwanda commissie is Mevrouw Ria van der Ven-Gijsbers, met haar Stichting Weeskinderen in Rwanda, een belangrijke schakel geweest. In de Stichting was Ria de drijvende kracht voor de vele projecten die in Rwanda succesvol zijn uitgevoerd.

Daarbij kon zij in Rwanda rekenen op Abbé Prosper, priester van het bisdom Nyundo, die op locatie alle projecten intensief begeleidde en daar uitvoerig rekening en verantwoording van gaf. De leden van de Rwanda commissie hebben Abbé Prosper enkele malen in Nederland mogen ontmoeten.

Ria van der Ven-Gijsbers is in juni 2018 onverwacht overleden. Zij had toen net haar boek “Hulp verlenen is met je hart kijken” voltooid, waarin zij voor de periode 1994 t/m 2017 haar ervaringen beschrijft over de projecten die de Stichting

heeft uitgevoerd voor de kansarme weeskinderen in Rwanda. Het boek ligt ter inzage in de narthex, is zeer de moeite waard om te lezen en bovendien ook nog te bestellen.

### ***Verzoek van de Elisabethgroep***

Zoals u wellicht weet bezorgen de leden van de Elisabethgroep verjaardagskaarten bij oudere parochianen. Het budget van onze groep is niet zo heel groot. Het is tegenwoordig lastig om voor een leuk prijsje kaarten te kopen. Wij doen hierbij een oproep voor verse aanvoer van kaarten.

Mocht u ongebruikte felicitatiekaarten hebben liggen of tegenkomen bij het leegruimen van een woning, dan zouden wij die heel graag willen hebben. Ook knutselbladen voor 3D kaarten die niet meer gebruikt worden zijn meer dan welkom. Een aantal dames van de groep komt regelmatig bij elkaar voor het maken van mooie verjaardagskaarten.

Mocht u kaarten en/of materiaal voor 3D kaarten hebben die niet meer gebruikt worden, dan doet u er ons een groot plezier mee.

U kunt alles inleveren bij het secretariaat of afgeven bij Anita van Anraad, Camusdreef 16, tel. 06-55542010. Anita wil de kaarten en/of knutselbladen ook met alle plezier komen ophalen.

### ***Startzondag 2019***

Startzondag, dat is de dag dat wij in onze kerkgemeenschap extra aandacht hebben voor de vrijwilligers. Die onmisbare vrijwilligers die tijd en energie willen steken in allerlei zeer uiteenlopende zaken en taken. Vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor onze gemeenschap. Vrijwilligers die hun gaven leven en delen, die hun talenten niet in de grond stoppen! Vrijwilligers die een klus willen klaren. Vrijwilligers die de kerk dragen...want...de kerk bestaat dankzij vrijwilligers!

Onze Andreas, Petrus en Paulus deelgemeenschap kan bestaan dankzij de inzet van 203 vrijwilligers.

De jubilarissen:

### **10 jaar vrijwilliger in de kerk:**

#### Ria Roijmans-Renders

Zij zingt in het APP koor en maakt verjaardagskaarten.

#### Carla Vijverberg

Zij is lid van de werkgroep BHV/EHBO en is in de 'visgroep' aanwezig op het parochiefeest.

#### Annelies Eysink Smeets

Zij was lid van de werkgroep PCI en is nu voorzitter van de PCI in de parochie. Ook bezorgt zij de Actie Kerkbalans en is lid van de BHV-groep.

#### Klary Addink

Zij is lid van het APP koor.

#### Daniëlle van der Mieden-Paalvast

Zij is coördinator van de werkgroep Eerste Communie.

#### Corry Boeters

Corry is betrokken bij allerlei acties en lid van de werkgroep in- en exterieurverzorging.

#### Simon Boeters

Hij is net als Corry in de zorg voor het kerkgebouw : schoonmaak en onderhoud.

Beiden zijn ook betrokken bij acties van de commissie Fondsenwerving.

### **20 jaar vrijwilliger in de kerk:**

#### Theo van Rijn

Hij is actief bij de AKB en gaf ondersteuning bij het ICT-gebeuren.

### Erik Havermans

Hij was lid van het voormalige kerkbestuur van de Andreasparochie ; gastouder bij het Vormselproject en nu coördinator van de beheercommissie.

### **50 jaar vrijwilliger in de kerk**

#### Marianne Haring-Vermaat

Zij is bekend als lid van diverse koren : Agnes, Cantate Domino en nu het APP koor en het Rouw- en Trouwkoor.

Zij is gastvrouw, bezorgt kerkbladen en AKB, maakt schoon en doet boodschappen voor de kerk.

#### Ria Olsthoorn-van Oorschot

Zij was actief in diverse werkgroepen: Parochiële Adviesraad, Eerste Communie, kindernevendienst, gastouder Vormsel.

Nu is zij lid van het APP koor en het Rouw- en Trouwkoor.

Ook is er dank aan de 3 leden van de Rwandacommissie.

#### Miep van de Akker, Aad Vijverberg en Frans Mulder.

Na 28 jaar is de commissie opgeheven en zijn alle gelden goed besteed.

#### Afscheid van Hans en Nadine van Leeuwen,

We hebben afscheid genomen van Hans en Nadine van Leeuwen. Jaren lang waren zij actief in koren, tuinbeheer, bezorging kerkbladen en Actie Kerkbalans. Zij organiseerden de pelgrimstochten in de 40-dagentijd en verzorgden de mossel- en barbecueavonden. Hans was ook collectant en Nadine lector. Zij wonen nu in Naaldwijk.

Jubilarissen en alle vrijwilligers Hartelijk bedankt!

Vrede en alle goeds voor ons allen. Amen.

Ria Sosef

## ***Een middag gezelligheid***

In het voorjaar vond er een kerkeveiling plaats in de Petrus en Pauluskerk. Deze veiling heeft weer veel te weeg en opgebracht. Ja, want niet alleen de opbrengst van de kerkeveiling is belangrijk. Maar ook de saamhorigheid, verbinding met elkaar is van grote waarde. In mei was het dus een heel geslaagde avond.

Maar dan ben je er nog niet!

Een workshop hier, een etentje daar, gezellig alles met elkaar. En dat moet wel even gepland worden. Een aantal data, wie kan wanneer. Inkopen doen, workshop voorbereiden.

De workshop armbanden maken kon dan ook niet eerder plaatsvinden dan op zaterdag 31 augustus.

Die zaterdagmiddag mag als geslaagd de boeken in!

Ontvangst met koffie of thee, en uiteraard de beroemde boterkoek van Peter Bergmans mocht zeker niet ontbreken.

Daarna zijn we aan de slag gegaan. Het resultaat was super leuk. Armbandjes in de kleuren, groen, blauw of vintage, een kleurrijk geheel. En alles op maat en zelf gemaakt.

Volgend jaar weer?

Kan geregeld worden.

Spijt dat u niet hebt geboden of net te laat was om te bieden?

Neem gerust contact op met Janny, dan kijken we wat we kunnen regelen met de werkgroep fondsenwerving.

Janny Bergmans

## ***Een avond/nacht gezelligheid***

Een van de items van de kerkeveiling van mei was: een tapas-fingerfood avond.

Een aantal mensen hebben hier op geboden en zaterdagavond 7 september zou het gaan gebeuren. De ontvangst was in de ontmoetingsruimte van onze kerk en begon met een glaasje prosecco. Van lieverlee druppelden de anderen binnen en rond 6 uur gingen we aan tafel.

Gastvrouwen Cecilia en Ria en de gastheren Paul en Frans heetten ons welkom en vertelden in het kort de geschiedenis van de Tapas. Deze ligt in de kinderjaren van de mensheid: Eva overhandigt de appel aan Adam. Met haar is het begonnen: verleidelijke vruchten overhandigen aan de ander. En dat is zo de hele avond...tot in het kleine uurtje...doorgegaan. Steeds kwamen er kleine en smakelijke gerechtjes, mooi opgediend, aan onze neus en mond voorbij. Vaak konden we de hapjes met onze vingers eten.

Menigeen zag je smullen van de kippenpootjes, de zeebaars, frietjes, paella, ansjovisje in witlof, komkommersoepje, gehakballetje en nog veel andere smaakjes.

Die avond werden er 13 keer bakjes, plateautjes, schaaltes en glaasjes met vele lekkernijen geserveerd. En dat uiteraard soepel gehouden met water, cassis, rode en witte wijn.

De witte wijn met het etiket Santo Christo is bekend in onze kerk en daarom was het geen zonde om deze avond hier te houden. Er was zelfs iemand die het Monstersche Sluisbiertje proefde!

De gastheren en -vrouwen hebben het heel professioneel aangepakt. Een eigen kookplekje geïnstalleerd en Lenie en Margriet opgeroepen om met grote regelmaat de afwas te verzorgen, zodat de bordjes weer opnieuw gebruikt konden worden. Ik vermoed dat de bordjes wel 4 keer zijn afgewassen. Het was een zeer geslaagde avond die met warmte en toewijding is georganiseerd en verzorgd.

Hartelijke dank aan jullie zessen!

Voor jullie is het een hele klus geweest aan voorbereiden en klaarmaken; voor de deelnemers een flinke klus om dit alles te proeven. Chapeau!

Jos Cobben

## **“Aller (Heilige(n) Zielen!”**

Heb je niet als heilige geleefd,  
maar toch steeds naar het goede gestreefd.

God zal je omarmen,  
je zonden erbarmen,  
zodat je toch het mooiste beleeft!

Ondanks al ons falen Heer,  
zie genadig op ons neer.  
Komen wij voor U te staan,  
laat ons dan naar binnen gaan.

In het hemels paradijs,  
eindigt onze levensreis!

Aad Rieken