

AProPos

*Informatieblad van de R.K. parochie De Goede Herder
Deelgemeenschap H.H. Andreas, Petrus en Paulus
Maassluis*

jaargang 26

nummer 3

juli 2019

Voorwoord

Met het vieren van het patroonsfeest van onze deelgemeenschap op zondag 30 juni is het werkjaar afgesloten en kunnen we welverdiend aan het vakantieseizoen beginnen.

Begin september pakken we de draad weer op om een nieuw seizoen te starten.

In het afgelopen jaar hebben we mooie momenten mogen beleven in onze gemeenschap; maar ook momenten van verdriet waar tegenslagen en overlijden onze dagen beheersten. Telkens weer zijn er momentjes waar we als geloofsgemeenschap sterk kunnen zijn: de saamhorigheid; het samen vieren en bijeenkomen.

Helaas zien we dat het aantal mensen wel afneemt, maar dat houdt niet de groei van een sterkere band tegen. Soms neemt iemand er een taak bij, soms zie je een nieuw gezicht dat zich aanmeldt om ook zijn/haar geloofsgemeenschap te ondersteunen.

Dat zijn toch hoopvolle momentjes; noem het lichtpuntjes.

Als we bijvoorbeeld eens kijken naar de Aktie Kerkbalans.

Het aantal toezeggingen daalt, maar het toegezegde bedrag groeit en halverwege het jaar is al 2/3 deel van het bedrag binnen! Nu gaat het in dit geval nog maar over geld.

Het is nodig, maar mooie activiteiten zijn er ook ontstaan in de afgelopen tijd: de soosmiddag; het digitale kerkcafé; dammen in de kerk; het organiseren van een reis naar Lourdes. Allemaal momentjes waarin we elkaar kunnen ontmoeten.

Het is alom bekend dat er veel werk achter de schermen wordt verricht om al die activiteiten in goede banen te leiden.

En daarom is het belangrijk dat er even een rustmomentje van twee maanden is ingelast; met andere woorden: een vakantieperiode.

Enkele zaken gaan natuurlijk wel gewoon door en begin september zullen we de draad weer oppakken om met goede moed en wellicht frisse ideeën er een mooi jaar van te maken.

Doet u ook (weer) mee?

Graag wordt er wel speciale aandacht gevraagd voor de oproep van ons jongerenkoor To Be Continued en middenkoor Intermezzo! Er is zo een behoefte aan deelname van allen tussen de leeftijd van 13 en 60 jaar. Het zou mooi zijn wanneer er in september enkele “jeugdigen” zich ook daadwerkelijk aanmelden voor een van de genoemde koren. Uiteraard willen we ook het APP-koor hierbij niet onvermeld laten. Eigenlijk geldt bijna altijd: elk koor kan altijd wel aanwas gebruiken. Denk er eens over na in de komende, stille maanden.

Een fijne vakantie periode en het gaat u goed.

de redactie



Eerste communicanten

Eugenayro Girigorie
Ganesha Halfhuid
Fleur Krijnen
Noortje van Ettinger
Marie Michelle Manga Owona
Anouk van der Mieden
Alison Uleman
Maya Sterniczuk
Maja Gackowska
Oliwia Hatuszewska
Nadia Borkowska
Aleksander Keister
Karolina Wlodyka

Onze Eerste Heilige Communie

Ik ben Anouk en heb dit jaar mijn communie gedaan. Ik heb een klein verslagje voor jullie geschreven, zodat jullie er toch een beetje bij waren.

Op 12 mei was het zover, toen mochten wij onze Eerste Heilige Communie doen. We waren er allemaal helemaal helemaal klaar voor. We hebben verhalen uit de bijbel gelezen, geoefend met het maken van een kruisteken en elkaar beter leren kennen. Dat was altijd erg gezellig met Suzanne en Emily. We mochten ook zelf de tekeningen voor in het boekje maken. We hebben de dag voor het feest geoefend, wie wat moest doen en we mochten toen ook alvast een hostie proeven. En die vond ik niet zo super lekker, maar daar ging het niet om. We hebben de kerk versierd met bloemen en slingers.

Zondag was het dan eindelijk zover. De meisjes hadden allemaal een mooie jurk aan en bloemetjes in hun haar. De jongens zagen er stoer uit en sommige droegen zelfs een pak. We werden welkom geheten in het Nederlands en in het Pools, want een aantal communicanten komt uit Polen. Daarna mochten er een paar kinderen een stukje lezen in de kerk. Weer andere kinderen brachten bloemen naar Maria of hielpen bij de collecte. Samen hebben we de tafel gedekt om daarna mochten we een voor een met onze ouders naar voren te komen om de Eerste Heilige Communie te ontvangen. De zanggroep zong leuke liedjes en we vonden het fijn dat ze er waren.

Het was een mooie viering en het was leuk!
Groetjes Anouk van der Mieden.

Overleden

Op donderdag 2 mei is Thea Bentvelzen- Morcus op 77-jarige leeftijd overleden.
Zij verbleef de laatste tijd in de Driemaasstede.
Haar crematie was donderdag 9 mei in crematorium De Dijk.

Op maandag 6 mei is Koos van der Male op 80-jarige leeftijd overleden. Hij is in besloten kring gecremeerd.

Op dinsdag 11 juni is Jan van Ettinger op 88-jarige leeftijd op overleden. Hij is in besloten kring gecremeerd in crematorium De Dijk.

Op vrijdag 21 juni is Bep Bosgieter-van Oudgaarden op 97 jarige leeftijd overleden. Haar crematie was op donderdag 27 juni in crematorium De Dijk.

Wij wensen alle nabestaanden veel sterkte...

Als sterven dichtbij komt.....

Goed te weten dat de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (vptz-nwn) er zijn voor ú, voor u in de laatste levensfase én voor uw naasten. Er zijn met tijd, aandacht, liefde, zorg, een luisterend oor, een open hart.....

Vrijwilligers die er zijn voor u als u in uw eigen woon/leefomgeving wilt blijven. Zij kunnen een welkome aanvulling, ondersteuning zijn van de mantelzorger(s) en/of de professionele zorg. Ze zijn er in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Voor meer informatie kunt u bellen met de coördinator, Tel. 0651175006 of de website:www.vptz-nwn.nl Of een mail sturen naar info@vptz-nwn.nl

Meeleven met verlies

In onze deelgemeenschap worden er dit jaar bijeenkomsten “Meeleven met verlies” georganiseerd. Het verlies van een dierbare is een heel proces, dat vooral tijd nodig heeft.

De ervaring leert dat het je goed kan doen om er samen over te praten, zodat je het verdriet en het gemis een plaatsje kunt geven en dit kan helpen om meer inzicht in het rouwproces te krijgen. Het is ook fijn om dat met een aantal mensen te doen, die in dezelfde situatie zitten, zodat je ervaringen kunt delen en elkaar tot steun kunt zijn.

Er zijn 3 bijeenkomsten met daar tussenin de viering van Allerzielen. De eerste bijeenkomst, op woensdagmorgen 9 oktober, van 10.00 uur – 12.00, wordt ingeleid door pater Avin,

dan volgt de viering van Allerzielen op 2 november. Daarna zullen Yvonne Buys en Marianne Paalvast de bijeenkomsten op 11 december en op 8 januari verzorgen. U kunt zich hiervoor aanmelden bij ons secretariaat tot 15 september. De cursus zal alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen. Contactpersoon: Marianne Paalvast- Smeele.

Mededelingen Pastoraatgroep

De afgelopen maanden heeft de pastoraatgroep zich onder andere bezig gehouden met de volgende onderwerpen:

Jeugd en jongeren

Uit de reacties en de daaruit voortvloeiende gedachtewisseling op een discussiestuk over jeugd en jongeren wordt duidelijk dat we als pastoraatgroep niet alleen óver dit onderwerp moeten praten, maar vooral mèt de doelgroep en dat we met parochianen die een beter zicht op de doelgroep hebben in overleg moeten treden om met elkaar tot een plan van aanpak te komen voor deze problematiek.

Informatieavond voor bewoners Wilgenrijk

Het ligt in de bedoeling in september een inloopavond te organiseren voor de bewoners van het Wilgenrijk om kennis te kunnen maken met onze kerk.

Verder komen in de vergaderingen van de pastoraatgroep uiteenlopende onderwerpen aan de orde zoals:

Evaluatie vieringen tijdens de Goede Week en Pasen

Organisatie Eerste H. Communie

Programma Geloofsverdieping 2019-2020

Viering patroonsfeest De Goede Herder

Liduinaprocessie

12½ Jarig priesterfeest pastor Egging

Vormselviering op 23 juni

Viering patroonsfeest Andreas, Petrus en Paulus op 30 juni

Canonieke visitatie

Invulling vacatures vrijwilligers

Zorg voor ouderen en zieken

Cursus rouwverwerking

Beheercommissie

De jaarrekening van 2018 is besproken en goedgekeurd. Hij wordt afgesloten met een klein plusje. Wij zijn trots dat alle parochianen hier aan dit goede resultaat hebben bijgedragen. De kapotte lampen in de kerk worden vervangen. Wij doen dit duurzaam door middel van Led-lampen. Er wordt ook gekeken naar de mogelijkheden om onze toren met kruis mooi te kunnen uitlichten. De toren staat tenslotte op een mooie centrale locatie. Het meerjaren onderhoudsplan voor onze kerk is af. Wij kunnen nu dit plan aan onze financiële reserves voor het onderhoud koppelen. Het doel is om zo veel mogelijk onverwachte tegenvaller te voorkomen.

Erik Havermans

MIVA kerkcollecte 2019 vraagt aandacht voor meisjes in Kameroen

Op 25 augustus vindt in onze kerk de MIVA-collecte plaats. Dit jaar vragen wij uw aandacht voor meisjes in Kameroen. Zuster Clementine woont in Bangang, Kameroen.

De inwoners van dit gebied hebben sterk geleden aan de gevolgen van de ziekte aids. Er is een hele generatie verloren gegaan.

De kinderen van deze generatie zijn eenzaam achtergebleven zonder ouders. Zuster Clementine trekt zich het lot van deze kinderen aan.

Vaardigheden geven meisjes een toekomst. De achtergebleven meisjes krijgen hulp in het ontwikkelen van hun vaardigheden. In een sober klooster, geen stromend water, geen toilet, soms elektriciteit vangt Zuster Clementine deze meisjes op.

Deze meisjes krijgen hulp in het ontwikkelen van hun vaardigheden. Ze krijgen naailes, computerles of leren kappersvaardigheden. Dankzij zuster Clementine hebben zij weer kans op een mooie toekomst. Zuster Clementine: 'Een glimlach toveren op het gezicht van de meisjes, daar doe ik het voor'. Zuster Clementine bezoekt kansarme gezinnen en kinderen. Zij geeft ze de zorg die zo hard nodig is, zoals aan Marvelous.

De 3-jarige Marvelous is geboren met een afwijking aan haar benen. Zuster Clementine zorgde dat ze geopereerd kon worden. Met een auto van MIVA kon zij Marvelous en haar familie bereiken. In Kameroen zijn er gelukkig meer mensen als

zuster Clementine. Voor hen zijn er in 2019 nog zes auto's nodig.

In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale mensen die zich inzetten om anderen te helpen. MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen.

Meer informatie en beeldmateriaal kunt u vinden op www.miva.nl/collecte-2019.

Werkgroep MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede)

Stichting Present

Tijdens de dienst van 19 mei j.l. mocht Tanja van Stichting Present iets vertellen over onze stichting. Wat was dat een fijn moment. Zij wist zich zo ontzettend welkom! Voor dit allerhartelijkst ontvangst willen wij u nogmaals bedanken.

U op uw beurt heeft mogen luisteren naar de verhalen van Tanja. Over het werk dat mede dankzij vrijwilligers mag worden gedaan in Maassluis. Dat is helaas bittere noodzaak.

Er zijn zoveel mensen in onze stad die aan de rand van de samenleving leven. Alleenstaande ouders, gehandicapten, eenzamen en ouderen. Mensen die afhankelijk zijn van een ander, omdat zij gewoonweg te weinig geld hebben om hulp in te schakelen, geen netwerk hebben of niet goed uit de voeten kunnen. Wat heerlijk dat steeds meer mensen lijken te beseffen dat ook zij een steentje kunnen bijdrage.

Stichting Present is de bemiddelaar tussen groepen vrijwilligers en mensen die een helpende hand zo hard nodig hebben.

Wij krijgen uit Maassluis diverse aanvragen voor mensen die in dit soort situaties verkeren; zo weten we dat hulp gegarandeerd op de juiste plaats komt. Samen met een groep vrijwilligers bekijken we welk soort vrijwilligerswerk past bij de groep en dan maken we een match. Of het nu gaat om rolstoelwandelen of een tuin opknappen, met Present kun je alle kanten op.

We vinden het belangrijk dat ook de vrijwilliger het naar de zin heeft. Wat zijn we blij met uw enthousiaste reacties! Na de dienst meldden zich meteen al vijf mensen aan als vrijwilliger.

Daar zijn we zo dankbaar voor!

Natuurlijk beseffen we dat niet iedereen in staat is om vrijwilligerswerk te doen, maar u kunt ons wel op een andere manier steunen, namelijk door uw gebed. We willen u vragen te

danken voor het fijne contact en om te bidden voor het werk van onze stichting, voor al die stadsgenoten die het moeilijk hebben en voor onze vrijwilligers.

De tweede collecte voor de Stichting Present, die gehouden werd op zondag 19 mei 2019, heeft het mooie bedrag van € 168,40 opgebracht.

Namens de Stichting Present hartelijk dank.

Als u nog vragen heeft, kunt u altijd terecht bij Tanja van Stichting Present, tel: 06-54 68 42 90.

Een mooi bedrag voor de Stichting Avavieren

In de 40 dagen voor Pasen, de vastentijd, hebben we samen met de protestantse kerken van Maassluis activiteiten georganiseerd om de Stichting Avavieren (Aangepast Vakantie Vieren) te ondersteunen. Zo is er gebakken voor het goede doel, is er een vastenmaaltijd gekookt, zijn er palmpaasstocken gemaakt, boeken verkocht en is een pelgrimstocht gehouden. Op zaterdag 4 mei mochten wij bij een van de vakantiebungalows in 's-Gravenzande het mooie bedrag van € 2.000,-- aanbieden.

Aanwezig waren bestuurders van Avavieren, leden van de protestantse kerk en uiteraard leden van onze werkgroep Vastenactie. Dank aan alle vrijwilligers die in het kader van de Vastenactie hebben meegewerkt om dit mooie resultaat te behalen.

Clemens Lammers

Lid werkgroep Vastenactie

Een Intermezzo

In de encyclopedie staan de volgende omschrijvingen van het woord 'Intermezzo':

- 1) Interludium, 2) Muziekstuk, 3) Muziekterm, 4) Pauze,
- 5) Tussenbedrijf, 6) Tussendoortje, 7) Tussenperiode
- 8) Tussenspel 9) Tussenspel in de muziek.

In de Deelgemeenschap Andreas, Petrus en Paulus is Intermezzo de naam van het middenkoor.

Ook dit kun je door de verschillende koren die er in Maassluis zijn, zien als een tussenperiode.

Na het kinderkoor (tot 13 jaar), kun je doorstromen naar het jongerenkoor To Be Continued en vandaar, als je rond de 30

jaar bent, naar het middenkoor. Dat maakt de stap naar het dames en herenkoor een stuk kleiner voor de jongeren van To Be Continued. Een tussenstap dus.

In mei 2016 is het middenkoor opgericht en heeft nu zo'n 12 zingende leden in de leeftijd van ongeveer 30/60 jaar. Dat is niet een heel grote groep maar het enthousiasme straalt er van af. Op zaterdag 11 mei heeft Intermezzo, samen met het To Be Continued en een tiental parochianen uit de verschillende deelgemeenschappen, de viering van het patroonsfeest verzorgd. Een feestje!

En toch..... beide koren uit Maassluis, willen via deze AProPos aan de Waterweg, een oproep doen.

Houd je van zingen? Zing dan mee!

Wil je een keer komen repeteren om te zien/horen/beleven of het koor iets voor jou is?

Of een viering bijwonen die door één van de koren muzikaal wordt opgeluisterd? Neem even contact op met de dirigent van de koren, Peter Bergmans. Hij is bereikbaar na 18.00 uur op 010-5920520 of mail: pejamana@kabelfoon.nl

Een kleine onderbreking in je week door mee te zingen met Intermezzo of To Be Continued.

Namens beide koren, Janny Bergmans

Nieuwe activiteit in de Adventstijd

Het lijkt u misschien wat vroeg, maar we kregen een leuk idee over een activiteit in de Adventstijd onder ogen en dachten toen direct: dit is misschien ook iets voor ons.

Het betreft een 'levende Adventskalender'. Daarmee wordt de gelegenheid geboden om juist in de voorbereidingstijd naar Kerstmis elkaar te ontmoeten in een ontspannen sfeer.

Het idee is om op een ochtend of middag gewoon bij iemand thuis een paar parochianen te ontvangen en om er samen enkele gezellige uurtjes in de ochtend of middag van te maken.

Er wordt koffie en thee geschonken en misschien iets lekkers gepresenteerd, gebakken door de gastvrouw, de gastheer of door een van de gasten. Als dat bezwaarlijk is, kan er altijd om hulp gevraagd worden. Er kan ook samen worden gezongen of iets worden voorgelezen. Misschien gaat u met elkaar in gesprek over de Adventstijd of over Kerstmis, vroeger of nu. Kortom, met de invulling kunt u alle kanten uit. Wij zijn

benieuwd of het idee u aanspreekt en of u gastvrouw of gastheer zou willen zijn. Misschien bent u liever een van de gasten of bakt u wat lekkers.

Waarom willen we dit in de Adventstijd organiseren? Omdat het juist in de donkere dagen voor Kerst fijn kan zijn om anderen te ontmoeten. In die tijd komt u wellicht wat minder buiten en spreekt u niet zoveel mensen. Het is waardevol om samen uit te zien naar het Licht dat in de wereld komt.

Laat er eens uw gedachten over gaan en laat aan een van ons weten wat u ervan vindt.

In een volgende AProPos zullen we dan informatie geven over data en tijden.

Yvonne Buys, tel: 06 18258978; e-mail:

yvonnejautze@hotmail.com

Marianne Soors, tel: 010 5910035; e-mail:

m.j.p.soors@planet.nl

Marianne Paalvast, tel: 010 5914889; e-mail:

cockmarianne@caiway.nl

Kerkbezoek van de Vicaris-generaal T. Visser en de Pastoor C. Duynstee

Vicaris-generaal Visser en Pastoor Duynstee kwamen op controlebezoek in de Petrus en Paulus Kerk. Ze kwamen controleren of in ons kerkgebouw alles in orde is. Dat was dus een klusje voor de beheercommissie en dat mocht ik doen; alles laten zien wat er in ons gebouw aanwezig is.

De kerkruimte met alles wat er aanwezig is moet schoon, heel en veilig zijn. Het was de eerste keer dat deze vicaris in Maassluis was. Daarom waren er heel wat verrassingen voor hem. Wij hebben nu eenmaal een bijzondere opstelling, een oud fantastisch orgel en mooie beelden. De kleurrijke ramen in de kerk, het Absisraam, de doopvont en heel veel mooie, schone spullen.

Ook alle andere ruimtes werden bekeken en er was veel belangstelling voor de sacristie. Daar bevinden zich de gewaden, doeken en boeken. Alles was aanwezig en ordelijk. Er was heel veel interesse voor de inhoud van de kluis.

Wat staat er in en hoe oud is het? Alles werd beantwoord.

De mooiste kelken moesten uit de koffers, natuurlijk ook de kelk van pastoor Duynstee. Vragen als hoe komen wij er aan,

wanneer gebruiken wij ze, zijn we er wel zuinig op? Allemaal helder en duidelijke vragen en antwoorden. Ook heb ik de Vicaris-generaal gevraagd om het eens te komen gebruiken tijdens een viering. Het ontmoeten van elkaar na de viering onder het genot van een kopje koffie is een belangrijk aspect van onze gemeenschap, ook dat paste in zijn manier van kerk zijn. De vicaris had veel belangstelling voor het Andreasbeeld op het plein en ging daarna met Pastoor Duynstee naar de volgende kerk. Mij achterlatend met een zeer groot compliment over de goede zorgen van de Liturgiecommissie en Beheercommissie van Maassluis.

Hij vindt dat wij rijk zijn met alle koren, misdienaars, interieurverzorgers, BHV-ers, koffiedames, secretariaat, drukkerij, groenvoorziening, kosters enz.

Hij bedankte via Pastoor Duynstee en mij alle vrijwilligers voor hun inzet. Dus we mogen allemaal doorgaan met onze goede zorgen voor de deelgemeenschap Andreas, Petrus en Paulus te Maassluis.

Cock Paalvast

Zomerreis maandag 19 augustus t/m zaterdag 24 augustus 2019 naar Beauraing

De zomerreis 2019 gaat naar de bedevaartsplaats Beauraing in de Belgische Ardennen. In 1932/1933 verscheen de heilige maagd Maria hier 33 maal aan vijf kinderen uit dit kleine stadje. Zij toonde zich als Onze Lieve Vrouw van het gouden hart. Sindsdien komen er vele pelgrims om Maria te eren en hun intenties aan haar toe te vertrouwen. Op plechtige wijze wordt elk jaar op 22 augustus de feestdag van het Hart van Maria gevierd, waar vele pelgrims, ook uit de omliggende landen aan deel nemen. Ook wij zijn dit jaar er bij.

Tijdens deze reis is er voldoende tijd voor een stil gebed aan dit bedevaartsoord, maar ook voor mooie wandelingen in het nabijgelegen nationaalpark. Ook is een bezoek mogelijk aan het stadje Dinant, mooi gelegen langs de Maas.

Met een kabelbaan of per trappen omhoog naar de citadel heb je van daar uit een schitterend uitzicht over de stad.

Tijdens deze reis verblijven wij in het gastenverblijf van de bedevaartsoord met hoofdzakelijk eenpersoonskamers.

Vertrek maandag 19 augustus 2019, 13.00 uur vanuit Limbricht

Terug zaterdag 24 augustus 2019, 12.00 uur in Limbricht

Kosten ca. € 450,-- (vol-pension)

Opgave tot 15 juli 2019 bij www.platform30plus.nl

of pastoor M. Otto

m.a.j.otto@hetnet.nl of 046-4515595

UITNEEMPAGINA-PAROCHEAGENDA (Wijzigingen voorbehouden)

Zondag	14 juli	09.30 uur	Woord- en Communieviering, hr. J. Cobben
Donderdag	18 juli	09.00 uur	Woord- en Communieviering, pastor K.Koeleman
Zondag	21 juli	09.30 uur	Woord- en Communieviering, pastor K.Koeleman
Donderdag	25 juli	09.00 uur	Woord- en Communieviering, pastor K.Koeleman
Zondag	28 juli	09.30 uur	H. Eucharistie, pastor H. Egging
Donderdag	1 aug.	09.00 uur	H. Eucharistie, pastor C. Duynstee
Zondag	4 aug.	09.30 uur	Woord- en Communieviering, pastor K.Koeleman
Donderdag	8 aug.	09.00 uur	H. Eucharistie, pastor A. Kunnekkadan
Zondag	11 aug.	09.30 uur	H. Eucharistie, pastor C. Duynstee
Donderdag	15 aug.	09.00 uur	H. Eucharistie, pastor C. Duynstee
Zondag	18 aug.	09.30 uur	Woord- en Communieviering, mevr. M. Paalvast
Donderdag	22 aug.	09.00 uur	H. Eucharistie, pastor A. Kunnekkadan
Zondag	25 aug.	09.30 uur	H. Eucharistie, pastor C. Duynstee
Donderdag	29 aug.	09.00 uur	H. Eucharistie, pastor C. Duynstee
Zondag	1 sept.	09.30 uur	Woord- en Communieviering, hr. K. Vaissier
Donderdag	5 sept.	09.00 uur	H. Eucharistie, pastor A. Kunnekkadan
Zondag	8sept.	09.30 uur	Startzondag, H. Eucharistie, pastor C. Duynstee
Donderdag	12 sept.	09.00 uur	H. Eucharistie, pastor C. Duynstee
Zondag	15 sept.	09.30 uur	H. Eucharistie, pastor H. Egging
Donderdag	19 sept.	09.00 uur	H. Eucharistie, pastor A. Kunnekkadan
Zondag	22 sept.	09.30 uur	Oecumenische viering in Immanuëlkerk, pastor C. Duynstee en ds. Pim Brouwer
Donderdag	26 sept.	09.00 uur	H. Eucharistie, pastor C. Duynstee
Zondag	29 sept.	09.30 uur	Woord- en Communieviering, hr. J. Cobben
Donderdag	3 okt.	09.00 uur	nog geen details bekend
Zondag	6 okt.	09.30 uur	nog geen details bekend
Donderdag	10 okt.	09.00 uur	nog geen details bekend
Zondag	13 okt.	09.30 uur	nog geen details bekend
Donderdag	17 okt.	09.00 uur	nog geen details bekend
Zondag	20 okt.	09.30 uur	nog geen details bekend

Doopviering

Zondag	29 sept.	11.15 uur	nog geen details bekend
--------	----------	-----------	-------------------------

Ouderenviering in Petrus en Pauluskerk

Dinsdag	10 sept.	14.30 uur	H. Eucharistie, pastor C. Duynstee
Dinsdag	8 okt.	14.30 uur	nog geen details bekend

Ouderenviering in DrieMaasHave

Zondag	14 juli	14.15 uur	hr. J. Cobben
--------	---------	-----------	---------------

Rozenkrans bidden in Petrus en Pauluskerk:

In de maand oktober is er iedere woensdagavond om 19.30 uur rozenkrans bidden

Taizeviering:

Zondag	13 okt.	17.00 uur	Petrus en Pauluskerk
--------	---------	-----------	----------------------



Parochie De Goede Herder
Singel 104
3112 GS Schiedam

e-mail: secretariaat@goedeherderparochie.nl
website: www.goedeherderparochie.nl

Deelgemeenschap HH. Andreas Petrus en Paulus
website: www.appp.nl

Rekeningnummer voor de actie Kerkbalans: NL18INGB0000114641

t.n.v. DGH DG HH Andreas Petrus en Paulus

Rekeningnummer voor overige betalingen: NL 78INGB0000697113

t.n.v. DGH DG HH Andreas Petrus en Paulus

Kerk en secretariaat: Andreasplein 1

3144 PL Maassluis

Tel. 0105912080

e-mail: secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl

op maandag, donderdag en vrijdag geopend van 9-11.30 uur

Voor noodgevallen altijd telefonisch bereikbaar via 0105912080

Pastoraal team

Ch. Duynstee, pastoor, moderator team

H. Egging, priester, rector basiliek H. Liduina

A. Kunnekkadan, pater SVD

K. Koeleman, pastoraal werker, teamcoördinator

E. Barendregt-Koalsie, medewerkster pastoraal team

Beheercommissie

Coördinator Erik Havermans

Pastoraatgroep

Contactpersoon Marianne Paalvast

Redactie AProPos

Marianne Soors, Carmen v.d. Male,

Koos van Wijk, Jos Cobben

Annelies Jungschläger: lay-out

Problemen bij bezorging: Koos van Wijk

v.d. Helstplein 16, tel. 0105911598

e-mail: apropos@appp.nl

Het volgende nummer verschijnt 20 oktober 2019

Inleveren kopij uiterlijk donderdag 3 oktober 2019

Bij voorkeur per e-mail!

Als u gaat verhuizen, geef dit dan door aan ons secretariaat