

AProPos

*Informatieblad van de R.K. parochie De Goede Herder
Deelgemeenschap H.H. Andreas, Petrus en Paulus
Maassluis*

jaargang 26

nummer 1

april 2019

Voorwoord

Als ik dit voorwoord schrijf is het de 3^{de} zondag in de 40-dagentijd en schijnt de zon en is het lekker weer. We zijn op weg naar Pasen en wanneer de zomertijd begint zijn we alweer halverwege. Dat kunnen we nu ook al een beetje meer merken in de winkels. In februari lagen de paaseitjes en de paashazen er al; maar nu komen de folders binnen waarin allerlei aanbiedingen en mogelijkheden staan om het Paasfeest voor de inwendige mens te vieren. Dikke folders met foto's van recepten, bijpassende wijnen en tafelversieringen. Het rijke Westen bereidt zich voor op Easter, Ostern, Paques, Pasqua, Pascua, Pask of Pasen. Op Stille Zaterdag zal het op het eind van de middag nog hartstikke druk in de winkels zijn. En zelfs op Paaszondag zal vast nog menige supermarkt open zijn, want stel je voor dat je iets tekort komt of vergeten bent.

Pasen, weer een feest dat met veel drukte vooraf goed gevierd moet worden. Hoe groot is dan de tegenstelling in de verhalen van de veertigdagentijd en de Vastenactie!

In hoeveel landen is water, een eerste levensbehoefte, schaars? In hoeveel landen is er voldoende schoon drinkwater? In hoeveel landen kunnen we, met een betrekkelijk gering bedrag van ons, waterputten slaan?

Hebben wij onze bijdrage al gegeven of staat dat nog op ons -to do-lijstje? Dit jaar is in onze parochie ook gekozen voor een project in eigen land. De stichting Avavieren uit 's Gravenzande is dit jaar ons doel voor de Vastenactie-dichtbij.

Tijdens de pelgrimagetocht van zaterdag 23 maart hoorden de lopers van de PKN-kerken en onze kerk wat een mooi project daar gerealiseerd wordt. Puur een vrijwilligerswerkproject om mensen met een beperking een vakantie aan zee te gunnen. Enthousiast en met passie werd het verhaal verteld. U kunt er meer over lezen op www.avavieren.nl.

Maar laten we ondanks alles niet vergeten dat Goede Vrijdag aan Pasen voorafgaat. Die twee momenten horen bij elkaar en zijn niet van elkaar te scheiden: lijden en dood worden gevolgd door verrijzen. Als we dat goed voor ogen houden kunnen we Pasen pas echt uitbundig vieren.

Laatst was ik op een crematie waar het lied The Rose van Bette Midler werd gezongen. Met niet teveel fantasie kon ik er, wellicht onbedoeld, ook een paasverhaal in ontdekken:

Sommigen zeggen liefde,

dat is een rivier die het tere riet verdrinkt.

Sommigen zeggen liefde,

dat is een scheermes dat je ziel bloedend achterlaat.

Sommigen zeggen liefde,

dat is een honger, een eindeloos pijnlijke behoefte....

Onthoud:

Dat in de winter, diep onder de sneeuw,

het zaad ligt dat met de liefde van de zon,

in de lente een roos wordt.

Zalig Pasen.

de redactie



Overleden

Zondag 27 januari is mevrouw Joke van Loenen- van der Meer overleden. Zij is 79 jaar geworden en woonde in de Meerpaal in Rozenburg. Haar uitvaart was op donderdag 31 januari in de Petrus en Pauluskerk, waarna zij werd begraven op de algemene begraafplaats in Maassluis.

Zondag 3 februari is in de leeftijd van 88 jaar de heer Renee Cooke overleden. Hij woonde in de Seringenflat in Maassluis. Zijn uitvaart was op maandag 11 februari in de Petrus en Pauluskerk, waarna de crematie in besloten kring plaatsvond.

Woensdag 13 maart is mevrouw Ad Micklinghoff-Dopheide overleden. Zij werd 90 jaar en woonde in de Tweemaster. De afscheidsdienst vond plaats op maandag 18 maart in Crematorium De Dijk waar vervolgens de crematie plaatsvond.

Afgelopen dinsdag is Mw. Elizabeth Geertruida Ebeling- de Jongh op 93 jarige leeftijd overleden. Zij verbleef de laatste tijd in het Zonnehuis in Vlaardingen. Haar uitvaart is op woensdag 10 april om 11.00 uur in het rouwcentrum van de Winter en Rijkeboer, waarna zij begraven zal worden op de St.Barbara begraafplaats.

Mededelingen Pastoraatgroep

De afgelopen maanden heeft de pastoraatgroep zich onder andere bezig gehouden met de volgende onderwerpen:

Evaluatie gang van zaken in 2018 en vooruitblik op 2019.

Het Jaar van Gebed 2018 is inmiddels afgesloten en 2019 wordt het Jaar van de Roepingen. De pastoraatgroep gaat bekijken op welke wijze we daar aandacht aan kunnen besteden. Diverse leden van de pastoraatgroep hebben te kennen gegeven dit jaar of volgend jaar te willen stoppen als er voor hen een opvolger is.

Evaluatie informatieavond voor parochianen op 29 januari 2019

Buiten de aanwezige PG en BC leden waren er maar zo'n 10 parochianen aanwezig. De gehouden presentaties leverden niet veel stof op tot het stellen van vragen door de aanwezigen. Er komt een kort verslag over deze avond in AProPos onder de titel 'Kringen in de vijver'

Collecte voor Stichting Present

Op zondag 19 mei wordt er een tweede schaalcollecte gehouden voor de Stichting Present. Tijdens de viering krijgen we een blik op de activiteiten van deze organisatie én de gelegenheid om hierbij aan te sluiten.

Actie Kerkbalans 2019

De afgelopen maanden vond de start van de Actie Kerkbalans 2019 plaats met als thema “Geef voor je kerk”. De kerk is meer dan een gebouw, het is een gemeenschap van mensen rond die ene mens: Jezus. Het is een gemeenschap die Zijn boodschap van liefde wil uitstralen aan iedereen van goede wil. Het is een gemeenschap die activiteiten organiseert.

We kunnen zeggen dat de actie 2019 opnieuw zeer succesvol was. Vooral de lopers verdienen een groot compliment.

Wij zijn hen heel dankbaar voor hun inspanningen de enveloppen te bezorgen en weer op te halen. Veel leden van onze deelgemeenschap hebben het intekenformulier ingevuld. Nu de ingeleverde formulieren zijn verwerkt, kunnen wij u informeren over de uitkomsten.

In januari 2019 zijn 570 enveloppen bezorgd, verdeeld over 67 wijken. 526 enveloppen zijn ingevuld en teruggekomen.

Het totaal bedrag aan toezeggingen voor 2019 is € 68.779, dat is iets meer dan vorig jaar (€ 68.452). Het gemiddeld toegezegde bedrag is € 131 (vorig jaar € 126).

Dit is een heel mooi resultaat. Het is tekenend voor de solidariteitsgedachte en geeft aan dat onze deelgemeenschap voor de parochianen van veel waarde is.

Er zijn gelukkig ook mensen die betalen zonder toegezegd te hebben. Het werkelijk ontvangen bedrag 2019 weten we dus pas op 31 december 2019. Zo was er in 2018 € 68.452 toegezegd en wij mochten uiteindelijk ruim € 71.000 ontvangen. Wij hopen natuurlijk dat het uiteindelijk ontvangen bedrag over 2019 hoger zal zijn dan het toegezegde bedrag.

In onderstaande tabel treft u een overzicht van de toezeggingen 2019 aan:

| Aantal | Bedrag toezegging | Totaal bedrag |
|------------|--------------------|---------------|
| 2 | Van 1.000 en hoger | 2.340 |
| 17 | Van 500 tot 999 | 10.020 |
| 11 | Van 400 tot 499 | 4.670 |
| 33 | Van 300 tot 399 | 10.657 |
| 40 | Van 200 tot 299 | 8.839 |
| 48 | Van 150 tot 199 | 7.774 |
| 103 | Van 100 tot 149 | 11.513 |
| 133 | Van 50 tot 99 | 8.035 |
| 135 | Van 1 tot 49 | 2.931 |
| 4 | 0 | 0 |
| 526 | Totaal | 68.779 |

In januari, februari en maart 2019 is al € 31.379 ontvangen, dat is 45,6 % van het toegezegde bedrag van € 68.779.

Dat is een heel goede start.

Op het mededelingenbord in de narthex vindt u maandelijks een thermometer met de stand van de AKB op dat moment.

U kunt de voortgang van de AKB nu zelf volgen.

Gerard van Leeuwen

Een idee werd geboren

Een idee werd geboren tijdens een gesprek met Wil Lammers. Wij spraken over het feit dat 203 mensen vrijwillig en onbezoldigd hun vrije tijd en hun talenten beschikbaar stellen voor het voortbestaan en levend houden van onze gemeenschap. Dankzij al deze vrijwilligers bestaat de gemeenschap. Ik hou altijd mijn adem in bij die gedachte!

Zo veel mensen die met hart, hoofd en handen hun bijdrage leveren, ieder op haar/zijn eigen manier en mogelijkheden.

De functie van de werkgroep Zorg voor Vrijwilligers hebben we tegen het licht gehouden. De vrijwilligersadministratie functioneert perfect. Maar misschien zou meer persoonlijke aandacht welkom zijn alsmede aandacht voor het werk wat gedaan wordt en nodig is om de organisatie als een geoliede

machine te laten lopen. De vraag kwam op “wat bezielt ons, wat bezielt jou en mij”? Het idee was geboren...

De eerstvolgende AProPos hopen wij u te trakteren op een bezielend verhaal. Van wie? Dat is nog een verrassing. Het idee is nog pril en moet nog groeien.

En zo heeft Wil zich na dit verrassend gesprek aangemeld bij de werkgroep ZVV. Welkom Wil!

Pastorale School

Wist u dat vrijwilligers van de kerk toerusting en scholing kunnen ontvangen van de Pastorale dienstverlening van het Bisdom Rotterdam? De toerusting bestaat uit een leerroute van één of meer modules. Een vrijwilliger begint altijd met de module ‘Vrijwilliger in de Kerk’. Regelmatig biedt de Pastorale school een module aan. Zo kregen we begin van dit jaar de vraag of er behoefte was aan scholing in onze gemeenschap. En ja...7 vrijwilligers willen de module ‘Vrijwilliger in de Kerk’ gaan volgen.

De cursus wordt gegeven in onze kerk en start 28 mei.

De module bestaat uit 5 avonden van 19.30 uur tot 22.00 uur. Wij zullen u op de hoogte houden!

Ria Sosef, Werkgroep Zorg voor Vrijwilligers

God kan niet tellen

Dat God niet kan tellen is een bevrijdend inzicht. Het maakt ons als kerk los van alles wat meetbaar is, van aantallen bezoekers, van leeftijdscategorieën, van de omvang van onze kerkgebouwen en van onze begroting. Het scheidt de ruimte om op te houden met somberheid over statistieken en onszelf de put in te praten. Het bevrijdt ons van de gedachte dat God zit te wachten op volle kerken. Het helpt me ook om mezelf te vrijwaren van cynisme en moedeloosheid over de kerk.

De gedachte dat God alleen kwaliteit is, is mij de afgelopen jaren steeds dierbaarder geworden. Het helpt mij om na te denken over mijn eigen bestaan, de sterfelijkheid daarvan en

de betekenis van wat ik doe. De kerk van de toekomst ontleent haar betekenis niet aan haar kwantitatieve gewicht, maar aan de kwaliteit en de betekenis die ze toevoegt aan de samenleving.

Boek: *Van macht ontdaan*.

De betekenis van christelijk geloof voor de wereld van vandaag.

Schrijver: René Grotenhuis.

ISBN 9789089721501

DANK DANK DANK

Wanneer u deze AProPos leest is de veertigdagentijd bijna voorbij. Veertig weekdagen lang hebben we ons kunnen voorbereiden op Pasen. We hebben dat thuis kunnen doen door ons te bezinnen op de Bijbel en door onze gewoontes in eten en drinken aan te passen. Dat is dan een intern gebeuren en natuurlijk heel waardevol.

Maar hoe fijn kan het zijn wanneer je je laat inspireren door en meenemen met de diverse activiteiten die ons her en der worden aangeboden. Dan kan je er een extern gebeuren van maken. En dat kan ook waardevol zijn.

Er is een heel overzichtelijk boekje samengesteld met alle activiteiten en vieringen in en rond onze gemeenschap.

Je zou kunnen zeggen: een reisgids op weg naar Pasen.

In het najaar van het jaar ervoor zijn mensen al bezig om zich te oriënteren op het thema, de projecten en de mogelijke activiteiten. Dus ruim een halfjaar zijn vrijwilligers bezig met het opstarten, uitvoeren en afronden van de veertigdagentijd 2019.

Dan mag toch wel eens hardop gezegd of met grote letters geschreven worden:

DANK DANK DANK!!

Dank voor jullie uitnodigingen om mee te doen met de vastenochtend, de pelgrimagetocht, de oecumenische vastenmaaltijd, de tocht naar de beeldentuin in Hoofddorp en het maken van de palmpaasstokken.

Dank voor al dat vele werk dat niet zichtbaar gedaan wordt.

Hopelijk hebben velen ervan genoten.

Jos Cobben

Vrijwilligers gevraagd voor de Elisabethgroep

De Elisabethgroep zoekt nieuwe vrijwilligers, die oudere parochianen gaan bezoeken. Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Anita van Anraad: Tel. 010-5910254 e-mail aanraad@kabelfoon.nl

Kringen in de vijver!

Een aantal parochianen heeft samen met de Beheercommissie en de Pastoraatgroep op 29 januari stilgestaan bij het thema: Heden en Toekomst van onze deelgemeenschap.

De coördinatoren van de beide groepen hebben laten zien hoe wij er nu voorstaan. Eenvoudig gezegd: wij zijn een levendige gemeenschap die nu nog wel draait. Maar de toekomst?

De vraag werd gesteld aan alle aanwezigen: tel 10 jaar bij je leeftijd op. Hoe gaat het dan allemaal in de toekomst lopen? Heeft onze deelgemeenschap dan nog deze vitaliteit die wij nu uitstralen? Het was de steen in de vijver!

Er kwamen veel suggesties en ideeën naar boven.

Het ging van een andere invulling van de vieringen tot aan de jeugd meer betrekken bij het reilen en zeilen van de gemeenschap. Hebben wij nu na deze avond een eerste aanzet van een plan om te zorgen dat het verhaal van de Bijbel en de betekenis ervan in de toekomst vorm kan worden gegeven?

Ik moet helaas zeggen nee. Maar wat dan?

Ik denk dat het niet gaat over de spreekwoordelijke steen maar meer over de steentjes. De kleine dingen. Laten zien waar wij voor staan, wat ons drijft en verbindt. Dat het Verhaal onze inspiratiebron is. Wat voor betekenis heeft het voor ons?

Dit betekent misschien ook b.v. dat wij de voor ons vertrouwde rituelen moeten loslaten of omvormen.

Dit is makkelijker gezegd dan gedaan.

Maar ook niet gelijk tegen initiatieven nee zeggen. Wij moeten het met zijn allen waarmaken. Jezus is ook klein begonnen en had een groep van 12 mensen rondom zich verzameld.

Ik wil eindigen met een inspirerende opmerking van onze Pastoor Charles Duynstee:” We moeten ook wat vertrouwen

hebben in de Heilige Geest”. Hoe nu verder? Waar vinden wij de steentjes en hoe laten wij ze stralen als mooie diamantjes? De Pastoraatgroep en de Beheercommissie gaan aan de slag. Wij gaan ook over de grenzen van Maassluis kijken. Wat leeft er in de parochie? Waar kunnen wij elkaar helpen en stimuleren? Maar ook u kan ons helpen. Hebt u ideeën of opmerkingen deel ze met ons. Wij moeten er met elkaar voor gaan om onze droom waar te maken en levend te houden.

Erik Havermans

Hoogleraar theologie Stefan Paas is de nieuwe Theoloog des Vaderlands.

Op 14 oktober 2018 kreeg hij de titel overgedragen van Claartje Kruijff tijdens de Nacht van de Theologie. Hij besloot de avond met een nachtgebed waarvan de tekst hieronder te lezen is. God, ze zeggen dat u terug bent. Blijkbaar was u dan een tijd lang weg. Niet overal, niet voor iedereen, maar toch wel hier bij ons. Ook daarover is veel geschreven, dus ook dat moet wel waar zijn. Maar ik kan niet helpen dat ik dan denk: waar was u dan die hele tijd?

‘Is hij misschien op reis?’, vroeg een profeet lang geleden.
‘Heeft hij zich afgezonderd? Roep je wel hard genoeg?’

‘Probeer het nog eens. Misschien slaapt hij.’ Dat zei hij over Baäl, toen zijn priesters zich wanhopig afvroegen waar hun god toch uithing. Hij maakte zich nogal vrolijk over mensen die zo dachten over God. Dus als u dan inderdaad terug bent, dan blijf ik me afvragen waar u dan was. Of kan het zijn dat we de woorden niet vonden, de tekenen niet zagen?

Vaak denk ik over u als over Nepal. Of Australië, Vuurland of Antarctica. Een ver land met woeste bergen of sneeuw witte stranden, gletsjers en vulkanen. Een uitdagende bestemming. Daar komt men alleen na een lange reis door verschillende tijdzones. Daar moet je je best voor doen: bagage pakken, inenting halen, de Lonely, Lonely Planet doorkruisen.

Zo'n God waar je pas na een lange reis aankomt, zo'n God kan gemakkelijk weg zijn. Vertrokken. Onvindbaar.

Te afgelegen voor normaal toerisme. Dood misschien.

Begraven ergens ver weg, op een vergeten plek.

Maar wat als het waar is wat soms wordt gefluisterd: dat u dichtbij bent, dichterbij dan onze halsslagader? Dichterbij dan m'n ademhaling? 'In God leven wij, bewegen wij, en zijn wij', zei Paulus – toch geen man die opzag tegen reizen. Als hij aan u dacht, dacht hij blijkbaar aan een baarmoeder, niet aan Nepal. Wat als u zo dichtbij bent dat we al te gemakkelijk over u heen schreeuwen? Zo dichtbij dat onze woorden u ongeloofwaardig maken, zoals onze adem direct begint te stokken als we er bewust aan denken en erover praten?

Zo nabij dat u uit beeld verdwijnt. Kun je je ogen zien?

Je oren horen? Je hersens denken? Spreken over u?

Misschien hebben we wel te veel over u gepraat. Te vaak u tot een probleem gemaakt, een onderwerp, een thema, een titel.

Te hartstochtelijk hebben we misschien uw bestaan verdedigd – alsof de Eeuwige niets anders te doen heeft dan bestáán!

Als u al begraven was, dan toch onder onze woorden.

Misschien zijn we vergeten dat we in u leven en zijn, in u spreken over u, alleen in u u kunnen verlaten, alleen in u niet in u kunnen geloven. Misschien zijn we ons te weinig ervan bewust dat elk woord aan u een woord is uit u. Gekend worden komt voor kennen, bemind worden voor beminnen.

De diepte spreekt tot de diepte.

En zo, trouwe God, begin ik te denken dat u niet 'terug' bent.

Want waarheen zou u gaan voor uw oog? Ging u in de diepte, u zou er zijn. Steeg u ten hemel op, u zelf zou daar zijn.

Voor u en voor ons is er geen ontkomen aan u.

En dus, God, is dit onze gedachte voor de nacht:

Wij gaan slapen, wij zijn moe.

Vader, houd ook deze nacht over ons getrouw de wacht.

Week Nederlandse Missionaris

‘We erven deze wereld niet van onze ouders, maar lenen deze van onze kinderen’

‘Ik ben geraakt door het lot van de inheemse bevolking in Chiapas, daarom blijf ik me inzetten voor de Maya’s,’ vertelt Jet Nauta (48). Met steun van de Week Nederlandse Missionaris en de parochie H. Laurentius in Hoogkarspel is zij als missionair werker uitgezonden naar Mexico. Het land waaraan zij haar hart heeft verloren.

Geraakt door de barre omstandigheden waaronder de Mayabevolking leefde -en nog steeds leeft- besloot Jet zich voor hen in te zetten. ‘Internationale solidariteit is hard nodig om onrecht te bestrijden,’ weet de van oorsprong Amsterdamse. Daarom werkt Jet bij de vredesorganisatie Sipaz (*Servicio Internacional para la Paz*) in San Cristobal de las Casas in de zuidelijke deelstaat Chiapas.

Het is een van de armste gebieden in Mexico, maar met zeer rijke bodemschatten.

Sipaz maakt zich sterk voor de inheemse bevolking, begeleidt kwetsbare groepen, stuurt waarnemers naar de gebieden zodat de Mayabewoners veilig zijn. Want zij wonen op land dat interessant is voor overheden en grote organisaties vanwege de bodemschatten die er liggen. De Maya’s worden bedreigd, van hun land verjaagd, ontvoerd of, nog erger, vermoord. Jet: ‘We zijn aanwezig bij situaties waar de kans aanwezig is dat het geweld escaleert zoals bij demonstraties, bedevaarten en andere bijeenkomsten. Wij zoeken ook mensen op in de inheemse dorpen die door geweld op de vlucht zijn geslagen en nu in de bergen onder een zeiltje bivakkeren.’ En dat brengen Jet en haar collega’s internationaal onder de aandacht.

Basisgroepen

In de strijd worden zij gesteund door het bisdom en de parochies. Sipaz werkt samen met de basisgroepen van de katholieke kerk. Via verschillende eigen media informeren Jet en haar collega’s over de situatie in het zuiden van Mexico.

‘In de gemeenschappen geven wij workshops over verschillende onderwerpen zoals het oplossen van conflicten zodat de mensen de handvatten krijgen om zelf te werken aan een duurzame vrede,’ zegt Jet. ‘De inheemse bevolking organiseert zich voor het behoud van hun leefgebied en moeder aarde. We erven de wereld niet van onze ouders, maar lenen de wereld van onze kinderen.’

Emancipatie

Daarnaast werkt Jet met de inheemse vrouwen in het vrouwen netwerk in het bisdom. Vertegenwoordigsters komen vier keer per jaar bijeen voor een vormingsweekend.

Deze 130 vrouwen vertegenwoordigen een veelvoud van vrouwen uit het hele bisdom. ‘Samen lezen zij de Bijbel met de ogen, gedachten en het hart van de vrouw,’ vertelt Jet.

Het zorgt voor een kijk op de eigen situatie en voor emancipatie van de vrouwen. ‘Zij zijn ook geschapen naar het evenbeeld van God en ook zij hebben rechten, net als de man, en hun stem mogen zij laten horen en daarvoor mogen zij strijden.’

Met dit werk worden 75.000 vrouwen in zo’n drieduizend dorpen bereikt tot in de meest afgelegen gebieden.

Vrouwen die nu in hun dorpsraad hun mening geven, die nu als leider in de gemeenschappen worden gekozen, die hun stem laten horen en samen met de mannen de toekomst bepalen.

Pinksteractie

‘Dat ik dit jaar een van de personen ben die in de campagne voor de Pinksteractie in de schijnwerpers sta vind ik een hele eer. Niet zozeer voor mijzelf, maar voor de mensen voor wie ik het allemaal doe; de inheemse Mayabevolking in Chiapas, van wie ik het verhaal voor het voetlicht mag brengen.’

De collecte voor de Pinksteractie vindt in onze deelgemeenschap plaats op zondag 2 juni 2019. Werkgroep MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede)

Met de herder op stap

Inhoud

Wat past ons, de parochianen van De Goede Herder-parochie, beter dan een inspirerende wandeling te maken met een herder. Die mogelijkheid bestaat en nog wel in onze eigen 'achtertuin': Midden-Delfland.

U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan een voorjaarswandeling met herder Lex en zijn schaapskudde in het Midden-Delflandgebied. De herder zal ons leren hoe je de kudde kunt leiden en hoe de schapen op elkaar reageren en op jou, als herder. Aan de hand van een aantal stellingen en vragen gaan we ook met elkaar in gesprek over 'herderen' en de goede Herder.

Tip: Trek stevige schoenen of laarzen aan en kleding die tegen een stootje kan.

Begeleiding:

Herder Lex, René Eysink Smeets en Jetske Burggraaf.

Plaats:

Polder Midden-Delfland, de exacte locatie wordt nog bekend gemaakt.

Datum en tijd:

Een zaterdag 25 mei 2019, Start: 10.00; einde ca. 13.00 uur, voor de lunch wordt gezorgd. Graag om 9.45 uur aanwezig om exact op tijd te kunnen beginnen.

Kosten: € 15,- p.p.

Aanmelden:

Vóór 10 mei via e-mailadres:

secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl

Workshop Sacrale dans

Inhoud

Er zijn zoveel meer vormen om ons geloof te uiten en God te aanbidden. De sacrale dans is daar één van. Dat kan je alleen doen of met een groep; met bloemen, vuur, licht, maar dat ook met aanbiddingsvlaggen. Deze vorm is weinig bekend in de katholieke kerk. Een unieke gelegenheid daar kennis mee te maken en -als u/jij dat wilt- te ervaren door mee te doen.

Vorm en begeleiding

Zosia Valstar is een spiritueel gemotiveerde, gelovige jonge vrouw, die ons begeleidt tijdens deze workshop.

Zij nodigt iedereen, die interesse heeft in het gebruik van vlaggen als vorm van aanbidding, uit deel te nemen aan haar workshop.

Zij zal eerst e.e.a uitleggen, zoals Wat zegt de Bijbel over vlaggen en Zijn de kleuren van de vlaggen belangrijk en Is vlaggen (zwaaien) ook iets voor mannen? En misschien heeft u/heb jij nog wel meer vragen waar we het over kunnen hebben. Daarna zal zij een demonstratie geven met mooie aanbiddingsmuziek en is er gelegenheid voor wat oefeningen om het zelf te ervaren.

Tip: trek gemakkelijke kleding aan.

Plaats

Petrus & Paulus-kerk, Andreaplein 1, 3144 PL Maassluis

Datum en tijd

Maandag 10 juni (2de Pinksterdag), Aanvang 19.30 uur; einde ca. 21.30 uur

Opgave

Vooraf aanmelden is noodzakelijk en kan t/m. 3 juni, bij voorkeur via het e-mailadres:

secretariaat.andreaspetruspaulus@degoedeherderparochie.nl

Het maximum aantal deelnemers is 20.

Kosten

Een vrijwillige bijdrage (ter bestrijding van de onkosten) wordt zeer op prijs gesteld.

Banneux

Ook dit jaar organiseert het Banneux Comité van het bisdom Rotterdam van 24-28 mei weer een mooie bedevaart reis naar Banneux ND in de Belgische Ardennen.

Vrijdagochtend 24 mei vertrekken de bussen (waaronder ook rolstoel/lift bussen) vanaf diverse opstapplaatsen vanuit ons bisdom en rijden naar Soerendonk in Limburg voor een uitgebreide lunch. Hierna rijden we door naar het Heiligdom van Banneux. Dagelijks hebben we met elkaar daar heel mooie vieringen waaronder H. Eucharistie.

Deze dagen worden we begeleid door o.a. Diaken D. Vrijburg.

Ook worden we begeleid door een arts, verpleegkundigen en algemeen medewerkers die u op deze reis op alle mogelijke manieren van dienst kunnen zijn als dat nodig is of als u hulp nodig heeft en dat wenst.

Dinsdag 28 mei is er om 9.00 uur de afscheidsviering en hierna vertrek uit Banneux. Om 12.00 uur is er een fijn afscheidsdiner met elkaar in Soerendonk. Hierna gaan de bussen terug naar de opstap/afhaalplaatsen waar we later in de middag weer arriveren.

Graag nodigen wij u uit eens na te denken of deze reis mogelijk ook iets voor u kan zijn.

Voor verdere informatie en/of opgave kunt u altijd contact met ons opnemen. Maar u kunt zich natuurlijk ook direct al aanmelden voor deze reis.

De kosten voor deze volledig verzorgde reis (5 dagen) bedragen slechts € 275.- per persoon. (voor de reis, overnachtingen op een mooie 2 pers. kamer met douche en toilet, alle maaltijden, koffie/thee, op de heenreis een fijne lunch en op de terugreis een uitgebreid afscheidsdiner.)

Voor informatie en opgave: Mw. A.P. Opstal, Westlaan 62, 2641 DN, Pijnacker. tel: 015 3693148

Dhr. Gerard de Bruijn, Polderweg 12a, 2493 ZA 's Gravenhage, tel: 070 3205872



De Commissie Fondsenwerving

organiseert op zaterdag 11 mei 2019

Kerkeveiling

in de Petrus en Pauluskerk

Programma:

- | | |
|-----------|--------------------------------|
| 19:30 uur | - Ontvangst met koffie en thee |
| | - Presentatie van de kavels |
| 20:00 uur | - Aanvang van de veiling |

Halverwege de veiling en na de veiling is er gelegenheid voor een hapje en een drankje en wordt de voorlopige eindstand van de veiling bekend gemaakt.

Op de veiling kunt u met pin betalen. De gekochte goederen worden na de veiling direct meegegeven.

Informatie:

Ad Sosef, tel: 06-54305663

Clemens Lammers, tel: 06-28885527