

AProPos

*Informatieblad van de R.K. parochie De Goede Herder
Deelgemeenschap H.H. Andreas, Petrus en Paulus
Maassluis*

jaargang 25

nummer 5

december 2018

Voorwoord

In onze bundel GvL vinden we het lied: De nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij.

Een mooi adventslied van Huub Oosterhuis.

Ik moest hieraan denken bij het schrijven van alweer een voorwoord voor deze AProPos. Half december gaan we richting het einde van het jaar 2018 en staan we straks aan het begin van een nieuwjaar. Hoeveel keer hebben we dit al meegemaakt? Na 31 december wordt het 1 januari en krijgen we de kans om weer opnieuw te beginnen: Het jaar loopt ten einde, een jaar komt naderbij. Een kleine variatie.

En dan verderop in het 4^{de} en 5^{de} couplet zingen en lezen we:

Ziet naar de boom, die leeg en naakt

in weer en wind te schudden staat;

de lente komt, een twijg ontspruit;

zijn oude takken lopen uit.

Een twijgje, weerloos en ontdaan,

-zonder gestalte, zonder naam.

Maar wie gelooft verstaat het wel.

Dat twijgje heet: Emmanuel.

Een lied van de hoop; een lied van verwachting. Dat is iets anders dan afwachten.

Verwachten vraagt om meer activiteit; je hoopt en kijkt uit. Je ziet dat er wat te gebeuren staat; dat er wat aankomt dat je met vreugde wil begroeten en omarmen.

Ook al is het nu nog duister; weet, geloof, dat er altijd een nieuw begin, een nieuwe toekomst zal zijn. Is dat ook niet de diepe kern van het Kerstfeest? De piek en de ballen helpen daar niet bij; de flikkerende lichtjes en de kaarsje redden het niet alleen. Hooguit om ons in een goede stemming te brengen en ons open en positief ontvankelijk te maken voor wat ons te wachten staat.

Ik kan mij namelijk niet voorstellen dat iemand met een stuk chagrijn in zijn kraag een boom en het huis feestelijk gaat versieren. Maar het kan wel een moment zijn om – al is het maar even – jezelf af te vragen: waarom doe ik het en wat betekent het voor mij?

Kerstmis: nieuwe kansen; nieuwe mogelijkheden en momenten. Geniet ervan!



De redactie wenst u allen een Zelig Kerstfeest en een Zelig Nieuwjaar.



Gedoopt

Op 25 november 2018 zijn in de Petrus en Pauluskerk gedoopt:
Nora Maria Rosa Webbers,
Milou Maria Alexandra van der Stelt.

Overleden

Dinsdag 16 oktober 2018 is mevrouw M. L. Grobber-van Ruten overleden in de leeftijd van 96 jaar. Zij woonde in de Tweemaster. Haar uitvaart vond plaats buiten Maassluis.

Vrijdag 19 oktober 2018 is mevrouw Cynthia van Vliet-van der Hoeven overleden in de leeftijd van 59 jaar.

Haar uitvaart was op zaterdag 27 oktober in de Basiliek Heilige Liduina & Onze Lieve Vrouwe van de Rozenkrans in Schiedam. Aansluitend is zij begraven op de begraafplaats St. Barbara in Maassluis.

Vrijdag 2 november 2018 is mevrouw Hanny Gaarman-Voss overleden in de leeftijd van 89 jaar. Haar uitvaart was op zaterdag 10 november in de Petrus en Pauluskerk waarna de crematie plaatsvond in het crematorium De Dijk te Maassluis.

Woensdag 5 december is op 86-jarige leeftijd mevrouw Riet Smol-Langeveld overleden. Zij woonde in de Zwaluwstraat. Haar uitvaart was op woensdag 12 december om 11.00 uur in de Petrus en Pauluskerk. Aansluitend daarop volgde de crematie in het crematorium aan de Hoge Zeedijk te Maassluis.

In Bergen zijn de zuster Modesta Zwaard en Oda Hoek overleden.

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe.

Als sterven dichtbij komt.....

Goed te weten dat de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (vptz-nwn) er zijn voor ú, voor u in de laatste levensfase én voor uw naasten. Er zijn met tijd, aandacht, liefde, zorg, een luisterend oor, een open hart.....

Vrijwilligers die er zijn voor u als u in uw eigen woon/leefomgeving wilt blijven. Zij kunnen een welkome aanvulling, ondersteuning zijn van de mantelzorger(s) en/of de professionele zorg. Ze zijn er in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Voor meer informatie kunt u bellen met de coördinator, Tel. 0651175006 of de website:www.vptz-nwn.nl
Of een mail sturen naar info@vptz-nwn.nl

Mededelingen Pastoraatgroep

De afgelopen maanden heeft de pastoraatgroep zich hoofdzakelijk bezig gehouden met de volgende onderwerpen.

Kerkdiensten in DrieMaasHave en De Tweemaster

In DrieMaasHave is iedere zondag een kerkdienst, waarin voorgangers uit verschillende kerkgenootschappen voorgaan. In De Tweemaster is maar ongeveer acht keer per jaar een dienst. Dat is historisch zo ontstaan in de tijd dat De Tweemaster nog verzorgingshuis was en er vanuit De Tweemaster ook nog meerdere mensen waren die, min of meer zelfstandig, naar de kerk konden gaan. Nu is dat anders geworden sinds ook De Tweemaster een verpleeghuisstatus heeft. Dit heeft vanuit het predikantenteam van de PKN geleid tot de vraag of het aantal kerkdiensten in De Tweemaster uitgebreid zou kunnen worden.

De pastoraatgroep geeft aan dat er in het verleden vanuit onze deelgemeenschap in de Tweemaster maandelijks een eucharistieviering werd gehouden, maar dat deze viering wegens verbouwingswerkzaamheden uiteindelijk is verplaatst naar de Petrus en Pauluskerk.

De onlangs benoemde geestelijk verzorgster van de Tweemaster heeft toegezegd met de voorgangers in overleg te zullen gaan over de vieringen in dit verpleeghuis.

Jongerenpastoraat

Er is een bijeenkomst geweest met mensen uit onze parochie die met jongeren werken. Dat blijft een moeilijke materie.

De vraag is waar de jongeren behoefte aan hebben en waar we hen als kerkgemeenschap mee van dienst kunnen zijn. Zou het voor jongeren fijn zijn als wij hen letterlijk en figuurlijk “de ruimte” zouden geven? Bijvoorbeeld dat zij gebruik kunnen maken van een ruimte waar zij elkaar kunnen ontmoeten, met elkaar praten en/of muziek maken. De werkgroep pastoraat onderzoekt dit.

Vieringen met kinderen

In onze deelgemeenschap zie je het aantal kinderen in de vieringen steeds verder teruglopen.

Ondanks de nodige publiciteit waren er bij de Sint Maartenviering maar 6 kinderen aanwezig. Het tij keren lijkt niet eenvoudig. De suggestie wordt gedaan eens een kijkje te nemen bij deelgemeenschappen en/of kerkgenootschappen waar het op dit punt wel goed gaat om te zien hoe men het daar aanpakt. Ook zou je kunnen denken aan het opnieuw invoeren van kindercatechese op een ander tijdstip dan de zondagochtend.

Verder zou je bij de voorbereiding op de eerste communie misschien wat meer nadruk kunnen leggen op de motivatie; dat het doen van je eerste communie geen eindpunt is, maar dat het juist een beginpunt betekent in je geloofsleven.

Verzoek van de Stichting Present om in 2019 een collecte te mogen houden

Aan de hand van het collecteschema 2019 zal worden gezien welke datum zich het meest leent om een vertegenwoordiger van de Stichting Present uit te nodigen om iets over de stichting te vertellen en daaraan tevens een geldelijke en/of een tijdcollecte te koppelen.

Uitnodiging informatieavond

De Pastoraatgroep en de Beheercommissie houden op dinsdagavond 29 januari 2019 voor de parochianen van deelgemeenschap Andreas, Petrus en Paulus van parochie De Goede Herder een informatieavond. Zij willen u informeren hoe onze deelgemeenschap er nu voorstaat. Ook willen de leden van Pastoraatgroep en Beheercommissie met u van gedachten wisselen over de toekomst.

De koffie en thee staan vanaf 19.00 uur voor u klaar. De avond begint om 19.30 uur.

U bent van harte welkom.

Erik Havermans

Jongerenpastoraat

Afgelopen mei ben ik begonnen aan de module jongerenpastoraat van het Bisdom. In de kerk van Emmausgangers in Den Haag werd onder leiding van Diaken Andre 4 avonden besteed aan jongeren in de kerk.

De groep bestond uit allemaal vrijwilligers uit verschillende parochies in Zuid Holland. De groep was heel gevarieerd – begeleiders van vormelingen, begeleiders van M25 en begeleiders van jongerengroepen. De leeftijd varieerde van 19 jaar tot middelbare leeftijd.

Door middel van artikelen, verhalen, opdrachten en presentaties werd in 4 avonden gesproken over jongeren in de kerk.

Wat motiveert de jongeren, hoe kunnen wij ze betrekken bij alledaagse activiteiten/activiteiten gericht op de jongeren, maar ook hoe geef jij de bijeenkomsten vorm. De groep was zo divers dat dit heel wisselende gezichtspunten opleverde, wat ook weer stemt tot nadenken.

Belangrijkste punten die ik heb meegenomen na de module is het volgende:

- Jongeren hebben hun plek in de kerk nodig, ook al hebben
- zij de kerk niet altijd nodig om te geloven
- Geef de jongeren taken in de kerk – denk hierbij aan koster zijn, lector zijn of onderdeel van een werkgroep
- Vraag aan jongeren wat wij voor hen kunnen betekenen – wat zouden zij willen vanuit de kerk?
- En spreek de jongeren vooral aan via de telefoon en dan vooral via whatsapp. Mailen is verleden tijd.
- En natuurlijk een inkoppertje: Jongeren hebben het druk met alles wat al moet zoals school en met alles wat leuk is!

En dan??

Na de module is er besloten om met meerdere mensen rond de tafel te gaan om te praten over het jongerenpastoraat. Wat gaan wij in de parochie hier mee doen?

In overleg met Pastoor Duynstee, Ria Sosef (APPP) en Mireille van Reisen (Pax) is er afgesproken om de jongeren te gaan vragen wat zij van de kerk (ons) zouden willen.

Is dit meer verantwoordelijkheid of taken in de organisatie die de kerk ook is? Is dit een viering geregeld/gedaan door jongeren (zonder hulp van ouders)? Of is dit gewoon een avondje film kijken? Of bv meedenken en doen in het jongerenpastoraat? Enz enz.

De weg is nog niet af....en ligt zeker nog niet vast.

Iedereen die aanvullingen/ideeën heeft, graag!!

Wendy Dumay

Jongerenpastoraat

(bij mij mag mailen nog wel: wdumay1@gmail.com)

PS: een module volgen zoals die van het jongerenpastoraat is altijd zinvol en er hoeft niet noodzakelijkerwijs eerdere modules van het bisdom gevolgd te zijn!!

Kerst en Actie Kerkbalans

Christenen over de hele wereld bereiden zich voor op het grote feest van de geboorte van Jezus: Kerstmis. Het is een moment om samen te komen met familie en vrienden. En voor velen is het een moment om naar de kerk te gaan. Dat is fantastisch, want dit grote feest heeft alles te maken met God die mens werd en de blijde boodschap verkondigde. Een boodschap van Gods liefde voor de mensen, van hoop, vrede, vergeving en zorg voor elkaar.

De parochie zet zich in voor die boodschap. Niet alleen met Kerst, maar het hele jaar door. Concreet in de hulp aan kwetsbare mensen, zoals de Parochiële Caritas Instelling of ondersteuning bij de voedselbank. Maar ook met geestelijk voedsel voor de gelovigen die elk op hun eigen plaats in de maatschappij leven vanuit de christelijke boodschap.

Daarom vraagt de parochie juist in de kerstperiode aandacht voor Kerkbalans. Dit jaar is het thema 'Geef voor je kerk'.

Een geloofsgemeenschap kan alleen bestaan en haar boodschap uitdragen, als zij een plaats heeft waar mensen samenkomen; er priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers zijn die zorgen voor geestelijk voedsel; en er faciliteiten zijn die de gemeenschap ondersteunen.

19 januari is het startmoment van de Actie Kerkbalans 2019. Dan wordt aandacht gevraagd voor de financiële middelen die de parochie nodig heeft om kerk te zijn en te blijven. Mogen we je met Kerst begroeten in de kerk? En denk je alvast na over jouw steun voor de Actie Kerkbalans? Graag tot ziens in de kerk!

Week van Gebed 2019

'Recht voor ogen' is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 20 tot en met 27 januari. Christenen in de hele wereld komen in de Week van Gebed samen om te bidden voor elkaar, voor de stad, het land en de wereld.

De onderwerpen voor de gebedsweek van 2019 zijn aangereikt door christenen uit Indonesië. Zij zien een toename van onrecht en corruptie in hun land. Dit onrecht gaat gepaard met exclusiviteit en verdeeldheid. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit.

De centrale Bijbeltekst van de Week van Gebed komt in 2019 uit het boek Deuteronomium 16, vers 10-20. Een hoofdstuk waarin Gods voorschriften over festiviteiten als vanzelf overgaan in de opdracht om rechters aan te stellen en niets anders te zoeken dan het recht.

Tijdens de Week van Gebed in 2019 bidden we daarom juist voor recht en gerechtigheid.

Tijdens deze week krijgen we elke dag een probleem dat door onrecht veroorzaakt wordt in ons blikveld. Door het recht voor ogen te houden komen we gezamenlijk in actie en zoeken we het recht en niets dan het recht in gebed en in onze daden

Als deelgemeenschap Andreas, Petrus en Paulus doen wij ook dit jaar weer mee met de Week van Gebed.

Samen met andere kerken in Maassluis worden gebedsbijeenkomsten gehouden op:

Zondag 20 januari de Immanuelkerk	09.30 u.	Gezamenlijke startviering in Lange Boonestraat 5a
Maandag 21 januari	19.30 u.	Leger des Heils, Noordvliet 61-63
Dinsdag 22 januari	19.30 u.	Maranathakerk, G.A. Brederolaan 49
Woensdag 23 januari		Kinderprogramma (optioneel)
Woensdag 23 januari	19.30 u.	De Ark, Rembrandtlaan 2 (tieneravond)
Donderdag 24 januari	19.30 u.	Groote Kerk, Kerkplein 2
Vrijdag 25 januari	19.30 u.	Bethelkerk, Wagenstraat 9
Zaterdag 26 januari		Het Kompas, Ibisstraat 1 (wandelviering)
Zaterdag 26 januari	19.30 u.	Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1
Zondag 27 januari	19.30 u.	Evangelische Broedergemeente of Koningshof

Het is nog niet zeker of de bijeenkomsten, waarvan de tijden niet zijn ingevuld, doorgaan en op welk tijdstip. Dit wordt t.z.t. in een artikel in De Schakel bekend gemaakt.

Naast de bovengenoemde gebedsmomenten zullen de Laudens op maandag 21 januari om 9.00 uur in onze kerk en het Gebed voor de stad op woensdag 23 januari van 7.00 tot 7.30 uur in de Ark eveneens in het teken staan van het thema van de Week van Gebed. Iedereen die mee wil bidden is van harte welkom. Daarmee sluit u zich aan bij miljoenen christenen die deze week wereldwijd samen komen om te bidden.

In verband met de gezamenlijke startviering in de Immanuelkerk is de Petrus en Pauluskerk op zondag 20 januari 2019 gesloten.

Het motto van de Actie Kerkbalans 2018 is "Geef voor je kerk". De kerk is meer dan een gebouw, het is een gemeenschap van mensen rond die ene mens: Jezus.

Katholieke Bond van Ouderen - afdeling Maassluis

Het bestuur van de KBO Maassluis bestaat uit mensen die op grond van persoonlijke overwegingen en motieven hebben besloten zich als vrijwilliger voor een deel van hun tijd in te zetten voor het werk van de KBO.

Omdat de huidige voorzitter onlangs heeft besloten te stoppen met haar werkzaamheden voor de KBO zoekt het bestuur kandidaten voor de functie van: Voorzitter.

Het bestuur wil graag in contact komen met mensen die zowel schriftelijk als mondeling goed kunnen communiceren, delegeren en goed kunnen samenwerken.

Personen die aan de leden, die zich actief inzetten voor de afdeling, ruimte kunnen bieden, representatief zijn en in staat zijn de KBO te vertegenwoordigen waar dat nodig is en in staat en bereid zijn de ontwikkelingen te volgen op het gebied van ouderenbeleid en de grote lijnen kunnen overzien.

Verder vragen wij van de voorzitter kennis van de belangen van ouderen en hij/zij moet in staat zijn deze kennis en inzicht om te zetten in beleid.

Bestuurlijke ervaring in de functie van voorzitter, het beschikken over een netwerk van contacten en op de hoogte zijn van datgene wat er speelt binnen de Gemeente Maassluis is een pré.

Het aantal leden bedraagt ongeveer 260.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met:

Cock Paalvast,	penningmeester	(010-59 14 889)
Rosiet van den Akker,	bestuurslid	(010-59 17 788)
Frans Damen,	bestuurslid	(06-13 77 76 79)
Buck Buys,	secretaris	(010-59 20 121)
Email:	kbomaassluis@outlook.com	

Een functieprofiel is aanwezig en kunt u opvragen bij de secretaris of via de mail.

Beste parochianen

Heeft u een (klein) zoon of (klein) dochter van 8 jaar of die in groep 4 zit en die graag zijn eerste heilige communie doen? Dat kan! De viering is op zondag 12 mei in de Petrus en Pauluskerk in Maassluis. Maar er gaan natuurlijk ook voorbereidingen aan vooraf en die starten binnenkort. De eerste informatiebijeenkomst is op woensdag 9 januari om 19.30 uur in de kerk.

Voor meer informatie en/of aanmelden:

communieapp@outlook.com

Aanmeldingsformulier communicantjes 2019

Op 12 mei kunnen kinderen die willen hun **Eerste Heilige Communie** doen.

Wilt u dat uw kind deelneemt aan de Eerste Heilige Communie en de voorbereiding daarop, vult u dan onderstaand formulier in. De meeste kinderen zitten in groep 4 van de basisschool, maar mocht uw kind iets ouder zijn, mag dat natuurlijk ook.

Mocht u nog twijfelen, kom dan naar de start-/informatiebijeenkomst voor ouders en kinderen om daarna te besluiten of u uw kind opgeeft voor de Eerste Heilige Communie, die is op woensdag 9 januari 2019.

Voor een kleine impressie van de voorbereidingen en de viering van vorig jaar kunt u op de website kijken: www.appp.nl

Aanmeldingsformulier voor de Eerste Heilige Communie
2019

Naam

.....

Voornamen

.....

Roepnaam

.....

Geboortedatum

.....

Adres

Postcode

Telefoon

mobiel:.....

E-mail adres

.....

School

Groep

Gedoopt in de parochiekerk

.....

te.....

op

Wilt u dit formulier a.u.b. **zo spoedig mogelijk** inleveren bij het secretariaat van de deel-gemeenschap Andreas, Petrus en Paulus, Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis.
Telefoon: 010 - 5912080.
E-mailadres: secretariaat@appp.nl.

Heeft u overige vragen, mail ons dan:
communieapp@outlook.com

De communiewerkgroep

Ontmoeting rondom een preek van Meister Eckhart

Zaterdag 12 januari 14.30 uur tot 16.00 uur

Op het ogenblik is de spiritualiteit van Meister Eckhart erg populair. En vanuit deze spiritualiteit bieden wij weer een bezinnende bijeenkomst aan.

Zullen we proberen om samen onder zijn preekstoel te gaan zitten en te luisteren naar wat hij zegt?

En daarop gezamenlijk reflecteren; dit alles in een sfeer van een bezinnende bijeenkomst.

Begeleiding: José van der Torre o.p, Marianne Verbakel R.K. Zielzorger en Zenleraar in de Maha Karuna Ch'an.

Locatie: Citykerk Het Steiger, 1e Nieuwstraathof 2, 3011 GN Rotterdam

Donatie: € 5,00

Aanmelden: In verband met de organisatie is het nodig je op te geven.

Bij: José van der Torre, tel.0180-859955, mailen mag ook naar info@leerhuisspiritualiteit.nl Aanmelden vóór 8 januari. Activiteit gaat alleen door bij voldoende deelname!

Sinterklaasactie 2018

Als dan...

de Furie de haven binnenvaart,
met Sinterklaas en Pietjes en paard
en de maan schijnt door de bomen,
dan is een heerlijke tijd gekomen

Dan gaat de Sint van nr 1
ook weer naar die en gene heen.
Bij bedrijven en gezinnen,
komt Sint dan met zijn Pieten binnen

Meestal zijn de bezoeken reeds gepland,
de adressen al lang en breed bekend
en staan ins en outs voor elk bezoek
opgetekend in Sints boek.

Zo kunnen alle namen en de streken,
worden besproken en bekeken.
Tenslotte komen dan uit de zakken
voor elk kind wel een paar pakken.

Ook rijden Sint en Piet spontaan
bij bijzondere personen aan
Dit jaar bij meneer Schriks en Rob van Solt in de Vloot
Het wederzijds genoeg was groot

Ook Trees Zwaard heeft het geweten,
haar 60^{ste} trouwdag was Sint niet vergeten.
Er is alom plezier en gezelligheid,
een goede sfeer en hartelijkheid.

Sint en Piet noemden de bezoeken dit jaar
“Het feest van aandacht voor elkaar”
De Sinterklaasactie bracht dit jaar
€ 865. — bij elkaar
De helft is bestemd voor financiële APP-zaken.

De rest gaan we naar Carlinhos is Brazilië overmaken.
Daar wordt het gebruikt voor zieken en armen
Voor voedsel en kleding... en harten verwarmen.

AProPos Kerst- en Nieuwjaarswens 2018

Lieve vrijwilligers,
Blij zijn wij met jou en dankbaar voor jouw inzet en tijd, voor
jouw aandacht en liefde waarmee jij je vrijwilligerswerk doet.
Zonder jou was er geen kerk...want de kerk...dat zijn wij
samen! Dankjewel dat je er was, dat je meedacht, meeliep,
meezong, dat je deed wat je kon. Dat je er was op de
momenten dat het nodig was!

Wij wensen je toe:

Dat de ster en het licht van Kerstmis je mogen begeleiden door
het nieuwe jaar!

Dat je iemand/lemand naast je mag weten op je levensweg!

Dat de engel van troost je mag omarmen wanneer je overmand
wordt door verdriet.

Dat je geborgenheid mag ervaren en geven in momenten van
vertwijfeling.

Dat je overal veel vreugde en veel liefde mag ervaren.

Dat je vrede mag vinden in jezelf en in de mensen rondom je!

Dat je plezier in je vrijwilligerswerk blijft houden.

Een Zalig Kerstfeest en een gezegend nieuwjaar!

Werkgroep zorg voor vrijwilligers

Programma van de Haagse Bedevaarten in 2019

Hierbij een overzicht van het programma van de Haagse Bedevaarten in
2019: Stille Omgang, Mirakel van Amsterdam nacht van 16 op 17 maart.
Openingsbedevaart Kevelaer in combinatie met Sint Jozef in Smakt 30
april en 1 mei. Augustus bedevaart naar Kevelaer, 3 en 1 daagse 8 tot
en met 10 augustus. Onze Lieve Vrouw ter Nood, Heiloo 18 september.
Sluitingsbedevaart naar Kevelaer op 31 oktober en 1 november. U kunt
meer informatie vinden op de website www.bedevaart.nl

Ineke Huitema-Versteeg, secretaris Haagse Bedevaarten

"KERSTMIS 1950"

Door de schaars verlichte straten,
naar de nachtmis in de sneeuw.
In mijn herinnering was Kerst,
altijd wit half vorige eeuw.

Hollend door de Sandelijnstraat,
naar de kerk door 't paard z'n bek.
Niemand weet waarvoor dit staat,
Sint Aagten vond ook bijnaam gek.

Sneeuwbal gooien, sleetje rijden,
het ijs testen, er op glijden,
Op sneeuw en ijs waren wij dol,
hadden daar mee de grootste lol.

Saamhorigheid na mis was raak,
kerstboom opgetuigd met smaak.
Om de Kerststal heel devoot,
met chocomel en krentenbrood.

In de Kerstnacht koud en guur,
zong het Leger des Heils vol vuur.
Na de herdertjes en stille nacht,
werd serieus aan Kerst gedacht.

Sneeuw gaf enigszins verlichting,
in donkere dagen voor de Kerst.
Gaan erna in Nieuwjaars richting,
op z'n best naar 't mooiste vers(t)!

De beste wensen van Aad Rieken,
Zalig Kerstmis en Gezond Nieuwjaar.
Laat nieuwe jaar optimaal pieken,
met z'n allen maken wij het waar!

P.S. Wereldleiders hoor eens even,
ik heb voor U een heel goed plan.
Straks met Kerst het staakt 't vuren,
maak daar eens voor eeuwig van!

Fijne dagen Aad Rieken