

# AProPos

*Informatieblad van de R.K. parochie De Goede Herder  
Deelgemeenschap H.H. Andreas, Petrus en Paulus  
Maassluis*

**jaargang 25**

**nummer 4**

**oktober 2018**

## ***Voorwoord***

Na een lange en mooie zomer kunnen we terugkijken op goede vakantieweken. Velen zijn er toch op uitgetrokken om een gegarandeerde zonzvakantie te houden in zuidelijker streken, maar uiteindelijk was het ook in eigen land goed vertoeven.

Hopelijk heeft u ervan kunnen en mogen genieten in de maanden mei tot en met september, waarin weer diverse records zijn gehaald.

De Furiade heeft ook van het weer genoten; de Monstersche Sluis is eindelijk geopend en de eerste boot heeft al vastgezeten. De vernieuwde Koningshoek is officieel geopend; er is weer een groot (ver)bouwproject afgerond.

We mogen er trots op zijn.

Met de grootst mogelijke waarschijnlijkheid gaan we het toch nog meemaken dat de metro ergens in 2019 gaat rijden van Hoek van Holland (nog geen strand) naar Schiedam centrum. Wel verplicht overstappen om in Rotterdam centrum aan te komen.

Er kan toch heel wat gebeuren in een paar maanden tijd!

Sinds de uitgave van de laatste AProPos zijn er wederom diverse artikelen aangeleverd die u in deze 4<sup>de</sup> uitgave van dit jaar kunt lezen.

Uitnodigingen voor deelname en of bijwonen van de Taizévieringen, deelnemen aan een Lourdesreis en aan de viering van Used to be Akkoord.

Ook diverse groepen doen verslag van hun vergaderingen en de jubilarissen worden herdacht en bedankt. Allerlei activiteiten in en voor onze eigen geloofsgemeenschap.

Al met al waard om te lezen.

En wanneer oktober voorbij is gaan we ons meer richten op de laatste 2 maanden van het jaar. De maanden november en december met de lange donkerte en lagere temperaturen, maar wel met gezellige lichtjes, kaarsen en feesten. We mogen er naar uitkijken.

Het gaat u goed.

De redactie



### ***Huwelijk***

Op 8 september j.l. zijn in de Jacobuskerk te Schiedam Rebecca Havermans en Richard van Scherpenzeel in het huwelijk getreden.

### ***Overleden***

Dinsdag 10 juli 2018 is op 84-jarige leeftijd de heer Belmiro de Almeida overleden. Hij woonde aan het Willem Pijperplein. Maandag 16 juli is hij begraven op de Sint Barbarabegraafplaats aan het Reviusplein te Maassluis.

Vrijdag 27 juli is in de leeftijd van 93 jaar, mevrouw Klazina Hoogervorst overleden. Zij woonde in Schiedam maar de afgelopen twee jaar in de Tweemaster. Haar uitvaart was vrijdag 3 augustus in Schiedam.

Donderdag 16 augustus is op 78-jarige leeftijd mevrouw Johanna Maria Gerarda (An) Zonneveld-van Ettinger overleden. Zij woonde aan de Richard Hollaan. Haar uitvaart vond plaats op donderdag 23 augustus in de Petrus en Pauluskerk. Aansluitend heeft de crematieplechtigheid in besloten kring plaatsgevonden.

Op 2 juli is pater Braun ofm overleden.

Hij heeft gedurende vele jaren assistentie verleend in de weekenden in onze 2 voormalige parochies. Hij was bekend als een begenadigd spreker met af en toe een kwinkslag.

Zijn preken waren kort en krachtig in begrijpelijke taal en hij deed ze uit het hoofd. Onze gemeenschappen hebben van zijn assistentie genoten.

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe.

### ***Als sterven dichtbij komt.....***

Goed te weten dat de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (vptz-nwn) er zijn voor ú, voor u in de laatste levensfase én voor uw naasten. Er zijn met tijd, aandacht, liefde, zorg, een luisterend oor, een open hart.....

Vrijwilligers die er zijn voor u als u in uw eigen woon/leefomgeving wilt blijven. Zij kunnen een welkome aanvulling, ondersteuning zijn van de mantelzorger(s) en/of de professionele zorg. Ze zijn er in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Voor meer informatie kunt u bellen met de coördinator, Tel. 0651175006 of de website:[www.vptz-nwn.nl](http://www.vptz-nwn.nl)  
Of een mail sturen naar [info@vptz-nwn.nl](mailto:info@vptz-nwn.nl)

### ***Ziekenzalving***

Hierbij de namen van de mensen die de ziekenzalving willen ontvangen:

Mw. van Dongen- Franken, Dhr. Dijkhuizen, Mw. Dijkhuizen,  
Mw. Wil Cramers, Mw. Sjaan v.d. Hoek, Mw. Wering,  
Mw. Frances Broekhoven, Dhr. Veringmeier, Dhr. J. de Wit,  
Dhr. Renee Cooke, Mw. Emily Mulder, Dhr. Alkemade,  
Mw. Bep de Wit, Mw. de Wit- van Dijk, Dhr. Cees v.d. Velde,  
Mw. Astrid Lo-Asioe, Dhr. Kees van den Akker.

### ***Bedankje***

Wat een verrassing! Hartelijk dank voor de felicitaties, de kaarten en de bloemen ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk.

Piet en Marian Haring

## ***Mededelingen Pastoraatsgroep***

De afgelopen maanden heeft de pastoraatsgroep zich hoofdzakelijk bezig gehouden met de volgende onderwerpen:

### PCI collecte

Door organisatorische omstandigheden is de voor januari 2018 geplande collecte voor de Parochiële Caritas Instelling (PCI) komen te vervallen. Dit betekent dat er dit jaar in onze deelgemeenschap maar één keer voor dit doel wordt gecollecteerd en wel tijdens de viering van Sint Maarten op 11 november a.s.

Om te komen tot een meer evenwichtige verdeling van de collectedata voor de PCI over het jaar, zal met ingang van 2019 voor dit doel worden gecollecteerd tijdens de viering van het patroonsfeest van onze deelgemeenschap op de laatste zondag van juni en tijdens de viering van Sint Maarten in november.

### Openingsdagen kerk en secretariaat

Door het vertrek van een van de secretariaatmedewerkers is het secretariaat en daarmee ook de kerk vanaf april in plaats van 4, maar 3 ochtenden per week open geweest.

Bij de opening van het kerkgebouw in 2007 was de oorspronkelijke doelstelling de kerk buiten de vakantieperiode 5 werkdagen per week in de ochtenduren geopend te hebben. Door mutaties in het medewerkersbestand van het secretariaat is het aantal werkdagen dat de kerk geopend is later teruggebracht naar 4 ochtenden per week.

Nu er nog geen zicht is op een oplossing voor de vacature bij het secretariaat doet zich de vraag voor of we het aantal openingsdagen van de kerk moeten afstemmen op de beschikbaarheid van de secretariaatsmedewerkers, of dat er gekeken moet worden naar alternatieve mogelijkheden om de openstelling van de kerk op werkdagen in de ochtenduren te regelen.

De pastoraatsgroep is in principe voorstander van 4 openingsochtenden per week (maandag, dinsdag, donderdag

en vrijdag) van het kerkgebouw buiten de vakantieperiode, maar realiseert zich ook dat we op dit punt afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van voldoende vrijwilligers bij het secretariaat en de werkgroep gastvrouwen/heren.

Geprobeerd wordt om voor het secretariaat een aanvullende kracht te werven en in de tussentijd blijft het secretariaat, en daarmee ook de kerk, voorlopig op dinsdagochtend gesloten.

### Koor Intermezzo

De pastoraatsgroep heeft met waardering kennis genomen van de plannen van het koor Intermezzo om wekelijks te gaan repeteren en meer te gaan zingen (circa 6 keer per jaar) tijdens de vieringen.

### Lourdesreis

Er wordt druk gewerkt aan de voorbereidingen van een reis naar Lourdes met deelnemers uit alle deelgemeenschappen van onze parochie. Pastoor Duynstee zal met deze reis zijn parochianen begeleiden en ondersteunen. De reis is gepland voor komend voorjaar van 31 mei tot 5 juni 2019.

### ***Van de Beheercommissie***

In de Beheercommissie zijn de volgende onderwerpen besproken:

Het reglement gebruik narthex.

U hoort hier binnenkort meer over.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De beheercommissie gaat kijken wat de gevolgen zijn voor de vrijwilligers. Wie valt er wel onder en wie niet. Ook wordt er gekeken aan welke voorschriften vrijwilligers zich moeten houden.

Aanschaf touchscreen.

In samenwerking met de KBO is een touchscreen aangeschaft. De KBO en de deelgemeenschap gaan er beiden gebruik van maken.

### Aanschaf nieuwe repromachine.

De repromachine vertoont steeds meer storingen. Er is besloten om te kijken hoe wij deze machine gaan vervangen. Mogelijk wordt er een nieuw apparaat aangeschaft .

### Aanschaf nieuwe AED.

De oude AED is vervangen door een nieuw apparaat.

### Open avond voor parochianen.

De beheercommissie wil een informatieavond gaan organiseren voor alle leden van onze deelgemeenschap. De planning is om dit te laten plaatsvinden in januari 2019.

Op deze avond zal de Beheercommissie aangeven waar wij nu staan en wat de toekomstplannen zijn.

Zij zal natuurlijk ook ingaan op vragen en opmerkingen die in onze deelgemeenschap leven.

## ***Stand van zaken Aktie Kerkbalans***

Het motto van de Aktie Kerkbalans 2018 is “Geef voor je kerk”. De kerk is meer dan een gebouw, het is een gemeenschap van mensen rond die ene mens: Jezus.

Het is een gemeenschap die Zijn boodschap van liefde wil uitstralen aan iedereen van goede wil. Het is een gemeenschap die activiteiten organiseert.

In januari 2018 hebben 544 (2017: 554) mensen van onze deelgemeenschap een toezegging gedaan voor de Aktie Kerkbalans. Het toegezegde bedrag was € 68.452 (2017: 70.217). Inmiddels is tot en met september € 57.572 (2017: € 59.021) ontvangen. Dat is 84 % van het toegezegde bedrag.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Als u uw kerkbijdrage nog niet hebt betaald dan kunt u dat overmaken op bankrekening NL18 INGB 0000 1146 41 ten name van DGH DG HH Andreas Petrus en Paulus. Ook een extra bijdrage is natuurlijk van harte welkom.

Namens de Commissie Fondsenwerving,  
Gerard van Leeuwen, administrateur Kerkbalans

## ***Werkgroep Kerkbalans draait op volle toeren***

Als er één actie is waarbij vele vrijwilligers op hetzelfde moment betrokken zijn, dan is het de actie Kerkbalans wel. Al in de zomervakantie gingen vrijwilligers aan de slag om de campagne van 2019 in de startblokken te zetten. Inmiddels draait de werkgroep Kerkbalans op volle toeren.

Werkgroepleden hebben een actieplan opgesteld. Ze werken aan begeleidende brieven, controleren formulieren, werven nieuwe vrijwilligers en zorgen dat de ledenadministratie up-to-date is. Zo kunnen straks de vele 'lopers' goed voorbereid op pad. Zij verspreiden de brieven voor een kerkbijdrage onder mede-parochianen en halen de ingevulde formulieren weer bij hen op.

Het werk van de vele vrijwilligers tijdens de actie Kerkbalans is van onschatbare waarde. Er zijn mensen bij die dit werk al jaren doen, door weer en wind. Want of het nu mooi weer is of niet, de brieven moeten in korte tijd weer terugkomen.

Zodra de brieven bij het secretariaat gebracht zijn, staan ook daar vrijwilligers klaar om alle gegevens te verwerken.

Het is fantastisch dat zo veel enthousiaste vrijwilligers aan de slag zijn voor de kerk en de geloofsgemeenschap.

De werkgroep Kerkbalans hoopt dat zij in de campagne van 2019 weer kan rekenen op de steun van vele vrijwilligers; en wil zich samen met hen inzetten voor een geslaagde actie Kerkbalans.

Wilt u ook vrijwilliger worden bij de actie Kerkbalans, neem dan contact op met Ria Sosef tel. 0646178091

## ***Used to be Akkoord***

Weet u het nog?

Een jongerenkoor met combo die de viering verzorgde tijdens vieringen in de Koningshof en de Petrus en Pauluskerk?

Opgeheven in 1992 en 22 jaar later tijdens een reünie weer verenigd tijdens een viering.

Voor de ex-koorleden had het zingen in de viering grote waarde. Zodoende is dit herhaald in 2015 en 2016.

Nu in 2018 komt er weer een groot deel van het vroegere Akkoord, Used to be Akkoord, bij elkaar om een viering op te luisteren.

De werkgroep liturgie heeft passende teksten en liederen uitgezocht. Er hebben zich ruim 25 mensen aangemeld om mee te zingen dus dat wordt volle bak. Wij hebben pastor Alphons van Well bereid gevonden om voor te gaan in de H. Eucharistie. De muzikale leider van ons koor zal wederom Peter Bergmans zijn.

Dus: Zondag 21 oktober om 09.30 uur H. Eucharistie, voorganger Pastor A. van Well met medewerking van Used to be Akkoord.

U komt toch ook?

Namens de werkgroep,  
Janny Bergmans

### ***Missio Wereldmissiemaand 2018: ETHIOPIË***

God is ons een toevlucht en een sterkte.

Onder dit motto uit psalm 46 voert Missio dit jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand. Deze zin uit de Bijbel is een bron van kracht voor christenen wereldwijd. In Ethiopië en hier bij ons in Nederland.

#### Katholieke minderheid

Ethiopië heeft een rijke cultuur, maar is nog steeds een van de armste landen ter wereld. Het is grotendeels afhankelijk van de landbouw. De Rooms-katholieke Kerk is ondanks haar kleine omvang van 0,7 procent van de bevolking zeer actief. Zij zet zich in voor scholing, zorg voor de armen en hulp aan vluchtelingen.

#### Steun voor koffieboeren

Ethiopië is de grootste koffieproducent van Afrika. In de regio Kaffa zijn de Menjas afhankelijk van de koffieverbouw.

Deze bevolkingsgroep is erg klein, is arm en wordt gediscrimineerd. Vanuit hun gemeenschap in Wush Wush



hebben de "Kleine Zusters van Jezus" zich het lot van de Menjas aangetrokken en proberen ze hun situatie te verbeteren.

### Opvang van vluchtelingen

Ethiopië neemt na Oeganda het grootste aantal vluchtelingen op, ongeveer 900.000 mensen. In Gambella wonen vooral mensen uit Zuid-Soedan, gevlucht voor de oorlog.

De priesters, zusters en catechisten die hier leven, gaan naar de vluchtelingenkampen, delen het armoedige leven en bemiddelen tussen vijandige etnische groepen.

### Missiezondag

Missiezondag is vooral het feest van de solidariteit. We vieren dat we deel zijn van een wereldwijde gemeenschap van mensen die verantwoordelijkheid voor elkaar neemt.

Geef aan Missio in de collecte op Missiezondag 21 oktober. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Werkgroep MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede)

### ***Winteravondlezing***

“Als bisschop nodig ik u uit om samen een Jaar van Gebed te houden, met de bedoeling om als netwerk van liefde te werken aan onze verbondenheid met de levende Heer”.

Met deze woorden opende Mgr. Van den Hende op de eerste zondag van de Advent 2017 een Jaar van Gebed.

In hoeverre maken bezinning en gebed een vast onderdeel uit van ons leven en van ons parochiële- of gemeentelven?

We verkennen allereerst de Bijbel; wat leert de Schrift ons over bidden? Vervolgens kijken we wat dit voor ons gebedsleven kan betekenen. Wanneer en waarom bidden wij en op welke manier verrijkt bidden ons gebedsleven en ons geloof?

Hoe kunnen wij bidden en hoe zorgen wij voor een vitaal gebedsleven?

De deelgemeenschap Andreas Petrus en Paulus organiseert deze avond in samenwerking met het Platform van Kerken Maassluis. Pastoraal werker Lizzy Beenhakker geeft in haar

inleiding een voorzet over dit thema. Uiteraard is er ruimte voor vragen en voor uitwisselen van ervaringen.

De lezing/gespreksavond wordt gehouden in de Petrus en Pauluskerk. Datum: maandagavond 5 november. De lezing begint om 20.00 uur; vanaf 19.30 uur bent u welkom. Koffie en thee staan voor u klaar. Toegang is gratis, wel wordt een vrijwillige bijdrage op prijs gesteld.

### ***Jubilarissen 2018***

Lieve mensen,

En dan is het alweer Startzondag, de dag dat we onverdeeld aandacht hebben voor de vrijwilligers van onze gemeenschap en...dat zijn er heel veel. Zoals we hier zitten draagt 99 procent van de aanwezigen zijn/haar steentje bij. Ieder naar eigen capaciteit en mogelijkheid. En wat hebben we veel talent in huis op allerlei gebied. Veel vrijwilligers zijn zichtbaar aanwezig maar nog veel meer vrijwilligers zijn stille werkers. Allen doen hun werk met hart en ziel, Pro Deo, voor God.

Vandaag gedenken wij 4 dierbare vrijwilligers die het afgelopen jaar overleden zijn. Uit respect en uit dankbaarheid voor hun leven dat zij met ons gedeeld hebben steken we voor hen een kaars aan en noemen hun namen:

Gijs van Leeuwen, Herman Munnikes, Claudi Steeman, Lien Maagdenberg.

Vandaag gaan we ook de jubilarissen van dit jaar in het zonnetje zetten. Een welverdiend schouderklopje geven.

Zij krijgen een kaars en een roos als symbool van licht en liefde.

### **10 jaar vrijwilliger:**

Margriet van Dijk werd 10 jaar geleden gastvrouw. In die functie krijgt zij heel wat mensen op de koffie...Zij ontvangt haar gasten met open armen en trakteert hen op een kop koffie of thee. Zij heeft een luisterend oor en waar nodig een bemoedigend woord. Zij heeft aandacht voor mensen en dát is nu precies Margriet haar talent. Het is dan ook niet zo gek dat zij lid werd van de Elisabethgroep. Dan gaat zij naar mensen toe die haar met open armen ontvangen, die blij zijn met haar aandacht en gezelligheid.

Angela Maduro-Zwaard werd in 2008 lid van het jongerenkoor, daar zong zij als alt het hoogste lied...tot vorig jaar. Toen ging zij kinderliedjes zingen voor haar tweeling Eveline en Joyceline. Maar dit is niet alles...in 2011 werd Angela acoliet, enkele jaren later werd zij coördinator van de groep misdienaars en acolieten wat ook inhoudt dat zij lid van de stuurgroep liturgie werd en als zodanig de groep vertegenwoordigt tijdens de vergaderingen van de stuurgroep. Angela heeft zich ook een paar jaar beschikbaar gesteld als BHV-er maar daar is zij uit praktische overwegingen even mee gestopt.

Richard Prins 10 jaar geleden werd naarstig gezocht naar iemand die verstand had van website beheer om de toenmalige webmaster te assisteren en later te vervangen...Richard werd gevonden. Hij is zich gaan inzetten voor het beheren en onderhouden van de website. Een aantal jaren geleden heeft hij voor onze deelgemeenschap een nieuwe website gebouwd, deze is overzichtelijker, rustiger van kleur en prettiger in het gebruik. Sinds vorig jaar heeft Richard een maatje gekregen. Met Quiriën is het aangenaam samenwerken en...zij zijn een goed team en houden elkaar scherp.

Saskia Manga Owona-Wortelboer ging meedraaien met de kindernevendienst, zij had er slag van en zichtbaar plezier in het werken met kinderen. Toen de KND vorig jaar eindigde wegens gebrek aan animo stapte zij over naar de nieuw opgerichte werkgroep Familievieringen. Intussen was Saskia ook lid geworden van het middenkoor Intermezzo. Toen na een jaartje Saskia gevraagd werd voor de werkgroep Doopvoorbereiding hoefde zij niet lang na te denken. Samen met haar man Silvester vormen zij een krachtig team.

De voorbereiding wordt door de ouders van de dopelingen als een feest ervaren. Sinds vorig jaar heeft Saskia samen met Christel Verlaan de Andreas-zanggroep opgericht. Zij zingt de sterren van de hemel. Wij genieten van haar prachtige stem, ter ondersteuning van kinderen of solo of samen met Christel. Wij mogen ons gelukkig prijzen met deze nieuwe ontwikkeling.

Wendy Dumay begon in januari 2008 haar vrijwilligersloopbaan in de kerk als bezorger van Actie Kerk Balans. Niet veel later committeerde zij zich aan de werkgroep Kindernevendienst. Zij werd coördinator van de groep en vanaf 2013 ook contactpersoon voor de werkgroep KND van de PKN. Tijdens oecumenische vieringen draaiden de twee gemeenschappen gezamenlijk KND die ook gezamenlijk werd voorbereid. Tijdens de Patroonsfeesten is Wendy ook van de partij. Zij coördineert dan de activiteiten voor de kleine en grote kinderen. Met haar alziend oog, inzicht in organiseren en rustige uitstraling is zij daarvoor geknipt en ik zou kunnen zeggen onmisbaar. Wendy zet zich vanaf 2014 in voor het Jongerenpastoraat. Met pastor Duynstee en een paar vrijwilligers van andere deelgemeenschappen organiseert zij bijeenkomsten voor jongeren om door middel van gesprekken, spellen, films enz. de jongeren te helpen zich bewust te worden van wat geloof kan betekenen en hoe je geraakt kan worden door het Goddelijke. Wendy heeft dit jaar een opleiding Jongerenpastoraat gevolgd, zij heeft extra bagage, tips en tools gekregen om jongeren beter van dienst te kunnen zijn op hun spirituele levensweg.

Anna Dumay heeft het voorbeeld van haar moeder gevolgd, zij is ook vrijwilligster geworden. 10 jaar geleden meldde zij zich aan bij het Andreas kinderkoor. Toen zij naar de middelbare school ging is zij overgestapt naar het jongerenkoor To Be Continued . Daar zingt zij de altpartij met gemak terwijl die partij verdraaid niet gemakkelijk is. Zij is een trouw lid, haar motto is: als je “ja” zegt dan ga je ervoor. En...in het diepste geheim is Anna de laatste jaren aan het “zwartwerken” op 5 december.

Myrthe Dumay dacht waarschijnlijk “ik kan niet achterblijven” zij ging ook zingen bij het Andreas kinderkoor. Elke vrijdag repeteren en 1x in de maand op zondag zingen in de kerk. Zij vloog over naar het jongerenkoor. Zij is sopraantje en zingt glashelder alle liederen met veel bezieling. Myrthe heeft ook iets bijzonders; zij is present bij de voorbereidingen en tijdens het patroonsfeesten en de mosselavonden. Zij verricht dan

allerlei hand en spandiensten gewoon omdat zij het leuk vindt...en wij genieten daar dan weer van!

### **20 jaar vrijwilliger:**

Mevrouw Francisca van Aalst-Haring bezorgt al 20 jaar trouw aan het begin van het jaar de brieven van Actie Kerkbalans.

Dat betekent bij de parochianen in wijk 15, de enveloppen aanbieden en later weer in ontvangst nemen. Ook de kerkbladen AProPos en Kerk aan de Waterweg brengt Francisca 9 x per jaar bij de desbetreffende personen.

Geweldig dat zij steeds volhardend de brieven en bladen bezorgt en zo de financiële positie van de kerk op peil helpt houden en de parochianen op de hoogte blijven van het wel en wee van onze gemeenschap.

De heer Pex heeft 20 jaar lang de AProPos bezorgd en ook Kerk aan de Waterweg. In juni is hij gestopt en wij bedanken de heer Pex heel hartelijk voor zijn bewezen diensten.

Vera Bijvoet werd lid van de werkgroep Kindercatechese.

De animo voor kindercatechese was in die tijd heel groot.

De werkgroep bestond uit 5 personen, daardoor was het mogelijk om twee groepen te vormen zodat kinderen op hun niveau begeleid konden worden. Vera had met haar onderwijservaring tools om met kinderen te werken. Vera was ook coördinator van de groep en daardoor afgevaardigde in de stuurgroep catechese. 14 jaar heeft Vera met haar werkgroep het verhaal doorgegeven door middel van vertellingen, gesprekken en spellen, en zo gezaaid, verzorgd en besproeid. Vera is nu alweer bijna 10 jaar bezorgster van de kerkbladen en zorgt op die manier weer dat het verhaal van de deelgemeenschap doorgaat.

Marianne Soors werd in 1998 lid van de Pastorale Raad/Parochieraad. Vanaf 2000 is Marianne lid van de redactie van AProPos, enkele jaren later werd zij coördinator van deze werkgroep. Marianne is drie jaar coördinator van de Welkomstgroep geweest. Zij is een korte periode lid geweest

van het bestuur van de APP-parochie. In 2009 richtte Marianne een nieuwe groep op, EHBO/BHV. Daarmee werd voorzien in de behoefte om kordaat te kunnen handelen in geval van ongevallen en calamiteiten. Om de leden vaardig en up to date te houden, organiseert zij trainingen voor de hulpverleners en stimuleert hen om bij te scholen middels externe cursussen. Marianne werd lid van het koor Cantate Domino en stroomde door naar het Andreas, Petrus en Pauluskoor waarvan zij naast zingen ook haar stem laat horen in het bestuur van het koor. Marianne is coördinator van de werkgroep MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede) sinds 2012 en uit hoofde van die functie lid van de stuurgroep Diaconie.

Als Marianne op zondagochtend voor de viering aan de deur staat dan is er weer een diaconale actie waarvoor zij onze aandacht vraagt. PR en goede communicatie is op haar lijf geschreven. Zij verzorgt de gesproken en geschreven mededelingen in de kerk, in de kerkbladen en voor de website. Om ons zo goed mogelijk te informeren en op de hoogte te houden van alle ins en outs van onze gemeenschap is Marianne dol op foto's en teksten die ertoe doen. Zij is altijd alert en op zoek naar heldere informatie. Daarom is zij ook lid van en aanwezig bij de bijeenkomsten van de werkgroepen fondsenwerving waaronder Patroonsfeest en Mosselavond. Zij was ook aanwezig bij de vergaderingen van de Beheercommissie totdat zij op 1 januari van dit jaar secretaris van het Parochiebestuur werd.

Riet Barendrecht is ook al 20 jaar een betrokken vrijwilliger in onze gemeenschap. Zij heeft in die tijd vele vieringen opgeluisterd met piano of orgelspel. In de Tweemaster heeft zij jarenlang tijdens ouderenvieringen de toon gezet en ook in de Kloosterkapel was het Riet die regelmatig de vieringen muzikaal omlijstte. In de Driemaashave doet zij heel veel vrijwilligerswerk.

Op de zondagen is zij daar altijd aanwezig bij de kerkelijke vieringen. Dan fungeert zij als koster of speelt piano en doet allerlei hand-en spandiensten. Voor zwaar dementerende bewoners die aan de wekelijkse kerkdienst niets meer beleven,

wordt maandelijks een “kleine viering” gehouden. Korte teksten, bekende gebeden en liederen waarvan Riet de muziek verzorgt en tevens doet wat tijdens dat samenzijn nodig is. Als laatste: Er wordt een reis naar Lourdes voorbereid welke volgend jaar zal plaatsvinden Met een paar andere vrijwilligers is Riet deze reis aan het voorbereiden.

Wim Scheepens is jubilaris 20 jaar + Hij werd namelijk in 1995 Coördinator van de werkgroep “Om u te dienen” en lid van de Parochieraad van de Petrus en Paulus parochie met een speciale opdracht. De twee parochies in Maassluis gingen fuseren. Beide parochies hadden een actieve werkgroep die ouderen en zieke parochianen bezocht. Aan Wim de schone taak om de twee groepen samen te voegen. In 2000 was de eenwording een feit. Eensgezind gaat de groep verder met haar mooie diaconale werk onder de naam Elisabethgroep.

Wim draagt de zorg voor de administratie en beheerde de kas. Nog steeds is hij de man van financiële zaken voor de groep. Voor de ouderenvieringen die maandelijks gehouden worden maakt Wim de orde van dienst. Hij stemt e.e.a. af met de desbetreffende voorganger, dirigent en organist en maakt een boekje. Zo nodig is hij lector en...hij is taxi voor mensen die de vieringen willen bijwonen maar geen eigen vervoer hebben. Datzelfde proces is van toepassing bij gelegenheid van de Ziekenzalving. Jaarlijks ontwerpt hij een kerstkaart met een mooie afbeelding en een gedicht.

Deze vermenigvuldigt hij 550 keer want ja, zoveel mensen krijgen een kerst-en nieuwjaarswens.

### **30 jaar vrijwilliger:**

Yvonne Essenberg werd lid van de werkgroep Vormselvoorbereiding. Zij was gastvrouw voor jongeren die zich voorbereiden op het sacrament van het H. Vormsel. 4 jaar lang heeft zij met groepjes middelbare scholieren gefilosofeerd over geloof en leven, over God en Geest. Yvonne ging ook zingen bij het Andreaskoor en bij het Rouw en Trouw-koor.

Met haar zuivere stemgeluid draagt zij waarlijk bij aan de kwaliteit van beide koren. Yvonne heeft zich aangesloten bij de

werkgroep BHV/EHBO. Tijdens de vieringen in de kerk heeft zij 1x in de maand dienst, op de middagen voor ouderen die maandelijks plaatsvinden is zij altijd aan de beurt.

Voor Actie Kerkbalans trotseert zij de kou en de kerkbladen doet zij trouw in de bus bij de parochianen in wijk 52.

Tanja Voskamp-van Haaren was nog piepjong toen zij vrijwilliger werd. Zij ging zingen bij meneer Clemens. Zij werd misdienaar en acoliet. Zij voelde zich thuis in de gemeenschap. Tanja...jong, betrokken, creatief, met natuurlijk leiderschap...

Zij meldde zich aan bij de werkgroep Kindernevendienst.

9 jaar heeft zij zich met de kleintjes verdiept in de Bijbelse verhalen. Zij ging met de kinderen op ontdekkingsreis om de schatten/de betekenis die in de verhalen verborgen zitten te ontdekken. Daarna heeft zij de reis voortgezet met de kinderen die zich voorbereiden op de eerste H. Communie. Tanja is nu lid van het middenkoor Intermezzo en zij bezorgt ook de kerkbladen.

Elly Fransen begon haar werkzaamheden bij de werkgroep Familievieringen. Zij heeft vele jaren gekookt voor en bediend tijdens de Oecumenische Vastenmaaltijd. Zij is bezorgster geworden van de kerkbladen. In de binderij helpt zij met vouwen en nieten van AProPos en zij is wijkverdelers.

Ook voor Actie Kerkbalans komt ze in actie. Elly zingt bij het APP koor en bij het Rouw en Trouw koor. Elly is een heel trouw lid en neemt in het koor haar plek in bij de sopranen.

Elly is gastvrouw en op dit moment de contactpersoon van de groep. Ook bij de werkgroep Catering steekt Elly haar handen uit de mouwen.

Aad Vijverberg is de man van de financiën, hij is verantwoordelijk voor de kleine kas. Hij begon als lid van de Rwanda commissie. De commissie beheerde geld voor een project in Rwanda.

In 2005 werd Aad benoemd tot penningmeester in het parochiebestuur, van de Andreas, Petrus en Paulus parochie. Dat waren heftige tijden. De bouw van de nieuwe kerk was in



volle gang, over de inrichting van de kerk werd heftig gediscussieerd, het orgel moest gerenoveerd en de neogotische beelden worden gerestaureerd.

Nu is Aad administrateur van onze gemeenschap en heeft hij een gedeelde verantwoordelijkheid in de financiële commissie. Aad is lid van de werkgroep Actie Kerkbalans en hij is ook bezorger van onze kerkbladen. Hij heeft zich ingezet bij het opbouwen van het orgel. Aad is een zeer betrokken parochiaan; hij draagt al jaren een grote steen (haring) bij aan het Patroonsfeest. De Mosselavond was een idee van Aad en is uitgegroeid tot een jaarlijks festijn in de hooiberg bij Hans en Nadine van Leeuwen!

#### **40 jaar vrijwilliger**

Aad van Anraad werd lid van het Andreaskoor en hij werd lector. Daarna is hij 8 jaar penningmeester van het toenmalige kerkbestuur geweest en ging hij zingen bij de Schola Cantorum. Aad was een jaar coördinator van Actie Kerkbalans en al 22 jaar bezorger. Hij is 9 jaar penningmeester van PCI geweest. Vele jaren zorgde hij voor kerkvervoer. Aad was cantor en zong bij onze koren. Hij is koster op doordeweekse dagen en bij Rouw- en Trouw vieringen. In de Mariamaanden mei en oktober wordt in onze kerk de rozenkrans gebeden op woensdagavond, dan is het Aad die regelmatig voorbidt.

Annie Boekema was sopraan bij Cantate Domino en APP koor en vertegenwoordigde vele jaren het koor in de stuurgroep Liturgie. Ook bij het Rouw en Trouwkoor laat zij zich horen. Vele jaren was Annie lid van de cateringgroep. Annie was wijkcontactpersoon en zij was ruim 20 jaar interieurverzorgster. Annie bezorgt ook onze kerkbladen.

Corrie van der Laar ging in 1978 kinderen voorbereiden op de 1ste H. Communie. Dat deed zij 12 jaar. Zij zingt ook bij het Rouw en Trouwkoor en is coördinator. Corrie werd koster en werd lid van het Andreaskoor en later het APP koor. Zij is lid geweest van het Platform van Kerken. Zij werd lid van de commissie bijzondere aangelegenheden en is bezorger van

Actie Kerkbalans. Corrie doet mee met kerkvervoer. Zij is lid van de werkgroep MOV m.n. coördinator van de Vredesweek. Zij is lid geweest van de werkgroep gebedsvieringen en van de werkgroep oecumenische vieringen. Corrie is lid van de Pastoraatsgroep en coördinator van de stuurgroep liturgie en sinds eind 2016 is Corrie gastvrouw bij de 55+ Soos.

Hartelijk dank Jubilarissen, hartelijk dank alle vrijwilligers, voor het werk dat jullie doen, vrijwillig, uit liefde, pro Deo, voor God.

### ***Vacatures***

Zoveel vrijwilligers en toch kijken we altijd uit naar mensen die willen helpen om de lasten te verlichten. Wij zouden erg blij zijn met enkele nieuwe **bezorgers van Actie Kerkbalans** =1x per jaar (ong. 12) enveloppen bezorgen en ophalen in een wijk en **bezorgers van de kerkbladen** = 9 x per jaar AProPos of Kerk aan de Waterweg bezorgen in een wijk. Tevens zou het bijzonder fijn zijn als in de Westwijk een extra vrijwilliger mee gaat draaien met het **kerkvervoer**. Dat betekent 1 of 2 maanden per jaar voor de zondagviering enkele mensen ophalen en thuisbrengen. Neem de proef op de som en probeer het een keer, wie weet smaakt het naar meer. Voor vragen of aanmelden kunt u bellen naar nr. 0646178091 of mailen naar [riasosef@hotmail.com](mailto:riasosef@hotmail.com)

### ***Gaat u met parochie De Goede Herder mee naar Lourdes?***

Een groep enthousiaste parochianen (Loes van der List, Riet Barendrecht, Yvonne Buys en Marianne Soors) is begonnen met de voorbereiding van een reis naar Lourdes in samenwerking met het Huis voor de Pelgrim.

De groep heeft contact gezocht met vertegenwoordigers uit de deelgemeenschappen in Vlaarding en Schiedam, die u in de toekomst verder kunnen informeren over de reis.

Reisdata: vrijdag 31 mei t/m woensdag 5 juni 2019

Doelgroep: parochianen van De Goede Herder en geïnteresseerde vrienden en familieleden.

Hoe gaan we reizen?

Vliegreis vanaf Maastricht/ Aachen airport

(bij voldoende belangstelling busvervoer naar het vliegveld)

We verblijven in een \*\*\*hotel met een lift.

De geestelijke begeleiding wordt verzorgd door pastor Charles Duynstee.

Over deze reis worden twee informatiebijeenkomsten gehouden, waarop u van harte welkom bent.

Op donderdagmiddag 25 oktober om 14.00 uur in de pastorie van deelgemeenschap Jacobus en Martinus, Kerkweg 51 te Schiedam.

Op dinsdagavond 30 oktober om 20.00 uur in de narthex van de Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1 te Maassluis.

Heeft u voor die tijd vragen, dan kunt u contact opnemen met

Loes van der List (tel. 010-5911760)

Riet Barendrecht (tel. 010-5924987)

### ***Geldzorgen?***

Geldzorgen? Een vrijwilliger van Stichting BOOM Maassluis kan gratis helpen zoeken naar oplossingen.

Kom zonder afspraak naar geldzorgspreekuur:

dinsdagochtend : 11:00-12:00 Bibliotheek, Uiverlaan 18

woensdagochtend : 10:00-12:00 Immanuëlkerk, Lange

Boonestraat 5

woensdagavond : 19:00-20:30 De Ark, Rembrandtlaan 2

Of kijk op [www.stichtingboommaassluis.nl](http://www.stichtingboommaassluis.nl)

Of stuur een e-mail naar [info@stichtingboommaassluis.nl](mailto:info@stichtingboommaassluis.nl)

Of bel (ook WhatsApp) naar 06 40 60 86 09

Begeleiding is ook mogelijk wanneer er geen schulden zijn maar wel geldzorgen. Het is de bedoeling dat je het zelf allemaal doet maar door vrijwilligers begeleid wordt met adviezen, tips, verwijzingen en meer.

Wacht niet te lang met hulp vragen. Voorkomen is beter dan genezen. Kom snel naar geldzorgspreekuur (kan zonder afspraak) of neem contact op via e-mailadres of tel.nr. (ook WhatsApp).

### ***Taizévieringen aan de Waterweg 2018***

“In het diepst van ons menszijn ligt de hoop op een aanwezigheid, het stille verlangen naar gemeenschap”. Dit is een citaat van frère Roger; oprichter van de oecumenische leefgemeenschap in Taizé.

In Maassluis organiseren we dit jaar weer vieringen in de geest van deze bijeenkomsten. In de viering neemt de muziek een belangrijke plaats in. Zin om een keer mee te zingen? U bent van harte uitgenodigd om het koor te komen versterken. Om 16.15 uur beginnen we met het oefenen van de liederen die we in deze viering zingen. Aanvang van de vieringen is 17.00 uur. Kerk open om 16.30 uur.

De volgende vieringen zijn op: 11 november, 9 december, 13 januari, en 10 februari.

De voorbereidingsgroep Taizévieringen:

Aag de Nie, Corien Robbemond, Hilma van der Pol, Rob van der Pol, Jan Michel Koekebakker.

### **‘R (Is Hoop) In De Maand!’**

Zit je weleens in 'n dipje,  
is de lucht somber en grauw.  
Zie je maar een klein blauw stipje,  
eens wordt de lucht weer hemelsblauw.

Geeft de zon weer lichtsignalen,  
r van regen wordt 'n z.  
Regent het zelfs zonnestrallen,  
pluk je een voorjaarsboekje!

Aad Rieken