

AProPos

*Informatieblad van de R.K. parochie De Goede Herder
Deelgemeenschap H.H. Andreas, Petrus en Paulus
Maassluis*

jaargang 25

nummer 2

april 2018

Voorwoord

In het vorige voorwoord werd nog geschreven: Bbbbrrr.....niks aan die maand januari. Regen, wind en storm.....en tot op heden nog niet al te hoge temperaturen. Af en toe eens een aardige dag ertussen....maar nog niet standvastig.

We hebben ons grootste feest van Pasen weer gevierd met mooie plechtigheden die met aandacht en zorg zijn voorbereid en meegevierd. Alle muzikale groepen in onze gemeenschap hebben hun aandeel geleverd. Dat was zichtbaar, maar op de achtergrond is er ook het nodige werk verzet: wat denkt u van het poetsen, schoonmaken, de catering, bloemversiering en het maken en afdrukken van de boekjes. Het nodige sjouwwerk is weer verricht. We zijn blij en dankbaar met alle vrijwilligers.

In dit nummer kunt u lezen over de eerste resultaten van de Aktie KerkBalans 2018. In het verslag zien we het toegezegde bedrag en het uiteindelijke resultaat van 2017. Een duidelijke stijging. Hoewel het toegezegde bedrag voor 2018 iets lager is, hopen we stiekem op een hoger resultaat op het eind van het jaar. Het motto is 'Geef voor je kerk'.

Het is mooi om te merken dat er in onze gemeenschap op allerlei manieren om onze kerk gegeven wordt. Niet alleen het gebouw, maar ook de gemeenschap.

In de andere deelgemeenschappen van onze parochie in Vlaardingen en Schiedam ligt het verhaal iets moeilijker: Vlaardingen gaat kiezen voor één kerk en Schiedam gaat werken aan één geloofsgemeenschap in plaats van vier.

Een moeilijke, emotionele en pijnlijke weg die gegaan moet worden. In de volgende uitgave van ons parochieblad Kerk aan de Waterweg zal er meer nieuws over verschijnen.

In het begin van deze eeuw hebben wij in Maassluis deze weg van rouwen en opnieuw beginnen ook gelopen. Misschien was het voor ons iets minder zwaar, omdat er ook een nieuwe kerk kwam halverwege de stad. Desalniettemin was het nodig en mogen we nu gezamenlijk verder bouwen aan onze geloofsgemeenschap in Maassluis, want we geven om onze kerk.

Het gaat u goed.

De redactie



Geboren

21 februari 2018 is Reeyen Alexander Ethan Hart geboren, zoon van Robert en Enithza Hart. We wensen de ouders veel geluk.

Dopen

Zondag 18 maart 2018 zijn Evelyn en Jocelyn Maduro in onze kerk gedoopt.

Wij wensen de dopelingen en hun ouders veel geluk.

Overleden

Dinsdag 16 januari 2018 is op 87-jarige leeftijd mevrouw Clara Pauline Nagel-Keller overleden.

Zij woonde in de DrieMaasHave. Maandag 22 januari is zij begraven op de Sint Barbara begraafplaats aan het Reviusplein te Maassluis.

Dinsdag 13 februari 2018 is op 83-jarige leeftijd de heer Jan Roosken overleden. Zijn uitvaartviering in familiekring was op dinsdag 20 februari in het rouwcentrum aan het Prinses Julianaplantsoen, waarna de crematie plaatsvond in het crematorium De Dijk te Maassluis.

Vrijdag 16 maart 2018 is op 77-jarige leeftijd mevrouw Lien Maagdenberg-Groenhard overleden. Zij woonde aan de Merellaan. Haar uitvaartviering werd gehouden op vrijdag 23 maart in de Petrus en Pauluskerk. Aansluitend vond de crematie plaats in het crematorium De Dijk te Maassluis.

Zaterdag 31 maart 2018 is op 91-jarige leeftijd mevrouw Joke Tammerijn-van Elswijk overleden. Zij woonde de laatste jaren in De Meerpaal te Vlaardingen. Haar uitvaartviering werd gehouden op zaterdag 7 april in het crematorium "Yardenhuis Beukenhof" te Schiedam, waarna aansluitend de crematie plaatsvond.

Wij wensen alle nabestaanden veel sterkte toe.

Als sterven dichtbij komt.....

Goed te weten dat de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (vptz-nwn) er zijn voor ú, voor u in de laatste levensfase én voor uw naasten. Er zijn met tijd, aandacht, liefde, zorg, een luisterend oor, een open hart.....

Vrijwilligers die er zijn voor u als u in uw eigen woon/leefomgeving wilt blijven. Zij kunnen een welkome aanvulling, ondersteuning zijn van de mantelzorger(s) en/of de professionele zorg. Ze zijn er in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Voor meer informatie kunt u bellen met de coördinator, Tel. 0651175006 of de website:www.vptz-nwn.nl Of een mail sturen naar info@vptz-nwn.nl

Mededelingen Pastoraatgroep

De afgelopen maanden heeft de pastoraatgroep zich hoofdzakelijk bezig gehouden met de volgende onderwerpen:

Hoe kunnen we op plaatselijk niveau invulling geven aan het Jaar van Gebed?

Organisatie van de Vastenactie 2018.

Plannen voor 2018.

Het werven van een jongere als lid van de PG.

Vorbereiding Goede Week en Pasen.

Bestemming oude paaskaars: niet meer verloten.

Voor de keuzebepaling van degene die de paaskaars krijgt toegewezen, wordt gedacht aan een overleg van de pastoraatgroep met de Elisabethgroep, die uit een lijst van gegadigden een parochiaan zullen voordragen.

Sabbatical pastor Avin.

Tijdens de afwezigheid van pastor Avin, april t/m juli 2018, zal pastor Duynstee fungeren als contactpastor voor onze deelgemeenschap en eveneens de PG vergaderingen bijwonen.

Hoe gaan we verder met de familievieringen?

Gezocht wordt naar mogelijkheden om ondanks het vrijwel wegvallen van het kinderkoor en het kleiner worden van de werkgroep toch enkele malen per jaar een voor kinderen toegankelijke viering te organiseren, dit eventueel gecombineerd met een kindernevendienst.

Sluiting secretariaat op dinsdag.

Joke van Naamen heeft per 1 maart 2018 haar functie als medewerker van het secretariaat neergelegd.

Mede door de langdurige afwezigheid van Janny Bergmans, kunnen de overblijvende medewerkers een eventuele vervanging niet met elkaar oplossen. Het secretariaatsteam heeft, in overleg met de beheercommissie besloten om met ingang van dinsdag 3 april 2018, vooralsnog voor een periode van 3 maanden, het secretariaat en dus ook de kerk, op dinsdag te sluiten.

Aansluitend daaraan is het secretariaat, zoals gebruikelijk tijdens de zomerperiode (juli en augustus), alleen maar op maandag en donderdag open.

In de komende maanden wordt gezien of er eventueel een secretariaatsmedewerker bij kan komen, zodat we vanaf september weer gewoon 4 ochtenden per week open kunnen zijn.

Aktie Kerkbalans 2018

De afgelopen maanden vond de start van de Aktie Kerkbalans 2018 plaats met als thema "Geef voor je kerk". De kerk is meer dan een gebouw, het is een gemeenschap van mensen rond die ene mens: Jezus. Het is een gemeenschap die Zijn boodschap van liefde wil uitstralen aan iedereen van goede wil. Het is een gemeenschap die activiteiten organiseert.

We kunnen zeggen dat de actie 2018 opnieuw zeer succesvol was. Vooral de lopers verdienen een groot compliment. Wij zijn hen heel dankbaar voor hun inspanningen de enveloppen te bezorgen en weer op te halen. Veel leden van onze deelgemeenschap hebben het intekenformulier ingevuld. Nu de ingeleverde formulieren zijn verwerkt, kunnen wij u informeren over de uitkomsten.

In januari 2018 zijn 603 enveloppen bezorgd, verdeeld over 67 wijken. 547 enveloppen zijn ingevuld en teruggekomen.

Het totaal bedrag aan toezeggingen voor 2018 is € 68.452, dat is 2,5% minder dan vorig jaar (€70.217). Het gemiddeld toegezegde bedrag is €126 (vorig jaar €127). Dit is een heel mooi resultaat. Het is tekenend voor de solidariteitsgedachte en geeft aan dat onze deelgemeenschap voor de parochianen van veel waarde is.

Er zijn gelukkig ook mensen die betalen zonder toegezegd te hebben. Het werkelijk ontvangen bedrag 2018 weten we dus pas op 31 december 2018.

Zo was er in 2017 €70.217 toegezegd, en wij mochten uiteindelijk ruim €72.000 ontvangen. Wij hopen natuurlijk dat het uiteindelijk ontvangen bedrag over 2018 hoger zal zijn dan het toegezegde bedrag.

In onderstaande tabel treft u een overzicht van de toezeggingen 2018 aan:

Aantal	Bedrag toezegging	Totaal bedrag
2	Van 1.000 en hoger	2.720
18	Van 500 tot 999	10.590
9	Van 400 tot 499	3.820
34	Van 300 tot 399	10.967
38	Van 200 tot 299	8.347
56	Van 150 tot 199	8.976
101	Van 100 tot 149	11.265
146	Van 50 tot 99	8.739
140	Van 1 tot 49	3.028
3	0	0
547	Totaal	68.452

In januari, februari en maart 2018 is al € 32.638 ontvangen, dat is 48 % van het toegezegde bedrag van € 68.452. Dat is een heel goede start.

Namens de Commissie Fondsenwerving,
Gerard van Leeuwen (administrateur kerkbalans)

Vastenactie 2018

In de 40-dagentijd hebben wij u meegenomen naar Mbala in het noorden van Zambia. HIV heeft daar veel slachtoffers gemaakt met als gevolg dat kinderen door hun grootouders moeten worden grootgebracht. Of erger nog: ze hebben niemand meer en moeten met hun broertjes en zusjes zien te overleven. Sommige kinderen krijgen slechts twee keer per week een warme maaltijd. Schoolgeld schiet er vaak als eerste bij in.

De zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria helpen deze gebroken gezinnen in nood. Zij gaan waar niemand gaat. Kinderen krijgen onderwijs, gezond voedsel en een troostende schouder van de zusters. Opa's en oma's die de zorg voor de kleinkinderen hebben, leren een klein bedrijfje op te zetten of hun land efficiënter te verbouwen zodat ze hun kleinkinderen te eten kunnen geven. Vastenactie zet zich in om het werk van de zusters financieel mogelijk te maken. De parochianen van deelgemeenschap Andreas, Petrus en Paulus hebben

gedurende de 40-dagentijd een mooi bedrag voor Vastenactie bij elkaar gebracht.

25022018 collecte voor Vastenactie	€ 384,77
27022018 bijdrage van Rouw en Trouwkoor	€ 100,00
06032018 bijdrage van Soos 55+	€ 100,00
15032018 Vastenochtend	€ 90,00
25032018 collecte voor Vastenactie	€ 450,39
Verkoop waterflesjes	€ 66,00
Uit 'spaarvarken' APP-koor	€ 162,60
26032018 Vastenactiebus en nagekomen giften	€ 156,00
	<hr/>
Totaal	€1509,76

Heel hartelijk dank voor uw steun namens de zusters.

Naast het doel ver weg (Mbala, Zambia) werd in de 40-dagentijd ook geld ingezameld voor een doel dichtbij: de Voedselbank Maassluis.

U leest daar elders in dit blad meer over.

Werkgroep Vastenactie

Oecumenische vastenmaaltijd 6 maart 2018

Om 17.30 uur druppelen de mensen binnen in de Immanuëlkerk. Zij zoeken een plekje in het middenvak van de kerkruimte. Pastor Koeleman en dominee van Dijk gaan voor in de Vesper. Zij houden de lezing van Lucas 14, 1-14 tegen het licht. In de vertelling wordt Jezus een man gewaar met hongeroedeem, waarop Hij aan de wetgeleerden en Farizeeën vraagt of het geoorloofd is om iemand te genezen op de sabbat. Maar zij zeggen niets. Daarop legt Jezus de man de hand op en geneest hem.

Het verhaal vervolgt met een tip om niet de beste plaats aan tafel in te nemen als je uitgenodigd bent, omdat de kans bestaat dat er een andere gast voornameer is en jij vol schaamte de minste plaats moet innemen.

Jezus zegt ook nog: “Als je een gastmaal geeft, nodig dan mensen uit die het u niet kunnen vergelden; het zal u vergolden worden bij de opstanding.”

De lezing wordt omlijst door gebeden en liederen en afgesloten met een zegenbede. Vervuld van dit geestelijk voedsel begeven we ons naar de hal waar tafels gedekt staan en ons een heerlijke geur tegemoet komt. Bij een kort woord van welkom wordt aangetipt dat 20 jaar geleden het initiatief genomen is door Rosiet van den Akker om een Oecumenische vastenmaaltijd te organiseren in de 40-dagentijd.

Dat vanaf het eerste moment een enthousiaste werkgroep zich heeft willen inzetten om gestalte te geven aan een voedzame en zinvolle maaltijd. En dat deze actie nog steeds gedragen en goed bezocht wordt.

Er is vanavond keus uit twee soepen: een Zuid-Afrikaanse pindasoep en een Hollandse tomaten-linzensoep. De soepen zijn totaal verschillend van smaak en geur maar...zijn precies hetzelfde van kleur. Zo gebeurt het dat bij het uitserveren van de koppen met soep een enkele keer (tot vermaak van de gasten) voor de zekerheid aan de soep geroken wordt.

Na de maaltijd neemt Clemens Lammers ons even mee naar Zambia. Hij vertelt over de impact van HIV en aids in Zambia en over de hulp die op dit moment gegeven wordt door middel van voorlichting, goede gezondheidszorg en door mensen te helpen in hun eigen onderhoud te voorzien. Dan begeven we ons weer naar de kerkruimte waar Joke Cats vertelt over het werk van de Voedselbank in Maassluis. De Voedselbank verzorgt wekelijks voedselpakketten voor ruim 200 gezinnen. Ook materiële dingen zoals huisraad e.d. kunnen ze goed gebruiken.

Daarnaast biedt de Voedselbank een scala aan dienstverleningen aan op het gebied van sociale zaken en werkgelegenheid (zoals schuldhulpverlening, Schuldhulpmaatje en hulp door het Centrum voor Jeugd en Gezin).

We zijn onder de indruk van de lezing en doen bij het verlaten van de kerk een “duit in de pannen”. Later blijkt dat we een bedrag van ruim € 400 kunnen we overdragen aan de Voedselbank.

Ria Sosef

Vrijwilligers om trots op te zijn

Jaarlijks zijn tijdens de 40-dagen tijd, de goede week, de Paaswake en Paaszondag heel veel vrijwilligers actief om er een betekenisvolle tijd of viering van te maken.

Heeft u een idee wat er allemaal achter de schermen gebeurt? Neem de werkgroep Vastenactie. Zij nemen al in november deel aan de inspiratiedag die georganiseerd wordt door de Bisschoppelijke Vastenactie. Begeesterd en boordevol goede ideeën gaan de werkgroepleden van start met voorbereiden van een “campagne op maat” voor onze deelgemeenschap.

Er wordt een boekje gemaakt waarin alle activiteiten staan die tijdens de vastentijd zullen plaatsvinden. Vanaf Aswoensdag wordt door middel van mondelinge en schriftelijke informatie en door het geven van presentaties aandacht geschonken aan het project van de Bisschoppelijke Vastenactie.

De werkgroep organiseert een ochtend waar in **medewerkers** van de Vastenactie **komen** vertellen over **de** opgedane ervaringen tijdens hun verblijf in het campagnegebied.

Deze medewerkers “uit het veld” worden ook uitgenodigd om tijdens de zondagviering hun bezielende verhalen te delen. Onder het toezicht van de werkgroep Vastenactie vinden tevens een Oecumenische pelgrimage en een Oecumenische vastenmaaltijd plaats. De pelgrimage wordt voorbereid door mensen van de **PKN** en **onze deelgemeenschap**.

Het programma van zo’n dag ziet er zó uit: Ontvangst met koffie - woorden ter inspiratie en pelgrimszegen - wandeling met momenten van bezinning en van informatie over een project dichtbij - koffie onderweg en aan het eind een koffietafel - presentatie van het doel van Vastenactie of Kerk in actie.

De werkgroep Oecumenische vastenmaaltijd verzorgt een eenvoudige maaltijd met als voorgerecht een Vesper en als toetje een presentatie van een project dichtbij.

Op de zaterdag vóór Palmzondag worden kinderen met een ouder uitgenodigd om een palmpaasstok te komen maken in de narthex. Voor stokken wordt gezorgd. De kinderen mogen zelf lekkernijen meebrengen om de palmpaasstok te versieren.

Aan het begin van de Palmzondagviering dragen de kinderen de mooi versierde stokken binnen; daar worden de stokken gezegend. Na afloop brengen de kinderen met hun ouders de stok naar iemand van de parochie die wat extra aandacht en iets lekkers kan gebruiken. De leden van de Elisabethgroep weten welke mensen blij zijn met zo'n verrassing.

Op Witte Donderdag wordt alles uit de kast gehaald.

De liturgische vaten zijn blinkend gepoetst. De kerkruimte is extra schoongemaakt. Liturgieboekjes zijn gemaakt. De koster hebben een gedegen draaiboek om alles gestroomlijnd en rustig te laten verlopen. Het koor zet haar beste beentje voor met mooie toepasselijke gezangen.

De Kruisweg op Goede Vrijdagmiddag. Aan de hand van de staties vertellen de voorgangers het lijdensverhaal met na elke statie een gebed. De Andreas zanggroep zingt ontroerende liederen.

De Goede Vrijdagavondviering is dit jaar in een nieuw jasje gegoten. Daarbij werden tijdens het lijdensverhaal van Jezus, actuele lijdensverhalen tegen het licht gehouden en ter ondersteuning werd een diapresentatie vertoond.

Het betekende voor het koor extra repetitieavonden om mooie nieuwe liederen in te studeren.

De bloemen die bij de middag- en avondviering bij het kruis werden gelegd, zijn voor een deel gebruikt voor de versiering van de kerk. De rest is na de viering naar de Tweemaster en de Driemaashave gebracht.

De Paaswake vraagt veel voorbereiding. Dankzij het uitgebreide draaiboek weten de koster hoe zij ook bij onvoorziene omstandigheden moeten handelen.

Ook op Paasmorgen is er weer een mooie viering.

Dankzij de bezieling en betrokkenheid van veel parochianen zijn alle vieringen goed verlopen. Voor elke viering zijn er boekjes met veel aandacht samengesteld en gedrukt zijn en bij elke viering krijgen we zo'n boekje aangereikt.

In de 40-dagentijd wordt onze kerkruimte liturgisch versierd en met Pasen maken de dames van de bloemversiering prachtige creaties van de bloemen die op Goede Vrijdag door de

kerkgangers onder het kruis **werden** gelegd. Bij elke viering is een lector.

Na de paasvieringen is er koffie met iets lekkers...paasbrood omdat het Pasen is.

Voor zoveel inzet en inspanning **kunnen we alleen maar zeggen: heel hartelijk dank!**

Ria Sosef

Patroonsfeest van parochie De Goede Herder

Op zaterdagavond 21 april vieren wij het patroonsfeest van parochie De Goede Herder in de Lucaskerk, Hoogstraat 26, 3131 BN Vlaardingen. Er is een gebedsdienst met muziek van zanggroep Impuls en ieder die mee wil zingen met dit koor.

Wij ontmoeten elkaar rond een eenvoudige maaltijd.

En, last but not least: we horen een goed verhaal en gaan daarover met elkaar in gesprek. Als thema hebben we gekozen voor 'Jongeren en gebed'. In het 'Jaar van het gebed' willen we stilstaan bij wat bidden voor ons betekent. Dat doen wij vanuit het perspectief van jongeren en jongvolwassenen.

Daarom is Johnny Tran uitgenodigd, student theologie aan de Fontys hogeschool in Amsterdam. Vanuit zijn eigen ervaring en vanuit zijn netwerk van contacten zal hij vertellen wat bidden voor veel jongeren betekent. Ook zal hij met ons in gesprek gaan aan de hand van enkele richtvragen.

15.30 uur : Instuderen van de liederen, die gezongen worden tijdens de gebedsdienst (iedereen mag mee zingen.)

16.30 uur : Ontvangst met koffie en thee.

17.00 uur : Gebedsdienst met zang en ritme van 'Impuls'.

18.00 uur : Eenvoudige maaltijd (soep en broodjes).

19.15 uur : Lezing over 'jongeren en gebed' door Johnny Tran.

Aansluitend gaan we hierover in gesprek met elkaar.

20.00 uur : Drankje en gezellige afsluiting (tot 21.00 uur).

Pinksteractie WNM

De Week Nederlandse Missionaris (WNM) zet zich in voor Nederlandse missionarissen en missionair werkers.

Elk jaar voert de WNM campagne voor deze mensen, die zich elke dag met hart en ziel inzetten voor hun medemens.

Dit jaar staan pater Bert Hagendoorn o.f.m., missionaris in Indonesië, en Inge Kuiphuis, missionair werker in Guatemala centraal in de campagne. Zij zetten zich in voor de ander, net als honderden missionarissen en missionair werkers wereldwijd. Vanuit hun geloof gaan zij de strijd aan tegen armoede en onrecht. Samen gaan zij op zoek naar perspectief en hoop, op weg naar een betere toekomst en een wereld waarin iedere mens meetelt.

Pater Bert Hagendoorn o.f.m., missionaris in Indonesië maakt zich sterk voor mensen die buitengesloten zijn.

‘Van de geschatte drie miljoen inwoners in Papoea behoort slechts een derde nog tot de oorspronkelijke bevolking,’ vertelt pater Bert Hagendoorn. Transmigratieprogramma’s, mijnbouw en grootscheepse boskap voor palmolieplantages brachten met zich mee dat Indonesiërs van buiten Papoea naar het gebied kwamen.

Pater Bert Hagendoorn (1942) herinnert zich nog goed dat hij eind 1970 als missionaris naar Indonesië vertrok.

Hij ging werken in de provincie Papoea. ‘De oorspronkelijke bevolking leefde op de traditionele manier.’ Transport was beperkt: korte afstanden moesten te voet worden afgelegd, in de kustgebieden per boot en voor de lange afstanden werd er gevlogen. ‘Medemissionarissen uit een ander gebied kwam je soms een jaar of langer niet tegen,’ vertelt hij.

Het gebied stond destijds onder militaire controle.

Voor bijeenkomsten of reizen bijvoorbeeld was toestemming van militaire autoriteiten vereist.

Ontwikkeling

‘De kerk zag het als haar taak de bevolking van Papoea klaar te maken voor een soepele aansluiting bij de nieuwe maatschappij die van buitenaf hun land binnenkwam,’ vertelt pater Bert.

Dat was het Nederlandse koloniale bewind en later de regering van de republiek Indonesië. Onderwijs en gezondheidszorg speelden toen een grote rol. De eerste scholen waren doorgaans gestart door missionarissen en in de kleine klinieken en ziekenhuizen waren zusters werkzaam.

‘Met respect voor de traditionele manier van grond bewerken werden nieuwe vormen van land- en tuinbouw geïntroduceerd,’ voegt de franciscaan eraan toe.

Maar er is veel veranderd in de afgelopen veertig jaar. Het land heeft zich ontwikkeld. Regeringsdiensten hebben het werk in het onderwijs en de gezondheidszorg overgenomen.

Het wegennet is uitgebreid waardoor de binnenlanden beter bereikbaar werden.

Opvang

In Timika werd in 1996 de eerste patiënt ontdekt die besmet was met het aidsvirus. Dat was in de kliniek van de plaatselijke kopermijn. De leider van de dienst mobiliseerde meteen belangrijke personen uit het maatschappelijk en kerkelijk leven en gaf trainingen zodat zij voorlichters werden over de aidsepidemie.

Pater Bert: ‘Toen ik in 1999 parochiepastoor werd in Timika heb ik alle pastorale werkers verplicht om aan de trainingen mee te doen. We wilden toestanden voorkomen zoals in Afrika, waar stervende aidspatiënten aan de kant van de weg lagen.

Of aidswezen die aan hun lot werden overgelaten.’

Als pastoor van het uitgebreide door hiv en aids bedreigde gebied wilde pater Bert verdere verspreiding van het virus voorkomen. Voor diegenen die besmet waren wilde hij een medische behandeling. Met mensen uit de parochie en het ziekenhuis werd een stichting gestart ‘Timika Stichting Bekommerd om Aids’. Tot de gevreesde grote aantallen aan hun lot overgelaten aidspatiënten is het gelukkig nooit gekomen.

Wel waren er wezen met wie niemand iets te maken wilde hebben nadat hun ouders aan aids waren overleden.

‘De kinderen hebben we opgevangen, net als een aantal terminale patiënten.’

Naast de opvang van slachtoffers richt de stichting zich op het voorkomen van nieuwe infecties door voorlichtingscampagnes. Pater Bert is geïnspireerd door de franciscaanse spiritualiteit: 'Eerbied, respect en zorg om de heilheid van de schepping zijn elementen die vaak een rol gespeeld hebben bij beslissingen die ik moest nemen.'

Inge Kuiphuis, missionair werker in Guatemala.

'Mensen zijn blij dat ze niet vergeten worden'
Missionair werker Inge Kuiphuis (1986) is sinds drie jaar werkzaam in San Marcos in het westen van Guatemala aan de grens met Mexico. Met steun van de St. Pancratius Parochie in Tubbergen en de WNM is zij uitgezonden en werkzaam bij landarbeidersbeweging MTC.

De landarbeidersbeweging bestaat twintig jaar en is ontstaan vanuit het sociaal pastoraat. De crisis in de koffiesector leidde er destijds toe dat veel landarbeiders werden ontslagen zonder dat zij ook maar enige vergoeding kregen. Daarnaast zijn de arbeidsomstandigheden in de koffieplantages erg slecht.

'Het loon is ongeveer een derde van het minimumloon.

De meeste koffieplukkers hebben geen ziektekostenverzekering noch een pakket met arbeidsvoorwaarden. Als zij vanuit de hoogvlakte in vrachtwagens naar de koffieplantages vervoerd worden gebeuren er regelmatig dodelijke ongelukken,' weet Inge. De beweging MTC maakt zich dan ook sterk voor de rechten van de landarbeiders.

Geen loon

'De verhalen die mensen met mij delen maken een grote indruk op me. Het doet me beseffen hoe fijn en gemakkelijk mijn jeugd in Nederland was.' Een van de verhalen is van Imelda Lopez. Zij werkte samen met haar man en hun kinderen jarenlang op een koffieplantage. Op een gegeven moment werd hun loon niet meer uitbetaald. Wat volgde was een juridische strijd die zeven jaar in beslag nam.

Zeven jaar zat zij zonder werk en zonder inkomen. Boerenbeweging MTC hielp Imelda en andere families te

overleven. Zij stuurde levensmiddelen en zorgde voor een arts als iemand ziek was. Uiteindelijk werd het loon uitbetaald. Van dat geld kochten Imelda en haar gezin samen met 20 andere families een stuk grond voor een huis en voor het verbouwen van koffie en bananen.

Wakker geschud

Naast de juridische steun in de strijd tegen de eigenaar van de koffieplantage heeft MTC Imelda geholpen door scholing. 'Vroeger kon ik alleen koken. Nu ben ik veranderd.

Vroeger zeiden mannen dat wij vrouwen niets waard zijn.

Maar wij kunnen misschien wel harder werken dan mannen.'

Inmiddels is zij gemeenteraadslid. 'Ik ben dankzij MTC wakker geschud.'

Wanneer Inge de mensen vraagt of zij hun verhalen mag delen, reageren zij daar heel positief op. 'De mensen zijn blij dat zij niet worden vergeten en dat er aandacht is voor hun situatie.

Ik vind het belangrijk hun verhalen te delen. Guatemala lijkt ver weg van Nederland, maar we staan ook met elkaar in verbinding. Denk daar bijvoorbeeld de volgende keer aan als u een kopje koffie drinkt.'

De werkgroep MOV(Missie, Ontwikkeling en Vrede) vraagt u solidair te zijn met pater Bert, met Inge en met de vele missionarissen en missionair werkers die zich inzetten voor hun medemens. U kunt uw solidariteit tonen door een financiële bijdrage te geven tijdens de Pinkstercollecte op 20 mei 2018

Werkgroep MOV

Haagse lieddag

‘Zingen van verlangen’, onder die titel wordt op zaterdag 9 juni 2018 een Haagse lieddag gehouden in buurt- en kerkhuis de Bethel te Den Haag.

Op het programma staan bekende en vooral ook nieuwe liederen van Huub Oosterhuis en ook enkele van de Amsterdamse Dominicus en het Nieuw Liedfonds. De lieddag staat onder leiding van Jan Hulsbergen, dirigent van het Koor van de Haagse Dominicus.

Ieder die van zingen houdt is van harte welkom. Om 10.00 uur gaat de deur open. Van 10.30 – 16.00 uur worden de liederen met de verschillende stempartijen ingestudeerd en tezamen uitgevoerd.

Kosten: € 15,- , inclusief bladmuziek, koffie en thee, te voldoen bij de entree.

Aanmelden kan telefonisch via 070 – 382 47 05, via de website www.haagsedomnicus.nl of via informatie@haagsedomnicus.nl (o.v.v. Haagse lieddag en met vermelding van stempartij).

Voor meer informatie zie www.haagsedomnicus.nl of mail naar [informatie@haagsedomnicus](mailto:informatie@haagsedomnicus.nl)

De Bethel bevindt zich in de Thomas Schwenckestraat 28, Den Haag en is goed bereikbaar met het openbaar vervoer (tramlijn 3 of 12, halte Fahrenheitstraat.