

# AProPos

*Informatieblad van de R.K. parochie De Goede Herder  
Deelgemeenschap H.H. Andreas, Petrus en Paulus  
Maassluis*

**jaargang 25**

**nummer 1**

**januari 2018**

## **Voorwoord**

Bbbrrr.....niks aan die maand januari.

Regen, wind, storm....bijna elke dag van de 31 dagen die er zijn, hebben we ermee te maken.

We krijgen het....gratis en voor niets en het komt vanzelf.

De eerste dagen van de maand hadden we nog wat lichtjes van de nu afgetuigde kerstboom; enkele kaarsen worden nog opgebrand en de overige spullen zijn opgeruimd tot eind van het jaar. Dan begint de cyclus weer opnieuw: jaar in, jaar uit.

Het gaat allemaal vanzelf.

Ook dit kalenderjaar zullen er weer 5 uitgaven van AProPos verschijnen en die worden afgewisseld met ons parochieblad Kerk aan de Waterweg.

Op deze wijze onderhouden we het schriftelijke contact met elkaar; op lokaal en ook op stedelijk niveau. Dat gebeurt niet helemaal voor niets.

U hoeft er niet voor te betalen, maar het komt niet vanzelf!

Van diverse kanten worden artikelen aangeleverd die wetenswaardig nieuws voor de gemeenschap bevatten.

Soms moet het pasbaar gemaakt worden en bekeken hoe en waar het geplaatst wordt. De ene keer gaat dat wat makkelijker dan een andere keer, maar in harmonie komt de redactie er altijd weer uit en mogen we concluderen dat we goed geslaagd zijn. Dat vindt u toch ook?

In deze uitgave vindt u een bedankgedichtje van de Sint....die had eigenlijk in de decemberuitgave gemoeten, maar was uit het zicht geraakt. Kan gebeuren in een drukke tijd.

Verder kunt u lezen over de Vastenactie en de jaarlijkse AKB. Beide artikelen zijn belangrijk.

En natuurlijk de onmisbare uitneempagina voor de vieringen. Het schema is helaas nog niet helemaal klaar rondom de Pasen, maar soms zit je wel eens met een deadline.

Houd dus eventuele latere mededelingen in de gaten en in het schema van Kerk aan de Waterweg, dat eind februari verschijnt, kunt u een volledig ingevuld schema van de vieringen verwachten.

Het gaat u goed.

De redactie



### ***Geboren***

Op 5 januari 2018 is Elena geboren, de dochter van Sander en Maleni de Zeeuw en het zusje van Dani. Hartelijk gefeliciteerd en veel geluk met jullie kleine wondertje.

### ***Overleden***

Dinsdag 19 december 2017 is op 84 jarige leeftijd de heer Sjoerd van der Meulen overleden. Zijn crematie was op woensdag 27 december in het crematorium De Dijk te Maassluis.

Donderdag 21 december 2017 is op 68 jarige leeftijd de heer Herman Munnikes overleden.

Zijn uitvaartviering was op zaterdag 30 december in de Petrus en Pauluskerk, waarna de crematie plaatsvond in het crematorium De Dijk te Maassluis.

Zaterdag 23 december 2017 is op 89 jarige leeftijd mevrouw Claudie Steeman-Lagerweij overleden.  
Haar uitvaartviering was op vrijdag 29 december in de Petrus en Pauluskerk, waarna de crematie plaatsvond in het crematorium De Dijk te Maassluis.

Zaterdag 30 december 2017 is op 95 jarige leeftijd mevrouw Bep Davids overleden.  
Haar uitvaartviering was op donderdag 4 januari 2018 in de Petrus en Pauluskerk, waarna de crematie plaatsvond in het crematorium Beukenhof te Schiedam.

Maandag 1 januari 2018 is op 100 jarige leeftijd mevrouw Wenda Donkers-Pennings overleden.  
Zij woonde de afgelopen 9 jaar in de Driemaasstede te Schiedam. Daarvoor heeft zij 45 jaar in Maassluis aan de Merellaan gewoond.  
Haar crematie was op maandag 8 januari in crematorium Ockenburgh in Den Haag.

Donderdag 4 januari is op 80 jarige leeftijd de heer Dries Sebel overleden. Hij woonde in de Vloot. Zijn uitvaartviering was in de basiliek van de H. Liduina en Onze Lieve Vrouw Rozenkrans te Schiedam.

Wij wensen alle nabestaanden veel sterkte toe.

#### Afscheid van Herman Munnikes

Een man die vele jaren, op de achtergrond, veel werk heeft verzet in onze Maassluise katholieke geloofsgemeenschap. Hij heeft zijn vele talenten ingezet binnen en buiten onze kerkgemeenschap!!  
Wij zullen hem missen!

## ***Als sterven dichtbij komt.....***

Goed te weten dat de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (vptz-nwn) er zijn voor ú, voor u in de laatste levensfase én voor uw naasten. Er zijn met tijd, aandacht, liefde, zorg, een luisterend oor, een open hart.....

Vrijwilligers die er zijn voor u als u in uw eigen woon/leefomgeving wilt blijven. Zij kunnen een welkome aanvulling, ondersteuning zijn van de mantelzorger(s) en/of de professionele zorg. Ze zijn er in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Voor meer informatie kunt u bellen met de coördinator, Tel. 0651175006 of de website:[www.vptz-nwn.nl](http://www.vptz-nwn.nl) Of een mail sturen naar [info@vptz-nwn.nl](mailto:info@vptz-nwn.nl)

## ***Mededelingen Pastoraatgroep***

De afgelopen maanden heeft de pastoraatgroep zich hoofdzakelijk bezig gehouden met de volgende onderwerpen.

### Evaluatie parochieblad

Op verzoek van het pastoraal team heeft de pastoraatgroep een evaluatie gemaakt over het parochieblad Kerk aan de Waterweg. De algehele conclusie is dat de artikelen in het blad over het algemeen een positieve bijdrage leveren aan het realiseren van de doelstellingen van onze parochie. Die liggen op het vlak van persoonlijke groei in de relatie met God, met elkaar en met de omringende samenleving.

Het geeft een goed beeld van hetgeen er in de diverse deelgemeenschappen speelt. Het kijkje in elkaars keuken bevordert de saamhorigheid op diverse terreinen in de parochie. Door activiteiten in een andere deelgemeenschap ontmoet je ook parochianen uit Vlaardingen en Schiedam. Naar de mening van de pastoraatgroep reden om op de ingeslagen weg door te gaan.

Verder heeft de pastoraatgroep nagedacht over een wat andere opzet van de oecumenische viering op Goede Vrijdag, over de Vastenactie 2018 en is er ruime aandacht besteed aan zieke en kwetsbare parochianen.

## ***Resultaat Aktie Kerkbalans 2017***

In januari 2017 hebben 554 (2016: 556) mensen van onze deelgemeenschap een toezegging gedaan voor de Aktie Kerkbalans.

Het toegezegde bedrag was € 70.217 (2016: € 69.644).

Wij kunnen u laten weten dat 595 parochianen hebben bijgedragen aan de Aktie Kerkbalans 2017 voor een bedrag van ruim € 72.000. Dat is een mooi resultaat. Hartelijk dank daarvoor. Daarmee kan de deelgemeenschap APP haar activiteiten voor een levendige gemeenschap voortzetten.

Gerard van Leeuwen, administrateur Kerkbalans

## ***Informatiegids deelgemeenschap Andreas, Petrus en Paulus 2018***

Eind december 2017 is de Informatiegids (de gele gids) 2018 verschenen. Deze informatiegids is bestemd voor alle vrijwilligers van de deelgemeenschap Andreas, Petrus en Paulus van parochie De Goede Herder én voor nieuwe parochianen. Mocht u de Informatiegids niet ontvangen hebben, dan kunt u een exemplaar ophalen bij het secretariaat.

Werkgroep publiciteit

## ***Armoedebestrijding in Mbala, Zambia***

Het Vastenactie campagneproject 2018 wordt uitgevoerd door de Zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria. Zij zijn sinds 1962 in de Mbala-regio in Zambia actief op verzoek van de toenmalige overheid en van de bisschop van het Mbala-Mpika-bisdom. Vanuit hun missie hebben zij zich ingezet op het gebied van onderwijs en ziekenzorg, waaronder voor kinderen met een geestelijke/lichamelijke beperking. Zij hebben bijvoorbeeld een ziekenhuis gebouwd in de regio (i.s.m. het bisdom) en dat jarenlang gerund.

Sinds de HIV- en aidspandemie hebben de zusters in Zambia hun werkzaamheden verschoven. Het ziekenhuis is overgenomen door de overheid en de zusters hebben het Households In Distress (HID)-programma opgezet in 1991. Het doel van het HID-programma is om de impact van HIV/aids te verminderen via voorlichting en goede gezondheidszorg en door mensen te helpen in hun eigen levensonderhoud te voorzien. De zusters zijn de enige grote religieuze hulporganisatie in deze regio die op het gebied van HIV en aids werkt.

Binnen het HID-programma vallen: hulp aan weeskinderen en kwetsbare kinderen; opleiding en opvang van gehandicapte kinderen en volwassenen; armoedebestrijdingsprogramma's en bewustwordingsprogramma's.

Ons campagneproject richt zich op 300 hiv-positieve mannen en vrouwen die weduwe/weduwnaar of alleenstaande (pleeg)ouder zijn, die een laag inkomen hebben - tussen de 0 en 6 euro per week – en die gemiddeld zo'n 6 tot 8 personen in hun huishouden tellen.

Het doel van dit project is om de onafhankelijkheid van deze mensen (100 per jaar, 3 jaar lang) te vergroten door ze te trainen op ondernemerschap en manieren om in hun levensonderhoud te voorzien. Het project zal ze bijvoorbeeld leren hoe ze hun eigen onderneming kunnen starten en uitbreiden; ze een startkapitaal bieden of een starterspakket om een landbouwbedrijfje op te zetten.

Na drie jaar hebben de deelnemers aan het programma voldoende inkomen om goed voor hun familie te zorgen. In totaal zullen met dit project 15.700 mensen in de Mbala-regio in Zambia bereikt worden, waarvan 12.600 indirect.

## ***Theo Raaijmakers en zijn werk in Bolivia***

Enkele jaren geleden heeft onze deelgemeenschap geld ingezameld voor het werk van Theo Raaijmakers. In december 2017 kreeg de werkgroep MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede) deze brief van hem.

We zitten alweer bijna aan het eind van het jaar en dus zal ik weer eens een poging wagen om een paar dingen op papier te zetten. Zoals velen van jullie zullen weten ben ik al een hele tijd niet erg actief vanwege gezondheidsproblemen en dan voornamelijk vanwege mijn rug. Ik ben al sinds februari in Nederland en heb al heel wat dokters gezien en al veel onderzoeken gehad. Heel erg veel ben ik nog niet opgeschoten, maar ik zal jullie de details besparen. Ik heb nú toch wel een beetje de hoop dat we de goede kant opgaan en ondanks alles blijf ik toch nog steeds de hoop bewaren, dat ik terug zal kunnen gaan naar Bolivia. Maar wanneer, dat is zeker nog niet duidelijk... Ik wil graag jullie allemaal bedanken voor jullie steun en belangstelling, de kaarsjes en de gebedjes!! Uiteraard is het voor mij een groot gemis om niet dáár te zijn, waar mijn hart ligt.

Gelukkig hebben mijn familie en ook anderen er wel voor gezorgd, dat ik me hier ook heel erg goed thuis voel: er wordt héél goed voor mij gezorgd!!

Ik heb ik de afgelopen maanden wel contact kunnen houden met Bolivia en ben zó een beetje op de hoogte van hoe alles daar gaat.

Wat het meeste indruk heeft gemaakt op mij en ook op de mensen in Bolivia was de dood van Alex, één van de jongeren van een huis waarover ik de leiding heb. Alex was al jaren bij ons en kon eigenlijk ook geen andere kant op omdat hij constant aanvallen had van epilepsie. Op een gegeven moment is Alex verdwenen. Hij is na een paar weken dood aangetroffen bij een meer in de stad. Waarschijnlijk een noodlottig ongeval, misschien gecombineerd met wéér een aanval van epilepsie. Het heeft een enorme indruk gemaakt op het personeel en de

jongeren van dat huis en ook op vele anderen. Van het andere huis waarover ik de leiding heb is ook nog één van de jongeren er slecht aan toe geweest, ook al vanwege epilepsie. Vaak is het zó, dat ze hun medicijnen niet op tijd innemen, zeker niet als ze ook zo af en toe een paar dagen verdwijnen naar hun familie of kennissen. Het is voor mij altijd duidelijk, dat gezondheidszorg en onderwijs de belangrijkste dingen zijn, die wij aan onze jongeren kunnen bieden.

Op onze Nachtopvang is er een mooi initiatief genomen: de kinderen en jongeren daar besloten om eens wat voor anderen te doen: ze vinden dat ze zelf altijd veel van ons krijgen (alhoewel we niet van alles uitdelen). Maar ze willen nu met Kerstmis eens een keer iets geven in plaats van altijd maar te ontvangen. En daarom zijn ze op kleine schaal geld in gaan zamelen, bijvoorbeeld door het wassen van autoruiten, voor een Kerstontbijt voor een tehuis voor kleine kinderen elders in de stad.

Mooi initiatief vind ik!! Ik denk dat dát is wat Kerst betekent: een keertje denken aan anderen!!

Beste mensen, ik wens jullie allemaal een heel Zalig Kerstfeest en de allerbeste wensen voor het Nieuwe Jaar!! Verder wil ik jullie graag allemaal bedanken voor de steun voor ons werk, alles wat jullie doen voor onze kinderen en jongeren van de straat in Cochabamba, Bolivia. We kunnen daar héél veel doen, maar alleen als we van jullie de steun ontvangen die we voor dat werk nodig hebben. Heel veel dank!! We rekenen ook in 2018 weer op jullie allemaal!! Zonder jullie steun zijn we nergens!!

Theo Raaijmakers

e-mail: [theoigmr14@gmail.com](mailto:theoigmr14@gmail.com)

Meer informatie over het werk van de stichting vindt u op [www.stichtingwerktheoraaijmakers.nl](http://www.stichtingwerktheoraaijmakers.nl)

Giften kunt u sturen naar IBAN: NL89 RABO 0134 5207 69

t.n.v. Stichting Werk Theo Raaijmakers,

BIC: RABO NL2U

ANBI-nummer: 816041672



## Doen jullie mee?

**Zaterdag 24 maart** kunnen alle kinderen, samen met een ouder, een **Palmpaasstok** komen versieren in de nartex van de kerk **tussen 13:00 en 15:00**. Kun je dan niet komen, dan mag je ook thuis een Palmpaasstok maken en neem je die zondag, 25 maart, mee naar de kerk!

Tijdens de **Palmpasenviering**, **zondag 25 maart**, **aanvang 9.30 uur**, maar **graag om 9.10 uur aanwezig**, draag je de stok de kerk in en worden alle stokken gezegend.

In deze viering staat **het verhaal van Palmpasen** centraal en zullen **de kinderen** en de Palmpaasstok **een grote rol** spelen.

Na de viering ga je jouw **Palmpaasstok**, samen met je vader of moeder, **bij iemand** van de parochie **brengen**, die wel wat extra blijdschap kan gebruiken, b.v. omdat hij of zij ziek is, al oud is of een operatie heeft gehad. De naam en het adres geven we dan aan jou mee.

Wij zorgen zaterdag voor:

kale stokken, plakband, crêpepapier, broodhaantjes, plastic zakjes, iets te drinken voor de kinderen, etc.

Zelf neem je mee:

mandarijntjes, chocolade-eitjes, theezakjes, biscuitjes, tuc, etc.

NB: etenswaren moeten wel verpakt zijn, i.v.m. hygiëne.

En als je zelf knutselmateriaal hebt mag je dat ook meenemen.

We willen natuurlijk wel weten op hoeveel kinderen en ouders we dit jaar mogen rekenen; hoe meer zich opgeven, hoe meer mensen we blij kunnen maken. Maar doe het a.u.b. **uiterlijk 18 maart** a.s., zodat wij de juiste hoeveelheid stokken en andere materialen kunnen bestellen.

Geef je op via een mail of whatsapp of telefoontje naar:

Karin Tanesha-Post

[tanisha@caiway.nl](mailto:tanisha@caiway.nl)

06-20370388

Heb je nog vragen? Stel ze dan gerust!



## **Sinterklaasactie 2017**

Ondanks regen en wind gingen Pieten en Sint met het paard in galop de daken weer op. De Pieten met pakjes sjouwden en douwden de cadeaus één voor één door de schoorstenen heen.

En op verzoek brachten Piet en Sint een bezoek en kwamen binnen bij leuke gezinnen, waar kinderen zongen en dansten en sprongen met de staf en het boek en met zakken vol pakken.

Sint en kind bespraken actuele en belangrijke zaken. De Pieten deelden pepernoten aan de kleintjes en de groten. Als de zak leeg was en alles opperdepop kreeg Piet als dank een enveloppe. Zo bracht de actie € 700.- op.

Deze opbrengst is voor onze eigen kerk  
En voor pater Carlinhos zijn missiewerk.

De secretaresse van de Sint

## **STILLE OMGANG 2018 bedevaart naar AMSTERDAM in de nacht van zaterdag 17-18 maart**

In 1881 werd de eerste nachtelijke Stille Omgang gelopen door het centrum van Amsterdam. Herdacht wordt het Mirakel dat daar in 1345 heeft plaatsgevonden. Op wonderbaarlijke wijze bleef de Heilige Hostie van een zieke behouden en ook in het vuur bleef deze onaangetast. Een mirakel. Vandaar dat deze bedevaart ook bekend staat als 'Het Mirakel van Amsterdam'.

Graag nodigen wij u uit deel te nemen aan de 137<sup>e</sup> bedevaart in de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 maart.

De intentie is: *Eucharistie = Leven (uit: Ons dagelijks brood, van Henri Nouwen)*

## **Programma** (*wijzigingen voorbehouden*)

- 21.15 uur: opstapmogelijkheid bij de Sacramentskerk, Nassaulaan 2 in Delft.
- 21.45 uur: Vertrek vanaf de O.L.V. ten Hemelopneming kerk in Voorburg.
- 22.30 uur: Aankomst in Amsterdam met aansluitend het lopen van de Stille Omgang door het centrum van Amsterdam.
- 23.45 uur: Plechtige H. Mis in de Krijtberg (St. Franciscus Xaveriuskerk) gevolgd door een korte uitstelling van het Allerheiligste.
- 01.15 uur: Vertrek naar Voorburg en daarna naar Delft.

## **Deelnamekosten**

De deelnamekosten zijn €15,- per persoon (tot 14 jaar is deelname **gratis**, indien begeleid door een volwassene).

De kosten betreffen vervoer, groepsreisverzekering en bedevaartskosten.

De organisatie is in handen van de Haagse Bedevaarten.

Graag voor 11 maart aanmelden. Dit kan via onze website [www.bedevaart.nl](http://www.bedevaart.nl)

U kunt zich hiervoor ook melden bij Ineke Huitema-Versteeg, secretaris Haagse Bedevaarten, via 070-3876701 (na 18 uur)

## **Banneux**

Ieder jaar organiseert het Banneux-Comité-Bisdom-Rotterdam verschillende bedevaarten naar Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco.

Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting met andere mensen.

Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken met de eenvoud, maar tegelijkertijd de diepe rijkdom van Banneux.

Binnenkort vinden de volgende bedevaarten plaats:

\*\* Een één-daagse bedevaart op zaterdag 9 juni 2018.  
*kosten slechts €55.-*

\*\* Een vijf-daagse bedevaart (onder medische begeleiding) van vrijdag 11 mei t/m dinsdag 15 mei 2018.  
*kosten slechts € 265.-*

\*\* Een twee-daagse bedevaart op 26 en 27 mei 2018.  
*kosten slechts €120.-*

Voor opgaven en verdere informatie over het programma kunt u onze brochure raadplegen. De brochure staat in het folderrek in de nartex.

Mw. A.W. Opstal-Ammerlaan  
tel. 015 3693148 e-mail : paula\_opstal@hotmail.com  
*Dhr. G.J. de Bruijn*  
tel. 070 3205872 e-mail : [gerard.debruijn@planet.nl](mailto:gerard.debruijn@planet.nl)

Website: [www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl](http://www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl)

### ***Oriëntatiedag Vronesteyn zondag 25 februari 2018***

*Voor wie erover denkt priester of diaken te worden.*

Zondag 25 februari staan de deuren van Vronesteyn wijd open. Het Voorburgse huis aan de Vliet ontvangt die dag belangstellenden die nadenken over hun plaats in de kerk.

Misschien denk je erover priester te worden, maar weet je niet wat daar allemaal bij komt kijken.

Op de Oriëntatiedag kun je met al je vragen terecht bij de rector van de priester- en diakenopleiding, maar ook bij de spiritueel (een geestelijk leidsman die bij de opleiding is betrokken) en natuurlijk bij de studenten. Je krijgt informatie over het opleidingstraject, de studie, de geestelijke vorming, stages.

Je kunt het huis zien waar de studenten wonen, de kapel waar de vieringen worden gehouden, de bibliotheek, de woonkamer.

De studenten kunnen je vertellen hoe het is om in Vronesteyn je vorming en toerusting te krijgen en je bijvoorbeeld de studieboeken laten zien.

Om 14.00 uur wordt iedereen welkom geheten, daarna is er alle ruimte voor informatie en vragen.

Vronesteyn is gemakkelijk met de trein te bereiken: vijf minuten lopen vanaf halte Voorburg-Leidschendam. Laat je weten dat je komt?

(Wil je nu al meer weten, kijk dan op [www.vronesteyn.nl](http://www.vronesteyn.nl).)

Graag tot ziens!

Rector Walter Broeders  
T: 070 – 3873804  
M: 06-271 401 17  
E: [w.broeders@bisdomrotterdam.nl](mailto:w.broeders@bisdomrotterdam.nl)  
Adres: Park Vronesteyn 14, 2271 HS Voorburg