

# kerk aan de waterweg

MAGAZINE VAN DE ROOMS-KATHOLIEKE PAROCHIE DE GOEDE HERDER MAASLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM • ZOMER 2016



Vier bijzondere zondagen



Patroonsfeest in Maassluis

# Inzet

# Van de redactie

*Inzet* is het thema van dit nummer. Inzet is ook het thema in heel je mensenleven. Je ergens voor inzetten, dat doet iedereen, altijd en overal weer. Uit noodzaak: de was moet gedaan, de koelkast gevuld, het onkruid gewied... en dat werk komt altijd weer terug. Een baan vraagt natuurlijk ook je volledige inzet.

Toch zijn er verschillen hoe je omgaat met al die verplichtingen. Doe je het graag? Kun je je talenten erin kwijt? Kun je je ziel erin leggen? “Stof afnemen doe ik best graag,” zei mijn moeder altijd. “Maar strijken... bah.” En dan liet ze mijn vader op een stapeltje kreukelige lakens zitten.

En ik heb jaren met plezier in het onderwijs gewerkt, maar op den duur begon er wat te schuiven, ik merkte dat mijn hart er niet meer lag. Gelukkig was er de mogelijkheid een andere weg op te gaan.

Onze parochie is afhankelijk van de inzet van vrijwilligers, die op allerlei terreinen hun best doen. In dit nummer van *Kerk aan de*

*Waterweg* komen we ze tegen, vaak terloops: de werkers van barmhartigheid, de vaandeldragers in de processie, broodjessmeeders, brandjesblussers en al diegenen die voorwaarden scheppen om ervoor te zorgen dat er koffie is, liturgieboekjes zijn, bloemen er fris bij staan in de kerk. Stille krachten én woordvoerders, vergadelaars én doeners, mensen van de grote lijn én diegenen die op de vierkante meter actief zijn.

Zien we hen wel genoeg? Gelukkig bestaat er de lintjesregen.

Elk jaar spannen mensen zich in om bouwstenen te verzamelen voor iemand, bouwstenen van bewezen inzet op allerlei gebied. Dit kan leiden tot een lintje.

Mevrouw Veronica Poppelier, parochiaan uit Maassluis, overkwam dit en we zetten haar hier graag in het licht, op de voorkant van deze Kerk aan de Waterweg.

Dit blad is ook weer met inzet van velen tot stand gekomen. U kunt die inzet belonen door het te lezen. Reacties zien we óók graag tegemoet! De kopij voor het volgende nummer kan ingeleverd worden tot 1 augustus.

Veel leesplezier gewenst en een mooie zonnige zomer.

Lidwien Meijer

Adressen  
en telefoonnummers van de

kerken van parochie De Goede Herder ■ St.

**Jan de Doper-Visitatie**, Mgr. Nolenslaan 99, 3119 EB

Schiedam, 010- 4735066 ■ **H. Hart van Jezus**, Rijnstraat 1, 3114

SP Schiedam, 010- 4268648 ■ **St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans**,

Singel 104, 3112 GS Schiedam, 010-4268228 ■ **H.H. Jacobus en Martinus**,

Kerkweg 53, 3124 KD Schiedam, 010-4709719 ■ **Willibrord, H. Lucaskerk**,

Hoogstraat 26, 3131 BN Vlaardingen, 010-4702679 ■ **Willibrord, Pax Christikerk**,

Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen, 010-4741790 ■ **H.H. Andreas, Petrus en Paulus**,

Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis, 010-5912080

Het pastoraal team van parochie De Goede Herder bestaat uit: Charles Duynstee (pr), Henri Egging (pr), Kees Koeleman (pw) en Avin Kunnekkadan (pr). Het team is te bereiken via Elly Barendregt, medewerker pastoraal team, T: 06-31 99 09 59 of

E: [e.barendregt@goedeherderparochie.nl](mailto:e.barendregt@goedeherderparochie.nl). Het bestuur van de parochie is te bereiken via secretaris, E: [secretaris@goedeherderparochie.nl](mailto:secretaris@goedeherderparochie.nl).



St. Jan de Doper-Visitatie



H.H. Jacobus en Martinus



Willibrord, Pax Christikerk



H.H. Andreas, Petrus en Paulus



Willibrord, H. Lucaskerk



H. Hart van Jezus



St. Liduina - OLV. Rozenkrans

# Inhoud Kerk aan de Waterweg

**p 5**

De Weken van Barmhartigheid werden op 17 april geopend in Maassluis bij het parochiefeest. Elke geloofsgemeenschap ging aan de slag met een eigen 'werk'.



**p 12**

Stolpersteine, struikelstenen, om niet te vergeten dat er in de tweede wereldoorlog mensen werden weggehaald, uit gewone huizen, uit de straten waar wij nu wonen.



**p 20**

Geloofsverdieping. Als je je geloof bewust beleeft, duurt het een leven lang. In onze parochie gaan we er de komende tijd samen voor staan.



**p 26**

In 1616 kwam de eerste pater Dominicaan naar Schiedam. Het afgelopen half jaar is dit uitgebreid gevierd in deelgemeenschap St. Jan de Doper-Visitatie.



**p 30**

Wat was het mooi, de pelgrimstocht van de Vastenactie door het verrassende landschap van Midden Delfland.



# Inzet en zorg

**V**eel mensen zetten zich in voor anderen, in de parochie en zeker ook daarbuiten. Denk maar aan alle vrijwilligers die zich inzetten om de vieringen in onze kerken mogelijk te maken. Maar ook de mensen die zieken bezoeken, de kerkgangers die zorgen dat de mand voor de voedselbank gevuld wordt, de mannen die een jeansbroek weggeven, zodat een gevangene in de bajes een tweede broek heeft; de kookgroep die nieuwe vluchtelingen een welkom bereidt... en ga zo maar door.

Inzet voor anderen lijkt vooral een zaak van hard werken en je iets ontzeggen. En inderdaad: her en der zie je vrijwilligers in de weer. Vaak zijn het mensen die al iets ouder zijn, en die hun taak al langere tijd verrichten. En menige vrijwilliger zie je op een andere plaats ook aan het werk. Het zijn gedreven mensen, die iets willen bereiken, en daarom vaak haast hebben. En, eerlijk is eerlijk: ik betrap mijzelf daar ook wel eens op.

In de afgelopen tijd hebben wij in onze parochie stil gestaan bij de werken van barmhartigheid. U kent ze wel: hongerigen voeden, dorstigen laven, vreemdelingen herbergen, naakten kleden, zieken verzorgen, gevan-



genen bezoeken en doden begraven. Het zijn allemaal taken waarvoor veel inzet nodig is, opdat het mensen naar lijf en leden goed gaat.

Minder bekend is dat daarnaast de 'geestelijke' werken van barmhartigheid bestaan: twijfelenden raad geven, onwetenden leren, zondaars vermanen, bedroefden troosten, beledigingen vergeven, onrecht geduldig verdragen, en bidden voor het geluk

van je naasten. Het valt mij op dat er in dit tweede lijstje van taken vooral aandacht is voor de zorgen, de vragen en de tekortkomingen van de ander. Het is eigenlijk: het voorbeeld volgen van de Goede Herder, die barmhartig naar ons omziet.

Misschien zouden we, met al onze inzet, af en toe wat meer ruimte kunnen nemen om stil te worden. Even niets moeten doen, maar wel de ander in de ogen kijken, of een hand op zijn of haar schouder leggen. En luisteren wat er in iemand omgaat, ook als je nog geen antwoorden hebt op alle vragen. Het zou kunnen dat we dan ook onze eigen pijn en ons eigen verdriet wat meer voelen. En misschien is dat ook wel goed, want dan kun je elkaar tot steun zijn.

Het doet mij denken aan een linsnede van de Goede Herder, gemaakt door de priester en kunstenaar Wiel Meertens (1930-2007). Je ziet de zorg van een herder voor een schaap, heel lichamelijk en nabij. Maar ook de wonden van de herder, de kruiswonden, zijn duidelijk in beeld. En soms weet je niet of het een wonde van het schaap is, of een traan van de herder... 🐑

**pastor Henri Egging**

# Kijken met de ogen van de ander

Een patroonsfeest in een ander jasje, door een gebedsdienst, een lezing, een gelegenheidskoor. Het smaakt naar meer.

door **Kees Koeleman**

**D**e ‘Weken van barmhartigheid’ begonnen met het patroonsfeest van parochie De Goede Herder op zaterdag 16 april in de Petrus- en Pauluskerk in Maassluis. Alle koren die de parochie rijk is waren uitgenodigd om deel te nemen aan een *scratch*koor. Precies een uur de tijd had dit koor om twee liederen over barmhartigheid vierstemmig in te studeren: de hymne voor het jaar van barmhartigheid en het lied van de werken van barmhartigheid. En het lukte, dankzij de voortreffelijke begeleiding van dirigent Bas van Houte en organist Jan Michel Koekebakker.

De liederen werden gezongen tijdens de gebedsdienst van 17.00 uur. Mooi

dat alle deelgemeenschappen in het koor (veertig man/vrouw groot) vertegenwoordigd waren. Zingen schept een band. In mijn overweging heb ik stil gestaan bij het logo van het jaar van barmhartigheid. De voorbeden stonden in het teken van de Zeven werken van barmhartigheid. Elke

## *Het boeiende landschap van de barmhartigheid*

gemeenschap nam er één voor zijn rekening. Intussen breidde het licht zich op de zevenarmige kandelaar uit.

### **Fraters van Tilburg**

Twee van de zeven werken werden na de viering door de Maassluisse vrijwilligers meteen in praktijk gebracht: de hongerigen spijzigen en de dorstigen laven. De maaltijd liet zich door de honderd aanwezigen goed smaken.

Onder hen ook twee fraters van Tilburg. Eén van beide, Wim Verschuren, voorzitter van de Beweging van Barmhartigheid, nam ons op een indrukwekkende manier mee door het boeiende landschap van de barmhartigheid. Met een hapje en een drankje werd de avond besloten.

Het was de vijfde keer dat wij als Goede Herder-parochie ons patroonsfeest vierden. Het feest had dit jaar duidelijk een ander karakter. Wat mij betreft voor herhaling vatbaar! 🍷



### **Uit de overweging van Kees Koeleman:**

“Wat een mooi logo heeft ‘t jaar van barmhartigheid meegekregen. De hoofden van Jezus en van de mens die hij draagt zijn zo dicht bij elkaar, dat hun ogen zich met elkaar verbinden. Jezus kijkt met het oog van de ander. Hij verplaatst zich in zijn situatie. En die ander begint met de ogen van de Heer te zien. Het doet me denken aan wat ik deze week las over een bakker in de Franse Jura. Vóór zijn zaak zit altijd een dakloze man te bedelen om wat kleingeld. Elke dag geeft de bakker hem koffie met een croissant en steekt hij hem een hart onder de riem. Op een dag voelt de bakker zich niet zo lekker. Er blijkt koolmonoxide weg te lekken. Als de dakloze hem bewusteloos op de grond ziet liggen, aarzelt hij geen moment, trekt hem naar buiten en redt

zo zijn leven. Twee weken later krijgt hij het aanbod om de bakkerij over te nemen, voor het symbolische bedrag van 1 euro. In september is hij de nieuwe eigenaar. Twee ogen die zich met elkaar verbinden.”



### **Uit de lezing van Wim Verschuren**

Barmhartigheid maakt met groot genoegen de verhouding tussen een man en een vrouw liefdevol, de band tussen vrienden hartelijk, de relatie tussen gastheer en gast gul, de omgang tussen broers en zussen genegen. Ze maakt de samenwerking op de werkvloer kameraadschappelijk en solidair, de afhankelijkheid van de patiënt van dokter en verpleegster respectvol, de sfeer op het sportveld sportief en gunnend en de relatie tussen onderwijsgevende en leerling vruchtbaar.



## De hongerigen spijzigen, in de basiliek

Als wij denken aan het werk van barmhartigheid: *de hongerigen spijzigen*, staat ons vooral voor ogen dat we zorg willen dragen voor de ander in moeilijke omstandigheden. En voor velen, ook in onze rijke samenleving, betekent dit: niet voldoende te eten hebben.

Al een aantal jaren is er een band tussen de Basiliek en de plaatselijke voedselbank. Deze krijgt gestalte in de vorm van een mand die achter in de kerk staat, en die door bezoekers van de Basiliek wordt gevuld met levensmiddelen. Gemiddeld éénmaal per maand worden deze etenswaren naar de voedselbank gebracht, waar zij worden verdeeld over de verschillende voedselpakketten.

*De hongerigen spijzigen* heeft in de vieringen van 23 en 24 april, door een extra inzameling voor de voedselbank centraal gestaan. Onze kerkgangers hebben tijdens de offerande levensmiddelen naar voren gebracht en bij de mand neergelegd, onder het zingen van het lied 'Barmhartig zoals de Vader'.

Via verschillende media, o.a. onze website, worden gedurende het gehele jaar andere bezoekers van de Basiliek, bijvoorbeeld pelgrims in het kader van het jaar van Barmhartigheid, of bezoekers met interesse in het gebouw, uitgenodigd om iets mee te brengen voor de mand van de voedselbank. Zo verbinden we niet alleen de binnenkring, maar óók de buitenkring met dit werk van barmhartigheid.



## Sint Jan de Doper-Visitatiekerk, de dorstigen laven

Aan de gemeenschap van de St. Jan de Doper – Visitatie is tijdens de Weken van Barmhartigheid het werk toebedeeld van het laven van de dorstigen. Dat treft, want deze gemeenschap is Dominicaans georiënteerd en voor de orde van de Dominicanen ligt dáár de prioriteit: de geestelijke dorst van mensen proberen te lessen, onder meer met een stevige, actuele verkondiging en lezingen.

De Dominicanen vieren dit jaar hun 800-jarig bestaan wereldwijd, hun 500-jarig bestaan in Nederland en hun 400-jarig bestaan in Schiedam. Pater Leo de Jong o.p. heeft daarover in maart twee boeiende lezingen gegeven.

Yvon Westhuis - u ziet haar op de foto - vertelde op 1 mei, na de eucharistieviering over de lekendominicanen. Zij is dat zelf ook, je kunt dat zien aan haar sjaal, in de Dominicaanse kleuren zwart en wit en met het Dominicaanse wapen, een zichtbaar teken van haar verbintenis aan de Orde van Dominicus.

## Vreemdelingen herbergen, de Lucaskerk

We denken dat het lot van vluchtelingen alle leden van de Lucasgemeenschap ter harte gaat. De Lucaskerk ziet elke zondag in de viering een, in haar gemeenschap opgenomen, maar illegaal hier verblijvend, Pakistaans echtpaar. Zij ziet ook elke vrijdag vluchtelingen die er een voedselpakket komen ophalen of helpen bij de distributie daarvan. Ook ziet ze elk kwartaal veertig vluchtelingen, rond haar tafels verzameld voor een door Lucas Cooking verzorgde maaltijd. Elke maandag wordt er met een busje huisraad her en der opgehaald en bij vluchtelingen afgeleverd.

Op 18 april vertelde Raja Deeb in de kerk aan een twintigtal bewogen mensen over zijn hulpprojecten met PAX in Syrië.

Barmhartigheid vraagt ook 'in beweging komen'. Het fysieke contact brengt een taalprobleem mee, waar menigeen geen raad mee weet. Slechts een enkeling zoekt op zondag contact met het gevluchte echtpaar; voor aanschuiven bij vluchtelingen, als die door Lucas Cooking op een heerlijke maaltijd vergast worden, ligt een hoge drempel.

Van wat Lucasmensen buiten-kerks voor vluchtelingen doen, horen we zo nu en dan: goederen beschikbaar stellen, bijdragen in collectes, status-hebbende burens zo mogelijk wat wegwijs maken in het Nederlandse regellabyrint.

Al zouden wij niet verder komen dan de vreemdeling in ons midden te accepteren, dan is dat toch al een mooie stap naar 'Vreemdelingen herbergen'; een opdracht die Jezus ons gaf. We gaan er mee verder. In de vredesweek doen we het vanuit het thema: 'Vrede Verbindt – Vluchtelingen Verbinden.'



## De Naakten kleden, Heilig Hartkerk



In de derde week van april hebben we een kledinginzameling gehouden in de gemeenschap, de wijk en in samenwerking met de drie basisscholen. In de scholen werden containers geplaatst voor de actie en pastor Duynstee en de contactpersoon kerk-school zijn de bovenbouwklassen van de scholen ingegaan en hebben verteld over de Werken van Barmhartigheid.

Daarnaast is er in de wijk samengewerkt met De Kleine Ambassade. Zij hebben bijgedragen aan de promotie van de inzamelingsactie en hebben op een van de inlevermomenten in de pastorie een gespreks-



ronde georganiseerd rond het recyclen van materialen. De vraag die centraal stond – komend van de Gemeente Schiedam – was: wat zou er in Schiedam moeten gebeuren om te zorgen dat vaker materialen op een zinvolle manier een tweede kans krijgen, zoals gebeurt bij deze kledinginzameling? De opbrengst was ruim honderd zakken. Op donderdag 28 april is de ingezamelde kleding naar het depot van de Kledingbank in Rotterdam-Delfshaven gegaan. Bij de Kledingbank kunnen mensen met een

verwijzing, bijvoorbeeld van Maatschappelijk Werk, twee keer per jaar een pasafpraak maken en op hun gemak kleding kiezen.

## Zieken bezoeken in de Andreas, Petrus en Pauluskerk

De Elisabethgroep van deelgemeenschap Andreas, Petrus en Paulus zorgt voor felicitatiekaarten voor 70-plussers en voor bezoek aan ouderen, zieken en parochianen, die dreigen te vereenzamen. Door de Elisabethgroep wordt een keer per maand een Eucharistieviering in het Geriatriesch centrum De Tweemaster georganiseerd. Ieder jaar worden er kerstkaarten gemaakt en worden de mensen uitgenodigd voor de nieuwjaarsviering in dit zorgcentrum.

Rond de naamdag van Elisabeth van Thüringen (17 november) wordt er een contactdag voor senioren vanaf 70 jaar en voor zieken, die nog enigszins mo-



biel zijn gehouden. Het leek de groep een aardig idee om in het kader van de We(r)ken van Barmhartigheid een extra mini-contactdag te organiseren. Die vond plaats op dinsdagmiddag 26 april. Het Rouw- en trouwkoor had extra gerepeteerd en pastor Egging was bereid in de Eucharistieviering voor te gaan. Er was een fotograaf georganiseerd, kosters en BHV-ers waren opgetrommeld en de cateringmede-

werkers hadden ervoor gezorgd dat koffie/theekopjes klaar stonden in de nartex. Er kwamen zo'n 45 zieken en ouderen. Bij de toegangsdeur tot de kerkruimte kregen zij een mooi liturgieboekje en van een dankbare parochiaan het speldje met het logo van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid.

Het thema van de viering en de overweging van pastor Egging was: 'Wie is mijn naaste? Wie moet ik helpen?', refererend aan het verhaal van de Barmhartige Samaritaan. Na de viering was er een gezellig samenzijn. De tafels waren met bloemen versierd, er was thee en koffie en heerlijke slagroomsoesjes. Om 16.00 uur ging iedereen tevreden en voldaan de deur uit. Dank aan allen, die betrokken waren bij de organisatie van deze middag.

## De doden begraven, Sint-Jacobuskerk

Vanuit de Jacobuskerk in Schiedam-Kethel hebben wij gesproken over de doden begraven. Met een kleine, mooie begraafplaats



aan de overkant van de Kerkweg is dit een bijzonder onderwerp. Eerst werd iets verteld over de geschiedenis van onze kerk, die teruggaat naar de Middeleeuwen.

Zo'n kleine tweehonderd jaar geleden – er was toen een schuilkerk op de plaats van het huidige ontmoetingscentrum De Werf – begon men met de aanleg van een katholieke begraafplaats. Dat bleek aantrekkelijk voor het begraven van alle katholieken, ook uit Schiedam en omstreken, want er was nog geen andere katholieke begraafplaats. Het leverde veel inkomsten op.

Uit de jongste geschiedenis dateert het verhaal van koster Mari van Veen.

Hij dolf de graven en assisteerde bij begrafenissen. Mari hing dan alvast het brandende wierookvat in het kippenhok, zodat bij het aansteken geen tijd verloren ging. U begrijpt die kippen waren op zo'n dag aardig van de leg.

Samen hebben we gekeken naar mooie foto's van ons kerkhof. Toen zijn we er naartoe gegaan. Iedereen kon een bloem leggen op een graf van een dierbare.

Het was een boeiende en verhelderende bijeenkomst.

## Liduinafeest in het teken van barmhartigheid

# Zeven vaandels met de zeven Werken

Op de zonnige middag van de eerste mei trok een lange stoet door de straten van Schiedam. Met, naast de reliekschrijn en de vaandels van Liduina, een zevental vaandels met het woord 'Barmhartigheid'. De Liduinaprocessie was het sluitstuk van twee themaweken in parochie De Goede Herder, onder het motto 'We(r)ken van Barmhartigheid'.

**N**a de eerste Liduinaprocessie, bij het jubileumfeest van de basiliek vorig jaar juni, is besloten jaarlijks deze processie te herhalen. Om meer kans te hebben op goed weer is daarom het Liduinafeest verschoven naar de zesde zondag van Pasen (de zondag voor Hemelvaartsdag). Twee weken ervoor, op Goede Herder-zondag, viert onze parochie het patroonsfeest. Zo ontstond tussen beide feesten ruimte voor twee weken, waarin elke deelgemeenschap van parochie De Goede Herder bijzonder aandacht besteedde aan één van de werken van (lichamelijke) barmhartigheid.

### Heilige deur

Daarmee kwam het Liduinafeest in het teken te staan van de barmhartigheid. Dat paste goed, omdat in het heilig jaar van de barmhartigheid de Liduinabasiliek de heilige deur geopend heeft voor pelgrims. Dat was goed te merken in de feestelijke eucharistieviering waarmee de dag geopend werd. Naast kerkgangers die vaker op zondag in de basiliek komen, waren er verscheidene gasten

vanuit andere parochies, waaronder enkele religieuzen. Beide koren van de basiliek zongen de sterren van de hemel en Liduina was stemmig in de bloemen gezet.

In zijn homilie verbond de bisschop, mgr. Van den Hende, het voorbeeld van de heilige Liduina met de barmhartigheid, die haar leven zo zeer kenmerkte. In het licht van Pasen sprak hij over de barmhartigheid die je niet alleen moet doen, maar die wij ook van Christus mogen ontvangen. Barmhartigheid begint niet met het doen, maar op het moment dat wij onze harten openen voor de ander.

### Weer thuis

Na een koffiepauze in parochiezaal De Wilgenburg begon de processie met een gebedsdienst in de basiliek. Vanuit elke kerk van onze parochie werd de inzet voor een Werk van Barmhartigheid verteld en in beeld gebracht. Ondertussen klonken coupletten van het lied 'De werken van barmhartigheid', dat ook in de processie weer geklonken heeft.

En toen was het zover. De processie werd opgesteld op het Stadsferf. Met de reliekschrijn, vaandels van Liduina en van onder andere de gilde van het Heilig Hout (Dordrecht) en het gilde van Maria van Jesse (Delft). En met zeven vaandels van de Werken van Barmhartigheid, gedragen door betrokkenen van alle zeven kerken van de parochie. Eerst was het nog een bescheiden stoet, maar al gauw groeide die aan. De tocht ging prima samen met wat er verder op deze 'koopzondag' in de stad te doen was.

Een hoogtepunt was de gebedsdienst, halverwege de processie, in de Grote Kerk: de kerk uit het leven van Liduina, waar zij ook begraven is. Het was een



oecumenische gebedsdienst, waarin dominee Willem van der Vegt mee voorging en waaraan ook gemeenteleden van de wijkgemeente Schiedamcentrum deelnamen. Achter het liturgisch centrum stond de reliekschrijn opgesteld, met de vaandeldragers, de acolieten en de broederschap van Sint Liduina. Even was Liduina weer thuis in 'haar' oude kerk.

### Samen gedaan

Terug in de Liduinabasiliek hebben we nog één keer het lied van de Werken van Barmhartigheid gezongen, afwisselend mannen en vrouwen. Achter het priesterkoor stonden weer de vaandeldragers, met op de vaandels de werken van Barmhartigheid verbeeld. Na afloop was er een levendige ontmoeting in De Wilgenburg. De dag werd traditioneel afgesloten met de Vespers en het Lof, gezongen door de broederschap van Sint Liduina en de koren In Honorem Dei en Jubilatio. Hoewel het gezelschap nu iets was ingekrompen, was er nog steeds een behoorlijke groep bijeen rond Liduina en rond het Sacrament van de Eucharistie.

Moe maar tevreden en voldaan gingen de vele vrijwilligers, die deze feestdag mogelijk hebben gemaakt, na afloop naar huis. Het is gelukt om als kerk naar buiten te treden met de nog steeds actuele boodschap van barmhartigheid, met het voorbeeld van Liduina, vertaald naar onze tijd. En wij hebben het samen gedaan, met mensen van de basiliek en van alle andere deelgemeenschappen van parochie De Goede Herder.

Loopt u volgend jaar (weer) mee met de Liduinaprocessie? 🙏

door **Pastor Henri Egging**  
fotografie **Roger Pluijm**





## Gevangenen bezoeken, Pax Christikerk

Het werk van barmhartigheid gevangenen bezoeken is niet iets wat je zomaar even kan doen.

Vlaardingen is kerk met stip dit houdt in dat wij een kerk zijn die samen met de Lucas-kerk ex-gedetineerden opvangt. Jos van Rutten en Bea Smulders zijn de parochianen, die Frank Kazenbroot helpen bij de vieringen in de Schie. Wij hebben ze gevraagd wat wij als parochie zouden kunnen doen voor de gevangenen. De gedetineerden hebben kleding nodig.

Vaak is het enige wat ze hebben de kleding, die ze aan hadden bij hun arrestatie. Daarom hebben wij vanaf 17 april tot 1 mei kleding ingezameld voor de gevangenen. Maar dit is niet het enige wat we doen. De komende weken staan nog een aantal activiteiten op het programma. Een daarvan is

“heel de Pax bakt”. Een aantal vrijwilligers gaat taarten bakken voor de mensen in de Schie. Ook gaan we kaarten schrijven met een groet als bemoediging. Met deze werken van barmhartigheid laten wij als parochie zien dat we mensen die in de problemen zitten niet laten vallen, maar dat wij hen ook vasthouden en een nieuwe kans geven.

### Een klein feest van Liduina op haar 'eigen' dag

Op zondag 1 mei hebben wij het Liduinafeest gevierd in Schiedam. Op dinsdag 14 juni, de dag dat haar relieken terugkeerden naar Schiedam, staat de feestdag van Liduina op de heiligenkalender. Daarom wil de broederschap van Sint Liduina die avond om 19.30 uur in de Liduinabasiliek de Vespers bidden. Aansluitend is er om 20.00 uur een gespreksavond met een inleiding van mgr. P. Vismans over ‘Liduina en haar basiliek’ en van rector Henri Egging over ‘Liduina en de barmhartigheid’. U bent van harte welkom.



## God incognito

**De ene** Wat jij deed vond ik klasse, dat mag je best weten.  
Ik wil je nog bedanken voor toen  
Toen jij mij zo hielp, dat zal ik nooit vergeten  
Dat je dat voor mij wilde doen.

**De ander** Volgens mij heb ik jou nooit eerder gezien  
Maar vertel verder, dan weet ik het weer misschien.

**De ene** Dat weet je toch nog wel, dat je dat brood hebt weggegeven?  
Ik zat in de problemen en had geen cent  
Met jouw broodje was ik weer terug in het leven.  
Dat je dat zomaar vergeten bent.

**De ander** Ja, ik heb wel eens een broodje weggegeven  
Aan Anna, die had problemen en had geen cent.  
Met dat broodje kon zij weer verder in het leven.  
Zoiets doe je gewoon als je er toch bent.  
Alleen heb ik jou volgens mij nooit eerder gezien  
Maar vertel verder, dan weet ik het weer misschien.

**Die ene** Je weet toch wel dat ik je jasje zolang mocht dragen?  
Het regende hard en ik was vreselijk nat  
Daar stond ik zielig mijzelf te beklagen.  
Ik kreeg je jas, jij kwam op tijd op mijn pad.

**De ander** Ja, die man mocht mijn jas zolang wel dragen  
Dat was Jos, en hij had niets om het lijf.  
Hij durfde er zelf niet om te vragen  
Maar ik heb thuis kleren zat, waarmee ik warm blijf.  
Alleen, jou heb ik volgens mij nooit eerder gezien  
Maar vertel verder, dan weet ik het weer misschien.

**De ene** Je weet toch wel, ik zat muurvast in de bajes  
Jij kwam me bezoeken, ik zat daar aan de grond.  
Ik moest zitten, niemand zag mij zitten, ik was gajes.  
Toen kwam jij, waardoor ik weer houvast vond.

**De ander** Ja, ik wist niet wat Henk had uitgevroten  
Toen ik hem opzocht in de lik. Het ging mij ook niet aan.

Maar als je daar maanden eenzaam zit opgesloten  
Word je steeds allener en da's niks gedaan.  
Alleen, jou heb ik daar volgens mij niet gezien  
Maar vertel verder, dan weet ik het weer misschien.

**Die ene** Goed dan, wat jij deed voor Anna, Jos of Henk  
Dat deed je evengoed en evenveel voor mij.  
Men vindt mij wel hoger dan die drie, maar dat ben ik niet  
Ik ben een en dezelfde, ik ben hetzelfde als zij.  
Ik wil het jou wel zeggen maar vertel het niet door  
Ik ben namelijk God, vermomd als Anna, Jos of Henk  
Mensen zoals jij, zijn mensen bij wie ik graag hoor.  
Jij bent voor mij een Godsgeschenk.

(Mattheüs 25).

**Karel Eykman**

Uit: *Met open ogen, honderd bijbelse gedichten.*



# Het regende lintjes in de parochie!

Een Koninklijke onderscheiding is in ons land een symbolische erkenning voor persoonlijke, bijzondere verdiensten voor de samenleving. Vele Nederlanders zijn dit jaar weer verrast met zo'n lintje. Hieronder een overzicht van nieuwe lintjesdragers in de Goede Herderparochie.



**Mevrouw Toni Keijzer-van Wissen**, Maassluis heeft zich gedurende een lange periode verdienstelijk gemaakt voor het maatschappelijke leven in Maassluis en omgeving. Ze is sinds 1961 als dwarsfluitspeler actief lid van de muziekvereniging St. Caecilia in Schipluiden. Ook is zij betrokken bij de werving van inkomsten voor deze vereniging. Toni is sinds 1981 lid van de Maassluise Amnesty-groep, waarvan zij in 1995 voorzitter werd. Zij zet zich in voor de schrijf-avonden- en middagen, organiseert de jaarlijkse collecte, werkt mee aan de organisatie van gedenkdagen en onderhoudt contacten met organisaties in en buiten Maassluis. Sinds 2003 heeft Toni een goede samenwerking opgebouwd tussen Amnesty International en Vluchtelingenwerk Maasdelta Maassluis.

Toni was van 2002 tot 2013 lid van de Parochiële Caritas Instelling (PCI) van de Rooms-katholieke parochie van Maassluis. Zij beheerde het secretariaat en schreef onder meer het beleidsplan. Bovendien vervulde ze een actieve rol bij de begeleiding van de mensen die wel een steun in de rug konden gebruiken. Bij hoogtij-dagen zorgde zij voor de inzameling en bezorging van goed gevulde boodschappentassen.

Vanuit de PCI zorgde Toni voor de actieve ondersteuning van de Stichting Onder Een Dak, Vluchtelingenwerk, de Voedselbank en andere organisaties die zich inzetten voor ontheemden in Maassluis. Toni is sinds 2005 collectant voor het Koningin Wilhelmina Fonds en mantelzorger voor twee alleenstaande dames. Daarom heeft het de Koning behaagd Toni te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.



**Mevrouw Marianne Paalvast-Smeele**, Maassluis, is een bevlogen en bewogen vrouw, die weet van aanpakken, dat heeft zij van huis uit meegekregen. Zij trouwde met Cock Paalvast, kreeg drie dochters en is een heel actieve oma voor haar acht kleinkinderen. Helpen op school en in de kerk vond zij vanzelfsprekend. Zij besteedt bijna dagelijks tijd en aandacht aan kwetsbare mensen in haar omgeving. Zij vindt altijd de juiste woorden om iemand tot steun te zijn en gaat daarbij moeilijke situaties niet uit de weg. Vanuit de Zonnebloem bezoekt zij al vele jaren ouderen. Tevens is zij vrijwilliger bij de Oproepcentrale. Hier ondersteunt zij vooral echtparen van wie een van beide (soms jong) de-menterend is.

In de deelgemeenschap is zij actief als voorzitter van de pastoraatsgroep. Deze groep heeft als taak oren en ogen te zijn voor de pastores en hen zoveel mogelijk te ondersteunen in hun pastorale taken. Marianne doet zoveel als mogelijk is voor het welzijn van de parochianen. Zij ziet naar de mensen om en polst hun behoeften op zowel pastoraal, diaconaal, liturgisch als catechetisch gebied. Liturgie ligt Marianne na aan het hart. Zij begon al in 1998 te zingen in het Rouwen Trouwkoor. In de loop van de jaren werkte zij mee aan het samenstellen van familievieringen, was zij lid van de liturgiecommissie en zat zij in de stuurgroep voor Liturgie. Van de avondwakegroep was zij coördinator. Sinds 2002 is zij lector en gebedsleider. Zij gaat voor in de zondagsviering als er geen priester beschikbaar is. Ook tijdens avondwakes en uitvaarten is zij vaak de voorganger. Marianne is lid van de Platform van Kerken om samenwerking en gemeenschappelijke activiteiten te bevorderen, om elkaar zo dicht mogelijk te naderen.

Ria Sosef heeft de aanvraag vanuit de kerk verzorgd. Marianne was totaal verrast en overrompeld. Zij had niets in de gaten. In eerste instantie vond zij het te vroeg voor een lintje. Maar haar dochters zijn van mening, dat je moeten vieren wat er te vieren valt. Na de kerk hadden ze een high tea georganiseerd als ver-

rassing. Het was een mooie dag en een schitterend gebaar van waardering!



**Mevrouw Veronica Poppelier-Driesen**

Maassluis, is sinds 1990 vrijwilligster bij de Nationale Vereniging De Zonnebloem. Zij bezoekt gemiddeld één dag per week zieken, gehandicapten en hulpbehoevende ouderen. Verder was zij gedurende enige jaren bestuurslid van de Zonnebloem, afdeling Maassluis.

Van 1997 tot 2012 was Veronica actief voor het Katholiek Sociaal Cultureel Centrum Rijn en Binnenvaart. Ze organiseerde vakantie-reizen en dagtochten voor de oud-opvarenden van de Rijn en Binnenvaart.

Van 2002 tot 2014 was Veronica gastvrouw bij het Vlietland Ziekenhuis. Zij heeft zich vooral ingezet voor de patiënten op de verpleegafdelingen Interne Geneeskunde, Longgeneeskunde en Gynaecologie. Ze zorgde ervoor dat de patiëntenkamers er gezellig en verzorgd uit zagen en was de patiënten behulpzaam bij de zorg voor de inwendige mens.

Veronica is sinds 2010 vrijwilligster bij het Geriatriesch Centrum DrieMaasHave. Samen met andere vrijwilligsters brengt zij de bewoners naar de zangochtenden op de woensdagmorgen. Op maandag zingt ze met andere vrijwilligsters in de huiskamers voor de dementerende ouderen.



**De Heer Ad Sosef**, Maassluis, is een zeer maatschappelijk betrokken man. Van betekenis zijn, klaar

staan voor anderen, dat is hem met de papelepel ingegeven. Bemiddelen bij conflicten, organiseren en coördineren, daar heeft hij zich in ontwikkeld. Eerlijkheid en integriteit staan daarbij hoog in zijn vaandel.

Sinds 1976 bekleedde hij een groot aantal functies in de Maassluise parochie. Zo was hij lid en voorzitter van het dames- en heren-koor. Hij was koster, inclusief bloemverzorging. Hij was lid van de stuurgroep liturgie en van de Parochie Advies Raad. Verder leider van de Commissie bijzondere aangelegenheden.

Daarnaast coördinator ICT, coördinator van de 'verhuizingen' van Koningshof naar het centrum en daarna naar de nieuwe kerk. Lid van de werkgroep Bijzondere Noden. Ad Interim bij het proces naar een zelfsturende en zelfwerkzame parochiegemeenschap. Financieel Beheerder binnen de Commissie Beheer. Actief in de Commissie Fondsenwerving en Actie Kerkbalans (AKB) en consulent voor de AKB in diverse kerkgemeenschappen in het bisdom.

Tevens heeft Ad zich op maatschappelijk gebied verdienstelijk gemaakt. Hij was bijvoorbeeld penningmeester bij de Rotary, en voorzitter van de Ondernemers Federatie Maassluis (OFM). Bij de activiteiten van Ad staat het verbinden, het komen tot begrip voor elkaar en het komen tot samenwerking voorop. Ad is daar enthousiasmerend en stimulerend in.



**De Heer Paul van Mansum**, Schiedam is geen parochiaan, maar oecumenisch altijd zeer actief, en dus bekend in de parochie. Sinds de oprichting is de hij betrokken bij Inloophuis

De Wissel aan het Broersveld. Hij heeft diverse functies op kerkelijk vlak bekleed: hij was voorzitter van de Raad van Kerken Schiedam, diaken en voorzitter van de kerkenraad van het Laurenspastoraat van de Laurenskerk in Rotterdam, werkgroep-lid van de PKN en bestuurslid van het Platform Levensbeschouwelijke en Religieuze Organisaties Rotterdam. Hij is medeoprichter en voorzitter van de Stichting Vrienden op Aarde te Brielle en lid van de Raad van Participanten van Laurens en Woon Compas. Daarnaast is hij adviseur van de geestelijke verzorging van het Vlietlandziekenhuis.



**De Heer Aad van der Horst**

Vlaardingen kreeg op 22 april een onderscheiding. Burgemeester Bert Blase reikte deze uit tijdens een internationaal symposium in het Wereldmuseum in Rotterdam. Het symposium was georganiseerd ter gelegenheid van het afscheid van de heer Van der Horst als statutair directeur BAM Infraconsult.

Aad van der Horst heeft ondermeer een belangrijke bijdrage geleverd aan de veiligheid van de Nederlandse infrastructuur en de uitvoeringstechniek van infrastructurele projecten. Als ingenieur en hoogleraar heeft hij maatschappelijke en academische waarden met elkaar weten te verbinden.

Jarenlang heeft hij zich voor de samenleving ingespannen en anderen gestimuleerd. Hij is benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau. 🇳🇱

Stolpersteine ingemetseld in Schiedam

# Namen noemen

Een Joods gezegde luidt: 'Een mens is pas vergeten, wanneer zijn naam vergeten is'. Met dit in het achterhoofd startte de Duitse kunstenaar Gunter Demnig begin jaren negentig zijn project Stolpersteine. Dit voorjaar werden negentien stenen geplaatst in Schiedam. Parochianen waren erbij.

door Monique den Ouden, Anneke Winkel en Kees Koeleman

**S**tolpersteine zijn herdenkingsstenen voor slachtoffers van het Nazi-regime ingemetseld in het trottoir vóór de woonhuizen van diezelfde slachtoffers. Inmiddels zijn er meer dan 57 duizend geplaatst in twintig landen van Europa. In Schiedam vond op 24 februari jongstleden de derde steenlegging plaats. Negentien 'struikelstenen' werden er die middag ingemetseld. Negentien namen stonden die dag centraal.

## Dienstmeisje

's Morgens vond een herdenkingsceremonie voor nabestaanden plaats. Daarin stond het noemen van de namen centraal. 's Middags gingen we langs

de adressen waar de stenen werden geplaatst. Opnieuw werden de namen genoemd, gedichten voorgedragen en herinneringen opgehaald.

## *Mensen die vroeger hier hun thuis hadden*

Het was heel bijzonder om te luisteren naar het vroegere dienstmeisje van de familie Katan, die aan de Lange Haven woonde. Deze dame, inmiddels zesennegentig jaar oud, herinnerde zich het gezin als de dag van gisteren. De tosti's die mevrouw voor haar maakte en het verbod voor christenen om te werken voor Joodse families. Het weerhield haar er niet van om het gezin regelma-

tig stiekem op te zoeken. Tot die ene fatale dag.

Sinds een half jaar ben ik betrokken bij 'Stichting Stolpersteine Schiedam'. Ik ben verantwoordelijk voor de educatie. Samen met mensen uit het veld ontwikkel ik projecten voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Het is namelijk van groot belang om in onze huidige tijd kinderen te laten inzien dat groepen binnen onze samenleving nimmer mogen worden buitengesloten. Stichting Stolpersteine Schiedam ziet het als haar taak om hier actief mee aan de slag te gaan. Ik draag graag mijn steentje bij!

## Adopteren

In de gespreksgroep van een groepje



bewoners van verzorgingshuis Drie-en-Huysen (Vlaardingen) is vorig jaar mei gesproken over het herdenken van de tweede Wereldoorlog en het vieren van onze vrijheid. De Stichting Stolpersteine Schiedam kwam hierbij ook aan bod. De bewoners werden enthousiast om een avond te organiseren en geld in te zamelen om een aantal 'struikelstenen' te kunnen adopteren. Mede door de lezing over het leven van een bestuurslid van de stichting werd dit een mooie en succesvolle avond.

Op 23 februari mochten we dan ook aanwezig zijn bij de herdenkingsceremonie en het plaatsen van de stenen ter herinnering aan de familie Hijmans. Het project van de bewoners werd zo op een heel bijzondere en indrukwekkende manier afgesloten. Bij het leggen van deze drie stenen werd het volgende gedicht voorgelezen:

*Ik vroeg:*

*"Wat moet ik doen?"*

*Een fluistering bereikte mijn oor*

*"Wees een brug die de ene oever met de ander verbindt*

*Zodat zij over de wilde stroom wordt gedragen"*

Anneke Winkel

## Drie namen

Dankzij de tip van een parochiaan sta ik op woensdagmiddag 24 februari aan de Rotterdamsedijk voor huisnummer 160. Het is prachtig weer, de zon schijnt volop. Auto's en trams rijden af en aan. Op het fietspad maant een agent de fietsers tot voorzichtigheid. De stoep is te klein voor de hier verzamelde groep mensen. De meeste van hen ken ik niet. Ik zie ook parochianen. Behalve bij De Goede Herder blijken zij ook betrokken bij de plaatsing van de

## *Bewoners verzamelen geld om 'struikelstenen' te adopteren*

Stolpersteine. Drie namen worden genoemd, mensen die vroeger hier hun thuis hadden. Op brute wijze werden ze afgevoerd en vonden de dood in Auschwitz. Godeklaagd... Voor de meeste van de huidige bewoners van dit stukje Rotterdamsedijk zullen het onbekenden zijn, zoals ook voor mij. Maar wat is het goed hun namen te horen en geschreven te zien in de steentjes. Mooi dat ik er getuige van mocht zijn. 🙏

## Kaddisj

Hoeveel namen mag je noemen  
Hoeveel namen moet je noemen  
Hoeveel namen kun je noemen

Hoeveel namen moet je noemen  
Stemmen die willen spreken  
Gezichten die tot leven willen komen

Al zo vele jaren  
met mij meegedragen  
in mij verborgen

De angst niet alle namen  
te noemen  
te kennen  
op te roepen

De pijn  
geen van de gezichten  
te kennen

Het verdriet  
alleen  
de namen  
te kennen

Hoeveel namen kun je noemen  
door je tranen heen?

De zon breekt door de wolken  
en verlicht de namen  
op mijn steen

Ellen van der Spiegel-Cohen



Meer informatie op: [www.stolpersteineschiedam.nl](http://www.stolpersteineschiedam.nl)



magazine van parochie **de goede herder**

# Parochie en provincie SVD

door **Kees Koeleman**, coördinator pastoraal team

Op 5 maart 2014 is pater Avin Kunnekkadan svd samen met pastor Henri Egging geïnstalleerd als lid van het pastoraal team van de parochie De Goede Herder. Inmiddels zijn al weer ruim twee jaar verstreken, jaren waarin Avin zijn werk als parochiepastor combineerde met zijn werk voor het studentenpastoraat in Delft en Den Haag. Beide werkzaamheden wisselden elkaar steeds van dag tot dag af.

## Verandering

Sinds 1 januari 2016 is gekozen voor een afwisseling van week tot week. Aan het oude werkritme kleefden namelijk twee nadelen. Ten eerste was het moeilijk voor Avin om zijn uitspraak te verbeteren als hij steeds moest wisselen tussen de Engelse en de Nederlandse taal. Voor zijn taalontwikkeling is het beter dat hij meerdere dagen achtereen Nederlands spreekt. Daarnaast kon hij ook niet altijd bij de vergaderingen zijn die hij eigenlijk zou moeten meemaken, bijvoorbeeld als contactpastor van de pastoraatsgroep in Maassluis. Reden voor het pastoraal team

om eind 2015 – na positief advies van het parochiebestuur - akkoord te gaan met het voorstel van Avin om tot andere werktijden over te gaan.

Daar is nog iets bijgekomen.

Velen weten dat Avin inmiddels is gekozen tot provinciaal overste van de paters van het Goddelijk Woord (SVD) in Nederland en België. Op 4 mei heeft de installatie plaatsgevonden. Gevolg hiervan is dat hij zijn werkzaamheden voor het studentenpastoraat gaat afronden. Zodoende komt er tijd vrij voor een goede afwisseling van parochiepastoraat en werk voor het provinciaal. Deze afwisseling ziet er als volgt uit.

In de weken die voorafgaan aan de tweede en de vierde zondag van de maand concentreert Avin zich volledig op zijn werk voor parochie de Goede Herder. Hetzelfde geldt voor de week die voorafgaat aan de eventuele vijfde zondag van een maand, met dien verstande dat hij deze week om en om beschikbaar is voor de parochie en voor het provinciaal. In schema gezet ziet dit er – rekening houdend met Avins geplande vakantie - als volgt uit:

Juni 2016	Juli 2016	Augustus 2016	September 2016
6-12 juni	4-10 juli	8-14 augustus	19-25 september
20-26 juni	18-24 juli	22-28 augustus	
	25-31 juli		

Oktober 2016	November 2016	December 2016	
3-9 oktober	7-13 november	5-11 december	
17-23 oktober	21-27 november	19-25 december	

## Werktijden provinciaal

In de weken die voorafgaan aan de eerste en de derde zondag van de maand concentreert Avin zich volledig op zijn werk voor het provinciaal. Voor de week die voorafgaat aan de vijfde zondag: zie hierboven.

## Consequenties

Deze verandering in werktijden heeft de nodige consequenties. Vergaderingen van het pastoraal team kunnen

alleen maar gepland worden in weken dat Avin werkzaam is voor parochie De Goede Herder. Hetzelfde geldt voor vergaderingen van de pastoraatsgroep in Maassluis, voorbereiding van vieringen, Avins aandeel in het aanbod geloofsverdieping enzovoort. Van harte hopen wij dat iedereen hier rekening mee zal houden. Het zal niet alleen zijn taalontwikkeling ten goede komen, maar ook zijn betrokkenheid bij parochie De Goede Herder en het provinciaal van de SVD. 🙏

# Contacten school en kerk

## Taalklas Sint-Jan school

Pastor Charles Duynstee en ondergetekende hebben al een aantal jaren goede contacten met R.K. basisschool Sint Jan in Schiedam. Deze school is, ondersteund door subsidie vanuit de gemeente, onlangs



gestart met een taalklas voor anderstalige ouders. Wij werden uitgenodigd om bij zo'n taalles aanwezig te zijn. Toen we de klas binnenkwamen, was de les, onder leiding van onderwijsassistente

Sandra Verhoeckx, al begonnen. Een twaalftal ouders van verschillende nationaliteiten was op dat moment bezig met het zich eigen maken van de getallen. Zo vanzelfsprekend als die voor ons Nederlanders zijn, zo lastig is dat voor anderstaligen: je zegt vijfennegtig, maar je schrijft: negen – vijf!

Hierna werd een woordenschat- en uitspraak oefening gedaan met behulp van een aantal dobbelstenen met

afbeeldingen. Pastor Duynstee en ik deden beiden met een groepje mee. Allerlei lastige woorden kwamen voorbij, die aanleiding gaven tot nadere uitleg en kleine gesprekjes. Ook tijdens de koffiepauze was er ruimte voor een praatje, en voor kennismaking met de deelnemers.

De contacten met scholen rusten op drie pijlers: goed nabuurschap, gastvrijheid en samenwerking. Goed nabuurschap betekent onder meer dat je geïnteresseerd bent in je burens, in wat hen bezighoudt en beweegt. Hier hebben we gezien dat deze burens zich enorm inzetten om zich dat lastige Nederlands eigen te maken, en dit dat vanuit de school op zeer professionele wijze vorm krijgt. Of en op welke wijze er een vervolg aan dit contact gegeven gaat worden, gaan we nog bekijken. Misschien kunnen wij gastvrij zijn (een keer een les in de kerk?), misschien ook kan er sprake zijn van samenwerking (een vrijwilliger vanuit de kerk die de taalklas ondersteunt?). Ideeën genoeg, maar voorlopig zijn we al heel blij met dit mooie eerste contact.

**Gerarda Havermans-van Mourik,**

contactpersoon school-kerk Liduinabasiliek

## Schoolviering in de Goede week

Op Witte Donderdag zijn alle kinderen van de Kardinaal Alfrinkschool (KAS) en ook van peuterspeelzaal Tik Tak, naar onze kerk gekomen voor een Paasviering. Alles was goed voorbereid. We begonnen met een welkomstwoord door pastor Avin en daarna luisterden we naar het verhaal van Witte Donderdag en zongen het lied 'Lang leve Jezus'. De oudere kinderen lazen de teksten. Na het verhaal van Goede Vrijdag werd 'Is



dit het einde' gezongen. Daarna volgde gelukkig ook het verhaal van Pasen en werd 'Weet je dat de lente komt' gezongen, zodat alle kinderen, na de zegen door pastor Avin, weer met een goed gevoel naar school gingen. Ze hadden nog een flinke wandeltocht (zo'n 3 kilometer) voor de boeg. De bolderkar met de kleintjes ging voorop! Het was geweldig dat ze kwamen om dit Hoogfeest van Pasen bij ons in de kerk te vieren!

**Marianne Paalvast**

Tineke Baartmans, jarenlang actief bij uitvaarten

# “Het doet veel met me”

Ruim zesentwintig jaar was Tineke Baartmans-Spaans vrijwilligster bij uitvaarten. Aanvankelijk deed ze alleen avondwakes, later ook gebedsdiensten. Ze gaat er nu mee stoppen. Hoe heeft ze dit bijzondere werk ervaren?

“**H**et begon in 1989 met de avondwakes. Zo'n dertig jaar geleden gebeurde het nog regelmatig, dat er aan de vooravond van de uitvaart een avondwake was. In de Jacobus-Martinusparochie waren er twaalf vrijwilligers die voor gingen in deze dien-

leiders bij uitvaarten. Sinds 2000 doe ik dit regelmatig, ongeveer zes keer per jaar, om en om met Cobie Blok.”

## Klankbord

“Ik kom zelf niet uit Kethel, maar mijn man, Frans Baartmans, kwam uit een echte Kethelse familie. Zo ken ik hier veel mensen en ben helemaal verbonden met Kethel. Het is bijzonder om uitvaarten te mogen doen. Ik heb wel cursussen gevolgd, maar geen theologie gestudeerd.

De paters Dirk Kool en Jan Jetze Bol hebben me op het spoor gezet van allerlei materiaal, maar je moet het toch steeds weer doen. Het vraagt een

hebben dan geen band meer met de kerk, maar willen graag in de geest van hun moeder of vader een dienst met een absoute en voorbeden. De familie is doorgaans heel dankbaar.

Als ik thuis kom van een uitvaart ga ik altijd wat doen, in de tuin of ik fiets het van me af. Bepaalde uitvaarten doen veel met me, maar ik sleep het niet met me mee. Je leert ook je eigen verdriet wat te relativiseren. Iedereen heeft op zijn tijd verdriet, moet dierbaren loslaten.”

## Levensverhalen

“De binnenkomst in de kerk raakt me altijd weer. Vooral als de kinderen de kist binnen brengen. Je hoort dikwijls bijzondere levensverhalen, met een lach en een traan. En als de mensen de communie ontvangen, hoe onwennig soms ook, maar ze zijn allemaal zo betrokken.

Pas werd er bij het uitgaan van de kerk ‘U zij de glorie’ gezongen, een bijzonder moment.

Maar bij gewone zondagsvieringen kan ik ook ontroerd raken. Als het zo stil is bij de voorbeden bijvoorbeeld.”

En nu gaat ze ophouden met deze mooie taak. “Ik ben 74 geworden. Ik heb nog een tuin en familie die een beroep op me doet. Voorlopig blijf ik met plezier in en rond de Jacobus actief met wat vrijwilligerswerk, en hoop dat dit op den duur overgenomen wordt door weer jongere parochianen. De ouderensoos blijf ik ook doen en ik ben als vrijwilliger actief in Frankeland en de DrieMaasStede. Maar soms moet je een streep zetten en daarmee niet wachten tot het minder goed gaat allemaal.”

Lidwien Meijer



sten. We deden het in koppels van twee, waarbij een van beiden steeds het voortouw had. Er vielen in de loop van de tijd mensen af, en uiteindelijk bleven Jan Ruijs en ik over.

Ik weet nog goed dat ik mijn eerste uitvaart deed. Pater Kees Veltman had een vrij weekend; er was niemand beschikbaar voor de uitvaart. Ik ben toen echt voor de leeuwen gegooid, maar het ging goed. Het aantal avondwakes liep sterk terug en de Martinuskerk ging dicht. Toen werden Cobie Blok en ik gebeds-

bijzondere concentratie. Elk mens is uniek, iedereen is anders, dus elke uitvaart is ook weer anders. Ik trek geen laatje met teksten open en het is klaar. En dat je er dan elke keer weer de kracht voor krijgt..

Je bent een klankbord voor de nabestaanden, je krijgt vertrouwen van hen en dat geeft zoveel voldoening. De onderlinge sfeer in zo'n familie is ook bijzonder om mee te maken. Het is echt een rijkdom om dat te ervaren. Vaak gaat het om een gebedsdienst op de Beukenhof. De nabestaanden





# Eerste Communieviering in Maassluis, op 17 april

## Roos

Ik droeg mooie kleren. Mijn opa en oma waren er ook. Ik kende veel mensen in de kerk. Er waren ook kinderen van mijn school die hun Eerste communie deden. Ik zong zelfs liedjes mee van het kinderkoor, want ik had twee keer geoefend, dus wist ik ze al. Ik vind de liedjes ook leuk, als je ze kent is het leuker, want je kan dan ook weer nieuwe dingen leren met zingen.

Ik mocht ook mijn doopkaars zelf aansteken. Ik mocht ook een klein gedichtje voorlezen, samen met Matthijs. Dat was spannend. Aan het einde ging iedereen ons feliciteren, daar werd ik moe van, maar ik vond het wel erg leuk dat jullie ons gingen feliciteren. We gingen daarna naar huis en daar was koffie met taart. En om het feest mooi af te sluiten gingen we naar het pannenkoekenrestaurant.

## Thijs

Op zondag 17 april heb ik met elf andere kinderen mijn communie gedaan.

Ik vond het heel fijn dat het zo druk was in de kerk en ook het zingen in de kerk vond ik leuk.

Ik vond het ook wel spannend dat er zoveel mensen luisterden terwijl ik mijn stukje voorlas, dat iedereen dan naar je kijkt en dat het wel goed moet gaan.

We hebben met z'n allen een hele gezellige tijd gehad, tijdens de communieviering maar ook met alle keren oefenen. Ik vind Suzan en Emily echt aardig.

Het was leuk dat iedereen mooi was aangekleed en ik vond het grappig dat iedereen mij kwam feliciteren toen het was afgelopen. Het waren wel heel veel handjes die ik moest geven!

Daarna was het thuis ook nog gezellig en heb ik een hoop cadeautjes gekregen, dat was natuurlijk ook erg leuk!



*Ik heb een klein  
gedichtje voorgelezen,  
samen met Matthijs.  
Dat was spannend*

*Lees verder >*



## Paasmandjeszegening

Op Paaszaterdag werden in de Basiliek weer paasmandjes gezegend, volgens Poolse traditie. Er deden naar schatting zo'n tweehonderd mensen aan mee. De kerk was vol en de sfeer was prima. Onze vrijwilligster Asia Schoel heette de aanwezigen welkom in het Pools. Pastor Henri Egging sprak de zegen uit. Het was een bijzonder inspirerende manier om in de paasfeer te komen!

Gerarda Havermans



## Vijf jongvolwassenen gedoopt en gevormd



Op zondag 19 april hebben vijf jongvolwassenen uit de parochie hun geloof bevestigd in de Liduinabasiliek. In de afgelopen maanden zijn zij intensief voorbereid onder begeleiding van de Werkgroep Catechumenaat, bestaande uit Margareth van der Nol en Henny Schot.

Drie mensen, Enitza Suart-Hart, Rus-hainey Wijman en Steve Ediagbonya, werden in de kerk opgenomen door de sacramenten van het doopsel en het vormsel. Ook ontvingen zij de eerste heilige communie. Twee jonge vrouwen, Liwia Strack van Schijndel en Tishauna Richardson ontvingen het sacrament van het vormsel. Wij wensen de dopelingen en vormelingen en hun familie van harte veel geluk. En wij hopen dat zij nog meer thuis mogen raken in de kerk-

gemeenschappen in hun woonplaatsen Schiedam, Vlaardingen en Maassluis.

Een van hen, vertelt hieronder hoe zij tot deze keuze kwam.

### Gevormd worden

Met een Poolse moeder en een Nederlandse vader met een katholieke achtergrond, ben ik vanuit de katholieke traditie opgevoed. De katholieke tradities hadden een belangrijke plek in ons gezin. Ik ben gedoopt, ik heb mijn Eerste Heilige Communie gedaan en het Vormsel was dus de volgende logische stap. Door omstandigheden is het er nooit van gekomen.

Nu, tien jaar later, op mijn 22e, heb ik toch de keuze gemaakt om me in het katholieke geloof te verdiepen. Ik wilde echter de nadruk leggen op geloven, niet op religie. Mijn doel was dan ook om in gesprek te gaan met andere vormelingen en gevoelens en ervaringen uit te wisselen. De keuze

om dit traject door te lopen op latere leeftijd, werd bewonderd door mensen uit mijn omgeving. Ik heb echt bewust de keuze gemaakt om het Vormsel te ontvangen en ik deed het niet omdat 'het nu eenmaal zo hoort'. Ik heb mensen bewust gemaakt van het feit dat het Vormsel niet zomaar een sacrament is, maar dat het een belangrijke keuze is waar je 100 procent achter moet staan. Ik heb de keuze gemaakt op een leeftijd waarop ik heel anders in het leven sta. Het hele traject en de Vormselviering in de kerk is nu iets wat mij mijn hele leven bij blijft. In mijn geval denk ik: het heeft zo moeten zijn. Ik ga een mooie weg tegemoet...

Liwia Strack van Schijndel



**HART HOOFD EN HANDEN**

**AANBOD  
GELOOFSVERDIEPING  
2015-2016**

**PAROCHIE DE GOEDE HERDER  
MAASSLUIS-VLARDINGEN-SCHIEDAM**



## AANBOD GELOOFSVERDIEPING 2015-2016

Op deze pagina vindt u het geactualiseerde overzicht van de diverse activiteiten die dit seizoen nog worden georganiseerd. Zo kunt u nu al uw keuze maken en de data in uw agenda reserveren.

In elke uitgave van *Kerk aan de Waterweg* worden de actuele activiteiten in die periode uitgebreid toegelicht. Kijkt u maar op de volgende pagina's. Dit is het laatste overzicht van dit

seizoen en tevens het laatste overzicht dat de werkgroep Geloofsverdieping presenteert. Op een andere manier zal vanaf komend seizoen vorm gegeven worden aan Geloofsverdieping. Elders in dit blad leest u hierover meer.

ACTIVITEIT	WANNEER	WAAR
Zien, bewogen worden en in beweging komen	Woensdagavonden 11 mei en 1 juni 20.00 – 22.00 uur (inloop 19.45 uur)	Andreas, Petrus en Pauluskerk
Bezoek aan een klooster	25 juni 2016 Verzamelen: 7.45 uur, vertrek om 8.00 uur vanaf het stationsplein achter het station Schiedam - Centrum	We zijn een dag te gast bij de zusters van de O.L.Vrouwe Abdij in Oosterhout

## Zien, bewogen worden en in beweging komen

### Twee avonden over spiritualiteit van barmhartigheid

#### INHOUD

Wat bezielt ons om ons in te zetten voor andere mensen? In het 'Jaar van Barmhartigheid' willen wij daar uitdrukkelijk bij stilstaan. 'Omzien naar de ander' is niet alleen een taak van vrijwilligers actief in diaconie. Barmhartigheid is bovenal een opdracht voor alle gelovigen, voor alle mensen van goede wil.

In twee avonden staan wij stil bij wat ons beweegt om mensen te helpen en voor hen op te komen. Hoe leren wij zien dat mensen in nood zijn of onrecht ondervinden? Hoe worden wij bewogen door hun situatie? Hoe raakt het ons zozeer dat wij niet anders kunnen dan een ander te helpen?

Onze geloofstraditie helpt ons om in beweging te komen. Ons geloof wordt ook gevoed door onze concrete inzet voor mensen in nood. In twee avonden oefenen wij ons in de spiritualiteit van barmhartigheid.

#### VORM EN BEGELEIDING

'Zien, bewogen worden en in beweging komen'  
Twee avonden over spiritualiteit van barmhartigheid.  
Inleider: pastor Henri Egging.

#### PLAATS

Andreas, Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis.

#### DATA EN TIJD

Woensdagavonden 11 mei en 1 juni 2016 van 20.00 tot 22.00 uur (inloop vanaf 19.45). Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

## Een dag in het klooster

#### INHOUD

We zijn een dag te gast bij de zusters Benedictinessen van de Onze Lieve Vrouwe (O.L.V.) Abdij in Oosterhout. Er staat ons een boeiend en intensief programma te wachten.

In het klooster vieren we de eucharistie en we wonen de middagdienst en de vespers bij. Tijdens de koffie vertelt een van de zusters over het leven in de kloostergemeenschap.

We gebruiken er de zelf meegebrachte lunch. Een kopje soep en fruit bieden de zusters ons aan. Er is ook gelegenheid voor een wandeling in de tuin of langs de andere kloosters in de omgeving. Na de middagdienst gaan we in gesprek over een psalm.

Om 17.00 uur wonen we de vespers bij, om daarna weer huiswaarts te keren.

#### VORM EN BEGELEIDING

Een dagvullend programma in de O.L.V. Abdij in Oosterhout.

#### PLAATS

O.L.V. Abdij, Zandheuvel 90, 4901 HX Oosterhout.

#### DATA EN TIJD

Zaterdag 25 juni 2016. Om 7.45 uur verzamelen en 8.00



uur vertrek vanaf het centraal station in Schiedam. We reizen per eigen vervoer.

Bij opgave vermelden of u beschikt over vervoer en bereid bent om te rijden.

#### **OPGAVE**

Vooraf aanmelden is noodzakelijk, bij voorkeur via het e-mailadres:

[geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl](mailto:geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl)

Het maximum aantal deelnemers is 20.

#### **KOSTEN**

Voor het verblijf in het klooster wordt een bijdrage van € 10,00 gevraagd. Vervoerskosten zijn hierbij niet inbegrepen.

## **Algemene informatie.**

De adressen van de diverse kerken waar de activiteiten

worden gehouden vindt u voorin het blad Kerk aan de Waterweg.

In verband met de organisatie is het prettig wanneer u zich aanmeldt voor de activiteit(en) waaraan u wilt deelnemen.

Bij voorkeur via e-mailadres [geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl](mailto:geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl)

of telefonisch bij het secretariaat van uw kerk.

Wilt u meer informatie over een activiteit dan kunt u dit ook via bovenstaand e-mailadres opvragen.

Let op: hoe u zich moet aanmelden voor de andere activiteiten die in onze parochie worden aangeboden staat in de desbetreffende nadere informatie.

U KUNT ONS VOLGEN VIA :



# Kaarsen doven én vlammen slaan uit...

Er kwamen te weinig mensen naar de activiteiten die werden aangezwengeld door de parochiële werkgroep Geloofsverdieping. Hoe komt dit? En hoe gaat de parochie nu verder met de geloofsverdieping voor volwassenen?

**O**p mijn bureau ligt al een tijdje de bundel 'Gedoofde kaarsen en uitslaande vlammen'. Het is 't eerste boek in een nieuwe reeks 'Hoezo religie?', die de actuele inzichten en het debat rond religie wil voeden. Toen ik in Antwerpen was voor een studiedag kocht ik het. Vooral de titel intrigeerde me. Het is een mooie samenvatting van een halve eeuw ontwikkelingen van samenleving en kerk.

Ik lees uit dit boek dat er in die periode niet alleen sprake was van godsdienstige neergang, kommer en kwel, maar ook van opgang en levendigheid, een mix dus van gedoofde kaarsen en uitslaande vlammen.

Hieraan moest ik denken toen de parochiële Werkgroep Geloofsverdieping in een brief aan het pastoraal team liet weten met haar werkzaamheden te gaan stoppen. De reden ligt voornamelijk bij het gebrek aan respons. Het valt de werkgroep op dat het aanbod tot nu toe zeer weinig mensen trekt en het bij alle activiteiten om nagenoeg dezelfde groep deelnemers gaat. De werkgroep heeft het gevoel hard aan de geloofsverdiepingskar te trekken zonder het gewenste resultaat.

## Te druk?

Waar ligt het aan? Licht het aan de



inhoud of begeleiding van de bijeenkomsten? Hebben pastores te weinig binding met de parochianen? Speelt de steeds hoger wordende gemiddelde leeftijd van kerk-betrokken parochianen een rol? Moeten er te grote afstanden overbrugd worden? Hebben mensen het vandaag de dag gewoon te druk? Licht het aan onze cultuur die steeds minder in het christelijk geloof/de kerk geïnteresseerd lijkt te zijn? De werkgroep is van mening dat niet één factor maar een geheel aan factoren een rol speelt.

Eén ding is duidelijk: aan inzet heeft het de 'werkgroep geloofsverdieping' niet ontbroken! In de beginperiode werd het aanbod verzameld in een jaarboekje. Het 'schapenboekje' genoot een zekere bekendheid. Vanaf het werkseizoen 2013-2014 werd het aanbod opgenomen in een speciaal katern in Kerk aan de Waterweg. De inhoud was altijd gevarieerd, omdat mensen niet op dezelfde wijze leren. Er waren onderdelen die weinig mensen trokken, maar er waren ook regelrechte successen. Denk maar

aan de startavonden met Leo Fijen, Kees Posthumus en bisschop Van den Hende.

Heel veel dank gaat uit naar de leden van de werkgroep die in de afgelopen vijf jaar toegewijd en bezielend van het aanbod geloofsverdieping werk hebben gemaakt. Ik noem de namen in alfabetische volgorde: Elly Barendregt, Astrid Diederiks, Leo Festen, Jos van Rutten, Cintha van den Toorn, Petra Verheezen, Annet Vijfinkel en Lia Zoon.

## Eigen initiatief

Dooft de vlam van het aanbod geloofsverdieping nu de werkgroep stopt? Nee! In de volgende uitgaven van Kerk aan de Waterweg zal steeds een overzicht te vinden zijn van activiteiten die gericht zijn op geloofsverdieping. Als portefeuillehouder catechese ben ik daar samen met Elly Barendregt, medewerker van het pastoraal team, verantwoordelijk voor. Pastores kunnen het initiatief nemen voor een activiteit en ook de pastoraatsgroepen. Op zondag 6 maart maakte ik een mooi voorbeeld mee van zo'n eigen initiatief.

De pastoraatsgroep van de St. Jan de Doper – Visitatie hield een zangworkshop onder leiding van Wim van der Steen en Lidwien Meijer. Er waren veertig deelnemers en alle deelgemeenschappen waren vertegenwoordigd. Een mooi voorbeeld van de nieuwe werkwijze: een lokaal initiatief maar toegankelijk voor de gehele parochie. Een inspirerende en leerzame middag, een 'uitslaande vlam'. Hopelijk volgen er in het nieuwe werkseizoen meer! 🙌

Kees Koeleman

# “Wat is voor jou de basis van vrede?”

Samenkomen als de maandelijks sirene loeit. Dat gebeurt in inloophuis de Wissel in Schiedam. Men houdt er sirenediensten. Er wordt gezongen en gebeden, er zijn teksten en men is stil.

**E**lke eerste maand van de maand loeit om 12 uur de sirene. Hier in Nederland is het een geluid dat er nu eenmaal bij hoort. “O ja, eerste van de maand,” denk je dan. In oorlogsgebieden is het een waarschuwingsteken om de schuilkelder op te zoeken.

Om ons te herinneren aan onze eigen vrede en aan oorlogen elders, houdt de Raad van Kerken Schiedam, sinds een jaar sirenediensten. Deze diensten zijn in de Wissel, het inloophuis van de kerken, in het Broersveld.

Op maandag 2 mei bezoek ik de dienst. Tegen twaalf wandel ik de Wissel binnen. We zijn met negen mensen. Ruud Kats, voorzitter van de Raad van kerken, is vandaag de voorganger. We zitten in de stilleruimte, in een halve cirkel.

Eén kaars brandt. Verder zijn er lichtjes, die nog niet aangestoken zijn.

### Vergeving en verzoening

Om 12 uur wordt het stil in de ruimte. Eerst horen we de klok luiden van de Grote kerk, en dan loeit de sirene. We wachten in stilte tot het geluid wegsterft en de dienst gaat beginnen.

Ruud heeft muziek bij zich van het Westlands Mannenkoor. Zij zingen het lied *Vrede*. Vervolgens vertelt Ruud een waargebeurd verhaal, over een zoon van een NSB-er, een jongen van zeventien jaar, die na de oorlog overal om werk gaat vragen, om zijn



zieke moeder en zijn zusje te kunnen onderhouden (zijn vader is gefusilleerd). Overal vangt hij bot, vanwege de foute keus van zijn vader. Totdat hij aangenomen wordt bij een bedrijf, waarvan de directeur Joods is - zijn gezin is omgekomen in een vernietigingskamp. In 1995 vertelt deze man het verhaal op televisie en kijker Ruud was dit nooit vergeten, zo'n voorbeeld van vergeving en verzoening.

We zijn er stil van en zingen voorzichtig: ‘Daar waar liefde is en vrede, daar is God.’

“Wat is voor jullie allen de basis van vrede?” vraagt Ruud ons dan. “Denk hier even over en zeg het dan hardop, terwijl je een lichtje aansteekt.”

Er klinken woorden als: respect, vertrouwen, humor, het besef van onderlinge afhankelijkheid, verbondenheid, tevredenheid.

We zingen nog een lied, er zijn voorbeden en het Onze Vader. De dienst duurt ongeveer 25 minuten.

### Zaden van vrede

“Wie wil er koffie?” Even later zitten we aan tafel in de huiskamer van de Wissel. De verhalen komen los over de Tweede Wereldoorlog, waar een aantal deelnemers nog herinneringen aan heeft. Bijvoorbeeld over een var-

ken in Kethel dat gevoerd werd door een aardige Oostenrijker in Duitse krijgsdienst. Het vlees van het goed gevoede varken was hard nodig in de hongerwinter. “Hij moest ook niets hebben van Hitler en zo. Hij zong steeds: *It's a long way to Tipperary.*”

Er zijn drie wisselende voorgangers bij deze diensten. Ieder legt andere accenten. Soms mogen mensen zelf voorbeden uitspreken. Ook zijn er weleens foto's uit kranten en tijdschriften te zien, die laten zien wat oorlog kan doen. En daarnaast liggen dan foto's die iets laten zien van vrede en verbondenheid. Want het is er allebei op onze wereld. De sirenediensten helpen je dat te beseffen, en ze helpen je om waakzaam te zijn en de zaden van vrede op tijd water te geven. 🌱

Lidwien Meijer

De Sirenediensten zijn er elke maand, ook in de zomer. De komende tijd is dit: **5 juni, 4 juli, 1 augustus, 5 september, 3 oktober.**

Men moet voor twaalf aanwezig zijn, om de stilte tijdens het geloei van de sirene samen te beleven.

## Gregoriaanse zang in de Laurenskerk



Zondag 10 april 2016 had ons mannenkoor *In Honorem Dei* (basiliek van de H. Liduina en Onze-Lieve-Vrouwe van de Rozenkrans te Schiedam) de eer een Vesperdienst

in de Laurenskerk muzikaal te verzorgen. Gedurende deze dienst heeft het koor onder leiding van dirigent Bas van Houte, diverse Gregoriaanse gezangen (a-capella) gezongen. De Laurenskerk is een fantastische ruimte om deze, vaak niet meer gehoorde, muziek ten gehore te brengen. Er was behoorlijk wat belangstelling, ondanks de marathon van Rotterdam.

Voor onze koorleden was het een

geweldige ervaring en een enorme stimulans om deze schitterende kerkmuziek te blijven zingen. Vanuit de Laurenskerk heeft men onze medewerking zeer gewaardeerd en wellicht komt het tot een vervolg. Meezingen? Wij repeteren op dinsdagavond 20.30 uur in De Wilgenburg, Land van Ris 6 te Schiedam. Men kan contact opnemen met F. de Jong, tel. 06-22666819.

**F. de Jong** (publiciteit)



Zaterdag 23 april zijn we met een groepje van veertien mensen, onder begeleiding van pastor Charles Duynstee, naar het Joods historisch museum geweest. Om 9 uur verzamelen en even daarna met de trein naar Amsterdam. De trein zat al flink vol waardoor we helaas niet allemaal bij elkaar konden zitten, maar dat maakte de reis niet minder gezellig. Om half 11 waren we bij het museum. Omdat dit nog niet open was, zijn we eerst een heerlijke kop koffie met appeltaart gaan nuttigen.

We kregen eerst uitleg wat de dag ging brengen. Er zijn drie vaste tentoonstellingen in het museum. Helaas was de Portugese Synagoge in verband met de sabbath

## Bezoek Joods historisch museum

en Pesach niet toegankelijk. In de Grote Synagoge bezochten we de tentoonstelling 'De geschiedenis van de Joden van 1600 - 1900'. Deze expositie gaat vooral over hoe de Joden vanuit, onder andere Portugal naar Amsterdam zijn gekomen en wat ze er opgebouwd hebben. In de Nieuwe Synagoge werd 'De geschiedenis van de Joden in Nederland 1900 - heden' bezocht. In deze tentoonstelling kom je heel veel bekende namen tegen.

Ik ging met pastor Duynstee naar de Hollandsche schouwburg. Dit was in de oorlog de plek waar alle Joden verzameld werden. Aan de overkant van de schouwburg zat een crèche waar de Joodse kinderen werden opgevangen. Honderden kinderen zijn vanuit deze kinderopvang weg gesmokkeld naar een veilig onderkomen. Helaas was dit voor de volwassenen niet mogelijk. Zij zaten hier dagen totdat ze naar een kamp werden afgevoerd. Waar ik mij heel bewust van werd, is dat de Joden door de jaren heen altijd wel een keer moesten vluchten, vanaf 1600 tot

aan de oorlog. Maar ook dat een aantal van hen heel welvarend was en onder andere plantages in Suriname bezat.

Na afloop zijn we met onze groep nog gezellig gaan lunchen in het museumcafé. Met Pesach mogen alleen levensmiddelen zonder gist gegeten worden (ongedesemd) en daar waren de maaltijden op aangepast.

Hierna is ieder zijn eigen weg gegaan.

**Petra Verheezen**





# Wanneer mag mijn gezin komen?

In het verleden verbleven er de zusters Ursulinen van Bergen. Na 1999 werd het in gebruik genomen als sociaal pension voor dak- en thuislozen. Nu is Het Klooster aan de Jan Luykenstraat een tijdelijk opvang van vluchtelingen.

**H**et Klooster is ingericht voor de opvang van statushouders, in het kader van het Gemeentelijk Versnellingsarrangement (GVA). Het woord 'arrangement' klinkt als een weekendje uit, maar dat is het in geen geval. De vluchtelingen die in Nederland al op verschillende plekken onderdak hebben gekregen moeten hier hun tijd 'uitzitten' totdat zij door kunnen stromen naar een reguliere woning in Maassluis. De opvang is sober. In de kamertjes (vroeger waren dit de kloostercellen) hebben de vluchtelingen een bed, stoel, tafeltje en een wastafel. De keuken, sanitair en woonkamer zijn voor gezamenlijk gebruik. De kapel is zelfs omgebouwd, zodat er ook een gezin kan verblijven.

## Vraagbaak

Naast deze opvang in Het Klooster huurt de gemeente vijf wisselwoningen in de Mgr. Bekkerslaan, ook voor opvang van gezinnen. De Gemeente heeft aangegeven veertig extra statushouders op deze manier op te willen vangen. Deze veertig personen komen bovenop de reguliere taakstelling, die elke gemeente in Nederland al opgelegd krijgt vanuit het Rijk. Statushouders worden van de trein gehaald en naar Het Klooster gebracht. Daar is woonbegeleiding



aanwezig. De woonbegeleiding is in handen van Stichting Onder Een Dag (Stoed) en Welzijn E25 (Jongerenwerk). Zij zijn een vraagbaak voor de vluchteling als het gaat over zaken binnen Het Klooster. De maatschappelijke en juridische begeleiding van deze nieuwe bewoners is de taak van VluchtelingenWerk. Vluchtelingen

## Vroeger waren dit de kloostercellen

Werk vangt al jaren vluchtelingen op en begeleidt ze naar zelfredzaamheid. Vluchtelingen die in deze regeling worden geplaatst blijven in de opvang van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Dat houdt in dat zij leven van zak- en kleedgeld en collectief verzekerd zijn totdat er een reguliere woning beschikbaar is.

## Schakelklas

De bewoners moeten ingeschreven worden in de gemeente. Ze hebben een huisarts en tandarts nodig. Zij

moeten inburgeren, en het liefst zo snel mogelijk want ze staan al te lang stil. Daar moeten zij een lening voor aanvragen. Kinderen onder de twaalf jaar gaan naar de Centrale Opvang Maassluis. Hier krijgen zij basisonderwijs, met extra aandacht voor het verwerven van de Nederlandse taal. Oudere kinderen moeten aangemeld worden bij de Internationale Schakelklas van het Vos college in Vlaardingingen of Schiedam. Ook hebben de mensen een DigiD code nodig. Allemaal zaken die geregeld moeten worden. Daarnaast willen ze weten hoe lang ze in het klooster moeten blijven. Allerlei vragen spelen. Wanneer krijg ik een woning? Hoe zit het met mijn aanvraag voor gezinshereniging? Wanneer mag mijn gezin komen? Vragen die beantwoord worden door vrijwilligers op de open spreekuren op ons kantoor. Zodra de woningcorporatie een woning aanbiedt gaan de vrijwilligers van VluchtelingenWerk weer op pad om de vluchteling te begeleiden naar de volgende belangrijke stap in hun nieuwe leven in Maassluis. 🏡

## Erna van der Vlis

Erna van der Vlis is teamleider VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland, locatie Maassluis.

VluchtelingenWerk is op zoek naar vrijwilligers die ons team willen bijstaan met de begeleiding van vluchtelingen in Maassluis. Wilt u een steentje bijdragen, mail dan naar [evandervlis@vluchtelingenwerk.nl](mailto:evandervlis@vluchtelingenwerk.nl) of bel met 010-5928700

## Vier bijzondere zondagen

# Inspiratie en weemoed om wat er

De paters Dominicanen zijn vanaf 1616 in Schiedam werkzaam, dus de afgelopen tijd is er is volop feest gevierd in de St. Jan-Visitatiekerk. Feestelijke vieringen werden steeds gevolgd door een lezing, behalve op 6 maart, toen de zang centraal stond.

In het vorige nummer van *Kerk aan de Waterweg* berichtten we over zondag 31 januari. Toen opende pater Leo de Jong een fototentoonstelling in de achterzaal van de kerk. Op 1 mei was voorlopig de laatste van vier bijzondere zondagen.

Elke zondag was er een feestelijke viering met steeds een andere voorganger. Zo kwam op 21 februari de Dominicanes zuster Baptiste Tuin naar Schiedam. Zij is pastoraal werkster geweest in Bussum en Zwolle en vertegenwoordigde daarmee de congregatie van de zusters van Voorschoten die vanaf 1846 in Schiedam haar stempel drukte op onderwijs, kinderopvang (weeshuis en schippersinternaat) en ouderenzorg. Na de Woord-Communieviering waarin zij voorging, vertelde ze over de Dominicaanse spiritualiteit en de ontstaansgeschiedenis van de Orde.

### Zangworkshop

Op zondag 6 maart ging pater René Dinklo voor in de Eucharistieviering. Hij is provinciaal van de Dominicanen in Nederland. Zijn overweging over de Verloren Zoon, de evangelielezing van deze zondag, was zeer inspirerend. Het was fijn, dat burgemeester Lamers die dag aan de viering deelnam.

's Middags kwamen vele parochianen van andere deelgemeenschappen binnenstromen, om mee te doen aan een zangworkshop. Een mooi koor werd gevormd met veertig leden. Lidwien Meijer en Wim van der Steen, cantor in deze kerk, studeerden een aantal liederen in. Alle liederen kwamen uit een nieuwe oecumenische bundel: *Zangen van Zoeken en Zien*.

Behalve zang was er informatie over tekstdichters en componisten. En dankzij *Google* en de

*Een mooi  
koor werd  
gevormd*



beamer kun je daar dan ook afbeeldingen bij laten zien.

De middag werd afgesloten met een vesperviering, rond het thema Tijd en Eeuwigheid. Een aantal ingestudeerde liederen werden opnieuw gezongen, binnen de liturgie, waar ze uiteindelijk voor bedoeld zijn. Zoals het lied: *Hier in de schaduw van de stilte*, waaruit de mooie regels: 'Hier in het lezen en het schouwen, in wijsheid en in zwijgzaamheid, kan menigeen zich toevertrouwen, aan stilstaan tot in eeuwigheid.'

"Dit smaakt naar meer," was een veelgehoorde reactie. Er zijn plannen om in het najaar opnieuw zo'n zangmiddag te organiseren.

# was...



## Verheugd was ik...

Zondag 1 mei viel net samen met het Liduinafeest en de afsluiting van de Weken van Barmhartigheid, zodat het Werk van Barmhartigheid: *de Dorstigen laven* vandaag in de St. Jan-Visitatiekerk centraal stond, in plaats van in de Liduinabasiliek.

Velen kwamen naar de Eucharistieviering deze morgen, want een 'oude bekende' ging voor: pater Louis Klinkenberg o.p., die van 1983 tot 1992 hier pastoor was. Hij memoreerde dat hij zoveel vertrouwde gezichten zag, maar ook mensen moest missen, omdat ze er inmiddels niet meer zijn.

Zanggroep St. Jan zong onder andere een verzoeknummer van pater Klinkenberg: psalm 122, op muziek gezet door Chris Fictoor. 'Verheugd was ik toen ze mij zeiden: Naar het huis van Zijn nabijheid gaan wij...' Dit lied was ook gezongen toen Louis Klinkenberg afscheid nam van de parochie.

## Het is mijn bron

Yvon Westhuis, lekendominicaan en lid van de pastoraatsgroep, vertelde na de koffie met taart en broodjes, in een boeiende lezing waarom en waardoor zij lekendominicaan was geworden. "Van jongs af aan ben ik hier door de paters gevormd, ik zag hoe ze hier werkten en



bouwden. Het inspireert, het is mijn bron, en ik heb me er steeds aan mogen laven."

Ze herinnert zich nog dat de grote kerk gebouwd werd aan de Nolenslaan, en dat zij als meisje van zes, ging kijken met haar broer. "Ze waren nog volop bezig met de bouw, maar je kon al wel op het altaar-podium staan, en toen ben ik daar opgeklommen en had heel sterk het gevoel: 'Hier wil ik staan.' Die ruimte vond ik zo mooi."

Zo groeide ze op in de parochie, met de verschillende paters, ze wilde als volwassene graag de band versterken en dat kon binnen de Dominicaanse Lekenorde (DLN).

'De Derde orde' die velen nog kennen van vroeger, was in 1969 opgeheven; er ontstond behoefte aan iets nieuws voor leken, dat werd de DLN.

Het lidmaatschap van de DLN is niet vrijblijvend. De kandidaten verdiepen zich een jaar lang in deze keuze, ze doen officieel profemie, eerst voor drie jaar en daarna kan de profemie bekrachtigd worden. Bij officiële gelegenheden zijn ze herkenbaar aan een sjaal, met het Dominicaanse wapen erop. In Nederland zijn er rond de zestig leden, die samen het Dominicaanse vuur brandend houden en doorgeven. 🙏

door **Lidwien Meijer** fotografie **Wim van der Steen**



# Pelgrimstocht Nieuwe Waterweggebied groot succes!

door Guus Prevoo



**E**en lange stoet van mensen, zwijgend, in gedachten verzonken. Dat beeld van de Pelgrimstocht 2016 zal me nog lang bijblijven. We trokken die vrijdag 17 maart vanuit Maassluis over het Doelpad, een oud middeleeuws kerkpad tussen de Vlaardingse Vaart en de kerk van Maasland.

De dag ervoor waren we te gast in Vlaardingen en bezochten er onder meer de Broekpolder. Wat ooit een stortplaats voor verontreinigd slib was, is nu een natuurgebied. We wandelden langs de Nieuwe Waterweg en aan de overkant van het water rezen al vlug de torens van de industrie op. De stilte, zo typisch voor het Doelpad, werd verbroken door onze gesprekken. In hoeverre zijn wij verantwoordelijk voor die fabrieken met hun torens?

Op zaterdag 18 maart bezochten we Schiedam en het mooie buitengebied van de Kethel. Er stond een rondleiding aan de Muradiye-moskee aan het Raam op het programma. De pelgrims bleken zo geïnteresseerd dat ze er nauwelijks weg te slaan waren. Uiteraard vergaten we de basiliek van Sint Liduina niet.

De dagelijkse overdenkingen waren geïnspireerd op de thema's van drie hongerdoeken: 'God of Goud, hoeveel is genoeg?' (China 2015), 'Behoud de Schepping' (Nigeria 2009) en 'Levend water' (India 1984). Deze onderwerpen pasten mooi binnen het kader van het thema van Vastenactie 2016: *Water, bron van alle leven*. De inleiders van de bezinningsmomenten, waaronder Mgr. Van den Hende, maakten er een afwisselend geheel van, in de oecumenische traditie van de Vastenactie in Schiedam, Maassluis en Vlaardingen. "Weet waar je aan begint," heb ik vooraf aan de organisatiegroep gezegd. Ze hebben het inderdaad geweten, want op vrijdag pelgrimeerden maar liefst 130 mensen mee, een record! Ook heel wat vrijwilligers van Vastenactie liepen mee en verdiepten zo hun motivatie om door te gaan. Dankzij de inzet van Han en de zijnen is deze pelgrimstocht een groot succes geworden. Namens Vastenactie van harte dankjewel!

*Foto's van de Pelgrimstocht 2016 zijn te vinden op de achterpagina van dit blad (redactie) en op [www.vastenactie.nl/pelgrimstocht/fotoalbumpelgrimstocht2016](http://www.vastenactie.nl/pelgrimstocht/fotoalbumpelgrimstocht2016).*

SVD viert feest met een opdracht

# Meedenkers gezocht!

Het was een geweldig feest rond de congregatie SVD, waar pater Avin Kunnekkadan provinciaal van is geworden. Ook was er informatie over de toekomst van de gemeenschap in Nederland.

**D**e zaal van de Wilgenburg was op 7 maart helemaal gevuld met parochianen uit alle deelgemeenschappen van De Goede Herder en met leden van de Delftse studentenparochie. Er waren inleidingen over de congregatie Societas Verbi Divini (SVD) en over de Oostenrijker Joseph Freinademetz die in 1879 vanuit het Missiehuis van SVD in Steyl als een van de eerste missionarissen naar China werd uitgezonden.

Het was een geweldig feest met muziek, zang, veel lekkere hapjes en drankjes, zoals u op de foto's kunt zien. Maar de avond had niet alleen een feestelijk karakter. De congregatie van SVD heeft een structuurverandering ondergaan en daar werden we over geïnformeerd. De opvallendste verandering is de benoeming van pater Avin Kunnekkadan tot provinciaal overste van SVD Nederland en België. De noodzaak van veranderingen lag vooral in het ouder worden van veel leden van de congregatie. Door het toetreden van niet-Europese leden is de congregatie niet alleen versterkt, maar krijgt zij ook een meer internationaal en intercultureel karakter.

## Twaalfstal

SVD ziet voor haar leden een missionaire taak. Een taak, die niet alleen is voorbehouden aan priesters, zusters

en broeders, maar aan iedereen in zijn/haar school- en werkomgeving. De congregatie weet zich graag gesteund door de wijsheid, adviezen en ideeën van betrokken mensen uit de verschillende geledingen; dus mensen uit de Nederlandse samenleving, die mede richting kunnen geven aan het missionaire werk van SVD. Er wordt gedacht aan het opzetten van een overlegstructuur. Een twaalfstal mensen uit de verschillende werkgebieden van de missionarissen moeten daarin gaan participeren. Deze groep zou zo'n driemaal per jaar samen kunnen komen rond de volgende vragen:

1. Wat willen jullie met de kerk in Nederland?
2. Wat verwachten jullie van de nieuwe missionarissen?
3. Wat zijn de sterke en de zwakke punten van de nieuwe missionarissen?
4. Hoe kunnen zij deze uitdagingen het beste aanpakken?
5. Herkent u zich in onze missie? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom wel?
6. Welke kwetsbare mensen treffen jullie in onze eigen omgeving (het Nieuwe Waterweg gebied, Den Haag en Delft) aan?
7. Hoe kunt u bijdragen aan onze missie?

Wilt u meedenken? Dan kunt u zich aanmelden bij de pastoraatsgroep van uw deelgemeenschap of bij pater Avin Kunnekkadan SVD, e-mail: [ispavin@gmail.com](mailto:ispavin@gmail.com) 🇳🇱

door **Marianne Soors**



# HEB JE EVEN.....



*Heb je even..... tijd voor*

## **ZONDAG-PLUS OP 19 JUNI 2016**

**EEN ZONDAG MET TIJD VOOR: ONTMOETEN, WORKSHOPS, VIEREN EN LUNCHEN**

**WAAR** : H. LUCASKERK, HOOGSTRAAT 26, VLAARDINGEN

**TIJD** : 9.15 UUR START VAN HET PROGRAMMA

**VIERING** : 11.00 UUR

**LUNCH** : VAN 12.00 TOT 13.00

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN VOOR DE WORKSHOPS VIA DE WEBSITE  
[WWW.GOEDEHERDERPAROCHIE.NL](http://WWW.GOEDEHERDERPAROCHIE.NL)



**MET WIE KOM JIJ ?**

# Workshops

## Voor volwassenen

### Schepping en tijd

Wist u dat er twee scheppingsverhalen zijn en dat het ene scheppingsverhaal eindigt met de schepping van de mens en het andere verhaal daarmee begint? Wonderlijk, tegenstrijdig? En wat betekent het dat we naar Gods beeld zijn geschapen? We nemen even de tijd om te horen en uit te diepen wat hiervan de betekenis is.

### Priori-tijd

De één heeft alle tijd, de ander altijd tijd tekort. Het ervaren van tijd is een subjectief gegeven. Een uur blijft een uur, dat verandert niet. Hoe wij omgaan met de tijd, daar kunnen we keuzes in maken. Dan heb je misschien even tijd voor de ander, voor jezelf, voor God....

Door meditatie en gesprek komen we onze 'priori-tijd' op het spoor.

### Van meditatie naar creatie

Na een korte meditatie gaat iedereen met divers materi-

aal, bv pastelkrijt, papier en schilders doek creatief aan de slag met één van de scheppingsdagen. Zo zijn we zelf en met elkaar scheppend bezig. Dag en nacht, hemel en aarde, de dieren en het groen, de zon, maan en sterren en tenslotte de mens, inspiratie voldoende. Kosten: 10,00 euro

### In gesprek met vluchtelingen

Tijd voor de ander, die hier niet is geboren maar nu wel woont. Veelal gevlucht, op drift geraakt, huis en haard verlaten. Wij zeggen wel wat ze moeten doen en laten. Als we de tijd nemen om naar hun verhalen te luisteren en elkaar zien als mensen die allemaal geschapen zijn naar Gods beeld, scheidt dat ruimte?

## Voor kinderen

### In gesprek met gevluchte kinderen ?

Hoe zouden jullie het vinden als je moet vluchten uit je land en nauwelijks iets mee kunt nemen? Geen kleren, geen spelletjes, geen tablet of smartphone?

Je kunt het je nauwelijks voorstellen. Hoe speelden zij thuis en hoe nu? We praten daarover met elkaar en zij leren ons één van hun liedjes.

## Zondag-plus op 19 juni

**D**rie voor de prijs van één. In de supermarkt krijg je dat regelmatig in de schoot geworpen. Bij ons in de parochie soms ook. We hebben er zelfs een speciale naam voor bedacht: Zondag-plus.

Op een Zondag-plus krijg je waarvoor je geld. Niet alleen is er de zondagsviering met na afloop een kopje koffie. Vóór de viering uit is er een leerzame ontmoeting en na de viering een eenvoudige maaltijd.

Op 19 juni is het weer zover. Deze keer niet (zoals in de jaren 2014-2015) op drie plaatsen, maar alleen in Vlaardingen en wel in de Lucaskerk (de Pax Christikerk is dan gesloten). In Maassluis en Schiedam zijn de kerken gewoon open voor de viering van de tiende zondag door het kerkelijk

jaar, maar alle Schiedamse en Maassluisse parochianen zijn op 19 juni natuurlijk van harte welkom in de Lucaskerk.

Om een heel klein tipje van de sluier van deze Zondag-plus op te lichten, begin ik even bij de stoel waarop u zit en de auto waarin u rijdt. Eén ding hebben deze zaken gemeenschappelijk: ze zijn begonnen met een idee. Iemand bedacht de stoel waarop u zit. Een ontwerper is maanden en jaren bezig geweest om de juiste energiezuinige auto te ontwerpen. Tijdens de Zondag-plus van 19 juni staan we stil bij Gods idee ten aanzien van zijn schepping, zo treffend verwoord in het eerste scheppingsverhaal: 'Nu gaan wij de mens maken, als beeld van ons, op ons gelijkend'. Als dát Gods ideaal is – dat wij op hem lijken – dan is het dus opletten geblazen bij

wat God in dat eerste scheppingsverhaal doet. Het heeft onder andere te maken met tijd scheppen, ruimte maken en uitrusten. Vandaar het thema: Heb je even...

De stuurgroep Zondag-plus (Elly Barendregt, René Eysink Smeets, Kees Koeleman) heeft dit thema uitgewerkt in vier workshops voor volwassenen en één workshop voor kinderen. Bijzonder is dat jong én oud de mogelijkheid hebben om de tijd te nemen voor een gesprek met vluchtelingen. Op de, in dit nummer bijgevoegde, flyer vindt u alle informatie. Agnes Jansen, Bep van Velzen en Dien van Bel zijn bereid gevonden om de Zondag-plus van 19 juni praktisch gezien in goede banen te leiden.

Tot ziens in de Lucaskerk!

**Kees Koeleman**



## Vieringen, zomer 2016, de voorgangers, muzikale ondersteuning en bijzonder karakter

	HH Andreas, Petrus en Paulus 9.30 uur (zo.)	Pax Christikerk 11.00 uur (zo.)	H. Lucaskerk 9.30 uur (zo.)
Za. 04 juni	--	--	--
Zo 05 juni	Woord- en communieviering Parochiaan. Koor: Andreas, Petrus en Pauluskoor	Eucharistie E. Clarenbeek Kerkenbandzondag. Koor: Liriko Kinderwoorddienst /10+	Woord- en communieviering Parochiaan. Samenzang
Za 11 juni	--	--	--
Zo 12 juni	Eucharistie H. Egging Cantor en samenzang	Eucharistie A. Kunnekkadan SVD Samenzang	Eucharistie E. Clarenbeek Koor: Willibrordkoor
Za 18 juni	--	--	--
Zo 19 juni	Eucharistie Ch. Duynstee Cantor en samenzang	Pax Christikerk gesloten ZONDAG PLUS IN DE H. LUCASKERK	11.00 uur Woord-en communieviering C. Koeleman Koor: Impuls ZONDAG-PLUS
Za 25 juni	--	--	--
Zo 26 juni	Eucharistie A. Kunnekkadan SVD Koor: alle koren Patroonsfeest Kindernevendienst	Eucharistie Ch. Duynstee Gezinsviering Koor: Okido	Eucharistie Ch. Duynstee Koor: Willibrordkoor
Za 02 juli	--	--	--
Zo 03 juli	Woord-en communieviering C. Koeleman. Cantor en samenzang	Woord-en communieviering Parochiaan. Koor: Liriko	Eucharistie H. Egging Samenzang
Za 09 juli	--	--	--
Zo 10 juli	Eucharistie A. Kunnekkadan SVD Cantor en samenzang	Eucharistie A. Kunnekkadan SVD Samenzang	Woord- en communieviering C. Koeleman. Samenzang
Za 16 juli	--	--	---
Zo 17 juli	Eucharistie H. Egging Cantor en samenzang	Eucharistie H. Egging Samenzang	Woord -en communieviering L. Meijer. Samenzang
Za 23 juli	--	--	--
Zo 24 juli	Woord-en communieviering Parochiaan. Cantor en samenzang	Eucharistie E. Clarenbeek Samenzang	Woord-en communieviering L. Meijer. Samenzang
Za 30 juli	--	--	--
Zo 31 juli	Eucharistie A. Kunnekkadan SVD Cantor en samenzang	Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD Samenzang	Eucharistie E. Clarenbeek Samenzang
Za 06 aug.	--	--	--
Zo 07 aug.	Woord- en communieviering Parochiaan. Cantor en samenzang	Eucharistie H. Egging Samenzang	Woord- en communieviering Parochiaan. Samenzang



## Kijk voor de laatste wijzigingen op de websites

St. Jan de Doper - Visitatie 17.00 uur (za.), 11.00 uur (zo.)	H. Hart van Jezus 9.30 uur (zo.)	St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans 18.00 uur (za.), 9.30 uur (zo.)	H.H Jacobus en Martinus 11.00 uur (zo.)
Eucharistie L. de Jong	Vrijdag 03 juni: H. Hartfeest 19.00 Ch. Duynstee	Eucharistie H. Egging	--
Eucharistie L. de Jong Samenzang	Eucharistie Ch. Duynstee Samenzang en orgelspel	Eucharistie H. Egging. Koor: In Honorem Dei. Kindernevendienst	Jacobuskerk gesloten 10.00 uur Oecumenische viering in de dorpskerk, C. Koeleman
Eucharistie L. de Jong	--	Eucharistie Ch. Duynstee	--
Eucharistie L. de Jong Zanggroep St. Jan	Eucharistie A. Kunnekkadan SVD Koor: H. Hartkoor	Eucharistie Ch. Duynstee Koor: In Honorem Dei	Woord-en communieviering Parochiaan. samenzang
Eucharistie Ch. Duynstee	--	Eucharistie H. Egging	--
Eucharistie H. Egging Samenzang	Woord-en communieviering Parochiaan. Samenzang en orgelspel	Eucharistie H. Egging Koor: In Honorem Dei Kindernevendienst	Eucharistie Ch. Duynstee samenzang
Woord -en communieviering Parochiaan	--	Eucharistie A.van Well	--
Woord -en communieviering Parochiaan. Zanggroep St. Jan	Eucharistie H. Egging Koor: H. Hartkoor	Eucharistie P. Vismans Koor: Dameskoor Jubilatio	Eucharistie H. Egging samenzang
Eucharistie H. Egging	--	Eucharistie A. van Well	--
Eucharistie H. Egging Samenzang	Woord-en communieviering Parochiaan	Eucharistie P. Vismans Koor: In Honorem Dei Kindernevendienst	Woord-en communieviering C. Koeleman Koor: Corazon
Eucharistie L. de Jong	--	Eucharistie H. Egging	--
Eucharistie L. de Jong Zanggroep St. Jan	Eucharistie A. van Well Koor: H. Hartkoor	Eucharistie H. Egging Koor: In Honorem Dei	Woord-en communieviering Parochiaan. Samenzang
Woord-en communieviering Parochiaan	--	Eucharistie H. Egging	--
Woord-en communieviering Parochiaan. Samenzang	Woord- en communieviering C. Koeleman. Samenzang	Eucharistie P. Vismans Koor: In Honorem Dei	Woord-en communieviering C. Koeleman. Samenzang
Eucharistie L. de Jong	--	Eucharistie H. Egging	--
Eucharistie L. de Jong Samenzang	Eucharistie A. Kunnekkadan SVD Samenzang	Eucharistie H. Egging Koor: In Honorem Dei	Eucharistie H. Egging samenzang
Woord -en communieviering L. Meijer	--	Eucharistie H. Egging	--
Woord -en communieviering L. Meijer. Samenzang	Woord -en communieviering L. Meijer. Samenzang	Eucharistie H. Egging Koor:Dameskoor Jubilatio	Eucharistie H. Egging samenzang
Woord- en communieviering Parochiaan	--	Eucharistie H. Egging	--
Woord- en communieviering Parochiaan. Samenzang	Eucharistie H. Egging Orgelspel en samenzang	Eucharistie P. Vismans Koor: In Honorem Dei	Woord- en communieviering parochiaan. samenzang

## Vieringen, zomer 2016, de voorgangers, muzikale ondersteuning en bijzonder karakter

	HH Andreas, Petrus en Paulus 9.30 uur (zo.)	Pax Christikerk 11.00 uur (zo.)	H. Lucaskerk 9.30 uur (zo.)
Za 13 aug.	--	--	--
Zo 14 aug.	Eucharistie H. Egging Cantor en samenzang	Eucharistie H. Egging Samenzang	Eucharistie E. Clarenbeek Samenzang
Ma. 15 aug. Maria ten Hemelopneming	--	--	--
Za 20 aug.	--	--	--
Zo 21 aug.	Woord- en communieviering Parochiaan. Cantor en samenzang	Woord- en communieviering K. Koeleman. Samenzang	Woord- en communieviering Parochiaan. Samenzang
Za 27 aug.	--	--	--
Zo 28 aug.	Woord- en communieviering C. Koeleman. Cantor en samenzang	Woord- en communieviering Parochiaan. Met medewerking van alle koren. Startviering Kinderwoorddienst/10+	Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD Samenzang
Za. 03 sept.	--	--	--
Zo 04 sept.	Woord- en communieviering Parochiaan. Koor: Projectkoor Startzondag Huldiging jubilarissen	Eucharistie E. Clarenbeek Koor: Liriko	Woord- en communieviering Parochiaan. Samenzang



### COLOFON

*Kerk aan de Waterweg* is een uitgave van de parochie De Goede Herder in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam en verschijnt in 2016 vier keer.

Het blad wordt gratis thuisbezorgd bij parochianen. Een postabonnement is mogelijk voor 20 euro per jaar.

**Redactie:** Elly Barendregt, Marlène van Geffen, Kees Koeleman, Lidwien Meijer, Marianne Soors

Aan dit nummer werkten verder mee: W. Stauthamer, Erna van der Vlis, Marianne Paalvast, Gerarda Havermans-van Mourik, Monique den Ouden, Anneke Winkel, Janny Bergmans, Roos van 't Hoff, Thijs van der Hoek, Marieke Paalvast, Ria Sosef, Tamara van Hulst, Liwia Strack van Schijndel, Petra Verheezen, Cintha van den Toorn, Ted van der Geest, Jolanda Konings, Marja Reyman, Guus Prevoo, Wim van der Steen.

**Redactie:** Singel 104, 3112 GS Schiedam

T: 06 - 48405775 E: [redactie@goedeherderparochie.nl](mailto:redactie@goedeherderparochie.nl)

**Vormgeving:**

Pieter van Schouwenburg, Den Haag

**Fotografie:** Sandra Verhoeckx; Mw. I. van Houte – Terlaak, Clemens Lammers, Cock Paalvast, John Havermans, Lisa van der Drift, Roger Pluijm, Peter van Mulken.

**Drukkerij:**

Halewijn, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

**Overnemen:**

Artikelen uit *Kerk aan de Waterweg* mogen met bronvermelding, vrij worden overgenomen. Illustraties en foto's mogen alleen worden gebruikt als vooraf toestemming is verleend door de redactie.

## Kijk voor de laatste wijzigingen op de websites

St. Jan de Doper - Visitatie 17.00 uur (za.), 11.00 uur (zo.)	H. Hart van Jezus 9.30 uur (zo.)	St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans 18.00 uur (za.), 9.30 uur (zo.)	H.H Jacobus en Martinus 11.00 uur (zo.)
Eucharistie L. de Jong	--	Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD	--
Eucharistie L. de Jong Samenzang	Eucharistie Ch. Duynstee	Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD Koor: In Honorem Dei	Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD samenzang
--	--	19.00 uur Eucharistie Ch. Duynstee	
Eucharistie L. de Jong	--	Eucharistie Ch. Duynstee	--
Eucharistie L. de Jong Samenzang	Woord- en communieviering K.Koeleman. Samenzang	Eucharistie Ch. Duynstee Koor: In Honorem Dei	Eucharistie Ch. Duynstee samenzang
Woord- en communieviering C. Koeleman	--	Eucharistie Ch. Duynstee	-
Woord- en communieviering C. Koeleman. Zanggroep St. Jan	Woord- en communieviering Parochiaan. Koor: H. Hartkoor?	Eucharistie Ch. Duynstee Koor: Dameskoor Jubilatio	Eucharistie Ch. Duynstee samenzang
Eucharistie L. de Jong	--	Eucharistie Ch. Duynstee	--
Eucharistie L. de Jong Samenzang	Woord- en communieviering C. Koeleman. Samenzang	Eucharistie Ch. Duynstee Koor: In Honorem Dei Kindernevendienst	Woord- en communieviering K. Koeleman. Koor: Corazon



advertentie

Reken niet op goede zorg,  
maar kies ervoor!

**DSW**  
zorgverzekeraar



