

kerk aan de waterweg

MAGAZINE VAN DE ROOMS-KATHOLIEKE PAROCHIE DE GOEDE HERDER MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM • NAJAAR 2017



Er is een tijd...

Van de redactie

Er is een tijd...

In juni kwam een brief van het parochiebestuur naar ons toe. Er gaan de komende tijd minstens drie kerken gesloten worden in onze parochie. Een moeilijke mededeling, hoewel ik van allerlei mensen als reactie hoor, dat het te begrijpen is, dat het niet anders kan.

Deze zomer was ik op bezoek bij een voormalige collega uit Deventer. Leuk om weer eens bij te praten. Hij had inmiddels twee kleinkinderen... ik weet nog dat zijn eigen kinderen kleuters waren. De kleinkinderen zijn niet gedoopt, vertelde hij en ik hoorde aan zijn stem dat hij dat verdrietig vond.

Als we een getijdebeweging waarnemen in onze levens-tijd... eb en vloed, dan is het nu eb in onze kerk. De grote toe-vloed, de massaliteit, het samenkomen in grote gebouwen op zondagmorgen van mensen van aller-

lei leeftijden... slechts hier en daar vindt dat nog plaats, maar niet in onze parochie en dat geldt voor de meeste parochies en gemeentes.

Maar als het eb is, heb je een breed strand, en op dat strand is van alles te vinden (deze beeldspraak las ik ooit bij pater De Jong). Een hoop troep spoelt eraan, maar ook prachtige schelpen, bijzondere stukken hout in grillige vormen. Je ziet ook allerlei figuren in het zand ontstaan. Hier moest ik aan denken toen ik het aanbod Geloofs-verdieping onder ogen kreeg, wat u in dit nummer kunt lezen. Wat kunt u veel gaan doen de komende tijd in onze deelgemeenschappen: lezingen, excursies, stilte, bezinning rond de bijbel en samen zingen. Allemaal schatten die zichtbaar worden op het brede strand. Misschien heeft dat de toekomst. Misschien is dit een tijd.... van samen zoeken in kleine groepen, van uitwisselen in zaaltjes, mediteren en wandelen, creatief zijn en ontdekken.

Lees erover in dit blad. Veel mooie vondsten wens ik u toe op het brede strand bij eb.

Lidwien Meijer



St. Jan de Doper-Visitatie



H.H. Jacobus en Martinus



Willibrord, Pax Christikerk

De volgende *Kerk aan de Waterweg* verschijnt rond 1 december. Kopij graag inleveren voor 30 oktober 2017.



H.H. Andreas, Petrus en Paulus



Willibrord, H. Lucaskerk



H. Hart van Jezus



St. Liduina - OLV. Rozenkrans

Adressen
en telefoonnummers van de
kerken van parochie De Goede Herder ■

St. Jan de Doper-Visitatie, Mgr. Nolenslaan 99, 3119 EB
Schiedam, 010- 4735066 ■ **H. Hart van Jezus**, Rijnstraat 1, 3114
SP Schiedam, 010- 4268648 ■ **St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans**,
Singel 104, 3112 GS Schiedam, 010-4268228 ■ **H.H. Jacobus en Martinus**,
Kerkweg 53, 3124 KD Schiedam, 010-4709719 ■ **Willibrord, H. Lucaskerk**,
Hoogstraat 26, 3131 BN Vlaardingingen, 010-4702679 ■ **Willibrord, Pax Christikerk**,
Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingingen, 010-4741790 ■ **H.H. Andreas, Petrus en Paulus**,
Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis, 010-5912080

Het pastoraal team van parochie De Goede Herder bestaat uit: Charles Duynstee (pr), Henri Egging (pr), Kees Koeleman (pw) en Avin Kunnekkadan (pr). Het team is te bereiken via Elly Barendregt, medewerker pastoraal team, T: 06-31 99 09 59 of E: e.barendregt@goedeherderparochie.nl. Het bestuur van de parochie is te bereiken via secretaris, E: secretaris@goedeherderparochie.nl.



Inhoud Kerk aan de Waterweg

COLOFON

Kerk aan de Waterweg is een uitgave van de parochie De Goede Herder in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam en verschijnt in 2017 vier keer. Het blad wordt gratis thuisbezorgd bij parochianen. Een postabonnement is mogelijk voor 20 euro per jaar.

Redactie: Elly Barendregt, Marlène van Geffen en Kees Koelman.

Redactieadres: Singel 104,
3112 GS Schiedam
T: 06-54797022

E: redactie@goedeherderparochie.nl

Eindredactie: Lidwien Meijer en Marianne Soors

Aan dit nummer werkten verder mee: Monique den Ouden, Kyara Bito, Sebastiaan Rutten, Thea Bakker-Janse, Lieke de Leeuw, Janny Bergmans, Paul van Mansum, Theo Reyman, pastor Henri Egging, Estella Schinkel, Han Raeijmaekers, Jean-Jacques Suurmond, Ted van der Geest, Marianne Paalvast-Smeele, Marieke Verhart-Paalvast, Saskia Manga Owona-Wortelboer, pater Avin Kunnekkadan, ds. De Fouw, Petra Verheezen.

Vormgeving:

Pieter van Schouwenburg,
Bali

Fotografie:

Clemens Lammers, Jeroen Rutten, Marco Latooi, Theo Reyman, Estella Schinkel, Elly Barendregt, Hans Sloot.

Drukkerij:

Halewijn, Halewijnlaan 92,
2050 Antwerpen

Overnemen:

Artikelen uit *Kerk aan de Waterweg* mogen met bronvermelding, vrij worden overgenomen. Illustraties en foto's mogen alleen worden gebruikt als vooraf toestemming is verleend door de redactie.

p 6

Er worden kerken gesloten binnen nu en vijf jaar. Wat zijn de stappen die gezet gaan worden? Welke kant gaan we op? Het parochiebestuur legt uit.



p 10

Een zilveren en een gouden feest van twee jubilerende priesters. Zij vierden het in mei en juni. Het was warm en vreugdevol.



p 12

Wijze woorden van theoloog Jean Jacques Suurmond over waardig leven en waardig sterven.



p 19

Vanuit onze deelgemeenschappen wordt er heel veel georganiseerd de komende tijd. U kunt gaan wandelen, zingen, met elkaar in gesprek of stil zijn...



p 32

Eind september is het vredesweek. Vanuit ambassadestad Vlaardingen is er een gevarieerd programma opgezet.



De toekomst van de parochie

Alles heeft zijn eigen tijd!

door Pater Avin Kunnekkadan, SVD

Ondanks de sombere vooruitzichten: kerksluiting, inkrimping, ziet pater Avin licht aan de horizon in onze parochie

Dat er binnen vijf jaar in Vlaardingen nog maar één kerk binnen de parochie De Goede Herder is, en in Schiedam nog maar twee, mogelijk zelfs maar één: dat is een boodschap die veel parochianen rauw op hun dak is gevallen. Een boodschap die echter ook hoop kan geven op een nieuwe toekomst voor onze parochie. Een toekomst waaraan we ook zelf vorm kunnen geven.

Veranderingen vinden plaats in een continu proces. De wereld verandert, Nederland verandert. Het veranderingsproces gaat steeds sneller. Door de moderne communicatiemiddelen weten we wat er wereldwijd gebeurt en is wereldwijd direct contact mogelijk. Een stortvloed van informatie, nieuws, wetenschap komt dagelijks op ons af.

Oude zekerheden en structuren vallen weg. De manier waarop we met elkaar contact hebben verandert ook door *Social media* als Facebook en Instagram. Daarnaast zijn er al die andere vormen van communicatie als telefoon, email, skype.

Keuzes worden steeds meer vanuit financieel-economische overwegingen gemaakt. Efficiency en zakelijkheid zijn sleutelwoorden geworden. De grote hoeveelheid media-aandacht voor wat mis gaat in onze omgeving, maakt ons daarnaast nog eens angstig. Individualisering neemt steeds meer toe: 'ons' wordt steeds meer



'ik'. Sociale verbanden brokkelen af of spreken niet meer aan.

Tijd en ruimte

Prediker hoofdstuk 3 zegt: *Bij alles wat er gebeurt is er een uur; een tijd voor alles wat onder de hemel is! Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen; een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen; een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken; een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen en er is een tijd voor vrede.*

Kortom: dat er veranderingen zijn, is dus natuurlijk en valt in de lijn der dingen.

Een heel ander verhaal is hoe we als welbewuste mensen omgaan met veranderingen en ontwikkelingen. Hoe waarderen we ze? Hoe kritisch zijn we in het volgen ervan? Hoe gaan we bij deze veranderingen en ontwikkelingen om met daadwerkelijke contacten met de medemensen die wij dagelijks ontmoeten? Maken we nog voldoende tijd en ruimte om die medemens te ontmoeten, kans te geven op contact? Hoe zetten we ons in om de ontwikkelingen en veranderingen die op ons af komen een plaats te geven bij onszelf en de mensen die wij dagelijks ontmoeten? Hoe geven we daarbij ons geloven een plaats?

Kleinschalig

Anders gezegd: trekken we ons steeds meer terug in onze veilige cirkel, laten we onze contacten verlopen via

Social media, telefoon en televisie, of hebben we een plaats in de maatschappij, in het volle leven. Wat geloven betreft: volgen we in het vervolg de eucharistieviering maar via de televisie, op afstand, of willen we deel blijven uitmaken van een levende geloofsgemeenschap die het belangrijk vindt om de boodschap van de Heer verder te leven en door te geven?

Zowel binnen als buiten de kerken komt gelukkig een reactie op gang tegen de verzakelijking en individualisering van onze wereld. Ook binnen onze parochie blijkt meer behoefte te bestaan aan menselijk welzijn, aan menselijk contact, aan zingeving en aandacht. Zingeving en het menselijk welzijn, zal dan ook verankerd moeten zijn in het toekomstige plan waaraan ieder in onze parochie in de komende tijd zal mogen werken. We veranderen van een gemeenschap die elkaar alleen maar rond de weekenderedienst ontmoet naar een echte gemeenschap met verscheidene activiteiten die op zondagen en op de andere weekdays kunnen plaatsvinden, voor alle zoekers binnen en buiten de kerk. Kleinschalige ontmoetingen en interactie moeten centraal staan in een parochie.

Zorgvuldigheid, duidelijkheid en het geven van waardering zullen bij het proces van verandering sleutelbegrippen moeten zijn.

Het antwoord op alle veranderingen zal gevonden moeten worden in de verbondenheid met de Heer van de Kerk, van elke gelovige op zich en alle gelovigen samen, binnen onze parochie De Goede Herder in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. 🙏



Kerken van de Goede Herder werken aan de toekomst

In alle geloofsgemeenschappen is op zondag 24 juni een brief uitgereikt over ingrijpende ontwikkelingen in onze parochie. In september gaat een commissie aan de slag rond de vraag: hoe kan de samenwerking op korte termijn worden versterkt? Hier een voortgangsbericht.

door **Parochiebestuur en Pastoraal Team**

Vorig jaar is een onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken in onze parochie De Goede Herder. De parochie bestond toen vijf jaar. Dit onderzoek laat een beeld zien van een sterk afnemende deelname van katholieken aan vieringen en aan de sacramenten. Deze ontwikkeling is overigens geheel in lijn met de landelijke trend. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft het parochiebestuur zich de centrale vraag gesteld wat er dient te gebeuren om een vitale parochie te vormen, die uitnodigend en aantrekkelijk is voor mensen in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis.

Sterke punten

Op zaterdag 10 juni kwamen parochiebestuur, pastoraal team en de leden van de pastoraatsgroepen en beheercommissies voor de tweede keer bijeen om te praten over de toekomst van parochie De Goede Herder. Een half jaar daarvoor, op 12 november was, in een eerste bijeenkomst al een start gemaakt met de bezinning op de vraag: Hoe kunnen we er voor zorgen dat de katholieke kerk in onze parochie een toekomst heeft? (zie KadW nr. 19, voorjaar 2017 pag. 6., ook na te lezen op de website onder het kopje 'Algemeen').

In die bijeenkomst is geconstateerd dat 'niets doen' geen optie is. Er is toen ook overeenstemming bereikt om te komen tot één geloofsgemeenschap in iedere stad. Die geloofsgemeenschap moet de krachten van de huidige deelgemeenschappen bundelen

Eén geloofsgemeenschap moet de krachten van de deelgemeenschappen bundelen

en zo gebruik maken van de sterke punten van iedere gemeenschap. Heel belangrijk daarbij is dat alle parochianen en vrijwilligers uit iedere deelgemeenschap zich thuis gaan voelen in die nieuwe geloofsgemeenschap.

Rouwproces

Na de raadpleging van de vrijwilligers in november is in overleg met de bisschop besloten te werken aan een bundeling van krachten, geformuleerd in een heldere 'Stip op de Horizon' (zie kader).

Op 10 juni is deze 'Stip op de Horizon' gedeeld met de kernvrijwilligers uit alle deelge-



meenschappen. Vervolgens werd in kleinere groepen nagedacht over hoe die ene geloofsgemeenschap per stad er over maximaal vijf jaar uit zou kunnen zien. Een belangrijke opmerking daarbij was: we gaan voor de inhoud en niet voor de stenen. De verwachting werd uitgesproken dat we het rouwproces ingaan van het verlies van de huidige deelgemeenschappen, maar ook de vreugde van de geboorte van een nieuwe pluriforme geloofsgemeenschap gaan ervaren. Ook het betrekken van jonge gezinnen en jeugd is een belangrijk aandachtspunt. De parochianen zijn over de 'Stip aan de horizon' geïnformeerd via een brief die op zondag 24 juni in alle kerken werd uitgereikt. Door leden van het parochiebestuur is in iedere kerk een toelichting op de brief gegeven, waarbij parochianen in de gelegenheid zijn gesteld om vragen te stellen. Tijdens de bijeenkomst met de kernvrijwilligers en de gesprekken in de Schiedamse kerken werd benadrukt dat de Basiliek een thuishaven moet worden voor alle parochianen in Schiedam. Het is essentieel dat het vieren, dienen en leren in de Basiliek, als centrale kerk van de geloofsgemeenschap in Schiedam, zo wordt ingericht dat parochi-

anen uit alle vier de deelgemeenschappen zich er thuis voelen.

Twee commissies

Hoe kan binnen vijf jaar in Schiedam en in Vlaardingen één geloofsgemeenschap worden gevormd? Daarover gaat in september zowel in Schiedam als Vlaardingen een commissie aan de slag. Kernvraag voor deze commissies is: hoe kan op korte termijn de onderlinge samenwerking worden versterkt? Waarbij de aandacht verschuift van de huidige deelgemeenschappen naar de centraal te vormen gemeenschap. Een belangrijke mijlpaal in Schiedam is hierbij de vorming van één pastoraatsgroep, uiterlijk op 1 juni 2018; de pastoraatsgroepen in Vlaardingen hebben inmiddels besloten per 1 september 2017 samen te gaan.

Het parochiebestuur is zich bewust van de consequenties en emoties als gevolg van het sluiten van kerken. Bundeling van krachten is echter een noodzakelijke stap om een vitale parochie te vormen, die uitnodigend en aantrekkelijk is voor mensen in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis.

Uiteraard houden wij u op de hoogte van het verdere verloop van het proces. 🙏

We gaan voor de inhoud en niet voor de stenen



Stip op de Horizon

Binnen vijf jaar is in iedere stad één geloofsgemeenschap gevormd. Een logisch gevolg hiervan is dat er in die vijf jaar in iedere stad ook één centrum voor vieren, leren en dienen komt. Om dit verder vorm te geven is het parochiebestuur/pastoraal team tevens van mening dat er uiterlijk op 1 juni 2018 in iedere stad één pastoraatsgroep dient te functioneren.

Schiedam

In Schiedam zullen vier deelgemeenschappen ophouden te bestaan. Er komt één nieuwe geloofsgemeenschap voor in de plaats. De uiteindelijke plaats voor vieren, leren en dienen wordt de Basiliek.

Het Bisdom is oprecht bezorgd dat een te snelle sluiting van drie van de vier Schiedamse kerken een vruchtbare ontwikkeling van die éne geloofsgemeenschap negatief kan beïnvloeden.

Het heeft het parochiebestuur gevraagd vooralsnog de St. Jacobuskerk open te houden als aanvullende plaats voor vieren. Er is overeengekomen dat na een periode van vijf jaar opnieuw bezien wordt of de aanvullende beschikbaarheid van St. Jacobuskerk nog gewenst is.

De Heilig-Hartkerk en de St. Jan de Doper-Visitatiekerk zullen binnen de termijn van vijf jaren worden gesloten. De definitieve termijn zullen wij vaststellen in overleg met en na uitdrukkelijk advies van de betreffende deelgemeenschappen.

Bestuur en team zullen een commissie van kernvrijwilligers oprichten die de vorming van één geloofsgemeenschap in Schiedam gaat ontwikkelen. In de commissie zijn de huidige vier deelgemeenschappen vertegenwoordigd.

Vlaardingen

De keuze welke kerk het centrum wordt voor vieren, leren en dienen willen wij maken in overleg met en na uitdrukkelijk advies van de beide gemeenschappen.

Bestuur en team zullen een commissie van kernvrijwilligers oprichten die de vorming van één geloofsgemeenschap in Vlaardingen gaat ontwikkelen. In de commissie zijn beide huidige gemeenschappen vertegenwoordigd.

Maassluis

De Petrus- en Pauluskerk is en blijft het kerkgebouw voor de geloofsgemeenschap in Maassluis.

Bestuur en team vinden het verder belangrijk dat parochianen uit Maassluis betrokken zijn bij de veranderingsprocessen in Vlaardingen en Schiedam.

DIT RAAKT ME...



Wat een rotsvast geloof

Vanaf 2000 werd Mervin in het Zonnehuis verpleegd in verband met de ziekte MS. Tergend langzaam liet zijn lichaam het volledig afweten. Zelfs blazen op een alarmslangetje of met zijn tong het alarm aantikken lukte niet meer. Helse krampen, een irritante vlieg op zijn wang, bijtend zweet in zijn ogen; voor groot of klein ongemak was hij geheel afhankelijk van de hulp van een verpleger.

Lichamelijk ernstig geschonden en tot niets meer in staat, was zijn geest nog helder en zijn moreel onverwoestbaar. Hoewel praten ook steeds moeilijker werd, hebben we toch heel veel samen gesproken. Over God, geloven, bijbel, leven en dood. Over zijn verdriet omdat zijn vrouw, die het niet meer kon aanzien, hem had verlaten. Over zijn kinderen, die nog maar zelden kwamen. Ook over vroeger, toen hij nog met veel plezier op St. Eustatius het timmermansvak beoefende. Mocht hij toch genezen, dan zou hij predikant willen worden; de mensen willen vertellen over Gods grootheid en zorg voor ons allen.

Onlangs kwam eindelijk de dood en ik dankte God dat er een eind was gekomen aan zijn ondraaglijke lijden. Lijden, dat hij echter steeds aanvaard had als Gods ondoorgrondelijke wil. "Misschien voorkomt God hiermee, dat ik wel eens het criminele pad op zou kunnen gaan", vertrouwde hij mij eens toe. Ik geloof niet dat God zo te werk gaat maar Mervin geloofde dat heel onze levensweg door God is uitgestippeld. En door God gedaan, is welgedaan! Daar heeft hij kracht aan ontleend om het lijden tot het bittere eind te dragen. Soms slaakte hij een diepe zucht, maar geen klacht over zijn lippen.

Op zijn uitvaart zongen we het lied 'How great Thou art'. Het voelde alsof ik Mervin zelf hoorde zingen. Hij, die zo'n zwaar leven achter de rug had, hoorde ik Gods grootheid bezingen; Diens vermogen om een mooie schepping tot stand te brengen. 'How great Thou art!', dat ging mij door merg en been. Ik beluister het lied nu regelmatig op

O Lord my God, When I in awesome wonder,
Consider all the worlds Thy Hands have made;
I see the stars, I hear the rolling thunder,
Thy power throughout the universe displayed.

Refrein:

Then sings my soul, My Saviour God, to Thee,
How great Thou art, How great Thou art. (bis)

When through the woods, and forest glades I wander,
And hear the birds sing sweetly in the trees.
When I look down, from lofty mountain grandeur
And see the brook, and feel the gentle breeze.

And when I think, that God, His Son not sparing;
Sent Him to die, I scarce can take it in;
That on the Cross, my burden gladly bearing,
He bled and died to take away my sin.

When Christ shall come, with shout of acclamation,
And take me home, what joy shall fill my heart.
Then I shall bow, in humble adoration,
And then proclaim: 'My God, how great Thou art!'

tekst **Carl Boberg**.

internet en elke keer dat ik het hoor is het weer alsof ik Mervin zelf hoor zingen:

When Christ shall come, then I shall bow with humble adoration.

And then proclaim My God, how great Thou art.

Wat een rotsvast geloof, als je ondanks alle ellende, toch zo kan zingen! Daar word ik heel stil van. 🙏

Ted van der Geest

In de rubriek 'Dit raakt me' vertellen parochianen over wat hen raakt (muziek, beeldende kunst, foto's, een gedicht... enzovoort). Bijdragen (maximaal 600 woorden) kunt u sturen naar redactie@goedeherderparochie.nl

Derde Liduinaprocessie op 21 mei

Een intense ervaring

Op zondag 21 mei was het al weer de derde keer dat de Liduinaprocessie door de straten van Schiedam trok. Het begint een traditie te worden

door **Pastor Henri Egging**

De processie begon met een gebedsdienst in de basiliek, rond de 'Ik ben'-woorden die afgelopen twee weken centraal hadden gestaan in de deelgemeenschappen van onze parochie. Zeven parochianen deelden wat ze hadden beleefd aan de uitwerking van deze bijzondere woorden vanuit hun eigen

tiefs' als een processie deel te nemen. Achteraf spraken ze echter van een intense ervaring: 'Dat zouden meer mensen moeten meemaken'.

'Een processie is liturgie op straat, samen in beweging.'

'Ik zie mijn eigen stad met andere ogen, je komt op verrassende plekken.'

Grote Kerk, met medewerking van Ds. Marjolijn Russchen. Tijdens orgelspel kwamen de deelnemers aan de processie deze grote kerkruimte binnen. En zo werd later ook de basiliek weer betreden, iedereen ging rond de altaartafel staan, om samen te bidden.

De ontmoeting na afloop, in parochiezaal De Wilgenburg, maakte de processie nog meer tot een gemeenschapsgebeuren. Bij de soep en de broodjes werd heel wat met elkaar gepraat.

Een deel van de processiegangers bad tenslotte nog mee met de eenvoudige vesperdienst met de 'Broederschap van Sint Liduina'. Moe maar voldaan ging iedereen aan het eind van de dag weer naar huis.

De Liduinaprocessie begint een traditie te worden. Ook volgend jaar zal de processie weer gehouden worden tijdens het Liduinafeest, de zondag vóór Hemelvaartsdag, in 2018 is dat op 6 mei. 🙏



geloofsgemeenschap. Er waren lezingen geweest, groeps gesprekken, een zangmiddag, een wandeling.

Toen vertrok de processie. Opvallend was dit jaar dat veel mensen van buiten de parochie meeliepen. Een Surinaamse gebedsgroep uit Rotterdam was bijvoorbeeld naar de processie gekomen.

Er waren veel positieve reacties. Sommige deelnemers hadden enige aarzeling gehad om aan zoiets 'demonstra-

'Door in stilte te wandelen, zie ik veel meer, beleef ik meer.'

'Een kring vormen en bidden, op een plaats die herinnert aan de Heilige Liduina, is bijzonder.'

'De mensen op straat die toevallig (?) de processie tegenkomen worden er ook stil van.'

Vesperdienst

Halverwege de processie was er een oecumenische gebedsdienst in de

Tijdens de processie werden verschillende vaandels meedragen. Momenteel is er in het Stedelijk Museum in Schiedam een boeiende vaandeltentoonstelling met oude vaandels én nieuw gemaakte, want meer dan zestig verenigingen hebben zichzelf op een vaandel vereeuwigd. Tot en met 1 oktober is de tentoonstelling te zien.

Missie, passie, een weg

Op 4 mei 2017 was pater Avin Kunnekkadan SVD 25 jaar priester. Het werd gevierd in Maassluis op zaterdag 27 mei.

Feeest in de kerk! Al maanden geleden zijn de voorbereidingen gestart. Waar gaan we het vieren; wie nodig ik uit? Hoe pakken we dit aan?

Nu is pater Avin contactpastor in Maassluis en daarom werd daar de feestelijke viering gehouden. De kerk zat vol genodigden, mensen van ver weg en van dichtbij.

Nederland is een mooi land maar het kan nogal koud en nat zijn in de maand mei. En een beetje aardig weer, droog en een redelijke temperatuur zou wel fijn zijn voor het feest dat we na de Eucharistieviering in en rond de kerk zouden voortzetten. Er is dan ook heel wat afgebeden en er zijn kaarsen gebrand voor mooi weer, en zoals Avin zelf al aangaf, misschien wel iets te véél. Met zo'n 33 graden op

de thermometer was het wat te veel van het goede.

Groot koor

De organisatie was goed voorbereid op dit warme weer: er waren vier bedrijfshulpverleners 'in dienst', er werden flesjes water uitgedeeld, er stonden verschillende ventilatoren en de deuren mochten allemaal open. Gelukkig hebben zich geen incidenten voorgedaan.

Met een internetverbinding werd de viering opgenomen, zodat de moeder, zusters en broer van Avin alles mee konden beleven. Het was een feestelijke viering waar de warmte van af straalde. De kerk bood niet voldoende plaats aan alle mensen. Er waren verschillende priesters die mee voorgingen in de viering, waarbij Avin de hoofdpersoon was. En veel parochianen zingen mee in een groot gelegenheidskoor.

Bijna aan het einde van de viering nam pastor Egging het woord. Van

alle deelgemeenschappen werd een kaars overhandigd aan pater Avin. Een cadeau wilde hij niet. Wie wat wilde geven kon een bijdrage overmaken om een beurs te kunnen creëren voor de vorming van een missionaris. In de zes deelgemeenschappen heeft een bus gestaan waar je je donatie in kwijt kon. Ook was er was een bankrekeningnummer en er werd op zaterdag 27 mei gecollecteerd. Resultaat: zo'n 8 duizend euro, een geweldig bedrag! Na de zegen en het slotlied liepen we naar 'In Blik', de gelegenheid tegenover de kerk waar we het glas mochten heffen en een heerlijk buffet kregen, verzorgd door de Vis & traiteur Jeroen Vijverberg. Ook werd stukje geschiedenis over de SVD verteld, er was muziek door studenten uit Delft en een dansvoorstelling van een groep dames uit de Filipijnen. Ten slotte nog een film over pastor Avin.

De avond werd afgesloten met koffie/thee en een heerlijk stukje taart. Iedereen kreeg een boekje mee met een interview met pastor Avin.

We kunnen terugkijken op een zilveren jubileum met een goud randje. 🍷

Janny Bergmans.



Mgr. Vismans vijftig jaar priester

Nooit echt een roepstem gehoord



Op zaterdag 20 mei 2017 was het precies vijftig jaar geleden dat Mgr. Vismans tot priester werd gewijd. Dit jubileum werd op 4 juni, eerste Pinksterdag, gevierd in zijn dierbare Liduina basiliek.

De hoofdcelebrant in de Eucharistieviering was Mgr. van den Hende, verder waren Mgr. Hendriks, pastoor Van der Mee, pastoor Duynstee, pater Kunnekkadan en rector Egging aanwezig. Bisschop van den Hende sprak in zijn overweging over een driedubbelfeest: ten eerste het hoogfeest van Pinksteren. Vervolgens vieren we vandaag dat Mgr. Vismans vijftig jaar geleden de gave van de heilige Geest heeft mogen ontvangen om de kerk van de Heer als priester te mogen dienen. Ten slotte is het een reden tot vreugde dat ook de komende generaties ervan verzekerd mogen zijn dat de Heer ook aan hen de gaven van de Geest blijft schenken.

Verbondenheid

Mgr. Vismans werd geprezen voor het werk dat hij met hulp van de heilige Geest de afgelopen vijftig jaar heeft kunnen verzetten, hoe hij als priester veel mensen heeft geïnspireerd in het geloof en hoe hij door zijn inzet voor de restauratie ervoor heeft gezorgd dat er in de toekomst een plek is waar mensen zich verbonden weten met de Heer. Verder noemde mgr. Van den Hende zijn inzet voor de verbondenheid met Rome, door de verheffing van de Singelkerk tot basiliek.

Aan het einde van de viering nam de jubilaris zelf het woord. Zijn ouders en hijzelf hadden nooit kunnen vermoeden dat het jochie dat in 1934 in Crooswijk werd geboren, vandaag zijn vijftigjarig priesterschap zou vieren. Mgr. Vismans heeft nooit echt een roepstem gehoord zoals bij sommige van zijn medepriesters het geval is geweest, het waren eerder de stemmen van de paters Dominicanen en de mensen om hem heen die hem hebben aangezet om voor het priesterschap te kiezen.

Wereldliturgie

Dat hij het heeft volgehouden priester te blijven, is omdat de Kerk hem zeer dierbaar is, hij zou niet zonder de wereldliturgie, zoals die hier gevierd wordt, kunnen en hij ondervindt nog veel vreugde in zijn roeping. Hij heeft vele mensen kunnen sterken met de verschillende sacramenten en had het niet kunnen volhouden zonder de mensen om hem heen die met hun talenten en gebed hem hebben bijgestaan voor die ene kerk.

Aan het slot van zijn toespraak pakt Mgr. Vismans het processiekruis en zegt: "Bovenal bedankt Onze Lieve Heer, voor een leven als priester, vijftig jaar in uw kerk."

Na afloop van de viering was er een feestelijke bijeenkomst in de Wilgenburg. Daar kreeg de jubilaris een schilderij aangeboden door de heer Rudi Atman, die het ook geschilderd heeft. Mgr. Vismans is er zelf op te zien, met de Gaven van de H. Geest. 🙏

Sebastiaan Rutten

Jean-Jacques Suurmond gaf lezing in Vlaardingen

Bestaan is eindeloos bemind

‘Een bloem bloeit omdat ze bloeit, een mens leeft omdat hij leeft – zonder waartoe of waarom.’ Aldus Jean-Jacques Suurmond, tijdens een bijeenkomst over waardig leven en sterven, georganiseerd door de kerken in Holy.

door Jean-Jacques Suurmond

‘**W**aardig leven, waardig sterven’. Het woordje ‘waardig’ heeft iets ouderwets, een beetje als een koffiemolen of een Citroën DS uit de vorige eeuw. ‘Leuk ouder worden’, zal je vandaag eerder horen.

Toch is ‘waardig’ een mooi woord, omdat het verwant is aan ‘waarde’. In het verpleeghuis hoorde ik regelmatig de vraag: ‘Wat betekenen ik nog voor de maatschappij? Ben ik niet een last, ook voor mijn kinderen? Wat voor zin heeft het leven nog als ik afhankelijk ben geworden van hulp?’ Soms, in mijn ervaring een heel kleine minderheid, kunnen mensen dan naar het einde verlangen, hun leven is ‘voltooid’ zeggen ze met een term uit de actuele discussie.

Ik ben niet zo blij met de uitdrukking ‘voltooid leven’. Alsof het leven een klus is die geklaard moet worden. Het werk zit erop: de kinderen zijn het huis uit, je carrière is voorbij, de hypotheek is afbetaald, je partner overleden. Is je leven dan voltooid? Dat woord verdraagt een pragmatische kijk op het bestaan. Je waarde als mens hangt kennelijk af van het feit dat je nuttig bent, bijna als een apparaat dat het moet doen – zo niet, dan is het zonder waarde, waardeloos. Dat wordt versterkt door onze cultuur die een *meritocratie* is – je waarde hangt af van je verdienste, wat je kunt. Alsof je als mens alleen iets voorstelt zolang je zelf je broek aan kunt trekken.

Dwaasheid

‘Waardig leven, waardig sterven.’ Als ik één ding heb gezien, is het dat een mens sterft zo-

als hij geleefd heeft. Wie zichzelf altijd zag als autonoom, zelfsturend, dingen ondernemend zal er grote moeite mee hebben als hij in de hoge ouderdom niet veel meer kan. Je zal dan sneller je bestaan als ‘onwaardig’ ervaren en verlangen naar het einde.

De kerkelijke traditie heeft echter een radicaal andere kijk op wat het leven waardevol maakt. Op de vraag ‘Waarom zijn wij op aarde?’ is het antwoord: omdat God dat wil. En waarom wil God dat? Uit liefde - of uit dwaasheid zou je soms denken, als je ziet wat een bende mensen er van kunnen maken. Maar misschien is dwaasheid wel een aspect van echte liefde. Bestaan is bemind worden. Voor God is elk mens een bloem, ‘zonder waarom’, zegt de mysticus Meister Eckhart. Onze waarde als mens hangt er niet vanaf of je baas van Unilever bent of dement, of je een slimme natuurkundige bent of geestelijk gehandicapt. Een bloem bloeit omdat ze bloeit, een mens leeft omdat hij leeft – zonder waartoe of waarom. Deze christelijke visie is de drijfveer achter de gedachte dat ieder mens recht op zorg heeft. De oude Grieken doodden nog standaard hun gehandicapte kinderen. De Romeinen legden hun zieke bejaarden aan de oever van de Tiber om daar te creperen. Zoals bij dieren zwakke en gewonde exemplaren in het belang van het overleven van de kudde verstoten worden.

Innerlijke verdieping

Kan goede zorg ook inhouden dat je iemand helpt die een doodswens heeft? Bij euthanasie gaat het om mensen die ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Als je daar samen met alle

*Je talent voor
verwondering
wordt groter*

worden...



*Zin, geluk is
iets dat we
ten diepste
niet zelf
maken maar
ontvangen*

betrokkenen naartoe hebt kunnen groeien, kan euthanasie een zegen zijn. Ik heb daar zelf meermalen aan meegewerkt en hen een goede reis gewenst, in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest, amen.

Want een ander aspect van het christelijke geloof is dat we niet bang hoeven te zijn voor de dood. Een relatie met de eeuwige God is een eeuwige relatie. Vanuit dat perspectief is de dood een overgang naar een andere wijze van zijn. Hoe of wat weten we niet, en op de clichébeelden van straten van goud en zich scheel toeterende engeltjes zijn we wel uitgekeken, maar Gods liefde is zo dwaas dat zelfs de knokige hand van de dood er geen vat op heeft. Er is een 'tweede ruimte' na dit leven, zegt de dichter Czeslaw Milosz.

Bestaan is bemind worden – eindeloos. Dat besef kan helpen het hier op aarde uit te houden als het moeilijk wordt. Ja, naarmate de uiterlijke mens vervalt, wordt de innerlijke vernieuwd, zegt de apostel Paulus, die zelf zijn pensioen nooit gehaald heeft. Lopend

achter je rollator, zit expansie en uiterlijke groei er niet meer in. Daarvoor in de plaats kan er innerlijke verdieping en spirituele groei komen zodat je op een andere manier nuttig wordt voor anderen. 'Ik heb altijd pijn', zei een oude dame op mijn kring in het verpleeghuis, 'maar ik heb er veel van geleerd - en daar profiteren ook mijn kinderen van'. Ze ervaart haar leven niet als waardeloos maar op een andere manier van waarde dan vroeger, toen ze nog actief van secretaresse opklom tot bureauchef.

Waardig

Bestaan is bemind worden, dat is onze waardigheid. Als je ouder wordt kun je dat meer en meer gaan inzien. Dan word je niet alleen oud maar ook wijs – wat niet vanzelfsprekend is. Je gaat bijvoorbeeld inzien dat zin, geluk altijd al iets was wat we ten diepste niet zelf maken maar ontvangen. Dat begint al bij onze geboorte, die niemand zelf gepland heeft – wie is er nooit verbaasd geweest over het blote feit

dat je bestaat? Het leven is een wonderlijke uitzondering op de dood, de normale toestand in het heelal. En wie heeft de grote liefde van zijn leven georganiseerd? Zo van: volgende week dinsdag om 14 uur 35 ontmoet ik de partner met wie ik een klik krijg en mijn leven ga delen. Nee, ineens verschijnt die aan de horizon van je bestaan. En dan de kinderen, hoe die zijn uitpakkt, heb je dat nu werkelijk allemaal in eigen hand gehad?

Zin, geluk is in wezen niet te plannen of te organiseren – het is een gave. Daarvoor kunnen onze ogen meer opengaan als we in de ouderdom minder regie over ons leven krijgen. Dat is een spirituele kans. Je talent voor verwondering wordt groter. Een talent dat het moeilijk heeft in een maatschappij die dagelijks gefocust is op plannen en protocollen en weinig oog heeft voor het avontuur van innerlijk verdieping. Een bejaarde kluizenares werd eens gevraagd: 'Hoe is het nou om de hele dag op je stoel te zitten?' Ze antwoordde: 'Ik zit niet, ik ben op reis'.

Mooi blaadje

Wat is waardig leven en sterven? Beseffen dat mijn bestaan, hoe krakkemikkig ook, al bewijst dat ik door God bemind wordt – dat is ten diepste mijn waarde, als een lelie van het veld zonder waartoe of waarom. Hoe nuttig is een lelie? Hoeveel beleidsplannen maakt die, hoe goed kan die met een smartphone omgaan, hoeveel geld heeft ze op haar bankrekening?

Nee, een lelie *is*, een lelie bloeit – ook als je aan huis gekluisterd bent en bijna alleen de thuiszorg jou nog ziet, ook als je van jezelf niet eens meer weet dat je bloeit omdat je dement geworden bent.

En als ik nog een beetje bloei maar er genoeg van heb, er tegen opzie om verder te verwelken en mijn leven als nutteloos, als 'voltooid' ervaar? Dan kan de tuinier mij misschien op andere gedachten brengen: een begeleider of therapeut die mij helpt in te zien dat ik depressief ben, of een eenzijdige pragmatische kijk op het leven heb, of dat er heus nog wel een mooi blaadje aan mij zit waar mijn omgeving van geniet.

Maar als ik daarna toch volhoud dat het mooi

geweest is, dat mijn leven niet voltooid, maar voldragen is – rijp om geplukt te worden? 'Oud en der dagen zat', zoals de oude Statenvertaling van de Bijbel het noemt? Dan zou ik de tuinier, een levenseindebegeleider, kunnen vragen om mij te plukken – als de wet dat in de toekomst toestaat.

Een mens bloeit, hoe dan ook, verder bij God. 🌿

Woensdagavond 17 mei jl. stroomde de grote zaal in het Lyceum Vos in Vlaardingen vol mensen. Zij kwamen voor de themaavond over 'Waardig leven-waardig sterven.' Dit is een thema waar veel over te doen is en waar we in onze eigen levens vroeg of laat mee worden geconfronteerd.

De bijeenkomst was georganiseerd door de 'werkgroep Drempels Over'. Deze werkgroep organiseert thema- en discussieavonden over maatschappelijk relevante onderwerpen voor de bewoners in de wijk. In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van diverse kerkgenootschappen in Vlaardingen-Holy. Bewust wordt gekozen om de bijeenkomsten niet in één van de kerkgebouwen te houden. Wij gaan als kerkgenootschappen 'onze drempel over' en de wijk in.

Ds. Erwin de Fouw, predikant van Kerkcentrum Holy, introduceerde beide sprekers: Ton Vink, filosoof en schrijver en Jean Jacques Suurmond, voormalig predikant in Vlaardingen, therapeut, personal coach en columnist van het dagblad Trouw.

Beiden hielden een boeiend betoog. Strenge voorwaarden, zorgvuldigheid en intensief overleg met de naaste familie is van wezenlijk belang bij de wens naar een zelfgekozen waardig einde van het leven, benadrukte Ton Vink.

De redactie van Kerk aan de Waterweg heeft van Jean Jacques Suurmond toestemming gekregen zijn lezing hier te publiceren. **Elly Barendregt**

*Geluk is in
wezen niet te
plannen of te
organiseren*

De paaskaars die te lang in de zon stond

Uit het lood geslagen

In een omgeving waarin het verboden is om echte kaarsen te branden, vormt het aansteken van de Paaskaars (de enige echte kaars die 'mag') een bijzonder moment op de afdeling psychogeriatric van zorgcentrum François HaverSchmidt. Helemaal als die Paaskaars ook nog scheef staat...

door **Estella Schinkel**, Geestelijk verzorger Argos Zorggroep, locaties François HaverSchmidt Schiedam en Soenda, Vlaardingen.

Het zit zo. Eens per jaar bestel ik voor het zorgcentrum een nieuwe Paaskaars. Tijdens het reorganiseren van mijn kantoor aan het begin van de zomer van 2015, heb ik de Paaskaars een paar uur in de vensterbank gezet. Toen ik later op de dag de kaars op zijn vertrouwde plekje terug wilde zetten, zag ik dat de zomerzon de kaars flink te pakken had gekregen. Aan de onderkant was hij zacht geworden en helde daardoor over naar één kant. Het was een soort toren van Pisa in mini formaat geworden. Ik haalde de kaars uit zijn benarde positie en gaf hem ruim de tijd om weer uit te harden. Daarna zette ik hem opnieuw op de standaard om te kijken of hij wel bleef staan. Zowaar... de kaars bleek overhellend nog steeds stabiel te staan en ook prima te kunnen branden.

Maar hij staat scheef...

De week erna toog ik naar de gesloten afdeling voor de zogeheten 'belevingsgerichte viering'. Acht cliënten zaten klaar in een cirkel rondom de grote tafel. Ik zette de kaars midden op tafel neer. Iedere cliënt begroette ik persoonlijk en daarna begon ik aan de viering. De kaars werd aangestoken en iedereen keek vol aandacht toe. Totdat één van de cliënten riep: "Maar hij staat scheef!". "Ja", zei ik, "dat klopt helemaal. De kaars is uit het lood geslagen. Maar dat zijn wij ook wel eens. En kijk, ook al staat hij scheef, het licht binnenin blijft branden." De aanwezigen keken nu allen met nog grotere aandacht en vonden het fascinerend.

Vanaf die dag heb ik bij iedere viering het uit-

het-lood-geslagen-zijn gebruikt bij het aansteken van de kaars. Die scheefstaande kaars met het licht dat onverstoort blijft branden, zei méér dan duizend woorden konden zeggen, zoveel was mij wel duidelijk.

Buitenbeentjes

Helaas is de kaars nu zover opgebrand, dat hij niet meer bruikbaar is. Er moest een nieuwe kaars besteld worden. Bij het doorbladeren van de – overigens prachtige catalogus van de kaarsenleverancier – kreeg ik bijna de neiging om

De kaars is uit het lood geslagen. Maar dat zijn wij ook wel eens

een mail te sturen met de vraag: kunt u ook buitenbeentjes leveren? Net zoals je in de supermarkt aantreft? Immers, daar is het tegenwoordig mogelijk om vreemd gevormde wortels of scheefgegroeide paprika's en komkommers te kopen met het predicaat 'buitenbeentje', omdat ze mislukt zouden zijn. Zij voldoen niet aan de norm van strak gevormd en oogstrelend, maar smaken even goed als hun zogenaamde perfecte soortgenoten. Zou er niet ergens een kaarsenmaker zijn die buitenbeentjes verkoopt? Voor mensen die volgens de normen van onze maatschappij ook niet meer strak gevormd en oogstrelend zijn, maar die wel mensen uit één stuk zijn? Want waarom zou een Paaskaars perfect gevormd moeten zijn? Geef mij maar een buitenbeentje! 🍷



Eerste Communie in onze parochie



Dit afgelopen voorjaar waren er Eerste Communievieringen. Een paar impressies in teksten en foto's.

Vlaardingen en Schiedam-Noord

Het was een zonnige dag op zondag 11 juni, de dag waarop zeventien kinderen uit de H. Lucaskerk, de Pax Christikerk en de Jacobuskerk hun Eerste communie deden. Ze moesten die ochtend al vroeg aanwezig zijn om met hun ouders en broertjes en zusjes op de foto te gaan. Hierna gaven ze nog een modeshow aan elkaar, zodat ze goed konden zien hoe mooi ze er uitzagen vandaag. Ook werd er nog even gesproken over wat ze moesten doen tijdens de viering. De kerk liep goed vol. Een voor een liepen de kinderen naar voren met hun doopkaarsen, die door twee moeders werden aangestoken en neergezet. Het kinderkoor Okido begeleidde de viering en alle communicanten zongen met de liedjes mee. Elk kind had zijn eigen aandeel: de één las een stukje voor, de ander hielp met het klaar maken van de tafel. En toen was eindelijk het grote moment aangebroken. Een voor een deden ze hun Eerste Heilige Communie; wat waren ze zenuwachtig maar ook opgetogen dat het eindelijk zover was. Nadat iedereen in de kerk ter communie was gegaan gingen de kinderen naar Maria om een kaarsje aan te steken en hun herinneringshartje op te hangen. Het was een hele mooie viering waar de kinderen later zeker nog aan terug zullen denken.

Petra Verheezen

Schiedam-centrum



Na afloop van de lessen van het project 'Blijf dit doen', maakten de Eerst Communicanten het volgende gebed:
Lieve God, wat fijn dat we onze Eerste Communie hebben mogen doen.

Het was een mooie dag, waarin we samen rond de tafel het Brood met elkaar deelden, zoals Jezus ons dat geleerd heeft. We danken U daarvoor.

We weten dat U er altijd voor ons bent, als we verdrietig zijn en ook als we blij zijn. U helpt ons daarbij.

*We hopen dat we nog heel vaak samen het Brood mogen delen.
Amen.*

Maassluis

Op 14 mei was mijn Eerste Heilige Communie. Ik vond dat heel spannend, omdat ik moest voorlezen. We waren al vroeg in de kerk omdat we foto's moesten maken. Iedereen was heel mooi aangekleed. Toen het begon moesten we onze doopkaars aansteken. Daarna moesten we voorlezen. Iedereen deed dat heel goed. En toen mochten we het lichaam van Jezus eten en het bloed van Jezus drinken. Dat was heel spannend. Toen mocht ik met Kootje het slotgebed voorlezen. Het was een hele leuke dag.
(Kyara Bito)



'Ik heb er veel van geleerd...'



Elke twee jaar wordt het Heilig Vormsel toegediend aan kinderen uit de hele parochie. Dit jaar was de viering in de Jacobuskerk op zondag 18 juni.

De vormelingen deelden na afloop hun ervaringen. Wat maakte indruk? Wat vonden ze het mooiste?

Het mooiste...

- de viering in de kerk
- gezelligheid
- aan het einde van de viering kregen wij een extra zegening
- alles wat de bisschop zei, kon ik goed volgen
- bij elkaar zijn
- samen met vrienden het Vormsel mogen ontvangen
- de kerk
- in het begin naar voren lopen met de doopkaarsen
- de zalving
- gezelligheid, en dat ik bij het knielen voor de priester bijna viel van dat bankje

- met alle kinderen om de priester staan
- ik heb er veel van geleerd
- het moment dat je geknield voor de bisschop zit
- de gezelligheid en het samen zijn
- al de lichtjes, gezellig
- het moment dat je een ketting kreeg
- dat ik gezalfd werd
- toen ik de ketting kreeg
- de preek van de bisschop
- samen met mijn familie in de kerk.

De Vormelingen

Arthur Nuyttens, Bart Voskamp, Corinne de Wolf, Eefke Tanesha, Farouska Antersijn, Femke Muis, Femke Berns, Florian Nuyttens, Irene Wols, Isabelle Kersbergen, Kevine Rafael, Marick van Gulik, Marit van Reisen, Mayendra Pieters, Melvis Kakuzimana, Merna Razooki, Natasja de Oude, Nicole van Marrewijk, Rénaline Engelhardt, Ricard van Gulik, Shunaiska Martina, Siënna Mijnaals, Sterre van Wijk, Tiffany Albertus, Yuliet van den Boogert.

Klimmen na het zingen

Op 1 juli was het zover... het jaarlijkse koorreisje van het St. Andreas-kinderkoor! We zochten het hoger op dit keer!

Zingen is leuk, maar de afwisseling met andere activiteiten, door het jaar heen, maakt van dit koortje echt een hecht en gezellig groepje vrienden.

De kinderen en hun begeleiders zochten het dit keer hoger op; bij Klimpark Fun Forest in Rotterdam, voor grote

is er geen weg terug.. af en toe best wel spannend, maar vooral een feest! Een parallel tussen klimmen en zingen bij het St Andreas-kinderkoor is gauw gevonden; bij dit koor gaat 'zingen' hand in hand met 'geloven'. Vertrouwen hebben in elkaar! In samen 'iets' in beweging brengen, in de ander los maken; 'Singing From the Soul' is het motto...

Volle magen

Als afsluiting van het jaar was de laatste koorrepetitie omgetoverd tot een

Chinees gelukspapier. Deze wensging, vergezeld van een gelukspoppetje en de geluksarmband, in een mooi zakje. Iedereen kreeg zijn eigen gelukszakje mee naar huis. Een mooi aandenken tijdens de vakantie; een herinnering aan een geslaagd koorjaar!

Nieuwe gezichten

Het koor, dat momenteel een klein aantal kinderen telt, maakte onlangs een frisse doorstart met een nieuw duo: dirigente Christel van Berkel-

Verlaan en Saskia Manga Owona - Wortelboer zijn de nieuwe gezichten die het koor verder willen gaan opbouwen! Christel (41); afgestudeerd aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag met hoofdvak Jazz zang neemt het muzikale en creatieve deel voor haar rekening. Saskia (41) zorgt voor de praktische zaken als planning, organisatie en communicatie. Jan Michel Koekenbakker blijft de muzikale begeleiding verzor-



en kleine apen! Wat een uitdaging was het! Er zijn daar diverse parcoursen waarin geklommen kan worden en deze lopen op qua hoogte en moeilijkheidsgraad. Het werd daarmee een persoonlijke beproeving en vroeg van de kinderen samenwerking en omzien naar elkaar.. want, eenmaal in het parcours, boven in de bomen,

gezellige 'bonte' avond. De avond begon met iets lekkers; cake werd versierd met slagroom en snoepjes, en weggespoeld met wat drinken. Met volle magen konden we aan de slag! De kinderen maakten ieder een geluksarmband, niet voor zichzelf maar voor elkaar! Ook schreven ze een aardige vakantiewens voor elkaar op

gen. De nieuwe toon werd al gezet door de keuze voor een uitdagende activiteit bij het koorreisje, en was het afgelopen jaar al voelbaar in de kerk door het deels vernieuwde repertoire. Het komende jaar gaan we met de kinderen aan de slag om deze beweging door te zetten! 🍷

Saskia Manga Owona-Wortelboer

AANBOD GELOOFSVERDIEPING TOT EN MET DECEMBER 2017



IN PAROCHIE DE GOEDE HERDER

MAASSLUIS - VLAARDINGEN - SCHIEDAM

AANBOD GELOOFSVERDIEPING 2017-2018

Met ingang van het seizoen 2016-2017 is de organisatie van de geloofsverdieping veranderd. De pastoraatsgroepen zijn verantwoordelijk voor het aanbod en niet meer een centrale werkgroep. Het was best spannend of er een aanbod zou komen. En dat kwam! Wat zijn er veel en verschillende activiteiten geweest in het afgelopen jaar. Iedere deelgemeenschap heeft ook goed aangesloten bij de wensen en behoeften in de eigen gemeenschap. Alles overziend kunnen we ook

constateren dat veel parochianen over de grenzen van hun eigen deelgemeenschap keken en uit het gehele aanbod een keuze maakten. Dat is verheugend om te zien. Ook in het komend seizoen worden er vanuit pastoraatsgroepen en team activiteiten aangeboden. Het is een divers boeket geworden, met voor elk wat wils. Zingen of bezinnen, wandelen met de schaapherder of mediteren, het kan allemaal. Neem maar eens een kijkje in dit katern en maak een keuze voor een activiteit in uw eigen

of in een andere deelgemeenschap. In dit katern leest u over de activiteiten van de maanden september tot en met december. Ze worden eerst in schema gezet en daarna per activiteit uitgebreid toegelicht. Zo kunt u nu al uw keuze maken en de data in uw agenda reserveren. Aan het eind van het katern leest u hoe u zich kunt aanmelden.

Kees Koeleman, portefeuillehouder geloofsverdieping **Elly Barendregt**, medewerkster pastoraal team.

ACTIVITEIT	WANNEER	WAAR
IN SCHIEDAM		
Kloosterdagen abdij Koningshoeven	15,16 en 17 september.	Abdij Koningshoeven te Berkel-Enschot
Samenzang van Maria-liederen	Zondag 1 oktober van 15.00-16.30 uur	Liduina Basiliek
Zangworkshop met Vesperviering	Zondag 8 oktober, start om 13.00 uur	St. Jan de Doper-Visitatie
Waar gaan we heen met de kerk?	Donderdag 12 oktober, aanvang 14.30 uur	St. Jan de Doper-Visitatie
Lezing door de Blauwe Zusters	Donderdag 12 oktober om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30)	Pastorie van de H. Hartkerk
Religieuze ervaringen in een moderne film	Woensdag 8,15 en 22 november van 13.30-16.30 uur	St. Jan de Doper-Visitatie
Het evangelie van het nieuwe kerkelijk jaar	Maandag 27 november van 20.00-22.00 uur	De Wilgenburg (achter de Liduina basiliek)
Adventsschikking maken	Donderdag 30 november van 14.00-16.00 uur	St. Jan de Doper-Visitatie
Met het oog op Kerstmis – bloemschikworkshop	Datum en tijd zijn nog niet bekend	De Wilgenburg (achter de Liduina basiliek)
Kerst Sing-in	Zondag 10 december, start om 13.00 uur	St. Jan de Doper-Visitatie
IN VLAARDINGEN		
Bezoek aan de Hoogstraatgemeenschap	Zaterdag 23 september. Vertrek: 8.45 uur vanaf de Pax Christikerk. Thuiskomst: ca. 18.00 uur	Hoogstraatgemeenschap, Eindhoven.
Mediteren kun je leren. Meditatietraining voor beginners	Maandag 28 augustus van 20.00 - 22.00 uur. Vervolg iedere tweede maandag van de maand m.u.v. september	Pax Christikerk
Zin in de bijbel	Vrijdag 1 sept. en 20 okt. van 20.00-22.00 uur. Vervolg in overleg.	Pax Christikerk
Leven van wat komt	Woensdag 25 okt., 8 en 22 nov. van 19.30-22.00 uur	H. Lucaskerk
Met de herder op stap Herfstwandeling en zelf 'herderen' o.l.v. de schaapherder.	Zaterdag 28 okt. van 10.00 – ca. 14.00 uur	Midden-Delfland polder

ACTIVITEIT	WANNEER	WAAR
IN VLAARDINGEN (VERVOLG)		
De Santenkraam	Woensdag 1 nov. van 20.00-22.00 uur	H. Lucaskerk
Geboren uit God	Maandagen 27 nov, 11 en 18 dec. van 20.00 -21.30 uur	H. Lucaskerk
Adventskrans maken	Vrijdag 1 december van 19.30-21.30 uur	Pax Christikerk
Kloosterweekend bij de zusters in de Onze Lieve Vrouwe Abdij	Vrijdag 16 feb. 9.15 uur t/m zondag 18 feb. 15.30 uur	Onze Lieve Vrouwe Abdij Oosterhout
IN MAASSLUIJ		
Bijbel lezen	Elke donderdag-ochtend van 10.00-11.00 uur	Andreas, Petrus en Pauluskerk
God aanwezig in ons vieren	Woensdag 13 sept. en dinsdag 3 en 17 oktober van 19.30-22.00 uur	Andreas, Petrus en Pauluskerk
Adventskrans maken	Zaterdag 2 december van 11.00 - ca.13.00 uur	Andreas, Petrus en Pauluskerk
ANDERE ACTIVITEITEN DIE IN DE PAROCHIE WORDEN GEORGANISEERD		
ACTIVITEIT	WANNEER	WAAR
Avonden verzorgd door de heer Fr.Rosier	25 oktober en 8 november aanvang 19.30 uur	Pastorie H. Hartkerk
	22 en 29 november, 6 en 13 december aanvang 19.30 uur	Wilgenburg (achter de Liduina basiliek)

Toelichting per activiteit

IN SCHIEDAM

Kloosterdagen Abdij Koningshoeven

INHOUD

Als u het boeiend vindt om iets van het leven in een abdij mee te maken, dan bent u van harte welkom in de Trap-pistenabdij van Berkel-Enschot. De monniken stellen hun gastenverblijf open voor vijftien mensen.

De monniken in abdij Koningshoeven leven contemplatief, afgesloten van de wereld. Wat doet het met ons om drie dagen de stilte te ervaren en te leven naar de gebedstijden in de kapel?

Ter voorbereiding van de vieringen praten we over de Bijbelteksten die gebruikt worden.

We gaan in gesprek met een monnik over kloosterling zijn. Er is een inleiding op de geschiedenis van het kloosterleven en de regels. We denken na over ons eigen gelovig bestaan en verstaan van de wereld waarin we leven.

BEGELEIDING

Zuster Regina Plat, Dominicanes, en Theo Ruiter, leken-dominicaan

PLAATS

Abdij Koningshoeven, Berkel Enschoot.



DATA

15,16 en 17 september 2017.

OPGAVE

Meldt u zich vòòr 10 september 2017 aan bij: dominicaansrijnmond@gmail.com

KOSTEN

€ 90,00 incl. alle maaltijden. U betaalt bij de gastenbroeder in de abdij.

Samenzang van Maria-liederen



INHOUD

In oktober, Maria-rozenkransmaand, luisteren we naar Maria-liederen en we zingen samen. Met medewerking van het heren- en dameskoor van de Liduina-Basiliek, o.l.v. Bas van Houte, dirigent.

PLAATS

Liduina-Basiliek, Singel 102 Schiedam.

Parkeren op het terrein links van de kerk (gratis).

DATUM

Zondagmiddag 1 oktober 2017 (begin van de Maria-maand).

TIJD

15.00-16.30 uur.

KOSTEN

Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Zangworkshop met Vesperviering

INHOUD

In vorige seizoenen was er in deelgemeenschap Sint Jan de Doper-Visitatie drie maal een zangworkshop. Steeds werd een aantal nieuwe liederen aangeleerd - telkens rond een thema. De workshops werden steeds goed bezocht.

Deze keer is er geen thema. We oefenen liederen die door het jaar te gebruiken zijn. We geven aanvullend informatie over de tekstdichters en componisten.

We sluiten de workshop af met een Vesperviering, waarin enkele ingestudeerde liederen gezongen worden. Iedereen - koorzanger of niet - is van harte welkom.

BEGELEIDING

Lidwien Meijer en Wim van der Steen.

PLAATS

St. Jan de Doper-Visitatiekerk, Mgr. Nolenslaan 99, Schiedam (hoek Lieftinckplein), makkelijk te bereiken met trein, tram en metro.

DATUM

Zondagmiddag 8 oktober 2017. Start: 13.00 uur. Pauze (met koffie/thee): 14.30 uur. Vesperviering: 15.00 - 15.30 uur.

OPGAVE

Niet noodzakelijk, maar wordt wel op prijs gesteld: zangworkshop@sintjan-visitatie.nl

KOSTEN

Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Waar gaan we heen met de kerk?

INHOUD

Onze kerk met haar gebouwen, haar aanwezigheid in steden en dorpen, is niet langer vanzelfsprekend. Geloofsgemeenschappen worden kleiner en grijs. In onze parochie komt kerksluiting ook dichtbij.



Toch willen we in de toekomst samen kerk blijven! Wat zijn daarbij onze wensen, onze verlangens? Wat missen we misschien in de kerk?

We gaan hierover uitwisselen, aan de hand van een aflevering van het televisieprogramma *Jacobine op zondag* (januari 2017).

VORM

We kijken naar het praatprogramma: *Jacobine op zondag*. Daarin komen vier deelnemers met verschillende visies op kerk en geloof aan het woord. Dit is een aanzet voor een gesprek met elkaar. Lidwien zorgt voor een blad met

een aantal citaten uit het programma. Met welke TV-deelnemers zijn we het eens of juist niet?

BEGELEIDING

Lidwien Meijer.

PLAATS

Achterzaal St. Jan-Visitatiekerk. Mgr. Nolenslaan 99, Schiedam.

DATUM

Donderdagmiddag 12 oktober. Aanvang: 14.30 uur.

AANMELDEN

Niet nodig.

KOSTEN

Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Soberheid, leven in eenvoud lezing door de Blauwe Zusters

INHOUD

De Blauwe Zusters leven en werken in Den Haag in een gemeenschap. Officieel heten ze: Dienaressen van de Heer en van de Maagd van Matará (SSVM). De congregatie is in 1984 gesticht door Pater Carlos Miguel Buela. Samen met de mannelijke tak en de leken van de Derde Orde hebben alle leden van de Religieuze Familie van het Mens-geworden Woord hetzelfde charisma: de continuering van de Incarnatie van het Goddelijk Woord in alle uitingen van de menselijke persoon. De twee religieuze instituten hebben samen zo'n 1600 leden, werkzaam in missies over de hele wereld.

VORM

Lezing over soberheid en eenvoud, door de Blauwe Zusters, met een nagesprek.

BEGELEIDING

Silvio Jonge, Charles Duynstee.

PLAATS

Pastorie van de Heilig Hartkerk.

DATUM

Donderdag 12 oktober 2017. Aanvang 20.00 uur.

AANMELDEN

Graag vooraf per mail g.bergwerf@planet.nl

KOSTEN

Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Religieuze ervaring in een moderne film

INHOUD

In onze West-Europese christelijke cultuur wordt veel religieuze ervaring overgedragen via de taal: in uiteenzettingen, gebeden, teksten uit heilige boeken, preken. Toch zijn er ook andere 'talen' om te spreken over de On-



noembare. Denk aan muziek en gedichten, schilderijen en beelden, glas-in-lood ramen en de imposante ruimtewerking van kathedralen.

Daarnaast de moderne vormgeving van de film. Ook in die kunstvorm tasten mensen naar het Mysterie. Die laatste vormgeving willen we samen verkennen. Komt u mee zoeken?

VORM EN BEGELEIDING

Inleiding op de film, vertoning film en nagesprek waarin accent ligt op de religieuze thema's. Begeleiding: pater L. de Jong o.p.

PLAATS

St. Jan de Doper – Visitatiekerk, Mgr. Nolenslaan 99, 3119 EB Schiedam (hoek Lieftinckplein).

DATUM EN TIJD

Woensdagmiddag 8, 15 en 22 november van 13.30 - 16.30 uur.

KOSTEN

€ 5,00 per keer.

AANMELDEN

Via info@leerhuisspiritualiteit.nl of tel: 0180-859955
Via dit tel.nr. is ook info op te vragen over andere activiteiten van het Leerhuis, zoals: zenavonden, 30 september: Retraite-dag Op adem komen. En zaterdag 11 november: Oost ontmoet West.

Parkeren op het terrein links achter de kerk (gratis).

DATUM EN TIJD

Maandag 27 november 2017 van 20.00-22.00 uur.

KOSTEN

Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

AANMELDEN

Is wenselijk, bij het secretariaat van de Basiliek: 010 426 82 28.

Adventsschikking maken in de St. Jan de Doper-Visitatie

INHOUD

Ook dit jaar gaan we met elkaar aan de slag om een adventsschikking te maken. Dit kan de traditionele adventskrans worden maar ook een andere vorm waarbij de vier kaarsen centraal staan.



VORM EN BEGELEIDING

Met Kerstgroen en andere materialen versieren wij ons werkstuk tot een mooi geheel. Wij zorgen voor de materialen en een kopje koffie of thee tijdens het werk! Heeft u zelf

nog materialen, neemt u die dan mee. Ook is een snoei-schaartje handig.

Suze van der Meys en Anneke van der Steen begeleiden deze activiteit.

PLAATS

St. Jan de Doper-Visitatiekerk, Mgr. Nolenslaan 99, 3119 EB Schiedam (hoek Lieftinckplein).

DATUM

Donderdagmiddag 30 november van 14.00-16.00 uur.

KOSTEN

De kosten zijn € 12,50.

AANMELDEN

Per e-mail naar info@sint-janvisitatie.nl onder vermelding van activiteit advent, of via de intekenlijst in de hal van de kerk.



Marcus evangelie

het evangelie van het nieuwe kerkelijk jaar

INHOUD

Waar liggen de accenten in het Marcusevangelie, wat willen de verhalen ons vertellen?

Door hiermee bezig te zijn, kan het ons in het komende kerkelijk jaar verdiepen; luisteren met gespitste oren!

BEGELEIDING

pastor Charles Duynstee.

PLAATS

De Wilgenburg, achter de Liduina-Basiliek.

Met het oog op Kerstmis bloemschik workshop



INHOUD EN VORM

Tijdens deze ochtend kan ieder een bloemstuk (geen adventskrans) maken in de sfeer van Kerstmis. Alle materialen daarvoor zullen aanwezig zijn.

BEGELEIDING

Bloemendames Thea van Houten en Fredie van Dalsen.

VERDIEPING

pastoor Michel Hagen.

DATUM EN TIJD

wordt nog bekend gemaakt.

PLAATS

De Wilgenburg, achter de basiliek. Parkeren op het terrein links naast de kerk (gratis).

KOSTEN

€ 10,00.

AANMELDEN

Vooraf aanmelden is noodzakelijk i.v.m. aanschaf materialen, bij mevr. Thea van Houten: 010 473 15 27, e-mail: fvanhouten@kabelfoon.nl

Kerst sing-in

INHOUD

In kerstvieringen wordt veel gezongen, maar in onze vieringen met kerst komen niet alle bekende kerstliedjes aan bod, zeker niet de profane nummers.

Vorig jaar heeft de deelgemeenschap Sint Jan de Doper-Visitatie daarom een kerst sing-in georganiseerd. Dat was een groot succes. Daarom doen we het nu weer! We



zingen samen een ruim uur bekende kerstliedjes: van Stille Nacht tot I'm dreaming of a white christmas. Deze bijeenkomst staat open voor iere-

dereen die graag zingt en/of graag luistert. En het programma bepaalt u! U kunt verzoeknummers indienen en wij stellen een programma samen, inclusief een top-10 van gekozen liederen. Voorwaarde is: (redelijk) bekend en éénstemmig. De liederen worden op de vleugel begeleid.

BEGELEIDING

Begeleiding: Lidwien Meijer en Wim van der Steen.

Wat wilt u zingen?

Stuur uiterlijk maandag 4 december de titel(s) van de lied(eren) van uw keuze per e-mail naar kerstsing-in@sintjan-visitatie.nl (liefst samen met de teksten). Er zal ook een 'stemdoos' in de hal staan.

PLAATS

St. Jan de Doper-Visitatiekerk, Mgr. Nolenslaan 99, Schiedam (hoek Lieftinckplein).

DATUM EN TIJD

Zondag 10 december 2017. Start: 13.00 uur - ongeveer 14.00 uur (aansluitend op de viering van 11.00 uur is

er koffie, kerststol en een broodje).

OPGAVE

Niet noodzakelijk, maar wordt wel op prijs gesteld: kerstsing-in@sintjan-visitatie.nl.

KOSTEN

Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

IN VLAARDINGEN

Bezoek aan de Hoogstraatgemeenschap in Eindhoven



INHOUD

Sinds vorig jaar hebben Cora en Paul Snoeren, voormalig parochianen van de Willibrord deelgemeenschap, zich aan de Hoogstraatgemeenschap in Eindhoven verbonden. (Zie een gesprek met hen in Kerk aan de Waterweg, najaar 2016). Ze zijn inmiddels aardig gesetteld en bereid om ons een kijkje in hun nieuwe leven te geven.

Cora en Paul vertellen over hun werk en de diverse organisaties waarmee ze contact hebben. We lopen een soort 'spirituele route' door een gedeelte van het pand en de tuin. We gebruiken samen de lunch en rond 16.00 uur sluiten we de dag af met een korte viering.

BEGELEIDING

Cora en Paul Snoeren, voormalig parochianen van de Willibrord deelgemeenschap.

DATUM

Zaterdag 23 september. We reizen per auto, vertrek om 8.45 uur vanaf de Pax Christikerk, Reigerlaan 51 Vlaardingen. Thuiskomst omstreeks 18.00 uur.

AANMELDEN

Vooraf aanmelden is gewenst, bij voorkeur via het e-mailadres: koalsie@upcmail.nl of t.z.t. via het intekenformulier in de hal van de Pax Christi- of H. Lucaskerk.

KOSTEN

€ 10,00 voor de koffie/thee en de lunch. De reiskosten te voldoen aan de chauffeur (indicatie: € 10,00 p.p).

Mediteren kun je leren

meditatietraining voor beginners in de Pax Christikerk

INHOUD

Vorig jaar is deze training van start gegaan. Bij de evaluatie bleek dat de deelnemers graag door wilden gaan. Er is voldoende plaats om aan te sluiten.

Veel beginners willen mediteren om het lichaam te ontspannen, dichterbij hun gevoel te komen of meer innerlijke rust te ervaren. Wat daarbij extra motiveert is dat veel van de voordelen die aan meditatie worden toegeschreven wetenschappelijk onderbouwd zijn en dat meditatie ook in het reguliere medische circuit wordt ingezet.

Er zijn veel soorten meditatie. In de basis gaat het steeds om meer bewustwording en controle over de gedachten in je hoofd en om je aandacht in het hier en nu houden.

De houding waarin je het doet maakt in het begin niet veel uit. Het gaat erom dat je vertrouwd raakt met de oefeningen en dat je een routine voor jezelf creëert. Tijdens de avonden in de Pax Christi kerk gaan we samen

oefenen. Deze avonden staan open voor iedereen!

Vragen: neem gerust contact op met pater Avin Kunnekkadan via: ispavin@gmail.com

VORM

Vier avonden meditatietraining voor beginners en /of voor mensen die al meer ervaring hebben met meditatie.

BEGELEIDING

Pastor Avin Kunnekkadan, SVD.

PLAATS

Pax Christikerk, Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen.

DATUM

Eerste avond: Maandag 28 augustus van 20.00 - 22.00 uur
Vervolgavonden in principe iedere tweede maandagavond van de maand, m.u.v. de maand september.

AANMELDEN

Vooraf aanmelden is gewenst, bij voorkeur via het e-mailadres: koalsie@upcmail.nl (vermelden: mediteren kun je leren), of t.z.t. via de intekenformulieren in de hal van de H.Lucas- of Pax Christikerk.

KOSTEN

Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.



Zin in de Bijbel

INHOUD

We gaan in gesprek met de bekende bijbelverhalen en overwegen wat ze ieder van ons te vertellen hebben. Ze gebeuren immers niet ergens buiten ons, lang geleden en ver weg, maar binnen in ons, iedere dag opnieuw. Ze hebben ieder van ons, hier en nu iets te zeggen.

VORM

We lezen de bijbeltekst van de komende zondag met elkaar hardop, en nemen dan in stilte de tijd om ons erop te bezinnen.



Daarna wisselen we uit, er komen vragen op, en we ervaren wat het verhaal ons te zeggen heeft. Zo zien we het verhaal vanuit vele perspectieven en

beleven we het verhaal met ons hart. Bijbelkennis is niet noodzakelijk.

PLAATS

Pax Christikerk, Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen.

DATA EN TIJD

Vrijdagavonden 1 september en 20 oktober, van 20.00 - 22.00 uur

Daarna worden de data in overleg vastgesteld.

Opgave

Vooraf aanmelden is gewenst, bij voorkeur via het e-mailadres: koalsie@upcmail.nl of t.z.t. via de intekenlijsten in de hal van de Pax Christi- of H. Lucaskerk.

KOSTEN

Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Leven van wat komt

INHOUD

'Leven van wat komt', lijkt het motto van iemand die ontspannen achterover leunt. Het is echter de titel van een boek dat pleit voor een radicale betrokkenheid op de samenleving.



Het geloof in de maakbaarheid van onze wereld heeft forse deuken opgelopen. De grote ideologieën vinden nauwelijks nog weerklank. Hoe kunnen we ons toch nog als gelovige mensen in de samenleving engageren?



De theoloog Erik Borgman vond in de katholieke traditie een antwoord: laat je gezeggen door wat zich aan verbondenheid in goedheid en liefde aandient. Dat betekent dat wij een resultaatgerichte benadering moeten loslaten. Het betekent anders kijken, vanuit betrokkenheid.

VORM

Het gedachtengoed van Erik Borgman wordt in woord en beeld naast enkele actuele maatschappelijke kwesties gelegd. Op verschillende manieren wordt geoeft. Het is niet noodzakelijk het boek 'Leven van wat komt' gelezen te hebben. Het wordt wel aanbevolen dit boek aan te schaffen.

BEGELEIDING

pastor Henri Egging.

PLAATS

H. Lucaskerk, Hoogstraat 26, 3131 BN Vlaardingen.

DATA EN TIJD

Woensdagavond 25 oktober, 8 en 22 november 2017.

Tijdstip bijeenkomsten: 19.30 - 22.00 uur; inloop vanaf 19.15 uur.

AANMELDEN

Vooraf aanmelden is gewenst, bij voorkeur via het e-mailadres: koalsie@upcmail.nl of t.z.t. via het intekenformulier in de hal van de H. Lucas- of Pax Christikerk.

BIJZONDERHEDEN

Erik Borgman, Leven van wat komt. Een katholiek uitzicht op de samenleving, Utrecht (Meinema), 2017, ISBN 978 90 211 4396 5.

KOSTEN

Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Met de herder op stap

INHOUD

Een herfstwandeling in het Midden-Delflandgebied. We komen ook de herder en zijn schaapskudde tegen. De herder zal ons leren hoe je de kudde kunt leiden en hoe de schapen op elkaar reageren en op jou, als herder.

Aan de hand van een aantal stellingen en vragen gaan we ook met elkaar in gesprek over 'herderen' en de goede Herder.

Tip: Trek stevige schoenen of laarzen aan en kleding die tegen een stootje kan.

BEGELEIDING

de herder, Petra Verheezen en Jetske Burggraaf.

PLAATS

Polder Midden-Delfland, de exacte locatie wordt nog bekend gemaakt.

DATUM EN TIJD

Zaterdag 28 oktober, 10.00 - ca. 14.00 uur, voor de lunch wordt gezorgd.



AANMELDEN

Vooraf aanmelden is noodzakelijk, bij voorkeur via het e-mailadres: koalsie@upcmail.nl of t.z.t. via het intekenformulier in de hal van de Pax Christi- of H. Lucaskerk.

KOSTEN

€ 15,00 incl. koffie/thee lunch en programma door de herder.



De santenkraam

INHOUD

Op 1 november, het feest van Allerheiligen, is er een vrolijke, afwisselende lezing over heiligen en alles wat hiermee samenhangt. Hoe ontstaat de verering van een heilige? Hoe herken je een heilige? Wie worden heilig verklaard? Vanuit de heiligenkalender kennen we weerspreuken (St. Andries brengt de vries), namen van bloemen (St. Janskruid) en rampen (St. Elisabethsvloed).

We denken deze avond ook aan de heiligen van deze tijd: bisschop Romero, Moeder Teresa. En wie en wat is voor ons heilig?

BEGELEIDING

Lidwien Meijer vertelt over dit thema en laat vele afbeeldingen zien. Gevolgd door uitwisseling.

PLAATS

H. Lucaskerk, Hoogstraat 26, 3131 BN Vlaardingen.

DATUM EN TIJD

Woensdagavond 1 november van 20.00 tot ongeveer 22.00 uur
(inloop vanaf 19.45).

AANMELDEN

Voraf aanmelden is gewenst, bij voorkeur via het e-mailadres: koalsie@upcmail.nl of t.z.t. via het intekenformulier in de hal van de H. Lucas- of Pax Christikerk.

KOSTEN

Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

'Geboren uit God'

digitale adventsretraite



INHOUD

Een digitale retraite, vanuit de traditie van Ignatius van Loyola. Wie zich aanmeldt ontvangt dagelijks een gebedsmail. Je bepaalt zelf hoelang je ermee bidt, in je

eentje, of samen met anderen. Je kunt alle teksten gebruiken of zelf een selectie maken.

Voor deelnemers organiseren we vier groepsbijeenkomsten.

VORM EN BEGELEIDING

We wisselen met elkaar uit wat de digitale retraite met ons doet, om zo onze beleving te verdiepen. Begeleiding: Kees Koeleman.

PLAATS

H. Lucaskerk, Hoogstraat 26 a/b, 3131 BN Vlaardingen.

DATA EN TIJD

Maandagavonden 27 november, 11 en 18 december en een slotbijeenkomst af te spreken in onderling overleg.

Tijd: van 20:00-21:30 uur.

OPGAVE

Aanmelden voor de digitale retraite via www.ignatiaans-bidden.org. Aanmelden voor de uitwisselingsgroep via koalsie@upcmail.nl, of t.z.t. via het intekenformulier in de hal van de H. Lucas- of Pax Christikerk.

Adventskrans maken, 'groeïend licht'

INHOUD

In de kerk is in de adventstijd de versiering sober en de liturgie ingetogen. We kijken uit naar het Kerstfeest, feest van de geboorte van Jezus. Iedere week brandt er een kaars méér op de adventskrans. Zo 'groeïen' we naar het licht.



Het is mooi om thuis ook zo'n krans te hebben staan.

VORM EN BEGELEIDING

We staan tijdens deze bijeenkomst stil bij de betekenis van de Adventskrans en maken onze eigen krans, begeleid door Sandra van 't Oor, Jetske Burggraaf en Elly Barendregt. Voor materiaal wordt gezorgd.

PLAATS

Pax Christi kerk, Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen.

DATUM EN TIJD

Vrijdagavond 1 december, van 19.30 tot ca. 21.30 uur (inloop vanaf 19.15).

AANMELDEN

Aanmelden vooraf is noodzakelijk. Dit kan tot en met 17 november, bij voorkeur via het e-mailadres: koalsie@upcmail.nl (vermelden: workshop adventskrans maken), of t.z.t. via de intekenformulieren in de hal van de H. Lucas- of Pax Christikerk.

KOSTEN

€ 12,50 inclusief materiaal, koffie/thee. (Graag zelf een snoeischaar meenemen.)

IN MAASSLUIS

Bijbel lezen

INHOUD

Wat heeft de Bijbel ons in deze tijd nog te zeggen? Hoe is de Bijbel toegankelijk te maken?

VORM

Samen hoofdstukken uit de Bijbel lezen, op ons laten inwerken, met elkaar in gesprek gaan met uitleg/toelichting door de pastor.



BEGELEIDING

Pastor Avin Kunnekadan, SVD of pastor Charles Duynstee.



PLAATS

Andreas, Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis.

DATUM EN TIJD

Elke donderdagochtend behalve in vakantietijd, van 10.00-ca.11.00 uur.

KOSTEN

Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

OPGAVE

Niet noodzakelijk.

God aanwezig in ons vieren

INHOUD



Als je geregeld naar de kerk gaat, wil je graag weten wat we vieren. Op deze avonden leren we de eigen 'taal' van symbolen en rituelen beter verstaan. Daardoor kan onze eigen beleving van liturgie worden verdiept.

VORM

We oefenen in symbolisch denken door stil te staan bij symbolen in het dagelijks leven en in de liturgie. Er zijn leesteksten en werkbladen. En er zijn momenten waarop in kleine kring gevierd wordt.

BEGELEIDING

pastor Henri Egging.

PLAATS

Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis.

DATA EN TIJD

Woensdagavond 13 september en dinsdagavond 3 en 17 oktober 2017. Tijdstip bijeenkomsten: 19.30-22.00 uur (inloop vanaf 19.15 uur).

AANMELDEN

Voraf aanmelden is gewenst, bij voorkeur via een van de e-mailadressen: secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl of m.j.p.soors@planet.nl

Vanaf 31 augustus ligt er ook een aanmeldlijst in de narthex.

KOSTEN

Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Adventskrans maken

INHOUD

Waarom maken mensen een adventskrans? Hoe is dat gebruik ontstaan, wat zijn de symbolen/materialen en wat zeggen die ons? In aanloop naar de Advent willen we er bij stilstaan, er uitleg over geven en een krans maken voor thuis.

VORM EN BEGELEIDING

Karin Tanesha-Post.

PLAATS

Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis.

DATUM EN TIJD

Zaterdag 02 december 2017.

Van 11.00-ca.13.00 uur.

AANMELDEN

Vóór 17 november via e-mailadres: secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl

Vanaf 15 oktober ligt er ook een aanmeldlijst in de narthex.

KOSTEN

Om deel te kunnen nemen wordt een bijdrage van € 10,00 gevraagd i.v.m. de aanschaf van materialen.

Noteert u alvast in uw nieuwe agenda:



KLOOSTERWEEKEND IN DE ONZE LIEVE VROUWE ABDIJ IN OOSTERHOUT.

Vrijdag 16 februari van 09.15 uur tot en met zondag 18 februari 15.30 uur.

Meer informatie in de volgende Kerk aan de Waterweg.

De adressen van de diverse kerken waar de activiteiten worden gehouden vindt u voorin het blad Kerk aan de Waterweg.

In verband met de organisatie is het prettig wanneer u zich aanmeldt voor de activiteit(en) waaraan u wilt deelnemen. In de beschrijving van de diverse activiteiten staat vermeld of en zo ja hoe u zich kunt aanmelden.



Tuinploeg Jacobuskerk krijgt veel complimenten

Werken op Gods akkers...

Ze schoffelen, maaien, planten, snoeien en sproeien, de tuinlieden van de Jacobuskerk in Schiedam-Noord. “Dat je mag werken op Gods akkers”, zegt oppertuinman Koos van Noordt met een speelse glimlach.

door **Theo Reyman**

Het resultaat mag er zijn. Regelmatig krijgen de vrijwilligers van de tuinploeg complimenten van kerkbezoekers en voorbijgangers voor de mooie gazons en prachtige bloemperken.

De ‘harde kern’ van de tuinploeg bestaat uit vijf mannen. Naast de eerder genoemde voorman Koos van Noordt zijn dat Leo Heijdra, Gerard Lansbergen, Wim Kester en Piet van der Helm. De groene vrijwilligers hebben bijna allemaal een agrarische achtergrond. “We hebben het van huis uit meegekregen”, zegt één van hen.

Zeker is dat die huizen in het oude Kethel stonden of nog staan. Het zijn originele Kethellappers, met een gezamenlijke hobby: tuinieren. Ook hebben bijna alle tuinlieden een levenslange relatie met de Jacobuskerk. “We zijn hier gedoopt, hebben hier Eerste Communie gedaan en zijn hier getrouwd; de hele reeks”. Vanuit die achtergrond is het niet zo vreemd, dat de mannen elkaar met veel plezier regelmatig rond de kerk treffen.

De werkwijze is eenvoudig. “Ik bel de collega’s op of ze zaterdag kunnen schoffelen”, vertelt Koos van Noordt. “Het is lang niet elke week, maar als het flink groeit dan moet je het wel eens een aantal weken achter elkaar doen. We hebben geen bepaalde taakverdeling. We schoffelen of steken de



kanten van het gras netjes af, snoeien de bomen – dat heet opscheren – en beplanten twee keer per jaar de perken”.

Kelk met een hostie

“In het voorjaar gaan de violen erin en – zeg maar half juni – volgen de geraniums en de begonia’s. Dat is het leukste karwei. Je hebt eer van je werk want iedereen ziet het ook”, zegt Leo Heijdra enthousiast. De meeste tijd en energie gaat echter zitten in het maaien van het gras. Voorheen deed Mari van Veen dit werk, maar nu houdt Koos van Noordt de gazons op orde. Een bijzondere klus, want dit raakt het monumentale karakter van de tuin. Wie goed kijkt vanaf de Kerkweg, ziet dat de grasperken rondom het H. Hartbeeld samen een kelk met een hostie vormen.

Het geeft een méérwaarde aan het werk van de tuinploeg. “Natuurlijk is het een hobby, maar je weet dat ons werk bijdraagt aan het in stand houden van de kerk en de pastorie. Het geeft een extra motivatie. En daarnaast is het een uniek gebied, waar je aan het werk bent. Op zaterdagmorgen om negen uur is het lekker stil.

Dan zie je de merels, die pikken de wormpjes uit de grond”, aldus één van de tuinlieden bijna lyrisch.

Gelijkgestemde geesten

Natuurlijk zijn er ook zorgen. Om het bomenbestand bijvoorbeeld. Twee jaar geleden zijn twee oude kastanjabomen aan de kant van de Kerkweg gerooid en vervangen door jonge exemplaren. Maar er zullen nog meer oude kastanjabomen moeten plaatsmaken voor nieuwe.

Ook de lindebomen aan de kant van het priesterkoor geven problemen. Die zijn heel groot en zouden bij het omwaaien de kerk kunnen beschadigen. Er hangt een aardig prijskaartje aan het vernieuwen van het bomenbestand en de financiële middelen reiken niet tot in de hemel...

De ploeg vrijwilligers vormt een gezellige groep. “Daar doen we het voor”, meent één van de mannen. “We zijn met gelijkgestemde geesten om lekker een ochtend met elkaar te werken. Overigens kunnen we wel wat versterking gebruiken. Eén of twee nieuwe medewerkers zouden welkom zijn. En dat mogen natuurlijk ook vrouwen zijn”. Waarvan akte. 🍷

Luthers 'weerwoord'

De redactie vroeg Ds. Erwin de Fouw te reageren op de lezing van pater Leo Jong o.p. over Maarten Luther op 26 februari in de Grote kerk in Schiedam.

door **Ds. Erwin de Fouw**,
luthers predikant in de Protestantse wijkgemeente Holy



Met veel plezier las ik de zeer lezenswaardige lezing over Maarten Luther door pater De Jong, die was opgenomen in de zomereditie van 'Kerk aan de Waterweg'. Het is verheugend dat er van rooms-katholieke zijde alweer zo'n vijftig jaar lang genuanceerd gesproken en geschreven kan worden over de ooit zo verguisde Maarten Luther. En andersom, dat ook protestanten belangstelling houden voor de rooms-katholieke theologische en liturgische traditie en voor de Kerk, zoals die zich heden ten dage ontwikkelt. Des te mooier is dat er in dit gedenkjahr van vijfhonderd jaar Reformatie ook oecumenische uitwisseling is op het gebied van de kernzaken waarom het Luther te doen was. In Lund, in Zweden, kon in aanwezigheid van paus Franciscus de Reformatie herdacht worden, zonder dat daarover de schaduw lag van de banvloek die een van zijn voorgangers over Luther uitsprak. Hier te lande is er onder zowel rooms-katholieke als protestantse theologen van diverse herkomst vernieuwde belangstelling voor Luther, zeker in dit Lutherjaar 2017. En in onze eigen Rijnmond was er onder meer de

lezing van pater De Jong, die ik helaas niet heb bijgewoond, maar die ik heb kunnen nalezen.

Geschonken genade

Pater De Jong beschikt over grote kennis van kerkhervormer Maarten Luther. Op de hele historische inleiding heb ik dan ook niets aan te merken. Ook niet op de verwoording van het kernbeginsel van Luthers aanzet tot de kerkhervorming: het *Sola Fide* ('door geloof alleen'). Wel wil ik ingaan op de tekst die gaat over Gods genade.

Het is waar wat hij zegt dat Gods genade in de relatie tussen God en mens ook reeds bij mystici als Meister Eckhart voorkwam - die evenals Luther hiervoor schatplichtig was aan Paulus en kerkvader Augustinus. Toch is de betekenis van Luthers rol in de herontdekking ervan niet te onderschatten. Dat heeft alles te maken met de context die De Jong zo helder uiteenzet: een cultuur waarin angst voor de dood en voor God overheerste, hetgeen door de Kerk werd versterkt ten bate van eigen gewin. In zo'n cultuur was Luthers focus op Gods liefdevolle genade, die de mens onver-

**We kunnen
het wezen
van God niet
volledig
kennen**

diend toevalt, een grote, nieuwe stap, omdat Luther op een totaal andere wijze over gerechtigheid, rechtvaardiging en genade sprak dan de traditie waarin hij was vastgelopen.

Door zijn exegese van Romeinen 1: 17 zag hij dit begrip niet langer als iets dat door God van de mens wordt geëist, maar dat door God aan de mens wordt geschonken. Genade komt volgens Luther geheel en al van God en kan alleen in zijn geheel aan de mens worden gegeven. De vervreemding van de mens ten opzichte van God en de gerichtheid op zichzelf - de zonde - is wijder dan zomaar te overbruggen door 'aanvullende genade'. De mens kan zichzelf niet door goede werken rechtvaardig maken in de ogen van God, maar hij hóeft dat ook niet te doen: God geeft aan de mens de rechtvaardigheid die aan de zondeloze Christus toebehoort, waardoor de mens door dit te geloven niet langer hoeft te wanhopen aan de eigen schuld, maar vast mag vertrouwen op de gerechtigheid van Christus. Want God ziet de zondige mens als het ware in één oogopslag samen met Christus staan.

Over de mens kan volgens Luther dan ook niet buiten Christus om worden gedacht of gesproken, laat staan gepredikt. En dat is een bevrijdend inzicht, ook voor de christelijke ethiek. Die is nu niet meer belast door de loodzwaar ervaren plicht om God op de juiste manier te dienen door eigen initiatieven of werken, maar die kan voortaan gericht zijn op het eigenlijke object van de ethiek: de medemens en heeft hart en handen vrij om zijn naasten te dienen. Natuurlijk doet hij of zij daarmee ook wat God wil, maar niet als iets waarmee hij iets verdient. Hij wordt er een 'Christusmens' door.

In zijn boekje 'De vrijheid van de christen', uit 1520, gaat Luther zelfs zo ver, dat hij schrijft: 'De een moet voor de ander in zeker opzicht een Christus worden, zodat wij over en weer elkanders Christussen zijn en Christus dezelfde in ons allen.' (vertaling van prof. dr. W. J. Kooijman, 1960).

Calvijn

Luther was, zo blijkt hieruit al, zeer Christocentrisch. Daarom moet tegelijk met de bekende drie *solae* (*sola Gratia*, *sola Fide*, *sola Scriptura*) ook altijd de ene *solus* worden genoemd:

solus Christus. In Hem gebeurt Gods reddend werk. En voor Luther hangt dat niet eens enkel af van de rechtvaardiging die in kruis en opstanding geschiedt. Voor hem is de incarnatie evenzeer van belang. Jezus werd niet pas na de opstanding tot de Christus, maar God wordt mens in de geboorte van Jezus Christus en maakt daarmee het eindige, tijdelijke, menselijke tot mogelijke drager van het oneindige, eeuwige en goddelijke. Weliswaar gebeurt dit alleen in het geval van Christus en zegt het nog niet alles over de menselijke waardigheid als zodanig, maar toch is het een ander gezichtspunt dan het gereformeerde/calvinistische, dat de incarnatie als zodanig als een vernedering van God beschouwt.

Dit verschil komt vooral tot uiting in de visies op het Heilig Avondmaal. In de lutherse interpretatie is Christus zowel naar zijn goddelijke als naar zijn lichamelijke natuur aanwezig in de sacramenten, vanuit de gedachte dat Christus als drager van Gods werkelijkheid daar kan zijn waar Hij wil. De menselijke waardigheid van iedere mens, waarop De Jong doelt, bestaat voor Luther vooral in het gerechtvaardigd zijn en dus in het in Gods liefde aanvaard zijn. Dat gerechtvaardigd zijn is echter geen wezenskwaliteit van de mens, maar iets dat God de mens schenkt en van waaruit de mens een nieuw leven tegemoet gaat. Dat is wel een proces, dat duurt zolang een mens leeft, want steeds opnieuw is het nodig dat de zondige, opstandige mens, de rechtvaardigende kracht van God geschonken krijgt. Daarom zegt Luther dat de mens zijn leven lang tegelijkertijd gerechtvaardigde en zondaar zal blijven: *simul iustus ac peccator*. Luther verbindt die menselijke waardigheid dus niet aan de vrije wil, zoals De Jong wel doet, in navolging van Desiderius Erasmus en naar mijn weten de officiële rooms-katholieke theologie, maar aan de geschonken genade. De menselijke wil wordt door Luther inderdaad slaafs genoemd, als het gaat om het al dan niet ontvangen van Gods genade. Luther vond Erasmus' opvatting van de vrije wil te filosofisch, niet bijbels en enkel vanuit de mens gedacht.

Vrijheid

Wat ik hierboven schreef over de ethiek bij Luther geldt ook in relatie tot de vrijheid van



*in Gods
liefde
aanvaard
zijn...*

de mens: die vrijheid is er in wat de mens doet of laat in zijn leven met anderen, vanuit het geloof. De menselijke vrije wil is daar een door God bevrijde, zij het nog steeds aangevochten wil. Dat Luther's visie op vrijheid en zijn hameren op de slaafse wil tot de 'grote fabrieksfout' van de Reformatie heeft geleid, ben ik niet met De Jong eens. Ik neem aan dat hij hier de leer van de zogenaamde dubbele predestinatie bedoelt, het calvinistische (!) leerstuk waarin wordt uitgedrukt, dat God de mens ofwel tot eeuwig heil ofwel tot eeuwige verwerping bestemt. Hiervoor zie ik geen aanzetten in het werk van Luther, omdat Luther eigenlijk alleen positief spreekt over de voorbestemming van de mens in het geloof. Een mens mag zich bestemd weten voor altijd bij God te mogen horen, als hij of zij in geloof op God vertrouwt. Luther kijkt er eerder pastoraal dan dogmatisch naar: nergens maakt hij er een leerstuk van, dat God beschouwt als een voor mensen onnavolgbaar grillige persoon, die mensen iets geeft of afneemt naar eigen goeddunken.

Luthers werk - anders dan dat van Johannes Calvijn, bij wie alles moest kloppen - is daarvoor ook niet systematisch genoeg. Wel is het zo dat, waar Calvijn de verhevenheid van God boven alles stelt, voor Luther de verborgenheid van God (Luther spreekt van *Deus absconditus*) altijd op de achtergrond aanwezig is. Ondanks zijn nadruk op incarnatie en recht-

vaardiging en de vreugde die het geeft, dat te geloven, kunnen wij het wezen van God volgens Luther niet volledig kennen en moeten wij blijven zeggen dat alleen God rechtvaardig is, ook al gebeuren er in de wereld en in ons leven dingen, die wij niet samen kunnen denken met Gods liefde.

Liefde en almacht

Luther zelf hield tegelijkertijd vast aan Gods liefde én aan Zijn almacht. De vraag waarom Gods het kwaad toelaat, een vraag die al zo oud is als de Bijbel en ook in het christelijk geloof niet wordt opgelost, hield Luther bewust open. Maar hij bleef geloven in de eenheid van God en dat eens alles helder wordt, als Gods heerlijkheid geopenbaard zal worden. God geheel en al te kennen en dus ook, de mens geheel en al te kennen, dat is een zaak van Gods toekomst en voor ons een zaak van hoopvol geloof. Daar kunnen we hem in bijvallen, of we nu rooms-katholiek of protestants zijn. En let wel: ook wij protestanten beschouwen onszelf als katholieken, in de betekenis van algemeen christelijke gelovigen, die zich deel weten van de Kerk van alle tijden en plaatsen. Laten wij, als de leden van de Kerk van Rome en als leden van de kerken die voortkomen uit de Reformatie dit jaar des Heren 2017 beschouwen als een oecumenische aanmoediging om zoveel mogelijk samen op te trekken naar Gods toekomst. 🙏

Opnieuw lezing over Maarten Luther

Het optreden van Maarten Luther in 1517 – als kloosterling en daarna – is van beslissende invloed geweest op het godsdienstige landschap van West Europa en verder. Dit geldt niet alleen voor de, vanaf dit moment beginnende, protestantse kerken, maar ook voor de rooms-katholieke kerk. In het kader van het Lutherjaar 2017 organiseert de Raad van Kerken van Schiedam in samenwerking met het Leerhuis Spiritualiteit een dubbellezing over Maarten Luther. Drs. Leo Raph. A. de Jong o.p. wil

zijn leven schetsen als kloosterling, met als ondertitel 'Het beslissende moment'. Ds. Taco Smit wil aan zijn lezing de titel geven 'De weg volledig afgelegd'.

De lezingen zijn voor een groot deel eerder gehouden op zondag 26 februari 2017 in de Grote Kerk van Schiedam. Op 18 oktober zal er meer ruimte zijn voor het stellen van vragen.

Pater de Jong is Rooms katholiek theoloog en kloosterling zoals Luther was. Hij is verbonden aan het Leerhuis Spiritualiteit en voorgan-

ger in de St. Jan de Doper-Visitatiekerk aan de Mgr. Nolenslaan. Ds. Smit is luthers dominee in Schiedam.

Plaats en tijd: Kerkgebouw St. Jan de Doper-Visitatie, Mgr. Nolenslaan 99, 3119EB, Schiedam.

Woensdag 18 oktober 2017, 14:00 uur. Inloop v.a. 13:45 uur.

Voor meer informatie kunt contact op nemen met de secretaris van de RvK Schiedam.

E-mail: secretariskerkenschiedam@gmail.com. Tel.: 010-4263497

Activiteiten tijdens de Vredesweek in Maassluis

Viering in de Immanuelkerk

Op zondag 17 september is er om 10 uur een oecumenische viering in het kader van de Vredesweek. Het thema is: 'De kracht van verbeelding'. De geloofsgemeenschappen van de PKN en de RK-kerk doen hun best er een prachtige viering van maken. Dominee Chris Schreuder en pastor Henri Egging gaan voor. Leden van de deelgemeenschap Andreas, Petrus en Paulus en van de Protestantse Gemeente Koningshof verzorgen de lezingen. De ondersteunende activiteiten, zoals de kindernevendienst en het koffiedrinken na de viering worden gezamenlijk voorbereid en georganiseerd. Er is met aandacht gekeken naar de liederen, zodat we ons er allemaal bij thuis zullen voelen.

Viering in de Petrus en Pauluskerk

Op zondag 24 september is er om 9.30 uur een familieviering in de Petrus en Pauluskerk. Deze familieviering zal in het teken staan van de Vredesweek en heeft als thema 'vrede is een werkwoord'. Tijdens deze viering gaan we ons verdiepen in wat vrede is, hoe het voelt, we bidden voor vrede, zingen over vrede en staan stil bij hoe je zelf kunt bijdragen aan een wereld vol vrede. Groot en klein, iedereen is van harte welkom!



In Vlaardingen is op zo. 29 oktober weer een Anders-dan-Anders viering.



Uitje Rouw & Trouwkoor

Het Rouw & Trouwkoor van deelgemeenschap Andreas, Petrus en Paulus wordt één keer per jaar als dank voor het zingen getrakteerd op een gezellige middag. Dit jaar bezochten we theetuin 'De Bongerd' in De Lier. Het werd binnen zitten, want het water kwam bij bakken uit de hemel. Maar de ambiance en de sfeer waren geweldig. We hebben genoten van elkaars gezelschap en een uitgebreide 'High tea' (foto). We kunnen er weer een jaartje tegenaan.

De kracht van **verbeelding**

Ambasadestad Vlaardingen komt met een uitgebreid programma in de vredesweek: wandelen, samen een gesprek voeren, theater, concert en viering

door **Rob van Herwaarden**, coördinator diaconaal werk, centrum De Windwijzer – werkgroep mov-zwo.

In een tijd van groeiende verdeeldheid en conflicten tussen landen en bevolkingsgroepen doet vredesorganisatie Pax een beroep op de kracht van de verbeelding. In oorlogsgebieden is veel verbeeldingskracht nodig om te blijven geloven in vrede, in ons eigen land om elkaar te blijven vinden. Als ‘de verbeelding aan de macht komt’, kunnen we los komen van vaststaande beelden en overtuigingen en kunnen nieuwe beelden en ideeën de ruimte krijgen. We kunnen elkaar anders gaan zien en op zoek gaan naar wat ons verbindt.

De vredesambassade in Vlaardingen heeft voor de jaarlijkse vredesweek weer een mooi en afwisselend programma gemaakt, voor jong en oud. Vanaf alle kerken, veel scholen, het gemeentehuis, de molen, de watertoren en bij veel particulieren zal de vredesvlag wapperen. De twee nieuwe Vlaardingse vredesambassadeurs: beeldend kunstenaar en docent Beaty Czeto en wethouder Arnout Hoekstra, zullen bij veel activiteiten aanwezig zijn.

Zaterdag 2 september

Opening expositie Mosab Anzo

Mosab Anzo is een uit Syrië gevluchte beeldend kunstenaar, die zijn atelier in Damascus moest achterlaten maar hier in Nederland weer vele nieuwe werken heeft gemaakt, zowel in olieverf als in acryl.

Plaats: De Windwijzer. Verder te bezichtigen: maandag t/m donderdag van 9.00 – 14.00 uur en vrijdag van 9.00 – 12.00 uur in De Windwijzer.

Als ‘de verbeelding aan de macht komt’, kunnen we los komen van vaststaande beelden en overtuigingen en kunnen nieuwe beelden en ideeën de ruimte krijgen

Zondag 17 september

Oecumenische vredesviering

Voorgangers: ds. Erwin de Fouw (Protestantse Gemeente) en pastor Kees Koeleman (Pax Christi gemeenschap).

Plaats: Kerkcentrum Holy. Tijd: 10.30 uur

Zin op Zondag: ‘Ontmoeting bij de bron’

De Eritresche Koptische kerk, die elke zondag samenkomt in De Windwijzer, nodigt ons uit om met hen in gesprek te gaan over de bron en inspiratie van waaruit we leven, n.a.v het evangelieverhaal van de ontmoeting van de Samaritaanse vrouw met Jezus bij de bron. Om 13.00 uur wordt er begonnen met een maaltijd (opgave via: info@dewindwijzer.nl) en van 14.00 – 15.00 uur is het gesprek. De toegang is gratis.

Maandag 18 september

Kinder- en jongerenprogramma

Vanaf 9 uur – in cultureel centrum Kade-40 is er op deze ochtend een kunstproject waar vluchtelingenkinderen en jongeren aan deel kunnen nemen. Ook wordt op een aantal scholen door Platform Ander Vlaardingen les gegeven over ‘vrede’ en zal de verbeeldingskracht van de kinderen geprikkeld worden.

Dinsdag 19 september

Burgerdialoog

O.l.v. Gert-Jan Jacobs is er een burgerdialoog over hoe Vlaardingers het leven in hun stad ervaren. Er is extra aandacht voor de ‘barsten’ die er zijn of kunnen ontstaan in de saamhorigheid en het gevoel van uitsluiting dat

sommige inwoners ervaren op gebieden als werkgelegenheid, huisvesting, maatschappelijke dienstverlening en integratie. Gefilmde interviews met wethouder(s) en Vlaardingse burgers zullen de gespreksronden inleiden. Plaats en tijd: De Harmonie, 20.00 uur. De toegang is gratis.

Woensdag 20 september

'SOS Earth – 99 procent weerbaar'

Theatergroep SPACE speelt een interactieve muzikale theater-documentaire waarin aardse vluchtverhalen bekeken worden vanaf Mars. Wat moet je als de plekken waar je je altijd veilig waande, over niet al te lange tijd niet meer bestaan? Hoe kun je je het beste voorbereiden op het vertrek vanaf je moederplaneet? Hoe neem je afscheid? Wat neem je mee? Hoe kun je je elders weer thuis voelen?

Op initiatief van Kade40 en verzoek van PAX, MOV-ZWO, Amnesty International en Vele Vlaardingers Eén Huis.

Plaats en tijd: De Harmonie, 15.00 u. en 20.30 u.
Prijs: Normaal: € 16,00. Partner prijs: € 5,00
Informatie: https://stadsgehoorzaal.ticketmatic.com/addevent.php?a=j9_LN9UmyYA&e=P0943TeisMI&s=j_TawpQ14ik&l=nl



Donderdag 21 september

Vredesweekconcert

Dirar Kalash en Gertjan Adema laten de verbeelding spreken met hun eigenzinnige instrumenten; de ud en de gitaar. Zij gebruiken gecomponeerde muziek met een grote verscheidenheid aan achtergronden en stijlen (Westers en Oosters, hedendaags en klassiek), waar ze hun eigen composities van maken. Speciaal voor de vredesweek kan het publiek ook luisteren naar muziek over geweld en geweldloosheid. Hierbij worden woorden omgezet in muziek en wordt muziek omgezet in film.

Plaats en tijd: De Windwijzer, 20.00 uur.
Toegang: € 5,- Reserveren mogelijk via: info@dewindwijzer.nl

Zondag 24 september

Oecumenische vredesviering

Dienst van Schrift en tafel. Voorgangers: ds. Guus Fröberg (Protestantse Gemeente) en pastor Kees Koeleman (Lucas gemeenschap), m.m.v. koor The Balance
Plaats en tijd: Bethelkerk, 10.00 uur

Vredeslunch (12.00 uur) en Walk of Peace (13.00 uur)

Pax Ambassade van Vrede en Vele Vlaardingers Eén Huis organiseren als afsluiting én apotheose van de vredesweek, een Walk of Peace. Deze wandeling wil bijdragen aan een duurzame vreedzame samenleving.

Vanaf 12.00 uur kunnen deelnemers in één van de twee toko's in winkelcentrum Holiërhoek een lunch verkrijgen. Hiervoor moet men zich vóór 21 september opgeven via: velevlaardingers@gmail.com of ambassadestad-vanvrede@kpn.com.

Wat moet je als de plekken waar je je altijd veilig waande, over niet al te lange tijd niet meer bestaan?

WALK OF PEACE

24 september 2017

De Walk of Peace start om 13.00 uur bij winkelcentrum Holiërhoek. Cabaretier Vincent Bijloo geeft het startschot. De wandeling is ongeveer 6 km. lang. Onderweg zijn er verrassende stops maar is er vooral veel aandacht en tijd voor gesprek, muziek en gebaren van vrede. De wandeling eindigt bij De Windwijzer. Hier is een kleine Andere Markt, men kan wat eten en er is een optreden van vrouwenkoor Decolores. 🌈

Adressen:

- De Windwijzer, Schiedamseweg 95, Vlaardingen
- Kerkcentrum Holy, Reigerlaan 47, Vlaardingen
- Kade 40, Oosthavenkade 40, Vlaardingen
- De Harmonie (Stadsgehoorzaal), Schiedamseweg 51, Vlaardingen
- Bethelkerk, Burg. Verkadesingel 26, Vlaardingen.



Vieringen, najaar 2017, de voorgangers, muzikale ondersteuning en bijzonder karakter

	HH Andreas, Petrus en Paulus 9.30 uur (zo.)	Pax Christikerk 11.00 uur (zo.)	H. Lucaskerk 9.30 uur (zo.)
Za. 09 sept.	--	--	--
Zo. 10 sept.	Woord -en communieviering Parochiaan Cantor en samenzang	Eucharistie Ch. Duynstee Cantors en samenzang	Eucharistie E. Clarenbeek Gemeenschappelijke ziekenzalving Koor: Willibrordkooor
Za. 16 sept.	--	--	--
Zo. 17 sept.	10.00 uur Oecumenische viering in de Immanuëlkerk. H. Egging en Ds. Schreuder. Koor: nog niet bekend	10.30 uur Oecumenische vredesviering in Kerkcentrum Holy. K. Koeleman en Ds. E. de Fouw. Koor: Liriko	Eucharistie Ch. Duynstee Cantor en samenzang Koor: The Balance
Za. 23 sept	--	--	--
Zo. 24 sept.	Eucharistie H. Egging, familieviering Cantor en samenzang	Eucharistie H. Egging. Gezinsviering Koor: Okido	10.00 uur Oecumenische viering in de Bethelkerk. K. Koeleman en Ds. Fröberg. Koor: The Balance
Za. 30 sept.	--	--	--
Zo. 01 okt.	Eucharistie Ch. Duynstee Koor: Andreas, Petrus en Pauluskooor	Woord- en communieviering Parochiaan Koor: Liriko Kinderwoorddienst en 10+groep	Eucharistie H. Egging
Za. 07 okt.	--	--	--
Zo. 08 okt.	Woord- en communieviering parochiaan Koor: To Be Continued	Eucharistie A. Kunnekkadan,SVD Koor: Impuls	Eucharistie Ch. Duynstee Koor: Willibrordkooor
Za. 14 okt.	--	--	--
Zo. 15 okt.	Eucharistie H. Egging Koor: Andreas, Petrus en Pauluskooor	Eucharistie E. Clarenbeek Cantors en samenzang	Woord- en communieviering parochiaan Cantor en samenzang
Za. 21 okt.	--	--	--
Zo. 22 okt.	Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD Cantor en samenzang	Eucharistie Ch. Duynstee Cantors en samenzang	Woord- en communieviering K. Koeleman. Koor: Willibrordkooor

Kijk voor de laatste wijzigingen op de websites

St. Jan de Doper - Visitatie 17.00 uur (za.), 11.00 uur (zo.)	H. Hart van Jezus 9.30 uur (zo.)	St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans 18.00 uur (za.), 9.30 uur (zo.)	H.H Jacobus en Martinus 11.00 uur (zo.)
Woord -en communieviering Parochiaan Muzikale ondersteuning	--	Eucharistie H. Egging	--
Woord -en communieviering Parochiaan Zanggroep St. Jan/ Visitatie	Eucharistie Ch. Duynstee Koor: H. Hartkoor	Eucharistie H. Egging Koor: In Honorem Dei	Woord- en communieviering K. Koeleman. Samen-zang
Eucharistie Ch. Duynstee Muzikale ondersteuning	--	Eucharistie H. Egging	--
Eucharistie Ch. Duynstee Samenzang	Woord- en communieviering parochiaan Samenzang	Eucharistie P. Vismans.Koor: In Honorem Dei. Kindernevendienst	Woord- en communieviering Parochiaan Samenzang
Woord- en communieviering Parochiaan Muzikale ondersteuning	--	Eucharistie Ch. Duynstee	--
Woord- en communieviering Parochiaan Zanggroep St. Jan/ Visitatie	Eucharistie Ch. Duynstee Koor: H. Hartkoor	Eucharistie P. Vismans Koor: Jubilatio	11.00 uur Oecumenische viering in de Jacobuskerk. Ch. Duynstee Koor: Oostercantorij
Eucharistie H. Egging Muzikale ondersteuning	--	Eucharistie Ch. Duynstee	--
Eucharistie H. Egging Samenzang	Woord- en communieviering K. Koeleman. Samen-zang	Eucharistie P. Vismans. Koor: In Honorem Dei. 13.00 uur Ch. Duynstee doopviering	Woord- en communieviering K. Koeleman. Koor: Corazon
Woord- en communieviering Parochiaan Muzikale ondersteuning	--	Eucharistie A. Kunnekkadan,SVD	--
Woord- en communieviering Parochiaan Zanggroep St. Jan/ Visitatie	Eucharistie A. Kunnekkadan,SVD Koor: H. Hartkoor	Rozenkransfeest. Eucharistie H. Egging. Kindernevendienst. 16.00 Lof H. Egging. Koor: In Honorem Dei en Jubilatio	Eucharistie Ch. Duynstee Samenzang
Eucharistie L. de Jong Muzikale ondersteuning	--	Eucharistie Ch. Duynstee	--
Eucharistie L. de Jong Samenzang	Woord- en communieviering parochiaan Samenzang	Eucharistie Ch. Duynstee Koor: In Honorem Dei	Eucharistie Ch. Duynstee Samenzang
Woord- en communieviering K. Koeleman. Muzikale ondersteuning	--	Eucharistie H. Egging	--
Woord- en communieviering K. Koeleman. Zanggroep St. Jan/ Visitatie	Eucharistie Ch. Duynstee Koor: H. Hartkoor	Eucharistie Ch. Duynstee. Koor: In Honorem Dei. Kindernevendienst 13.00 uur doopviering Ch. Duynstee	Woord- en communieviering parochiaan Koor: Petruskoor

Vieringen, najaar 2017, de voorgangers, muzikale ondersteuning en bijzonder karakter

	HH Andreas, Petrus en Paulus 9.30 uur (zo.)	Pax Christikerk 11.00 uur (zo.)	H. Lucaskerk 9.30 uur (zo.)
Za. 28 okt.	--	--	---
Zo. 29 okt.	Woord- en communieviering Parochiaan Koor: Kinderkoor. 11.00 uur doopviering Ch. Duynstee. Koor: Kinderkoor	Anders-Dan-Anders viering K. Koeleman. Combo o.l.v. Dick Nels	Eucharistie H. Egging Cantor en samenzang
Wo. 01 nov. Allerheiligen	Geen viering	Geen viering	Geen viering
Do. 02 nov. Allerzielen	19.30 uur Ch. Duynstee Koor: Rouw- en trouwkoor	19.30 uur H. Egging Koor: Impuls	Geen viering in de H. Lucaskerk. Gezamenlijk viering van Allerzielen in de Pax Christikerk.
Za. 04 nov.	--	--	--
Zo. 05 nov.	Eucharistie H. Egging Koor: Andreas, Petrus en Pauluskoor	Pax Christikerk gesloten. Willibrord- zondag, viering in de H. Lucaskerk	Willibrordzondag. Woord- en commu- nieviering K. Koeleman. Koor: Liriko
Za. 11 nov.	--	--	--
Zo. 12 nov.	Woord- en communieviering Parochiaan Koor: Kinderkoor	Eucharistie Ch. Duynstee. Gezinsviering Koor: Okido	Eucharistie E. Clarenbeek Koor: Willibrordkoor
Za. 18 nov.	--	--	--
Zo. 19 nov.	Woord- en communieviering K. Koeleman. Koor: To Be Continued	Eucharistie Ch. Duynstee Cantors en samenzang	Eucharistie Ch. Duynstee Cantor en samenzang
Za. 25 nov.	--	--	--
Zo. 26 nov Christus Koning	Eucharistie H. Egging Koor: Intermezzo	Eucharistie H. Egging Koor: Impuls	Woord- en communieviering Parochiaan Koor: Willibrordkoor. 14.00 uur dopen A. Kunnekkadan SVD 19.00 uur Taizé viering
Za. 02 dec.	--	--	--
Zo. 03 dec. 1e zondag van de Advent	Eucharistie Ch. Duynstee Koor: Andreas, Petrus en Pauluskoor	Eucharistie Ch. Duynstee. Koor: Liriko Kinderwoorddienst en 10+ groep	Eucharistie H. Egging Cantor en samenzang

Kijk voor de laatste wijzigingen op de websites

St. Jan de Doper - Visitatie 17.00 uur (za.), 11.00 uur (zo.)	H. Hart van Jezus 9.30 uur (zo.)	St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans 18.00 uur (za.), 9.30 uur (zo.)	H.H Jacobus en Martinus 11.00 uur (zo.)
Eucharistie Ch. Duynstee Muzikale ondersteuning	--	Eucharistie H. Egging	--
Woord- en communieviering L. Meijer Samenzang	Woord- en communieviering L. Meijer Samenzang	Eucharistie Ch. Duynstee Koor: Jubilatitio	Eucharistie H. Egging Samenzang
Geen viering	Geen viering	19.00 uur Ch. Duynstee	Geen viering
19.00 uur K. Koeleman	19.00 uur parochiaan	19.00 uur A. Kunnekkadan, SVD	19.30 uur Parochiaan Koor: Corazon
Eucharistie H. Egging Muzikale ondersteuning	--	Eucharistie Ch. Duynstee	--
Eucharistie H. Egging Samenzang	Eucharistie Ch. Duynstee Samenzang	Eucharistie P. Vismans. Koor: In Hono- rem Dei. Kindernevendienst	Eucharistie Ch. Duynstee Koor: Corazon
Woord- en communieviering Parochiaan Muzikale ondersteuning	--	Eucharistie H. Egging	--
Woord- en communieviering Parochiaan Zanggroep St. Jan/ Visitatie	Eucharistie A. Kunnekkadan SVD Koor: H. Hartkoor	Eucharistie Ch. Duynstee Koor: In Honorem Dei	Eucharistie A. Kunnekkadan,SVD Samenzang
Eucharistie L. de Jong Muzikale ondersteuning	--	Eucharistie H. Egging	--
Eucharistie L. de Jong Samenzang	Woord- en communieviering Parochiaan Samenzang	Eucharistie H. Egging. Koor: In Honorem Dei. Kindernevendienst	Eucharistie H. Egging Samenzang
Eucharistie Ch. Duynstee Muzikale ondersteuning	--	Eucharistie A. Kunnekkadan,SVD	--
Eucharistie Ch. Duynstee Zanggroep St. Jan/ Visitatie	Eucharistie Ch. Duynstee Koor: H. Hartkoor	Eucharistie A. Kunnekkadan SVD 16.00 uur Ch.Duynstee Lof. Koor: In Honorem Dei, Jubilatitio	Woord- en communieviering Parochiaan Samenzang
Eucharistie L. de Jong Muzikale ondersteuning	--	Eucharistie Ch. Duynstee	--
Eucharistie L. de Jong Koor: Oostercantorij	Woord -en communieviering K. Koeleman. Samenzang	Eucharistie P. Vismans Koor: In Honorem Dei Kindernevendienst	Woord- en communieviering K. Koeleman. Koor: Corazon



Er is een tijd om te zaaien



Er is een tijd om te oogsten



Er is een tijd om lief te hebben



Er is een tijd voor oorlog



Er is een tijd voor vrede



Er is een tijd om te zoeken

