

kerk aan de waterweg

MAGAZINE VAN DE ROOMS-KATHOLIEKE PAROCHIE DE GOEDE HERDER MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM • VOORJAAR 2017



Ik ben...

Van de redactie

Ik ben...

Ik ben... is het thema van dit eerste nummer van 2017.

Ik ben ... als je die woorden uitspreekt, volgt vaak je naam: ik ben Lidwien.

Een vriendin van mij die een ernstige ziekte had, zei weleens: ik heb reuma, maar ik ben geen reuma. Ze bedoelde: ik val niet samen met die reuma. Het hoeft er niet altijd over te gaan, bedoelde ze. Ik ben nog veel méér dan dat. Zij bleef de reuma altijd de baas.

'Ik ben de goede herder', dat zijn woorden uit het Johannesevangelie. Deze woorden vormen de naam van onze parochie: de Goede Herder. Jezus was als een goede herder, en ook als licht, brood, een wijnstok, een deur, een weg, verrijzenis en leven. Prachtige begrippen: we noemen ze de Ik-ben-woorden en rond het patroonsfeest in mei zullen ze belicht worden in alle deelgemeenschappen. Op welke manier? U leest hierover meer in dit nummer.

De parochie wordt kleiner en kwetsbaarder. Hoe erg is dat? Theoloog Stefan Paas, die een avond kwam praten met alle kernvrijwilli-

gers van de Goede Herder, beweert dat het vele eeuwen zo geweest is, dat christenen zuurdesem of zout moeten zijn (klein maar betekenisvol), in de wereld, niet ván de wereld.

Wees dus de wereld de baas als kerk! Nou met zo'n Trumpetter in de buurt (en er zijn er meer van dat allooi) is het belangrijk wakker en waakzaam te zijn en rechttop in het licht te blijven staan.

We kunnen als kerken veel betekenen, klein maar fijn zijn, in allerlei activiteiten rond de vastenactie. Verschillende projecten kunnen we steunen, wereldwijd en dicht bij huis. Ook zijn er ontmoetingen met moslims om samen te spreken over de betekenis van vasten.

Het is belangrijk dat kerkgebouwen vaak open zijn, van betekenis zijn als ruimtes van stilte en bezinning. De basiliek zoekt naar wat meer menskracht om de deur van dit bijzondere gebouw zo vaak mogelijk open te doen. Wie helpt? Uit ervaring weet ik, dat het rustgevende uren zijn in die mooie kerk.

Ik ben... tevreden over dit nummer dat veertig pagina's telt! U allen een inspirerende 40dagentijd gewenst. En veel leesplezier.

Lidwien Meijer

Adressen
en telefoonnummers van de
kerken van parochie De Goede Herder ■

St. Jan de Doper-Visitatie, Mgr. Nolenslaan 99, 3119 EB

Schiedam, 010- 4735066 ■ **H. Hart van Jezus**, Rijnstraat 1, 3114

SP Schiedam, 010- 4268648 ■ **St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans**,

Singel 104, 3112 GS Schiedam, 010-4268228 ■ **H.H. Jacobus en Martinus**,

Kerkweg 53, 3124 KD Schiedam, 010-4709719 ■ **Willibrord, H. Lucaskerk**,

Hoogstraat 26, 3131 BN Vlaardingen, 010-4702679 ■ **Willibrord, Pax Christikerk**,

Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen, 010-4741790 ■ **H.H. Andreas, Petrus en Paulus**,

Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis, 010-5912080

Het pastoraal team van parochie De Goede Herder bestaat uit: Charles Duynstee (pr), Henri Egging (pr), Kees Koeleman (pw) en Avin Kunnekkadan (pr). Het team is te bereiken via Elly Barendregt, medewerker pastoraal team, T: 06-31 99 09 59 of

E: e.barendregt@goedeherderparochie.nl. Het bestuur van de parochie is te bereiken via secretaris, E: secretaris@goedeherderparochie.nl.



St. Jan de Doper-Visitatie



H. Hart van Jezus



H.H. Jacobus en Martinus



St. Liduina - OLV. Rozenkrans



Willibrord, Pax Christikerk



H.H. Andreas, Petrus en Paulus



Willibrord, H. Lucaskerk

De volgende *Kerk aan de Waterweg* verschijnt rond 9 juni. Kopij graag inleveren voor 8 mei 2017.

Inhoud Kerk aan de Waterweg

COLOFON

Kerk aan de Waterweg is een uitgave van de parochie De Goede Herder in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam en verschijnt in 2016 vier keer. Het blad wordt gratis thuisbezorgd bij parochianen. Een postabonnement is mogelijk voor 20 euro per jaar.

Redactie: Elly Barendregt, Marlène van Geffen en Kees Koeleman.
Redactieadres: Singel 104, 3112 GS Schiedam
T: 06-54797022
E: redactie@goedeherderparochie.nl

Eindredactie: Lidwien Meijer en Marianne Soors

Aan dit nummer werkten verder mee: pastor Henri Egging, Nico van der Vliet, Gerarda Havermans- van Mourik, Jetske Burggraaf, Theo Reyman, Mia van Haaren, Frans de Jong, Jan van de Water, Marian Bergwerf, Cintha van den Toorn, Ruud Poels, Jan Bekkers, Petra Verheezen, ds. Dick Couvée, Wim Engelen

Vormgeving:
Pieter van Schouwenburg, Bali

Fotografie: Gerarda Havermans, Roger Pluijm, Jetske Burggraaf, Theo Reyman, Elly Barendregt, Kees Koeleman, Wijnand Burggraaf, Corrie van der Laar, Jan Blankers, Lisa van der Drift

Drukkerij:
Halewijn, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

Overnemen:
Artikelen uit *Kerk aan de Waterweg* mogen met bronvermelding, vrij worden overgenomen. Illustraties en foto's mogen alleen worden gebruikt als vooraf toestemming is verleend door de redactie.

p 6

De parochie staat voor een moeilijke taak de komende, magere jaren. Hoe gaan we om met de steeds zwakkere schouders van onze deelgemeenschappen?



p 10

De Ik-ben-woorden uit het Johannes-evangelie staan centraal bij het patroonsfeest in mei en de twee weken die erop volgen. Welke woorden zijn dit? Wat leren ze ons over Jezus?



p 15

Geloofsverdieping. Op allerlei manieren kunnen we ons geloof verdiepen. U kunt bijvoorbeeld een paaskaars versieren in Maassluis of mediteren in Vlaardingen



p 22

Theoloog Stefan Paas maakt zich niet zo'n zorgen over de toenemende kerkverlating. Hij ziet meer in kleine, vitale gemeenschappen, dienstbaar aan elkaar en de wereld.



p 28

De vastenactie brengt ons dit jaar de wereld over, met de projecten van Kerk in Actie. Maar ook de Pauluskerk in Rotterdam kunnen we steunen met een goede gave



Een middel om tot inkeer te komen

Het vasten hebben wij gemeenschappelijk met andere geloofstradities, al heeft iedere traditie daarvoor andere gebruiken

door **pastor Henri Egging**

Binnenkort begint weer de Veertigdagentijd. In deze tijd van voorbereiding op Pasen geven wij in de katholieke traditie meer aandacht aan bezinning, leggen wij ons toe op naastenliefde en... houden wij een vastentijd. Dat vasten is niet zo populair meer onder katholieken. Zeker, wij zetten ons in voor gerechtigheid en solidariteit in de Vastenaktie. Maar vasten lijkt vooral iets van vroeger, toen kinderen snoep in hun 'vastentrommeltje' moesten bewaren tot Paaszaterdag.

Jodendom

In het jodendom is vasten vooral een middel om tot inkeer te komen en je open te stellen voor God. De belangrijkste joodse vastendag is met Jom Kippoer (Grote Verzoendag), wanneer vergeving gevraagd wordt aan God en aan de medemensen. De vastendag wordt afgesloten met een maaltijd. Heel bekend is de Ramadan, de islamitische vastenmaand, waarin moslims niets eten en drinken van zonsopgang tot zonsondergang (een zware opgave, vooral in de zomer). Moslims vasten als reiniging, uit eerbied voor God, omwille van de solidariteit met minderbedeelden en als tijd van inkeer. De *iftar*-maaltijden, waarmee het vasten 's-avonds verbroken

wordt, vormen vaak een aanleiding voor gastvrijheid en uitwisseling met anders-gelovigen.

Hindoeïsme

De belangrijkste vastenperiode in het hindoeïsme is *narvatri*, negen dagen en nachten ter verering van de Moedergodin. Hindoes eten dan vegetarisch, zoutloos en zonder knoflook en uien. Daarnaast is het in de hindoe-traditie gebruikelijk om op allerlei andere momenten te vasten om het lichaam en de ziel te zuiveren.

vasten. Ook rondom de bestrijding van overgewicht bestaan er allerlei vastenkuren. Meestal is hierbij geen sprake van een religieus motief, maar staat het lichamelijk welzijn centraal.

Onze traditie

In de katholieke traditie is het vasten sinds de jaren '60 sterk veranderd. In de Veertigdagentijd zijn de veertig verplichte vastendagen teruggebracht tot twee: Aswoensdag en Goede Vrijdag. Daarmee heeft de invulling van de Veertigdagentijd veel meer een persoonlijk karakter gekregen: je kiest zelf wat je wilt ontczegen, en wie je wilt steunen met wat je hebt uitgespaard. Die vernieuwde vorm van vasten heeft de laatste jaren ook in de protestants-christelijke traditie meer weerklank gevonden. Met name door de Vastenaktie is er in de Veertigdagentijd meer aandacht voor solidariteit en voor sociale gerechtigheid.

In de Veertigdagentijd zullen wij in de drie steden binnen onze parochie stilstaan bij vasten in verschillende tradities. (zie hiervoor het overzicht elders in dit nummer van *Kerk aan de Waterweg*.) Ik hoop dat het een vruchtbare uitwisseling mag worden, die veel mensen zal inspireren tot een tijd van bezinning en tot solidariteit. 🙏



Traditioneel worden in de Ramadan bij het breken van het vasten dadels gegeten.

Aansluitend bij tradities uit het oosten kiezen veel mensen voor allerlei vormen van gezondheids-vasten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan thee-vasten, saps-vasten, fruitvasten of rijst-

Om van elkaar te weten en te leren

Hoe wordt vasten beleefd in de verschillende geloofstradities? Veel deelgemeenschappen besteden er aandacht aan in de 40dagentijd

De deelgemeenschappen Heilig Hart van Jezus, Sint Jan de Doper-Visitatie en Sint Liduina-OLV Rozenkrans organiseren een middag waarop mensen afkomstig uit verschillende geloofsrichtingen vertellen hoe ze de vastentijd vroeger beleefden en in de huidige tijd. We horen verhalen uit de christelijke traditie maar ook van mensen met een islamitische achtergrond. Niet om de verschillen te zoeken maar om te ontdekken wat ons verbindt en wat ons tot nadenken aanzet. Door deze persoonlijke verhalen kunnen we met elkaar in gesprek komen en een dialoog aangaan.

We willen deze ontmoeting vergezeld laten gaan door enkele eenvoudige hapjes.

LOCATIE: Sint Jan de Doper-Visitatiekerk, Mgr. Nolenslaan 99 te Schiedam

TIJDSTIP: zaterdag 11 maart van 16.00 – 18.00 uur.

Deelgemeenschap HH. Jacobus-Martinus

Wanneer men in het Nederlands spreekt over de vasten duidt men op de vastentijd tussen Aswoensdag en Pasen waarin de christenen vasten. Islamieten kennen een vastenperiode gedurende de maand Ramadan.

Zowel het jodendom, het christendom, de islam, het bahá'í-geloof, het hindoeïsme als het boeddhisme kennen vastenrituelen. Het vasten is een

manier om tot bezinning te komen, ook in een periode van rouw. Het is aan bepaalde dagen of perioden gebonden

Binnen de traditie van de katholieke kerk kennen wij vasten als het zich geheel of gedeeltelijk onthouden van eten of drinken van bepaalde spijzen voor een bepaalde periode. Het gebruik van het vastentrommeltje is bij veel oudere mensen blijven hangen.

Het gebruik van het vastentrommeltje is bij veel oudere mensen blijven hangen

De beweegredenen om te vasten kunnen divers zijn, maar meestal gaat het om religieuze motieven.

De deelgemeenschap HH. Jacobus-Martinus wil tijdens de zondagsviering van 12 maart (aanvang 11.00 uur) een vertegenwoordiger van een van de andere tradities uitnodigen om ons, in plaats van de overweging, meer te vertellen over de vasten in hun geloofsrichting.

Deelgemeenschap Andreas, Petrus en Paulus

Samen met de PKN organiseren wij de Pelgrimage Maassluis. De lengte van deze wandeltocht is maximaal 10 km. Tijdens de rustmomenten wordt er in drie Maassluisse kerken verteld over de vastentradities in de katholieke en de protestantse kerk en in de Turkse gemeenschap.

De Pelgrimage begint om 9.15 uur in de Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1 te Maassluis en wordt rond 14.00 uur met een lunch afgesloten. Graag aanmelden i.v.m. de lunch bij het secretariaat van de deelgemeenschap, telefonisch 010-5912080 op maandag-, dinsdag-, donderdag- of vrijdagmorgen tussen 9.00 en 12.00 uur of per e-mail: secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie. U kunt ook bellen naar Clemens Lammers: 06-28885527.

Deelgemeenschap Willibrord

In Vlaardingen is een vastenmaaltijd op een van de woensdagen in maart en een thema-dienst in de Lucaskerk. Diaconaal centrum De Windwijzer biedt een drietal avonden: Lezen in de Koran en de Bijbel. Kosten: gratis, alleen voor koffie of thee wordt een bijdrage gevraagd.

AANMELDEN: via info@dewindwijzer.nl. TIJD: maandagavond 6 februari, 20 februari en 6 maart van 20.00 tot 21.30 uur. 🍷



Samenwerken is het sleutelwoord

Het kerkbezoek loopt de laatste jaren sterk terug in onze parochie. De inkomsten gaan ook achteruit. Hoe blijven we voortgaan?

Hier bogen pastoraatsgroepen en beheercommissies zich over, op 12 november 2016. Ingrijpende maatregelen zijn onontkoombaar.

door Parochiebestuur en Pastoraal Team

Begin 2016 heeft het parochiebestuur van parochie De Goede Herder opdracht gegeven om een onderzoek uit te voeren naar de status van de parochie na vijf jaar fusie. Dit onderzoek is in de eerste helft van 2016 uitgevoerd door bisdom medewerker Hein Steneker. Op 12 november hebben parochiebestuur en pastoraal team dit rapport besproken met de leden van de beheercommissies en pastoraatsgroepen van de zeven deelgemeenschappen. Centrale vraag daarbij was: hoe zorgen we dat de katholieke kerk in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis een toekomst heeft?

Alarmerend

De bijeenkomst in de kerkzaal van de Pax Christikerk, werd geopend door vicevoorzitter Jan Bekkers, die iedereen welkom heette en het doel van de bijeenkomst nog eens toelichtte: bespreken van het rapport van Hein Steneker en samen kijken

hoe we hiermee verder moeten gaan. Na een kort gebed van pastoor Charles Duynstee nam dagvoorzitter Frans Olsthoorn het woord om het programma voor die dag toe te lichten. Hij vroeg aan de aanwezigen

Wat sneller kan, sneller doen...

om vandaag niet zozeer naar de eigen geloofsgemeenschap te kijken, maar zich vooral als deel van parochie de Goede Herder te richten op de centrale vraag: hoe zorgen we dat de katholieke kerk in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis een toekomst heeft?

Vervolgens lichtte Hein Steneker het rapport op hoofdlijnen toe. De feiten zijn alarmerend: het aantal kerk-gangers per weekend is vanaf 2010 gedaald van circa 1300 tot circa 770, het aantal eerste communies per jaar

van 61 naar 29, dopen van 96 naar 32, huwelijken van 10 naar 4. Het aantal vrijwilligers is gedaald van 1124 naar 829. Overigens is dit geheel in lijn met de landelijke ontwikkelingen.

Resumerend zijn er twee bedreigingen: een forse afname van de participatie en een structureel financieel tekort.

Drie scenario's

In de pauze lieten we alles op ons in werken en spraken er samen over. Vervolgens lichtte vicevoorzitter Jan Bekkers toe hoe het parochiebestuur en het pastoraal team kijken naar het vervolgtraject en hoe we tot een goede besluitvorming kunnen komen, waarbij de bisschop uiteindelijk een beslissende stem heeft.

Voordat het bestuur en het team een voorstel met de bisschop bespreken, hechten zij aan de mening van de geloofsgemeenschappen en dat is het doel van vandaag.

Er zijn een drietal scenario's gedefi-



nieerd, die aangeven hoe de toekomst er uit zou kunnen zien:

1. Doorgaan op de huidige voet, waarbij de focus met name blijft liggen op het belang en het in stand houden van de geloofsgemeenschappen
2. Op een termijn van circa twee jaar komen tot één geloofsgemeenschap per stad, in Maassluis, in Vlaardingen en in Schiedam
3. Op een termijn van circa vijf jaar komen tot één geloofsgemeenschap per stad, in Maassluis, in Vlaardingen en in Schiedam.

Cruciale kenmerken van één geloofsgemeenschap zijn daarbij dat 'samenwerken' het sleutelwoord is en dat de aandacht vooral uitgaat naar één geloofsgemeenschap per stad, in plaats van naar meerdere geloofsgemeenschappen.

Hoewel het aantal kerken per geloofsgemeenschap daarin niet is vastgelegd, kunnen het bestuur en team zich moeilijk voorstellen dat er per geloofsgemeenschap meer dan één

kerk is waarin de eredienst gevierd wordt.

Loslaten

In kleinere groepen dachten de deelnemers na over de drie scenario's, hetgeen tot intensieve gesprekken leidde. Tenslotte gaf iedere groep plenair een korte terugkoppeling.

Al snel bleek dat geen enkele groep scenario 1, niets doen en doorgaan op de huidige voet, een optie vond. In feite kwam iedereen tot de conclusie dat er een combinatie van 2 en 3 moet komen. In principe vijf jaar, maar wat sneller kan, sneller doen. Wel werd in één groep de twijfel uitgesproken of dit de negatieve trend gaat doorbreken.

Daarnaast nog enkele vermeldenswaardige opmerkingen: 'talenten inzetten voor de gehele gemeenschap', 'loslaten, we doen het voor God, met eigen kleurbehoud', 'pastoraatsgroepen per stad gaan formeren'.

Met een samenvatting van dagvoor-

zitter Frans Olsthoorn en een toezegging van het parochiebestuur en team dat we de deelnemers sterk willen betrekken bij het verdere proces, werd dit deel van de bijeenkomst afgesloten.

Het Parochiebestuur en het Pastoraal Team zijn er zich terdege van bewust dat hier gesproken is vanuit het hoofd en dat het hart nog moet volgen. Een nieuwe start maken en daarmee afscheid nemen van het oude gaat met veel emoties gepaard.

Onder het genot van een gezamenlijke lunch, werd een en ander nog eens rustig besproken en kon iedereen nog eens uiting geven aan zijn gevoel. De vrijwilligers van de Pax werden uitdrukkelijk bedankt voor hun geweldige verzorging van deze hele bijeenkomst.

Uiteindelijk leek iedereen met een goed gevoel naar huis te gaan, zich ongetwijfeld realiserend dat dit het begin is van een proces, waarin nog vele bijeenkomsten zullen volgen. 🙏



DIT RAAKT ME...

Twee bijzondere pausen



In 2016 werd ik 70 jaar jong (zie de foto). Dan overdenk je je leven en daar komt het religieuze deel zeker in voor. Ik ben opgegroeid in een streng katholiek gezin aan het Stationsplein in Schiedam. Mijn vader had een broer die bouwpastoor was in Alkmaar. Tijdens de verkiezingen had mijn vader het grootste verkiezingsbord van de stad hangen: STEM KVP stond erop.

We gingen naar de Singelkerk bij pastoor Oorsprong, een echte prediker en pater Mulder, een geweldige priester. Ik ben misdienaar geweest en acoliet en later zong ik op het koor. Mijn broer Leo heeft zeven jaar seminarie gevolgd en zelf mocht ik een jaar op het juvenaat in Zevenaar vertoeven, bij de broeders van de Onbevleete Ontvangenis, een opleiding voor broeder onderwijzer. Het was het mooiste jaar uit mijn jeugd. Ik mocht niet blijven omdat men mij meer geschikt vond voor het stichten van een gezin. Daar was men open en eerlijk in. Achteraf had men gelijk. Later zijn we naar de Heilig Hartkerk in Rotterdam gegaan, aan het Pinasplein, omdat het daar intiemer was.

Wat raakt me. Dat was in mijn jeugd paus Johannes de 23ste. Toen hij ge-

kozen werd, was ik 12 jaar. Een fantastische, charismatische figuur was hij. Dat concilie maakte zo'n indruk. Ik ben tweemaal in Rome geweest en heb hem tweemaal opgezocht (nadat hij was overleden) uit respect en eerbied. Die man was eenvoudig en aansprekend. Paus worden als je 77 jaar bent, is niet niks. Wat heeft die man een aantrekkingskracht gehad op de gelovige mens. Alle pausen die daarna kwamen, op Johannes Paulus de 1ste (de lachende paus) na, zonken zwaar in het niet, met al hun godgeleerdheid.

Echt, deze mens raakt me diep in al zijn optredens

Toen mijn vader 80 jaar werd, vroeg ik hem zijn laatste wil op te schrijven. Later las ik daarin dat hij rechtstreeks naar het crematorium wilde en niet via de kerk. Zijn reden was: "Ik heb mijn hele leven goed geleefd en als echte katholiek mijn geloof beleden, maar wat deze paus – toen paus Johannes Paulus de 2de – doet, is onacceptabel. Hij verbiedt het condoom met alle gevolgen van dien, voor de arme mens. Ik kom toch wel in de

hemel." Daar was hij van overtuigd. Nu word ik dus weer geraakt door die fantastische paus Franciscus. Ik had niet verwacht dat die conservatieve oude kardinalen, hem zouden uitkiezen voor dit zware ambt (zou er toch zo iets bestaan als verlichting?) Wat deze mens presteert grenst aan het ongelofelijke. Hij cijfert zichzelf helemaal weg en toont moed en inzicht in alles wat hij doet en zegt. Echt, deze mens raakt me diep in al zijn optredens als een echte franciscaner. De gelofte van armoede belijdt hij op de enige juiste en voorbeeldige manier. Hopelijk benoemt hij nog veel jonge progressieve kardinalen voordat hij ook eens zal opstijgen naar de plek die hij boven verworven zal hebben.

Aan goede en capabele mensen heeft Schiedam gelukkig ook geen gebrek; hun inzet raakt me ook. 🙏

Nico van der Vliet

In de rubriek 'Dit raakt me' vertellen parochianen over wat hen raakt (muziek, beeldende kunst, foto's, een gedicht... enzovoort). Bijdragen (maximaal 600 woorden) kunt u sturen naar redactie@goedeherderparochie.nl

Buurtkoffie in de Wilgenburg

In de vorige *Kerk aan de Waterweg* berichtten we over 'de Buren van Oost', het wijkinitiatief van Mary Brokken. We zijn inmiddels een aantal maanden verder, en er hebben verschillende bezoeken over en weer plaatsgevonden. Pastor Duynstee eet af en toe mee bij de buurthap, ondergetekende waait af en toe aan bij de pipowagen, en Mary en Jacqueline van 'de Buren' zijn een keer nader komen kennismaken in de pastorie. En daar ontstond het idee om eens iets samen te doen.

Dus hebben we op zaterdag 17 december de wekelijkse buurtkoffie gehouden in parochiezaaltje De Wilgenburg, deze keer met kerststol in plaats van appeltaart. Na de koffie gaf pastor Duynstee een rondleiding door de basiliek. Voor sommige burens was het de eerste



keer dat zij in onze kerk waren, anderen hadden er meer voetstappen liggen. Dus werden er naast verhalen over wat er allemaal te zien was, ook herinneringen uitgewisseld. Het was een mooie ochtend, waarbij ontmoeting centraal stond. Want er waren natuurlijk ook vrijwilligers uit de basiliek bij. Mary Brokken zei hierover op

Facebook: 'Vanmorgen een hartelijke ontvangst in de Basiliek. Mooi om te zien en te ervaren dat er helemaal niet zo'n drempel hoeft te zijn! Wat of waarin je gelooft – we zijn allemaal gewoon mens!' En zo is het maar net!

Gerarda Havermans-van Mourik, lid pg Liduinabasiliek

Jacobuskerk verrijkt met informatiebord

De Jacobuskerk in Schiedam-Kethel is sinds kort voorzien van een ANWB-informatiebord. De aanwinst is handig voor voorbijgangers – o.a. fietsers in de zomer – die zich afvragen wat voor kerk er nu eigenlijk staat.

Op zondag 8 januari mochten drie jeugdige 'Jacobusfans' het bord na afloop van de mis in aanwezigheid van vele trouwe kerkgangers onthullen. De eer viel te beurt aan (v.l.n.r. op de foto) Floortje Kleijwegt en Isa en Maja Papac, die met een groot applaus (en een zak snoepgoed) voor hun karweitje werden beloond.

Het informatiebord vermeldt dat de R.K.kerk van Sint Jacobus de Meerdere een rijksmonument is. De neoromaanse kerk werd tussen 1888 en 1890 gebouwd, naar een ontwerp van architect A.C. Bleijs. Het interieur is opgetrokken uit blokken mergelsteen, afkomstig uit Zuid-Limburg. Opmerkelijk is het houten, blauw geschilderde en met sterren versierde plafond. Ook vermeldt het bord dat er in de jaren 2003 tot 2005 een grote restauratie van het gebouw heeft plaatsgevonden en het interieur in 2010 is aangepakt.

De plaatsing van het bord is mogelijk gemaakt door de ANWB en de gemeente Schiedam. In de kerk zelf ligt voor belangstellenden een flyer met uitgebreide informatie over de geschiedenis van de katholieke kerk in Kethel. Die kan bijvoorbeeld worden meegenomen tijdens de dagen waarop het monument is te bezichtigen: vanaf april op de tweede zaterdag van de maand.



Zeven facetten van Jezus

In de evangelielieverhalen komen verschillende facetten van Jezus naar voren. De evangelist Johannes onderscheidt zeven beelden, in de Ik-Ben-woorden. De parochie gaat deze bijzondere woorden belichten rond het patroonsfeest in mei. Elke deelgemeenschap zal één Ik-ben-woord uitdiepen.

door Lidwien Meijer

Als kind maakte ik al vroeg kennis met de beelden die Maria worden toegedicht. We gingen vaak naar het Maria-*lof*. We baden dan een rozenhoedje, in de Singelkerk.

En als het rozenhoedje klaar was, volgde de Marialitanie. Steeds werd een aspect genoemd, van Maria. Allemaal beelden van Maria, sommige heel duidelijk, andere wat verder weg.

Er waren mooie beelden bij: morgenster, ark van het verbond, gouden huis, troosteres der bedroefden, mystieke roos, toren van Babel, ivoren toren. Ik zag dan een roos voor me, en een ster, een gouden huis... een ark... Wat was Maria veelzijdig.

Ik kende op den duur de litanie uit mijn hoofd. En als we thuis het rozenhoedje baden, mocht ik de Litanie soms voorbidden... dat was een gewichtige taak.

Zo rond mijn twintigste kocht ik een LP van - toen nog hippies - Elly en Rikkert Zuiderveld: *de Draad van Ariadne*. En tot mijn verrassing zongen deze zangers deze Marialitanie, alleen kwam er op een gegeven moment een nieuw beeld voorbij: *Koningin van Atlantis*. Ik kan u verzekeren: dit was niet uit mijn litanie. Dit kwam meer uit het hippietijdperk.

Wat zegt zo'n beeld over Jezus? Hoe leren wij hem erin kennen? Wat doet dit met ons?

Veelzijdig

Ik moest aan de Marialitanie denken bij de zeven Ik-ben-woorden van Johannes. Dit zijn ook iconische beelden, maar nu van de persoon van Christus. Zeven facetten komen in deze woorden voorbij. Het pastoraal team heeft gekozen om de zeven Ik-ben-woorden centraal te stellen in de twee weken die beginnen met het Goede Herderfeest op 6 mei en eindigen met het Liduinafeest op 21 mei.

Johannes de evangelist heeft ze door zijn evangelie heen geweven. Als Goede-Herderparochianen zal ons in de eerste plaats: *Ik ben de Goede Herder* bekend zijn. Maar er zijn er nog zes. Hier staan ze op een rij, met een heel korte toelichting over de betekenis. Wat zegt zo'n beeld over Jezus? Hoe leren wij hem erin kennen? Wat doet dit met ons?

IK BEN het Brood des levens... (Joh. 6,35 en 48). Jezus voedt ons, hij stilt onze diepste honger.

IK BEN het Licht der wereld...(Joh. 8,12). Jezus opent ons de ogen, we groeien in bewustwording, hij geeft ons werkelijk inzicht.

IK BEN de Goede Herder (Joh. 10,9). Jezus zorgt voor ons, kent ons bij name.

IK BEN de Deur (Joh. 10,11 en 14). Jezus is een toegang tot nieuwe, wijdere ruimtes.



Johannes de evangelist met een adelaar als symbool.

IK BEN de Opstanding en het Leven (Joh. 11,25). Jezus bracht leven waar mensen op een dood spoor zaten. De dood is niet het einde, er is de opstanding uit de dood naar nieuw leven. IK BEN de Weg, de Waarheid en het Leven. (Joh. 14,6). Jezus is als een weg, geeft richting. IK BEN de Wijnstok (Joh. 15,1). Jezus is als een wijnstok, verbonden met de ranken (wij allemaal). Het contact is wezenlijk om goede vruchten te kunnen dragen.

Een veelzijdig beeld krijgen we van Jezus, zoals Johannes hem schildert. In eigentijdse woorden zouden we nu zeggen: hij beschrijft zeven kwaliteiten: hij heeft aandacht, wijsheid, kracht, hij is een verbindende factor, een inspirator, een gangmaker, een scharnierpunt.

Dit jaar, het liturgische A-jaar, zullen we zes van deze zeven Ik-ben-woorden tegenkomen in de evangelielezingen, te weten op de zondagen: 26 maart, 2 april, 7 mei, 14 mei en 18 juni.

Ik ben die Ik ben

Het evangelie van Johannes heeft een eigen karakter, het is heel anders dan de weergaven van Marcus, Mattheus en Lucas. Johannes schreef zijn evangelie voor zijn gemeente in Efese (in het huidige Turkije). Zijn gemeente bestond uit joden die zich bekeerd hadden tot het christendom. Johannes heeft als uitgangspunt dat zij de verhalen uit het Eerste (wij noemen dit oude) Testament kennen. Hij verwijst daar vaak naar.

Zo is het verhaal van Mozes en de brandende braamstruik nauw verbonden met de zeven Ik-ben-woorden. *Ik ben die ik ben*, zei de Heer tot Mozes toen deze Hem zag in het Brandende braambos. Ik ben.... zegt Jezus bij elk ik ben-woord en dan volgt een van de zeven facetten.

Johannes begint met het brood en eindigt met de wijn. Geen toevallige volgorde. Hij benadrukt hierbij hoe wezenlijk brood en wijn zijn, om mee te beginnen en mee te eindigen (Alfa en Omega).

In het Johannesevangelie vinden we niet het verhaal over het laatste avondmaal. We treffen wel het verhaal over de voetwassing, dat gebaar van uiterste dienstbaarheid.

In het Johannesevangelie treffen we ook zeven 'tekenen': zo noemde hij de zeven wonderen die hij beschrijft. Elk Ik-ben-woord is verbonden met zo'n teken:

Brood – wonderbare broodvermenigvuldiging

Licht – genezing van de blindgeborene

Herder – genezing van de zoon van de hoveling (zorgzaamheid en aandacht)

Deur – genezing van de zieke bij de schaapspoort

Opstanding en het leven – Lazarus komt uit het graf

Weg, waarheid en leven – wandeling over het meer

Wijn – bruiloft van Kana.

En wij?

Kortgeleden zag ik een gesprek op televisie dat me aan het denken zette. "Het gaat niet alleen om Jezus," zei de geïnterviewde. Het gaat om mijzelf bij deze woorden. Kan ik ze zelf in praktijk brengen? Hoe leef ik mijn weg, mijn waarheid? Hoe aandachtig ben ik, hoe toegankelijk? Kan ik weer leven brengen in doodgelopen situaties? Zo kunnen alle Ik-ben-woorden ons aan het denken zetten en we kunnen ons ermee verbinden.

Het zou mooi zijn als we dit samen kunnen delen, tijdens en na het patroonsfeest op van 6 mei. 🙏

Brood
Licht
Herder
Deur
Opstanding
en het leven
Weg, waar-
heid en leven
Wijn

Programma patroonsfeest

zaterdag 6 mei in de St. Jan de Doper – Visitatiekerk

- 15.30 Instuderen van liederen, die in het teken staan van één of meer Ik-ben-woorden om tijdens de gebedsdienst te zingen. (Koorleden van alle koren zijn uitgenodigd deel te nemen aan dit scratchkoor).
- 16.30 Ontvangst met koffie en thee
- 17.00 Gebedsdienst rond de Ik-ben-woorden
- 18.00 Eenvoudige maaltijd (soep en broodjes)
- 19.00 Bezinning op de zeven Ik-ben-woorden aan de hand van filmpjes (you tube)
- 20.30 Drankje en gezellige afsluiting

Programma Liduinafeest

zondag 21 mei in en rond de Liduinabasiliek

- 10.30 Eucharistieviering in de Liduinabasiliek
- 12.00 Koffie en thee in de Wilgenburg (achter de Basiliek) en gelegenheid meegebrachte lunch te gebruiken
- 13.15 Gebedsdienst rond de Ik-ben-woorden
- 14.00 Processie door Schiedam met de relieken van Liduina, met om circa 14.30 uur een korte oecumenische gebedsdienst in de Grote of St. Janskerk
- 15.30 Afsluitend gebedsmoment in de Liduinabasiliek
- 15.45 Eenvoudige maaltijd en ontmoeting in de Wilgenburg

Na afloop van het programma zal de broederschap de vespers bidden bij het Liduina-altaar in de Liduinabasiliek.

Wie sluit zich aan bij het dragersgilde?

De Liduinaprocessie zal dit jaar op zondag 21 mei worden gehouden. Het dragen van de reliekschrijn van Liduina door de straten van Schiedam en elders, is een traditie aan het worden. Het Liduina Dragers Gilde ziet graag uitbreiding met mannen en vrouwen. De belangrijkste taak is het dragen van de schrijn. Maar ook voor het dragen van (Liduina-)vaandels en lantaarns naast de schrijn dienen personen beschikbaar te zijn. Wellicht kan in mei/juni 2018 zelfs worden meegelopen in de 55e Heiligdomsvaart in Maastricht.

Voor informatie en aanmelding: R.W. Poels, tel 010-4700191 of 06-20794284;
e-mail: poelsrw@hetnet.nl



Activiteitenoverzicht Ik-ben-weken 6-21 mei 2017

Vanuit alle deelgemeenschappen zijn er in deze periode activiteiten rond de Ik-ben-woorden. Iedereen is welkom daaraan deel te nemen.



HH. Andreas, Petrus en Paulus

IK BEN de Wijnstok...

vrijdagavond 19 mei, 20.00 uur (inloop 19.45 uur).

Wij verdiepen ons samen in de tekst: *Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken...* We sluiten de avond rond 21.30 uur af met een glas wijn.



St. Jan de Doper – Visitatie

IK BEN het Licht der wereld...

Donderdagmiddag 11 mei, 14.00 uur

There is a crack in everything, that's how the light gets in... (uit *Anthem*, Leonard Cohen).

Frank Kazenbroot houdt een lezing over licht en donker in de muziek en het leven van Leonard Cohen. We luisteren naar zijn muziek, horen over ontwikkelingen daarin, tot aan de laatste CD met het nummer: *You want it darker...*



Willibrord Pax Christi

IK BEN de Opstanding en het Leven...

Zondag 14 mei, 9.45 uur

Gedachtewisseling vóór de viering van 11.00 uur in kleine groepen over: weer opstaan, kracht krijgen om verder te gaan, een nieuwe weg misschien, een nieuw leven. Vanuit ons geloof in de liefde van God, die ons doet leven door de dood heen.



H. Hart van Jezus

IK BEN de Goede Herder...

Het H. Hartkoor verzorgt een gezellige zang-middag voor de bewoners van Frankeland en (onder voorbehoud) Francois HaverSchmidt. Wat betekent zorgen voor... dit kunnen we ervaren op deze middag. Wanneer het plaatsvindt is nog niet bekend.



H. Liduina en OLV Rozenkrans

IK BEN de Deur...

Zondag 7 en 14 mei, tijdens de vieringen.

Tijdens de eucharistievieringen van 9.30 uur vertellen parochianen hoe ze naar buiten treden om zich in te zetten voor de wereld.

Nagesprek tijdens het koffie drinken in de Wilgenburg.



Willibrord H. Lucas

IK BEN het Brood des levens...

Zondag 21 mei, 11.45 uur.

Gedachtewisseling na de viering van 09.30 uur in kleine groepjes over: *Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven*; ze zijn het voedsel voor de ziel, dat wij broodnodig hebben om voort te gaan op de weg die Jezus ons wijst; het geeft ons kracht voor ons dagelijks leven: een leven in navolging van Jezus, die weldoende rond ging en ons oproept tot geloven metterdaad.



Jacobus en Martinus

IK BEN de Weg, de Waarheid en het Leven...

Hemelvaartsdag 25 mei

Dauwtrappen in dialoog. Start 05.30 uur, De Werf, Kerkweg 4, (tegenover de Jacobuskerk). Loopafstand: 10 kilometer. Meenemen voor onderweg: brood. Halverwege is er een pauze.

U krijgt dan: koffie, thee en ontbijtkoek. Om 08.00 uur volgt een gezamenlijk ontbijt. Brood en beleg zijn aanwezig. Kosten: 3,50 euro per persoon.

Opgave vooraf niet nodig. Inlichtingen: Rina en Jan Vlugman, tel. 010-4712196, rinajan@caiway.nl

Kinderen in de kerk

Het zal de ervaring van vele parochianen zijn: zo door het jaar heen zien we niet heel veel kinderen in de kerk. Zo ook in de Liduinabasiliek. Maar in de decembermaand is dat toch anders! Als pg-lid met als taakveld 'Jeugd en jongeren', en tevens contactpersoon 'Schoolkerk', krijg ik daar het nodige van mee.

Ieder jaar bezoeken groepen jongeren van scholengemeenschap Spieringshoek (vroeger: Liduinalyceum) de basiliek voor een rondleiding, en ook deze maand was dat twee keer het geval. En de katholieke basisschool Sint Jan hield weer haar vertrouwde kerstviering, waarin kinderen volop participeerden. Nieuw was dit jaar dat kinderen van de groepen 2, 3 en 4 van de St. Janschool naar de kerststal kwamen kijken. Dat was een groot succes! Aan de hand van de beelden in de kerststal vertelden de kinderen met elkaar, onder begeleiding van pastor Duynstee en de



leerkracht, het kerstverhaal. Ook zongen zij kerstliedjes. Natuurlijk was er ruimte voor allerlei vragen. Die waren zowel praktisch: 'Wat zit er in de kist die bij de kameel staat?' als meer theologisch van aard: 'Heeft God een vader en een moeder?'. Het leuke van hierover praten met kinderen is, dat zij ook zelf de antwoorden formuleren: in het kistje zou weleens speelgoed voor Jezus kunnen zitten, en dat God geen vader en moeder heeft is niet zielig, want hij heeft ons! Een initiatief vanuit de basiliek is onze jaarlijkse kerstmusical. Ook dit jaar werd die weer met veel inzet van alle deelnemertjes neergezet. Het publiek was opgetogen en

vertederd door het enthousiasme van de kinderen. Ook al zien we de meeste kinderen niet meer met regelmaat in de kerk, kinderen staan wel open voor het mysterie, dat in ons geloof besloten ligt. En als zij komen, in schoolverband of bij zo'n laagdrempelige kerstmusical, worden zaadjes gezaaid waarvan we als kerkmensen mogen hopen en bidden, dat die uitgroeien en tot bloei komen. Natuurlijk is er niets op tegen om groots te dromen, om te verlangen naar een kerk die een uitstraling heeft die kinderen én volwassenen bijna als vanzelfsprekend aantrekt. Maar laten we daarbij dat wat klein en goed is, niet uit het oog verliezen!

Kinderen in de Pax

In de Adventstijd was er elke week kinderwoorddienst en 10+groep in de Pax Christikerk. Hier is gewerkt rond het thema 'Op reis naar kerst'. De kinderen hoorden verhalen over mensen die de weg richting de geboorte van Jezus aangaven. Zo kwamen we Jozef tegen en Johannes de Doper. Hierbij werd elke week een knutselwerkje gemaakt dat aansloot bij het verhaal: een naambordje, een aankleedpoppetje, een mozaïekspiegeltje en een lichtje in een waterfles. Want water en licht zijn heel belangrijk op je reis. De werkjes mochten de kinderen in hun eigen, mooi versierde, tasje

stoppen. Als je op reis gaat heb je ook een tas nodig! Zoals elk jaar was er een gezinskerstviering. Dit jaar met het thema Wereldkind. Dit thema werd uitgebeeld in een toneelstukje dat langzaam overging in het kerstverhaal. Kinderkoor Okido zorgde, voor een feestelijke sfeer met bekende en wat minder bekende liedjes. Het was een mooie en warme viering! Ook tijdens de 40-dagentijd zijn er volop activiteiten. Zondag 19 maart een gezinsviering met zang van Okido. Zondag 26 maart een anders-dan-anders viering, kinderen zijn van harte uitgenodigd. Voor de allerkleinsten is er een crèche, voor oudere kinderen is dit

een hele leuke viering in de kerk. Zondag 2 en 9 april kinderwoorddienst en 10+groep. Op 9 april Palmzondag. Alle kinderen mogen dan hun zelfgemaakt Palmpaas-stok meenemen voor een feestelijke optocht door de kerk. Op Paaszaterdag, 15 april, is de gezinspaasviering in de Lucaskerk. Tijdens alle gezinsvieringen is Okido als kinderkoor aanwezig. Nieuwe leden zijn van harte welkom. We repeteren in de even weken op woensdag in de Pax Christikerk van 18.45 tot 19.45 uur. Voor meer informatie kunt u terecht bij Mariken Verhoog – van de Klundert, m_klundert@hotmail.com of bij Monique Plugge-Dirks, Monique.plugge.dirks@gmail.com.

AANBOD GELOOFSVERDIEPING TOT 1 juni 2017



IN PAROCHIE DE GOEDE HERDER
MAASSLUIS - VLAARDINGEN - SCHIEDAM

AANBOD GELOOFSVERDIEPING 2016-2017

In dit katern leest u alles over de activiteiten die in de komende maanden worden georganiseerd.

Ze worden eerst in schema gezet en daarna per activiteit uitgebreid toegelicht. Zo kunt u nu al uw keuze

maken en de data in uw agenda reserveren. Bij iedere toelichting staat of, en zo ja hoe u zich kunt aanmelden.

ACTIVITEIT	WANNEER	WAAR
IN SCHIEDAM		
Digitale retraite in de veertigdagentijd	Maandagavond 20 februari, donderdagavond 16 maart en maandagavonden 27 maart van 20.00-21.30 en 10 april van 20.15-21.25	De Wilgenburg – achter de Liduina basiliek
Bidden	Dinsdagmorgen 28 februari om 10.00 uur	Pastorie H.H. Jacobus en Martinus
Filmmiddagen in Schiedam	Woensdag 1,8 en 15 maart, 13.30 -16.30 uur	St. Jan de Doper-Visitatie
Op weg naar Pasen, Bloemschik workshop	Zaterdag 25 maart van 10.30-13.30 uur	De Wilgenburg – achter de Liduina basiliek
Filmavond: Jesus Christ Superstar	Donderdag 30 maart 19.30 uur	De Wilgenburg – achter de Liduina basiliek
IN VLAARDINGEN		
Mediteren kun je leren, Meditatietraining voor beginners	Iedere tweede maandagavond van de maand van 20.00-21.00 uur.	Pax Christikerk
Zin in de bijbel	Vrijdag 24 februari en 31 maart van 20.00 – 22.00 uur, volgende avonden in overleg	Pax Christikerk
Onze Vader	Maandagavond 13 en 20 maart van 20.00-22.00 uur	H. Lucaskerk
God aanwezig in ons vieren	Maandagavond 22 mei, 29 mei en 19 juni Van 19.30 tot 21.45 uur	Pax Christikerk
Dauwtrappen	Donderdag 25 mei om 7.00 uur	Verzamelen: Broekpolder bij De Polderpoort
IN MAASSLUIS		
Lezing door bisschop Van den Hende	Woensdag 22 maart. Aanvang 20.15 uur	Andreas, Petrus en Pauluskerk
Versier een eigen Paaskaars	Zaterdag 25 maart van 14.30 – 16.30 uur	Andreas, Petrus en Pauluskerk
Palmpaasstok maken	Zaterdag 8 april tussen 14:30 en 16:30.	Andreas, Petrus en Pauluskerk

SCHIEDAM

Digitale retraite in de veertigdagentijd

INHOUD

Een digitale retraite, vanuit de traditie van Ignatius van Loyola. Wie zich aanmeldt ontvangt elke avond een e-mail met een Bijbeltekst en een suggestie voor gebed.

Daarnaast is er de mogelijkheid om uw ervaringen met anderen te delen.

VORM EN BEGELEIDING

We wisselen in drie avonden met elkaar uit wat de digitale retraite met ons doet, om zo onze beleving te verdiepen.

Begeleiders: Gerarda Havermans en pastor Kees Koeleman.

PLAATS

De Wilgenburg, Land van Ris 6 Schiedam, achter de Liduina-basiliek. Parkeren: parkeerterrein links voor de kerk (gratis).

DATUM EN TIJD

Maandagavond 20 februari (kennismaking), donderdagavond (!) 16 maart en maandagavond 27 maart, van 20.00 – 21.30 uur. Maandagavond 10 april van 20.15 – 21.45 uur.

OPGAVE

Via de website: www.ignatiaansbidden.org kunt u zich aanmelden voor de digitale retraite. Voor de uitwisselingsgroep dient u zich apart aan te melden via het e-mailadres: c.koeleman2@kpnplanet.nl. Het minimum aantal deelnemers is 4, het maximum is 10.

KOSTEN

Deelname aan de digitale retraite is gratis. Voor deelname aan de uitwisselingsgroep wordt een vrijwillige bijdrage op prijs gesteld.

Bidden



INHOUD

Bidden... wat betekent het?

Daar willen we graag met elkaar over van gedachten wisselen.

VORM EN BEGELEIDING

Dit doen we op een bijzondere manier. Begeleiding: Riek Wouters.

PLAATS

Pastorie Jacobuskerk, Kerkweg 51, 3124 KD Schiedam.

DATUM EN TIJD

Dinsdagmorgen 28 februari 2017 om 10.00 uur, na de markt mis van 09.15 uur.

OPGAVE

Via het emailadres: riero24@hotmail.com

KOSTEN

Een kleine bijdrage wordt op prijs gesteld.

Filmmiddagen in Schiedam

INHOUD

In onze West-Europese christelijke cultuur wordt veel religieuze ervaring overgedragen via de gesproken en geschreven taal. Maar er zijn andere 'talen' om te spreken over de Onnoembare. Film is daar een van. Met die laatste vormgeving willen we nader kennismaken. We beginnen met een film van Ingmar Bergman: 'De Avondmaalgasten'. Daarna eventueel 'The Message' (over het ontstaan van de islam) en/of 'Dead man walking.' Dit in overleg met de deelnemers. Steeds zullen we attent zijn op de 'echo van Eeuwigheid', die in deze films meeklinkt. Komt u mee zoeken?

VORM EN BEGELEIDING

Inleiding op de film, vertoning film en nagesprek waarin accent ligt op de religieuze thema's.

Begeleiding: pater L. de Jong o.p., in samenwerking met Leerhuis Spiritualiteit.

PLAATS

St. Jan de Doper – Visitation, Mgr. Nolenslaan 99, 3119 EB Schiedam

DATUM EN TIJD

Woensdag 1, 8 en 15 maart van 13.30 - 16.30 uur.

OPGAVE

Via info@leerhuisspiritualiteit.nl of tel.: 0180-859955 (José v.d. Torre)

KOSTEN

€ 5.

Op weg naar Pasen: Bloemschik workshop

INHOUD

Bloemen en de natuur zijn bij uitstek geschikt om het nieuwe leven uit te beelden. De hele natuur toont elk voorjaar weer een soort verrijzeniskracht. In deze bloemschikworkshop willen we het mysterie van Pasen, waarin Jezus de dood overwint, verbinden aan de levenskracht die we in de natuur zien.

BEGELEIDING

Pastoor Michel Hagen (geestelijke begeleiding) en de dames bloemengroep van de basiliek

PLAATS

De Wilgenburg – achter de Liduina-Basiliek, Singel 104, 3112 GS Schiedam. Parkeren: parkeerterrein links voor de kerk (gratis).

DATUM EN TIJD

Zaterdag 25 maart van 10.30 - 13.30 uur.

OPGAVE

In verband met de aanschaf van het materiaal is vooraf aanmelden noodzakelijk. Dit kan tot 15 maart bij mevrouw Thea van Houten.

email: fvhouten@kabelfoon.nl

tel.: 010-4731527

Het minimum aantal deelnemers is 12, het maximum 18. Wilt u zelf een schaarje en een scherp mesje meebrengen?

Filmavond: Jesus Christ Superstar

INHOUD

Deze adembenemende interpretatie van de legendarische rock-opera van Tim Rice en Andrew Lloyd Webber ver-



telt het verhaal over de laatste weken van het leven van Christus (Ted Neely).

Een aangrijpende en ontroerende film, opgenomen op locatie in Israël. Deze klassieker is opnieuw uitgebracht in de originele versie. Een belangrijke film in deze Vasten-tijd, die tot bezinning leidt, en Jezus heel dichtbij brengt. Voor wie 'm al ooit gezien heeft... een herhaling is wederom een rijke ervaring; voor wie 'm nog niet zag... kom en laat je inspireren!

BEGELEIDING

Nog niet bekend.

PLAATS

De Wilgenburg – achter de Liduina-Basiliek, Singel 104, 3112 GS Schiedam. Parkeren: parkeerterrein links voor de kerk (gratis).

DATUM EN TIJD

Donderdag 30 maart 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

KOSTEN

Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

VLAARDINGEN

Mediteren kun je leren, meditatietraining voor beginners

INHOUD

Veel beginners willen gaan mediteren om stress te verminderen, het lichaam te ontspannen, gelukkiger te worden, dichterbij hun gevoel te komen of meer innerlijke rust te ervaren. Wat daarbij extra motiveert is dat veel van de voordelen die aan meditatie worden toegeschreven wetenschappelijk onderbouwd zijn en dat meditatie ook in het reguliere medische circuit wordt ingezet.

Er zijn veel soorten meditatie. In de basis gaat het steeds om meer bewustwording en controle over de gedachten in je hoofd en om je aandacht in het hier en nu houden.

De houding waarin je het doet maakt in het begin niet veel uit. Het gaat erom dat je vertrouwd raakt met de oefeningen en dat je een routine voor jezelf creëert.

Hoe moet je mediteren? Dat kun je tijdens de trainingsavonden leren in de Pax Christi kerk. Deze avonden staan open voor iedereen! U bent van harte welkom.

Vragen: neem gerust contact op met pater Avin Kunnekkadan via: ispavin@gmail.com

VORM

Avonden meditatietraining voor beginners.

BEGELEIDING

Pastor Avin Kunnekkadan, SVD.

PLAATS

Pax Christikerk, Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen.

DATUM

In het najaar is pater Kunnekkadan gestart met de avonden. Iedereen kan aansluiten. Iedere tweede maandagavond van de maand van 20.00 - 22.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur).

AANMELDEN

Vooraf aanmelden is gewenst, bij voorkeur via het e-mailadres: koalsie@upcmail.nl.

KOSTEN

Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Zin in de bijbel

INHOUD

We gaan in gesprek met de bekende bijbelverhalen, op zoek naar wat ze ieder van ons te vertellen hebben. Ze gebeuren immers niet ergens buiten ons, lang geleden, ver weg, maar binnen in ons, iedere dag opnieuw. Ze hebben ieder van ons, hier en nu iets te zeggen.

VORM

We lezen de bijbeltekst van de komende zondag met elkaar hardop, en nemen dan in stilte de tijd om ons erop te bezinnen.

Daarna wisselen we uit, er komen vragen op, en we ervaren wat het verhaal ons te zeggen heeft. Zo zien we het verhaal vanuit vele perspectieven en beleven we het verhaal met ons hart. Bijbelkennis is niet noodzakelijk.

BEGELEIDING

Henny Schot.

PLAATS

Pax Christi kerk, Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen.

DATA EN TIJD

Vrijdagavonden 24 februari en 31 maart van 20.00-22.00 uur. (inloop vanaf 19.15). Een vervolg in onderling overleg. Voor info over de data kunt u mailen naar koalsie@upcmail.nl

AANMELDEN

Vooraf aanmelden is noodzakelijk, bij voorkeur via het e-mailadres: koalsie@upcmail.nl Het maximum aantal deelnemers is 8. Bij meer aanmeldingen, plannen we extra data.

KOSTEN

Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Onze Vader

INHOUD

We gaan twee avonden op zoek naar de betekenis van het 'Onze Vader'. Wat heeft dit gebed ons te zeggen? Wat bidden we als we zeggen: 'Onze Vader die in de hemel zijt', 'uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel' of 'uw rijk kome'. Passen deze woorden nog in onze tijd, waarin we toch graag zien dat onze 'eigen wil geschiedt' en het koninkrijk van God zo ver weg lijkt.

En wat is de bedoeling van de recente verandering in het Onze Vader?

VORM EN BEGELEIDING

Uitleg door - en geloofsgesprek o.l.v. pastor Charles Duynstee.

PLAATS

H. Lucaskerk, Hoogstraat 26, 3131 BN Vlaardingen.

DATA EN TIJD

Maandagavonden 13 en 20 maart, van 20.00 – 22.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur)

AANMELDEN

Aanmelden is wenselijk, via e-mail: koalsie@upcmail.nl of via de intekenlijst in de hal van de Vlaardingse kerken.

KOSTEN

Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

God aanwezig in ons vieren

INHOUD

Wat is de eigen 'taal' van symbolen en rituelen in onze liturgie? Hoe kunnen we Gods aanwezigheid ervaren in het Woord, in de sacramenten? Hoe ontmoeten wij God en elkaar bij ons zingen en ons bidden? Als we deze taal beter verstaan kan onze beleving van de liturgie worden verdiept. Drie avonden om nog meer vreugde te beleven aan het vieren van ons geloof.

VORM

We oefenen in symbolisch denken: door stil te staan bij symbolen in het dagelijks leven en in de liturgie.

Er zijn leesteksten en werkbladen. Er zijn momenten waarop in kleine kring gevierd wordt.

BEGELEIDING

pastor Henri Egging.

PLAATS

Pax Christi kerk, Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen.

DATA EN TIJD

Maandagavond 22 mei, 29 mei en 19 juni van 19.30-21.45 uur. (inloop vanaf 19.15).

AANMELDEN

Vooraf aanmelden is gewenst, via het e-mailadres: koalsie@upcmail.nl of via de intekenlijst in de hal van de Vlaardingse kerken.

KOSTEN

Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Dauwtrappen

INHOUD

In Vlaardingen doen we al jaren mee aan de traditie van dauwtrappen op Hemelvaartsdag. De wandeling start om 7 uur in de ochtend, als de dauw nog net te vinden is. We wandelen anderhalf uur door de mooie natuur van de

Broekpolder. Onderweg staan we enkele minuten stil voor een meditatief moment.

De wandeling eindigt bij watersportvereniging De Bommeer met met een kopje koffie of thee en voor wie wil een heerlijk stuk zelfgebakken appeltaart.

VORM EN BEGELEIDING

Een wandeling door natuurgebied De Broekpolder o.l.v. Anne van der Horst.

PLAATS

Start bij sportcentrum Polderpoort in de Broekpolder, Watersportweg 11, 3138 HD Vlaardingen

DATUM EN TIJD

Donderdag 25 mei 2017, 07.00 uur tot ca. 09.30 uur.

OPGAVE

Aanmelden is wenselijk en kan via e-mail: koalsie@upcmail.nl of via de intekenlijst in de hal van de Vlaardingse kerken.

KOSTEN

De consumpties zijn voor eigen rekening. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

MAASSLUIJ

Lezing door bisschop Van den Hende

INHOUD

Bisschop J. van den Hende komt op uitnodiging van het Platform van Kerken naar Maassluis.

Hij houdt voor alle geïnteresseerde gelovigen een lezing met als thema 'Oecumene: dialoog in het licht van Vaticanum II en 500 jaar Reformatie'.

PLAATS

Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1 te Maassluis

DATUM EN TIJD

Woensdagavond 22 maart, aanvang 20.15 uur. (inloop vanaf 20.00)

KOSTEN

Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Versier een eigen Paaskaars

INHOUD

Elk jaar wordt er door de deelgemeenschappen een nieuwe paaskaars besteld en die zien er steeds prachtig uit. Midden in de Vastentijd kunt u een eigen Paaskaars versieren en mee naar huis nemen. De Paaskaars: het symbool van de verrezen Heer.

VORM

Een eigen Paaskaars versieren. Zelf graag een snijmat of snijplankje, een schaar en een stanley- of een aardappelschilmesje meenemen.

PLAATS



In de narthex (hal) van de Andreas, Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1 te Maassluis

DATUM EN TIJD

Zaterdag 25 maart van 14.30 – 16.30 uur.

OPGAVE

U kunt zich opgeven tot uiterlijk vrijdag 17 maart a.s. Later kan echt niet.

Er is een beperkt aantal tafeltjes beschikbaar.

Karin Tanesha-Post, email: tanisha@caiway.nl, tel.: 06-20370388

Voor meer informatie: Karin Tanesha.

We zien u graag op 25 maart.

KOSTEN

Voor kaarsen, was en overig materiaal wordt gezorgd. Daarvoor vragen wij wel een eigen bijdrage van € 7.50

Palmpaasstok maken

INHOUD

Kinderen gaan (met een begeleider) een Palmpaasstok versieren. Tijdens de Palmpasenviering, zondag 9 april, aanvang 9.30 uur, draag je de stok de kerk in en worden alle stokken gezegend (graag om 9.10 uur aanwezig zijn). Na de viering ga je jouw Palmpaasstok, bij iemand van de parochie brengen, die wel wat extra blijdschap kan gebruiken. De naam en het adres geven we aan je mee. Kun je dan niet komen, dan mag je ook thuis een Palmpaasstok maken en neem deze dan 9 april, mee naar de kerk!

VORM EN BEGELEIDING

Kind en begeleider (bijvoorbeeld een van de ouders of grootouders) een Palmpaasstok maken. Wij zorgen voor kale stokken, plakband, crêpepapier, broodhaantjes, plastic zakjes. Zelf meenemen: mandarijntjes, chocolade-eitjes, theezakjes, biscuitjes, knutselmateriaal enz.

NB: etenswaren moeten wel verpakt zijn, i.v.m. hygiëne.

PLAATS

In de narthex (hal) van de Andreas, Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1 te Maassluis

DATUM EN TIJD

Zaterdag 8 april tussen 14:30 en 16:30.

OPGAVE

Aanmelden verplicht, uiterlijk 31 maart. Karin Tanesha-Post, email: tanisha@caiway.nl. Tel.: 06-20370388. Heb je nog vragen? Stel ze dan gerust!

KOSTEN

Nog niet bekend.

TERUGBLIK

Meditatietrainingen

Pater Avin Kunnekkadan geeft iedere tweede maandag van de maand meditatietraining. Een uur lang begeleidt hij de groep. We beginnen altijd met lichaamsoefeningen om de spieren los en soepel te maken. Dan kun je beter tot rust komen voor de meditatie daarna. Zittend op een stoel, een matje of een meditatiebankje, maar net wat je het fijnst vindt, leidt pater Avin ons door de meditatie. Hij reikt ons ademhalingsoefeningen en mantra's aan, om tot rust en inkeer te komen. Voor de een is het makkelijker dan voor de ander om die rust te vinden, maar juist in de hectische tijd van alle dag is het fijn om de drukte even los te laten. Hij vertelt ook waarom het zo goed is, maar snapt ook dat het voor (de meesten) lastig is om er elke dag tijd voor te maken.

Na dat uurtje geeft eigenlijk iedereen aan tot rust te zijn gekomen en zich vredig en ontspannen te voelen.

Heb je ook interesse om mee te doen, zie de aankondiging elders in dit blad. Van harte welkom!

Jetske Burggraaf

Avonden over de 7 geestelijke werken van Barmhartigheid.

Het zijn: *de bedroefden troosten, de zondaars vermanen, lastige mensen geduldig verdragen, bidden voor levenden en doden, de onwetenden onderrichten, de twijfelenden raadgeven, beledigingen vergeven.*

Aanvankelijk teleurgesteld over de geringe opkomst – slechts zeven mensen – hebben wij toch met elkaar twee rijke, verdiepende, intieme avonden mogen beleven. We kwamen tot een intens en openhartig gesprek met elkaar; ondersteund door de voortreffelijke begeleiding, ook met filmpjes, van Kees Koeleman. Ik had het iedereen gegund!

Cintha van den Toorn - portefeuillehouder volwassen catechese
Liduin Basiliek

De adressen van de diverse kerken waar de activiteiten worden gehouden vindt u voorin het blad Kerk aan de Waterweg. In verband met de organisatie is het prettig wanneer u zich aanmeldt voor de activiteit(en) waaraan u wilt deelnemen.

Hoe u zich moet aanmelden staat er steeds bij.

Wilt u meer informatie over een activiteit dan kunt u dit ook opvragen via het opgave e-mailadres.



In drie steden adviesraden

Vanaf 2015 hebben gemeenten extra taken gekregen op het gebied van zorg en ondersteuning. Daardoor rust er een grote verantwoordelijkheid op de schouders van de gemeenten. Adviesraden denken mee. Hoe krijgt dit vorm in 'onze' drie steden? Hoe kunnen we allemaal meedenken?

door Wim Engelen, lid ASDS Schiedam, lid PCI Goede Herderparochie

Adviesraad Sociaal Domein Schiedam

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Schiedam wil inwoners nauw betrekken bij de uitvoering van die nieuwe taken, zoals de uitvoering van de nieuwe Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet. Daarom heeft het college besloten een Adviesraad Sociaal Domein Schiedam (ASDS) in te stellen, die actief meedenkt en het college gevraagd en ook ongevraagd, adviseert over het beleid dat Schiedam maakt en de manier waarop het uitgevoerd wordt.

De ASDS is vanaf november 2016 actief. Zij bestaat uit dertien leden inclusief de voorzitter en is samengesteld uit een brede vertegenwoordiging van Schiedammers, van jong tot oud en met een grote diversiteit aan achtergronden. De leden zijn voor twee of vier jaar benoemd door het college, met de mogelijkheid van een eenmalige herbenoeming van vier jaar. Onderling hebben de leden diverse aandachtsgebieden met elkaar verdeeld, de diverse sociale wetten maar ook de wijken van Schiedam. Taken van de adviesraad zijn onder andere:

- Gevraagd en ongevraagd advies geven aan het college van burgemeester en wethouders.
- Integraal adviseren vanuit alle beleidsterreinen van het sociaal domein.
- Volgen hoe veranderingen in de praktijk uitpakken en alert zijn op ontwikkelingen en knelpunten.
- Onderhouden van goede contacten met belangengroepen en wijken.

Bij de benoeming heeft de Adviesraad met het college afgesproken dat een goede samenwerking gezocht gaat worden met alle bewoners en organisaties. Het is voor de Adviesraad immers van groot belang te weten wat er speelt in Schiedam op het gebied van wonen, werken, opgroeien, naar school gaan, over ziek worden en het leven met een ziekte of beperking.

Adviesraad Samenlevingszaken Maassluis

De Adviesraad Samenlevingszaken adviseert het college van Burgemeester en Wethouders over het gemeentelijk beleid op het terrein van samenlevingszaken, waaronder: armoede, gehandicapten, gezondheid, huiselijk geweld, inburgering, inkomensvoorzieningen, jeugd, maatschappelijke

ondersteuning, mantelzorg, participatie, reïntegratie, senioren, vrijwilligers, woonservicezones en zorg.

Er wordt als vertegenwoordigers van de Maassluis samenleving zowel gevraagd als ongevraagd advies gegeven. De leden onderhouden daarvoor structureel contacten met de samenleving om draagvlak te verkrijgen en zaken voor advisering te signaleren. De leden zijn niet verbonden aan een politieke partij of belangenorganisatie en opereren dus op persoonlijke titel. De adviesraad wordt inhoudelijk ondersteund door een deskundigenpool, een soort klankbordgroep van (ervarings-)deskundigen.

Wmo Adviesraad Vlaardingen

De Wmo-Adviesraad streeft ernaar dat elke inwoner van Vlaardingen aan de maatschappij kan meedoen. De adviesraad geeft gevraagd of ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders. Deze adviezen gaan over alles wat samenhangt met het beleid van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en andere wetten van het Sociale Domein. 🏡

Wilt u meer informatie over de Adviesraad Sociaal Domein (ASDS) Schiedam?

Kijk dan op: www.asdschiedam.nl

Wilt u meer informatie over de WMO Adviesraad Vlaardingen, kijk dan op: www.wmoadviesraad-vlaardingen.nl

Wilt u meer informatie over de Adviesraad Samenlevingszaken in Maassluis, kijk dan op www.adviesraadsamenlevingszakenmaassluis.nl.





In gesprek met Stefan Paas

“De kerk is niet op

Hoe kun je vrolijk en hoopvol kerk zijn, als het succes je niet komt aanwaaien? Dat is een actuele vraag voor onze parochie.

Theoloog Stefan Paas hield een lezing hierover, op 17 januari in de Lucaskerk.

door **Kees Koeleman**

Alle kernvrijwilligers en de leden van het parochiebestuur en het pastoraal team waren uitgenodigd om te komen luisteren naar Stefan Paas, hoogleraar missiologie in Amsterdam en Kampen en auteur van het boek ‘Vreemdelingen en priesters’.

Paas begon zijn lezing met een illusie door te prikken, de idee namelijk dat het vroeger allemaal beter was. Altijd heeft het Europese christendom zich in zijn ogen gekenmerkt door een verhouding tussen een toegewijde minderheid en een grote meerderheid die veel losser of zelfs afwijzend tegenover het christelijk geloof stond. Een serieus christendom heeft bij de grote meerderheid van de Europeanen nooit de handen op elkaar gekregen.

Toch is er in onze tijd fundamenteel iets veranderd. In de ogen van Paas is dat vooral de afbrokkeling van de formele christelijke cultuur van Europa. Voor het eerst in de geschiedenis draait niet alles meer om de zon van het christendom en moet het Europese christendom leren wat het bete-

kent om zending te bedrijven in een postchristelijke omgeving. Vandaag is duidelijker dan ooit dat serieus christendom een minderheidsoptie is. In een totaal andere cultuur moet de kerk haar weg vinden, zonder de steun van de omgeving. Hoe doe je dat als alles wegvalt?

Christenen vormen een kleine minderheid in Gods wereld

Vreemdelingen...

Voor een antwoord op deze vragen gaat Paas onder meer te rade bij de Bijbelse verhalen over de ballingschap van het Joodse volk in Babylonië (het tegenwoordige Irak), een land met een andere taal, cultuur en religie. Wat altijd zo vanzelfsprekend was, was in één klap weg. Toch blijkt juist deze crisistijd een dal van hoop te zijn. In ballingschap leert het volk opnieuw zijn God kennen, voor het eerst misschien. In ballingschap

blijkt God de God van de hele aarde te zijn, de God die een heidense koning ‘mijn knecht’ noemt.

Stefan Paas gaat ook te rade bij de eerste Petrusbrief, waarin over christenen wordt gesproken in termen van ‘vreemdelingen en bijwoners’. Het Griekse woord voor vreemdelingen kennen we, want dat is ‘parochianen’. Als je in de eerste eeuw christen werd, ging je tegen de stroom in – de stroom van de cultuur, van de tijd. Deze randpositie is volgens Paas voor christenen ‘normaal’. Christenen vormen een kleine minderheid in Gods wereld, omdat bijna iedereen een andere kant opzweemt. En dat zal altijd zo blijven.

... en priesters

In zijn brief maakt Petrus ook duidelijk wat de missionaire opdracht is van deze kleine groepjes parochianen. Hun roeping is het niet om heel de wereld christelijk maken. Stefan Paas waarschuwde voor het gevaar van ‘instrumentalisering’ van de zending: mensen zien als potentiële kerkbank-vullers. “De kerk is niet op

aarde om te groeien”



aarde om te groeien”, zei hij uitdagend. Hij wees daarbij op de parabellen van Jezus over het kwijtraken en weer vinden van een drachme, schaap en zoon, parabellen die steevast eindigen met de opmerking: ‘zo is het ook met God in de hemel: hij is heel blij met één(!) mens die zijn leven verandert’. Wat de missionaire roeping van de kerk wel is maakt Petrus duidelijk door te zeggen dat zij een ‘koninkrijk van priesters’ is. Hij heeft het hier over het algemeen priesterschap der gelovigen, waarbij het gaat om twee bewegingen: de mensen vertegenwoordigen bij God én God vertegenwoordigen bij de mensen. Namens de wereld prijst en dankt de christelijke gemeenschap God. Stefan Paas gaf daar een mooi voorbeeld van. Zijn buurvrouw, die boeddhistisch is, vertelde dat zij bezig was met de bouw van een weeshuis in Tibet. “Vindt u het goed”, vroeg hij haar, “als ik aanstaande zondag in de kerk God voor uw initiatief bedank?” Andersom geldt dat de christelijke gemeen-

schap God ook vertegenwoordigt bij de mensen. Zij doet dat door een dienende, vriendelijke, geduldige en getuigende levensstijl, in navolging van Jezus Christus.

Hij is heel blij met één(!) mens die zijn leven verandert

Aandacht

De lezing van Stefan Paas riep het nodige op, aan vragen en reacties: “Konden we maar opnieuw beginnen, zonder ballast”. “Wat is het geheim van Taizé?” “Zijn uw eigen kinderen nog bij de kerk betrokken?” “Hoe maak je de kerk voor jonge gezinnen aantrekkelijk?”

“Hoe kun je het scheve beeld dat mensen van de kerk hebben bijstellen?”

“Hoe verklaart u de groei binnen de Islam?”

In zijn antwoorden werd het volgende duidelijk. Stefan Paas gaat uit van, in het algemeen, kleine gemeenschappen, die veel aandacht schenken aan hun onderlinge relaties, aan hun relaties met mensen die zich zelden of nooit in de vieringen laten zien én aan hun relaties met de omgeving, de samenleving. Op twee dingen zijn deze kleine gemeenschappen gericht: een ontspannen, vreugdevolle en hoopvolle verheerlijking van God en een dienende levensstijl.

Met dank aan Lucas’ Cooking voor de heerlijke warme maaltijd, aan Stefan Paas voor zijn inspirerende woorden en aan alle aanwezigen voor hun betrokken aandacht, sloten we de avond af met een drankje, want op zo’n samenzijn mag best even gedronken worden. 🍷

Stefan Paas, *Vreemdelingen en Priesters*, is een uitgave van Boekencentrum, Utrecht.

Waarin een kleiner wordende kerk toch groot kan zijn

Het onderzoek 'God in Nederland' drukte ons weer eens met de neus op de feiten: Nederland is geen christelijke natie meer, de rol van kerk en geloof lijkt te zijn uitgespeeld. Het zijn feiten die gevoelens van verlies en wellicht ook angst kunnen oproepen. Voor mij is het belangrijk om niet toe te geven aan die angst, maar om mij te informeren: wat is er aan de hand en wat valt eraan te doen?

Boeken

De afgelopen tijd zijn aardig wat boeken verschenen die aandacht besteden aan de steeds kleinere positie en schijnbaar verminderde relevantie van de kerk. Ik noem 'Vreemdelingen en Priesters' van Stefan Paas, dat elders in dit blad wordt besproken, 'Waar blijft de kerk' van Erik Borgman, beide uit 2015. Van recenter datum zijn 'God is verhuisd' door Ad van der Helm en Petra Stassen, en 'Van macht ontgaan' van René Grotenhuis. Dit laatste boek heb ik als bijzonder inspirerend ervaren. Reden daarvoor is, dat de auteur, theoloog en voormalig Cordaid-directeur Grotenhuis niet alleen het probleem van de krimpende kerk helder schetst en duidt, maar dat hij ook verder kijkt dan de krimp, en dat hij een in mijn ogen zinvol en aantrekkelijk perspectief weet te bieden. Dat doet hij door kerk en maatschappij op elkaar te betrekken.

Grotenhuis stelt dat in onze huidige samenleving, waarin marktdenken en maakbaarheid de boventoon voe-

ren, geloven 'een noodzakelijk tegenwicht is in een maatschappelijk proces dat de mens ondergeschikt maakt aan economie en technologie'. Dat is mij uit het hart gegrepen. Kerk en geloof kunnen dus fungeren als een contragewicht in onze samenleving. In dit proces speelt het christelijke mensbeeld een belangrijke rol. Dit mensbeeld is geworteld in de omarming van het menselijk bestaan door God, en verzet zich tegen een denken waarin de mens wordt gereduceerd tot een ding dat je kunt gebruiken of vervolmaken. In een maatschappij die haar balans kwijt is, kunnen deze inzichten voor een bezielend tegenwicht zorgen.

Zuurdesem

Als we dit tot ons laten doordringen en ernaar handelen, hoeft de krimp in de kerk ons ook niet zoveel angst aan te jagen. Want ook een kleine kerk kan een belangrijke rol spelen. Grotenhuis verwijst hiervoor naar de parabel van het zuurdesem: 'Het rijk der hemelen lijkt op zuurdesem die door een vrouw in drie maten meel werd verwerkt totdat het er helemaal van doortrokken was.' Zuurdesem is een ingrediënt dat je niet meer terugvindt als het brood klaar is. Maar het is essentieel voor de kwaliteit en de smaak ervan. Zo zouden we ook naar de kerk kunnen kijken: als een ingrediënt van de samenleving dat je niet kunt onderscheiden, maar dat onmiskenbaar en onmisbaar bijdraagt aan de kwaliteit ervan. Een in mijn ogen aanlokkelijk perspectief.

Alles goed en wel, maar hoe moet het dan met de tekorten aan menskracht en aan financiën, en met de problematiek rondom kerkgebouwen, waarmee zoveel parochies te kampen hebben? Ook hier heeft Grotenhuis over nagedacht. De suggesties die hij aandraagt kijken verder dan de gebruikelijke oplossingen als reorganisaties, kerkfusies en kerksluitingen. Zijn ideeën zullen niet voor iedere situatie toepasbaar zijn, maar ze geven wel stof tot nadenken. Mooi vond ik het dat hij nadrukkelijk stelt dat kerk in de eerste plaats *gemeenschap* is, en niet een organisatie, met het functionele denken en de managerstaal die daarbij komen kijken.

Beetje jammer

Is er dan niets op 'Van macht ontgaan' af te dingen? Ja, ik heb één 'maar'. Uit de tekst komt regelmatig naar voren, dat de auteur zich niet zo kan vinden in het beleid dat in zijn bisdom gevoerd wordt. Ik heb niets tegen kritiek, deze kan nuttig en nodig zijn, maar ik vond dit niet de plek daarvoor. Maar verder: alle lof voor dit inspirerende boek! Een aanrader voor iedereen die zich – net als ik – weleens zorgen maakt om de situatie waarin de kerk zich bevindt. 🍷

Gerarda Havermans-van Mourik, lid pastoraatsgroep Liduinabasiliek

René Grotenhuis, *Van macht ontgaan*, Berne Media 2016, ISBN 978-90-8972-150-1

Openstelling basiliiek in 2017

Even een moment van bezinning

Ook in 2017 doet de Liduinabasiliek haar deuren open voor bezoekers. Om even de kerk in te lopen en stil te worden. Om te zien hoe mooi deze kerk is. En misschien wel om een moment te bidden of een kaarsje op te steken bij Maria of bij Liduina.

door rector Henri Egging

FOTO R. W. POELS



Herinnering aan een ontmoeting

Op een zaterdagmiddag kwam er een mevrouw naar mij toe. Ze vertelde dat ze graag bij het Allerheiligste wilde gaan bidden, en geen vervoer had. Haar buurman had haar toen naar de kerk gebracht. (Een mooi voorbeeld van een werk van barmhartigheid...) Of ik haar buurman een korte rondleiding door de kerk kon geven? Deze buurman bleek een moslim te zijn in islamitische kleding. Hij was zeer geïnteresseerd in het gebouw en in het geloof. En hij zag ook grote overeenkomsten tussen onze kerk en de moskee.

Wie wil helpen een open basiliek te bevorderen? We zoeken nog wat meer vrijwilligers voor de openstelling op vrijdag- en zaterdagmiddagen van april tot en met oktober.

We zoeken ook mensen die toezicht willen houden als alleen de hal geopend is. De wacht (één persoon) is dan aanwezig achter in de kerk (vóór het hek) en let erop dat er rust is in de hal.

U kunt zich melden bij rector Henri Egging, E-mail: h.egging@goedeherderparochie.nl, tel. 010-2815171, 06-27371734.

Al heel lang is de Liduinabasiliek een deel van het jaar op zaterdagmiddag geopend voor belangstellenden. In het Liduinajaar, 2015, was de basiliek veel ruimer opengesteld. In 2016, het Jaar van de Barmhartigheid, werd in de Liduinabasiliek de heilige deur geopend. Dit alles werd, naast de al jaren actieve surveillanten van de basiliek, mogelijk gemaakt door gastheren en gastvrouwen uit alle deelgemeenschappen van onze parochie.

De ervaringen van mensen die de kerk kwamen bezoeken waren hartverwarmend. Daarom willen wij door te gaan met de openstelling. Gelukkig is een groot deel van de gastheren en gastvrouwen opnieuw bereid om mee te helpen. Maar nieuwe vrijwilligers zijn nog steeds van harte welkom.

Wanneer is de kerk open?

Op vrijdag- en zaterdagmiddag van april tot en met oktober zullen wij de Liduinabasiliek van 13.00-15.00 uur openstellen voor alle belangstellenden. Wie meer wil weten over het gebouw kan daarbij een toelichting krijgen. En er zal een verkooptafel zijn met devotionalia.

Daarnaast blijft de gebedstijd op vrijdagochtend tot 10.30 uur het gehele jaar door gehandhaafd. Ook zal er het gehele jaar op zaterdag van 17.00 uur tot aan de eucharistieviering (18.00 uur) een gebedstijd zijn, ook met aanbidding van het Allerheiligste.

We gaan ook iets nieuws proberen. In de periode van april tot en met oktober zal op vrijdag van 10.30-13.00 uur en van 15.00-17.00 uitsluitend de hal van de kerk geopend zijn (zodat door het hek heen de kerk en het Liduinabeeld te zien zijn). Wij hopen die beperkte openstelling (alleen de hal) ook in de Veertigdagentijd en in de Advent te realiseren, zodat mensen in die 'sterke tijden' vaker welkom zijn voor een moment van bezinning. Hopelijk mogen wij, ook in 2017, veel bezoekers verwelkomen in de Liduinabasiliek. We hopen dat mensen er stil worden, of geraakt worden door de schoonheid. En vooral dat mensen door een bezoek aan deze kerk kracht en steun vinden, en een nieuw perspectief in hun leven gaan ervaren. 🙏

Paula van Ettinger zong overal in de parochie

Een leven waar muziek

Mevrouw Paula van Ettinger, 86 jaar oud, woonde in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Nu woont ze weer in Schiedam. Zij zingt nog steeds het hoogste lied.

“In Schiedam ben ik geboren. We gingen naar de Havenkerk, fijn was het daar. Ik was tien jaar toen de oorlog uitbrak. Ik weet het nog zo goed. Met Pinksteren zaten we in de kerk toen de vliegtuigen overkwamen. We zijn de hele morgen in de kerk blijven zitten, en almaar bidden natuurlijk.

Na de lagere school deed ik de huishoudschool. Daar heb ik veel geleerd. Zuster Answita gaf ons kookles. Er was ook een zuster voor naailes, die was altijd boos. ‘Tuig van Laban, hou je mond’, zei ze dan. Ik wist helemaal niet wat ze bedoelde. Maar het was een goede school. Ik ken nog gedichten uit mijn hoofd die we er leerden, van Guido Gezelle bijvoorbeeld.

Ik was lid van de *Congo*, zo noemden we de congregatie. Daar zongen we veel en we speelden toneel. Op zondagavond gingen we dansen in Muis Sacrum aan de Lange Haven. Ik weet nog dat je in de Vastentijd niet mocht dansen, behalve als het Halfvasten was. Blij waren we dan...

Door het dansen heb ik mijn man leren kennen, Guus van Ettinger, hij kwam uit Vlaardingen. In 1953 ben ik in de Havenkerk getrouwd. De kerk is er nog steeds, maar het doet me verdriet dat er nu van alles en nog wat in gebeurt.

Noodkerk

We gingen in Vlaardingen wonen en er kwamen drie zoons. Eerst was er de noodkerk in de Van Hogendorpstraat. Toen werd er een grote kerk gebouwd, de Heilige Geest, pastoor



Huwelijk in de Havenkerk 1953



Het koor van de Heilige Geestkerk met dirigent Henk Govaart.



Mevrouw Paula van Ettinger

Sluis was bouwpastoor. Ik ben daar lid geworden van het koor. Nee, ik heb me niet aangemeld, zoiets durfde ik niet. Ze hebben me gevraagd, ze hoorden me zingen in de kerk. ‘U heeft een goede stem’, werd er gezegd, en toen ben ik lid geworden. Heerlijk, onder leiding van Henk Govaart, hij schreef zelf verschillende Missen. De Missen vond ik altijd het mooist. Je had bijvoorbeeld de Fischermis. In Duitsland had je de Fischerkoren en Henk Govaart schreef dan een Mis in die stijl.

Ook heb ik vijftien keer meegezongen met het kerstconcert in de Heilige Geest. De mensen moesten drie gulden betalen voor een kaartje. ‘We gaan hier net zo graag heen als naar de Doelen,’ zeiden ze.

Het was een groot gemis toen Henk Govaart onverwachts overleed. Een leerling van hem werd toen dirigent. Vanislav heette hij, een Pool. Ook heel goed.

We traden ook op in tehuizen, in de Meerpaal bijvoorbeeld, meestal in de kersttijd. Allemaal in dezelfde zwarte japonnen met een veer erop, dat stond mooi. We moesten de jurken zelf maken. Nu ben ik coupeuse geweest, dus ik maakte er meteen een paar.

Laurentiuspenning

Toen werd het huis aan de Kievitlaan in Vlaardingen te groot, en mijn man had niet zo’n best hart, hij kon niet goed meer traplopen. We zijn naar een appartement in Maassluis verhuisd, we hebben er twintig jaar gewoond. Eerst bleven we in Vlaardingen naar de kerk gaan. Op den duur zijn de koren van de Lucaskerk en de Heilige Geestkerk samengegaan. Mijn man deed vrijwilligerswerk in de

*We moesten
de jurken
zelf maken*

H. Geestkerk: collecteren, communie uitreiken, altijd heel secuur. Meer dan vijftig jaar heeft hij dat gedaan en daarvoor werd hem door het bisdom de Laurentiuspenning toegekend. Het was een grote verrassing, hij vond het prachtig. Kijk, de penning hangt hier nog. Uiteindelijk zijn we in Maassluis naar de kerk gegaan, eerst in de Koningshof en later in de nieuwe kerk. Ik ben in Maassluis ook lid geworden van het koor. Ik herinner me nog die jonge pastoor: Van Klaveren. Wat kon hij mooi zingen, hij preekte ook alles uit zijn hoofd. En met Goede vrijdag zong hij samen met de dominee in de gezamenlijke viering, prachtig. Het was een warm bad in Maassluis, ik werd heel goed opgenomen in het koor. En toen ik vijf jaar lid was, kreeg ik zomaar een mooie kaars. Dat was bijzonder.”

Musical

En nu woont ze in de Liduinahof in Schiedam. “Mijn man en ik zijn nog samen hier naartoe verhuisd, in 2012. Het ging toen al slecht met hem. Hij was blij dat we hier kwamen en dat ik hier een mooie plek had, als hij er niet meer zou zijn. Op 20 januari 2013 is hij overleden.

Ik heb het hier prima naar mijn zin. Gelukkig gaat lezen nog goed, ik lees heel graag. Zingen doe ik nog steeds, bij de Franky-singers. Vorig jaar heb ik meegezongen in een musical: ‘Ja zuster Nee zuster’. En nu repeteren we weer een stuk.

Ik kijk ook graag TV. Bijvoorbeeld dat muziekprogramma van Paul Witteman op zondagavond, en André Rieu, daar geniet ik ook zo van.” 🌿

Sterk & Dapper, deel als Jezus

In Vlaardingen en Schiedam zal men deze 40-dagentijd aan de slag gaan met het project 'Sterk & Dapper – deel als Jezus'. Elke week is er aandacht voor een ander doel.

Het project 'Sterk & Dapper' gaat uit van de kracht van mensen. Overal ter wereld leven sterke vrouwen, dappere mannen; soms in moeilijke omstandigheden, die kracht en doorzettingsvermogen vragen. De zes projecten die door Kerk in Actie (PKN) en lokale partners worden uitgevoerd, ondersteunen mensen op uiteenlopende plekken in de wereld. Om in Nederland én wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen.

Week 1 In Moldavië hebben vele ouderen slechts een pensioen van 20 euro per maand, waar ze onmogelijk van kunnen leven. De overheid faalt in het aanbieden van ondersteuning. Veel ouderen zijn ondervoed, kunnen medicijnen niet betalen en gas en licht zijn te duur. In twee dorpen voorziet de christelijke organisatie Bethania vanuit haar dagcentrum kwetsbare ouderen van thuiszorg en warme maaltijden.

Week 2 In Guatemala zijn nog steeds de gevolgen merkbaar van de 36-jaar durende burgeroorlog. Er is criminaliteit en corruptie. De sociale en economische ongelijkheid is groot. Red Paz zet zich in voor een vreedzaam Guatemala en werkt vooral in conflictsituaties.

Week 3 De Glind is een gewoon, klein, groen dorp in de gemeente Barneveld. Bijzonder wordt het pas als je weet dat er achter 25 van de 140 voordeuren een professioneel gezinshuis zit. Kinderen en jongeren die uit huis geplaatst zijn, kunnen hier wonen en werken aan hun toekomst. De Rudolphstichting ontwikkelt er vernieuwende zorgprojecten en gezinshuizen.



Inspiratievond 40 dagentijd

*Mensen
hoop bieden
en tot hun
recht te laten
komen*

Week 4 Vrygrond is een arme gemeenschap in Kaapstad, Zuid Afrika. Er is veel werkloosheid, criminaliteit en misbruik. De Sozo Foundation ondersteunt jongeren bij hun ontwikkelen. Dit doen zij door (vak) trainingen, workshops en het aanbieden van stages.

Week 5 In Myanmar (Birma) hebben mensen met een lichamelijke beperking nauwelijks toegang tot onderwijs en werk. Toch zou meer dan vijftig procent van hen in staat zijn in eigen levensonderhoud te voorzien. The Leprosy Mission International zet zich in voor gehandicapten. Er is vakonderwijs en microkrediet om een bedrijfje te beginnen. Ook probeert de organisatie werkplekken te creëren bij bedrijven. Kinderen met handicaps krijgen fysiotherapie en logopedie, zodat zij later meer kansen hebben.

Week 6 Het diaconaal project-dichtbij voor dit jaar is De Pauluskerk in Rotterdam. Op de volgende pagina's in dit blad leest u er meer over.

Inspiratie

Op 23 januari was in Vlaardingen de inspiratiebijeenkomst rond het Veertigdagenproject. Zo'n veertig personen – een brede vertegenwoordiging van de katholieke en protestante kerken van Schiedam, Vlaardingen en Maasluis (en enkelen uit Rotterdam en Hekelingen) kwamen naar de Lucaskerk. Predikanten, mensen voor missie – ontwikkelingsamenwerking en vrede, voor liturgie, kindernevendienst en symbolisch bloemschikken. Zij allen kregen concrete handvatten en mooie materialen mee naar huis om de 40-dagentijd – vastentijd voor te bereiden. Verschillende sprekers kwamen aan het woord. Elise Kant van Kerk in Actie, gaf inzicht in de projecten en materialen, maar niet voordat zij een ervaring deelt van haar bezoek aan een project in Noord-Oeganda: “Dan kom je daar, een totaal ander land. De oorlog was op een hoogtepunt. We bezochten een vluchtelingenkamp. Daar waren mensen die alle hoop verloren hadden; het licht was uit hun ogen verdwenen. Ik liep daar rond, wat nu? We ontmoetten partnerorganisaties, die voortdurend keken: wie heeft er nú hulp nodig en wie morgen? En ik vroeg hen: “Hoe doen jullie dat?” Cecilia, een grote sterke Afrikaanse vrouw die iedereen met een krachtige knuffel begroette, keek me streng aan en zei: ‘Wij zijn christenen; wij moeten hoop geven!’.”

De materialen waarin Elise Kant inkijk geeft, zijn er om de inspiratie van het project in eigen gemeenschap door te geven. In de webwinkel <https://webwinkel.pkn.nl/veertigdagentijd> is er van alles (gratis) te verkrijgen. Denk aan de 40-dagentijdkalender 2017, de liturgiegids, spaardoosjes voor kinderen of het Zakboekje 40dagentijd met overdenkingen. Op de website staan filmpjes over de projecten, geschikt voor in de viering. Ook kunnen sprekers worden uitgenodigd, mensen die de projecten goed kennen. 📺

Meer informatie:
<https://www.kerkinactie.nl/40dagentijd/projecten>



Aan het begin van de avond werd een korte herdenking uitgesproken.

Op 11 december 2016 stierf Kees van Reisen. Jarenlang was hij de in-

spirerende voorzitter van de oecumenische werkgroep Vastenactie. Tot op het laatst volgde hij het werk van deze groep en liet zich bijpraten over de campagne Sterk en Dapper – deel als Jezus.

Uit zijn laatste groet: *Samen- als medemensen zijn mensen onderweg, ruimte schepend, allereerst in eigen omgeving voor het Rijk Gods op deze aarde, dat zijn voltooiing mogen vinden in Gods eeuwige Liefde.*

Heel bijzonder van Kees was dat hij de campagne van de vastentijd steeds zichtbaar wilde laten eindigen bij de vieringen van Pasen. Daarom stond er in de uitnodiging voor de inspiratieavond: MovZwo nodigt u uit om met project ‘Sterk&Dapper. Deel als Jezus’ aan de slag te gaan tijdens de Veertigdagentijd én Pasen 2017.

Er waren mensen die alle hoop verloren hadden; het licht was uit hun ogen verdwenen. Ik liep daar rond, wat nu?

Grote Duif spaarpot, 40dagentijd

Voor de kinderen is er Rainbow de duif. Ze vliegt mee met de projecten en elke week vertelt ze wat ze gezien heeft op haar reis. Deze spaarpot is gratis te bestellen voor de kindernevendienstgroepen. Ook volwassenen kunnen via de duif meesporen voor de projecten. Per kerk zijn er maximaal vijf spaarpotten gratis te bestellen. Tijdens de inspiratieavond werd het concrete voorstel gedaan: Vraag iedereen naar de leeftijd, en roep op om naar leeftijd De Grote Duif-spaarpot te vullen. Je bent 74, en je geeft 74 eurocent (afgerond 75), of 74 stuivers of 74 euro, of 740 euro of 74 verschillende muntstukken....

Doel dichtbij huis tijdens Vastenactie

Diaconaal Centrum Pauluskerk

De Pauluskerk komt op voor alle mensen in Rotterdam en omgeving, die het zonder hulp niet redden. Helpt u hen voort?

In de Pauluskerk gaat het om opvang, zorg en hulpverlening, versterking van levenskracht en geloof van kwetsbare mensen in de marge en steeds meer ook aan de onderkant van de samenleving. Het gaat dus om: dak- en thuislozen, verslaafden, psychiatrische patiënten, mensen met schulden, vluchtelingen, mensen zonder verblijfsvergunning, mensen zonder betaald werk, jongeren zonder gevoel voor richting in hun bestaan en oudere mensen, vaak eenzaam en ziek. Veel mensen om ons heen zien hen als 'loser', 'onrendabel', 'uitvreter'. In de Pauluskerk proberen wij hen te zien als

mensen, net als wij. Met *geluk zoeken* is niets mis, dat doen wij allemaal! De voor hen nog altijd moeilijke economische situatie, de enorme bezui-

nigingen van de afgelopen jaren en een onverminderd hard en onrechtvaardig vreemdelingenbeleid maken hun situatie steeds moeilijker. Velen van hen verkeren daarom in een sociaal en economisch isolement.

Rotterdam is de stad in Nederland met de meeste armoede. Er leven inmiddels ruim 100 duizend mensen onder de officiële armoedegrens. Steeds meer mensen zijn ook steeds langer arm. Het aantal mensen met schulden groeit, net als het aantal dak- en thuislozen. Er leven ook zo'n 15 duizend mensen zonder verblijfs-

papieren en veel vreemdelingen uit Oost- en Midden-Europa. De stad kent zo'n 170 verschillende nationaliteiten.

Visvijver

De Pauluskerk is 24 uur per dag geopend, het Open Huis zeven dagen per week van negen tot negen. In de winterse periode ontvangen we tussen de 12 honderd en 15 honderd mensen per week. Voor ons als Diaconaal Centrum zijn drie kernwoorden van essentieel belang: gastvrijheid, hulp en levenskracht. Iedereen is welkom in de kerk, zonder aanzien des persoons en zonder voorwaarden vooraf. Helpen betekent niet 'pappen en nathouden'. Helpen betekent mensen opvangen, verzorgen en hun levenskracht versterken, zodat zij na een tijdje zoveel mogelijk weer op eigen kracht verder kunnen. Helpen betekent ook, dat de Pauluskerk zich inzet voor het veranderen van onrechtvaardige wetten en regels. Dan hoeven mensen in de marge niet eeuwig in de marge te blijven. Helpen is niet iemand steeds een vis geven. Helpen is ook iemand een vishengel geven en toegang tot de visvijver.

Een tijdje geleden zijn we gestart met een nieuw project: 'Zinnvolle dagbesteding en bouwen aan waardigheid'. Voor veel van onze bezoekers zijn de dagen leeg. Dat maakt hen des te meer ziek en gedeprimeerd, zonder perspectief in het leven. Met het project proberen we dat samen te veranderen. We doen dat met taallessen en met 'leer-werkbedrijfplekken'. Zo kunnen onze bezoekers leren koken en bedienen in het restaurant van de kerk. Daarnaast is er een fietsenwerkplaats. Er is ook een tweedehandskledingwinkel. Tenslotte noemen we



het naaiatelier, waar kleding en andere zaken vermaakt worden onder leiding van kunstenaars/modeontwerpers van Studio ZI. Steeds meer bezoekers doen aan het project mee. En wie plotseling in, daarvoor steeds doffe, ogen iets van licht ziet komen, weet: het werkt. Daar is, ondanks alles, iemand bezig iets van waardigheid en zelfvertrouwen te hervinden. Het mooiste dat er is, vinden wij! Dat project willen we graag de komende jaren voortzetten en verder uitbouwen. Als u ons daarbij zou willen helpen met geld of als vrijwilliger, zou dat geweldig zijn. Help mee het motto van de Pauluskerk in praktijk te brengen: het kwade overwinnen door het goede! 🍷

door **ds. Dick Couvée**

De Pauluskerk leeft van giften. Het werk wordt gedaan door ongeveer 250 vrijwilligers en een aantal beroepskrachten. De Pauluskerk zoekt altijd vrijwilligers. Men kan meewerken in het Open Huis, in het Eethuis, bij het Welkom of de taallessen. Ook zoeken we nog mensen voor het leer-werk-project. Voor meer informatie: www.pauluskerkrotterdam.nl. Of mail naar: info@pauluskerkrotterdam.nl.

Tijdens de inspiratieavond in Vlaardingen is afgesproken dat op één van de zaterdagen in de 40-dagentijd de Pauluskerk geïnteresseerden graag ontvangt, om zich te laten informeren of ter inspiratie. Opgeven kan via movzwo@hetnet.nl

Maassluis steunt San Salvador

De deelgemeenschap Andreas, Petrus en Paulus steunt in 2017 het project van de Bisschoppelijke **Vastenactie** (BVA).

San Salvador, de hoofdstad van El Salvador, staat centraal in de Vastenactiecampagne en dan speciaal de wijken Apopa en Mejicanos.

De stad San Salvador in het algemeen en deze wijken in het bijzonder, gaan gebukt onder extreem veel geweld door criminele bendes, de Mara's. De Mara's hebben ieder een eigen territorium en beheersen het leven in 'hun' wijken volledig. Mensen worden bedreigd, afgeperst en beroofd. Wie praat met de politie, wordt ernstig verminkt of vermoord. Het betekent ook dat mensen niet van de ene wijk naar de andere kunnen: dan worden ze beschouwd als indringers op vreemd terrein. De bendes werven actief leden onder kinderen en jongeren. Lidmaatschap zorgt voor 'respect', geld, mooie spullen en vrouwen. Het is moeilijk de verleiding te weerstaan als jonge puber, zonder stabiele thuisbasis en zonder geld. Het campagneproject – de samenwerking van een aantal katholieke organisaties – wil helpen voorkomen dat kinderen en jongeren lid worden van de bendes. De jeugdcentra die we gaan steunen, willen de kinderen een ander perspectief bieden en leren dat ze ook buiten de bendestructuren een goed bestaan kunnen opbouwen.

Activiteiten

In het kader van de **Vastenactie** staan een aantal activiteiten op het programma.

Op **zondag 12 maart** vertelt Margot de Zeeuw van BVA tijdens de eucharistieviering over haar ervaringen in San Salvador. Na de viering kijken we in de kerkzaal naar een film over het project en kunnen er aan Margot vragen gesteld worden. Op **dinsdag 21 maart** (aanvang 18.00 uur) wordt een oecumenische Vastenmaaltijd gehouden in zorgcentrum De Vliet, Arthur van Schendelstraat 25. Na de bijeenkomst kunnen de lege pannen gevuld worden met een vrijwillige bijdrage voor de Pauluskerk in Rotterdam.

Op **zaterdag 25 maart** start om 9.15 uur de Pelgrimage Maassluis (meer info elders in dit blad). Op donderdag 30 maart wordt er een Vastenochtend gehouden. Na de eucharistieviering van 9.00 uur bespreekt Elvira Mollee van de BVA 'de Hongerdoek'; we praten daarna verder over El Salvador en bisschop Romero. De ochtend wordt afgesloten met een lunch (we delen het brood, dat iedereen heeft meegebracht met elkaar. We hopen veel belangstellenden te begroeten.

Heeft u nog vragen, bel dan naar Marianne Soors (06-54797022).



Soosmiddag in de Petrus en Pauluskerk

Sinds november 2016 zijn er op de laatste vrijdagmiddag van de maand soosmiddagen voor 55-plussers. Deze worden georganiseerd vanuit de deelgemeenschap Andreas, Petrus en Paulus en de KBO. De bijeenkomsten zijn vooral bedoeld voor ontmoeting en samenzijn. Men kan gezellig praten, maar ook spelletjes spelen, zoals Scrabble, Rummikub, Mens erger je niet. Men kan kaarten of sjoelen. Er is dus voor ieder wat wils.

Op de tweede soosmiddag, op 30 december waren er ruim 35 personen. Wat fijn om zoveel mensen te ontmoeten. Er waren oliebollen bij de koffie of thee, want de jaarwisseling kwam er immers aan. Na een uurtje kregen de mensen een heerlijk sapje, daarna nog een drankje (wijn of een advocaatje met slagroom).

Bij voldoende belangstelling blijft deze activiteit bestaan. De kosten: er staat een mandje voor een vrijwillige bijdrage.

Mia van Haaren

Leden gezocht voor ons mannenkoor

Een prachtige kerstperiode is voorbij. Het kerstconcert samen met het mannenkoor Orpheus uit Schiedam en het kamerkoor Delft Blue was een geweldig succes. Het concert werd met volle inzet en enthousiasme beleefd. Het publiek ervoer het als: "een paar uur van bezinning met sfeervolle muziek". Men heeft er optimaal van genoten.

Voor ons mannenkoor In Honorem Dei (IHD) en het dameskoor Jubilatio was de kersttijd een overvolle, zeer drukke tijd. Gedurende deze periode werd helaas ook duidelijk dat het, door de vergrijzing van ons koor, steeds moeilijker wordt, om met dit kleine aantal mannen, goede kwaliteit te kunnen garanderen. Het voortbestaan van het koor staat op het spel. Aanvulling met nieuwe leden is beslist noodzakelijk.

Wij willen u vragen ons daarbij te helpen. Misschien wilt u zelf wel lid worden. Of wilt u uw familieleden of kennissen aansporen om lid te worden.

IHD is een koor dat, al 135 jaar, de Gregoriaanse- en

meerstemmige Latijnse muziek hoog in het vaandel heeft. Misschien heeft u weinig of geen zangervaring. Maar dat is geen probleem. Onze bevlogen dirigent, Bas van Houte, leidt u zeer vakkundig over de eventuele muzikale hobbels.

Wat is er mooier om Gregoriaanse- en meerstemmige muziekstukken in onze fraaie Basiliek te kunnen blijven zingen? We gaan nu repeteren voor de Goede week en het Paasfeest. Tussentijds zijn er natuurlijk de wekelijkse Eucharistievieringen met Gregoriaanse- en meerstemmige gezangen. Een prima moment om u als zanger aan te sluiten.

Wilt u meezingen? Wij repeteren op dinsdagavond vanaf 20.30 uur in de Wilgenburg, Land van Ris 6, Schiedam, achter de basiliek. Na afloop van de repetitie is er altijd een drankje met soms een hapje. Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden, neemt u dan contact op met de heer F. de Jong 06 226 66 819. Kijkt u ook eens op onze website www.in-honorem-dei.org.



Matthäus Passion in Grote kerk Schiedam

Op 5 april 2017 zal in de Grote- of Sint Janskerk te Schiedam voor de 23e keer de Matthäus Passion uitgevoerd worden. Het Schiedams Bachkoor startte in februari de repetities, onder begeleiding van dirigent Bas van Houte. Bas van Houte, die ook cantor/organist van de St. Liduina Basiliek in Schiedam is, heeft de algehele leiding tijdens de uitvoering.

Het Jeugdkoor Applaus is ook alweer bezig om hun partij in te studeren, onder leiding van Anja Brands. Het orkest en de solisten zijn gecontracteerd, de kerk is besproken en er worden puntjes op de i gezet. Zo zal er tijdens de repetities extra aandacht worden besteed aan de uitspraak van het Duits.

Aanvang uitvoering: 19.15 uur.

Kaartverkoop: in de voorverkoop € 25,00, aan de zaal € 30,00.

Voorverkoopadressen etc. zie de website: www.matthauspassionschiedam.nl. Via het 'contactformulier kaartverkoop' kunnen belangstel-

lenden ruim op tijd hun kaarten in ontvangst nemen, dit voorkomt teleurstelling: vorig jaar was de Matthäus Passion een week vóór de uitvoering uitverkocht!

Men kan ook 'Vriend van de Matthäus Passion' worden. Vrienden krijgen een gereserveerde plaats in het middenschip van de kerk. Opgeven bij Cees Koogje: 06 - 494 160 79.



Startbijeenkomst Actie Kerkbalans 2017

Op zaterdag 21 januari 2017 is de Actie Kerkbalans 2017 feestelijk ingeluid in de Pax Christikerk

Rond twaalf uur verwelkomt Jan van Adrichem, coördinator van de werkgroep ledenadministratie en kerkbalans de aanwezigen:

*Tjeerd Visser, vicaris-generaal van het bisdom Rotterdam en pastoor van de parochie Theresia van Avila voor Dordrecht en omstreken; *Dick van Klaveren, pastoor van de St. Jan de Doper parochie voor Gouda en omstreken en tv-priester voor de KRO; *Ad Sosef, kerkbalansconsulent van het bisdom Rotterdam; *pastoor Huub Flohr en een aantal van zijn parochianen van de St. Christoffel-parochie (Rotterdam-Oost e.o.); *de lopers voor de Actie Kerkbalans uit

Vlaardingen.

Tjeerd Visser, aanwezig namens de bisschop, vraagt in zijn openingsgebed om Gods zegen voor alle AKB-vrijwilligers uit het bisdom, die beseffen dat de kerk niet alleen kan leven van de wind. Het één keer per jaar luiden van de klok is een uiting van betrokken zijn bij de kerk, maar ook een uiting van nood, want geld is keihard nodig. Het luiden van de klok is ook aandacht vragen voor de Heer, die zijn stem wil laten horen en een netwerk van liefde op wil bouwen.

Klokken

De rode draad in het verhaal van Dick van Klaveren was: de kerk is in de wereld, maar niet van de wereld. Ieder leven is kostbaar. Wij zijn het lichaam van Christus en dat is kostbaar. Hij trekt iedereen naar zich toe. In hem kust God deze aarde. De kerk is een tastbaar teken van Gods aanwezigheid in deze wereld. Het is een Gods' huis, een teken van missionaire presentie. We hebben echter ook gebouwen nodig, waar we ons verzamelen. De bedienaars moeten kunnen eten.

We hebben veel ambities, maar het realiseren daarvan kost geld. Als we over voldoende financiën beschikken, kunnen we veel doen. Dan groeit het lichaam van Christus. We moeten beseffen, dat we het alleen kunnen doen met wat we met elkaar bijeen brengen.

Het is bijna één uur. We gaan naar buiten, waar de klokken van de Pax Christikerk en het Kerkcentrum Holy gaan luiden. Het spandoek van de Actie Kerkbalans wordt uitgerold. Terug in de kerkzaal verzorgt Ad Sosef de afsluiting. Hij wijst erop, dat veel vrijwilligers al maanden bezig waren met de voorbereidingen op de Actie Kerkbalans. Nu gaan 65 lopers van deelgemeenschap Willibrord de AKB-pakketten naar de parochianen brengen. Als door hen over enkele weken de enveloppen zijn opgehaald, moeten de toezeggingen worden verwerkt. Een tijdrovende klus, die geleidelijk over zal gaan in de voorbereiding van AKB 2018.

Met de wens: 'Veel succes met de AKB 2017' en een door Lucas' Cooking verzorgde maaltijd gaat iedereen de wereld in. 🍴

Kerstconcert in de Petrus en Pauluskerk

In de deelgemeenschap Andreas, Petrus en Paulus was op zaterdag 17 december 2016 een feestelijk kerstconcert, georganiseerd door de Commissie Fondsenwerving. Een concert dóór parochianen (van 7 jaar tot 80+) en vóór parochianen.

De ruim tweehonderd aanwezigen werden op geheel eigen wijze welkom geheten door Yde Huitenga. Regelmatig gaf hij toelichting op het programma. Onze vier koren traden op, naast solisten en duo's. Gezongen werden afgewisseld met instrumentele nummers. Er was samenzang, mooie klassieke muziek (Bach, Debussy, Albinoni, Diabelli, Dandrieu, Drischner, Reger en Arneth), maar ook een kerstmedley en u begrijpt het al: iedereen zong mee met nummers als Jingle bells, White Christmas en We wish you a merry

Christmas. Het recent opgerichte middenkoor maakte haar naam bekend: Intermezzo.

De muzikale bijdragen werden afgewisseld met enkele lezingen uit de Bijbel door Koos Vaissier. Natuurlijk werd ook het verhaal over de geboorte van Jezus (Lucas 2, vers 1-16) voorgelezen.

Na afloop van het concert werd er uitgebreid van de gelegenheid gebruik gemaakt elkaar te ontmoeten met een drankje en een hapje.

Een bijzonder woord van dank aan de motor achter dit concert Clemens Lammers, aan pianist/organist Jan Michel Koekebakker en aan de cateringploeg.

Uiteraard heeft het evenement ook de kas van onze deelgemeenschap een duw in de goede richting gegeven. De netto-opbrengst is ongeveer € 740, —, een prachtig bedrag.

Marianne Soors

Vrijwilligers zijn onmisbaar

In hospice De Margriet is plaats voor vijf bewoners in hun laatste levensfase. Het hospice probeert hen en hun familie een warm thuis te geven, waar gelachen en gehuild kan worden. Hoe gaat het eraan toe?

Op een prachtig plekje aan de Vlaardingervaart ligt Hospice De Margriet, een bijna-thuis-huis voor mensen, die in de laatste fase van hun leven zijn beland.

In dit hospice kunnen bewoners en hun naasten zich, allen op hun eigen wijze, richten op het proces van afscheid nemen en loslaten. De zorgverlening wordt hier afgestemd op de bewoner en zijn of haar familie.

Sinds de opening in april 2013, hebben al vele

bewoners en bezoekers hun weg gevonden naar dit mooie gebouw. Het is inmiddels niet meer weg te denken uit de regio.

De Margriet staat open voor mensen in de terminale fase, met een levensverwachting van ongeveer drie maanden, ongeacht leeftijd, le-

vensovertuiging of achtergrond. Het hospice is in de eerste plaats bestemd voor inwoners uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis, maar inwoners van deze regio mogen ook verzoeken een familielid van buiten de regio op te nemen. Vóór de opname kunnen de toekomstige bewoner en/of de naasten kennis

komen maken en alvast kijken hoe het er in De Margriet aan toe gaat.

Stilteruimte

De Margriet biedt plaats aan maximaal vijf bewoners. Elke bewoner heeft de beschikking over een ruime woon/slaapkamer met eigen badkamer. Op de kamer is een eigen koelkastje aanwezig en er kan koffie en thee worden gezet. De bewoners kunnen de kamer wat persoonlijker maken met eigen dierbare spulletjes en foto's. Bovendien kunnen naasten blijven logeren: in elke kamer staat een comfortabele slaapbank. Bewoners en bezoekers zijn ook altijd welkom in de centrale huiskamer of bij mooi weer op de gezellige patio. En wie even wat rust zoekt, kan gebruik maken van de stilteruimte.

Bewoners van De Margriet krijgen dezelfde zorg als wanneer zij thuis zouden zijn. In principe neemt de eigen huisarts de medische zorg voor zijn of haar rekening, terwijl de verpleegkundige zorg 24 uur per dag gegeven wordt door een vast team van verpleegkundigen van Careyn.

De dagelijkse gang van zaken is in handen van twee coördinatoren, die de externe contacten onderhouden en verantwoordelijk zijn voor het aansturen van de vrijwilligers. Die vrijwilligers hebben een aparte plek binnen de organisatie. Het is een gemêleerde groep van ongeveer zeventig mensen met ieder een unieke achtergrond en bagage. Er is





In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, heerst er in De Margriet beslist geen sombere sfeer

een gezamenlijk doel: ‘er zijn’ voor de bewoners en hun naasten, en hen ontlasten van de praktische zaken, zodat zij zich kunnen richten op het naderend einde. De taken van een vrijwilliger zijn divers: van het ondersteunen van de bewoner bij de lichamelijke zorg tot het openen van de voordeur, strijken, eten koken. Kortom alle voorkomende werkzaamheden, die er net als in een ‘gewoon’ huishouden, ook in een hospice bij horen.

Warm bad

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, heerst er in De Margriet beslist geen sombere sfeer. Natuurlijk is er verdriet en komen er emoties los, er gaan tenslotte mensen dood, maar er wordt ook gewoon gelachen en af en toe wordt een verjaardag op enigszins feestelijke wijze gevierd. Ook is er speciale aandacht voor feestdagen als Pasen en Kerst.

“Ik zag er erg tegenop om hier naar toe te gaan, maar het was alsof ik in een warm bad terecht kwam”, is een veel gehoorde uitspraak, zowel van bewoners als van bezoekers.

Dat De Margriet voorziet in een behoefte is inmiddels wel bewezen. De vele dankbetuigingen en positieve stukjes in het gastenboek spreken voor zich. Gastvrijheid staat bij De Margriet hoog in het vaandel, het is de bedoeling dat bewoners en hun naasten zich hier thuis voelen. 🏡

Wilt u ons helpen?

Bent u op zoek naar een zinvolle invulling van uw vrije tijd, dan is vrijwilligerswerk in hospice De Margriet wellicht wat voor u. U kunt contact opnemen met een van de coördinatoren van De Margriet. Adres: Hospice De Margriet, Prinses Margrietlaan 15, 3136 AM Vlaardingen.

Tel: 010-4747618, coordinator@hospicedemargriet.nl

Ook financiële steun is zeer welkom. Hospice De Margriet heeft de voorbije twee jaar op jaarbasis uit de eigen financiën telkens ongeveer € 1.500 uur mogen (moeten) putten, omdat verzekeringen voor opnamen onvoldoende bijdragen leverden en de familie de tekorten niet (volledig) kon betalen. Zend uw gift naar: Stichting hospice Nieuwe Waterweg Noord-De Margriet

Rabobank Schiedam-Vlaardingen: NL44RAB00136829015

Vieringen, voorjaar 2017, de voorgangers, muzikale ondersteuning en bijzonder karakter

	HH Andreas, Petrus en Paulus 9.30 uur (zo.)	Pax Christikerk 11.00 uur (zo.)	H. Lucaskerk 9.30 uur (zo.)
Za 25 febr.	--	--	--
Zo 26 febr.	Eucharistie H. Egging Cantor en samenzang	Woord- en communieviering Parochiaan Samenzang	Eucharistie A. Kunnekkadan,SVD Koor: Willibrordkooor
Wo. 1 mrt. Aswoensdag	19.30 uur A.Kunnekkadan,SVD Koor: Andreas, Petrus en Pauluskooor	19.30 uur H. Egging. Samenzang	Gezamenlijke viering in de Pax Christikerk. H.Lucaskerk gesloten
Za 04 mrt.	--	--	--
Zo 05 mrt.; 1e zondag; 40 dagentijd	Woord- en communieviering Parochiaan Cantor en samenzang	Eucharistie E. Clarenbeek Koor: Liriko	Woord- en communieviering Parochiaan Samenzang
Za 11 mrt.	--	--	--
Zo 12 mrt. 2e zondag 40 dagentijd	Eucharistie H. Egging Cantor en samenzang	Eucharistie H. Egging Koor: Impuls	Eucharistie Ch. Duynstee Koor: Willibrordkooor
Za 18 mrt.	--	--	--
Zo 19 mrt. 3e zondag 40 dagentijd	Eucharistie Ch. Duynstee Koor: To Be Continued	Woord- en communieviering Parochiaan gezinsviering. Koor: Okido	Woord-en communieviering C. Koeleman. Samenzang
Za 25 mrt.	--	--	--
Zo 26 mrt. 4e zondag 40 dagentijd	Eucharistie A. Kunnekkadan SVD Koor: kinderkoor. Kindernevendienst 11.00 uur dopen	Anders-dan-Anders viering Ch. Duynstee Combo o.l.v. Dick Nels	Eucharistie Ch.Duynstee Koor: Willibrordkooor
Za 01 apr.	--	--	--
Zo 02 apr. 5e zondag 40 dagentijd	Woord- en communieviering K. Koeleman Koor: Andreas, Petrus en Pauluskooor	Woord- en communieviering K. Koeleman samenzang. Kinderwoorddienst / 10 + 13.00 uur dopen	Eucharistie Ch. Duynstee Samenzang
Za 08 apr.	--	--	---
Zo 09 apr. Palmzondag	Eucharistie A. Kunnekkadan,SVD Familieviering. Koor: Kinderkoor	Eucharistie H. Egging Koor: Liriko. Kinderwoorddienst / 10 +	Eucharistie E. Clarenbeek Koor: Willibrordkooor
Ma 10 apr. Boeteviering			19.30 uur Boeteviering A. Kunnekkadan
Di. 11 apr. Boeteviering	19.30 uur Boeteviering Ch. Duynstee Biechtgelegenheid Cantor en samenzang		
Do.13 apr. Witte Donderdag	19.30 uur Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD. Koor: To Be Continued	Viering in de H.Lucaskerk Pax Christikerk gesloten	19.30 uur Eucharistie Ch. Duynstee
Vrij. 14 apr. Goede Vrijdag	15.00 uur Kruisweg Parochiaan Koor: Kinderkoor. 19.30 uur oecumeni- sche viering. A. Kunnekkadan,SVD Koor: Andreas, Petrus en Pauluskooor	15.00 uur Kruisweg Parochiaan 20.00 uur Ch. Duynstee Koor: Impuls	15.00 uur Kruisweg Parochiaan 20.00 uur Viering in de Pax Christikerk H.Lucaskerk gesloten

Kijk voor de laatste wijzigingen op de websites

St. Jan de Doper - Visitatie 17.00 uur (za.), 11.00 uur (zo.)	H. Hart van Jezus 9.30 uur (zo.)	St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans 18.00 uur (za.), 9.30 uur (zo.)	H.H Jacobus en Martinus 11.00 uur (zo.)
Woord- en communieviering L. Meijer Samenzang en orgelspel	--	Eucharistie Ch. Duynstee	-
Woord- en communieviering L. Meijer Zanggroep St. Jan	Woord -en communieviering Parochiaan Koor: H. Hartkooor	Eucharistie Ch. Duynstee Koor: Jubilatio	Eucharistie Ch. Duynstee Samenzang
19.00 uur C. Koeleman	Geen viering	8.30 uur Ch. Duynstee 19.00 uur Ch. Duynstee. Samenzang	19.00 uur Parochiaan Samenzang
Eucharistie L. de Jong Samenzang en orgelspel	--	Eucharistie H. Egging	--
Eucharistie L. de Jong Koor: Oostercantoorij	Eucharistie Ch. Duynstee Samenzang en orgelspel	Eucharistie H. Egging Koor: In Honorem Dei. Kindernevendienst	Woord-en communieviering C. Koeleman. Koor: Corazon
Geen viering	--	Eucharistie A. Kunnekkadan SVD	--
Eucharistie L. de Jong Zanggroep St. Jan	Woord-en communieviering L.Meijer Koor: H. Hartkooor	Eucharistie A. Kunnekkadan SVD Koor: In Honorem Dei	Woord- en communieviering Parochiaan. Samenzang
Woord-en communieviering C. Koeleman Samenzang en orgelspel	--	Eucharistie H. Egging	--
Woord-en communieviering C. Koeleman Samenzang en orgelspel	Woord- en communieviering Parochiaan Samenzang en orgelspel	Eucharistie H. Egging. Koor: In Hono- rem Dei. Kindernevendienst	Eucharistie H. Egging Samenzang
Woord- en communieviering Parochiaan Samenzang en orgelspel		Eucharistie H.Egging	--
Woord- en communieviering Parochiaan Zanggroep St. Jan	Eucharistie H. Egging Koor: H. Hartkooor	Eucharistie P. Vismans Koor: Jubilatio	Woord-en communieviering L. Meijer Samenzang
Eucharistie L. de Jong Samenzang en orgelspel	--	Eucharistie Ch. Duynstee	--
Eucharistie L. de Jong Samenzang en orgelspel	Eucharistie H. Egging Samenzang en orgelspel	Eucharistie P. Vismans Koor: In Honorem Dei	Eucharistie H. Egging Koor: Corazon
Eucharistie L. de Jong. Zang en orgelspel	--	Eucharistie H. Egging	--
Eucharistie L. de Jong Zanggroep St. Jan	Eucharistie Ch. Duynstee Koor: H. Hartkooor	Eucharistie H. Egging. Koor: In Hono- rem Dei. Kindernevendienst	Eucharistie Ch. Duynstee Samenzang
		19.00 uur Boeteviering H. Egging Biechtgelegenheid. Samenzang	
19.00 uur Boeteviering K. Koeleman Samenzang en orgelspel			9.15 uur Marktmis met boeteaccent
19.00 uur Eucharistie L. de Jong Samenzang en orgelspel	--	19.00 uur Eucharistie P. Vismans Koor: In Honorem Dei	18.30 uur Eucharistie H. Egging Samenzang
15.00 uur Kruisweg Parochiaan Samenzang en orgelspel	15.00 uur Kruisweg parochiaan	11.00 uur kruisweg voor kinderen Ch. Duynstee. 15.00 uur Ch. Duynstee Samenzang. 18.30 uur Ch. Duynstee Koor: In Honorem Dei	15.00 uur Kruisweg Parochiaan 18.30 uur H. Egging. Samenzang

	HH Andreas, Petrus en Paulus 9.30 uur (zo.)	Pax Christikerk 11.00 uur (zo.)	H. Lucaskerk 9.30 uur (zo.)
Za 15 apr. Stille Zaterdag	22.00 uur Eucharistie A. Kunnekkadan,SVD Koor: Andreas, Petrus en Pauluskoor	21.30 uur Eucharistie Ch. Duynstee Koor: Liriko	19.00 uur Woord-en communieviering K. Koeleman. Gezinsviering Koor: Okido
Zo 16 apr. 1e Paasdag	Eucharistie H. Egging Koor: Intermezzo	Eucharistie E. Clarenbeek Koor: Impuls	Eucharistie Ch. Duynstee
Ma. 17 apr. 2e Paasdag	Geen viering	Geen viering	Geen viering
Za 22 apr.	--	--	--
Zo 23 apr.	Eucharistie A. Kunnekkadan SVD Cantor en samenzang	Eucharistie Ch. Duynstee. Samenzang	Woord-en communieviering Parochiaan Koor: Willibrordkoor
Za 29 apr.	--	--	--
Zo 30 apr.	EucharistieH. Egging Cantor en samenzang	Eucharistie H. Egging Samenzang	Woord-en communieviering K. Koeleman. Samenzang
Za 06 mei	--	--	--
Zo 07 mei	Eucharistie Ch. Duynstee Koor: Andreas, Petrus en Pauluskoor	Eucharistie Ch. Duynstee. Koor: Liriko Kinderwoorddienst / 10 +	Eucharistie H. Egging Samenzang
Za 13 mei	--	--	--
Zo 14 mei	10.00 uur Eucharistie A. Kunnekkadan SVD. Viering. Eerste H. Communie Koor: Kinderkoor	Woord-en communieviering L. Meijer Samenzang	Eucharistie E. Clarenbeek Koor: Willibrordkoor
Za 20 mei	--	--	--
Zo 21 mei	Eucharistie Ch. Duynstee Cantor en samenzang	Woord- en communieviering Parochiaan Koor: Okido. Gezinsviering	Woord- en communieviering K. Koeleman. Samenzang
Wo 24 mei			
Do. 25 mei Hemelvaart	9.30 uur Eucharistie H. Egging Koor: Andreas, Petrus en Pauluskoor	Woord- en communieviering K. Koeleman	Viering in de Pax Christikerk H.Lucaskerk gesloten
Za. 27 mei	17.00 uur Viering 25 jarig Priesterjubi- leum A. Kunnekkadan SVD	--	--
Zo. 28 mei	Eucharistie H. Egging Cantor en samenzang	Eucharistie H. Egging Koor: Impuls	Woord -en communieviering Parochiaan Koor: Willibrordkoor
Za. 3 jun.	--	--	--
Zo.4 jun. 1e Pinksterdag	Eucharistie Ch. Duynstee Koor: To Be Continued	Eucharistie Ch. Duynstee Koor: Liriko	Woord- en communieviering K. Koeleman. Samenzang
Ma. 5 jun. 2e Pinksterdag	Geen viering	Geen viering	Geen viering

St. Jan de Doper - Visitatie 17.00 uur (za.), 11.00 uur (zo.)	H. Hart van Jezus 9.30 uur (zo.)	St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans 18.00 uur (za.), 9.30 uur (zo.)	H.H Jacobus en Martinus 11.00 uur (zo.)
21.00 uur Eucharistie L. de Jong Zanggroep St. Jan	--	12.00 uur Ch. Duynstee. Zegenen van Paasmandjes. 21.00 uur Eucharistie P. Vismans. Koor: In Honorem Dei en Jubilatio	21.00 uur eucharistie H. Egging Koor: Corazon
Eucharistie L. de Jong Samenzang en orgelspel	Woord-en Communieviering K. Koeleman Samenzang en orgelspel	Eucharistie P. Vismans Koor: In Honorem Dei	Woord-en Communieviering K. Koeleman Samenzang
Geen viering	Geen viering	9.30 uur Eucharistie Ch. Duynstee Koor: Jubilatio	Geen viering
Eucharistie L. de Jong. Zang en orgelspel	--	Eucharistie H. Egging	--
Eucharistie L. de Jong Zanggroep St. Jan	Eucharistie Ch. Duynstee Koor: H. Hartkoor	Eucharistie H. Egging Koor: In Honorem Dei	Woord- en communieviering Parochiaan Samenzang
Woord- en communieviering K. Koeleman Samenzang en orgelspel	--	Eucharistie Ch. Duynstee	--
Woord- en communieviering K. Koeleman. Samenzang en orgelspel	Woord- en communieviering L. Meijer Samenzang en orgelspel	Eucharistie Ch. Duynstee Koor: Jubi- latio	Eucharistie Ch. Duynstee Samenzang
Goede Herder Patroonsfeest 17.00 uur Gebedsviering Ch. Duynstee m.m.v.Scratchkoor	--	Geen viering Patroonsfeest in de St. Jan de Doperkerk	--
Eucharistie L. de Jong Samenzang en orgelspel	Woord-en communieviering K. Koeleman Samenzang en orgelspel	Eucharistie P. Vismans. Koor: In Hono- rem Dei. Kindernevendienst	Woord-en communieviering K. Koeleman Koor: Corazon
Woord-en communieviering Parochiaan Samenzang en orgelspel	--	Eucharistie Ch. Duynstee	--
Woord-en communieviering Parochiaan Zanggroep St. Jan	Eucharistie H. Egging Koor: H. Hartkoor	Eucharistie Ch. Duynstee Koor: In Honorem Dei	Eucharistie H. Egging Samenzang
Woord- en communieviering L. Meijer Samenzang en orgelspel	--	Eucharistie H. Egging	-
Woord- en communieviering L. Meijer Samenzang en orgelspel	Woord -en communieviering Parochiaan Koor: H. Hartkoor Samenzang en orgelspel	10.30u Eucharistie H. Egging. Liduina- feest. Koren: In Honorem Dei en Jubilatio. Kindernevendienst. 13.15u Gebedsdienst. 14.30u oecumenische gebedsdienst in de St. Janskerk. 15.30u afsluitend gebeds- moment in de Liduina basiliek	Eucharistie Ch. Duynstee Samenzang
		19.00 uur Eucharistie Ch. Duynstee	
Eucharistie Ch. Duynstee Samenzang en orgelspel	Geen viering	Eucharistie A. Kunnekkadan SVD Koor: In Honorem Dei	Eucharistie A. Kunnekkadan SVD Samenzang
Eucharistie L. de Jong Samenzang en orgelspel	--	Eucharistie Ch. Duynstee	--
Eucharistie L. de Jong Zanggroep St. Jan	Eucharistie A. Kunnekkadan SVD Koor: H. Hartkoor	Eucharistie Ch. Duynstee. Viering eer- ste H. Communie. koor en samenzang?	Woord- en communieviering Parochiaan Samenzang. 14.00 uur dopen
Eucharistie L. de Jong Samenzang en orgelspel	--	Eucharistie H. Egging	--
Eucharistie L. de Jong Samenzang en orgelspel	Eucharistie H. Egging Samenzang en orgelspel	Eucharistie P. Vismans 50 jarig priesterju- bileum. Koren en tijden nog niet bekend	Eucharistie H. Egging Koor: Corazon
Geen viering	Geen viering	Eucharistie Ch. Duynstee. Koor: Jubilatio	Geen viering

