

kerk aan de waterweg

MAGAZINE VAN DE ROOMS-KATHOLIEKE PAROCHIE DE GOEDE HERDER MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM • VOORJAAR 2016



Afscheid van Mirjam Heikens



De hongerigen spijzen

Barmhartigheid

Van de redactie

Barmhartigheid, dat is het thema van het eerste nummer van *Kerk aan de Waterweg* in 2016. Dit bracht me op twee ervaringen.

Een paar weken geleden hoorde ik een interview op de radio, met een cabaretier. Hij kwam oorspronkelijk uit Iran, vertelde hij, maar was met zijn ouders als kind gevlucht naar Nederland. Ze hadden een jaar of zes in een asielzoekerscentrum gezeten bij Zwolle.

“Dat zal niet makkelijk geweest zijn,” merkte de interviewer op. “Wat heeft jullie op de been gehouden?”

“De contacten met Nederlanders”, zei de cabaretier. “We kwamen thuis bij een gezin, we aten vaak samen en maakten uitstapjes. Dat was, vooral voor mijn ouders, heel belangrijk. Dat ze als mensen werden gezien.”

Ik vond het ontroerend, wat hij vertelde. Want gaat het daar niet om? Dat je mag groeien als mens? Dat je gewone mensen ontmoet in het land waar je naartoe bent gevlucht, die met je optrekken nu en dan?

Nog een tweede ervaring.

Ik sprak op een verjaardag aan de andere kant van dit land, een pastoor. We kregen het over de vele kerksluitingen.

“Gaat u dat niet aan het hart?”, vroeg ik. “Jawel, maar het is niet mijn eerste zorg”, antwoordde hij. “Want het gaat in het christendom niet om de kerk; het ging Jezus om menselijkheid, liefde, barmhartigheid. En dat alles zie ik de laatste jaren

steeds meer op de tocht staan. Ik schrik van de agressie, het egoïsme, het materialisme, dat ons leefmilieu ook zo aantast. Als ik me al zorgen maak... dan daarover.

Het is een spannende tijd, in de kerk en in de wereld. De paus heeft hierop gereageerd met het uitroepen van een *Jaar van barmhartigheid*. De parochie zit gelukkig ook niet stil. We stellen barmhartigheid in het licht, met diverse activiteiten rond de Vastenactie, in de Veertigdagentijd en twee ‘Weken van barmhartigheid’ in de Paastijd.

U leest erover in dit blad. U leest ook over alles wat zich verder zo afspeelt in de parochie. We konden een pagina vullen met berichten over bijzondere vieringen in de komende periode; het is goed om samen te vieren.

Op de achterkant vindt u foto's, van paters en zusters die ooit werkten in Schiedam. Want dit jaar is het vierhonderd jaar geleden dat de eerste pater er kwam. De zuster bij wie ik op de kleuterschool zat, staat er ook bij.

En als u stilte zoekt in de Veertigdagentijd, kom dan eens naar de basiliek; op vrijdagochtend en zaterdagmiddag is de kerk open en het is echt een ‘huis van gebed’.

De redactie wil pater Avin Kunnekkadan van harte feliciteren met zijn benoeming tot Provinciaal overste van de orde SVD in Nederland en België.

Het tweede nummer van *Kerk aan de Waterweg* komt uit op 29 mei 2016. De uiterste inlevertermijn voor kopij is gesteld op 25 april. Dit geldt dus ook voor advertenties.

Adressen

en telefoonnummers van de

kerken van parochie De Goede Herder ■ St.

Lidwien Meijer

Jan de Doper-Visitatie, Mgr. Nolenslaan 99, 3119 EB

Schiedam, 010- 4735066 ■ **H. Hart van Jezus**, Rijnstraat 1, 3114

SP Schiedam, 010- 4268648 ■ **St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans**,

Singel 104, 3112 GS Schiedam, 010-4268228 ■ **H.H. Jacobus en Martinus**,

Kerkweg 53, 3124 KD Schiedam, 010-4709719 ■ **Willibrord, H. Lucaskerk**,

Hoogstraat 26, 3131 BN Vlaardingen, 010-4702679 ■ **Willibrord, Pax Christikerk**,

Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen, 010-4741790 ■ **H.H. Andreas, Petrus en Paulus**,

Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis, 010-5912080

Het pastoraal team van parochie De Goede Herder bestaat uit: Charles Duynstee (pr), Henri Egging (pr), Kees Koeleman (pw) en Avin Kunnekkadan (pr). Het team is te bereiken via Elly Barendregt, medewerker pastoraal team, T: 06-31 99 09 59 of E: e.barendregt@goedeherderparochie.nl. Het bestuur van de parochie is te bereiken via secretaris, E: secretaris@goedeherderparochie.nl.



St. Jan de Doper-Visitatie



H.H. Jacobus en Martinus



Willibrord, Pax Christikerk



H.H. Andreas, Petrus en Paulus



H. Hart van Jezus



St. Liduina - OLV. Rozenkrans



Willibrord, H. Lucaskerk

Kerk aan de Waterweg

p 4

Pastor Charles Duynstee schrijft over barmhartigheid. Wat betekent het precies? De pagina ernaast geeft een impressie van de Opening van het jaar van barmhartigheid in de Liduinabasiliek, op 13 december.



p 10

In de Veertigdagentijd en de Paastijd zijn er allerlei bijzondere vieringen. Ook zijn er de projecten die u kunt steunen. Dit jaar is er in ons waterweggebied ook een pelgrimstocht van de landelijke Vastenactie.



p 19

De werkgroep Geloofsverdieping kondigt een aantal activiteiten aan die ons helpen te groeien in geloof.



p 26

Het jaar van barmhartigheid bracht de parochie tot twee weken rond de Werken van Barmhartigheid, in de Paastijd. Twee weken, die zullen eindigen met het Liduinafeest op 1 mei.



p 34

Schiedam herdenkt dit jaar de aanwezigheid van de paters dominicanen. Al vierhonderd jaar zijn ze in deze stad present.



De schoonheid van het onvolmaakte

Sommige mensen weten dat ik een slogan, een oneliner heb om mezelf op de been te houden, namelijk: 'Mogen we steeds de schoonheid van het onvolmaakte in ons leven zien.'

In elk mens zit schoonheid verborgen. In elk mens die je elke dag mag ontmoeten, dus ook in je zelf, zit iets heel kostbaars.

door **Pastor Charles Duynstee**

Om het 'slechte' van een mens te zien, daar hoef je geen moeite voor te doen. Maar om op zoek te gaan naar het schone, goede in elke mens, dat vraagt veel geduld met jezelf en de ander. Deze zoektocht naar schoonheid heeft alles te maken met barmhartigheid.

Barmhartig is, wie hart heeft voor 'armen', voor hen die verlaten en ongelukkig zijn, voor hen die eenzaam zijn en in nood zijn. Maar voordat je hart voor armen kunt hebben, moet je eerst hart hebben voor het arme en ongelukkige in jezelf. Je moet eerst leren om barmhartig om te gaan met jezelf.

Het woord barmhartig is een letterlijke vertaling van het Latijnse woord *misericordia*: hart hebben voor de ellendigen en ongelukkigen. Als in de Joodse traditie over barmhartigheid wordt gesproken, wordt dat in verband gebracht met de moederschoot. De barmhartige God draagt ons vol liefde in zijn moederschoot. Als een moeder kan Hij wachten tot wij meer en meer toegroeien naar het beeld dat Hij van ons gemaakt heeft. Als Jezus zich over de mensen erbarmt, gebruikt de Bijbel vaak het Griekse woord *splagchnizomai*. Dit betekent 'ontroerd worden in de ingewanden'. De ingewanden zijn de plaats van onze kwetsbare gevoelens in ons lichaam. Barmhartig zijn betekent dan, de ander daar binnelaten waar ik zelf kwetsbaar ben. Meevoelen met alles wat er leeft in jezelf en de ander.

*Ontroerd
worden in de
ingewanden*

Zoveel wonderen

Misschien mede door de achtergrond van mijn studie economie is een van mijn dierbaarste verhalen in de Bijbel het verhaal over de tollenaar Zacheüs. Ondanks dat hij alleen maar slecht was in de ogen van de mensen was hij opzoek naar het goede. En toen Jezus langskwam, 'kon hij de boom in', want niemand gunde de kleine tollenaar een plek. Maar Jezus had oog voor hem, keek omhoog, en noemde hem bij zijn naam.

Het woord Zacheüs betekent overigens goed, zuiver. Jezus riep zijn goede kern weer tot leven!

Alles heeft zijn schoonheid, maar niet iedereen ziet haar. Hoe kun je de schoonheid van het onvolmaakte blijven zien?

Je ogen zijn er voor het licht, voor het groen, voor het wit van de sneeuw, voor het grijs van de wolken en voor het blauw in de lucht, voor de sterren in de nacht en voor het ongelooflijke wonder van zoveel wonderen om je heen. Je mond is voor het woord, voor elk goed woord, waar een ander op wacht. Je handen voor de zachtheid, voor de tederheid, voor de troost en voor het brood van de arme. Je voeten zijn voor de weg naar degene die niets hebben. Je hart is voor de liefde, voor de warmte, voor hen die in kou staan en in de verlatenheid zijn. Waarom ben je dan niet gelukkig? Zijn je ogen toe? Is je mond vol bitterheid? Is je hart verdord? Weet je dan niet dat je gemaakt bent voor de vreugde? 🍷

Basiliek heeft heilige deur

Op zondagochtend 13 december zijn wereldwijd heilige deuren geopend vanwege het heilig jaar van barmhartigheid. In het bisdom Rotterdam opende Mgr. Van den Hende de heilige deur in de Liduinabasiliek. De eucharistieviering werd live uitgezonden op de televisie.



De basiliek is dit jaar op twee dagdelen in de week opengesteld vanwege het jaar van barmhartigheid. Op vrijdag van half 9 (de openstelling begint met eucharistie en aanbidding) tot 14.00 uur en zaterdag van 14.00 uur tot 17.00 uur.

De kerk is een plek van stilte en gebed deze tijden. Er is ook biechtgelegenheid. Een eucharistieviering op de televisie is een hele operatie. De viering mag maar exact 55 minuten duren en het vraagt heel wat voorbereiding.

Pastor Mirjam Heikens blikt terug op Goede Herder-tijd

'Grazige weiden en weerbarstige steppen...'

Op zondag 10 januari nam Mirjam Heikens afscheid van parochie de Goede Herder. In haar toespraakje blikte ze terug en keek ook de toekomst in

door **Elly Barendregt**

Het was een hele drukte in de Pax Christikerk bij het afscheid van Mirjam. Eerst was er een mooie viering, waar ook parochianen uit andere deelgemeenschappen aanwezig waren. Er was een afscheidslied, gezongen door Liriko en gemaakt door Annie Dessens: *Hoe het verder mag gaan lopen op je mooie levenspad, heel goed, laten wij dat hopen*, zo zong iedereen van harte het slot van het lied mee.

Toen volgden hartelijke en warme woorden van dank van pastor Charles Duynstee en van Cissy Siebel namens het parochiebestuur. Een heerlijk meezinglied werd gezongen door het pastoraal team, op accordeon begeleid door Peter van Rijn. Daar bij die molen werd...: *Kerk aan het water, aan stromend water, daar werkte Mirjam voor o zo korte tijd. Hier aan het water, aan stromend water, gaf jij je spiritualiteit.* Eensgezind klonk het uit vele kelen. Smakelijke oliebolletjes volgden, koffie, drankjes en een keur aan heerlijke hapjes, gemaakt door vrijwilligers en, onder andere, geserveerd door twee jonge obers in sp e.

Uit alle deelgemeenschappen hadden mensen de weg gevonden naar de Pax Christikerk. Geduldig wachtten ze in de rij, want er was aandacht voor iedereen. Informeel, hartelijk, warm, een beetje weemoedig, zo was de sfeer. Mirjam eindigde met een toespraakje, dat u hier kunt vinden. 🏡

Een beetje weemoedig



Lieve mensen,

Eerlijk gezegd ben ik een beetje overdonderd. Wát een gezang na de viering van vanochtend, wat een groot gezelschap hier bij elkaar in de Pax Christikerk. Op deze plek heb ik wel vaker gestaan in de afgelopen jaren. Nu is er een speciale reden: mijn vertrek uit de parochie. Ik wil graag wat tegen u zeggen.

Bij een afscheid is het goed om terug te kijken. Als ik zelf terugblik, komt allereerst bij me op dat ik het een hele eer vond om in parochie De Goede Herder te werken. Ik kwam hier als nogal 'onbekende' pastor, helemaal uit Rotterdam en met niet al te veel parochie-ervaring. Maar ik was welkom en daarmee voelde ik me vereerd.

Tegelijkertijd was het óók een hele klus om hier pastor te zijn; om het herderen goed vorm te geven. Het gebied van de zeven kerken is groot. En je komt grazige weiden tegen, maar af en toe zijn er ook weerbarstige steppen. Dat weet u net zo goed als ik.

Maar al met al heb ik mijn tijd hier vooral als rijk ervaren. In de afgelopen tweeënehalf jaar heb ik veel geleerd, mijn werkervaring verder uitgebreid. Zo ben ik gaandeweg gegroeid. Het was ook een rijkdom om bij te dragen aan vernieuwing hier en daar in de parochie. Neem nou het project Kerkopbouw, met bijvoorbeeld Zondag-plus.

Verder heb ik in de drie steden van de parochie veel aardige, boeiende, betrokken, inspirerende mensen ontmoet, in de kerken, maar ook daarbuiten. Bijvoorbeeld bij iemand thuis of op een basisschool. Fijne ontmoetingen waren er met individuele mensen, en ook met werkgroepen, pastoraatsgroepen en zo meer. Dat werkte voor mij stimulerend.

En dan was er natuurlijk het pastoraal team; de drie priesters, mijn collega pastoraal werker en de medewerker van het pastoraal team. Dit team was voor mij een heel goed thuis, een basis van waaruit ik werken kon.

En dan nog wat. In de loop van de jaren merkte ik steeds weer dat je uiteindelijk toch sámen zoekt naar

begaanbare wegen, paden, soms kleine paadjes. Ik heb geregeld ervaren dat je ook gedragen wórdt. Door wie dan ook, door Wie dan ook.

Bij een moment van afscheid hoort ook een vooruitblik. Het project Kerkopbouw is klaar, eind vorig jaar afgerond, zoals gepland. En daarmee ook mijn benoeming in parochie De Goede Herder. Gelukkig zijn er veel goede vruchten te noemen van het project en stopt het ook niet helemaal. Met de vruchten van het kerkopbouw-project gaat de parochie uiteraard verder.

Het pastoraal team zal kleiner zijn ... de parochie gaat weer een nieuwe fase in.

En wat ik dan ga doen? Die vraag heb ik al geregeld te horen gekregen, en ik wil er wel wat over vertellen. Er ligt nog veel open. In elk geval ben ik per 1 januari gastvoorganger bij een grote zorgorganisatie in Rotterdam met de naam 'Aafje'. Daar zal ik elke maand een viering begeleiden. Verder heb ik veel ideeën, zijn er allerlei mogelijkheden om verder te gaan op het spoor van de theologie. Want dat heeft me mijn benoeming hier óók geleerd: met dat spoor wil ik door. Ik neem er de tijd voor om daar vorm aan te geven. En mijn echtgenoot staat daar mooi helemaal achter.

Tenslotte.

In de afgelopen jaren had ik te maken met de missie van parochie De Goede Herder: groeien in relatie. Die missie is voor mij nu weer verleden tijd.

Toen ik voor mezelf stil stond bij de komende periode, kwam er een motto bij me op. Een zinnetje dat staat in een van de brieven van Paulus: 'onderzoek alles en behoud het goede'. Daar wil ik me voorlopig door laten leiden.

En ach ... wie is daar eigenlijk niet mee bezig, met 'onderzoek alles en behoud het goede'? Dat doet u allicht ook; dat doet de parochie als geheel. En zo weet ik me in de komende fase toch weer met u verbonden. Dank voor alles wat ik met u kon delen. Het ga jullie heel goed!

pastor Mirjam Heikens



Waar gaan we in 2016 mee door?

De jaren 2014 en 2015 stonden binnen onze parochie in het teken van het project Kerkopbouw. Drie dagen per week was hier een coördinator voor vrijgesteld. Hoe gaat het project verder?

door **Kees Koeleman**

Bestuur en pastoraal team kozen er in 2014 voor om drie dagen per week een coördinator voor het project Kerkopbouw vrij te stellen. Bovendien werd voor de duur van het project een extra beroepskracht aangesteld. Zoals u weet was dat Mirjam Heikens. Ik gebruik de verleden tijd omdat de parochie op 10 januari jl. afscheid van haar heeft genomen.

In het septembernummer van 2015 heb ik, als coördinator van het project, geschreven over de vruchten van het project Kerkopbouw. Vanzelfsprekend heeft ook het hele team naar de oogst van het project gekeken en aangegeven welke onderdelen in aanmerking komen voor een vervolg. Bestuur en pastoraatsgroepen hebben hier op gereageerd. Hieronder vat ik kort samen wat het uiteindelijke antwoord van het pastoraal team is op de vraag waar we in 2016 mee door gaan.

Kerk-school

We gaan in 2016 door met het verder uitbouwen van de relatie tussen kerk en school. We zullen dat doen op het gebied van goed nabuurschap (een kaartje sturen, nieuwsbrieven uitwisselen), gastvrijheid (de kerk beschikbaar stellen voor o.a. schoolvieringen) en samenwerking (elkaar wederzijds van dienst zijn). Vooral om het laatste is het ons te doen. Twee keer per jaar zal het team met de *con-*

tactpersonen kerk-school bij elkaar komen. Kees Koeleman is daar als portefeuillehouder gemeenschapsopbouw verantwoordelijk voor.

Zondag-plus

In 2016 zal alleen in Vlaardingen twee keer een Zondag-plus worden gehouden. Alle parochianen zijn dan vanzelfsprekend welkom en ook mensen van de Vlaardingse buitencirkel zullen geprikkeld worden tot deelname. In Maassluis en Schiedam is er toch te weinig draagvlak voor Zondag-plus. Daar zal gekeken worden hoe de doelstellingen van Zondag-plus op een andere manier verwezenlijkt kunnen worden. Ook dit valt onder de portefeuille gemeenschapsopbouw van Kees Koeleman. Vastenestafette

In 2016 komt wederom een vastenestafette, met extra aandacht voor de katholieke basisscholen en het meemaken van elkaars activiteiten met nieuwe mensen. Elders in dit nummer leest u er meer over. Als portefeuillehouder diaconie draagt Henri Egging hier de verantwoordelijkheid voor.

We(r)ken van barmhartigheid

Het Liduinajaar was geslaagd, maar kan als jaar natuurlijk niet herhaald worden. Wel zal de Liduinabasilieek in het kader van *het jaar van Barmhartigheid* geopend zijn op vrijdag van 09.00 tot 14.00 uur en op zaterdag van

We zeggen niet: klaar is Kees!



14.00 tot 18.00 uur. Vanuit de hele parochie zijn voldoende surveillanten beschikbaar. Op 1 mei 2016 wordt het Liduinafeest gevierd, met een Liduinaprocessie. In de twee weken vóór 1 mei wordt parochie breed aandacht besteed aan de Werken van barmhartigheid en zal er in sommige deelgemeenschappen een gemeenschappelijke ziekenzalving zijn. Voor de organisatie van dit alles zijn Kees Koeleman en Henri Egging verantwoordelijk.

Gezinnen

Om een zetje te geven aan de kerkbetrokkenheid van jonge gezinnen zal vanaf 2016 slechts één pastor (de voorganger) een doopsrie begeleiden. Charles Duynstee zal in 2016 (alleen in dat jaar) als enige pastor betrokken zijn bij alle (voorbereidingen op de) vieringen van de Eerste H. Communie. Ook komen er ouderavonden voor doopouders en ouders van eerste communicanten van de afgelopen jaren (verspreid over de parochie). Als portefeuillehouder jeugd/jongeren is Charles Duynstee hier verantwoordelijk voor.

Gemeenschapsopbouw

Een project heeft een kop en een staart. Het project Kerkopbouw startte op 1 januari 2014 en eindigde op 31 december 2015. Maar we zeggen niet: klaar is Kees, want sommige onderdelen van het project krijgen een vervolg, niet voor de tijd van een paar maanden of een jaar maar structureel. Dat is ook de reden dat er een portefeuillehouder *gemeenschapsopbouw* is gekomen. Deze is verantwoordelijk voor de instandhouding en verdere groei van de vruchten van het opbouwproject 2014-2015 en voor het opzetten van nieuwe activiteiten.

Taken Mirjam Heikens

Bij de aanstelling van Mirjam Heikens in 2013 was al bekend dat zij na twee jaar haar werkzaamheden zou beëindigen. Zij werkte, zoals dat heet, op projectbasis. Het vertrek van Mirjam was aanleiding om tot een herverdeling van taken te komen. Hieronder ziet u welke pastor bij welke pastoraatsgroep en portefeuille betrokken is:

CONTACTPASTOR	PASTORAATSGROEP
Avin Kunnekkadan	HH. Andreas, Petrus en Paulus
Henri Egging	Willibrord St. Lucas
Henri Egging	Willibrord Pax Christi
Charles Duynstee	H. Hart van Jezus
Charles Duynstee	H. Liduina en OLV Rozenkrans
Kees Koeleman	St. Jan de Doper-Visitatie
Kees Koeleman	HH. Jacobus en Martinus
PORTEFEUILLEHOUDER	PORTEFEUILLE
Charles Duynstee	Jeugd en Jongeren
Henri Egging	Liturgie
Henri Egging	Diaconie
Kees Koeleman	Gemeenschapsopbouw
Kees Koeleman	Catechese
Avin Kunnekkadan	Pastoraat

Hopelijk wordt het voor onze parochie ook zonder project een opbouwend 2016! 🙏

Bijzondere vieringen, in Vasten en Paastijd

ANDERS-DAN-ANDERS-VIERING IN DE PAX

Sinds 2010 wordt in de Pax Christikerk twee per jaar een 'Anders-dan-Anders-viering' gehouden. Geloof en goede popmuziek komen er samen. Een combo speelt de nummers live en u wordt uitgenodigd om mee te zingen en mee te doen.

De eerstkomende viering is op 13 maart om 11.00 uur. De voorganger is pastor Henri Egging.

PALMPASEN IN DE HEILIG HARTKERK

Op zondag 20 maart vieren we Palmzondag. In de Heilig Hartkerk is er een gezinsviering met palmpaasstokken. Er is zang van het gelegenhedskoor en het kinderkoor. Lidwien Meijer zal voorgaan.

De voorbereiding begint al veel eerder. De gezinsvieringengroep bereidt de liturgie voor. Het gelegenhedskoor en het kinderkoor gaan repeteren. Voor beide koren geldt dat een ieder, groot of klein die wil, mag meezingen. Groot zangtalent is niet vereist, enthousiasme des te meer! De repetitiemomenten staan op www.heilighartkerk.nl. De ervaring leert dat drie keer mee-oefenen volstaat om er samen een mooie viering van te maken.

De kinderen maken op donderdag 17 maart, rond half 4, in de pastorie de Palmpaasstokken. Stokken en versierspulletjes staan dan klaar. Fruit en lekkers kiezen de kinderen zelf en nemen dit mee van huis.

De stokken zijn pas echt af als er een broodhaantje en een palmtakje op komen, klaar voor de processie door de kerk op Palmzondag. Aansluitend hopen we vele zieken en ouderen in de wijk blij te maken met zo'n Palmpaasstok.

Aanvang viering: 9.30 uur.

KINDERKRUISWEG IN DE BASILIEK

Op 25 maart, Goede Vrijdag, is er speciaal voor kinderen in de basisschoolleeftijd een Kruisweg in de Liduinabasiliek. We lopen met elkaar en met de pastor langs de mooie afbeeldingen in de kerk die het lijdensverhaal van Jezus vertellen. We praten over wat Jezus allemaal voor ons gedaan heeft en bidden met elkaar. Alles op een manier, die aan de leeftijd van de kinderen is aangepast.

Aanvang 11 uur.

ZEGENING PAASMANDJES IN BASILIEK

Dit jaar zullen voor de derde keer op rij op Paaszaterdag, 26 maart, paasmandjes gezegend worden in de Liduinabasiliek. Dit is oorspronkelijk een Poolse traditie, waarbij iedereen mandjes, gevuld met brood, zout, vlees en eieren meebrengt naar de kerk, om door de priester te laten zegenen. Tijdens de paasmaaltijd wordt er met familie en vrienden van gegeten.

Iedereen is welkom. Aanvang 12 uur.

OERAL KOZAKKENKOOR IN HEILIG HARTKERK



Op zondag 17 april, in de Paastijd, komt het Oeral Kozakkenkoor naar de Heilig Hartkerk. Dit bijzondere koor zal zingen in een eucharistieviering met Oosters-orthodoxe elementen.

Het koor kent een rijke geschiedenis. In 1591 richtte Tsaar Feodor Ivanovits het regiment der Oeral Kozakken op. Dit regiment kreeg ook de taak te zin-

gen bij kerkdiensten en festiviteiten van de Tsaar en zijn grootvorsten. De Kozakken vierden grote triomfen met Byzantijnse gezangen en Russische Kozakkenliederen. Na het afzetten van de Tsaar vluchtten vele Kozakken naar West-Europa.

In 1924 richtte de oud-kozak Andrej Scholuch in Parijs het Oeral Kozakkenkoor op. Het koor had groot succes, maar dreigde na verloop van jaren uit te sterven. Nikolai Romanovits Bessalov zette het koor in 1974 voort in Nederland en kreeg alle rechten van het oorspronkelijke regiment officieel overgedragen.

Sinds december 1993 is Gregor Bak dirigent. De zangers komen uit Den Haag en wijde omgeving. Overdag zijn ze politieagent, bakker, accountant of HTM-buschauffeur. Maar één maal per week, op repetities en bij optredens, transformeren ze in stoere Kozakken, die de mooiste liederen uit het Oude Rusland zingen, met prachtige solo's van tenoren en baritons.

Voorganger op zondag 17 april is pater Leo de Jong o.p. Hij is vertrouwd met de Oosters-orthodoxe traditie en de elementen die de vieringen kenmerken. Het beleven staat centraal. De zintuigen worden voortdurend aangesproken met de overweldigende zang, wierook en indrukwekkende iconen. Heeft u thuis zelf iconen? Dan kunt u deze meebrengen om ze te laten zegenen.

De Eucharistieviering is op zondag 17 april in de Heilig Hartkerk, Lekstraat 55 Schiedam. Aanvang 10.30 uur. Na afloop: ontmoeting met koffie of thee en *Vatrushka's*, naar origineel Russisch recept.

Ter voorbereiding op de viering van 17 april is er een lezing over de oosters-orthodoxe traditie en iconen: woensdagavond 13 april, pastorie Heilig Hartkerk. Aanvang 20.00 uur.

Zie ook: www.heilighartkerk.nl

Wie loopt er mee, met deze thuistocht?

In 2016 vindt de Pelgrimstocht Vastenactie plaats in het Nieuwe Waterweggebied, van donderdag 17 maart tot en met zaterdag 19 maart. Een kans om, dichtbij huis te wandelen, en geld in te zamelen voor Oeganda.

Sinds 2011 organiseert de Vastenactie jaarlijks een driedaagse pelgrimstocht. Deze tocht biedt de deelnemers drie dagen van ontmoeting, bezinning en gesprek. Daarnaast is het ook een sponsortocht voor het landelijke project van de Vastenactie: *Water, bron van alle leven*. De waterschaarste in Oeganda, als gevolg van klimaatverandering is groot. Boeren wordt geleerd hoe hiermee om te gaan.

Tijdens de wandelingen en in het avondprogramma wordt gesproken over het thema. Het avondprogramma staat open voor iedereen: ook niet-lopers zijn van harte welkom. De gegevens over het avondprogramma staan op pgn. 13 (vastenestafette).

Programma

Elke dag starten de deelnemers om 9.30 uur op een locatie vlakbij een NS-station aan de Hoekse Lijn (Rotterdam Centraal – Hoek van Holland). Zij lopen die dag ongeveer 20 kilometer. Onderweg zijn enige bezinningsmomenten gepland bij interessante halteplaatsen. Tussen 17.00 en 18.00 uur eindigt de tocht weer op loopafstand van dit station. Na een gezamenlijke maaltijd volgt dan nog een avondprogramma tot uiterlijk 21.00 uur (zie pgn. 13).

Donderdag 17 maart 2016

Vertrek bij de Grote Kerk, Markt 63 in Vlaardingen nabij station Vlaar-

dingen-Centrum. De route voert niet alleen langs mooie natuur, maar ook langs de Nieuwe Waterweg en de daar aanwezige industrialisatie. Het eindpunt is de Lucaskerk, niet ver van het beginpunt.

Vrijdag 18 maart 2016

Vertrek bij het station Maassluis-West. Na het 'startschot' bij het station door de wethouder van Cultuur zal de tocht na een eerste bezinning bij de Petrus- en Pauluskerk officieel



starten. De wandelroute is iets meer dan 20 km lang en voert onder andere over oude kerkenpaden en het bekende Doelpad. In de late middag komen de pelgrims weer bij de Petrus- en Pauluskerk terug, op slechts 500 meter van de vertrekplek.

Zaterdag 19 maart 2016

Vertrek in de hal van het Albedacollege, Schiedamseweg 245, Schiedam nabij station Schiedam Nieuwland. De route voert langs het oude Kethel door een schitterend groot park naar bijzondere diaconale plekken in Schiedam. Ook wordt een bezoek gebracht aan een expositie over Licht. De tocht eindigt bij de Grote Kerk in Schiedam.

Meelopen

Je kan alle drie dagen meelopen, maar ook één of twee dagen. De kosten voor deelname aan de Pelgrimstocht bedragen 10 euro per dag per persoon.

Wie ook wil mee-eten, betaalt nog eens 10 euro per dag. De kosten kunnen ter plekke worden voldaan, maar aanmelding vooraf is gewenst als men wil mee-eten. Aanmelden kan via een speciaal formulier. Informatie en aanmelden kan via www.vastenactie.nl/pelgrimstocht

Sponsortocht

De Pelgrimstocht is niet alleen een bezinningstocht, maar ook een spon-

sortocht voor de Vastenactie. Deelnemers kunnen een eigen actiepagina aanmaken op de website van de Vastenactie. Ga daar voor naar <http://www.vastenactie.nl/kominactie/startzelfeentocht>

Familieleden, vrienden, kennissen, collega's en parochianen kunnen vervolgens worden uitgenodigd om je inzet als pelgrim te sponsoren. Dat kan via de donatieknop onderaan de eigen actiepagina. Vorig jaar werd door de deelnemers aan de Pelgrimstocht ruim vijfduizend euro bijeengebracht. Wat zou het mooi zijn, als vanuit elke parochie of federatie een klein groepje minstens één dag zou meelopen. Dat zou ook in de eigen geloofsgemeenschap zichtbaar gemaakt kunnen worden, door de deelnemers op de voorafgaande zondag 13 maart de pelgrimszegen mee te geven. 🙏

Jan Maasen

Kruisweg, lezing, film, gesprek...

Hoe kunnen we de vastentijd zinvol besteden? Doet u mee aan de activiteiten van de vastenestafette? Alle deelgemeenschappen geven een eigen invulling.

door **Taco van der Meer**

Terwijl ik dit stukje schrijf is het pas januari en ik verblijf in het Limburgse land, in het plaatsje Vijlen. Wat me hier opvalt is dat overal in de dorpen en steden de aankondigingen van het aanstaande carnaval hangen. Elk dorp heeft zijn eigen prins en prinses, eigen muziek, feesttent en vanmorgen vertelde de pastoor aan het eind van de eucharistieviering, dat er volgende week in de mis speciale aandacht voor het carnaval zal zijn. Ook bij de mensen thuis zie je de kleuren rood, groen en geel steeds terugkeren. Kortom: Limburg is klaar voor het carnaval.

En ik? Ik geniet van hun voorpret, maar ben blij dat ik er niet ben wanneer het feest losbarst. Wat dat betreft ben ik meer een 'calvinistische katholiek'.

Van elkaar leren

Ik kijk uit naar de vasten. Voor mij 'barst het feest pas los' op Aswoensdag. Ik merk dat de veertigdagentijd mij toch ieder jaar goed doet, ook als lid van parochie De Goede Herder. Met name kijk ik ernaar uit, hoe we als deelgemeenschappen in staat zijn om een vastenestafette te organiseren. Vorig jaar hebben we dat voor de eerste keer gedaan. Aanvankelijk was er wat koudwatervrees, maar gaande-



weg werden we enthousiaster, zodat het oordeel na afloop was: Volgend jaar doen we dit weer!

Dit jaar staan we stil bij de situatie in het Afrikaanse land Oeganda. Een land dat een roerige geschiedenis achter de rug heeft. Een land waar gewone mensen onder extreem moeilijke omstandigheden proberen een leven op te bouwen. Met onze zeven deelgemeenschappen en de kerken van de reformatie proberen we ons in deze tijd te bezinnen op hun en onze situatie en voeren we acties om zoveel mogelijk geld voor de projecten in Oeganda bijeen te brengen. Hierover kunt u in andere artikelen lezen of op de website van Vastenactie (www.vastenactie.nl) en er zijn lezingen over

Oeganda tijdens de estafette.

Bij elkaar op bezoek

Waarom een estafette, wanneer de kerken hier afzonderlijk ook mee bezig zijn? Nu, zo laten we zien dat de kerk groter is dan onze eigen vertrouwde deelgemeenschap en we krijgen de kans om van elkaars talenten te leren.

Vorig jaar ben ik bij de meeste activiteiten aanwezig geweest. Overal kwam ik betrokken mensen tegen, die op hun eigen manier een bijdrage leverden. Meditaties bij een hongerdoek,

een gebedsdienst, een maaltijd, een avond met muziek en bezinnende teksten, een Afrikaanse kruisweg en een lezing over de Mattheüs Passion. En overal aandacht voor het project van de vastentijd.

Ook dit jaar gaat er weer veel gebeuren. U kunt alle activiteiten vinden op het schema hiernaast. En het wordt nog boeiender wanneer meer mensen bij elkaar op bezoek komen, een activiteit bijwonen in een andere deelgemeenschap. Dan kan door aandacht voor mensen in Oeganda, ook aandacht voor elkaar gaan groeien. We hebben elkaar nodig om te groeien: mensen ver weg én dichtbij.

Ik hoop u tegen te komen bij een of meer activiteiten. 🍷

Programma Vastenestafette – Parochie De Goede Herder

WEEK	ACTIVITEIT	LOCATIE EN TIJDSTIP
week 1 14/2-20/2		
week 2 21/2-27/2	<i>Vastendag</i> (eucharistieviering, koffie, inleiding, DVD-Oeganda, sobere maaltijd, inleiding, gebed)	Maassluis, Petrus en Paulus / do 25/02 / 09.00 – 14.00 uur
week 3 28/2-5/3	<i>Afrikaanse kruisweg</i> (na afloop koffiedrinken)	Schiedam, Liduina Basiliek / vr. 04/03 / 19.00 uur
week 4 6/3-12/3	<i>Nakaarten</i> . Aan de hand van inspirerende teksten bij mooie foto's, wordt stilgestaan bij de betekenis van de tekst voor jou persoonlijk. Zo komen de aanwezigen met elkaar in gesprek. Oecumenische vesper en vastenactiemaaltijd in de Vliet (Maassluis) Film 'An Inconvenient Truth' van Al Gore, over de opwarming van de aarde + nagesprek	Schiedam, Jacobus en Martinuskerk/ di. 08/03 / 10.00 uur Maassluis/Zorgcentrum De Vliet / di. 08/03 / 18.00 uur Schiedam/H. Hartkerk / vr. 11/03 / 20.15 uur
week 5 13/3-19/3 Vasten- Pelgrimage AVOND- PROGRAMMA	Informatieavond met als thema: <i>Water wereldwijd – Voedsel wereldwijd</i> door Ir. Koos Wieriks, adviseur internationaal watermanagement en Ben van der Velde. Thema: Hoe gaan we met ons gebruikte drinkwater om? Informatieavond met als thema: <i>Waterbouwpastor</i> . Ds. Stefan Francke gaat in op zijn werk als waterbouwpastor voor de Stichting Pastoraat Werkers Overzee. Informatieavond met als thema: <i>Water, bron van alle leven</i> ; het project van Vastenactie. Peter van Hoof, directeur van Vastenactie, doet verslag van zijn bezoek aan Socadido in Oeganda en vertelt over hoe boeren omgaan met de klimaatverandering. Het is geen ver-wegverhaal. De mensen in Oeganda worden geconfronteerd met de gevolgen van de klimaatverandering die door ons in het Westen veroorzaakt wordt.	Vlaardingen/Lucaskerk / do. 17/03 / 19.30 uur Maassluis/Petrus en Pauluskerk / vr. 18/03 / 19.00 uur Schiedam/Grote of St. Janskerk / za.18/03 / 19.30 uur
week 6 20/3-26/3	De <i>Zeven kruiswoorden van Christus</i> worden belicht in een bezinningsbijeenkomst. Met medewerking van het koor de New Life Singers.	Schiedam/St. Jan – Visitatiekerk / di. 22/03 / 20.00 uur

* Alle activiteiten zijn gratis te bezoeken. Wel zal u gevraagd worden om een vrijwillige bijdrage ten bate van de Vastenactie.



Een aantrekkelijk toerustingsaanbod

Het doel van de Pastorale School is om de kwaliteit van de inzet van parochiële vrijwilligers te bevorderen. Hoe is het georganiseerd? Wat komt aan de orde?

Het lesaanbod van de Pastorale School bestaat uit 29 modules (zie bijgaand overzicht). Elke module bestaat uit maximaal vijf bijeenkomsten van tweeënehalf uur en is een eigenstandige leseenheid. Cursisten kiezen uit dit aanbod de modules die bij hun vrijwilligerstaak passen. Met uitzondering van de drie inleidende modules, kunnen modules in een willekeurig volgorde gevolgd worden. Na elke module kan men besluiten om door te gaan of (tijdelijk) te stoppen. Na elke module krijgt men een bewijs van deelname (attest). Een cursist kan dus zelf bepalen in welk tempo hij of zij wil leren.

Keuze

De cursist kiest voor modules die bij zijn vrijwilligerstaak passen. Een vrijwilliger is in vele gevallen na het volgen van vier modules (twintig bijeenkomsten) voldoende toegerust voor zijn taak. Indien men een andere taak gaat doen, dan kan men volstaan met een aanvullende toerusting van één of twee modules.

Wat betreft het tijdstip en de plaats waar de modules worden gegeven, wordt rekening gehouden met de voorkeur van de cursisten. De mogelijkheden worden mede bepaald door het aantal aanvragen voor bepaalde modules. Soms wordt de module dicht bij huis gegeven, soms moet er verder voor gereisd worden. Komt het tijdstip of de plaats de cursist niet uit,

dan krijgt hij/zij een uitnodiging om aan de volgende gelegenheid deel te nemen.

Contactpersonen

Parochie De Goede Herder heeft een aantal contactpersonen voor de Pastorale School, voor iedere deelgemeenschap één. Vrijwilligers kunnen zich bij de contactpersoon van hun eigen deelgemeenschap melden, wanneer

ze behoefte hebben aan scholing en toerusting voor hun taak in de parochie. Op grond van een gesprek met de kandidaat-cursist worden er afspraken gemaakt welke modules gevolgd gaan worden.

De kosten voor het volgen van modules worden door de parochie betaald. Elke module van vijf bijeenkomsten kost de parochie € 50,00 per cursist.

Pastorale School: 29 modules

Inleidende modules:

Vrijwilliger in de kerk (A1)			
Spiritualiteit van de vrijwilliger (A3) (facultatief)			
Basismodules (keuze):			
Leren (L1)	Vieren (V1)	Dienen (D1)	Pastoraat (P1)
Procesmatig werken (A2)			

Taakmodules:

Leren (L)	Vieren (V)	Dienen (D)	Pastoraat (P)
Doopcatechese (L2)	Woord in de liturgie (V2)	Vinden van Nood (D2)	Pastoraal gesprek (P2)
1e H. Communie (L3)	Gebeden in de liturgie (V3)	De kerk als sociaal vangnet (D3)	Rouwgesprek (P3)
Kindercatechese (L4)	Muziek i/d liturgie (V4)	MOV-werk (D4)	Oecumene (P4)
Volwassenencatechese (L5)	Schrift i/d liturgie (V5)	Themavieringen(V8)*	Liturgie met zieken (V9)*
Catechumenaat (L6)	Liturgie met jongeren (V6)	Oecumene (P4)*	
Vormsel (L7)	Liturgie met kinderen (V7)		
Jongerenpastoraat Materialen (L8)	Themavieringen (V8)		
Jongerencultuur (L9)	Liturgie met zieken (V9)		
Themavieringen(V8)*	Oecumene (P4)*		
Oecumene (P4)*			

* Enkele taakmodules vanuit één werkveld zijn ook op te nemen in leerroutes binnen andere werkvelden, met name: *Themavieringen (V8), Liturgie met zieken (V9), Oecumene (P4).*

Maassluis:

HH. Andreas, Petrus en Paulus, Ria Sosef, e-mail: riasosef@hotmail.com

Informatie

Meer informatie is te vinden op de website: www.bisdomrotterdam.nl (Kies voor *wie, wat waar* en vervolgens voor *Pastorale School*) of bel of e-mail: Bisdom Rotterdam, Pastorale Dienstverlening, tel. 010-2815184, e-mail: pastoraleschool@bisdomrotterdam.nl

De contactpersonen in onze parochie zijn:

Schiedam:

H. Hart van Jezus, Marian Bergwerf, e-mail: g.bergwerf@planet.nl

HH. Jacobus en Martinus, Marja Reyman, e-mail: marja@reyman.nl

St. Jan de Doper-Visitatie, Yvon West-

huis, e-mail: yvon.westhuis@gmail.com

St. Liduina en O.L.V. Rozenkrans, Gerarda Havermans, e-mail: gerardavanmourik@caiway.net

Vlaardingen:

Willibrord, Jan Barendregt, e-mail: koalsie@upcmail.nl

Noodfonds Vluchtelingen, diaconaal project dichtbij

Voor een veilige reis naar hier

Ieder jaar kiest de Oecumenische werkgroep Vastenactie ook een project in de buurt. Dit jaar is gekozen voor de Stichting Noodfonds Vluchtelingen. Speciaal gaat aandacht uit naar gezinshereniging.

Iedereen heeft recht op een familieleven. Dat is vastgelegd in internationale verdragen en Europese richtlijnen. Maar vaak zijn vluchtelingengezinnen van elkaar gescheiden door vlucht, oorlog en

geweld. Wanneer een vluchteling een verblijfsvergunning heeft gekregen, kan hij/zij de gezinsleden laten overkomen naar Nederland. Om toestemming te krijgen voor gezinshereniging moeten vluchtelingen een aanvraag indienen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Deze doet uitgebreid onderzoek naar de gezinsband.

Er zijn vluchtelingen in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis, die toestemming hebben om hun gezin over te laten komen, maar die niet

over (voldoende) geld beschikken om de tickets te betalen. Het Noodfonds Vluchtelingen vervult een belangrijke rol door (een gedeelte) van het geld voor te schieten, waardoor de gezinsleden op een veilige manier naar Nederland kunnen komen en met hun familieleden herenigd kunnen worden. Het zou fijn zijn als het Noodfonds weer wat kan worden aangevuld. Vastenactie zegt toe dat 15 procent van de opbrengst van de regionale vastenactie naar het Noodfonds Vluchtelingenwerk gaat. De oecumenische werkgroep Vastenactie Schiedam Vlaardingen Maassluis coördineert de inzameling van de gelden. We laten twee Vlaardingse vluchtelingen zelf aan het woord. 🇳🇱

Een vluchteling aan het woord.

‘Van doorslaggevend belang bij onze beslissing om Syrië te verlaten, was het moment waarop mijn 9-jarige zoon en ik op straat werden beschoten door een sluipschutter. We waren onderweg naar een arts en de sluipschutter miste. We konden nog net op tijd wegduiken.

Mijn man Mohammad vertrok uit Damascus, nu ruim een jaar geleden. We namen afscheid, maar wisten niet of we hem ooit nog terug zouden zien. Hij reisde via Algerije en Tunesië naar Libië. Daar is hij aan boord van een schip terechtgekomen. Daar zat hij met vierhonderd mensen ruim twintig uren op. Het was levensgevaarlijk, maar hij had geen keuze.

In Syrië blijven was immers ook geen optie. Hij deed het voor de toekomst van zijn gezin. De reis was afschuwelijk. Mohammad was bang en hij voelde zich geen mens meer maar een stuk vee. Het ergste was dat hij totaal geen zelfbeschikking meer had. Hij had zijn lot in handen gelegd van mensen die hij niet kende en van wie hij de intentie niet wist. Mohammad vestigde zijn hoop op Allah. Het was het enige wat hij nog kon doen.

Contact hadden we niet op dat moment, maar op de een of andere manier voelde ik dat hij aan de gevaarlijke oversteek was begonnen. Samen met mijn schoonmoeder kon ik alleen maar huilen. Na de bootreis is Mohammad in een busje naar Nederland gebracht.

Lees verder >

We hadden vooraf bewust voor Nederland gekozen omdat we in Syrië hoorden dat Nederlanders tolerant zijn ten opzichte van etnische minderheden. Mensen zouden hier erg vriendelijk en gastvrij zijn, zo werd ons verteld.

Mohammad kwam in asielzoekerscentra terecht waar hij maandenlang verbleef, onder andere in Ter Apel. Na een half jaar kreeg hij een woning toegewezen. Ruim drie maanden geleden konden de kinderen en ik ons in het kader van gezinshereniging bij hem voegen. Het was zo fijn om elkaar weer te zien. Onze reis naar Nederland was heel wat comfortabeler. Wij zijn gewoon met het vliegtuig hier naartoe gekomen. Het is nu ruim drie maanden geleden dat we aankwamen op Schiphol. We hebben een verblijfsstatus voor vijf jaar gekregen. (Vlaardings Syrisch echtgenote en moeder van vier kinderen).

Nog een vluchteling aan het woord

Ik ben nu drie maanden in Nederland. Wat me hier het eerst opviel, was de temperatuur. We waren in Libanon veertig graden gewend. Ook was ik verbaasd dat de mensen hier zo ontzettend aardig zijn. Ze zeggen je gedag op straat. Natuurlijk weet ik dat er ook Nederlanders zijn die tegen de komst van vluchtelin-



gen zijn. Maar ik heb nog weinig van die vijandigheid gemerkt. Dit in tegenstelling tot Libanon waar ik me juist gediscrimineerd en niet-welkom voelde. Dat vond ik opmerkelijk. In Libanon sprak ik de taal en hier helemaal niet. Toch voel ik me hier veel meer geaccepteerd.

Ik ben enerzijds erg blij dat we in Nederland zijn. We hebben een verblijfsvergunning voor vijf jaar, in afwachting van vrede in Syrië. (Vlaardings Syrische jonge vrouw, met mama en broer voor gezinshereniging naar Vlaardingen gekomen).

Wij vragen iedere kerkgemeenschap – deelgemeenschap – wijkgemeente – school – ook iedere particulier die in de regio Schiedam Vlaardingen Maassluis wil samenwerken in deze veertigdagentijd, om de gelden over te maken op:

IBANnummer NL04INGB 0000023325

t.n.v. Vastenactie Schiedam, Vlaardingen, Maassluis te Vlaardingen.

De penningmeester van de Vastenactie, broeder Ted van der Geest, zal te zijner tijd de stand van zaken doorgeven, met daarin vanzelfsprekend het bedrag dat naar de landelijke Vastenactie wordt overgemaakt en welk bedrag naar de regionale Stichting Noodfonds Vluchtelingenwerk.

COLOFON

Kerk aan de Waterweg is een uitgave van de parochie De Goede Herder in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam en verschijnt in 2015 vier keer.

Het blad wordt gratis thuisbezorgd bij parochianen. Een postabonnement is mogelijk voor 20 euro per jaar.

Redactie: Elly Barendregt, Marlène van Geffen, Kees Koeleman, Lidwien Meijer, Marianne Soors

Aan dit nummer werkten verder mee: Ruud Poels, Jolanda Konings, Gerarda Havermans, Lida Engelage.

Redactie: Singel 104,
3112 GS Schiedam
T: 06 - 48405775

E: redactie@goedeherderparochie.nl

Vormgeving:

Pieter van Schouwenburg, Den Haag

Fotografie: Roger Pluijm, Clemens Lammers, Ruud Poels, Marco Latooi, Marie-José Thijssen, Henry de Wolf.

Drukkerij:

Halewijn, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

Overnemen:

Artikelen uit Kerk aan de Waterweg mogen met bronvermelding, vrij worden overgenomen. Illustraties en foto's mogen alleen worden gebruikt als vooraf toestemming is verleend door de redactie.

Geestelijke verzorging geeft glans

We doen allemaal aan geestelijke verzorging. Maar sommigen hebben er voor doorgeleerd. Een van hen, Ton van Erp, nam afscheid met een symposium

Ruim 25 jaar was hij werkzaam in ziekenhuizen aan de Waterweg, geestelijk verzorger Ton van Erp. Vele jaren uitsluitend in het Holyziekenhuis. Na de fusie kwam hij naar het Vlietlandziekenhuis. Nu gaat hij met pensioen.

Op 28 januari was er bij gelegenheid van zijn afscheid een symposium in de Noletzaal, rond het thema: 'Geestelijke verzorging, een kwetsbare krachtbron.'

Kwetsuren

Er waren twee sprekers: Martin Walton, hoogleraar in Groningen, en jaren geestelijk verzorger in de psychiatrie, en Marcia Smits, werkzaam bij *Reliëf*, de christelijke vereniging van zorgaanbieders.

Marcia Smits meende dat de sleutel tot echte ontmoeting de kwetsbaarheid is. Wat heeft de ander nodig? Wat is de oorzaak van angst, bezorgdheid? Om bij kwetsbaarheid te komen, moet je dichtbij komen, dóórvragen.

Men richt zich in ziekenhuizen teveel op kostenbeheersing in plaats van op goede zorg.

"Als er geen aandacht is voor kwetsbaarheid, dan voegen we kwetsuren toe", meende Marcia Smits. Uit onderzoek is gebleken dat met goede geestelijke verzorging de ligduur korter is en de stressfactor minder.

Timmeren

"Wat is geestelijke verzorging eigen-



lijk", vroeg Martin Walton zich af. "Iedereen doet eraan: alles wat je doet om jezelf geestelijk te voeden, door ontmoetingen, concertbezoek, kerkgang bijvoorbeeld, kun je geestelijke verzorging noemen. Maar net zoals iedereen weleens timmert, maar je toch ook timmerlieden hebt, zijn er mensen gespecialiseerd in geestelijke verzorging, mensen die patiënten bijstaan op hun kwetsbare momenten, die ingaan op hun angst en verdriet. Hij constateerde 'compassiefrustratie' bij verpleegkundigen en geestelijk verzorgers: men leeft mee met patiënten maar heeft onvoldoende tijd om aandacht aan hen te schenken. Geestelijke verzorging geeft glans aan je leven, werd opgemerkt.

Musicalhits

Een bijzondere onderdeel vanmiddag was de theatervoorstelling *Liduina, de musical*, door Kees Posthumus en accordeonist Juul Beerda.

In de centrale hal werden de stoelen bij elkaar gezet, en de ruim honderd aanwezigen genoten van het verhaal van Liduina, dat door Kees Posthumus werd verteld en bezongen, met liederen, die hij van toepasselijke tek-



sten had voorzien.

Er waren ook toevallige bezoekers. "Ik was hier alleen om bloed te prikken", zei een mevrouw. "Maar dit wil ik wel even zien."

Iedereen zong mee met musicalhits als: *do re mi...*, *climb every mountain, memory...* Er was een ontroerend tekst op het lied Alleluia, van Leonard Cohen en een lied over de voedselbank (want Liduina had vanuit haar huis de eerste voedselbank).

Ondertussen was er volop geloop in de hal, want het werk ging natuurlijk door in Vlietland. "Dat zijn mijn figuranten", zei Kees. "Ze trekken telkens andere kleren aan."

De musical eindigde zoals het hoort met een *grande finale*. Met Ton van Erp als middelpunt zongen de aanwezigen uit volle borst: We zullen doorgaan... 🏡

We steken de thermometer in de parochie!

Een onderzoeker is in deze periode aan de slag om te kijken hoe de parochie ervoor staat. Hoe gaat het in de zeven deelgemeenschappen?

Op 1 juli 2016 viert de parochie haar eerste lustrum. De laatste jaren is er heel wat gebeurd om één parochie te worden.

Het pastoraal team en het parochiebestuur zijn verheugd over een aantal mooie dingen die ontstaan zijn. Tegelijkertijd zijn er ook zorgen. Bij de start van de parochie is uitgangspunt geweest om elke deelgemeenschap zo lang in stand te houden als de vitaliteit – zowel pastoraal als op het gebied van vrijwilligers en parochianen - en de financiële onafhankelijkheid gewaarborgd zijn. In elke deelgemeenschap zien we diamant-

jes glinsteren, er gebeurt veel goeds. Maar in elke deelgemeenschap zijn er ook zorgen rond bijvoorbeeld de financiën, vergrijzing van het vrijwilligersbestand, de mogelijkheden om de diaconie in stand te houden, het aantal kerkgangers bij bepaalde vieringen.

Conclusies

Om voor de toekomst goede beslissingen te kunnen nemen, is het zaak om te weten wat er in elke deelgemeenschap speelt. Daarom heeft het parochiebestuur besloten het eerste halfjaar van 2016 een onderzoek te houden. Dat onderzoek vindt plaats in alle deelgemeenschappen. We hebben er een onderzoeker van buiten de parochie voor gevraagd, om een zo objectief mogelijk resultaat te krijgen.

Eind mei, begin juni 2016 zijn de resultaten bekend. Op basis daarvan zullen er conclusies getrokken moeten worden hoe verder te gaan. De thermometer gaat er dus in. De komende maanden zullen er veel gesprekken worden gehouden door de onderzoeker, ook met de pastoraatsgroep en de beheercommissie van uw deelgemeenschap. Spannend maar noodzakelijk om parochie De Goede Herder ook in de toekomst vitaal en krachtig te houden.

Met uw vragen en opmerkingen kunt u altijd terecht bij de leden van de pastoraatsgroep en beheercommissie van uw deelgemeenschap. Ook kunt u terecht bij de pastores en de leden van het bestuur.

We houden u op de hoogte.

Parochiebestuur

Heeft u hulp nodig? **Wilt u helpen?**



Voor mensen die in hun laatste levensfase gekomen zijn, zijn er aan de Waterweg vrijwilligers actief. Deze vrijwilligers zijn een aanvulling op de professionele zorg en de mantelzorger kan even 'op adem komen' als een vrijwilliger aanwezig is. De mens in de

laatste levensfase kan door deze inzet van vrijwilligers ook in zijn/haar eigen vertrouwde omgeving blijven.

Welke eigenschappen heeft een goede vrijwilliger? Zij/hij is bescheiden, waakzaam, attent, met een warm meevoelend hart, een

open oog en oor, ingaand op wat er gevraagd wordt.

Goed te weten dat er Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) zijn in deze regio, Nieuwe Waterweg Noord (NWN, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis).

Wilt u informatie over het inzetten van hulp van de vrijwilligers, in uw eigen thuissituatie? Neem dan contact op met de coördinator: 06 51175006.

Is uw belangstelling gewekt om zelf vrijwilliger bij VPTZ-NWN te worden? Ook dan kunt u contact opnemen met de coördinator, L.Engelage via 06 51175006 of per email: info@vptz-nwn.nl

HART HOOFD EN HANDEN

**AANBOD
GELOOFSVERDIEPING
2015-2016**

**PAROCHIE DE GOEDE HERDER
MAASSLUIS-VLARDINGEN-SCHIEDAM**



AANBOD GELOOFSVERDIEPING 2015-2016

Op deze pagina vindt u het geactualiseerde overzicht van de diverse activiteiten die dit seizoen worden georganiseerd. Zo kunt u nu al

uw keuze maken en de diverse data in uw agenda reserveren. In elke uitgave van Kerk aan de Waterweg worden de actuele

activiteiten in die periode uitgebreid toegelicht. Kijkt u maar op de volgende pagina's.

ACTIVITEIT	WANNEER	WAAR
Kerkvader Augustinus: Barmhartig en actueel	Woensdagavond 6 april 20.00 – 22.00 uur (inloop 19.45 uur)	H.Lucaskerk
Bezoek Joods Historisch Museum	Zaterdag 23 april. Verzamelen: 9.00 uur op het stationsplein achter het station Schiedam - Centrum	Bezoek aan het Joods Historisch Museum in Amsterdam
Zien, bewogen worden en in beweging komen	Woensdagavonden 11 mei en 1 juni 20.00 – 22.00 uur (inloop 19.45 uur)	Andreas, Petrus en Pauluskerk
Creatieve middag in het teken van Barmhartigheid	Donderdag 26 mei, 13.30 – 16.00 uur (inloop vanaf 13.15)	Pax Christikerk
Bezoek aan een klooster	25 juni 2016 Verzamelen: 7.45 uur, vertrek om 8.00 uur vanaf het stationsplein achter het station Schiedam - Centrum	We zijn een dag te gast bij de zusters van de O.L.V. Abdij in Oosterhout

Kerkvader Augustinus: Barmhartig en actueel

INHOUD

Augustinus leefde 1600 jaar geleden in Noord-Afrika en toch is deze bisschop met zijn gedachtegoed nog altijd aanwezig in ons midden. Inleider Frank Kazenbroot, nu gevangenisalmoezenier, kwam in Schiedam als kind Dominicaanse religieuzen tegen en als scholier Augustijnen, allen volgelingen van de kloosterregel van Augustinus. Jarenlang leefde Frank in een kloostergemeenschap 'volgens de regel van Augustinus'. Hij schreef een boek over deze inspirerende regel.

Zou Augustinus ons kunnen helpen met zijn gedachten over christelijk geloven en handelen nu wij in een tijd leven die getekend wordt door enerzijds secularisatie en atheïsme en anderzijds religieus extremisme?



Het lijkt wel of de samenleving steeds meer verscheurd raakt door tegengestelde bewegingen. Als individu kunnen we uit balans raken, verward en angstig over zoveel ontwikkelingen.

In deze lezing zal Frank vertellen over het leven en werken van Augustinus en duidelijk maken dat Augustinus geestelijke houvast biedt in onzekere tijden. In verbondenheid met anderen op weg naar God gaan, de extremen vermijden en met innerlijke rust. Met behulp van enige boeken van en over Augustinus wordt duidelijk dat hij een barmhartige kerkvader is geweest en nog altijd verrassend actueel. De oude Augustinus biedt Mindfulness en maatschappelijke verantwoordelijkheid in een!

VORM EN BEGELEIDING

Inleiding en gesprek o.l.v. Frank Kazenbroot.

PLAATS

H.Lucaskerk, Hoogstraat 26, 3131 BN Vlaardingen.

DATUM EN TIJD

Woensdagavond 6 april, 20.00 – 22.00 uur (inloop 19.45 uur)

KOSTEN

Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Bezoek Joods Historisch Museum

INHOUD

Het Joods Historisch Museum is een modern museum over het Jodendom, dat is gevestigd in vier monumentale synagogen bij het Waterlooplein, in het hart van de oude Jodenbuurt.



In drie vaste opstellingen wordt hier de geschiedenis en de cultuur van de joden in Nederland zichtbaar. Namelijk de geschiedenis van de joden in Nederland 1600-1900, geschiedenis van de joden in Nederland 1900-heden en Joodse religie en traditie staan centraal op de begane grond van de Grote Synagoge.

Met schilderijen, tekeningen, gebruiksvoorwerpen, foto's, films en moderne 3D-presentaties kan het met recht een multimediaal museum genoemd worden, voor zowel jong als oud.

VORM EN BEGELEIDING

Bezoek aan het Joods Historisch Museum in Amsterdam. Begeleiding: pastor Charles Duynstee.

PLAATS

Joods Historisch Museum, Nieuwe Amstelstraat 1, 1011 PL Amsterdam .

DATUM EN TIJD

Zaterdag 23 april. Verzamelen om 9.00 uur op stationsplein achter het centraal station in Schiedam.

Omstreeks 17.00 uur zijn we weer terug.

KOSTEN

Reiskosten, lunch, entreekosten voor het museum (€ 15,00 of museumjaarkaart).

Creatieve middag in het teken van barmhartigheid



INHOUD

Barmhartigheid heeft te maken met onze houding ten opzichte van de noodlijdende ander.

De zeven werken van Barmhartigheid zijn daar een mooi Bijbels beeld en opdracht van.

Maar mogen of moeten we ook barmhartig zijn voor onszelf, en zo ja, kunnen we dat?.....

Aan de hand van Levensparels gaan we met dit thema bezinnend, mediterend en creatief aan de slag.

VORM EN BEGELEIDING

Bezinning op het thema Barmhartigheid en creatieve verwerking aan de hand van het maken van een armband met Levensparels.

Begeleiding: Elly Barendregt.

PLAATS

Pax Christikerk, Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen.

DATUM EN TIJD

Donderdagmiddag 26 mei van 13.30 – 16.00 uur (inloop vanaf 13.15)

Maximaal aantal deelnemers: 10

Opgave vooraf is noodzakelijk vanwege het bestellen van het materiaal.

Opgeven kan tot uiterlijk 19 mei.

KOSTEN

€ 10,00 inclusief materiaal en thee / koffie.

Zien, bewogen worden en in beweging komen

TWEE AVONDEN OVER SPIRITUALITEIT VAN BARMHARTIGHEID

INHOUD

Wat bezielt ons om ons in te zetten voor andere mensen? In het 'Jaar van Barmhartigheid' willen wij daar uitdrukkelijk bij stilstaan. 'Omzien naar de ander' is niet alleen een taak van vrijwilligers actief in diaconie. Barmhartigheid is immers een opdracht voor alle gelovigen, ja, voor alle mensen van goede wil.

In twee avonden staan wij stil bij wat ons beweegt om mensen te helpen en voor hen op te komen. Hoe leren wij zien dat mensen in nood zijn of onrecht ondervinden? Hoe worden wij bewogen door hun situatie? Hoe raakt het ons zozeer dat wij niet anders kunnen dan een ander te helpen?

Onze geloofstraditie helpt ons om in beweging te komen. En op zijn beurt wordt ons geloof gevoed door onze concrete inzet voor mensen in nood. In twee avonden oefenen wij ons in de spiritualiteit van barmhartigheid.

VORM EN BEGELEIDING

'Zien, bewogen worden en in beweging komen'

Twee avonden over spiritualiteit van barmhartigheid.

Inleider: pastor Henri Egging.

PLAATS

Andreas, Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis.

DATA EN TIJD

Woensdagavonden 11 mei en 1 juni 2016 van 20.00 tot 22.00 uur

(inloop vanaf 19.45)

KOSTEN

Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Een dag in het klooster

INHOUD

We zijn een dag te gast bij de zusters Benedictinessen van de O.L.V. Abdij in Oosterhout.

Er staat ons een boeiend en intensief programma te wachten.

In het klooster vieren we de eucharistie en we wonen de middagdienst en de vespers bij. Tijdens de koffie vertelt een zuster over het leven in de kloostergemeenschap. We gebruiken er de zelf meegebrachte lunch. Een kopje soep en fruit bieden de zusters ons aan. Er is gelegenheid voor een wandeling in de tuin of langs de andere kloosters in de omgeving. Na de middagdienst gaan we in gesprek over een psalm.



Om 17.00 uur wonen we de vespers bij, om daarna weer huiswaarts te keren.

VORM EN BEGELEIDING

Een dagvullend programma in de O.L.V. abdij in Oosterhout.

PLAATS

O.L.V. Abdij, Zandheuvel 90, 4901 HX Oosterhout.

DATA EN TIJD

Zaterdag 25 juni 2016. Om 7.45 uur verzamelen en 8.00 uur vertrek vanaf het centraal station in Schiedam. We reizen per eigen vervoer.

Bij opgave vermelden of u beschikt over vervoer en bereid bent om te rijden.

OPGAVE

Vooraf aanmelden is noodzakelijk, bij voorkeur via het e-mailadres:

geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl

Het maximum aantal deelnemers is 20.

KOSTEN

Voor het verblijf in het klooster wordt een bijdrage van € 10,00 gevraagd. Vervoerskosten zijn hierbij niet inbegrepen.

Algemene informatie.

De adressen van de diverse kerken waar de activiteiten worden gehouden vindt u voorin het blad Kerk aan de Waterweg.

In verband met de organisatie is het prettig wanneer u zich aanmeldt voor de activiteit(en) waaraan u wilt deelnemen.

Bij voorkeur via e-mailadres geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl

of telefonisch bij het secretariaat van uw kerk.

Wilt u meer informatie over een activiteit dan kunt u dit ook via bovenstaand e-mailadres opvragen.

Let op: hoe u zich moet aanmelden voor de andere activiteiten die in onze parochie worden aangeboden staat in de desbetreffende nadere informatie.

U kunt ons volgen via:



Al jaren vrijwilligster voor zieken

Dankbaar dat ik dit mag doen...

Ze heeft het van haar vader, het zorgen en organiseren. Francoise Thijssen doet het al van jongs af aan.

Op de website van deelgemeenschap Andreas, Petrus en Paulus staat: 'Kent u iemand die langdurig of ernstig ziek is en weet u dat die persoon het op prijs stelt bezoek vanuit de deelgemeenschap te ontvangen, geef dat dan door aan het secretariaat. Heeft u zelf behoefte aan contact of aan een luisterend oor, aarzel dan niet en bel Francoise Thijssen'.

Ik vind het bijzonder, dat een parochiaan met haar naam en telefoonnummer op de website van onze deelgemeenschap staat, daarom ga ik graag met Francoise in gesprek over haar werk als ziekenbezoekster en mantelzorger.

Als ik de kamer van haar fraaie appartement binnen ga, zie ik een dressoir vol met kaarten met de tekst *Van harte beterschap*. Francoise zit momenteel zelf ziek thuis te wachten op een ingrijpende medische ingreep. En dat terwijl ze zich enkele weken geleden nog kiplekker voelde.

Gymles aan de zusters

'Als God met mij is, wat heb ik dan te vrezen.' Dat is de lijfspreuk van Francoise Thijssen. In haar ouderlijk gezin was ze de oudste van elf kinderen. Ze moest op jonge leeftijd veel helpen thuis. Bij haar vader stond het zorgen voor de medemens hoog in het vaandel en ze wist dat ze dat zelf ook wilde gaan doen, later.

Na haar huwelijk en verhuizing van

uit Noord-Brabant naar Maassluis, ruim vijftig jaar geleden, ging ze al snel voor de Petrus en Paulusparochie aan de slag. Ze richtte de Katholieke Gymnastiekvereniging Unitas op, gaf gymles aan de zusters in het klooster en begon een werkgroep voorbereiding Eerste Heilige Communie.



'Als God met mij is, wat heb ik dan te vrezen.'

Later was ze op verzoek van pastoor Van Paassen medeoprichter van de werkgroep *Om u te dienen* (nu de Elisabethgroep) die zich bezig houdt met de zorg voor ouderen en zieken. Tevens is Francoise al meer dan 25 jaar werkzaam als vrijwilliger in de DrieMaasHave. Ze verricht in dit verpleeghuis allerlei werkzaamheden, onder andere stervensbegeleiding. Daarnaast is ze coördinator voor de kerkvieringen, die elke zondag gehouden worden. In deze hoedanig-

heid heeft zij contacten gehad met geestelijke verzorgers van allerlei pluimage.

In Geriatrisch centrum De Tweemas-ter regelt zij een keer per maand met een vaste ploeg enthousiaste parochianen uit de deelgemeenschap een Eucharistieviering.

Ten slotte bezoekt ze zieke parochianen die langere tijd in het ziekenhuis liggen. Dat aantal wordt steeds minder, want de mensen gaan anno 2015 meestal snel naar huis of naar een verpleeghuis dan wel revalidatiecentrum.

Beschikbaar

Francoise is in de loop der jaren voor drie mensen mantelzorger geweest.

Dat betekent 7 keer 24 uur beschikbaar zijn voor raad en ondersteuning. Twee van haar cliënten zijn inmiddels overleden, maar ook nu ze zelf ziek is, heeft ze regelmatig telefonisch contact met haar derde cliënt.

Als u dit verhaal leest, zal het u niet verbazen dat zij in 2006 door de koningin benoemd is tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Francoise is dankbaar en gelukkig, dat zij dit werk mag doen. Haar echtgenoot heeft haar altijd gesteund. Hij heeft overigens ook een eigen passie, namelijk de prehistorie, waarover hij recent een boek geschreven heeft. Francoise hoopt na haar operatie zo spoedig mogelijk weer door te gaan met haar werkzaamheden onder het motto: 'Als God met mij is, wat heb ik dan te vrezen.' 🍷

Marianne Soors



Schildering na 85 jaar voltooid

Strijd tussen goed en kwaad

De bijzondere schildering boven het altaar van de H. Hartkerk, is kortgeleden aangevuld met een kunstscherf in dezelfde stijl

door **Henry de Wolf** fotografie **Roger Pluijm** en **Henry de Wolf**

Het eerste dat opvalt als je de monumentale kerk in de Schiedamse Gorzen binnenstapt, is de onheilspellende schildering van de Apocalyps, hoog boven het altaar. De schildering is in 1930 gemaakt door Wim Adolfs.

Wim Adolfs was leerling op de Kunstnijverheidsschool Quellinus, een school ter opleiding van (kerkelijk) kunstenaars, gesticht door de beroemde architect Pierre Cuypers en gehuisvest in zijn voormalige woning en werkplaats in de Vondelstraat te Amsterdam. In de tijd dat Adolfs er zijn vorming als kunstenaar ontving, was de Quellinus een vooruitstrevende school. Er heerste de mening dat de Westerse cultuur zich op doodspoor bevond; er werd

gezocht naar een 'nieuwe, universele, kosmische kunst', die geometrisch geordend zou moeten zijn. In de jaren zestig is uit de Quellinus de bekende Rietveld Academie ontstaan.

Liduina

De eerste kerk waar Adolfs met zijn moderne kunst naam maakte, was de Johannes de Dooperkerk in Vlaardingen, in de tijd van pastoor Maas. Zijn collega Möller van de H.Hartkerk ('alleen

eenvoud spreekt recht tot het hart'), was zeer gecharmeerd van de stijl van Adolfs en haalde hem naar Schiedam.

Het onderwerp van de Apocalyps, waarin de apostel Johannes in een visioen het einde der tijden beschrijft, met de uiteindelijke overwinning van Christus op de duivel, leek pastoor Möller een passend onderwerp voor de kerk in de onder de crisis gebukt gaande arbeiderswijk de Gorzen: er is hoop, ook in deze slechte tijden. Möller was geobsedeerd door de eeuwige strijd tussen goed en kwaad en schreef daar diverse diepgravende boeken over. Hij was ook een groot kenner van de Schiedamse H. Liduina (1380-1433). In de visie van Möller stond ook het leven van Liduina in het teken van deze strijd. Zij leefde in een roerige tijd, met onderlinge twisten binnen christelijk Europa en met verschillende pausen. In een van zijn boeken laat Möller de Heer aan Liduina vragen: 'Zijt gij bereid uw leven als een offer van liefde aan Mij weg te schenken? (...) De schaal van het kwade dreigt weg te zinken, ach, werp in de schaal van het goede uw boete, opdat het evenwicht blijve bewaard.'

Adolfs kreeg opdracht voor de Apocalyps-schildering, aangevuld met twee bijpassende Liduina-altaarpanelen. De schildering is echter niet afgemaakt. Zo ontbraken er nog twee van de zeven plagen en een voorstelling van het hiernamaals. Adolfs stierf tijdens de oorlog in een concentratiekamp; hij bezocht het plaatsje Putten op een verkeerd moment... Hij heeft nog beschreven wat het onderwerp moest zijn van de schildering tussen de triomfboog en het hoogaltaar met gordijn en kruis: 'Christus en Zijn Kerk', het hemelse hiernamaals. Na aanbrenge van deze schildering zou er boven het hoogaltaar bovendien een gigantisch kruis zijn ontstaan. In de jaren zeventig is nog overwogen om de schildering ter gelegenheid van



De beoogde kruisvorm in de schildering van Adolfs.



het 50-jarig bestaan van de kerk af te maken, echter, kunsthistorici van Boijmans van Beuningen adviseerden om de schildering onvoltooid te laten.

Het nieuwe kunstscherf

In 2013 ontwierp beeldend kunstenaar Jeroen Staal voor de H. Hartkerk een kunstscherf, met als doel om vóór het scherm, met meer gemeenschapsgevoel, samen te kunnen vieren en om aan de andere zijde van het scherm niet-kerkelijke activiteiten te kunnen laten plaatsvinden. Het scherm is qua vorm en kleuren aangepast aan de architectuur van het gebouw. De vier verrijdbare bogen boden ruimte aan acht kunstwerken. De achterzijde is gesierd met afbeeldingen van vier beeldbepalende gebouwen in de Gorzen, gemaakt door achthonderd scholieren van de Willibrordusschool, Gorzenschool, Jozefschool en Bernardusschool.

Het onderwerp van de panelen aan de altaarzijde was snel bepaald. Op deze panelen kon na 85 jaar het kunstwerk van Adolfs worden voltooid!

Apocalypspanelen

Zonder zijn eigen stijl te verloochenen, wilde Jeroen Staal de afbeeldingen van Adolfs 'citeren' en naar het heden brengen. Waarbij hij voor nieuwe uitdagingen kwam te staan: in de panelen die mensen van dichtbij kunnen bekijken, gelden andere regels voor proporties, detaillering en hoeveelheid dimensies dan voor de op grote afstand van de kerkgangers

aangebrachte Apocalypstaferelen en Liduina-altaarstukken. Op het eerste paneel schilderde Jeroen Staal de twee ontbrekende plagen, compleet met diverse verwijzingen naar Liduina. Op het altaar van het Lam is zelfs een van de altaarstukken van Liduina afgebeeld: een verbintenis van het lijden van een sterveling als Li-

duina met het lijden van haar Heer Jezus Christus: een bekend thema in afbeeldingen van Liduina. Het tweede paneel vormt de schakel tussen het einde der tijden en het hiernamaals: het Laatste Oordeel. Met ook hierop weer beeltenissen van Liduina en haar beschermengel. Voor wie oog voor detail heeft: een van de figuren surft op een skateboard!

Op het derde paneel trekken mensenmassa's het Hemelse Jeruzalem binnen, natuurlijk is Liduina ook van de partij. Het laatste paneel vormt het sluitstuk van de Apocalyps: "Christus en Zijn Kerk", de schildering waar Wim Adolfs naar had verwezen en die de schakel moest vormen tussen de H. Drie-eenheid en de kerk van Christus, Zijn werk op aarde.

Gelijk diverse schilders in de Middeleeuwen, plaatste Jeroen Staal bekende kerken in de schildering, verwijzend naar de miljoenen christenen die via de kerk een verbintenis waren aangegaan met Jezus Christus. De H. Hartkerk was een logische keuze. Qua symmetrie moest er nog een andere herkenbare kerk worden toegevoegd. Gekozen is om de in 1969 afgebroken Frankelandse Kerk af te beelden, de moederkerk van de H. Hartkerk en godshuis voor vele Gorzenezen. Vanaf 1931 was deze kerk gewijd aan Liduina, waarmee ook op dit paneel een verwijzing naar Liduina was verwezenlijkt.

Achter de Frankelandse Kerk heeft Jeroen Staal als doordenkertje verwezen naar de uitspraak van Jezus: 'Laat mijn Kerk geen markthal worden'. Verwijst de kunstenaar naar de treurige openbare veiling in 1968 van het interieur van de Frankelandse Kerk? Of naar een toekomst waarin *elk* product van mensenhanden in het teken staat van werken *solī Deo gloria* (alleen ter meerdere glorie van God)? De kunstenaar laat het in het midden: ieder persoon mag een eigen waarheid in de schilderingen zien. 🙏



De Frankelandse Kerk en de Markthal.

Een van de figuren surft op een skateboard!



De vier Apocalypspanelen, met v.r.n.l. 'Martelaren roepen om wraak en de zwarte zon, rode maan en bewegende continenten'; Het Laatste Oordeel; Het Hemels Jeruzalem; en Christus en Zijn Kerk. Aardig detail: voor de schilderingen is Lourdeswater gebruikt!

Van patroonsfeest tot Liduinaprocessie

Van 16 april tot en met zondag 1 mei viert parochie De Goede Herder de 'weken van Barmhartigheid.' In deze periode staan de 'Werken van Barmhartigheid' centraal.

Ukent ze waarschijnlijk wel: hongerigen spijzen, dorstigen laven, naakten kleden, vreemdelingen herbergen, zieken verzorgen, gevangenen bezoeken en doden begraven. Twee weken lang zullen deze 'Werken van Barmhartigheid' centraal staan in onze parochie. Het begint op 16 april met het patroonsfeest, de zaterdagavond voor Goede Herderzondag. De weken van Barmhartigheid worden afgesloten met de Liduinaprocessie op zondag 1 mei.

Aanleiding voor deze themaweken is het 'Jaar van Barmhartigheid' dat paus Franciscus heeft uitgeroepen, vijftig jaar na de afsluiting van het tweede Vaticaans concilie. Jezus Christus is 'het gelaat van Gods barmhartigheid', schrijft de paus. Door zijn weldoende rondgaan en door zijn Pasen heeft hij laten zien hoe God met ons wil omgaan. En als wij leven van Gods barmhartigheid, dan mogen wij ook barmhartig zijn voor mensen in

de wereld om ons heen. 'Barmhartigheid' is een mooie verbindende schakel tussen Goede Herderzondag en de Liduinaprocessie. Want wie is er meer barmhartig dan Jezus, de



Goede Herder, die zorgzaam omziet naar mensen, vooral naar wie kwetsbaar zijn? Op haar beurt is Liduina een voorbeeld van hoe je barmhartig kunt zijn, ondanks de tegenslag die je zelf ondervindt. Aan bed gekluisterd gaf Liduina mensen goede raad, en deelde zijn met wie tekort kwam.

Zeven kerken, zeven werken

Onze parochie kent zeven kerken. Elke gemeenschap heeft wel een eigen kleur. Gemeenschappen zijn uiteraard altijd al bezig met de werken van barmhartigheid! Met een beetje creativiteit lukte het te bedenken welk 'Werk van Barmhartigheid' het meest bij een deelgemeenschap past. Alle kerken doen mee. Hieronder een overzicht van de activiteiten tussen Goede Herder-zondag en Liduinafeest.

Hongerigen spijzen

Al een aantal jaar is er een band tussen de Liduinabasiliek en de plaatselijke voedselbank. Achter in de kerk staat een mand, die door bezoekers wordt gevuld met levensmiddelen.

Eénmaal per maand worden deze etenswaren naar de voedselbank gebracht, waar zij worden verdeeld over de verschillende voedselpakketten.

In de vieringen van 23 en 24 april zal 'hongerigen spijzen' centraal staan. Wij vragen de kerkgangers levensmiddelen mee te brengen naar deze vieringen. Zo kunnen die bij de offerande naar voren worden gebracht, en op die manier een rol spelen binnen de viering.

Daarnaast worden gedurende het gehele jaar pelgrims en andere bezoekers van de basiliek (vrijdag- en zaterdagmiddag open) uitgenodigd om iets mee te brengen voor de mand van de Voedselbank.

Zaterdag 23 april, 18.00 uur en zondag 24 april, 9.30 uur, Liduinabasiliek (Singel 106, Schiedam): Eucharistievieringen waarin meegebrachte levensmiddelen voor de Voedselbank bij de offerande naar het altaar worden gebracht.



Dorstigen laven

Deelgemeenschap St. Jan de Doper-Visitatie is een voormalig Dominicaanse parochie. In de Dominicaanse traditie is veel aandacht voor spiritualiteit, gebaseerd op vier pijlers: studie, verkondiging, vieren en zending. Dit jaar vieren wij vierhonderd jaar Dominicaanse aanwezigheid in Schiedam. Bij het horen van de uitdrukking 'de dorstigen laven', denk je al snel aan een waterbron. Je kunt het laven van

de dorstigen symbolisch interpreteren: 'wie dorst heeft, verlangt naar de Bron van zijn bestaan'. Veel mensen in onze tijd verlangen hiernaar. Het laven van de dorstigen is een vraag naar de verdieping en spiritualiteit in je bestaan.

In de Dominicaanse traditie hebben leken van meet af aan een eigen belangrijke bijdrage geleverd. Op dit moment zijn 61 leken domini- canen actief op velerlei werkgebieden. Meer weten over de betekenis van leken en spiritualiteit en hoe je dorstigen kunt laven? Kom naar de lezing hierover.

Zondag 1 mei, 12.30-13.15 uur. St. Jan de Doper-O.L.V. Visitatiekerk (Mgr. Nolenslaan 99, Schiedam-Nieuwland): Lezing over spiritualiteit in de Dominicaanse Lekenbeweging Nederland.

Naakten kleden

Deelgemeenschap Heilig Hart gaat 'naakten kleden' letterlijk invullen. Er wordt kleding ingezameld voor de Kledingbank in Rotterdam. De Kledingbank een soort neefje van de Voedselbank.

Bij de inzameling van kleding gaat de Heilig Hartkerk de samenwerking aan met de scholen in de wijk. Kinderen groeien hard en in de kasten van gezinnen ligt altijd wel kleding waar een kind is uitgegroeid. Door de inzameling van kleding laten we schoolkinderen ook stilstaan bij de vraag: wat is barmhartigheid?

De kleding, die schoon en heel moet zijn, wordt ingezameld op 19 april en 21 april in de pastorie. U kunt de kledingzak voorzien van een sticker of labeltje met informatie over de inhoud. Vooral mannenkleding is gevraagd. Maar ook dameskleding, schoenen en laarzen en kinderkle-

ding, babykleding en babyspulletjes zijn gewenst.

Dinsdagavond 19 april 19.00-22.00 uur en donderdagmiddag 21 april van 15.00u tot 17.30u, pastorie H. Hartkerk (Lekstraat 55, Schiedam-Zuid): Inzameling goede, bruikbare kleding voor de Kledingbank. (Ook rond de vieringen van zondag 24 april kunt u de kleding afgeven.)



Vreemdelingen herbergen

De Lucaskerk engageert zich, samen met Vluchtelingenwerk en andere partners, in het gastvrij ontvangen van nieuwe Vlaardingers. Regelmatig worden nieuw aangekomen vluchtelingen verwelkomd met een maaltijd.

Op vrijdag 22 april organiseert de Lucaskerk een ontmoetingsavond met nieuwe Vlaardingers/vluchtelingen. Zij krijgen die avond een boekje met gegevens over belangrijke trefpunten in Vlaardingen (uitgegeven door werkgroep MOV Lucaskerk i.s.m. Vluchtelingenwerk).

Parochianen zijn van harte welkom op deze ontmoetingsavond. Helpt u mee om de nieuwe Vlaardingers die avond gastvrij te ontvangen: door de handen uit de mouwen te steken op de avond zelf, of door iets lekkers mee te nemen dat gedeeld kan worden. Meld u tevoren aan via movzwo@hetnet.nl of 06-30565296 (Han Raeijmaekers), en geef aan waarmee u wilt helpen. Er komt ook een intekenlijst in de Lucaskerk.

Vrijdag 22 april, 16.00-20.30 uur, Lucaskerk (Hoogstraat 26 a/b, Vlaardingen): Ontmoetingsavond met nieuwe Vlaardingers.



Zieken verzorgen

In deelgemeenschap Andreas, Petrus en Paulus in Maassluis besteedt de Elisabethgroep veel aandacht aan de zorg voor zieken en ouderen. Op dinsdagmiddag 26 april is er een feestelijke Eucharistieviering in de Petrus en Pauluskerk. In deze viering, waarin gezongen wordt door het Rouw en Trouwkoor, zal pastor Henri Egging voorgaan.

De viering is speciaal bedoeld voor zieke parochianen en begeleidende familieleden en voor ouderen. Zij ontvangen een persoonlijke uitnodiging. Natuurlijk zijn ook andere parochianen van harte welkom.

Na de viering is er koffie of thee met iets lekkers. De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van de Elisabethgroep.

Dinsdag 26 april, 14.00-16.00 uur, Petrus en Pauluskerk (Andreasplein 1, Maassluis): Feestelijke eucharistieviering voor zieke en oudere parochianen en begeleidende familieleden. Aansluitend ontmoeting met koffie of thee en iets lekkers.

Gevangenen bezoeken

De Pax Christikerk heeft aandacht voor de positie van gevangenen. De deelgemeenschap is 'Kerk met Stip', een kerk waar ex-gedetineerden van harte welkom worden geheten. Daarnaast zijn twee parochianen vrijwilliger bij kerkdiensten in penitentiaire inrichting De Schie.

Door de werkgroep 'Kerken met Stip' is twee jaar geleden het initiatief genomen tot een Pinkster-groet aan de gevangenen in

De Schie. Deze actie is inmiddels parochiebreed opgepakt. Met Pinksteren 'bakt heel de Pax Christi voor de Schie': parochianen bakken iets lekkers voor de gevangenen in De Schie.

De gezinsviering op zondag 17 april zal in het teken staan van 'gevangenen bezoeken'. Er wordt kleding ingezameld voor mannen in De Schie, in de leeftijdsgroep van 18 tot 40 jaar. Het gaat om goed draagbare 'moderne' kleding.

Zondag 17 april, 11.00 uur, Pax Christikerkerk (Reigerlaan 51, Vlaardingen-Holly): Gezinsviering met kinderkoor Okido in het teken van 'gevangenen bezoeken'. Inzameling van kleding voor gevangenen in De Schie (mannen van 18-40 jaar).

Doden begraven.

Voor deelgemeenschap Jacobus-Martinus is het begraven van doden letterlijk dichtbij: de oude parochie-begraafplaats ligt recht tegenover de kerk. Op dinsdag 19 april zal er in de pastorie van de Jacobuskerk een verhaal en gesprek zijn rondom de geschiedenis van de begraafplaats. Er zijn foto's te zien en aan het eind van deze bijeenkomst brengen we een bezoek aan het de begraafplaats aan de overkant en zullen er bloemen neerleggen. De uitleg en het verhaal zal gedaan worden door Marja Reyman.

Dinsdagochtend 19 april, 10.15-11.00 uur (inloop 10.00 uur), pastorie Jacobuskerk (Kerkweg 51, Schiedam-Kethel): Verhaal en gesprek over de begraafplaats, met aansluitend bezoek aan de begraafplaats.

Op woensdag 20 april is er in de pastorie van de Jacobuskerk een middag waarbij aandacht is voor nabestaanden. Centraal staat het thema 'Loslaten'. De middag wordt begeleid door pater Avin Kunnekkadan samen met Riek Wouters. Nabestaanden worden per brief uitgenodigd voor deze middag.

Woensdagmiddag 20 april, 14.00-16.00 uur pastorie Jacobuskerk (Kerkweg 51,

Start in Maassluis

De 'Weken van Barmhartigheid' beginnen met het patroonsfeest van parochie De Goede Herder op zaterdagavond 16 april in de Petrus- en Pauluskerk (Andreasplein 1) in Maassluis. De viering heeft dit jaar een ander karakter. Wim Verschuren (van de Beweging voor Barmhartigheid) houdt een lezing. Er is een gebedsdienst, een eenvoudige maaltijd (soep en broodjes) en ruimte voor ontmoeting. Het patroonsfeest is meteen de aftrap voor de 'Weken van Barmhartigheid', waarbij vertegenwoordigers van de deelgemeenschappen op weg gezonden worden.

Wij sluiten de 'Weken van Barmhartigheid' samen af bij de Liduinaprocesie op zondagmiddag 1 mei. De processie begint met een gebedsdienst in de Liduinabasiliek, waarin elke deelgemeenschap toelicht wat er rond 'haar' Werk van Barmhartigheid is gebeurd in de afgelopen weken. Vanuit elke deelgemeenschap loopt een vrijwilliger in de processie mee met een vaandel waarop het 'eigen' Werk van Barmhartigheid verbeeld wordt. Daarmee krijgt de processie een ander perspectief: niet meer alleen 'van Schiedam', maar van de hele parochie De Goede Herder.

Ziekenzalving

Eén van de Werken van Barmhartigheid is 'zieken bezoeken'. Omdat de weken worden afgesloten op het feest van Liduina, patrones van chronisch zieken, zijn er op zondag 24 april in verschillende kerken vieringen met een gezamenlijke Ziekenzalving gepland. Deze vieringen zijn om 9.30 uur in de H. Hartkerk, om 11.00 uur in de Jacobuskerk, de St. Jan-O.L.V. Visitatie en de Pax Christikerk, en om 15.00 uur in de Liduinabasiliek. 🏰

pastor Henri Egging

Programma patroonsfeest, zaterdag 16 april in de Petrus en Pauluskerk

- 15.30 Instuderen van twee liederen over barmhartigheid, die gezongen worden tijdens de gebedsdienst. (Koorleden van alle koren zijn uitgenodigd deel te nemen aan dit scratchkoor.)
- 16.30 Ontvangst met koffie en thee
- 17.00 Gebedsdienst over barmhartigheid
- 18.00 Eenvoudige maaltijd (soep en broodjes)
- 19.15 Lezing over barmhartigheid door Wim Verschuren (Beweging van Barmhartigheid) en aansluitend gesprek
- 20.00 Drankje en gezellige afsluiting

Programma Liduinafeest, op zondag 1 mei

- 10.30 Eucharistieviering in de Liduinabasiliek
- 12.00 Koffie en thee in De Wilgenburg (zaal achter de Liduinabasiliek) en gelegenheid meegebrachte lunch te gebruiken
- 13.15 Gebedsdienst rond de Werken van Barmhartigheid in de basiliek
- 14.00 Processie door de straten van Schiedam met de relieken van Liduina en de vandel van de Werken van Barmhartigheid, met om circa 14.30 uur korte oecumenische gebedsdienst in de Grote of St. Janskerk
- 15.15 Koffie en thee in De Wilgenburg
- 16.00 Vespers en Lof in de Liduinabasiliek



Liduinaprocessie voorummies

Werken van Barmhartigheid Vanaf de Middeleeuwen onderscheidt onze kerk de zeven Werken van Barmhartigheid. De eerste zes staan in Matteüs 25 (ik was ziek, en gij hebt mij bezocht, ik was naakt, en gij hebt mij gekleed, enz.). Het laatste 'werk' vindt zijn oorsprong in het bijbelboek Tobit.

Processie

Een processie is een biddende tocht van gelovigen. Meestal staat een symbool centraal: het sacrament van de Eucharistie (in de monstrans) of het beeld of de relieken van een heilige. In Nederland 'boven de rivieren' waren tot 1983 processies over de openbare weg sinds de Reformatie verboden. De Liduinaprocessie in 2015 was de eerste processie door de straten van Schiedam sinds eeuwen. Inmiddels krijgen processies een nieuwe invulling doordat wij in onze tijd meer gericht zijn op het naar buiten treden met evenementen. Ook is er vaak een oecumenisch element; we zien dat in de gebedsdienst in de Grote kerk tijdens de Liduinaprocessie. In 2016 krijgt de Liduinaprocessie nog een extra accent doordat de Zeven Werken van Barmhartigheid centraal staan.

Liduina

Liduina was een vrouw in het middeleeuwse Schiedam (1380-1433). Als meisje van 15 viel zij op het ijs. Vanaf dat moment lag zij ziek op bed, heel haar verdere leven. Liduina kon haar lijdensweg doorstaan door te mediteren op het lijden van Jezus Christus. Op haar ziekbed werd zij druk bezocht door mensen die haar om raad vroegen. Zij deelde met ieder die tekort kwam en haar beursje raakte nooit leeg. Liduina werd patrones van onder andere chronisch zieken. Door haar manier van leven zou je haar ook patrones van barmhartigheid kunnen noemen.

Relieken

Relieken of relikwieën zijn resten van een heilige, of voorwerpen die met een heilige in contact zijn geweest. Het vereren van relieken gaat terug op de gewoonte in de oudste kerk om eucharistie te vieren op de graven van de martelaren. Nog steeds worden er in een nieuw altaar relieken aangebracht. In de Liduinabasiliek staat voor het altaar een schrijn met de erkende relieken van Liduina. Of dit ook werkelijk haar resten zijn is omstreden. Zeker is wel dat deze relieken geheiligd zijn doordat eeuwenlang mensen erbij hebben gebeden. Wij zullen deze relieken meedragen in de processie op 1 mei.

Broederschap

De kerk van Sint Liduina en O.L.V. Rozenkrans in Schiedam (de 'Singelkerk') is bijna 26 jaar geleden door de paus verheven tot basiliek. De opdracht van een basiliek is om de verering van haar patroonheilige te bevorderen. Aan een basiliek is een college van priesters en diakens verbonden. Bij onze basiliek heet dit college 'de broederschap van Sint Liduina'. Deze broederschap bidt enkele keren per jaar samen de getijden, met name de vespers. Dat zal ook gebeuren op zondag 1 mei. Ook zal de broederschap meelopen in de processie.

Vespers en Lof

De vespers zijn het avondgebed uit de getijden. Dit gebed bestaat voornamelijk uit psalmen. Daarmee borduurt de kerk voort op de Joodse gebedstraditie. In de loop der eeuwen is het getijdengebed steeds meer iets van kloosters en van priesters geworden. Toch kunnen alle gelovigen de getijden bidden, zoals dat ook op sommige plaatsen (o.a. in Maassluis) gebeurt. Daarnaast bestaat ook het lof: dat is de plechtige gebedsdienst bij de uitstelling van het allerheiligst sacrament van de Eucharistie.

Op 1 mei zullen wij na afloop van de processie een gebedsdienst houden die een combinatie is van vespers en lof.

Kerk en sociale wijkteams

Het lijkt nog maar zo kort geleden dat ik een stukje aan het schrijven was over de stage die ik in de parochie ging lopen. En nu ben ik alweer toe aan een terugblik, want mijn stage is voorbij!

door Gerarda Havermans

Deze stage was gericht op contacten tussen diaconale vrijwilligers en sociale wijkteams. Uitgangspunt was dat contacten tussen sociale wijkteams en kerk kunnen bevorderen dat hulpvragers beter geholpen worden.

Wat sociale wijkteams zijn, voor wie ze er zijn en wat ze doen, kunt u op een andere plek in dit blad lezen. Hier wil ik graag iets vertellen over hoe ik de stage heb ervaren.

Onder de indruk

Voor mij was diaconie een taakveld, dat ik slechts zijdelings kende. Het was een uitdaging om daar nu mee aan de slag te gaan. Een stage van honderd uur is natuurlijk veel te beperkt om dit taakveld in al zijn facetten te leren kennen, maar door de vele gesprekken met diaconale vrijwilligers heb ik toch kennis kunnen nemen van een hele waaier van activiteiten, zoals praktische en materiële steun aan mensen die in de knel zitten, het bezoeken van zieken en ouderen, vluchtelingenwerk, inzamelingen voor de voedselbank en voedselbanktuinieren.

Op alle plekken in onze parochie krijgt steun aan de naaste op een eigen manier vorm, afhankelijk van wat er ter plekke speelt, en van de talenten van de verschillende vrijwilligers. Ik ben onder de indruk van de grote inzet van de vrijwilligers, en van het vele werk dat gedaan wordt. En hoe verschillend onze diaconale vrijwilligers ook zijn, en hoe verschillend hun taken ook lijken, ik heb steeds één belangrijke overeenkomst gevonden: de intense betrokkenheid van alle diaconale vrijwilligers bij hun medemens in nood. Ik vind het mooi

om te zien hoe die betrokkenheid op verschillende manieren gestalte krijgt.

Dank

Ik heb niet alleen met vrijwilligers gesproken. Ook gesprekken met professionals en het bijwonen en voorzitten van vergaderingen hoorden bij de stage. Tenslotte moest ik me oriënteren op wetgeving, nadenken over de relatie tussen kerk en maatschappij en verslagen maken.

Wat in deze stage voor de parochie bereikt is, is dat er meer bekendheid is over de wijkteams, dat diaconale vrijwilligers en wijkteams elkaar nu (beter) weten te vinden, en dat er op sommige plekken al wat stappen zijn gezet om samen iets op te pakken. In iedere gemeenschap zijn er mensen in beweging gekomen richting wijkteams, en dat is een mooi resultaat! Het begin is er, en pastor Henri Egging zal dit verder uitwerken.

Zelf heb ik veel van deze stage geleerd, en daar ben ik het pastoraal team, met name pastor Egging als mijn stagebegeleider, bijzonder dankbaar voor. Ook ben ik veel dank verschuldigd aan de vrijwilligers met wie ik gesprekken heb gevoerd, en die mij een kijkje hebben gegeven in hun diaconale keukens. Ik hoop dat er met de contacten met wijkteams weer een nieuw en smakelijk gerecht aan het diaconale menu van onze parochie mag worden toegevoegd.

Mijn studie gaat weer verder, in de vorm van verdiepingsvakken en een afstudeerscriptie, en de ervaringen uit deze stage neem ik mee. Ze hebben me een rijker mens gemaakt! 🍷

*Opuvallend:
intense
betrokkenheid
van alle
diaconale
vrijwilligers
bij hun
medemens
in nood*

Sociale wijkteams

Sinds begin 2015 zijn zowel in Schiedam als in Vlaardingen en Maassluis 'sociale wijkteams' actief. In alle drie de gemeenten hebben ze een andere naam, maar ze hebben hetzelfde doel: het bieden van informatie, advies of hulp op het terrein van wonen, opvoeden, zorg of financiën. Sociale wijkteams hebben deze taak overgenomen van andere gemeentelijke diensten. Zij hebben zelf deskundigheid in huis, of verwijzen, bij complexe problematiek, door.

Waarvoor kunt u terecht bij een sociaal wijkteam? Het wijkteam Vlaardingen zegt hierover: 'Hebt u vragen over opvoeden en opgroeien? Lukt zelf boodschappen doen niet meer? Wordt het mantelzorgen u teveel? Voelt u zich eenzaam? Kampt u met schulden? Maakt u zich zorgen over problemen in uw gezin? Of hebt u behoefte aan een hulpmiddel zoals een rolstoel, aan verzorging thuis of een andere vorm van geïndiceerde zorg- of dienstverlening? Neem dan contact op met de Sociale Wijkteams Vlaardingen.'

Ook de Wijk Ondersteunings Teams (WOT's) in Schiedam en Vraagraak in Maassluis bieden soortgelijke hulp.

Sociale wijkteams werken samen met allerlei partners in de wijk, zoals artsen, apothekers, vrijwilligers of verenigingen. Ook de kerk is zo'n partner. Zo kunnen vrijwilligers uit de kerk signaleren dat er iemand is die ondersteuning nodig heeft, en hem of haar in contact brengen met het wijkteam. Waar nodig, kan het wijkteam een beroep doen op de kerk.

De drempels zijn laag, veelal kunt u (binnen de openingsuren) zomaar bij een wijkteam binnenlopen. U kunt natuurlijk ook eerst bellen voor een afspraak.

Schiedam Het WOT heeft vestigingen in Centrum-West, Oost, Zuid, Nieuwland, Groenord en de Noordrand. Informatie vindt u op www.wotschiedam.nl, telefoon 010 - 754 15 15.

Vlaardingen U vindt sociale wijkteams in West, Centrum, Ambacht en Holy. U vindt informatie op www.socialewijkteamsvlaardingen.nl, u bereikt deze via telefoon 010 - 473 10 33.

Maassluis Het sociale wijkteam in Maassluis heet 'Vraagraak'. Het heeft één centraal informatie- en inlooppunt, en daarnaast verschillende spreekuren, verdeeld over de stad. U leest meer op www.vraagraakmaassluis.nl, telefoon 010 - 590 00 45.



Wie wil helpen dragen?

In 2015 werd de Reliekschrijn van Liduina tweemaal meegedragen in buitenprocessies, in Schiedam en Lier (B). Het was tot op het laatst onzeker of er voldoende geschikte dragers waren. Het dragen van de schrijn zal de komende jaren meer gebeuren. Daarom willen we beschikken over een vaste, flinke groep dragers, met min of meer gelijke schouderhoogte, graag relatief jonge mannen en vrouwen: een Liduina Dragergilde. De eerstvolgende processie door de straten van Schiedam is zondag 1 mei.
Contact: R.W. Poels. Tel.: 010-4700191 of 06-20794284; email: poelsrw@hetnet.nl



Oecumenische viering Maassluis op TV

‘Het woord is aan jou.’ Dit was het thema van de week van gebed voor de eenheid van de Christenen (17 – 24 januari 2016). De leidende Bijbeltekst voor deze week kwam uit de eerste brief van Petrus: ‘Jullie zijn door God uitgekozen en jullie horen bij hem. Nu zijn jullie een heilig volk, een volk van priesters. God heeft jullie uit de duisternis geroepen om te leven in zijn schitterende licht.’ (1 Petrus 2, Bijbel in Gewone Taal)

De week begon met een grootse oecumenische viering in de Immanuelkerk. Zeven kerkgemeenschappen uit Maassluis kwamen samen om God te loven, uit de Bijbel te lezen en te bidden. Dit jaar was de viering bijzonder, want zij werd rechtstreeks uitgezonden op NPO 2. Aan zo’n TV-uitzending zitten veel haken en ogen. De technische voorbereidingen begonnen al op zaterdag. Op zondag

moesten de bezoekers met een toegangkaart om 8.30 uur aanwezig zijn.

De kerk was prachtig rood aangelicht, met veel camera’s en geluidsapparatuur. De EO geeft ons instructies: niet kijken als een camera op jou gericht is, liever niet hoesten.

Er worden nog enkele liederen geoffend en dan gaat de viering van start. Mooie liederen, deels als samenzang, door een extra uitgebreide Brassband van het Leger des Heils, het muziekteam van de Iona- en van de Maranathakerk. Het grote kinderkoor ‘Wonderwijs’ zingt als engeltjes uit de hemel en Ds. Gerrit van Dijk houdt een inspirerende overweging.

De viering wordt afgesloten met ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’.

Vervolgens is er ontmoeting met koffie en thee. Hier wordt uitgebreid gebruik van gemaakt. Samenvattend kan ik alleen maar zeggen: een gewel-



dig begin van een week, waarin nog veel mooie vieringen gaan volgen.

Marianne Soors

Sint Liduina Commissie Schiedam zoekt leden

Sinds 2012 is de Sint Liduina Commissie Schiedam actief binnen de Liduina Basiliek. Het voornaamste doel is: een grotere bekendheid geven aan Liduina, in en buiten Schiedam.

De huidige kleine groep staat nogal onder druk door het

uitgebreide werk. Werk voor de lange termijn, zoals het vergaren van informatie, het bijhouden van de website en het archief. Maar soms moeten ook op korte termijn hand- en spandiensten verricht worden. Wie wil deze groep komen versterken?

Contact: R.W. Poels. Tel.: 010-4700191 of 06-20794284; email: poelsrw@hetnet.nl

Wereldjongerendagen in Krakau

Wat zijn de Wereldjongerendagen?

De Wereldjongerendagen (WJD) is het grootste jongeren-evenement ter wereld. Honderdduizenden jongeren komen samen om het katholieke geloof te vieren.

De afgelopen jaren waren er bijeenkomsten in Sydney, Madrid, Rio de Janeiro en nu dus in Krakau.

WJD betekent: nieuwe vrienden maken, nieuwe culturen ontmoeten, feest vieren, samen de heilige eucharistie beleven, je grenzen verleggen en vooral heel veel gezelligheid. Het belooft een ervaring te worden om nooit te vergeten. Dus wees erbij in juli 2016! Iedereen in de leeftijd van 16 t/m 30 jaar (leeftijd tijdens de WJD) is welkom. Het is een katholiek evenement, maar jongeren van alle geloofsovertuigingen kunnen meedoen.



Wereldjongerendagen in Rio, 2015

Hoe kom je er?

Het bisdom Rotterdam organiseert samen met het bisdom Breda een reis naar de WJD.

Er zijn twee mogelijkheden om in Krakau te komen:

1. Met de bus. Op zondag 17 juli stappen we in Den Haag in de bus op weg naar Krakau. Terugkomst dinsdag 2 augustus. Reisfolder: www.bisdomrotterdam.nl De prijs van deze 17-daagse reis bedraagt € 695,- per persoon. Dit bedrag is inclusief het vervoer, overnachtingen, maaltijden en entreprijzen. Deelnemen aan de WJD is een echte pelgrimstocht: de reis is intensief en de voorzieningen en maaltijden zijn eenvoudig.
2. Op de fiets. Wie fietst er mee met de pastor? Pastor Charles Duynstee zal mee fietsen. In zeventien dagen fietsen we naar Krakau. Wij leggen 1550 km. af. Vertrek: zaterdag 9 juli, aankomst Krakau: maandag 25 juli. We fietsen soms minder, soms meer dan 100 km. per dag. Trainingsweekend: Hemelvaart: 5 mei – 7 mei. Prijs: 999 euro (zal minder worden door sponsoring). Info: www.vnb.nl reisnummer PO 1693.

Wat je ook zal kiezen, het zal de reis van je leven worden! Info: pastor Duynstee, c.duynstee8@upcmail.nl

Ze bouwden er vier kerken

Op 31 januari werd een tentoonstelling geopend over vierhonderd jaar Dominicanen in Schiedam. 'Van paters en zusters', is de titel, want ook de zusters Dominicanessen, die vanaf 1846 in de stad werkzaam waren, komen aan bod. Tot en met juni zijn er diverse activiteiten rond dit bijzondere jubileum, de meeste in de Sint Jan de Doper-Visitatiekerk.

door Lidwien Meijer

Pater Leo R. de Jong knipte op zondag 31 januari, na de eucharistieviering een lintje door. De aanwezigen konden de tentoonstelling gaan bezichtigen.

Op zestien panelen in de achterzaal van de kerk wordt de geschiedenis van de paters en de zusters weergegeven. Een geschiedenis die achthonderd jaar geleden begon, toen Dominicus Guzman de basis legde van een groep bevlogen predikers, die later uitgroeide tot de Orde der Dominicanen. Zij preekten in de opkomende steden van West-Europa en gaven les.

In 1616 kwam de eerste pater uit Antwerpen naar Schiedam, op uitnodiging van de weduwe van de burgemeester. Gaspar Luypaert heette hij, en hij betrok op den duur een schuilkerk tussen Dam en Korte Haven.

Vele paters volgden, die vier kerken bouwden en er eentje sloopten: de Havenkerk, de Singelkerk, de St. Jan de Doperkerk in Nieuwland, die in 1999 plaats maakte voor de huidige St. Jan de Doper-Visitatiekerk. Pater Leo de Jong gaat hier nog geregeld voor en geeft lezingen.

Hij is de laatste pater Dominicaan in Schiedam. Omdat hij nu vijftien jaar werkzaam is voor de gemeenschap, kreeg hij van Yvon Westhuis, lid pastoraatsgroep en lekendominicaan een cadeau aangeboden: een bord met alle namen van pastoors van Havenkerk en Nieuwlandkerk; zelf staat hij er ook op, als laatste.

Een bord met alle namen van de pastoors

Botsauto

Dankzij alle beschikbare foto's en voorwerpen, is er veel te zien op de tentoonstelling. Zo zien we allerlei activiteiten in en rond de Singelkerk in de vijftiger jaren. We zien de eerste pastoors van de Havenkerk (negentiende eeuw) en portretten van bekende Dominicanen van over de hele wereld. En waar vind je nog een priesterkoor met acht acolieten? Dat was de praktijk in de zestiger jaren, de eerste tijd van de parochie aan de Mgr. Nolenslaan. De zusters van Voorschoten waren actief in het onderwijs en de zorg voor ouderen en wezen. Dat weeshuis werd op den duur schippersinternaat. We zien een zuster in een botsautootje met een schipperskind, een kleuterklas met allemaal kindjes met grote strikken in het haar en de meisjes van Mater Dei-ulo in hun eerste nylonkousen. We zien de groei van het 'Liduina-gesticht' naar het huidige zorgcentrum Frankeland. Er zijn ook voorwerpen en boeken: missiebusjes, oude missaals en parochiebundels.





Activiteiten jubileumjaar

Op **zondag 6 maart**, 11 uur Eucharistieviering. Voorganger: pater René Dinklo o.p. provinciaal van de Nederlandse provincie. De burgemeester van Schiedam, de heer Cor Lamers, zal hierbij aanwezig zijn. Daarna een informele lunch.

Die middag is er vanaf 13.00 uur een zangworkshop, onder leiding van Wim van der Steen en Lidwien Meijer. Om 15.00 uur is er een korte vesperviering, waarbij een paar van de liederen gezongen worden.

Op **woensdag 9 maart**, lezing door pater Leo de Jong o.p. over 800 jaar geschiedenis van de Dominicanen. Aanvang 14.30 uur.

Op **woensdag 16 maart** lezing pater Leo de Jong o.p. over de terugkeer van de Dominicanen in de Noordelijke Nederlanden, te beginnen 1616 in Schiedam. Aanvang 14.30 uur.

Op **zaterdag 9 april** is er een studiedag. Leo de Jong o.p. en Nora Asrami, theologe en soefi, brengen een gesprek tot stand tussen Mevlana Rumi (Moslim en soefi-mysticus) en twee grootheden van de Rijnlandse mystiek, de Dominicanen Eckhart en Tauler.

Aanvang 10.00 uur. Tot 15.00 uur.

Op **zondag 1 mei**, 11 uur, Eucharistieviering. Voorganger: pater Louis Klinkenberg. Hij was pastoor in Nieuwland van 1985 tot 1993.

Om 12.45 uur vertelt Yvon Westhuis (lekdominicaan) over de Dominicaanse lekgemeenschap.

Vieringen en lezingen zijn in de St. Jan de Doper-Visitatiekerk.

Op **vrijdag 22 april** gaan de vrijwilligers van de deelgemeenschap met de bus op pad, naar het Dominicanenklooster in Huissen, wat tot stand kon komen door genereuze giften vanuit Schiedam.

Op **4 juni** is er een stadswandeling, langs Dominicaanse sporen in Schiedam (kloosters en kerken). Dit is nog onder voorbehoud.

Parochianen van de Goede Herderparochie en natuurlijk ook anderen zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze activiteiten. We houden u op de hoogte van alle details.

Vele aanwezigen namen ruim de tijd om rond te kijken en de afbeeldingen riepen volop herinneringen op.

De tentoonstelling blijft de komende maanden staan en wordt nog aangevuld. De jubileumactiviteiten gaan door tot en met juni, met vele feestelijke vieringen en lezingen. 🍷

Openingstijden tentoonstelling:

Van paters en zusters,

op zondagen, van 12 uur tot 13 uur.

door de week, van half 10 tot half 12 (op dinsdag, donderdag, vrijdag).

Plaats: achterzaal St. Jan-Visitatiekerk.

Vieringen, voorjaar 2016, de voorgangers, muzikale ondersteuning en bijzonder karakter

	HH Andreas, Petrus en Paulus 9.30 uur (zo.)	Pax Christikerk 11.00 uur (zo.)	H. Lucaskerk 9.30 uur (zo.)
Za 05 mrt.	--	--	--
Zo 06 mrt. 4e zondag in de veertigdagentijd	Woord- en communieviering Parochiaan Cantor en samenzang	Eucharistie E. Clarenbeek Koor: Impuls	Woord- en communieviering Parochiaan. Samenzang
Za 12 mrt.	--	--	--
Zo 13 mrt. 5e zondag in de veertigdagentijd	Eucharistie H. Egging Cantor en samenzang	Anders-dan-Anders viering H. Egging Combo o.l.v. Ruud Halkes	Eucharistie E. Clarenbeek Koor: Willibrordkoor
Za 19 mrt.	--	--	--
Zo 20 mrt. Palmzondag	Eucharistie Ch. Duynstee Koor: Kinderkoor. Kindernevendienst	Eucharistie E. Clarenbeek Koor Liriko. Kinderwoorddienst /10+	Woord-en communieviering C. Koeleman. Samenzang
Ma. 21 mrt Boeteviering	--	19.30 uur C. Koeleman samenzang	--
Di. 22 mrt. Boeteviering	19.30 uur A. Kunnekkadan SVD Biechtgelegenheid Cantor en samenzang	--	--
Do. 24 mrt. Witte Donderdag	19.30 uur Eucharistie Ch. Duynstee Koor: Andreas, Petrus en Pauluskoor	19.30 uur Eucharistie E. Clarenbeek Koor: Liriko	Viering in de Pax Christikerk H. Lucas gesloten
Vrij. 25 mrt.	15.00 uur Kruiswegviering Parochiaan Koor: Kinderkoor. 19.30 uur Ch. Duynstee Koor: Andreas, Petrus en Pauluskoor	15.00 uur Kruiswegviering Parochiaan Koor: Impuls 19.30 uur Viering in de H.Lucaskerk Pax Christikerk gesloten	15.00 uur Kruiswegviering Parochiaan Samenzang 19.30 uur E. Clarenbeek Koor: Willibrordkoor
Za 26 mrt. Stille Zaterdag	22.00 uur Paaswake Eucharistie Ch. Duynstee Koor: To Be Continued	19.00 uur C. Koeleman gezinsviering voor de hele parochie Koor: Okido. Paaswake in de H. Lucaskerk	21.30 uur Paaswake Eucharistie E. Clarenbeek. Koor:The Balance
Zo 27 mrt Eerste Paasdag	Eucharistie A. Kunnekkadan SVD Koor: Andreas, Petrus en Pauluskoor	Eucharistie Ch. Duynstee Koor: Impuls	Eucharistie Ch. Duynstee Koor: Willibrordkoor
Ma 28 mrt. Tweede Paasdag	Geen viering	Geen viering	Geen viering
Za 02 apr.	--	--	--
Zo 03 apr. Beloken Pasen	Woord-en communieviering C. Koeleman Cantor en samenzang	Woord-en communieviering Parochiaan Koor: Liriko	Eucharistie H. Egging Samenzang
Za 09 apr.	--	--	--
Zo 10 apr.	Eucharistie A. Kunnekkadan SVD Cantor en samenzang	Eucharistie A. Kunnekkadan SVD Samenzang. Kinderwoorddienst /10+	Eucharistie E. Clarenbeek Koor: Willibrordkoor

Kijk voor de laatste wijzigingen op de websites

St. Jan de Doper - Visitatie 17.00 uur (za.), 11.00 uur (zo.)	H. Hart van Jezus 9.30 uur (zo.)	St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans 18.00 uur (za.), 9.30 uur (zo.)	H.H Jacobus en Martinus 11.00 uur (zo.)
Eucharistie R. Dinklo Samenzang	--	Eucharistie H. Egging	--
Eucharistie R. Dinklo Samenzang	Eucharistie Ch. Duynstee Samenzang en orgelspel	Eucharistie H. Egging Koor: In Honorem Dei	Woord-en communieviering C. Koeleman. Samenzang
Eucharistie L. de Jong	--	Eucharistie A. Kunnekkadan SVD	--
Eucharistie L. de Jong Zanggroep St. Jan	Woord-en communieviering Parochiaan Koor: H. Hartkoor	Eucharistie A. Kunnekkadan SVD Koor: In Honorem Dei	Woord-en communieviering Parochiaan
Woord-en communieviering C. Koeleman	--	Eucharistie H. Egging Viering in het teken van Palmzondag	--
Woord-en communieviering C. Koeleman. Samenzang	Woord-en communieviering L. Meijer Koor: Gelegenheidskoor en kinderkoor H. Hart	Eucharistie H. Egging Koor: In Honorem Dei Kindernevendienst	Eucharistie Ch. Duynstee Samenzang
--	--	19.00 uur Boeteviering Ch. Duynstee Biechtgelegenheid. Samenzang en orgelspel	--
19.00 uur H. Egging	--	--	--
19.00 uur Eucharistie L. de Jong Koor: Ooster-Cantorij	--	19.00 uur Eucharistie H. Egging Koor: In Honorem Dei	19.00 uur Eucharistie A. Kunnekkadan SVD
15.00 uur Kruiswegviering Parochiaan	15.00 uur Kruiswegviering Parochiaan	11.00 uur H. Egging kinderkrusweg 15.00 uur Kruiswegviering H. Egging Samenzang en orgelspel 19.00 uur H. Egging Koor: In Honorem Dei	15.00 uur Kruiswegviering Parochiaan 19.00 uur A. Kunnekkadan SVD
21.00 uur Paaswake Eucharistie L. de Jong. Samenzang	--	21.00 uur Paaswake Eucharistie H. Egging. Koren: In Honorem Dei en Jubilatio	21.00 uur Paaswake A. Kunnekkadan SVD Koor: Corazon
Eucharistie L. de Jong Zanggroep St. Jan	Eucharistie H. Egging Koor: H. Hartkoor	Eucharistie P. Vismans Koren: In Honorem Dei en Jubilatio	Woord-en communieviering C. Koeleman. Samenzang
Geen viering	Geen viering	Eucharistie H. Egging Koor: Jubilatio	Geen viering
Woord-en communieviering C. Koeleman	--	Eucharistie Ch. Duynstee	--
Woord-en communieviering C. Koeleman Samenzang	Woord-en communieviering Parochiaan Samenzang en orgelspel	Eucharistie Ch. Duynstee Koor: In Honorem Dei. Kindernevendienst	Eucharistie H. Egging Koor: Corazon
Woord-en communieviering Parochiaan	--	Eucharistie H. Egging	--
Eucharistie L. de Jong Zanggroep St. Jan	Eucharistie Ch. Duynstee 1e H. Communie. Koor: H. Hartkoor	Eucharistie H. Egging. Koor: In Hono- rem Dei. Opname catechumenen	Woord-en communieviering Parochiaan

Vieringen, voorjaar 2016, de voorgangers, muzikale ondersteuning en bijzonder karakter

	HH Andreas, Petrus en Paulus 9.30 uur (zo.)	Pax Christikerk 11.00 uur (zo.)	H. Lucaskerk 9.30 uur (zo.)
Za 16 april	17.00 uur gebedsdienst Goede Herder patroonsfeest	Goede Herder Patroonsfeest in de Andreas, Petrus en Pauluskerk	Goede Herder Patroonsfeest in de Andreas, Petrus en Pauluskerk
Zo 17 april	10.00 uur Eucharistie. Ch. Duynstee 1e H. Communie. Koor: Kinderkoor	Eucharistie H. Egging, gezinsviering Koor: Okido. Dopen na de viering??	Eucharistie H. Egging Koor: The Balance
Za 23 apr.	Woord-en communieviering Parochiaan m.m.v. de Kleijne band	--	--
Zo 24 apr.	Woord-en communieviering Parochiaan Koor: Andreas, Petrus en Pauluskoor	Eucharistie E. Clarenbeek Gemeenschappelijke ziekenzalving Koor: Liriko	Woord-en communieviering Parochiaan Koor: Willibrordkoor
Za 30 apr.	--	--	--
Zo 01 mei	Eucharistie Ch. Duynstee Cantor en samenzang	Eucharistie Ch. Duynstee Samenzang	Woord- en communieviering C. Koeleman Samenzang
Wo 04 mei			
Do. 05 mei Hemelvaart	Woord- en communieviering C. Koeleman. Koor: To Be Continued	Viering in de H. Lucaskerk Pax Christikerk gesloten	Eucharistie Ch. Duynstee Koor: Willibrordkoor
Za 07 mei	--	--	--
Zo 08 mei	Eucharistie H. Egging Cantor en samenzang	Eucharistie H. Egging samenzang	Eucharistie E. Clarenbeek Koor: Willibrordkoor
Za 14 mei	--	--	--
Zo 15 mei Eerste Pinksterdag	Eucharistie Ch. Duynstee Koor: Andreas, Petrus en Pauluskoor	Woord-en communieviering C. Koeleman. Koor of samenzang	Eucharistie E. Clarenbeek Koor: Willibrordkoor
Ma 16 mei Tweede Pinksterdag	Geen viering	Geen viering	Geen viering
Za 21 mei	--	--	--
Zo 22 mei	Woord-en communieviering Parochiaan. Cantor en samenzang	Woord-en communieviering Parochiaan. Samenzang	Eucharistie H. Egging Koor: Willibrordkoor
Za 28 mei	--	--	--
Zo 29 mei	Eucharistie H. Egging Koor: Kinderkoor	Woord- en communieviering C. Koeleman Koor: Impuls	Eucharistie E. Clarenbeek Koor: The Balance
Za. 04 juni	--	--	--
Zo 05 juni	Woord- en communieviering Parochiaan	Eucharistie E. Clarenbeek Kerkenbandzondag. Koor: Liriko Kinderwoorddienst /10+	Woord- en communieviering Parochiaan. Samenzang

Kijk voor de laatste wijzigingen op de websites

St. Jan de Doper - Visitatie 17.00 uur (za.), 11.00 uur (zo.)	H. Hart van Jezus 9.30 uur (zo.)	St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans 18.00 uur (za.), 9.30 uur (zo.)	H.H Jacobus en Martinus 11.00 uur (zo.)
Kerk gesloten. Goede Herder Patroonsfeest in de Andreas, Petrus en Pauluskerk	Goede Herder Patroonsfeest in de Andreas, Petrus en Pauluskerk	Kerk gesloten. Goede Herder Patroonsfeest in de Andreas, Petrus en Pauluskerk	Goede Herder Patroonsfeest in de Andreas, Petrus en Pauluskerk
Woord-en communieviering Parochiaan. Samenhang	10.30 uur Eucharistie L. de Jong Koor: Don Kozakkenkoor	Eucharistie P. Vismans. Koor: In Honorem Dei. Kindernevendienst	Woord-en communieviering C. Koeleman
Eucharistie L. de Jong	--	Eucharistie Ch. Duynstee	--
Eucharistie L. de Jong Gemeenschappelijke ziekenzalving Zanggroep St. Jan	Eucharistie A. Kunnekkadan SVD Gemeenschappelijke ziekenzalving Koor: H. Hartkoor	Eucharistie Ch. Duynstee. Koor: Jubilat. 15.00 uur. Gemeenschappelijke ziekenzalving. Koor: Jubilat. ?	Eucharistie H. Egging Gemeenschappelijke ziekenzalving
Eucharistie L. Klinkenberg. Samenhang	--	Eucharistie H. Egging	--
Eucharistie L. Klinkenberg Samenzang	Woord- en communieviering Parochiaan Samenzang en orgelspel	10.30 Eucharistie H. Egging Liduinafeest. Koren: In Honorem Dei en Jubilat. Kindernevendienst 13.15 gebedsdienst 14.00 processie met gebedsdienst in de Grote Kerk. 15.30 afsluiting processie met gebed in de basiliek Ca. 16.00 uur Vespers en Lof Koren: In Honorem Dei en Jubilat	Woord- en communieviering C. Koeleman. Koor: Corazon
		18.00 uur Eucharistie in het teken van HemelvaartA. Kunnekkadan, SVD	
Eucharistie H. Egging	Geen viering	Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD Koren: In Honorem Dei en Jubilat	Eucharistie Ch. Duynstee
Woord- en communieviering C. Koeleman	--	Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD	--
Woord- en communieviering C. Koeleman Zanggroep St. Jan	Eucharistie A. van Well Koor: H. Hartkoor	Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD Koor: In Honorem Dei	Woord- en communieviering parochiaan
Eucharistie Ch. Duynstee	--	Eucharistie H. Egging	--
Eucharistie H. Egging Samenzang	Woord- en communieviering C. Koeleman. Samenzang en orgelspel	Eucharistie H. Egging Koor: In Honorem Dei	Eucharistie Ch. Duynstee
Geen viering	Geen viering	9.30 uur Ch. Duynstee Koor: Jubilat	Geen viering
Woord- en communieviering L. Meijer	--	Eucharistie Ch. Duynstee	--
Woord- en communieviering L. Meijer Zanggroep St. Jan	Woord- en communieviering Parochiaan. Koor: H. Hartkoor	Eucharistie P. Vismans. Koor: In Honorem Dei. Kindernevendienst	Eucharistie Ch. Duynstee. 1e H. Communie. Koor: Okido
Eucharistie Ch. Duynstee	--	Eucharistie H. Egging	-
Eucharistie Ch. Duynstee Samenzang	Woord- en communieviering C. Koeleman	Eucharistie Ch. Duynstee Koor: Jubilat	Eucharistie H. Egging Dopen 13.00 ?
Eucharistie L. de Jong	--	Eucharistie H. Egging	--
Eucharistie L. de Jong	Eucharistie Ch. Duynstee Samenzang en orgelspel	Eucharistie H. Egging Kindernevendienst	Jacobuskerk gesloten 10.00 uur Oecumenische viering in de dorpskerk. C. Koeleman

