

# kerk aan de waterweg

MAGAZINE VAN DE ROOMS-KATHOLIEKE PAROCHIE DE GOEDE HERDER MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM • WINTER 2017/2018



## Tekens van hoop

# Van de redactie

## Tekens van hoop

Geloof, hoop en liefde... dat zijn de drie pijlers van waaruit we ons levenspad gaan: woorden van Paulus uit zijn brief aan de Corinthiërs. Geloof heeft een kruisje als symbool, liefde een hart en hoop een anker. Bij liefde en geloof heb ik meteen allerlei associaties, maar de hoop... Een tekst die mij hierbij inspireert is van Vaclav Havel, ooit president van Tsjechoslowakije maar ooit ook politiek gevangene, slachtoffer van de communistische onderdrukking in zijn land.

Hij schreef: 'Hoop is niet hetzelfde als optimisme; evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen. Het is de zekerheid dat iets zinvol is, onafhankelijk van de afloop, onafhankelijk van het resultaat.'

Deze man mag zoiets zeggen, hij had toch nooit kunnen dromen ooit nog president te worden? Hij ging toch gewoon maar door met protesteren, zonder veel uitzicht op verandering in zijn communistische

land? Met gevangenisstraf als gevolg...

Vaak maken we ons druk om effect, resultaat. Vooral deze zakelijke tijd vraagt daar steeds weer om. Hoe dikwijls hoor je niet: "Dat helpt toch niet... dat is maar een druppel..." De woorden van Havel inspireren me om te doen wat ik op dit moment zinvol vind en niet te veel te kijken of ik daarmee de wereld wel kan veranderen.

Dit nummer van Kerk aan de Waterweg biedt u in deze donkere dagen 'tekens van hoop'. Het is hoopvol dat de vredesweek volop is gevierd in onze drie steden. Het is hoopvol dat deelgemeenschap Willibrord al 25 jaar contacten onderhoudt met een parochie op de Filippijnen. De aanwezigheid van een kerk door middel van een kraam in een winkelcentrum is een teken van hoop. En zo zijn er nog meer van die lichtpuntjes te lezen in dit nummer.

We zijn nu in de Advent, een tijd van wachten en waken: de oren gespist, de ogen geopend, naar al die hoopvolle tekens in een donkere wereld.

Dat het anker van de hoop ons hierbij stevigheid mag geven. Veel inspiratie gewenst!

Lidwien Meijer



St. Jan de Doper-Visitatie



H.H. Jacobus en Martinus



Willibrord, Pax Christikerk

De volgende *Kerk aan de Waterweg* verschijnt rond 23 februari 2018. Kopij graag inleveren voor 22 januari.



H.H. Andreas, Petrus en Paulus



Willibrord, H. Lucaskerk



H. Hart van Jezus



St. Liduina - OLV. Rozenkrans

Adressen  
en telefoonnummers van de  
kerken van parochie De Goede Herder ■

**St. Jan de Doper-Visitatie**, Mgr. Nolenslaan 99, 3119 EB  
Schiedam, 010- 4735066 ■ **H. Hart van Jezus**, Rijnstraat 1, 3114 SP  
Schiedam, 010- 4268648 ■ **St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans**,  
Singel 104, 3112 GS Schiedam, 010-4268228 ■ **H.H. Jacobus en Martinus**,  
Kerkweg 53, 3124 KD Schiedam, 010-4709719 ■ **Willibrord, H. Lucaskerk**,  
Hoogstraat 26, 3131 BN Vlaardingen, 010-4702679 ■ **Willibrord, Pax Christikerk**,  
Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen, 010-4741790 ■ **H.H. Andreas, Petrus en Paulus**,  
Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis, 010-5912080

Het pastoraal team van parochie De Goede Herder bestaat uit: Charles Duynstee (pr),  
Henri Egging (pr), Kees Koeleman (pw) en Avin Kunnekkadan (pr). Het team is te bereiken  
via Elly Barendregt, medewerker pastoraal team, T: 06-31 99 09 59 of  
E: e.barendregt@goedeherderparochie.nl. Het bestuur van de parochie is te  
bereiken via secretaris, E: secretaris@goedeherderparochie.nl.



## COLOFON

*Kerk aan de Waterweg* is een uitgave van de parochie De Goede Herder in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam en verschijnt in 2017 vier keer. Het blad wordt gratis thuisbezorgd bij parochianen. Een postabonnement is mogelijk voor 20 euro per jaar.

**Redactie:** Elly Barendregt, Marlène van Geffen en Kees Koелеman.  
Redactieadres: Singel 104, 3112 GS Schiedam  
E: redactie@goedeherderparochie.nl

**Eindredactie:** Lidwien Meijer en Marianne Soors  
T: 06-54797022

Aan dit nummer werkten verder mee: Henri Egging, Ad Sosef, Cecilia Wubbels, Jolanda Mooren, Karin Barg, Gerarda van Mourik, Henny Schot, Theo Reyman, Cintha van den Toorn.

**Vormgeving:**  
Pieter van Schouwenburg, Bali

**Fotografie:** Henri Egging, Johan Wouters, Clemens Lammers, Paul Wubbels, Marilou Blase, Paul van Aken, Henny Schot, Elly Barendregt, Theo Reyman, Lidwien Meijer, Roger Pluijm, Marianne Soors, Riekje Sinnecker.

**Drukkerij:**  
Halewijn, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

**Overnemen:**  
Artikelen uit *Kerk aan de Waterweg* mogen met bronvermelding, vrij worden overgenomen. Illustraties en foto's mogen alleen worden gebruikt als vooraf toestemming is verleend door de redactie.

**p 6**

We kunnen niet zonder de Algemene Kerkbijdrage. En niet zonder de vrijwilligers die zich hiervoor inzetten.

**p 12**

Samen wandelen met de vredesvlag voorop. Dat gebeurde in Vlaardingen en Schiedam.

**p 19**

Een afwisselend programma kunt u volgen het komend kwartaal. Van kloosterbezoek tot kerstversiering maken.

**p 27**

Al 25 jaar bestaan de schooltjes in La Granja op de Filippijnen. Vlaardingen zorgde voor mooie cadeaus om dit te vieren.

**p 32**

Met de kerk de markt op, dat gebeurde in Schiedam-Noord.

## Actie Kerkbalans



Bezinning op het thema

# Tekens van hoop

door Pastor Henri Egging

Terwijl de dagen nog korter worden en de nachten langer, zien wij in de decembermaand uit naar het licht. Het zal zichtbaar worden, maar zelden daar waar je het verwacht...

**B**uiten is het koud en guur, maar binnen zoeken wij de warmte en het licht. In de kerk zien wij in de Adventstijd al uit naar het Kerstfeest, de viering van de geboorte van Jezus in Bethlehem. Er is zo veel donker in ons leven. Iedereen heeft wel zijn of haar eigen zorgen en verdriet. En die schaduwkanten willen wij graag heel even vergeten. Wij willen ons warmen aan de stal. En wij willen het pasgeboren Kind zien: omstraald door licht en engelen die zingen.

## *Niet voor de lens van de camera*

In het kerstverhaal gebeurt iets wat in geen enkel geschiedenisboekje te lezen is. De regeerders en machthebbers, zijn ineens niet meer belangrijk. De hoofdrollen van dit verhaal zijn voor een jong paar: niet in een paleis of in een herberg, maar vluchtelingen schuilend in een stal. En herders mogen de blijde boodschap verkondigen: geen priesters of leraars, geen opinieleiders. “Heden is u een Redder geboren”, zegt de engel, de boodschapper van God. Het grote nieuws is niet dat er

een koning aan de macht is gekomen, dat er een nieuwe president is gekozen, of dat er een kabinet is geformeerd. Een Kind zal geboren worden, klein en kwetsbaar. En daarmee verandert alles.

Eigenlijk zegt dit kerstverhaal ons: de echte geschiedenis staat niet in de krant en komt niet op de TV. Jezus wordt niet geboren voor de lens van de camera's. Tekens van hoop gebeuren juist in het leven van gewone mensen. Of wij nu groot zijn of klein, angstig of droevig, of gewoon blij: in ons leven wil Jezus geboren worden.

zonders gebeurd is. Ook de dreiging van terreur is nooit helemaal weg.

Toch geloven wij dat er met de geboorte van Jezus echt iets verandert. God komt, zo teer en kwetsbaar als een mens kan zijn, in ons leven. Wij hebben wel nog steeds onze zorgen en ons verdriet. En er hangt nog zo veel dreiging en onrecht in de wereld. Maar er is Iemand die ons laat zien dat het anders kan.

Als Jezus in ons leven geboren wordt, dan verandert er niet alleen iets voor een paar dagen. Daarom vraagt het vieren van het Kerstfeest ook om een



Natuurlijk zal de wereld met het Kerstfeest niet opeens veranderen. Mensen proberen wel ruzies bij te leggen. Wij geven wat meer voor een goed doel. Waar mensen oorlog voeren, wordt met Kerstmis een bestand gesloten, voor een paar dagen. Maar dan lijkt het weer alsof er niets bij-

tijd van voorbereiding. Dit doen we in de Adventstijd. Leer dat maar, tegen de harde werkelijkheid in: kwetsbaar en weerloos durven zijn als een kind... Durf te geloven dat de zachte krachten zullen winnen op het eind. Dan zul je nieuwe tekens van hoop gaan zien. 🙏

# Ik ben aangenaam verrast...

Anderhalf jaar is Jan Bekkers nu vicevoorzitter van het bestuur van de Goede Herderparochie. Hoe ziet hij de toekomst?

door Jan Bekkers

Ik ben Jan Bekkers, 61 jaar, woon in Schiedam (wat een mooie stad...) gelukkig getrouwd met Dory, vader van Bjørn (27) en Merel (25), een vrouw en kinderen waar ik erg trots op ben. Mijn gezin is wel een hoeksteen in mijn leven, daar moet het goed gaan en gelukkig is dat zo. Ik ben ook enorm dankbaar voor het feit dat mijn beide ouders nog leven, mijn moeder al 91 en mijn vader net 90 geworden.

Toen ik door Charles benaderd werd om in het parochiebestuur te komen, hoefde ik daar niet lang over na te denken. Vanuit mijn toenmalige rol als voorzitter van de Stichting Vrienden van de Heilig Hartkerk, kende ik de problematiek van de ontkerkelijkheid en afnemende participatie en was ik me ervan bewust dat er de komende jaren iets moest gaan gebeuren. Daar wilde ik heel graag aan bijdragen en nu deed die mogelijkheid zich voor. Daar haal ik nu ook de meeste energie uit, het hele gebeuren rond 'Stip op de Horizon'. Essentieel daarbij is dat we een goed team vormen als parochiebestuur en pastoraal team. Het traject 'Stip op de Horizon' helpt ons om als team verder te groeien. De komende jaren moeten we echte slagen maken, waarbij ik aangenaam verrast ben door de opbouwende, positieve benadering van veel van onze

kernvrijwilligers. Dat geeft vertrouwen in een toekomst voor de katholieke kerk in onze parochie.

## Drummen

Naast lezen en sporten is een van mijn hobby's drummen. Ik drum in de band SnareFactor, die bestaat uit vijf leden. Ieder maandagavond repeteren we in café de Hommel in Vlaardingse. Ik doe dit met heel veel plezier, vind muziek en muziek maken fantastisch. Ik ben een groot liefhebber van Genesis en Phil Collins. Twee keer per jaar treden we op voor vrienden en bekenden, ook in De Hommel. Geïnteresseerden zijn van harte welkom...

In 2010 heb ik met een vriend een trektocht gemaakt in de Himalaya, naar Base Camp van Mount Everest, op 5300 meter hoogte. Een geweldige ervaring, met veel spiritualiteit. Het heeft mijn inzicht in andere godsdiensten en Oosterse filosofie vergroot, en mij ook een beter perspectief gegeven op mijn eigen geloof, in het bijzonder op Jezus.

Want Jezus is voor mij de centrale figuur in mijn geloof, waarbij ik zeer kritisch ben naar de rooms katholieke kerk en hoe die in het verleden en ook nog in het heden om is gegaan met het gedachtegoed van Jezus. Anderzijds is deze kerk wel het unieke instituut dat over de hele wereld dit gedachtegoed handen en voeten

probeert te geven, met vallen en opstaan, met ups en downs. En onze huidige paus Franciscus inspireert daarbij enorm.

## Ouder worden

Ik draag ook bij aan de rooms katholieke kerk door mijn lidmaatschap van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem. De ridderorde is een katholieke organisatie van personen die zich inzetten voor medechristenen in het Heilig Land (Israël, Palestijnse gebieden, Jordanië, de plaatsen waar Christus leefde). Het is een goeddoelenorganisatie voor religieuze, educatieve, medische en sociale projecten.

In mijn professionele leven ben ik werkzaam als interim manager bij de kerncentrale in Borsele. Na een lange carrière in de energiewereld, waaronder tien jaar in diverse directiefuncties bij ENECO, ben ik in 2010 als interim manager aan de slag gegaan. Daarnaast ben ik als potentiële investeerder aan het kijken hoe ik in de gezondheidszorg kan bijdragen, geïnspireerd vanuit mijn visie op het proces van ouder worden. De kern van die visie is dat ouder worden vooral in je hoofd gebeurt en wat we daarover met elkaar hebben 'afgesproken'. Interessante vraag daarbij is: 'Hoe oud zou je zijn als je niet wist hoe oud je was'. Om over na te denken...🙏



# Werkgroep Kerkbalans draait op volle toeren

Als er één actie is waarbij vele vrijwilligers op hetzelfde moment betrokken zijn, dan is het de Actie Kerkbalans (AKB) wel. Al in de zomervakantie gingen vrijwilligers aan de slag om de campagne van 2018 in de startblokken te zetten.

Inmiddels draait de werkgroep Kerkbalans op volle toeren. Werkgroepleden hebben een actieplan opgesteld. Ze werken aan begeleidende brieven, controleren formulie-

ren, werven nieuwe vrijwilligers en zorgen dat de ledenadministratie up-to-date is. Zo kunnen straks de vele 'lopers' goed voorbereid op pad. Zij verspreiden de brieven voor een kerkbijdrage onder mede-parochianen en halen de ingevulde formulieren weer bij hen op. Dit wordt niet overal gedaan!

Het werk van de vele vrijwilligers tijdens de Actie Kerkbalans is van onschatbare waarde. Er zijn mensen bij die dit werk al jaren doen, door weer en wind. Want of het nu mooi weer is of niet, de brieven moeten in korte tijd weer terugkomen. Zodra de brieven bij het secretariaat gebracht zijn, staan ook daar vrijwilligers klaar om alle gegevens te verwerken.

Het is fantastisch dat zo veel enthousiaste vrijwilligers aan de slag zijn voor de kerk en de geloofsgemeenschap. De werkgroep Kerkbalans hoopt dat zij in de campagne van 2018 weer kan rekenen op de steun van vele vrijwilligers; en wil zich samen met hen inzetten voor een geslaagde Actie Kerkbalans.

Consulent: A.P.M. (Ad) Sosef - Windmolen 1 - 3146 ST Maassluis - M: 06-54305663 -

E: sim@kabelfoon.nl



## Meet & Greet en Actie Kerkbalans

Op woensdagavond 8 november werd een Meet & Greet gehouden in Centrum Vronesteyn te Voorburg voor redacties van parochiebladen en hun websites en voor portefeuillehouders fondsenwerving en andere bestuursleden belast met Kerkbalans.

Na de ontvangst met een heerlijk kopje koffie/thee, reikte Ad Sosef, coördinator van de kerkbalansconsulenten op basis van zijn ervaringen in een groot aantal parochies in het bisdom Rotterdam, ideeën aan waarmee we de communicatie rond Kerkbalans in de parochie kunnen verbeteren. Ook besprak hij, dat bezig zijn met de AKB in feite betekent, dat je er als (deel)parochie het hele jaar mee bezig bent: adressenbestand van de parochianen up-to-date houden,

vragen of de AKB-lopers ook in het nieuwe jaar de brieven weer willen bezorgen en na een weekje ophalen, zo nodig nieuwe AKB-bezorgers rekruteren, zorgen voor nieuwe AKB-brieven en alle andere 'papierwinkel'.

Voor het tweede deel van de avond gingen we in drie groepen uit elkaar om ervaringen uit te wisselen, maar vooral ook om nieuwe ideeën op te doen. Wat zet je in de brief? Welke wervende en waardevolle boodschap wil je overbrengen aan de parochianen van jouw kerk? De boodschap was heel duidelijk: geef met concrete voorbeelden aan, wat de bestemming is van de AKB-bijdrage. En die bestemming kan heel uiteenlopend zijn. Bijvoorbeeld door

de bijdrage creëren we een ontmoetingsplek voor onze ouderen in de vorm van een 55+Soos, kunnen we een keer per maand een maaltijd verzorgen voor een aantal bezoekers van de Voedselbank, kunnen we een mooi beeld uitlichten of kunnen we de kerkruimte vaker openstellen en daardoor voor een plek van rust/meditatie zorgen.

Aan het einde van de avond kon je een foto laten maken bij de Kerkbalansvlag voor het parochieblad en de website. Ook was het mogelijk een korte video-opname te laten maken, waarin je de motivatie voor Kerkbalans voor het voetlicht kunt brengen. Al met al heb ik deze avond als zeer enthousiasmerend ervaren. 🙌

Marianne Soors

## Advent brengt hoop voor moeder en kind

Als je moeder wordt, weet je dat je leven daarmee wezenlijk verandert. Opeens, van het ene moment op het andere, maak je deel uit van iets groters. In onze kinderen wordt geschiedenis zichtbaar, maar ook toekomst. Zo brengen onze kinderen hoop. Hoop op een goede toekomst, die wij hun van harte gunnen. De Adventsactie zet in 2017 vijf bijzondere projecten in het licht van de advent: ze koesteren allemaal moeders en kinderen. De projecten zijn: Een gezond huis voor de allerarmsten in de Westelijke Jordanoever, ondersteuning van kwetsbare vrouwen in Burkina Faso, bestrijding en preventie van ondervoeding bij moeders met hiv en hun kinderen in Malawi, duurzame opleidingen voor

alleenstaande moeders in Congo en straatkinderen terug naar huis in Rwanda. In een periode van het jaar waarin wij onze kinderen cadeaus schen-

ken met Sinterklaas en/of Kerstmis is het goed stil te staan bij deze projecten. U kunt een bijdrage leveren via [www.adventsactie.nl](http://www.adventsactie.nl). Namens alle kinderen en hun moeders, Zelig Kerstfeest en een voorspoedig Nieuwjaar.



## De Liduinabasiliek ontving 1750 mensen bij openstelling

Van april tot oktober 2017 was de Liduinabasiliek 57 keer opengesteld. Maar liefst 1748 bezoekers wisten in die periode de weg te vinden naar de geopende kerk. En dan zijn de bezoekers van liturgievieringen of van de aanbiddingstijd nog niet meegeteld.

Mensen kwamen even binnenlopen omdat ze nieuwsgierig waren naar de kerk waar ze zo vaak voorbij liepen. Anderen kwamen vanuit een kunsthistorische interesse het kerkinteri-

eur bewonderen. Daarnaast kwamen er bezoekers om even stil te worden of te bidden. Er waren ook mensen die spontaan geraakt werden door de schoonheid en de sereniteit van het gebouw.

Ook de verkoopstand met devotionalia deed goede zaken met de verkoop van beeldjes, rozenkransen, medailles (49), boeken, CD's en bidprentjes (maar liefst 149). Belangrijker nog dan de verkoop was dat mensen zich, via een beeldje of een medaille, gesterkt wisten door het voorbeeld van Liduina. Mensen zijn geholpen bij hun gebed, of hebben een rozenkrans als geschenk weggegeven.

Op zaterdag 28 oktober, aansluitend aan de laatste openstelling van het seizoen, zijn de gastheren en gastvrouwen samen geweest om terug te kijken op een half jaar open kerk. Dankbaar voor vele mooie ontmoetingen willen alle surveillantengraag in het nieuwe seizoen doorgaan.

Voorlopig stopt de openstelling op vrijdagmiddag en zaterdagmiddag, tot het nieuwe seizoen begin april, met Pasen, weer begint. Tot die tijd is er ook geen aanbiddingstijd op zaterdagmiddag. Maar de uitstelling op vrijdagochtend (vanaf de eucharistieviering om 8.30 uur tot 10.30 uur, met biechtgelegenheid) gaat het hele jaar door.

In het nieuwe seizoen hopen wij weer veel bezoekers in de basiliek te mogen verwelkomen.

Henri Egging



DIT RAAKT ME...



## Onbeperkte vrijheid om jezelf te zijn

Wat mij iedere keer raakt is diepe stilte, zoals je die vindt op plekken waar veel gebeden wordt, in kerken, tempels, kloosters. Die stilte doet iets met me. Het is een stilte waar ik zacht van word.

**O**nze wereld bombardeert continu onze zintuigen. Ons huis is vol kleurige spullen. Er staat vaak muziek aan. Op straat zijn er de constante geluiden van het verkeer, van pratende mensen. En dan zijn er nog overal geuren. Onze wereld is er vol van. Als ik na een tocht door die luide wereld binnenkom in een huis van gebed, dan voel ik dat. Daar hebben wij denk ik allemaal ook een zintuig voor. Ik voel de stilte zacht als een veertje op me dalen. En vaak merk ik dan pas hoe al mijn zintuigen continu worden geprikkeld en aandacht vragen. In de stilte is ineens ruimte, ruimte om te ademen, om te leven, om gewoon te zijn. De stilte hoeft niets van me. De stilte is zacht en maakt mij ook zacht.

Als ik daar wat langer ben, in die zachte stilte, dan kom ik altijd eerst mezelf tegen. Dat is niet altijd fijn, want dan is er ook ineens ruimte voor al je zorgen en zorgjes om naar boven te komen. En dan is het in mijn hoofd geen

stilte, maar een enorme herrie, een storm van gedachten, sommige mooi, maar vaak ook niet zo mooi. Toch, als die eerste storm voorbij is, dan is er ook ruimte voor het mooie dat ook deel uitmaakt van wie ik ben, voor mijn ziel. Dan is er ruimte voor wie ik ben zonder de eisen die de wereld constant aan me stelt. Dan hoef ik alleen maar te *zijn*, en kan het mooie dat we allemaal in ons hebben, naar buiten stralen. Dan kan ik zacht zijn. En dan kijk ik ook heel anders naar anderen. Als je met een liefdevolle blik kan kijken, dan ziet de ander er ineens veel mooier uit. Dan zie ik vaak heel verrassende en prachtige kanten van de ander. Kon ik maar altijd zacht blijven!

Vanuit die zachtheid van ziel ervaar ik ook het bestaan van God. Dat is niet iets ver buiten mij, ik kan dit in mij ervaren en zien in de blik van de ander. Als we allebei zacht zijn. En dan is er ineens nog zoveel méér ruimte. Gods ruimte, onbeperkte vrijheid om jezelf te zijn. Dan kan ik luisteren, dankbaar zijn, zorgen uiten, bidden. En dan is geen berg te hoog, geen weg te steil, want iedere weg brengt me dan bij God. En dat raakt me, zo diep dat er tranen vloeien, zomaar. 🍷

Henny Schot

*The deepest level of communication is not communication, but communion. It is wordless... beyond speech... beyond concept.*

Het diepste niveau van communicatie is niet communicatie, maar verbinding. Het is woordeloos, voorbij het spreken, voorbij de vorm.

Thomas Merton

In de rubriek 'Dit raakt me' vertellen parochianen over wat hen raakt (muziek, beeldende kunst, foto's, een gedicht... enzovoort). Bijdragen (maximaal 600 woorden) kunt u sturen naar [redactie@goedeherder-parochie.nl](mailto:redactie@goedeherder-parochie.nl)



Een bijzondere preek

# Over angst en vertrouwen

Op 17 september preekte pastor Egging in de Immanuelkerk te Maassluis, bij de opening van de vredesweek tijdens een oecumenische dienst. Hij liet er ook beelden bij zien. Hier een bewerking van deze preek.

door Henri Egging

**S**tel je eens voor: het is oorlog, en niemand gaat er naar toe'. Ik herinner mij nog de poster met deze wensdroom uit de jaren '70 en '80. En ik weet nog precies welk beeld daarbij hoorde: een jong, weerloos meisje met een emmertje op het strand.



Het was de tijd van de wapenwedloop. De grote wereldmachten stonden tegenover elkaar, tot de tanden gewapend. En te midden van die sfeer van dreiging durfden wij te dromen. Dat was misschien naïef... maar toch goed dat wij heel even uit het vijand-denken durfden te stappen en te dromen van vrede.

Ik denk dat wij in deze tijd opnieuw de kracht van verbeelding heel hard nodig hebben, om het hoofd te bieden aan de dreiging en de angst die door onze wereld waart. Ook al is

het hele wereld-toneel ingrijpend veranderd.

Wij dachten na de val van de Muur dat de Oost-West-tegenstelling wel voorgoed verleden tijd zou zijn. Maar intussen laiden andere, regionale conflicten op in talloze gebieden in de wereld.

De dreiging kwam de laatste jaren steeds dichterbij, met aanslagen gemotiveerd door islamitisch fundamentalisme, ook in onze eigen leefwereld. En als wij zelf niet tot de doelwitten behoren, dan zijn er in ieder geval vluchtelingen die zich aan onze poorten melden. Velen van hen zijn slachtoffers van geweld en terreur. Maar bij velen van ons roepen al die vluchtelingen toch ook angst op.

Wat voor dromen hebben wij nodig om deze sfeer van dreiging en angst, die mensen tegen elkaar opzet, het hoofd te bieden? Hoe worden wij onze angst de baas, en leren wij weer vertrouwen? Hoe voorkomen wij dat wij verharderen, niet meer barmhartig en meedogend durven zijn?

In de Bijbel lezen wij hoe vreemdelingen als uitverkorenen mogen genieten van Gods gerechtigheid. Want het Godsvolk bestond zelf ooit uit vreemdelingen en slaven in Egypte. En na de ballingschap zal een profeet dromen van Gods tempel als een huis van gebed voor alle volkeren (Jesaja 56, 7).

Naast de vreemdeling krijgt ook de *eunuch* in de ogen van de profeet een voorkeursbehandeling van God (Jesaja 56, 4). Er staat dus niet: wees goed voor vreemdelingen en voor



*De vluchtelingen helpen ons door er te zijn*



mensen die seksueel verminkt zijn (want dat waren eunuchen). Nee, er staat: zij hebben een ereplaats bij God. Dat is dus meer dan een aanbeveling iets voor anderen te doen. Het is veel radicaler: mensen die werden buitengesloten en afgewezen, komen in het middelpunt te staan.

Stel je voor wat dat betekent als je deze tekst vandaag zou herschrijven. Vluchtelingen die zijn gestrand op weg naar Europa; vrouwen die zijn misbruikt in de oorlog; zij hebben Gods voorkeur!

Maar wat betekent dat voor ons? Al gauw word je ook geconfronteerd met je eigen angsten. Want wat komt er allemaal op ons af, met al die gevluchte, gekwetste en misbruikte mensen?

De afgelopen twee jaar hoor je vaak spreken over 'vluchtelingenstromen'. En het waren ook wel erg veel vluchtelingen die Europa binnen trokken, tot ze voorlopig gestopt werden door de 'Turkije-deal' (en door deals met strijdgroepen in Libië).

Je zou bijna vergeten dat het gaat om mensen met een naam en een gezicht, met een ver-

haal. Dat zien wij al gauw niet meer, want wij zijn bang. Wij schrikken van berichten over terroristen die zich verschuilen in de vluchtelingenstroom. En als wij horen over talloze gelukszoekers die vanuit Afrika een toekomst in onze streken zoeken... en zelfs ook Noord-Afrikaanse criminelen die niet terugschrikken voor seksueel geweld...

Die angst hoeven wij niet te ontkennen. Dat zouden wij niet eens kunnen. Want het is ook echt iets om bang van te worden. Maar toch... mogen wij vanwege deze angst mensen in nood terugwijzen, een dam tegen hen opwerpen. Kunnen wij het maken om vluchtelingen over te laten aan obscure regimes die hen laten verdrinken in de Middellandse zee?

In de Bijbel, zoals in Lucas 17, 11-19, staan melaatsen symbool voor mensen waar je bang voor bent. Want ze zijn afschrikwekkend: aangevreten door lepra... je kunt er door besmet raken... die houd je liever op een afstand! Ook hier gaat het dus over angst, vrees en een dreiging die je liever buiten de deur houdt! Maar in het evangelie worden de melaatsen, en dan vooral de vreemdeling onder hen, ons

*Welke droom hebben wij nodig?*





als voorbeeld gesteld. Zij zijn mensen in wie God welbehagen stelt.

De vraag die deze melaatse mensen Jezus toeroepen is: 'Meester, heb medelijden met ons', Heer, ontferm U'. Met open handen staan zij daar voor de Heer. Dat zij niets te verliezen hebben, wordt hun kracht: zij durven zich helemaal op Hem te verlaten.

'Uw *vertrouwen* is uw redding', zegt Jezus tegen de melaatse vreemdeling. En daarmee wordt hij ons ten voorbeeld gesteld, en met hem alle vluchtelingen, alle armoedzaaiers, alle randfiguren. Want als je, ondanks alles en door alles heen, durft vertrouwen: dan is er redding.

Paus Franciscus heeft vluchtelingen ooit een geschenk voor ons, Europeanen, genoemd. Dat klinkt vreemd, want zij hebben hulp nodig. Maar op de eerste plaats helpen zij ons door er te *zijn*. Zij laten ons zien hoe je kunt blijven vertrouwen als je leven zozeer op de proef gesteld wordt. Bijvoorbeeld een gevluchte moslim, wiens vrouw, een christen, was omgebracht door de terroristen van IS. Deze man zei: 'Ze hebben mij mijn vrouw afgenomen. Maar ik laat ze niet mijn droom afnemen dat het mogelijk is samen te leven met mensen van een verschillend geloof.'

En wij: wij zijn bang. Wij vrezen voor criminaliteit en aanranding, die vrouwen op de vlucht

al zo vaak hebben ervaren. Wij zijn angstig dat fundamentalisten en terroristen samen met de vluchtelingen ons land binnen komen. En wij houden mensen die dat allemaal al zo veel erger hebben meegemaakt buiten de deur.

De vreemdelingen en vluchtelingen in ons midden zijn om nóg een reden een geschenk voor ons, in Nederland, in Europa. Zij wijzen ons op conflicten, burgeroorlogen en hemeltemgend onrecht waarvan wij nauwelijks iets weten. Maar wij hebben er wel alles mee te maken. Denk bijvoorbeeld aan de klimaatverandering, veroorzaakt door ons gebruik van fossiele brandstoffen, waardoor zowel droogte als overstromingen in allerlei landen toenemen.



Welke droom hebben wij nodig om in deze tijd vrede te bewerken, en de sfeer van dreiging en angst het hoofd te bieden? De profeet Jesaja, reikt ons zo'n droom aan: Wie onvruchtbaar gemaakt was, zal vruchtbaar zijn; wie vreemdeling was, zal er helemaal bij horen. Gods huis zal een huis van gebed zijn voor alle volkeren. 🌈

Vincent Bijloo bij start vredeswandeling in Vlaardingen

# ‘Verbinding is een antwoord

De vredesweek kreeg volop aandacht in Vlaardingen en Schiedam, met wandelingen en creatieve werkvormen.

door Lidwien Meijer



**W**at een prachtige dag was het, zondag 24 september. Na weken van somberte en druilerigheid scheen de zon en het was zacht weer.

“Dat heeft Vlaardingen goed georganiseerd”, sprak vredesambassadeur Vincent Bijloo aan het begin van de *Walk for Peace*, de vredeswandeling, die vertrok vanaf een podium in winkelcentrum Holy en zou leiden langs kerken, een moskee en parken. Onderweg waren er verrassende toespraken, theater, bezinningsmomenten. Zo’n tweehonderd mensen liepen in een lange sliert achter de vredesvlag aan: een vlag met alle kleuren van de regenboog. De tocht begon om 14.00 uur, om 17.00 bereikten we pas het eindpunt: centrum De Windwijzer, waar een maaltijd en een glaasje wachtten.

## Veelzeggend

“Vrede begint met jezelf”, zei Vincent Bijloo ook. En hij vervolgde: “De wereld is in handen van kinderachtige mannen, maar wel met

raketten en kernkoppen in hun buurt.” Hij had met veel plezier een zwerm vredesduiven uitgereikt aan mensen die dit verdiende: zoals de Ethiopiër die al twintig jaar in Nederland woont en nu Nederlandse taallessen geeft aan Eritreeërs. Zoals aan een Haagse kunstenaar die een schaakspel heeft ontworpen waarbij de stukken elkaar omhelzen...

Vrede begint bij jezelf. Deze uitspraak werd vaak herhaald vandaag: door de officier van het Leger des Heils in het korpsgebouw, door de imam in de moskee, door de predikant van de kerk van de Nazarener, allemaal plekken die we bezochten. Je kunt geen vrede met anderen delen als je die zelf niet eerst gevonden hebt. “De vrede gaat van binnenuit eruit... Er moet eerst iets van binnen gebeuren, het onrecht in je eigen bestaan overwinnen. Je kunt alleen weggeven wat je hebt.” Aldus Ds. Dennis Mohn van de Nazarenerkerk.

Ook buiten was er wat te beleven. Veel indruk maakte het optreden in het park van een thea-

*Allerlei  
kleuren en  
leeftijden*

# op verblinding...



tergroepje van mensen met een verstandelijke beperking. Met weinig woorden, maar veelzeggende gebaren, maakten ze verbinding met elkaar.

En het was een bijzondere verrassing om een roos te ontvangen bij de moskee. Alle rozen werden vervolgens geplaatst bij het Amnesty-monument in het Hof-park.

Prachtig dat er zoveel mensen meededen, van allerlei kleuren en leeftijden. We praatte onderweg over vrede, over de stad en alles wat zich zo afspeelt en we deelden van onze verbondenheid.

## Kunstenaars

In dit zelfde weekend vierde Schiedam de traditionele Brandersfeesten. Met een kraam op het Broersveld, liet de Vredesweek zich zien. Men kon vrede teksten op kaartjes schrijven. Mooie wijsheden stonden er te lezen: *vrede begint met luisteren...*, *vrede is hard werken...*, *vrede vraagt vertrouwen....*



Tijdens deze week werd de vredesvlag vanaf de moskee aan het Raam naar het Stadskantoor gedragen en daar gehesen. Ook is het boek met vredeswensen van 2016 overhandigd aan wethouder Patricia van Aken. Zij was voor een deel aanwezig op de dialoogbijeenkomst in de moskee. Ruim 35 mensen, jong en oud, spraken over de vraag: Wat kunnen we met elkaar bijdragen aan vreedzaam en duurzaam samenleven in Schiedam.

Daarnaast was er het schilderijenproject. Onder begeleiding van drie kunstenaars werd met nieuwe Schiedammers vier schilderijen gemaakt, van twee bij anderhalve meter (zie foto op pag. 3). Het thema was: *De kracht van de verbeelding*, het thema van de vredesweek dit jaar. De werkgroep Vredesweek faciliteerde dit project. Iedere dag verzorgde de groep een fijne warme maaltijd, waarbij dan ongeveer tien tot vijftien jonge mensen aanschoven. Maar ze gunden zich niet veel tijd om te eten. Na twintig minuten stonden ze al weer in de twee ruimten waar de vier doeken stonden. Met elkaar in gesprek, maar ook soms heel rustig, individueel, werkten ze aan het thema. Jongens en meisjes uit verschillende oorlogsgebieden stonden met volle overgave samen te schilderen aan hun vier schilderijen voor de stad. Deze schilderijen worden op verschillende plekken en instellingen in Schiedam geëxposeerd. 🌍

# Ouderen én jongeren zijn soms

Tijdens een informatieavond op 14 oktober kon men elkaar ontmoeten rond het thema Eenzaamheid, mijn zorg? Wie zijn er eenzaam? Waar liggen de oorzaken?

door **Elly Barendregt**

**E**enzaamheid, dat is toch een zorg voor de hulpverleners in onze maatschappij? Moeten en kunnen wij als kerk daar ook iets mee? Met deze vragen startte eind augustus in Vlaardingen – Holy een overleg over het begrip eenzaamheid. Niet alleen vertegenwoordigers van de kerken in Holy, ook vertegenwoordigers van diverse welzijnsorganisaties waren hierbij aanwezig.

Over één ding was men het al snel eens. Eenzaamheid is een zorg voor ons allemaal, welzijnsorganisaties, kerken en voor individuen in de eigen woonomgeving.

Al brainstormend ontstond het plan om krachten de bundelen, te inventariseren welke activiteiten er al worden ondernomen, waar je terecht kunt met je vragen.

## Jongeren

De week van de eenzaamheid die van 21 september tot en met 1 oktober gehouden werd, was een prima moment voor een informatiemarkt van kerken, zorg- en welzijnsorganisaties in de wijk. Op woensdagavond 4 oktober was het zo ver.

Het Kerkcentrum Holy aan de Reigerlaan was het centrum van ontmoeting.

Diverse organisaties presenteerden zich. Wie ben je, wat beoog je met je organisatie en wie kunnen er bij je

terecht? Kennismaken, herkenning, contacten leggen, het gebeurde allemaal.

Maar wat is eenzaamheid, is er een definitie voor en aan wat en wie denk je als het gaat over eenzaamheid? Met deze vragen begon Loes van Hutten van het wijkteam Holy haar verhaal over eenzaamheid. En ja, over het algemeen dacht iedereen toch aan de ouderen in onze samenleving. Maar dat eenzaamheid een

## *In gezelschap sta je vaak aan de zijlijn*

veel groter en wijdverbreider fenomeen is en niet alleen een probleem van senioren kan zijn werd al snel duidelijk. Onder alle lagen van de bevolking en in alle leeftijdsgroepen is er eenzaamheid. Loes vertelde over de diverse soorten van eenzaamheid: de emotionele, sociale en existentiële eenzaamheid. Veelal niet zichtbaar maar verborgen achter de voordeuren huist de eenzaamheid in vele levens.



## Knagende pijn

Veel indruk maakte het verhaal van een 'ervaringsdeskundige'. Ogen-schijnlijk een vitale oudere dame. Dat beamde ze ook. Alle voorwaarden om zich niet eenzaam te voelen zijn aanwezig. Financieel heeft ze het goed, ze is mobiel, heeft zorgzame kinderen en een groot sociaal netwerk. Eigenlijk heeft ze niets te klagen. En toch



# eenzaam

raakte ze, zoals ze zelf zei, in een dip. Alleen is ze niet, maar wel eenzaam. Het gevoel omschreef ze als een knagende pijn, die ze wegdrukte. Want, ze heeft toch lieve kinderen en veel kennissen? Wat is dan de oorzaak van haar eenzaamheid?

Ze omschreef het als volgt. De samenleving is zo veranderd, als oudere ben je niet meer nodig, je hangt er bij. Je ervaring op allerhande gebied hoeft je niet meer te delen en over te dragen aan de jongere generatie, want die googelen op internet naar de informatie die ze nodig hebben. In gezelschap sta je vaak aan de zijlijn.



Zomaar wat opmerkingen uit haar verhaal die je aan het denken kunnen zetten. Gelukkig is mevrouw weer uit haar 'dip'. Maar dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Pasklare oplossingen zijn er niet, ook op deze avond hebben we die niet kunnen vinden. Wat we wel hebben gevonden

is elkaar, als kerken en welzijnsorganisaties die oog en oor willen hebben voor de eenzamen in onze wijk.

Hoe en wat, dat gaan we nog verder verkennen en uitwerken. De eerste stap is gezet. Duidelijk is geworden dat eenzaamheid ons aller zorg moet zijn. 🏡



## AANMELDEN EERSTE COMMUNIE IN 2018

In 2018 zal er op drie plaatsen een Eerste Communieviering plaatsvinden in parochie de Goede Herder.

U kunt uw kind aanmelden voor één van deze vieringen.

U krijgt dan een aanmeldingsformulier en verdere informatie over de voorbereidingsbijeenkomsten voor de kinderen en de ouders.

De informatie wordt u per e-mail toegestuurd. In onderstaand schema ziet u wanneer de vieringen zijn en bij wie u uw kind kunt aanmelden.

Deelgemeenschap	Datum Eerste Communie	Kerk waar de viering wordt gehouden	Aanmelden bij
Andreas, Petrus en Paulus	15 april 2018	Petrus en Paulus kerk	Daniëlle van der Mieden communieapp@outlook.com
H.H. Jacobus en Martinus. Willibrord (Pax Christikerk en H. Lucaskerk)	3 juni 2018	Pax Christikerk	Jacobus Martinus, Pax Christi en H. Lucas bij: Petra Verheezen: p.verheezen@chello.nl
St. Liduina en O.L.V. Rozenkrans. Heilig Hart. St. Jan de Doper-Visitatie	27 mei 2018	H. Hartkerk	St. Liduina en O.L.V. Rozenkrans bij: Patrick Rutten Patrick_Rutten@hotmail.com Heilig Hart en St. Jan de Doper-Visitatie via: g.bergwerf@planet.nl



Op zondag 24 september overleed Ruud Poels, na een ernstige ziekte. Hij betekende veel voor de Liduinabasiliek.

Toen de Goede Herderparochie in 2009 het licht zag, werd al gauw ook het Liduinacomité nieuw leven ingeblazen. Dit met één belangrijke steunpilaar: Ruud Poels. Hij ging het Liduina-archief uitzoeken en rangschikken. Dit archief bevindt zich voor een groot deel bij het gemeentearchief, maar ook op de zolder van de sacristie van de basiliek is nog veel te vinden. Daarnaast ging Ruud op zoek naar plaatsen in Nederland waar sporen van Liduina zijn: glas-in-loodramen, schilderijen of beelden van de stadsheilige. Hij fotografeerde deze allemaal. Dit alles met een grote ijver en precisie.

Wat is het fijn dat Ruud heeft mogen meemaken dat in Schiedam in 2015 het Liduinajaar werd uitgeroepen. Een heel jaar met Liduina in het middelpunt. Het Stedelijk museum zou een tentoonstelling aan haar wijden, in de Grote kerk op de plek waar in de Middeleeuwen de grafkapel was (de contouren zijn er nog steeds zichtbaar). Toen die plannen niet doorgingen werd besloten in de basiliek een tentoonstelling in te richten, rechts

# Ruud Poels 1944 – 2017

vooraan. Er kwam een tentoonstellingscommissie, onder leiding van pastor Kees Koeleman, we vonden vele vrijwilligers die zorgden dat de kerk wekelijks een paar dagen werd opengesteld. Er kwamen meer dan tienduizend bezoekers kijken.

## Processie

Ruud was heel ervaren in het vormgeven van tentoonstellingen. Op 'zijn' school, Scholengemeenschap Spieringhoek had hij het vaak mogen doen. Van allerlei plaatsen werden voorwerpen, prentjes, boeken geleend, veelal van particulieren. Ruud haalde ze dan bij de mensen thuis op, en administreerde alles zeer zorgvuldig. Hij deed dit met een gedrevenheid die bewondering én soms ook wel wat irritatie wekte. Ruud wist precies wat hij wilde en dat andere mensen óók wat wilden, verloor hij weleens uit het oog.

In 2015 werd voor het eerst een Liduinaprocesse in de openlucht gehouden, dwars door de binnenstad, langs plekken waar Liduina haar sporen had nagelaten. Die processie kreeg de volledige aandacht van Ruud. Hij zocht nieuwe vrijwilligers - hij werd er zelf één van - om met de reliekschrijn te lopen.

Afgelopen mei was er weer een processie. Het was ontroerend om te zien



hoe hij deze van een afstandje gadesloeg en fotografeerde, te ziek om zelf nog deel te nemen, maar hij wou dit toch niet missen...

Naast de Liduinacommissie is ook het Herenkoor In Honorum Dei een belangrijke stem verloren. Ruud was een trouw, enthousiast lid.

## Cees Koogje

Het is bijzonder dat een paar dagen eerder dan Ruud, op 21 september, Cees Koogje overleed. Was Ruud een steunpilaar in de Liduinabasiliek, Cees Koogje was dit in de Grote kerk. Hij heette de Liduinaprocesse jaarlijks van harte welkom voor de gebedsdienst in de Grote kerk. Cees was de drijvende kracht achter de inloopconcerten op zaterdagmiddag. Hij was creatief en ondernemend.

Hun overlijdensadvertenties verschenen beide op woensdag 27 september in het Stadsblad.

In beide advertenties was hetzelfde regeltje opgenomen: *Ruhe sanfte, sanfte ruh*, uit de Mattheüspassion. Jaarlijks zongen ze dit werk in hetzelfde projectkoor onder leiding van Bas van Houte.

## Prediker

Bij de uitvaart van Ruud Poels op 29 september werd voorgelezen uit het boek Prediker: over ons zwoegen onder de zon, en dat alles toch een goede plaats in de tijd is gegeven.

Ruud heeft wat afgezwoegd voor kerk en stad: met zijn fotooestel en altijd een klein notitieblokje paraat om alles vast te leggen, te behoeden, een goede plaats te geven in onze tijd, onder onze zon.

Dat hij nu mag rusten in vrede, in Gods eeuwige licht. 🙏

door Lidwien Meijer foto's Roger Pluijm





Van vrijdag 6 tot en met dinsdag 10 oktober trokken vijf pelgrims uit Maassluis naar Banneux, een Mariabedeplaats in de Ardennen. Wat beleven ze daar?

**V**ijf dagen gingen we naar Banneux, met drie bussen uit het bisdom Rotterdam. Onze opstapplaats was Laurens woonzorglocatie Borgsate in Schiebroek – Rotterdam. We waren met totaal 220 pelgrims, vrijwilligers en verplegend personeel. De verpleegkundigen deden dit ook allemaal vrijwillig. In de bus werd voor een klein bedrag een bedevaartboekje uitgereikt, waar wij dankbaar gebruik van maakten in deze dagen.

In Soerendonk werd bij Party Centrum Antoine een heerlijke lunch aangeboden. Daar sloot een derde bus zich bij ons aan. Onderweg werd de rozenkrans gebeden en enkele liederen gezongen. Ook werd het verhaal

## Op bedevaart naar Banneux

# Een mooi heiligdom

van de familie Beco verteld. Bij een van hun dochters is Maria acht maal verschenen.

Eenmaal op het Heiligdom werden eerst de kamers toegewezen, waar wij een beetje konden bijkomen van de busreis, maar niet voor lang. Na de avondmaaltijd was er nog een Eucharistieviering en een welkomstwoord in de Franciscuskapel. Daarna liepen wij de gebedsweg af naar de bron. Na deze toch wel vermoeiende dag konden wij met de andere pelgrims nog samen zijn voor de koffie of iets fris.

## Jongerenkoor

Iedere dag hadden we een mooi programma, met af en toe een rustpunt voor jezelf.

De Eucharistievieringen waren uitzonderlijke momenten, met bij de voorbeden de aangevraagde intenties van die week. Op zaterdag en zondag was er een jongerenkoor bij de vieringen: *Tutti* uit Gorinchem. Het koor zong enige Taizéliederen, dit was erg mooi. Bij de H. Missen waren veel voorgangers: zes, zeven, zelfs acht priesters, zoals ook de hulpbisschop Monseigneur Ted Hoogenboom uit

het aartsbisdom Utrecht. Men kreeg gelegenheid om te biechten of om een gesprek te hebben met één van de aanwezige geestelijken. Er was voor iedereen aandacht, ook voor de jubilerende vrijwilligers, zij kregen een speldje van de bisschop.

De laatste avond had een gezellig tintje met muziek van Tutti en optredens van één van de pelgrims, die hiervoor benaderd was. Dinsdag na de ochtendmis gingen wij weer richting Rotterdam met al onze aangeschafte en gewijde koopwaar.

Onze algemene indruk van de Banneux bedevaart: je krijgt een goede verzorging. Het is klein, intiem en een mooi Heiligdom, niet te vergelijken met Lourdes. Het ligt in een mooie omgeving in de bergen van de Ardennen in België. 🇧🇪

Cecilia Wubbels



Het bedevaartsoord Banneux ontstond nadat de twaalfjarige Mariëtte Beco (1921 – 2011) verklaarde dat Maria haar acht keer was verschenen en dat Maria zich toen de Vierge des Pauvres (Maagd van de Armen) had genoemd. Ook zou Maria om de bouw van een kapel gevraagd hebben. De kapel werd nog in hetzelfde jaar 1933, op de plaats van de verschijningen, gebouwd en ingezegend. In 1952 werden de verschijningen door het Vaticaan erkend. Banneux groeide uit tot een drukbezocht bedevaartsoord. Het wordt jaarlijks door zo'n zevenhonderdduizend pelgrims bezocht. Er bevindt zich ook een bron, waaraan een geneeskrachtige werking wordt toegeschreven.

Voor mee informatie over bedevaarten naar Banneux, die meermalen per jaar plaatsvinden: [www.banneux-comite-bisdome-rotterdam.nl](http://www.banneux-comite-bisdome-rotterdam.nl)

## Mossel- en BBQ-avond 2017 in Maassluis

De Commissie Fondsenwerving heeft zijn voorbereidende werk gedaan; de uitnodigingen zijn verspreid en ruim 70 personen hebben zich ingeschreven. Als ik op 7 oktober rond 14.30 uur op het druilerige erf bij de familie van Leeuwen arriveer zie en hoor ik niemand. Ik loop naar binnen. De bouwers zitten in de gezellige woonkamer met koffie, thee en speculaas te wachten op de door de buienradar voorspelde weersverbetering. Na korte tijd is het inderdaad droog en gaat iedereen aan de slag. De bouwploeg met het uitruimen van de hooimijt, opzetten van de tenten, tafels en stoelen soppen, BBQ, gasverwarming en koelkasten klaarzetten, licht- en geluidsinstallatie 'aan de praat krijgen'. De kramen, waar 's avonds de mosselen gekookt worden, worden neergezet en van verlichting en gasfornuis voorzien. In de keuken wordt gewerkt aan tafelstukjes met bloemen uit de tuin van de familie van

Leeuwen. Alles gaat snel, efficiënt en in een gezellige sfeer. Iedereen kent zijn taak, maar dat is niet zo vreemd want het is uiteindelijk alweer de 4<sup>de</sup> Mossel- en BBQ-avond. Als ik rond kwart voor vier vertrek is het meeste werk gedaan.



Bij mijn aankomst 's avonds zijn de eerste hapjes al rondgedeeld; ze zien er lekker uit op de foto, maar helaas ik was wat laat. Ad Sosef heeft als coördinator van de Commissie Fondsenwerving de avond officieel geopend. De BBQ-bakkers en Mosselkokers gaan aan de slag. Ondertussen wordt er bijgepraat en

wordt er al wat van de heerlijke salades opgeschapt. Al snel zijn de mosselen en het BBQ-vlees klaar. Alles smaakt verrukkelijk en gaat erin als koek; het is echt genieten! Na de maaltijd neemt Jan Michel achter het keyboard plaats en is het tijd voor het zingen van de oud-hollandse liedjes. We zingen dat het een lieve lust is. 'Ik ben met Catootje naar de botermarkt gegaan' was wederom het succesnummer en moest 'nog een keer'. Zo rond 22.15 uur komt de koffie als afsluiting en vertrekken de gasten naar huis. De bouwploeg mag weer aan de slag. Samenvattend kan alleen maar gezegd worden: een geslaagde avond; zeker voor herhaling vatbaar. Een foto-impressie van de avond vindt u op de website [www.app.nl](http://www.app.nl) bij Fotoboek.

**Marianne Soors**



## Zusters en broeders



Het kloosterleven, een leven gewijd aan God en gevuld met gebed, is een levensvorm die veel mensen, binnen én buiten de Katholieke Kerk, boeit. Niet zozeer om er zelf deel van uit te maken, maar wel om ervan te proeven, zich erdoor te laten inspireren. Wie kent niet de kloosterseries van de KRO, waarin Leo Fijen praat met abten en abdisen. En velen van ons zijn ook graag te gast in een klooster of abdij, om er te genieten van de rust, de ruimte, de liturgie of de verstillings. Denk ook eens aan het blad 'Klooster', de glossy die dit jaar werd uitgebracht en die inmiddels bijna 20.000 keer over de toonbank is gegaan.

Een mooi project op het gebied van het kloosterleven en religieus erfgoed is dat van de Belgische website [kerknet.be](http://kerknet.be), met de naam 'zusters en broeders, stem van het religieuze leven in Vlaanderen'. In een aantal filmpjes vertellen religieuzen van verschillende congregaties en ordes een persoonlijk verhaal, veelal aan de hand van bepaalde voorwerpen of documenten. De verhalen zijn gelinkt aan thema's, zoals jongeren, eenzaamheid, godservaring of solidariteit. Maar ook kun je zoeken op gemeenschappen, of plaatsen.

Wie zich eens op een andere manier wil verdiepen in het kloosterleven, en zich wil laten inspireren door de gerijpte spiritualiteit van religieuzen, moet dus zeker eens een kijkje nemen op de website: [www.kerknet.be](http://www.kerknet.be).

En de glossy Klooster, waarvan er al zoveel verkocht zijn? Die krijgt een vervolg. Volgend jaar zal het maar liefst vier keer verschijnen. Het doel is volgens de uitgeverij om lezers de kloosterervaring mee te geven door via het blad mee te bidden en deel te nemen aan het ritme van de kloosterlingen. De eerstvolgende uitgave is te reserveren via [www.berneboek.be](http://www.berneboek.be).

**Gerarda Havermans-van Mourik**, pastoraatsgroep Liduinabasiliek

# AANBOD GELOOFSVERDIEPING

## DECEMBER 2017 TOT EN MET APRIL 2018



IN PAROCHIE DE GOEDE HERDER  
MAASSLUIS - VLAARDINGEN - SCHIEDAM

## AANBOD GELOFSVERDIEPING 2017-2018

In dit katern leest u alles over de activiteiten die in de komende maanden worden georganiseerd. Ze worden eerst in schema gezet en daarna per activiteit uitgebreid toegelicht. Zo kunt u nu al uw keuze maken en de data in uw agenda reserveren. Aan het eind van het katern leest u hoe u zich kunt aanmelden.

ACTIVITEIT	WANNEER	WAAR
<b>IN SCHIEDAM</b>		
Marcus evangelie, het evangelie van het nieuwe kerkelijk jaar	Maandagavond 27 november van 20.00-22.00 uur	De Wilgenburg (achter de Liduina basiliek)
Adventsschikking maken	Donderdagmiddag 30 november van 14.00-16.00 uur	St. Jan de Doper-Visitatie
Met het oog op Kerstmis – bloemschikworkshop	Zaterdag 9 december. Aanvang: 10.00 uur	De Wilgenburg (achter de Liduina basiliek)
Kerst Sing-in	Zondag 10 december, start om 13.00 uur.	St. Jan de Doper-Visitatie
Filmmiddag: The lady in the Van	Zondag 21 januari. Film start omstreeks 12.00 uur	Pastorie van de Liduina Basiliek
Zeven sacramenten en zeven bijbelverhalen	Woensdagmiddagen 21,28 februari en 7 maart 2018. Van 14.00 – 16.00 uur	De Wilgenburg (achter de Liduina basiliek)
Het evangelie van het nieuwe kerkelijk jaar	Maandag 27 november van 20.00-22.00 uur	De Wilgenburg (achter de Liduina basiliek)
Adventsschikking maken	Donderdag 30 november van 14.00-16.00 uur	St. Jan de Doper-Visitatie
<b>IN VLAARDINGEN</b>		
Mediteren kun je leren. Meditatietraining voor beginners	Maandagavond 4 december van 20.00 -22.00 uur. Vervolg in principe elke tweede maandag van de maand.	Pax Christikerk
Zin in de bijbel	Vrijdagavond 15 december van 20.00-22.00 uur. Vervolgens in overleg.	Pax Christikerk
Geboren uit God	Maandagavonden 27 november, 11 en 18 december van 20.00 -21.30 uur.	H. Lucaskerk
Adventskrans maken	Vrijdagavond 1 december van 19.30-21.30 uur. (inloop vanaf 19.15).	Pax Christikerk
'Zo kan het licht erin' een avond over Leonard Cohen	In Vlaardingen: vrijdagavond 26 januari van 20.00-22.15 uur. In Maassluis: In maart. Datum nog niet bekend.	In Vlaardingen: Pax Christikerk In Maassluis: Nog niet bekend
Kloosterweekend bij de zusters in de Onze Lieve Vrouwe Abdij	Vrijdag 16 februari 9.15 uur t/m zondag 18 februari 15.30 uur.	Onze Lieve Vrouwe Abdij Oosterhout
Je eigen paaskaars versieren	Vrijdagavond 9 maart van 19.30 – 22.00 uur (inloop vanaf 19.15)	H. Lucaskerk

IN MAASSLUIS		
Bijbel lezen	Elke donderdag-ochtend (behalve in de vakantietijd) van 10.15-11.15 uur.	Petrus en Pauluskerk
Adventskrans maken	Zaterdag 2 december van 11.00 - 13.00 uur.	Petrus en Pauluskerk
Paus Franciscus: Effect op de kerk en encycliciek 'Evangelii Gaudium'	Introductie: maandagavond 5 februari. Vervolg: maandagavonden 12, 19, 26 februari van 20.00 - ca 21.30 uur.	Petrus en Pauluskerk
Presentatie over de Emmaüsgangers	Maandag 30 april van 20.00 tot ca. 22.00 uur (inloop vanaf 19.30)	Petrus en Pauluskerk
'Zo kan het licht erin' een avond over Leonard Cohen	Zie de informatie bij Vlaardingen	Nog niet bekend
ANDERE ACTIVITEITEN DIE IN DE PAROCHIE WORDEN GEORGANISEERD		
Avonden verzorgd door de heer Fr. Rosier	29 november, 6 en 13 december Aanvang 19.30 uur	Wilgenburg (achter de Liduina basiliek)

Toelichting per activiteit

## IN SCHIEDAM

### Marcus evangelie

het evangelie van het nieuwe kerkelijk jaar



#### INHOUD

Waar liggen de accenten in het Marcusevangelie, wat willen de verhalen ons vertellen? Het kennen van de achtergrond van Marcus kan verdiepend werken in het komende kerkelijk jaar; luisteren met gespitste oren!

#### BEGELEIDING

pastor Charles Duynstee.

#### PLAATS

De Wilgenburg, achter de Liduina-Basiliek.  
Parkeren op het terrein links achter de kerk (gratis).

#### DATUM EN TIJD

Maandag 27 november 2017 van 20.00-22.00 uur.

#### KOSTEN

Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

#### AANMELDEN

Is wenselijk, bij het secretariaat van de Basiliek:  
010 426 82 28.

### Adventsschikking maken

in de St. Jan de Doper-Visitatie



#### INHOUD

We gaan met elkaar aan de slag om een adventsschikking te maken. Dit kan de traditionele adventskrans worden maar ook een andere vorm waarbij de vier kaarsen centraal staan.

#### VORM EN BEGELEIDING

Met Kerstgroen en andere materialen versieren wij ons werkstuk tot een mooi geheel. Wij zorgen voor de materialen en een kopje koffie of thee tijdens het werk! Heeft u zelf nog materialen, neemt u die dan mee. Ook is een snoeischaartje handig.

Suze van der Meys en Anneke van der Steen begeleiden deze activiteit.

#### PLAATS

St. Jan de Doper-Visitatiekerk, Mgr. Nolenslaan 99, 3119 EB Schiedam (hoek Lieftinckplein).

#### DATUM

Donderdagmiddag 30 november van 14.00-16.00 uur.

#### KOSTEN

De kosten zijn € 12,50.

#### AANMELDEN

Per e-mail naar [info@sint-janvisitatie.nl](mailto:info@sint-janvisitatie.nl) onder vermelding van activiteit advent, of via de intekenlijst in de hal van de kerk.

### Met het oog op Kerstmis



#### bloemschik workshop

#### INHOUD EN VORM

Tijdens deze ochtend kan ieder een bloemstuk (geen adventskrans) maken in de sfeer van Kerstmis. Alle materialen daarvoor

zullen aanwezig zijn.

#### BEGELEIDING

Bloemendames Thea van Houten en Fredie van Dalsen met verdere verdieping door pastoor Michel Hagen.

## DATUM EN TIJD

Zaterdag 9 december. Aanvang 10.00 uur.

## PLAATS

De Wilgenburg, achter de basiliek. Parkeren op het terrein links naast de kerk (gratis).

## KOSTEN

€ 10,00.

## AANMELDEN

Vooraf aanmelden is noodzakelijk i.v.m. aanschaf materialen, bij mevr. Thea van Houten: 010 473 15 27, e-mail: fvanhouten@kabelfoon.nl

## Kerst sing-in

### INHOUD

In kerstvieringen wordt veel gezongen, maar in onze vieringen met kerst komen niet alle bekende kerstliedjes aan bod, zeker niet de profane nummers.

Vorig jaar heeft deelgemeenschap Sint Jan de Doper-Visitatie daarom een *kerst sing-in* georganiseerd. Dat was een groot succes. We gaan het dit jaar weer doen! We zingen samen een ruim uur bekende kerstliedjes: van Stille Nacht tot I'm dreaming of a white christmas.

Deze bijeenkomst staat open voor iedereen die graag zingt en/of graag luistert. Het programma bepaalt u! U kunt verzoeknummers indienen en wij stellen een programma samen, inclusief een top-10 van gekozen liederen. Voorwaarde is: (redelijk) bekend en éénstemmig. De liederen

worden op de vleugel begeleid.

### BEGELEIDING

Begeleiding: Lidwien Meijer en Wim van der Steen.

### WAT WILT U ZINGEN?



Stuur uiterlijk maandag 4 december de titel(s) van de lied(eren) van uw keuze per e-mail naar kerstsing-in@sintjan-visitatie.nl (liefst samen met de teksten). Er zal ook een 'stemdoos' in de hal staan.

## PLAATS

St. Jan de Doper-Visitatiekerk, Mgr. Nolenslaan 99, Schiedam (hoek Lieftinckplein).

## DATUM EN TIJD

Zondag 10 december 2017. Start: 13.00 uur - ongeveer 14.00 uur (aansluitend op de viering van 11.00 uur is er koffie, kerststol en een broodje).

## OPGAVE

Niet noodzakelijk, maar wordt wel op prijs gesteld: kerstsing-in@sintjan-visitatie.nl.

## KOSTEN

Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.



## Filmmiddag 'The lady in the van'

### INHOUD

Boeiende film over een oude en merkwaardige dame die in een busje woont, en daarmee een buurt in beroering brengt.

Prachtige beelden en dialogen van- en over mensen en over hun omgang met- en zorg voor elkaar; over eenzaamheid, uitsluiting, ouderdom en anders-zijn.

Deze film leent zich goed voor een nagesprek met gelovig accent over bovenstaande thema's.

### BEGELEIDING

Kees Koeleman.

### PLAATS

De pastorie van de Liduina-Basiliek. Parkeren op het terrein links naast de kerk (gratis).

Datum en tijd zondag 21 januari 2018. Na de viering van 9.30 uur is er koffie met een broodje. De film start dan rond 12.00 uur.

### KOSTEN

Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

## Zeven sacramenten – zeven bijbelverhalen

### INHOUD

Deelnemers kunnen in drie avonden hun kennis over de zeven sacramenten 'opfrissen' en verdiepen.

We doen dit aan de hand van Bijbelverhalen, zodat de liturgische rituelen meer tot ons gaan spreken.

Achtereenvolgens komen de sacramenten van inwijding, levensstaat en heelmaking aan bod.

Naast uitleg is er veel ruimte voor uitwisseling en 'beleving', zodat hoofd én hart worden aangesproken.

Interessant voor alle kerkgangers, en met name ook voor ouders van dopelingen, communicantjes en vormelingen.

### BEGELEIDING

pastor Charles Duynstee.



## DATA EN TIJD

woensdagen 21 en 28 februari en 7 maart 2018,  
van 14 tot 16 uur.

## PLAATS

de Wilgenburg, achter de Liduina-Basiliek. Gratis parkeren op het terrein links naast de kerk.

## KOSTEN

een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

## AANMELDEN

vooraf aanmelden bij het secretariaat van de Basiliek (tel. 010- 426 82 28) is wenselijk.

## IN VLAARDINGEN

# Mediteren kun je leren

## meditatietraining voor beginners in de Pax Christikerk

### INHOUD

Vorig jaar is deze training van start gegaan. Bij de evaluatie bleek dat de deelnemers graag door wilden gaan. Er is voldoende plaats om aan te sluiten.

Er zijn veel soorten meditatie. In de basis gaat het steeds om meer bewustwording en controle over de gedachten in je hoofd en om je aandacht in het hier en nu houden. De houding waarin je het doet maakt in het begin niet veel uit. Het gaat erom dat je vertrouwd raakt met de oefeningen en dat je een routine voor jezelf creëert.

Tijdens de avonden in de Pax Christi kerk gaan we samen oefenen. Deze avonden staan open voor iedereen!

Vragen: neem gerust contact op met pater Avin Kunnekkadan via: [ispavin@gmail.com](mailto:ispavin@gmail.com)

### VORM

Avonden meditatietraining voor beginners en /of voor mensen die al meer ervaring hebben met meditatie.

### BEGELEIDING

Pastor Avin Kunnekkadan, SVD.

### PLAATS

Pax Christikerk, Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen.

### DATUM

Maandagavond 4 december van 20.00 - 22.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur). Vervolgavonden (in principe op maandagavond) worden in onderling overleg vastgesteld.

### AANMELDEN

Vooraf aanmelden is gewenst, bij voorkeur via het e-mailadres: [koalsie@upcmail.nl](mailto:koalsie@upcmail.nl) (vermelden: mediteren kun je leren).

### KOSTEN

Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.



# Zin in de Bijbel

## INHOUD

Deze avonden lezen we de bekende Bijbelverhalen op een andere manier. We gaan op zoek naar wat ze ieder van ons te vertellen hebben. Ze gebeuren niet ergens buiten ons, tweeduizend jaar geleden, maar binnen in ons, iedere dag opnieuw. Ze hebben ieder van ons, persoonlijk, op dit moment in ons leven iets te zeggen. Naar deze persoonlijke betekenis gaan we op zoek.

## VORM

De avond wordt vormgegeven door de deelnemers zelf.



We lezen de Bijbeltekst van de komende zondag met elkaar hardop, nemen de tijd in stilte om ieder voor zich te kijken wat er in ons opkomt na het lezen. Daarna wisselen

we uit, horen we wat het verhaal ieder van ons te zeggen heeft. Zo zien we het verhaal vanuit vele perspectieven en ervaren we het met ons hart.

Bijbelkennis is niet noodzakelijk.

## BEGELEIDING

Henny Schot.

## PLAATS

Pax Christikerk, Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen.

## DATA EN TIJD

Vrijdagavond 15 december van 20.00 - 22.00 uur

De vervolgavonden worden in overleg met de deelnemers vastgesteld.

## OPGAVE

Vooraf aanmelden is gewenst, bij voorkeur via het e-mailadres: [koalsie@upcmail.nl](mailto:koalsie@upcmail.nl).

## KOSTEN

Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

# Geboren uit God

## digitale adventsretraite

### INHOUD

Een digitale retraite, vanuit de traditie van Ignatius van Loyola. Wie zich aanmeldt ontvangt dagelijks een gebeds-mail. Je bepaalt zelf hoelang je ermee bidt: vijf minuten, een kwartier of nog langer. In je eentje, of samen met anderen Je kunt alle teksten gebruiken of zelf een selectie maken.

Daarnaast is er de mogelijkheid om ervaringen met anderen te delen.





### VORM

We wisselen in drie avonden met elkaar uit wat de digitale retraite met ons doet, om zo onze beleving te verdiepen.

### BEGELEIDING

Kees Koeleman.

### PLAATS

H. Lucaskerk, Hoogstraat 26 a/b, 3131 BN Vlaardingen.

### DATUM EN TIJD

Maandagavonden 27 november, 11 en 18 december en een slotbijeenkomst af te spreken in onderling overleg. Van 20:00-21:30 uur.

### OPGAVE

Aanmelden voor de digitale retraite via [www.ignatiaans-bidden.org](http://www.ignatiaans-bidden.org). Aanmelden voor de uitwisselingsgroep via [koalsie@upcmail.nl](mailto:koalsie@upcmail.nl), of t.z.t. via het intekenformulier in de hal van de H. Lucas- of Pax Christikerk.

## Adventskrans maken, 'Groeïend licht'

### INHOUD

In donkere en sombere tijden kunnen we zo intens verlangen naar licht, vrolijkheid en sfeer. In de kerk is in de adventstijd de versiering sober en de liturgie ingetogen. We kijken uit naar het Kerstfeest, feest van de geboorte van Jezus. Iedere week brandt er een kaars meer op de adventskrans



in de kerk. Zo 'groeïen' we naar het licht.

Het is mooi om thuis ook zo'n krans te hebben staan, om het verlangen naar het licht langzaam te laten groeïen...

### VORM EN BEGELEIDING

We staan stil bij de betekenis van de Adventskrans en maken onze eigen krans, begeleid door Sandra van 't Oor, Jetske Burggraaf en Elly Barendregt.

Voor materiaal wordt gezorgd.

### PLAATS

Pax Christi kerk, Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen.

### DATUM EN TIJD

Vrijdagavond 1 december van 19.30 tot ca. 21.30 uur (inloop vanaf 19.15).

### AANMELDEN

noodzakelijk in verband met de aanschaf van materialen, bij voorkeur via het e-mailadres: [koalsie@upcmail.nl](mailto:koalsie@upcmail.nl) (vermelden: workshop adventskrans maken), of t.z.t. via de intekenformulieren in de hal van de H.Lucas- of Pax Christikerk.

### KOSTEN

€ 12,50 inclusief materiaal, koffie/thee. (Graag zelf een snoeischaar meenemen).

## Zo kan het licht erin

een avond over Leonard Cohen in Vlaardingen en Maassluis

### INHOUD

Leonard Cohen was een dichter en zanger die de vragen naar zin en onzin, liefde en lijden niet uit de weg ging. Op deze avond luisteren we naar zeven van zijn mooiste liederen en tussendoor wordt over zijn leven verteld. Cohen leefde van 1934 tot 2016 en was tot aan zijn dood een creatieve en oorspronkelijke man met gevoel voor de religieuze tradities.



atieve en oorspronkelijke man met gevoel voor de religieuze tradities.

### VORM

Een meditatieve luister-avond waarin ieder geraakt kan worden door de poëzie en de muziek. Aan

het einde is er gelegenheid om uit te wisselen en vragen te stellen.

(Deze bijeenkomst is eerder in de St. Jan-de Doper-Visitationkerk gehouden).

### BEGELEIDING

Frank Kazenbroot, gevangenispastor.

### PLAATS

Vlaardingen Pax Christikerk, Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen.

### DATUM

Vrijdag 26 januari 2018

Inloop vanaf 19.45 uur, aanvang 20.00 uur. Tot 22.15 uur.

*In samenwerking met de Raad van Kerken biedt deelgemeenschap Andreas, Petrus & Paulus dezelfde bijeenkomst aan.*

### PLAATS

Maassluis. Locatie is nu nog niet bekend.

### DATUM

In maart 2018, nu nog niet bekend.

Inloop vanaf 19.45 uur, aanvang 20.00 uur. Tot 22.15 uur.

### AANMELDEN

Vooraf aanmelden is gewenst, maar niet noodzakelijk. Voor Vlaardingen via het e-mailadres: [koalsie@upcmail.nl](mailto:koalsie@upcmail.nl) Voor Maassluis via het e-mailadres: [secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl](mailto:secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl)

### KOSTEN

Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.





## Kloosterweekend in de Onze Lieve Vrouwe Abdij

### INHOUD

Loskomen van alledaagse beslommingen. Tijd om bij jezelf te komen. Gelegenheid om over andere dan de voor de hand liggende onderwerpen te praten. Dat kan in de rust en het ritme van het kloosterleven van de zusters Benedictinessen in Oosterhout. We volgen de gebedsdiensten van de zusters, we gaan in gesprek met de gastzuster rondom een thema. Naast bezinning is er ook ruimte voor recreatie en creativiteit. De kloostergasten worden goed van eten en drinken voorzien. De kamers (meest eenpersoons) zijn eenvoudig maar goed.

### BEGELEIDING

Zuster Hildegard.

### PLAATS

Onze Lieve Vrouwe Abdij, Zandheuvel 90, 4901HX Oosterhout.

### DATUM EN TIJD

Vrijdag 16 februari van 09.15 uur tot en met zondag 18 februari 15.30 uur. Aankomst later op de dag is mogelijk.

### OPGAVE

Aanmelden is noodzakelijk en moet vóór 10 januari 2018. Dit kan via e-mail: [koalsie@upcmail.nl](mailto:koalsie@upcmail.nl) of t.z.t. via de intekenlijst in de hal van de kerk. Maximum aantal deelnemers is 12.

### KOSTEN

€ 75,00, inclusief alle maaltijden en koffie/thee; exclusief reiskosten. De kosten mogen geen belemmering zijn om mee te gaan; neemt u dan contact met ons op.

## Je eigen paaskaars versieren



### INHOUD

In de 40- dagentijd, op weg naar Pasen, gaan we onze eigen paaskaars versieren. In onze kerken is de paaskaars prominent aanwezig, het is het hoopvol teken dat het licht het altijd wint van de dood.

De kaars is versierd met symbolen, die dit geloof versterken.

We gaan met gekleurde was een kaars versieren met eigen symbolen die iets vertellen over de weg in het Licht. Een eigen persoonlijke paaskaars is het resultaat.

### VORM

Een eigen Paaskaars versieren met gekleurde was. Zelf graag een snijmat of snijplankje, een schaar en een Stanley- of een aardappelschilmesje meenemen

### PLAATS

H. Lucaskerk, Hoogstraat 26 a/b, 3131 BN Vlaardingen.

### DATUM EN TIJD

Vrijdag 9 maart van 19.30 – 22.00 uur.

### OPGAVE

In verband met de aanschaf van de materialen is aanmelden vooraf noodzakelijk, bij voorkeur via het e-mailadres: [koalsie@upcmail.nl](mailto:koalsie@upcmail.nl) of t.z.t. via de intekenformulieren in de hal van de H.Lucas- of Pax Christikerk.

Aanmelden kan tot en met 25 februari.

### KOSTEN

€ 10,00 inclusief materiaal, koffie/thee.

## IN MAASSLUIS

## Bijbel lezen

### INHOUD

Dé Bijbel; het meest gelezen boek ter wereld. Voor veel mensen een voortdurende bron van inspiratie. Voor anderen een moeilijk leesbaar en te begrijpen boek. Wat heeft de Bijbel ons in deze tijd nog te zeggen? Hoe is de Bijbel toegankelijk te maken, te begrijpen.

### VORM

Samen bepaalde hoofdstukken uit de Bijbel lezen, op ons laten inwerken (wat spreekt je aan, waar verbaas je je over, wat spreekt je niet aan), met elkaar over in gesprek gaan met uitleg/toelichting door pastor.

### BEGELEIDING

Afwisselen de pastores Avin Kunnekkadan SVD, Charles Duynstee en Henri Egging.

### PLAATS

Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis.

### DATUM EN TIJD

Elke donderdagochtend, behalve in vakantietijd.

Van 10.15 - ca.11.15 uur.

### KOSTEN

Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

### OPGAVE

Niet noodzakelijk



## Adventskrans maken

### INHOUD

Waarom maken mensen al eeuwen een adventskrans? Hoe is dat gebruik ontstaan, wat zijn de symbolen/materialen en wat zeggen die ons? In aanloop naar de Advent willen we er bij stilstaan, er uitleg over geven en er ééntje maken voor thuis.

### BEGELEIDER

Karin Tanesha-Post.

### PLAATS

Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis.

### DATUM EN TIJD

Zaterdag 02 december 2017. Van 11.00-ca.13.00 uur.

### AANMELDEN

Vóór 17 november via e-mailadres: secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl

Vanaf 15 oktober ligt er ook een aanmeldlijst in de narthex.

### KOSTEN

Een bijdrage van € 10,00, i.v.m. de aanschaf van materialen.

## Paus Franciscus: Effect op de kerk en encycliek 'Evangelii Gaudium'

### INHOUD

Sinds 13 maart 2013 heeft paus Franciscus de wereld voor zich ingenomen. Hij kiest voor een kerk van de armen, geïnspireerd door de heilige Franciscus van Assisi. De paus laat zich wederom van zijn radicale kant zien: voor een optimistische en vreugdevolle evangelisatie en tegen binnenkerkelijke muggenzifterij. 'Een evangelist moet er niet uitzien alsof hij net van een begrafenis is teruggekeerd.' Hij roept mensen op naar buiten te gaan, de vreugde en de liefde van Jezus Christus uit te dragen.

### VORM

Tijdens de bijeenkomsten (inleiding en gesprek in groepjes) komen diverse aspecten van 'Evangelii Gaudium' aan de orde.

### BEGELEIDING

Pater Avin Kunnekkadan, SVD

### PLAATS

Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis.

### DATUM EN TIJD

Introductieavond: maandagavond 05 februari 2018, Vervolgavonden: maandagavonden 12, 19 en 26 februari 2018, van 20.00 tot ca. 21.30 uur. (Inloop vanaf 19.45 uur).

### KOSTEN

Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.



## Presentatie over de Emmaüs-gangers

### INHOUD

'Toen ze zo met elkaar aan het praten waren, kwam er iemand aan, Jezus zelf, en hij liep met hen mee'.

Kees Maas, missionaris van Steyl, en mevrouw Annemiek Wijnker, vroeger hoofd van de pastorale school 'De Paraplu', zijn beziel geraakt door het verhaal van de Emmaüs-gangers (Lucas 24, 13 – 35). Zij raakten gefascineerd door de kern van dit verhaal: het samen op weg gaan. Het is geen stoffig verhaal van lang geleden, maar het gaat over ons eigen leven, anno 2018. Het laat zien, wat wij in ons eigen leven meemaken aan vreugde, ontgoocheling, ontmoeting, luisteren en beluisterd worden, ver van huis zijn en weer thuis komen. En als we daar met verwonderende ogen naar kijken, mag die Man van Nazareth daar een plaats in hebben. Hij gaat – vaak ongemerkt - met ons mee. Die ontdekking kan een aparte glans aan ons leven geven.

### VORM

Ongeveer anderhalf uur kijken we naar negentig afbeeldingen van over de hele wereld en laten ons inspireren door enkele teksten, die er toe doen.

### BEGELEIDING

Kees Maas en Annemiek Wijnker

### PLAATS

Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis.

### DATUM EN TIJD

maandag 30 april 2018 van 20.00 tot 22.00 uur. (inloop vanaf 19.30 uur).

### KOSTEN

Een eigen bijdrage wordt op prijs gesteld.

## Zo kan het licht erin

### een avond over Leonard Cohen in Vlaardingen en Maassluis

Zie de informatie onder Vlaardingen.

De adressen van de diverse kerken waar de activiteiten worden gehouden vindt u voorin het blad *Kerk aan de Waterweg*. In verband met de organisatie is het prettig wanneer u zich aanmeldt voor de activiteit(en) waaraan u wilt deelnemen. In de beschrijving van de diverse activiteiten staat vermeld of en zo ja hoe u zich kunt aanmelden.

# Prijs van 1000 euro voor inloophuis de Wissel



**P**aul van Mansum hield onderstaande *Pitch*, een korte, krachtige presentatie. Hij deed dat op de landelijke Netwerkdag van *Dak*, de koepel van inloophuizen en straatpastores. Het leverde de Wissel de eerste prijs op voor hun goede, effectieve publiciteit. “Ik ben bestuurslid van inloophuis De Wissel in Schiedam, een kleine organisatie die al bijna dertig jaar helemaal op vrijwilligers draait, geheel afhankelijk van giften. Omdat we weinig menskracht hebben, proberen we zo effectief mogelijk P.R. te bedrijven met drie speerpunten: Onze etalage met verkoop van Curiosa, als idee ooit ge-

leend van onze collega's van 'het Stoofje' in Oudenbosch;

P.R. rond periodieke exposities met persberichten, een feestelijke opening en soms een veiling;

Persberichten rond twee periodieke activiteiten met een opvallende naam: de *Soepgroep* en de *Sirenedienst*.

Alles altijd vergezeld van ons Logo.

De Soepgroep komt elke laatste donderdag van de maand bijeen: maximaal

veertien gasten eten vers bereide soep en gaan daarna, onder begeleiding, met elkaar in gesprek over een actueel onderwerp.

De Sirenedienst is een middaggebed voor Vrede, verzoening en harmonie in de stad, direct nadat de maandelijkse Sirenetest weer over de stad geklonken heeft – u begrijpt:

van ons mogen die testen nog lang doorgaan!

De P.R. voor deze activiteiten verloopt volgens een strak stramien.

Deze persberichten mail ik in twee groepen: voor het eind van de maand 29 naar de kerken voor alle maandbladen. En een week voor de activiteit naar de 35 adressen van seculiere bladen en de zondagsbrieven van de kerken.

De plaatsingsbereidheid is hoog – we komen onze aankondigingen overal tegen. De opvallende namen - Soepgroep en Sirenedienst - verhogen de attentiewaarde in de kranten.

Mooi bij-effect van de maandelijkse mailing naar de lokale en regionale pers en omroep is dat we, zeker in de komkommertijden, regelmatig door hen worden uitgenodigd voor een extra interview.

Dankzij twee groepen mailadressen en een vast stramien bereiken we zo met weinig inspanning maandelijks heel veel relevante media.

We willen onze eventuele prijs inzetten om samen met inloophuis De Weerklank een mooie website gaan bouwen. Een webmaster hebben we inmiddels!” 🙌





Op excursie naar de Hoogstraat

# In teken van hoop

Op 23 september brachten we met een groep van acht mensen een bezoek aan de Hoogstraatgemeenschap in Eindhoven, waar Paul en Cora Snoeren (uit de Lucaskerk) zich een thuis hebben gemaakt. Hoe gaat het met hen?

door Henny Schot

**W**e werden bijzonder hartelijk ontvangen. Paul vertelde uitgebreid over de historie van de gemeenschap. De zusters van Liefde uit Schijndel hebben bijna honderd jaar in dit klooster gewoond. In 1980 zijn ze vertrokken. Hierdoor kwam het pand grotendeels leeg te staan. In 1983 kwam er een groep van vier zusters uit Schijndel te wonen, die vastbesloten werk maakten van de waarden van de zusters van Liefde. Toen zij op leeftijd kwamen en op termijn terug moesten gaan naar het moederhuis, zochten ze bewoners voor de gemeenschap om het werk

voort te zetten, op hun eigen manier. Onze Paul en Cora zijn daarvoor uit meer dan zeventig sollicitaties uitgekozen. Een hele eer.

De waarden van de zusters zijn: sociale gerechtigheid, aandacht voor de schepping en gastvrijheid. Deze waarden worden nu gedragen door de nieuwe gemeenschap: Paul, Cora, Erik, Annelies en hun twee kinderen Rard en Luus.

Sociale gerechtigheid wordt zichtbaar in het open staan voor vluchtelingen, op vele manieren. Zo zijn er drie kamers in het huis voor 'vluchtelingen in de knel'. Hongerigen krijgen altijd te eten, wie er ook om vraagt.

Aandacht voor het milieu geeft de gemeenschap vorm door, waar mogelijk, biologisch te eten en afval te scheiden. Gastvrijheid betekent dat niemand tevergeefs bij hen zal aanbellen. Ook wij hebben hiervan uitgebreid mogen proeven.

## Kapel

Het huis was enorm indrukwekkend om te zien aan de buitenkant. De vredesvlag hing uit en die hangt daar niet alleen in de vredesweek, maar iedere dag van het jaar.

Na de koffie hebben we een wandeling over het terrein van Kloosterhof van Gestel gemaakt, waar de Hoogs-





traatgemeenschap in is gevestigd. Alle organisaties op deze kloosterhof delen de waarden van de zusters. Zo

is er bijvoorbeeld de stichting Emmaüs gevestigd, die mensen en dingen een tweede kans geeft. Verder Stichting Vluchteling in de Knel, die zich het lot aantrekt van uitgeprocedeerde asielzoekers die nergens naar toe kunnen. Ook is er een ruimte

## Zonder angst, zonder vragen te stellen

beschikbaar waar maatschappelijke organisaties voor een klein bedrag hun activiteiten kunnen uitvoeren. Bijzonder is dat hier ook een Grieks-orthodoxe kapel is te vinden.

## Beschikbaar

Omdat het zulk mooi weer was, hebben we in de binnentuin met elkaar de maaltijd gedeeld. Daarna hebben we een meditatieve wandeling gemaakt, die uitkwam bij de biologi-

sche boerderij Gennepert Hoeve. Tenslotte hebben we een viering mogen meemaken met de toepasselijke titel 'Werken aan innerlijke vrede', waarin plaats was voor muziek, gebed en stilte.

Wat op mij vooral indruk maakte is het eenvoudig beschikbaar zijn van deze groep mensen voor hun medemensen in nood. Zonder angst, zonder vragen te stellen, gewoon, omdat we allemaal mensen zijn. En indrukwekkend was hoe ze stralen als ze vertellen over hun leven nu! Het wekte in mij ook hoop dat de wereld een mooie plek kan zijn. Wij kunnen wél een verschil maken, als we maar durven. De regenboogvlag, symbool van die hoop, hangt er iedere dag heel toepasselijk, vlak naast de deur!

Ook geïnspireerd geraakt? Lees verder op de website: [www.hoogstraatgemeenschap.nl](http://www.hoogstraatgemeenschap.nl)

## Het hoogste lied!

Voor de vierde keer was er een zangworkshop in de St. Jan de Doper-Visitatiekerk op de zondagmiddag. De eerste keer was in het jubileumjaar van de Dominicanen, voorjaar 2016. Dit is iets eenmaligs, dachten we toen, maar door alle positieve reacties en de vele deelnemers, werd besloten hiermee door te gaan.

Ook nu waren er op zondag 22 oktober weer bijna veertig aanwezigen; mensen uit koren die nieuw repertoire zoeken en zomaar belangstellenden die graag samen zingen.

De vorige keren kozen we liederen die pasten bij het kerkelijk jaar. Nu waren het liederen die het hele jaar door gezongen kunnen worden. De thema's levensweg, liefde en vrede stonden centraal. Zo zongen we een doopliedje en een acclamatie die past bij het gedenken van de overledenen.

Ook de vredeswens kwam aan bod. Lidwien Meijer benadrukte dat het mooi is om aan het einde van het

'handgemeen' bij de vredeswens samen wat te zingen, een acclamatie die je dan een paar keer herhaalt. Wij kozen in deze zangworkshop voor woorden van Ahmed Aboutaleb, die hij uitsprak na de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo: 'Niet verdeeld maar samen, niet met wapens maar met woorden, niet met haat maar met liefde.'

Wat is het mooi dat er dan ook iemand is die deze woorden hoort en ze op muziek weet te zetten (Wick Gispen). De volgende gelegenheid om samen het hoogste lied te zingen is de Kerst-Sing-along op 10 december. Van harte welkom!



Lidwien Meijer

De Wissel en de Weerklank, twee Schiedamse inloophuizen

# Ontmoeting staat centraal

De Raad van Kerken Schiedam laat de saamhorigheid groeien, vanuit twee inloophuizen in hartje Schiedam en in Groenoord.

## De Wissel

De Wissel is gevestigd aan het Broersveld 123b in een historisch winkelpandje. Elke woensdag, donderdag, vrijdag en zondag kan men er binnelopen, van 14 – 16 uur!

Voor wie het fijn vindt om samen te eten, is er op de laatste donderdag van de maand *Soepgroep*, met vers bereide soep en een (belegde) boterham. Aanluitend is er een geleid gesprek, tot 19.30 uur. Om de onkosten te dekken wordt er een vrijwillige bijdrage (rond € 3,-) gevraagd.



Met dit initiatief wil De Wissel Schiedammers op een ongedwongen manier dichterbij elkaar brengen. Aanmelden kan bij mevrouw W. van der Haagen, tel 010-4703402.

In de Wissel is er ook een maandelijkse gebedsdienst in het eigen stiltecentrum. Maandelijks worden de sirenes getest, op de eerste maandag van de maand. Direct daarna begint in De Wissel de *Sirenedienst*, een kort middaggebed waarin we stilstaan bij

alles wat onze wereld bedreigt maar ook bij wat hoop geeft op vrede en samenwerking!

Deze bijeenkomst begint om 12.00 uur precies, en duurt ca. 20 minuten. Na afloop koffie en gelegenheid tot npraten.

## De Weerklank

De Weerklank is uitgegroeid tot een belangrijk punt in Groenoord.

Het is een inloophuis, op het Cornelia van Zantenplein 51, in een flat op de begane grond.

Op dinsdag-, donderdag- en zaterdagmiddag (14.00 – 17.00 uur) en op woensdagmorgen (10.00 – 12.00 uur) kan men er terecht voor een kopje koffie of thee, een spelletje, wat praten of stil zijn.

Daarnaast zijn er allerlei activiteiten. Op de tweede woensdag van de maand is er van 9.45 uur tot 10.00 uur een morgengebed in de stilleruimte; op de eerste en de derde donderdag van de maand is er de mogelijkheid om

met elkaar te eten. Voor de maaltijd moet men zich aanmelden, via telefoon 010-4718009. Daar kunt u ook met andere vragen terecht.

Incidenteel zijn er zondagmiddagactiviteiten, zoals een *High Tea* of een muziekmiddag.



Maar dat is nog niet alles. Naast de eigen activiteiten biedt De Weerklank ruimte aan vele anderen die wat willen organiseren. Vaak gaat het dan om min of meer kerkelijke activiteiten, zoals ontmoetingsmiddagen of –avonden, en themabijeenkomsten met gastsprekers. Zo biedt de Weerklank ook ruimte aan een Charismatische kring en in de Mariamaanden houdt de Rozenkransgroep er gebedsbijeenkomsten. 🙏



# Wat heeft een kerk hier nu te doen?

Al een paar jaar is de Jacobuskerk present op de WOT-markt in Kethel. Hoe laat de kerk zichzelf zien op deze markt?

door Riek Wouters-van Deursen



**D**e afkorting WOT staat voor Wijk Ondersteunings Team, elke wijk in Schiedam heeft zo'n team.

De WOT's geven informatie, advies en ondersteuning op het gebied van opvoeden, welzijn en zorg. Ook met vragen rond werken en inkomen kan men er terecht. Het gaat allemaal uit van de gemeente Schiedam. Kethel en Spaland horen bij het Team Noordrand. Vanuit het Platform Diaconie van deelgemeenschap Jacobus-Martinus, hebben wij een keer een dame van ons WOT- team uitgenodigd, om te overleggen hoe wij als kerk kunnen participeren in dit hele sociale geheel, en wat wij op dit gebied te bieden hebben. Zij vertelde voor welke taken de organisatie staat, nu allerlei verant-

woordelijkheden de laatste jaren op het bordje van de gemeentes zijn komen te liggen.

Een paar jaar geleden kwam een uitnodiging om als kerk deel te nemen aan de WOT-markt. De pastoraatsgroep reageerde positief, want we vonden het heel belangrijk om ons te laten zien. Dit jaar waren we voor de derde keer present, op 8 oktober. De markt vond plaats in het winkelcentrum Hof van Spaland in Schiedam-Noord. Allerlei kramen waren er, van de WOT natuurlijk maar ook van de Zonnebloem en de bibliotheek. Er was een kraam over gezonde voeding en ook een rond het thema laaggeletterdheid.

## Stempel

Hoe waren wij als Jacobuskerk aan-

wezig? We wilden gezien worden, dus een grote vlag met daarop St. Jacobus stond er naast de kraam. In de kraam stonden op een groot kleed twee mooie herfstasters, om het gezellig te maken. Er was informatie over de geschiedenis van de Jacobuskerk en folders over de boekenmarkt die er aan kwam. Daarnaast informatie over de Werf, het ontmoetingscentrum tegenover de kerk, waar door de diverse clubs en de soos gebruik van wordt gemaakt. Ook stond er een bergwandelschoen, een stempel van St. Jacobus en een schelp om aan te geven dat er regelmatig wandelaars naar Santiago de Compostella gaan en in de kerk een stempel komen halen. Iemand met plannen voor de pelgrimstocht vroeg of hij de pelgrimszegen kon ontvangen in de kerk. Dat is altijd mogelijk.

## Kaarsje

Heeft het zin om daar te staan, vroegen wij ons af! Bij de evaluatie dachten we: dit heeft zeker zin.

Je hebt ontmoetingen die ontroerend zijn en soms ook grappig. Als we een folder wilden uitreiken, deden mensen weleens weg: 'Oei, iets met de kerk', maar als je dan zei dat het over de boekenmarkt ging of over de geschiedenis, dan bleven mensen toch staan en gingen het gesprek aan.

Een dame vroeg mij: "Wat heeft een kerk hier nu te doen?" Ik vroeg haar: "Denkt u dat de kerk er alleen is voor godsdienstige vieringen?" Waarop zij zei dat ze dat inderdaad dacht en ik haar uit kon leggen welke zaken nog meer horen bij kerk-zijn. Dit was echt een *eyeopener* voor haar.

Ook kwamen er mensen die het heer-



zoeken was voor een kaarsje of stil gebed. Gelukkig kon ik daar ja op zeggen.

Mensen vertelden dat ze altijd blij werden wanneer zij vanuit Delft kwamen en dan de Jacobuskerk zagen. Sommigen wilden gewoon praten over zichzelf of soms over de toekomst. Maar omdat we geen voorspellers zijn die niet echt weten wat de toekomst brengen zal, konden we alleen een luisterend oor zijn.

Hoewel het soms fris was op de dagen dat wij bij de kraam stonden, waren we van binnen warm door de ontmoetingen met al die mensen die we meestal niet kenden.

Hopelijk deed het hen goed, daar deden wij het voor! 🙏

lijk vonden om gewoon te praten vroeger naar de kerk te gaan. Weer over hoe mooi ze het vonden om anderen vroegen of de kerk te be-

## Parochiemozaïek

### Dank je wel, Fia Kerkhof

Fia Kerkhof-Vaarting was meer dan 25 jaar koster in onze deelgemeenschap Jacobus en Martinus. De dag en de datum van de eerste keer weet ze nog precies te noemen. Het was op zondag 5 januari 1992. Ze weet dit zo exact, omdat precies een jaar ervoor haar moeder was overleden. "Die heeft er de hand in gehad".

Fia was door een andere koster gevraagd voor dit werk in de Martinuskerk, omdat ze graag vier kosters wilden hebben, om de zondagen goed te kunnen verdelen. Ze vond het een hele verantwoording en vroeg in die tijd aan pastor Kool: "Maar als ik nu iets fout doe?"

Waarop de pastor zei: "Als je iets fout doet, geeft dat niet, als je het maar eerbiedig doet". Dit was een grote geruststelling voor haar!

Na de sluiting van de Martinuskerk ging ze door in de Jacobuskerk, bij Mari van Veen die daar de officiële koster was. Ook de andere kosters verhuisden mee.

Fia heeft nu besloten om te stoppen. Dit is natuurlijk heel jammer, maar goed te begrijpen. Zij heeft dit vrijwilligers-



werk 25 jaar trouw gedaan en het is een heel drukke en verantwoordelijke baan. Alles moet goed georganiseerd zijn, alles moet kloppen, zodat een viering goed en mooi verloopt. Als kerkganger heb je het niet zo door, maar een koster moet er veel eerder zijn dan de parochianen en veel langer nablijven om alles weer op te ruimen. En soms is er een probleem en dat moet je dan maar zien op te lossen. Je bent heel dienstbaar en zo stelde zij zich ook op.

Heel vaak was Fia bij een avondwake de koster. Een mooie taak maar wel in de avond. En dan in de winter over die smalle en donkere Kerkweg op de fiets, dat valt niet mee, maar zij kwam er altijd!

Op 8 oktober was zij voor de laatste keer koster. Alle andere kosters waren in de kerk en ook leden van de pastoraatsgroep. We hebben haar in het zonnetje gezet namens de parochianen, met een cadeautje, een mooie bos bloemen en een waarderend dankwoord. Gelukkig blijft Fia nog wekelijks actief als gastvrouw in de pastorie. Daar zijn we erg blij mee.

**Riek Wouters**



# Het zaad doen groeien...

In juli kwam hij naar Nederland. Meteen begonnen de lessen Nederlands. In september leverde pater Tony, op ons verzoek, bijgaand stukje al in!

Wie is deze pater missionaris? Hoe beleeft hij zijn eerste periode in Schiedam?

door Pater Tony Tran, SVD

**M**ijn officiële naam is Anthony Tran Xuan Sang (Tony Tran). Ik ben geboren in de stad Saigon, Vietnam. Ik ben de achtste van negen kinderen. Mijn moeder was oorspronkelijk boeddhist, maar werd later katholiek. Vijf jaar geleden is ze overleden. We hadden een zeer goede band samen. Na de middelbare school in mijn geboor-



land werd ik lid van de Vietnamese Congregatie van St. Jozef, die later samenging met de SVD (Societas Verbi Divini). De communistische regering van Vietnam was niet echt ingenomen met mijn beslissing om priester te worden. In 2006 kreeg ik, na mijn priesterwijding, mijn eerste benoeming en ging ik werken in Paraguay, waarmee mijn droom als

kind werkelijkheid werd. Ik wilde al heel jong missionaris worden.

## In Paraguay

De eerste jaren waren moeilijk. Ik was nooit buiten Vietnam geweest. Paraguay is tweetalig: Spaans en Guarani. Ik ging Spaans leren, maar kreeg een benoeming voor een platelandsparochie, waar de mensen Guarani spreken.

De mensen in Paraguay zijn erg vriendelijk en zeer open. Geleidelijk aan raakte ik gewend aan hun tradities. We hadden een goede band met elkaar. Daarna was ik actief op meerdere terreinen voor de SVD-provincie: ik was betrokken bij roeping en vorming voor het seminarie en later, tot mijn vertrek uit Paraguay, was ik verbonden aan een grote school en een parochie in de hoofdstad. Dankzij de Paraguayanen heb ik in hun land als religieus een gelukkig leven gekend.

Ik kreeg mijn tweede benoeming voor Nederland. De SVD is in meer dan zeventig landen werkzaam. Vanuit de Nederlands-Belgische provincie gingen veel missionarissen naar het buitenland. Nu zijn we in deze provincie niet meer met velen. Ik ben hier uit dank voor de oudere medebroeders die erop uit trokken om het

Woord te zaaien. Onze generatie zet hun werk voort en spant zich in om het zaad te doen groeien. Voor mijn werk vraag ik uw gebed.

## Mooi en groen

Mijn eerste indruk in Nederland was een heel mooi en groen land. De mensen zijn aardig en vriendelijk. De taal is erg moeilijk te begrijpen, maar de mensen hier spreken heel goed Engels. Ze zijn heel oprecht en heel punctueel. De religieuze activisten zijn echter niet zo levendig en creatief als de mensen in Zuid-Amerika, omdat de jongeren niet meer beoefenaars zijn. Veel mooie oude kerken zijn nu musea of culturele centra of plaatsen van vermaak, omdat zeer weinig mensen deelnemen aan de Eucharistie en daardoor zijn er te weinig middelen voor het onderhoud. Nederland is een land dat veel migranten heeft ontvangen uit verschillende landen, ook vluchtelingen, vooral mijn Vietnamese landgenoten. We kunnen zeggen dat dit een klein land is, maar met een groot hart omdat het alle behoeftigen heeft ontvangen.

Ik woon nu meer dan drie maanden in de stad Schiedam in de SVD-gemeenschap, ik heb fijne en goede contacten met veel mensen: de burens, de leraren, de mensen in de parochie en alle anderen die ik tegenkom. Ik waardeer dit allemaal. Dank u Nederland. 🙏

Het was verleidelijk om in dit stukje veel te corrigeren. Dat heb ik expres niet gedaan, om de sfeer te behouden van iemand die nog maar net Nederlands heeft leren spreken. (Lidwien)

# Kosteloze hulp op maat

Voor mensen voor wie de belasting als mantelzorg te groot is, of dreigt te worden, is er gratis hulp aan te vragen

door Karin Barg

**M**isschien bent u iemand die meer dan acht uur per week en langer dan drie maanden zorgt voor een familielid, vriend of kennis. Gaat het hierbij ook nog om bijzondere zorg (boven gebruikelijke zorg): dan bent u mantelzorg. Mantelzorgers zijn er van allerlei leeftijden.

Bij het woord 'mantelzorg' denken veel mensen aan het verzorgen van iemand die ernstig of langdurig ziek is. Minder vaak denkt men aan de zorg voor iemand met psychiatrische problemen, de zorg voor een kind met een beperking of een ernstige verslaving. Toch zijn dit allemaal voorbeelden van mantelzorgsituaties.

## Passende ondersteuning

De zorg kan soms veel van u vragen. Veel mantelzorgers hebben maar weinig tijd voor zichzelf en voelen zich erg verantwoordelijk voor degene die ze verzorgen. Ook is mantelzorg dikwijls moeilijk te combineren met werk, school of gezin. Overbelasting kan op de loer liggen.

Minters Mantelzorg zet zich in voor de belangen van mantelzorgers in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. U kunt in gesprek gaan met de mantelzorgconsulent om uw situatie te bespreken. Zij gaat samen met u op zoek naar mogelijkheden om overbelasting te voorkomen. Dit betekent dikwijls passende ondersteuning in uw situatie. Ook bent u als mantelzorg welkom in het Mantelzorg café dat iedere maand in uw gemeente wordt georganiseerd. Verder bieden wij verschillende cursussen aan voor mantelzorgers.

Alle diensten van Minters Mantelzorg zijn voor mantelzorgers kosteloos. Om deel te nemen aan activiteiten is het soms alleen nodig om ingeschreven te worden als mantelzorg en dit is ook kosteloos. U wordt dan automatisch op de hoogte gehouden van ons aanbod.



Ook voor al u andere vragen kunt u ons op deze manier benaderen.

Bezoek ook eens onze website:  
[www.mintersmantelzorg.nl](http://www.mintersmantelzorg.nl)

## Als sterven dichtbij komt...

Heeft u iemand in uw omgeving die in haar of zijn laatste levensfase is, dan is het goed om te weten dat er Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) zijn voor mensen die in die laatste fase in hun eigen woon/leefomgeving willen blijven. Zij ondersteunen de mantelzorg(s) en/of de professionele zorg. De vrijwilligers zijn er in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Een 'helpende hand' en 'een steun in de rug', waar géén kosten aan verbonden zijn.



Vrijwilligers Palliatieve  
Terminale Zorg  
Nieuwe Waterweg Noord

Voor meer informatie kunt u bellen met de coördinator VPTZ, tel. 0651175006 of de website bezoeken [www.vptz-nwn.nl](http://www.vptz-nwn.nl) óf een mail sturen naar [info@vptz-nwn.nl](mailto:info@vptz-nwn.nl)

Kerkenband bestaat 25 jaar

# Feest in La Granja!

Zo'n 25 jaar geleden ontstond een kerkenband tussen de Vlaardingse parochies en een parochie op de Filippijnen. Dit zilveren jubileum werd gevierd de afgelopen tijd.

door **Jolanda Mooren**

**H**et is feest in La Granja op de Filippijnen. Vijfentwintig jaar bestaan de schooltjes van de St. Vincent Ferrer parochie, waarmee we een kerkenband hebben. In al die jaren ontstonden er door steun van de kerk schooltjes in en rondom La Granja, om kinderen in de kleutertijd een goede start te geven, door goed onderwijs. Elke morgen lopen de juffen van huis naar school (wat vaak een grote afstand is) om de kinderen te ontvangen. Ook de kinderen moeten vaak ver lopen om de school te bereiken. Met simpele materialen maken de juffen het schoolmateriaal. Doosjes om torens te bouwen en zelfgemaakte kaarten aan de wand met het alfabet erop of de cijfers van 1 tot 10. Met een enorme inzet, enthousiasme en doorzettingsvermogen wordt in schamele gebouwtjes een leerzame tijd aangeboden.

## Assepoester

En nu is het dus feest, een feest waaraan



wij in Vlaardingse niet alleen in gedachten wilden deelnemen. We vroegen de mensen van La Granja waar behoefte aan was en we zorgden dat dit er kwam. Inmiddels is voor alle kinderen van alle schooltjes een paar schoenen gekocht. Stelt u zich eens voor, 350 kinderen krijgen eigen schoenen! Irene schreef ons: 'It's Cinderella day for the children', wat zoveel betekent als: het is een geweldige dag voor de kinderen, zij voelen zich als Assepoester die mooi wordt aangekleed. Ook de juffen en meesters hebben een wens mogen doen en zij kozen voor schoenen, een horloge of een spijkerbroek. Voor ons zijn dit basiszaken, voor hen een wereld van verschil! De schooltjes hebben tegenwoordig ook twee meesters in dienst. Het zijn oud-leerlingen die als kleuter zelf naar de schooltjes gingen. Het levende bewijs dat deze kleuterschool de start is van een mooie toekomst met kansen.

## Drie dagen feest

Vanuit La Granja ontvingen wij het programma voor het feest; het startte op 24 oktober met een reünie voor oud-leerlingen, onderwijzeressen en sponsors van de schooltjes. Op 25 oktober was het feest voor de huidige ouders en leerlingen. Ter afsluiting was op 26 oktober een bezoek aan alle schooltjes gepland met gasten die speciaal waren gekomen voor het jubileum.

Drie dagen dus om 25 jaar te vieren. Alle wel-doeners wil ik namens de kerkenbandgroep en de juffen, meesters, ouders en kinderen van de schooltjes in La Granja heel hartelijk bedanken voor het mogelijk maken van een 'Cinderella day.' 🍷



**350  
kinderen  
krijgen  
eigen  
schoenen**



## Vieringen, winter 2017-2018, de voorgangers, muzikale ondersteuning en bijzonder karakter

	<b>HH Andreas, Petrus en Paulus 9.30 uur (zo.)</b>	<b>Pax Christikerk 11.00 uur (zo.)</b>	<b>H. Lucaskerk 9.30 uur (zo.)</b>
<b>Za. 02 dec.</b>	--	--	--
<b>Zo. 03 dec. 1e zondag van de Advent</b>	Eucharistie Ch. Duynstee Koor: Andreas, Petrus en Pauluskoor	Eucharistie Ch. Duynstee Koor: Liriko Kinderwoorddienst en 10+ groep	Eucharistie H. Egging Cantor en samenzang
<b>Za. 09 dec.</b>	--	--	--
<b>Zo. 10 dec. 2e zondag van de Advent</b>	Woord- en communieviering Parochiaan Koor: Kinderkoor	Eucharistie E. Clarenbeek Cantors en samenzang Kinderwoorddienst en 10+ groep	Eucharistie Ch. Duynstee Koor: Willibrordkoor
<b>Za. 16 dec.</b>	--	--	--
<b>Zo. 17 dec. 3e zondag van de Advent</b>	Eucharistie H. Egging Cantor en samenzang	Woord- en communieviering Parochiaan Cantors en samenzang Kinderwoorddienst en 10+ groep	Woord- en communieviering K. Koeleman Cantor en samenzang
<b>Ma. 18 dec.</b>			
<b>Za. 23 dec.</b>	--	--	--
<b>Zo. 24 dec. 4e zondag van de Advent</b>	Ochtendviering vervalt	Ochtendviering vervalt	Ochtendviering vervalt
<b>Zo. 24 dec. Kerstavond</b>	18.30 uur parochiaan. Kinderkerstviering Koor: Kinderkoor. 22.00 uur Eucharistie A. Kunnekkadan SVD Koor: Andreas, Petrus en Pauluskoor	19.00 uur Woord- en communieviering K. Koeleman gezinsviering. Koor: Okido 22.00 uur Eucharistieviering E. Clarenbeek Koor: Impuls	19.30 uur Eucharistie H. Egging Koor: The Balance 22.00 uur Woord- en communieviering K. Koeleman. Koor: Willibrordkoor
<b>Ma. 25 dec. 1e Kerstdag</b>	Eucharistie Ch. Duynstee Koor: To Be Continued	Woord- en communieviering K. Koeleman. Koor: Liriko	Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD Koor: Willibrordkoor
<b>Di. 26 dec. 2e Kerstdag</b>	Geen viering	Geen viering	Geen viering
<b>Za. 30 dec.</b>	--	--	--
<b>Zo. 31 dec. Oudjaar</b>	Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD Cantor en samenzang	Eucharistie H. Egging Cantors en samenzang	Eucharistie H. Egging Cantor en samenzang
<b>Ma. 01 jan. Nieuwjaarsdag</b>	Geen viering	Geen viering	Geen viering
<b>Za. 06 jan.</b>	--	--	--

## Kijk voor de laatste wijzigingen op de websites

<b>St. Jan de Doper - Visitatie 17.00 uur (za.), 11.00 uur (zo.)</b>	<b>H. Hart van Jezus 9.30 uur (zo.)</b>	<b>St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans 18.00 uur (za.), 9.30 uur (zo.)</b>	<b>H.H Jacobus en Martinus 11.00 uur (zo.)</b>
Eucharistie L. de Jong Muzikale ondersteuning	--	Eucharistie Ch. Duynstee	--
Eucharistie L. de Jong Koor: Oostercantorij	Woord -en communieviering K. Koeleman Samenzang en orgelspel	Eucharistie P. Vismans Koor: In Honorem Dei kindernevendienst	Woord- en communieviering K. Koeleman Koor: Corazon
Woord- en communieviering Parochiaan Muzikale ondersteuning	--	Eucharistie A. Kunnekkadan,SVD	--
Woord- en communieviering Parochiaan Zanggroep St. Jan Visitatie	Eucharistie H. Egging Koor: H. Hartkoor	Eucharistie A. Kunnekkadan,SVD Koor: In Honorem Dei	Eucharistie H. Egging Samenzang 13.00 uur doopviering
Woord- en communieviering K. Koeleman Muzikale ondersteuning	--	Eucharistie Ch. Duynstee	--
Woord- en communieviering K. Koeleman Samenzang	Woord- en communieviering Parochiaan Samenzang en orgelspel	Eucharistie Ch. Duynstee Koor: In Honorem Dei kindernevendienst	Eucharistie Ch. Duynstee Samenzang
		19.00 uur H. Egging Boeteviering met biechtgelegenheid Orgelspel en samenzang	
Geen viering	--	Eucharistie Ch. Duynstee	--
Ochtendviering vervalt	Ochtendviering vervalt	Eucharistie Ch. Duynstee Koor: In Honorem Dei	Ochtendviering vervalt
21.00 uur Eucharistie L. de Jong Samenzang	18.30 uur Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD 22.00 uur Eucharistie H. Egging	18.30 uur musical voor en door kinderen 20.00 uur Eucharistie P. Vismans 24.00 uur Eucharistie Ch. Duynstee Beide vieringen zingen de koren In Honorem Dei en Jubilatio	18.30 uur Parochiaan Gezinsviering 21.30 uur Eucharistie Ch. Duynstee Koor: Corazon
Eucharistie L. de Jong Zanggroep St. Jan Visitatie	Woord- en communieviering K. Koeleman	Eucharistie H. Egging Koor: In Honorem Dei	Eucharistie H. Egging Samenzang
Geen viering	Geen viering	Eucharistie A. Kunnekkadan,SVD Koor: Jubilatio	Geen viering
Eucharistie L. de Jong Muzikale ondersteuning	--	Eucharistie Ch. Duynstee	--
Eucharistie L. de Jong Samenzang	Woord- en communieviering L. Meijer	Eucharistie Ch. Duynstee Koor: Jubilatio. 18.00 uur Sluitingslof H. Egging. Koren: In Honorem Dei En Jubilatio	Eucharistie Ch. Duynstee Samenzang. 19.30 uur Parochiaan Oecumenische viering in de Dorpskerk
Geen viering	Geen viering	Eucharistie Ch. Duynstee Koor: In Honorem Dei	Geen viering
Woord- en communieviering K. Koeleman Muzikale ondersteuning	--	Eucharistie Ch. Duynstee	--

## Vieringen, winter 2017-2018, de voorgangers, muzikale ondersteuning en bijzonder karakter

	<b>HH Andreas, Petrus en Paulus 9.30 uur (zo.)</b>	<b>Pax Christikerk 11.00 uur (zo.)</b>	<b>H. Lucaskerk 9.30 uur (zo.)</b>
<b>Zo. 07 jan.</b>	Eucharistie H. Egging	Eucharistie H. Egging. Koren: Impuls en Liriko. Kinderwoorddienst en 10+ groep Nieuwjaarsreceptie	Viering in de Pax Christikerk met aansluitend nieuwjaarsreceptie H. Lucaskerk gesloten
<b>Za. 13 jan.</b>	--	--	--
<b>Zo. 14 jan.</b>	Woord- en communieviering parochiaan	Eucharistie H. Egging Cantors en samenzang	Woord- en communieviering parochiaan Koor: Willibrordkoor
<b>Za. 20 jan.</b>	--	--	---
<b>Zo. 21 jan.</b>	10.00 uur H. Egging Oecumenische viering in de Immanuelkerk	Woord- en communieviering parochiaan Koor: Impuls	10.00 uur Oecumenische viering in de Bethelkerk. Ch. Duynstee en G. Fröberg Koor: nog niet bekend
<b>Wo. 24 jan.</b>		19.30 uur Oecumenische meditatieve viering i.v.m. week van de eenheid	
<b>Za. 27 jan.</b>	--	--	--
<b>Zo. 28 jan.</b>	Eucharistie Ch. Duynstee Voorstellen eerste communicanten	Eucharistie H. Egging Cantors en samenzang	Eucharistie E. Clarenbeek Koor: Willibrordkoor
<b>Vrij. 02 febr.</b>			
<b>Za. 03 febr.</b>	--	--	--
<b>Zo. 04 febr.</b>	Woord- en communieviering Parochiaan	Eucharistie Ch. Duynstee. Koor: Liriko Kinderwoorddienst en 10+ groep	Woord- en communieviering Parochiaan Cantor en samenzang
<b>Za. 10 febr.</b>	--	--	--
<b>Zo. 11 febr.</b>	Eucharistie A. Kunnekkadan SVD 11.00 uur doopviering	Woord- en communieviering K. Koeleman. Voorstellen eerste communicanten. Gezinsviering. Koor: Okido	Eucharistie E. Clarenbeek Koor: Willibrordkoor
<b>Wo. 14 febr. Aswoensdag</b>	19.30 uur K. Koeleman	19.30 uur Ch. Duynstee Samenzang en muzikale begeleiding	Aswoensdagviering in de Pax Christikerk H. Lucaskerk gesloten
<b>Za. 17 febr.</b>	--	--	--
<b>Zo. 18 febr. 1e zondag 40 dagentijd</b>	Eucharistie H. Egging	10.30 uur Oecumenische viering in Kerkcentrum Holy. K. Koeleman en E. de Fouw. Koor: Impuls	Woord- en communieviering L. Meijer Cantor en samenzang
<b>Za. 24 febr.</b>	--	--	--
<b>Zo. 25 febr. 2e zondag 40 dagentijd</b>	Woord- en communieviering parochiaan	Woord- en communieviering parochiaan Cantors en samenzang	Eucharistie H. Egging Koor: Willibrordkoor

## Kijk voor de laatste wijzigingen op de websites

<b>St. Jan de Doper - Visitatie 17.00 uur (za.), 11.00 uur (zo.)</b>	<b>H. Hart van Jezus 9.30 uur (zo.)</b>	<b>St. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans 18.00 uur (za.), 9.30 uur (zo.)</b>	<b>H.H Jacobus en Martinus 11.00 uur (zo.)</b>
Woord- en communieviering K. Koeleman Samenzang	Eucharistie Ch. Duynstee Samenzang en orgelspel	Eucharistie P. Vismans Koor: In Honorem Dei	Woord- en communieviering parochiaan Samenzang
Eucharistie L. de Jong Muzikale ondersteuning	--	Eucharistie Ch. Duynstee	--
Eucharistie L. de Jong Zanggroep St. Jan Visitatie	Woord- en communieviering parochiaan Koor: H. Hartkoor	Eucharistie Ch. Duynstee Koor: In Honorem Dei	Eucharistie Ch. Duynstee Samenzang
Eucharistie L. de Jong Muzikale ondersteuning	--	Eucharistie H. Egging	--
Eucharistie L. de Jong Samenzang	Eucharistie A. Kunnekkadan SVD Samenzang en orgelspel	Eucharistie P. Vismans. Koor: In Hono- rem Dei. Kindernevendienst	10.00 uur Oecumenische viering in De Ark K. Koeleman. Koor: Corazon
Woord- en communieviering Parochiaan Muzikale ondersteuning	--	Eucharistie A. Kunnekkadan,SVD	--
Woord- en communieviering Parochiaan Zanggroep St. Jan Visitatie	Eucharistie H. Egging Koor: H. Hartkoor Voorstellen eerste communicanten	Eucharistie A. Kunnekkadan,SVD Koor: Jubilatio	Eucharistie Ch. Duynstee Samenzang
		19.00 uur Maria Lichtmis H. Egging Orgelspel en samenzang	
Eucharistie L. de Jong Muzikale ondersteuning	--	Eucharistie Ch. Duynstee	--
Eucharistie L. de Jong Samenzang	Eucharistie H. Egging. Samenzang en orgelspel. 13.00 uur doopviering	Eucharistie Ch. Duynstee. Koor: In Honorem Dei. kindernevendienst	Eucharistie H. Egging Koor: Corazon
Eucharistie Ch. Duynstee Muzikale ondersteuning	--	Eucharistie H. Egging	--
Eucharistie Ch. Duynstee Zanggroep St. Jan Visitatie	Eucharistie Ch. Duynstee Koor: H. Hartkoor	Eucharistie H. Egging Koor: In Honorem Dei	Woord- en communieviering Parochiaan Samenzang
19.00 uur L.de Jong	Geen viering	19.00 uur H. Egging Orgelspel en samenzang	19.00 uur Parochiaan samenzang
Eucharistie L.de Jong Muzikale ondersteuning	--	Eucharistie Ch. Duynstee	--
Eucharistie L.de Jong Samenzang	Woord- en communieviering parochiaan Samenzang en orgelspel	Eucharistie P. Vismans Koor: In Honorem Dei kindernevendienst	Eucharistie Ch. Duynstee. Samenzang
Woord- en communieviering parochiaan Muzikale ondersteuning	--	Eucharistie Ch. Duynstee	--
Woord- en communieviering parochiaan Zanggroep St. Jan Visitatie	Eucharistie A. Kunnekkadan SVD Koor: H. Hartkoor	Eucharistie Ch. Duynstee Koor: In Honorem Dei	Eucharistie H. Egging Samenzang

