

AProPos

*Informatieblad van de R.K. parochie De Goede Herder
Deelgemeenschap H.H. Andreas, Petrus en Paulus
Maassluis*

jaargang 23

nummer 1

januari 2016

Voorwoord

De kop van 2016 is er alweer een beetje af.

We zitten volop in het ritme en allerlei activiteiten werpen hun schaduw vooruit en vele gebeurtenissen beheersen het nieuws. De voorbereiding van de eerste Communie zijn gestart; er worden plannen gemaakt rondom Pasen en sommigen hebben hun vakantie voor de zomer al geboekt.

Uiteraard wordt er veel over het weer gesproken. Is het nu echt van slag met al die regens, de vele krachtige winden; de hoge temperaturen en (als ik dit stukje schrijf) de verwachtingen van flink winterweer. Ach ja; over het weer raken we nooit uitgesproken! En tot op heden is het gasverbruik ook minder hoog: valt weer mee, toch?

Eind vorig jaar zijn we het jaar van barmhartigheid begonnen.

Feestelijk gevierd met de opening van diverse heilige deuren in diverse basilieken.

Maar hoe zit het met onze eigen deur? Is de deur van ons hart ook barmhartig?

Misschien is het een beetje een ouderwets woord en kunnen we het makkelijk met één letter veranderen, want de betekenis blijft mijns inziens toch hetzelfde: barmhartig = warmhartig.

Hebben wij aandacht voor het wereldje buiten ons eigen kringetje? Onze omgeving; het milieu; onze naasten; de andere mens?

Kunnen wij die warm in ons hart sluiten?

Het hoeven geen grote daden te zijn. Ook kleine aandachtspunten kunnen groots uitpakken en aanvoelen.

Je wordt toch koud in je hart wanneer je taferelen ziet en verhalen hoort rondom de opvang van asielzoekers. Varkens ophangen; moskeeën bekladden; vergaderingen verstoren.

Maar als tegenhanger daarvan word je warm in het hart van extra opvang en aandacht voor die mensen. Het *kan* een lastig en emotioneel moment en gevoel zijn wanneer je met opvang van veel mensen direct te maken krijgt. Dat wordt niet zomaar weggepoetst door een politicus; een wetenschapper of een bekende Nederlander op de televisie.

Het overkomt je en het moet tijd krijgen om in je hart te komen.

En als dat hart warm is, warmhartig, dan komt het altijd goed!

De redactie wenst u een warmhartig jaar toe!



Overleden

15 december 2015 in de leeftijd van 82 jaar, de heer Alwin Alexander Sedoc overleden. Zijn uitvaart was op 23 december op de Algemene Begraafplaats Maassluis.

6 januari 2016 is mevrouw Alberthe Rita Langenberg-Vroom overleden in de leeftijd van 66 jaar. Haar uitvaartdienst was dinsdag 12 januari in het rouwcentrum Rijkeboer – de Winter, waarna zij naar het crematorium is gebracht.

8 januari 2016 is de heer Johannes Cornelis Zijlmans overleden in de leeftijd van 85 jaar. Zaterdag 16 januari was zijn uitvaartdienst in de Petrus en Pauluskerk waarna hij naar het crematorium is gebracht.

2016, Jubeljaar van Barmhartigheid, een geschenk
Woord van contactpastor pater Avin Kunnekkadan SVD

Beste Lezers,

Een nieuw jaar ligt als een onbeschreven blad voor ons.

Wat zal het ons brengen? Het ligt verborgen in de schoot van de toekomst. Naar goede gewoonte wensen we elkaar *gelukkig Nieuwjaar*. Vroeger wensten mensen elkaar een *Zalig en gelukkig Nieuwjaar*. Misschien was dat net iets zegenrijker dan wat we nu wensen, want 'zalig' is toch net dat ietsje meer dan 'gelukkig'. Maar wat we ook wensen, het blijft een wens, waarvan we hopen dat hij werkelijkheid wordt. We hopen dus dat iemand gelukkig en gezond zal zijn en vrede zal kennen.

We mogen een nieuwe kalender en een nieuwe agenda hebben, ons leven van gisteren gaat vandaag gewoon door. Wat ons het voorbije jaar vreugde bracht, bestaat vandaag nog altijd. In dit nummer van AProPos wil ik graag jullie aandacht vragen voor het Heilig jaar of Jubeljaar. Het Jubeljaar van Barmhartigheid is begonnen met de opening van de Heilige Poort in de Sint-Pieter, ter gelegenheid van het feest van de Onbevleete Ontvangenis van Moeder Maria op 8 december 2015. Het zal eindigen op 20 november 2016 op het hoogfeest van Christus, Koning van het heelal.

De Basiliek in Schiedam is dit jaar gekozen tot de kerk van de Barmhartigheid. Elke vrijdag en zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur is de (heilige) poort van de Basiliek open, om Gods barmhartigheid te ervaren.

Niemand is uitgesloten van Gods barmhartigheid, benadrukte Paus Franciscus in zijn homilie op 8 december.

Men heeft vandaag zo veel behoefte aan barmhartigheid. Barmhartigheid verandert de wereld. Een beetje barmhartigheid zorgt ervoor dat de wereld minder koud en meer rechtvaardig is. Wij hebben behoefte aan deze barmhartigheid van God, de barmhartige Vader die zo geduldig en begripvol is.

God vergeeft alles en altijd; laten wij daarom nooit moe worden Zijn vergeving te vragen.

Het thema van dit heilig jaar is genomen uit de brief van de heilige Paulus aan de Efeziërs: 'God, rijk aan erbarming' (Ef. 2, 4). In het Jubeljaar zullen de lezingen voor de zondagen-door-het-jaar genomen worden uit het Evangelie van de heilige Lucas, 'de evangelist van de barmhartigheid'.

De parabels over de barmhartigheid uit het Lucasevangelie zijn zeer bekend: het verloren schaap, de verloren drachme, de barmhartige vader.

Mijn voorstel in dit jaar van barmhartigheid is, dat de werken van barmhartigheid veel aandacht krijgen binnen onze familie en parochiegemeenschap. De zeven werken van lichamelijke barmhartigheid zijn: eten geven aan de hongerigen, drinken geven aan de dorstigen, de naakten kleden, de vreemdelingen opnemen, de zieken bijstaan, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. Mogen we ook de werken van geestelijke barmhartigheid aandacht geven: de twijfelenden raad geven met de wijsheid van God, de onwetenden onderrichten, de zondaars vermanen, de bedroefden troosten, wat tegen u misdaan is vergeven, lastige personen en onrecht geduldig verdragen en tot God bidden voor de levenden en de doden.

Hoe kunnen we verder handen en voeten geven aan de werken van Barmhartigheid? Wat kunnen we samen doen als parochiegemeenschap? Laat uw ideeën aan mij weten!

Mijn wens voor u in 2016 is: moge de Heer u zegenen en beschermen. Moge de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Moge de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Ik wens u allen van harte zo'n Zalig Nieuwjaar 2016 toe, onder de hoede van de Heer.

Pater Avin Kunnekkadan SVD,
contactpastor APP-deelgemeenschap Maasluis

Mededelingen uit de Beheercommissie van november 2015 en januari 2016

Eind november 2015 werd een bijeenkomst gehouden, waarin het functioneren van de Beheercommissie is geëvalueerd en is stilgestaan bij hetgeen ons in de nabije toekomst te wachten staat. Er werd vastgesteld dat de opbouwfase van de Beheercommissie achter de rug is en dat we de toekomst veilig moeten stellen door de continuïteit te waarborgen.

De communicatie, zowel naar de deelgemeenschap als naar buiten behoeft verbetering.

Het schoonmaken van het kerkgebouw is in de Beheercommissie uitgebreid besproken. Elders in dit blad en op de website (met foto's) leest u daar meer over.

Ook de werkzaamheden op de begraafplaats kwamen in de Beheercommissie aan de orde. Enkele foto's over deze activiteit kunt u zien op het mededelingenbord in de nartex.

Namens de Beheercommissie,
Marianne Soors

De werkgroep kerk schoonmaken

De werkgroep vraagt vrijwilligers, die een paar uur per maand willen meehelpen met het schoonmaken van het interieur van onze kerk. Op de 3^{de} dinsdag van de maand steken de schoonmakers de handen uit de mouwen van 9.30 tot 11.00 uur. Mannen, vrouwen, ouderen en jongeren zijn van harte welkom! Meer informatie vind u op de website www.appp.nl
Contactpersoon: Cecilia Wubbels, email: cecilia.en.paul.wubbels@caiway.nl telefoon: 010-5917 834

Tour of Faith

Op zondag 14 februari 2016 wordt een Tour of Faith in de Liduina-basiliek te Schiedam gehouden. Een Tour of Faith is bedoeld voor jongeren van 16 tot 30 jaar. Om 15:00 uur gaat de bisschop voor in een eucharistieviering. Na een pauze met koffie en thee is er tijd voor een geloofsgesprek.

Als thema is voor bedevaarten gekozen, omdat dat goed past bij de plek waar we zijn. Met jongeren in gesprek gaan over de vraag of zij zelf wel eens op bedevaart zijn geweest, hoe zij dat beleven.

Tour of Faith wordt steeds afgesloten met soep en broodjes.

Een Vastenactie voor Oeganda

Klimaatverandering en opwarming van de aarde leiden in Oeganda tot steeds meer waterschaarste. Mensen moeten op een nieuwe manier leren omgaan met het beschikbare water, hun grond en de landbouw om op een waardige manier voort te kunnen leven. Vastenactie ondersteunt de organisatie Socadido die landbouwers en hun familie in de regio Teso stimuleert in actie te komen voor betere leefomstandigheden en hen leert omgaan met de gevolgen van de klimaatverandering. Solidariteit betonen aan mensen in Oeganda in deze 'waterkwestie' is inhoud geven aan de brugfunctie tussen hemel en aarde. Samen aan de bron van leven gevend water staan.

De mensen in Oeganda moeten vaak voldoende en kwalitatief goed water ontberen. Ons steuntje in de rug voor een beter waterbeheer en betere landbouwmethodes zijn een bijdrage aan de waardigheid van mensen in Oeganda. Ook hier staan we samen aan de bron van gerechtigheid en waardigheid.

Waterschaarste en andere problemen in Oeganda worden veroorzaakt door de klimaatverandering en de opwarming van de aarde. Een klimaatverandering waaraan de gemiddelde Oegandees nauwelijks bijdraagt. Wij in het rijke Westen des te meer. Het is een beetje kort door de bocht maar je zou kunnen zeggen dat mensen in Oeganda opgezadeld worden met de problemen die wij hier veroorzaken. Als gelovigen moet de oproep van de paus om ons bewust te zijn van ons watergebruik en verspilling tegen te gaan, ons na aan het hart liggen. Jezelf trainen op een zo spaarzaam mogelijke manier met water om te gaan, kan een goede invulling van de Vastentijd zijn. Met wat nadenken zult u zeker een aantal goede bespaarmanieren kunnen vinden. En anders helpt een zoekprogramma op internet wel verder.

Samen aan de bron staan en samen nadenken over hoeveel water waarvoor nodig is.

Maar om u al een beetje op weg te helpen: ongeveer 85% van alle drinkbare water op deze wereld wordt gebruikt voor de productie van voedingsmiddelen en drinkproducten. Een iets ander en soberder menu haalt veel meer uit dan het verhelpen van een lekkende kraan (al moet u die laatste zeker ook repareren). Geen of minder vlees eten is van oudsher een manier van vasten die door de kerk wordt gepropagandeerd.

En er wordt een hoop water mee bespaard. De productie van één kilo varkensvlees kost 4.800 liter water, één kilo rundvlees zelfs het meer dan drievoudige daarvan: 15.500 liter. Voor een kopje koffie is 140 liter water nodig. Veel van die liters water, veel van die oerkracht van leven, wordt onttrokken aan bronnen en aan watervoorraden in het zuiden van deze wereld.

Goed om u te realiseren als we tijdens de veertigdagentijd in 2016 gaan vasten met in gedachten een beter leven voor iedereen, in Nederland, in Oeganda, of waar ook ter wereld.

Wat gaan we in onze deelgemeenschap doen in de Vastentijd?

14-02-2016 Eucharistieviering.

Elvira Mollee vertelt over het Vastenactieproject in Oeganda. Aansluitend aan de viering krijgt u informatie over de pelgrimstocht, die van 17 tot en met 19 maart in onze regio wordt gehouden en wordt de DVD over het Vastenactieproject vertoond.

25-02-2016 Vastendag.

28-02-2016 Wereldwinkel presenteert haar artikelen in de nartex.

18-03-2016 Informatieavond door de werkgroep Pelgrimage.

08-03-2016 Oecumenische vastenactiemaaltijd in De Vliet.

Heeft u vragen over deze activiteiten, neem dan contact op met Yvonne Buys, Clemens en Trudy Lammers of Marianne Soors, leden van de werkgroep Vastenactie.

Kinderpagina

Terugblik op de Kinderkerstviering met een muzikaal randje. Het was een fijne kerstviering, met veel blije kinderen, papa's en mama's en opa's en oma's in de kerk.

Er was een lief babietje Jezus, de 6 weken jonge Ruben Valstar. Zijn moeder Zosia was Maria. Zij droeg een traditionele Joodse sjaal: een talit. Zo had Maria er in de tijd dat Jezus geboren werd uit kunnen zien. Mark Verhart was Jozef. Ter plekke werd aan kinderen gevraagd of ze herder, schaap of zelfs ezel of kerstster wilden zijn. Dit vonden de kinderen erg leuk om te doen hebben we gemerkt. We denken er zelfs aan om volgend



jaar de kudde weer wat uit te breiden.

Natuurlijk werd het verhaal van de geboorte van Jezus verteld en uitgebeeld, maar daarnaast werd een 2^e verhaal verteld: de herdersjongen en de fluit. Yelle Tanesha zat helemaal in zijn rol. Op de (papieren) herdersfluit, die hij van de engel, de 7-jarige Marith Molmans, kreeg, blies hij de mooiste tonen. Maar dat werd natuurlijk in het echt door de dwarsfluitiste Lisette Langedijk gedaan. De kinderen van het kinderkoor zongen ook weer prachtig in deze Kinderkerstviering. Aan het eind van de viering kregen alle kinderen een plastic fluitje mee met de boodschap:

*“Het is de toon die de muziek maakt...
Haal dus het beste uit jezelf...
Dat raakt.”*

Natuurlijk werd het fluitje door alle kinderen getest. Gelukkig sliep het babietje lekker diep, anders was hij er vast wakker van geworden.

En toen kwam Oud en Nieuw: werden jullie wakker van het vuurwerk, of mocht je tot midden in de nacht opblijven? Het nieuwe jaar is nu al even van start gegaan. Net als de groep communicanten van 2016. Op zondag 10 januari hebben 12 kinderen zichzelf voorgesteld in de kerk. Zij bereiden zich voor op de Eerste Heilige Communie. Onder leiding van Suzanne en Emily van den Berg gaan zij op weg naar het feest op zondag 17 april.



Dat is na Pasen, en Pasen is op 27 maart, maar daarvoor is het Palmpasen. Doen jullie weer mee?

Zaterdag 19 maart kunnen alle kinderen die dat willen, samen met een ouder, een **Palmpaasstok** komen **versieren** in de nartex van de kerk **tussen 14:30 en 16:30**

uur. Zondag 20 maart brengen jullie na de Palmpasenviering de stokken weg naar mensen die een extraatje verdienen omdat ze niet meer naar de kerk kunnen komen, of omdat ze ziek of oud zijn. Hoe meer kinderen en ouders zich opgeven, hoe meer mensen we blij kunnen maken. Opgeven hiervoor kun je doen via een mail of whatsapp of telefoontje naar Karin Tanesha: tanisha@caiway.nl of 06-20370388

Vermeld daarbij:

* ik(naam) maak thuis een palmpaasstok.

of:

* ik(naam) kom in de kerk een palmpaasstok maken.



Het bijzondere onderhoud aan de ‘tent’ van God

De Rk. Petrus en Pauluskerk aan het Andreasplein in Maasluis is een bijzonder gebouw en letterlijk een tent.

De binnen- en buitenzijde van dit gebouw hebben een speciaal onderhoud nodig. In 2007 is onze kerk als een ‘WIT’ gebouw in gebruik genomen. Om deze witte uitstraling te behouden, c.q. weer terug te krijgen is er een grote schoonmaakbeurt nodig.

In de week vóór Kerstmis is de binnenkant aangepakt.

De Commissie Gebouwbeheer is eerst gaan experimenteren met diverse middelen en methoden. Niet alles is geschikt.

De gebruikte middelen en materialen mogen het doek niet aantasten en/of beschadigen. Al snel bleek dat het echt handwerk moest gaan worden. Centimeter voor centimeter werd het doek met een speciale spons en een vetoplosser behandeld. Er werd een grote steiger opgebouwd en een aantal vrijwilligers zijn aan de slag gegaan.

Zoals wij allemaal met Kerst hebben mogen zien is het resultaat een witte, stralende binnenkant boven het abscisraam.

Nu nog de rest, maar dan gaat de hoogte van het plafond een rol spelen. Maar wij beloven u, dat wij ook dat gaan oplossen.

Een speciaal woord van dank aan de vrijwilligers, die er dagen mee bezig zijn geweest en er pijnlijke armen aan hebben overgehouden. Dan is er nog de buitenkant van onze kerk.

Die vereist een andere aanpak, al is het alleen maar vanwege de karakteristieke vorm van het dak en de toren.

Speciale aandacht voor de groene aanslag aan de noordzijde van het gebouw. Deze algenaanslag op het zeildoek is erg hardnekkig. De beschermlaag van het zeildoek mag bij het schoonmaken niet worden aangetast.

Kortom ook hier moet dus de nodige voorzichtigheid betracht worden. Maar na het nodige voorzichtige experimenteren door de Commissie Gebouwbeheer, is ook hiervoor een beproefde methode gevonden. Een mengsel van een organische oplosbare zeep en sterk verdunde algendoder heeft een goed en langdurig resultaat opgeleverd op de proefstukken.

Nu is het wachten op het juiste moment om de klus te klaren. De randvoorwaarden zijn: lekker weer, de beschikbaarheid van een geschikte hoogwerker en als allerbelangrijkste enthousiaste vrijwilligers. Wordt aan die voorwaarden voldaan, dan kan met behulp van een roterende borstel gestart worden met dit arbeidsintensieve werk aan achterzijde van de kerk en toren met het kruis.

De Commissie Gebouwbeheer is nog opzoek naar vrijwilligers die het aandurven om aan dit spectaculaire werk mee te werken. Ook voor de resterende delen van de binnenzijde van de kerk kunnen wij nog vrijwilligers gebruiken.

U moet uiteraard voor deze klus geen last van hoogtevrees hebben. Met meerdere mensen kan en moet lukken om tijdens een “gezellige dag” deze spectaculaire klus te klaren.

Daarnaast overweegt de Commissie Gebouwbeheer het gehele dak schoon te laten borstelen.

Uit ervaring weten wij dat een pak sneeuw hier wonderen kan verrichten. Wie Weet?

Paul Zondag

Pelgrimstocht van de Vastenactie

In Maassluis werken de protestantse en katholieke kerk al jaren samen bij acties voor zending en missie, voor werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking en voor vredesvraagstukken.

Zo ontmoeten we elkaar bijvoorbeeld in de Vredesweek en in de 40-dagentijd. Het ene jaar staat een project van de protestantse organisatie Kerk in Actie centraal; het andere jaar de katholieke Vastenactie.

Dit jaar sluiten we aan bij het Vastenactieproject dat dit jaar als thema heeft: Water, bron van alle leven'. Op initiatief van de werkgroep MOV/ZWO vindt in 2016 de landelijke Pelgrimstocht van de Vastenactie dit jaar in het Waterweggebied plaats.

Deze Pelgrimstocht wordt gehouden van donderdag 17 tot en met zaterdag 19 maart 2016.

De voorbereidingen van het diaconaal en oecumenisch getinte programma zijn in volle gang en de inschrijving is geopend. Deelnemers en deelnemers kunnen voor alle drie de dagen

inschrijven, maar ze kunnen ook naar keuze één of twee dagen deelnemen. Op vrijdag de 18^e lopen de pelgrims in Maasluis en Maasland. 's Avonds eten we samen en is er een thema-avond over Water, bron van alle leven. U kunt de hele tocht of een gedeelte daarvan meewandelen.

De Pelgrimstocht heeft dit jaar een sterk oecumenisch karakter. Niet alleen zijn wij als De Goede Herderparochie en de wijken van de Protestantse Kerk Maasluis samen gastheer voor de pelgrims maar ook lopen op donderdag de preses van de PKN, ds. Karin van den Broeke en op zaterdag de bisschop van Rotterdam, Hans van den Hende, een dag mee als pelgrim.

En het allerbelangrijkst: tijdens de tocht zijn er zeker pelgrims uit onze Maassluise kerkgemeenschappen.

Na de viering van 14 februari krijgt u van Nadine van Leeuwen nadere informatie over deze tocht. We hopen dat u komende weken de berichten over de pelgrimstocht volgt en dat wij u enthousiast maken om één of alle dagen mee te lopen, een thema-avond bij te wonen en/of, om minstens onze pelgrims uit onze eigen kerkgemeenschap(en) aan deze tocht stevig te sponsoren. Volg het nieuws in de kerkbladen!

Werkgroep Vastenactie (Trudy en Clemens Lammers, Yvonne Buys en Marianne Soors)

Een vastenochtend in Maasluis

Is vasten weinig of niet eten en afvallen?

Of is vasten meer hongeren naar gerechtigheid?

Voel je bij vasten je eigen honger of de honger van anderen?

Kan vasten een teken zijn van solidariteit met armgemaakte mensen; een teken van engagement voor een betere wereld voor iedereen?

Kan vasten ons verbinden met de wereldwijde gemeenschap van mensen en ons openen voor de Geest van God?

Met deze vragen willen we als MOV-groep / werkgroep

Vastenactie van Maasluis even stilstaan op:

donderdag 25 februari 2016

Plaats: Petrus & Pauluskerk in Maasluis

Programma:

- 09.00: H. Eucharistie, voorganger pater Avin Kunnekkadan
09.45: Pauze met koffie, thee etc.
10.00: Opening en bezinning 'eigentijds vasten' - o.l.v. Guus Prevoo
11.00: Een oefening in 'kijken' - o.l.v. Guus Prevoo
12.00: Pauze met een sobere maaltijd.
Graag boterhammen meebrengen van thuis, om te delen met elkaar.
Voor koffie, thee, melk en water wordt gezorgd
13.00: Hoe wordt het Vastenactie-project in Oeganda vormgegeven? - o.l.v. Elvira Mollee
13.30: Afsluiting van de vastenochtend – Avin Kunnekkadan
13.45: Einde van de vastenochtend

Tijdens deze vastenochtend worden we begeleid door Elvira Mollee en Guus Prevoo van Vastenactie Nederland.

Graag aanmelden bij:

Marianne Soors

Tel. 010-5910035,

E-mail: m.j.p.soors@planet.nl

Yvonne Buys

Tel. 010-5920121

E-mail : yvonnejautze@hotmail.com

Secretariaat Maassluis

Tel. 010-5912080

E-mail:

secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl

Doet u mee?

Iedereen is van harte welkom!

Aktie Kerkbalans 2016 met klokgelui van start

Van zondag 17 tot en met 31 januari gaan duizenden vrijwilligers op pad: de mensen die in stad en dorp persoonlijk de brieven overhandigen van Aktie Kerkbalans, de landelijke actie waarmee een financiële bijdrage wordt gevraagd voor de lokale kerken in Nederland.

Aktie Kerkbalans is – letterlijk – ingeluid op zaterdag 16 januari. Om exact twaalf uur luidden in heel Nederland de kerkklokken, in het bisdom Rotterdam de klokken van de Maria van Jessekerk in Delft. Het luiden van de klokken werd gedaan op diverse plaatsen door prominente Nederlanders die zo aandacht vroegen voor de rol van de kerk in de Nederlandse samenleving en met het inluiden, het startschot gaven voor de actie. In Delft was het Prof. Paul van Geest die de klokken in gang zette.

Vicaris H. Verbakel was gastheer: ‘We starten nu Kerkbalans. Voor een parochie zijn financiën niet het hoofddoel maar een middel om activiteiten te kunnen ontplooiën. Ik denk dan aan vieringen en diaconale initiatieven voor mensen die eenzaam zijn, activiteiten om het leven voor mensen wat beter te maken dan het nu soms is.’

Prof. Paul van Geest zei: ‘Is het geven van een bijdrage aan de kerk in deze tijd nog wel logisch? Kunnen we de kerk niet kenschetsen als een teloorgaand bedrijf? Natuurlijk kun je deze vraag met ‘ja’ beantwoorden, maar evenzeer met ‘nee’.

De kerk en daarbij het kerkgebouw heeft een waarde die niet te vervangen is. Om een voorbeeld te noemen: ooit heb ik als student onderzocht hoe vaak een kerk bezocht werd.

De kerkdienst op zondag telde zo’n 60 personen.

Maar doordeweeks bleken 500 mensen die kerk binnen te lopen. In een kerk is vreugde en verdriet gedeeld, die sacrale ruimte ademt dat. Wanneer je de stilte zoekt van de kerk dan

komt die sacrale ruimte in jou. Wat zou de maatschappij zijn zonder die ruimtes?

De kerk heeft altijd wegen gevonden en zichzelf qua vorm opnieuw uitgevonden. Dat is wat ons te doen staat: nieuwe vormen erbij zoeken om door te groeien.”

Ten slotte haalde Paul van Geest een citaat van Paus Franciscus aan uit Evangelii Gaudium: “Ik geef de voorkeur aan de Kerk die gewond pijn lijdt en vuil is omdat zij zich op straat begeeft, boven een Kerk die ongezond is omdat ze zich opsluit en zich vastklampt aan haar eigen werkelijkheid.”

Ad Sosef, een van de zeven Kerkbalans consulenten in het bisdom Rotterdam die parochies ondersteuning bieden bij hun Aktie Kerkbalans, gaf een toelichting. Bekend is dat de inkomsten van de kerken dalen. Toch, zo bracht Ad Sosef naar voren, is dit tij te keren. “Daarvoor is nodig dat allen die zich verbonden weten met een kerkgemeenschap zich verantwoordelijk voelen voor het voortbestaan, ook voor de financiële kant. Want wanneer een kerk naar buiten treedt en overtuigend laat zien wat er allemaal gebeurt en hoe waardevol de aanwezigheid van de lokale kerk is in wijk en stad, dan wordt een financiële bijdrage van de mensen een natuurlijk gevolg. Sommige parochies laten dan een toename zien van de Kerkbalans.”

John Bakker, algemeen econoom van het bisdom Rotterdam benadrukte dat de kerk ook als een familie is, waarin je naar elkaar om kijkt, waarin je zorg hebt voor elkaar.

Om dat mogelijk te maken is de Aktie Kerkbalans is onmisbaar.

Kerstviering KBO Maassluis 2015

Donderdagochtend 17 december 2015 was onze kerstviering in de Koningshof in Maassluis.

Al onze leden hadden zich via ons maandelijks nieuwsblad, die tegelijk met de Nestor bezorgd wordt, op kunnen geven.

Er waren ongeveer 80 aanmeldingen. Fijn z'n grote groep mensen die gezamenlijk deelnemen aan de kerstviering.

Wij als bestuur doen ieder jaar weer ons best om er een gezellige ochtend van te maken. Natuurlijk was er bij binnenkomst koffie met wat lekkers.

Na de officiële opening met een mooi gedicht door de voorzitter, kwam er een meneer in Dickens kostuum met een buikorgeltje. Voor de pauze speelde hij kerstliederen, waarbij Aad van Anraad onze dirigent was. Ina van Langeveld had 10 kerstliedjes uitgeprint, die we met z'n allen mee konden zingen. In de pauze was er naar ieders smaak een borrel of frisdrank.

Daarna ging de muziek nog even verder met een aantal Hollandse liedjes die ook mee gezongen werden.

Om 13.00 uur was het tijd voor de lunch en nam ieder plaats aan de tafels.

Pastor Duynstee hield een mooi openingsgebed en toen was het genieten, zowel van de lunch als van het pianospel van Jan Michel Koekebakker.

Op het eind hebben we Rosiet van den Akker nog even in het zonnetje gezet. Zij verzorgt bij onze KBO de ledenadministratie, brengt in weer en wind op de fiets de verjaardagskaarten rond voor de mensen die 80 jaar of ouder zijn. Dat zijn er bij onze vereniging best wel veel.

Ook een compliment aan Miep Reijers, die 10 kerststukjes gemaakt had om de tafels te versieren. Deze kerststukjes hebben we onder de aanwezigen verloot.

Na een fraai afsluitend gebed door de pastor gingen wij voldaan en met een fijn kerstgevoel naar huis.

Het bestuur van de KBO Maassluis wenst u goed en gezond 2016.

Mia van Haaren, voorzitter

Van de redactie: op de website www.appp.nl kunt u enkele foto's bekijken.

Professor James Kennedy

Wat is de betekenis van de kerk anno 2016?

Dit onderwerp stond centraal in het betoog en de discussie op de bijeenkomst die het Platform van kerken had georganiseerd op 7 januari. De kern van zijn verhaal is dat wij niet bij de pakken neer moeten gaan zitten.

Zowel in de opening door dominee van Dijk als in de boeken en ook in deze lezing speelt het bijbelverhaal uit de bergrede een grote rol. Het verhaal gaat over het licht niet verbergen onder de korenschoof, in de nieuwe Bijbelvertaling niet onder de emmer. De kerk, wij, moeten stralen, erop uitgaan.

De kerk speelt op vele terreinen nauwelijks meer een rol.

De liberale voorman Thorbecke vond omstreeks 1860 de kerk een vanzelfsprekendheid in onze maatschappij, ondanks het feit dat hij geen trouwe kerkganger was.

De kerk was actief op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en armenzorg. Deze taken zijn voor een groot deel overgenomen door de overheid.

Is de kerk nog van belang voor het richting geven op het terrein van morele en ethische vraagstukken. Wie laat zich wat voorschrijven door kerkelijke leiders? Of anders gezegd: zijn er nog "leiders" die de mensen aanspreken. En als een leider dan het woord neemt, namens wie spreekt hij dan?

Is het dan het groot aantal vrijwilligers, dat actief is binnen en buiten de kerk?

Toen de kerken leegliepen waren er organisaties die een groei zagen van het ledental. Dit waren de sportverenigingen.

Deze hebben heel veel moeite met het werven van vrijwilligers. Helaas werd dit ook door James betiteld als een Nederlands verschijnsel. Griekenland, een zeer christelijk land, kent nauwelijks kerkvrijwilligers.

Is het dan de zingeving, de heilsleer?

Dit is zeker niet onbelangrijk. Ook hier is Nederland weer een uitzondering.

In de ons omringende landen, zelfs waar het kerkbezoek laag is, wordt er meer deelgenomen aan doop, huwelijk, kerkelijke uitvaart etc.

Wat is dan de rol van de kerk!

Wij moeten uitgaan van de kracht van de lokale gemeenschap. Daar moet de kracht en de uitstraling liggen van de kerk.

In de ontmoeting met geloofsgenoten maar ook met alle andere mensen in en buiten de kerk. Laat zien dat wij er voor alle mensen zijn. Maar ga vooral geen zieltjes winnen.

Een van de aanwezigen vergeleek onze tijd met de Babylonische ballingschap van het joodse volk. Hij vergeleek het met een boetedoening voor de fouten uit het verleden.

James vond de vergelijking met de Babylonische tijd een juiste maar hij vond veel meer dat als wij net als toen, de opdracht van God moeten uitvoeren. Het joodse volk kreeg de opdracht om in Babylon de boodschap van God te gaan waarmaken.

Erik Havermans

Van de redactie:

Wilt u meer lezen? Dan bevelen wij u deze boeken aan:

James Kennedy en Pieter Vos (red.)

Oefenen in discipelschap

De gemeente als groeiplaats van het goede leven

120 pagina's | Paperback | ISBN: 9789023970163 | Ook als E-book

Discipelschap is niet iets om alleen over te (s)preken. Je moet het ook doen. Daarbij wil dit boek helpen, vooral bij de vraag hoe je als gehele gemeente kunt oefenen in het volgen van Jezus. Hoe kun je samen discipelschap leren?

In vijf verdiepende hoofdstukken bespreken de auteurs vijf thema's rond discipelschap en gemeentezijn. De thema's draaien om de vraag: hoe helpen we elkaar als geloofsgemeenschap om te leven als christen in deze tijd? De auteurs gaan in op wat leven als christen is en hoe je dat samen als gemeente doet, hoe je kunt oefenen in christelijke deugden en hoe je als gemeente missionair naar buiten treedt.

Het boek sluit af met een praktische handreiking om als gemeente met dit thema aan de slag te gaan.

€ 12,90

Vreemdelingen en priesters - 3e druk

Christelijke missie in een postchristelijke omgeving/Stefan Paas

252 pagina's | Paperback | ISBN: 9789023970446 | Ook als E-book

Hoe realistisch is dat, missionair zijn in een cultuur die steeds minder in het christelijk geloof geïnteresseerd lijkt te zijn? Als kerkgroei niet lukt en de cultuur zich nauwelijks laat beïnvloeden, waarom zou je dan nog de brug naar andersdenkenden oversteken? Dit unieke boek biedt een diepgravende, toegankelijke en inspirerende visie voor christenen in een postchristelijke cultuur.

Er waait een missionaire wind door Nederland. Maar de secularisatie gaat door en veel kerken ervaren al het gepraat over 'zending', 'opwekking', 'groei' en 'verandering' als weinig realistisch. Is het mogelijk om vast te houden aan de missionaire kern van het christelijk geloof en tegelijk serieus te nemen dat maar weinig mensen in Nederland het christelijk geloof de moeite waard vinden?

Dit boek legt uit hoe dat kan. Het is gebaseerd op de ervaringen die de auteur heeft opgedaan in verschillende contexten, waaronder Amsterdam. Het geeft inzicht in recente ontwikkelingen in de zendingstheologie en houdt steeds oog voor de praktijk.

Vreemdelingen en priesters is een inspirerend boek voor een hoopvolle minderheid.

€ 19,90

Oriëntatiedag Vronesteyn

Zondag 13 maart van 14.00 – 17.00 uur

Op het woord van de Heer gooien de leerlingen hun netten uit voor de vangst. Jezus roept hen en zegt tegen Petrus:

‘Wees niet bevreesd, voortaan zult ge mensen vangen.’

En ze laten alles in de steek om Hem te volgen. (Lc.5, 10)

Het priesterschap en diaconaat zijn geen gewone beroepen in onze tijd.

Het is een roeping, je wordt er voor geroepen.

Door wie? Door God. Hij roept.

Ken je dat gevoel, dat de Heer jou roept om alles neer te leggen en Hem te volgen? Ben je geraakt door het evangelie van Jezus? Voel je de liefde van God en wil jij als priester of diaken werken in zijn Kerk? Kom dan naar de Oriëntatiedag op **zondag 13 maart aanstaande**.

Vanaf 14.00 uur staat de koffie klaar, het programma loopt tot 17.00 uur.

Je bent van harte welkom op Park Vronesteyn 14, 2271 HS Voorburg.

Informatie en contactgegevens

Meer weten? Neem contact op met rector Walter Broeders of meld je aan via de e-mail.

Rector Walter Broeders

T: 070-3873804

T: 06 – 27 140 117

E: priesteropleiding@bisdomrotterdam.nl

Kijk ook eens op:

www.vronesteyn.nl

www.priesterworden.nl

www.diakenworden.nl.

Banneux

Ieder jaar organiseert het Banneux-Comité-Bisdom-Rotterdam verschillende bedevaarten naar Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco.

Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting met andere mensen. Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken met de eenvoud, maar tegelijkertijd de diepe rijkdom van Banneux.

Binnenkort vinden de volgende bedevaarten plaats:

- ** Een één-daagse bedevaart op zaterdag 7 mei 2016.**
- ** Een vijf-daagse bedevaart (onder medische begeleiding) van Zaterdag 21 mei t/m woensdag 25 mei 2016.**
- ** Een twee-daagse bedevaart op 4 en 5 juni 2016.**

Voor opgaven en verdere informatie betreffende de kosten en het programma kunt u onze brochure raadplegen.

U kunt deze aanvragen bij:

Voor deze één- en de twee-daagse bedevaarten en ook voor de vijfdaagse bedevaart.

Mw. A.W. Opstal-Ammerlaan

**tel. 015 3693148 e-mail : paula_opstal@hotmail.com
b.g.g.**

Dhr. G.J. de Bruijn

tel. 070 3205872 e-mail : gerard.debruijn@planet.nl

Website: www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl

