

# AProPos

*Informatieblad van de R.K. parochie De Goede Herder  
Deelgemeenschap H.H. Andreas, Petrus en Paulus  
Maassluis*

**jaargang 23**

**nummer 3**

**juni 2016**

## **Voorwoord**

Zit u soms ook wel eens te tobben met de computer?

Je wilt even snel wat opzoeken, druk je onbewust op een niet bedoelde toets en hup: weg pagina. Je probeert het opnieuw; je doet het nu wat rustiger en bewuster en dan lukt het wel.

Of in een ander geval: je hebt wat getypt en je wil dat gaan uitprinten. De printer aanzetten en de opdracht voor afdrucken geven. Sorry, de inkt is op, vervang de cartridge. Oh ja, waar liggen die ook al weer, want je weet dat je die op voorraad hebt. Gauw de cartridge er in....maar niet gauw afdrucken, want de printer controleert de cartridge. Uiteindelijk na een minuut of 5 komt de print er uit en ben je klaar. Gelukkig, de klus is geklaard. Maar het was niet even vlug, vlug.

Het overkomt u toch ook wel eens, dat je over een klusje denkt: joh, dat doe ik zo en zo en het duurt ongeveer zo lang. En het is toch niet alleen bij mij dat het dan toch net even tegenzit?

Geen geschikte kwast; ik had toch schuurpapier; verdorie...kan het plakband niet vinden. Wat zijn we dan toch vaak ongeduldige mensen. We doen het allemaal hurry up, terwijl op zich een klusje doen best wel leuk en ontspannend kan zijn.

En dan is het goed dat we in onze samenleving een vakantieperiode hebben ingebouwd.

Die staat er weer aan te komen en de komende 2 maanden kan je dat ook merken: vaak geen of zeker minder files (behalve als we met zijn allen de vakantieroutes opzoeken);

meestal wat zonniger weer en de meeste mensen zijn meer relaxed. We nemen de tijd om wat te slenteren; er hoeft niet snel iets geprint te worden of een klusje gedaan, want....morgen is er weer een dag! Soms zijn het maar kleine momenten en als we die momenten zien, moeten we ervan gaan genieten. Ze kunnen zomaar ineens, net als die niet bedoelde toets op de computer, weer weg zijn.

De redactie wenst u veel van die momenten toe in de komende maanden.

Het gaat u goed.

De redactie



### ***Geboren***

2 mei 2016, Selina Johanna Elizabeth van Os, dochter van Marcel en Chantal van Os, zusje van Liam.

We wensen de ouders heel veel geluk.

### ***Heilig Doopsel, Heilig Vormsel en Eerste Heilige Communie***

Op zondag 10 april heeft mevrouw Enithza Suart-Hart de sacramenten van het H. Doopsel, H. Vormsel en de Eerste Heilige Communie ontvangen in de Liduina Basiliek.

Wij feliciteren haar van harte.

### ***Eerste Heilige Communie***

Op zondag 17 april hebben Skaj van Wijk, Roos van 't Hoff, Siri van Berkel, Marith Molmans, Laura van der Mieden, Sterre Klar, Thijs van der Hoek, Marie Praxede Manga Owona, Lotte Westerholt, Matthijs van der Kraan, Irena Chluba en Nienke van Leeuwen de Eerste Heilige Communie ontvangen.

Wij feliciteren de kinderen en hun ouders van harte.

### ***Overleden***

31 maart is in de leeftijd van 85 jaar Cornelia Maria Persoon-Haket overleden. Haar uitvaart was op 8 april in de Petrus en

Pauluskerk, waarna zij begeleid werd naar het Crematorium De Ommering te Spijkenisse.

16 april is in de leeftijd van 102 jaar Geertruida Maria Willebord-Moné overleden.

Haar uitvaart was op 21 april in de Petrus en Pauluskerk, waarna zij werd begraven op het St. Barbarakerkhof.

20 mei is in de leeftijd van 87 jaar Antonia Maria Petronella van Ettinger overleden.

Haar uitvaart was op 28 mei in de Petrus en Pauluskerk, waarna zij werd begraven op het St. Barbarakerkhof.

9 juni is in de leeftijd van 87 jaar Hendrikus Marinus Christiaan Putman overleden. Zijn uitvaart was op 17 juni in de Basiliek Sint Liduina te Schiedam, waarna hij werd begeleid naar het Crematorium Beukenhof te Schiedam.

15 juni is in de leeftijd van 86 jaar mevrouw Martha Katharina Veldman-Walenciak. Haar uitvaart was op 21 juni in de Petrus en Pauluskerk, waarna zij werd begraven op het St. Barbarakerkhof.

### ***Mededelingen Pastoraatgroep***

In de afgelopen maanden heeft de pastoraatgroep zich bezig gehouden met de volgende onderwerpen:

De pastoraatgroep heeft ingestemd met het uitgeven van een weekbrief op papier met name bestemd voor parochianen die geen toegang hebben tot de digitale mededelingen.

Pastor Avin Kunnekkadan heeft een gesprek gehad bij het bisdom over de gevolgen voor onze parochie van zijn benoeming tot provinciaal overste.

Afgesproken is dat hij, naast zijn functie van provinciaal overste, op dezelfde voet in onze parochie werkzaam blijft en dat hij eveneens blijft fungeren als contactpastor voor onze deelgemeenschap.

We hebben met elkaar terug gekeken op een inspirerende Goede Week, waaraan zoveel mensen met hart en ziel hebben gewerkt. Velen hebben de Goede Week meegevierd, al zijn het er toch elk jaar iets minder als het jaar ervoor. We hebben de aandachtspuntjes voor volgend jaar opgeschreven.

We hebben een terugkoppeling gekregen van het bezoek van de hr. Steneker van het bisdom, die met alle deelgemeenschappen de gang van zaken heeft doorgesproken. Wij mogen trots zijn op het goede reilen en zeilen van onze deelgemeenschap!

Mini van der Ven en Koos Vaissier gaan met ingang van september 2016 fungeren als invalkracht op het secretariaat.

Er is een middenkoor in oprichting. De repetities zijn in mei van start gegaan. Bij een voldoende aantal leden zal het koor tijdens de viering van 11 september op Startzondag zijn debuut maken. Wij vinden het een heel mooi initiatief en wensen dirigent en koorleden veel succes!

### ***Mededelingen uit de Beheercommissie***

Er wordt een actieplan "Schoonmaken kerkgebouw" opgesteld. Niet alleen de buitenkant van het gebouw moet worden schoongemaakt, maar ook de binnenkant.

Aan het schoonmaken van de binnenkant zou dan eventueel het vervangen van de huidige verlichting door energiezuinige LED verlichting gekoppeld kunnen worden.

We hebben het boekjaar 2014 met een positief resultaat afgesloten. Dit positieve resultaat bestond voor een groot deel uit een hogere bijdrage van de Aktie Kerkbalans en de opbrengst van diverse acties van de Cie. Fondsenwerving.

De balans 2015 is inmiddels gereed en zal aan de penningmeester van het Parochiebestuur worden toegezonden. De toezeggingen in het kader van de Aktie kerkbalans 2016 beloven een positief resultaat. Elders in dit blad staan de voor het seizoen 2016-2017 geplande acties van de Cie.

Fondsenwerving. Bij deze acties gaat het om fondsenwerving, maar vooral ook om het bevorderen van de cohesie in onze deelgemeenschap.

Wilgenrijk: de communicatie met de wegenbouwer verloopt voorspoedig.

### ***Stand van zaken Actie Kerkbalans***

Het motto van de Actie Kerkbalans 2016 is “Mijn kerk inspireert”. In onze kerk wordt gezongen en gebeden, geloofd en geleerd, gevierd en gedoopt, getrouwd en begraven.

Het is een plek waar u altijd welkom bent en waar veel mensen zich welkom voelen. Mensen, jong en oud, die elkaar ontmoeten in en rond de kerk, samen gemeenschap vormen, elkaar helpen en zich inzetten voor een ander.

In januari 2016 hebben 556 mensen van onze deelgemeenschap een toezegging gedaan voor de Actie Kerkbalans.

Het toegezegde bedrag was € 69.644. Inmiddels is tot en met mei € 41.722 ontvangen. Dat is 60 % van het toegezegde bedrag. Als u uw kerkbijdrage nog niet hebt betaald dan kunt u dat overmaken op bankrekening NL 18 INGB 0000 1146 41 ten name van DGH DG HH Andreas Petrus en Paulus.

Ook een extra bijdrage is natuurlijk van harte welkom.

Gerard van Leeuwen,  
administrateur Kerkbalans

### **Informatie uit de Commissie Fondsenwerving**

De Commissie Fondsenwerving organiseert in het seizoen 2016-2017 de volgende activiteiten:

1. Een Mossel/BBQ-avond op zaterdagavond 24-09-2016
2. Een Kerstconcert op zondagmiddag 18-12-2016
3. De uitvoering van de koorgedeelten uit de Johannes Passion, gezongen door het Groot Toonkoren uit Vlaardingen op zaterdagmiddag 08-04-2016

Natuurlijk krijgt u nog nadere informatie, maar reserveer de data alvast in uw agenda.

## Kinderspagnina

Hoera!! Vakantie, tijd om te luieren, tijd voor elkaar, op vakantie gaan of lekker thuis te blijven. Je hoeft even niets. Geniet er van en daar gaat dit gedichtje ook over.

### **God draagt je**

Als het zomerzonnetje brandt  
ben ik graag aan de waterkant,  
met gras en bomen om me heen,  
lekker alleen.

Daar ligt mijn bootje in het riet  
van wie het écht is, weet ik niet  
maar niemand kijkt er ooit naar om,  
dus daarom.

Ik pak de rand en stap aan boord  
en niemand die me ziet of hoort  
het bootje wiebelt als een gek  
maar 't is niet lek.

Ik lig hier fijn, mijn ogen dicht  
ik voel de zon op mijn gezicht.  
Zo mag het altijd zomer zijn...  
Zo fijn.

Dan roep ik eventjes naar U:  
kijk God, in 't riet, hier lig ik nu,  
gedragen door een boot van hout,  
heel oud.

Misschien bent U gewoon een boot  
heel oud, heel veilig en heel groot.  
Zo is het, ja, als je 't mij vraagt:  
dat God ons draagt.

MdJ

Vond je dit een leuk gedicht en wil je meer inspiratie?  
Kijk dan eens op [geloventhuis.nl](http://geloventhuis.nl)  
Daar staan leuke verhaaltjes en gedichtjes en hoe je een  
kijktafeltje kunt maken.



## ***Het zal je maar gebeuren..***

Woensdagavond begin april. Wij, de hulpverleners en kosters, zijn in de nartex aan het vergaderen.

Er loopt een man de gebedsruimte in. We horen een doffe dreun en twee van ons gaan kijken wat er aan de hand is.

De man komt met één hand op de borst en moeilijk ademend aanstropelen. We laten hem zitten en vragen wat er gebeurd is.

Praten gaat niet makkelijk, maar we begrijpen wel dat de man over een bank gevallen is.

Daarbij kan hij zijn ribben flink gekneusd hebben of misschien wel erger, gebroken, longperforatie...

Ademen gaat moeilijk, misschien raakt hij daardoor wel bewusteloos.

Uit voorzorg laten we de man voorzichtig op de grond gaan zitten.

Daarbij leunend tegen een van ons en proberen hem gerust te stellen.

Aan de koster vragen we om de ambulance te bellen.

Als alles weer normaal lijkt gaan we verder met vergaderen.

Er loopt een man de nartex binnen met een flinke jaap op zijn voorhoofd.

Natuurlijk zijn er twee van ons bereid om hem te helpen. Door te vragen

wat er gebeurd is komen we er achter dat hij struikelde en zijn hoofd hard stootte. Hij heeft hoofdpijn, voelt zich misselijk en moet braken.

Dit kan een hersenschudding zijn. We laten hem zitten op een stoel en verbinden de hoofdwond met een snelverband.

De man heeft dorst, maar we laten hem niet drinken omdat hij nog steeds misselijk is. De man is in staat om met hulp te lopen.

We begeleiden hem naar de huisartsenpost, alwaar hij verder behandeld wordt.

De vergadering wordt voortgezet. Ondertussen is het 9 uur.

Maar niet lang daarna weer verstoord door een alarmsignaal.

Al gauw snellen er twee hulpverleners naar het invalidentoilet.

Dat zit op slot! Op zoek naar een schroevendraaier, of een theelepел.

De laatste vinden we op tafel. En met gemak draaien we, met de steel van de theelepел, de deur van het slot.

Er zit, of eigenlijk, er hangt een man op het invalidentoilet, zijn mond hangt scheef (Face). Eén arm (Arm) kan hij niet bewegen, hij praat onverstaanbaar (Speak).

Dit kan een beroerte zijn. Tijdsduur (Time) is nu heel belangrijk, de ambulance wordt direct gebeld en we noteren de tijd.

FAST handelen, kan levensreddend zijn. Communiceren lukt wel, door de goede hand vast te houden en vragen te stellen waarbij de man met kneepjes in de hand kan antwoorden.

Eén kneepje betekent ja, twee is nee.



Dan nog maar een kopje koffie en thee bij de vergadering.  
Er staan lekkere bokkenpootjes op tafel. Er zit een man aan tafel die iets te gehaast zijn bokkenpoot naar binnen werkt.  
Hij verslikt zich en gaat in paniek staan, hij loopt rood aan van benauwdheid. Maar er komt nog geluid uit zijn keel, dus is de luchtpijp niet geheel afgesloten. We moedigen hem aan om te hoesten, maar dat lukt niet. Een paar flinke meppen tussen de schouderbladen. Nog geen bokkenpoot. Dan de greep van Heimlich (buikstoot onder de ribben) en tot grote opluchting van ons allen vliegt de bokkenpoot eruit.  
De man sturen we nog wel even ter controle naar de huisarts.

We overleggen het een en ander tijdens de vergadering.  
En dan klinkt er een luide brul uit de keuken. Er staat een man met zijn hand omhoog. Twee van ons lopen gauw naar hem toe. Blijkt dat hij zijn handen wilde afspoelen met water uit de waterkoker. Dat was nog heet. De hand dient gekoeld te worden. Dat doen we met lauw, zacht stromend water, 10 minuten onder de kraan.  
Niet met koud water, dan sluit de bovenste huidlaag snel af, maar gaat de brandwond eronder verder, omdat het niet kan koelen. Het lijkt een tweedegraads brandwond, de huid is rood en vertoont blaren.  
Met metallineverband (of een schone theedoek) om de hand, adviseren we de man naar de huisartsenpost te gaan.  
Een derdegraads brandwond geneest niet, dan is huidtransplantatie nodig.

We zijn bijna klaar met de vergadering.  
Er staat een man in de keuken een appeltje te schillen, voor de dorst.  
Hij loopt naar ons toe met een bloedende vinger.  
Met zo'n snijwond weten we wel raad. De man moet wel even gaan zitten, stel je voor dat hij flauw valt.  
Vakkundig wordt er een steriel gaasje aangebracht op de wond.  
Daarna de vinger verbonden met de zogenaamde vingerbob. Een handig snelverband voor vingers. Toch adviseren we de man naar de huisartsenpost te gaan. Daar kunnen ze de wond hechten indien nodig.  
De vergadering wordt afgesloten met:  
Wij, als hulpverlener, kunnen u helpen en adviseren, maar mocht u wat overkomen dan houdt u zelf (indien mogelijk) de regie in handen.

Karin Tanesha

## ***Het orgelproject***

Op 4 april was het al weer een jaar geleden dat we in de paasnacht het orgel in gebruik hebben genomen. We kunnen concluderen dat orgelklanken in de kerk zo gewoon zijn, dat we er na jaren van afwezigheid al weer snel helemaal aan gewend zijn. Als afronding van het orgelproject hebben we alles nog eens op een rij gezet.

1787: Het jaar waarin de Petrus en Paulusparochie wordt gesticht. 14-11-1880: In de Schuurkerk wordt het Maarschalkeweerdorgel gewijd en in gebruik genomen. 16-06-1962: Brand in de Schuurkerk. Het orgel loopt zware schade op. 1967:

De parochie neemt de nieuwe kerk aan de P.C. Hooftlaan in gebruik. Het orgel wordt gerestaureerd en als balkonorgel in de nieuwe kerk geplaatst. 2007: De parochie neemt de huidige kerk aan het Andreasplein 1 in gebruik.

Het orgel heeft in de jaren ervoor (in de oude kerk) nogal wat lekkageschade opgelopen en moet als gevolg hiervan hersteld en gerestaureerd worden. De oude orgelkas was niet meer bruikbaar en moest opnieuw ontworpen worden. Het orgel zelf (het instrument) wordt in mei 2007 naar orgelbouwer Slooff in Lekkerkerk gebracht voor restauratie. Dan gaat er een periode in van hard werken voor een groep vrijwilligers uit onze parochie. Met veel handen wordt het hele orgel bij Slooff stukje bij beetje gerestaureerd. Een prachtige klus. 2010: Het orgel wordt naar Maassluis teruggebracht. Het is dan nog niet compleet en niet bespeelbaar. 2010-2014: Er worden meerdere ontwerpen voor de orgelkas gemaakt, hele moderne en meer klassieke. Het moderne ontwerp is onbetaalbaar, de klassieke ontwerpen worden door het bouwbureau van het bisdom afgekeurd. Uiteindelijk weet het kerkbestuur van De Goede Herder met veel energie de handen op elkaar te krijgen en kunnen we de orgelkas gaan bouwen. 4 april 2015: Er is veel werk verzet door Slooff Orgelbouw, Schildersbedrijf Ben Sosef en heel veel vrijwilligers. Op geheel traditionele wijze klinkt tijdens het Gloria van de paasnacht het orgel in volle glorie.

Al weer een jaar kunnen we genieten van dit prachtige instrument. Het was alle moeite meer dan waard.

De orgelcommissie wil graag alle parochianen bedanken die over de jaren heen hebben bijgedragen aan het slagen van het project. Heel, heel, heel hartelijk dank voor alle energie, financiën, geduld en vasthoudendheid.

De Orgelcommissie,  
Yde Huitenga en Clemens Lammers

### **MIVA collecte 2016**

‘Iemand die stervende is, mag je niet alleen laten’, maar de zorg voor de meest kwetsbare groep patiënten is in India niet vanzelfsprekend.

Op 28 augustus vindt in onze kerk de MIVA-collecte plaats. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor een bijzonder project in India: hulp aan terminaal zieken. Zorg voor mensen die stervende zijn is in India niet vanzelfsprekend. Zeker voor de allerarmsten is deze zorg niet beschikbaar. Gelukkig zorgt de Indiase katholieke gezondheidszorgorganisatie CHAI ervoor dat dit gaat veranderen. CHAI is gestart met het opzetten van zorgcentra voor terminaal zieke mensen in India. Op dit moment zijn er zes zogeheten palliatieve centra operationeel. Broeder Jotish leidt een van deze zorgcentra, in het binnenland van India.

Broeder Jotish zet zich al sinds 2002 in voor de meest kwetsbare mensen in India. Hij heeft dan ook een duidelijke bestemming in zijn leven: “Je leven is alleen waardevol als je betrokken bent bij anderen, zonder er iets voor terug te vragen. Want elk mens is een geschenk van God en elk mens is het waard”. Het is indrukwekkend te zien hoezeer broeder Jotish zich inzet voor de patiënten en hoe waardevol de zorg is, die hier wordt geboden. MIVA voelt zich bevoorrecht een bijdrage te mogen leveren aan dit project en hoopt op steun vanuit de parochies.

De palliatieve zorgcentra kunnen niet bestaan zonder vervoer. Broeder Jotish zegt: “De ambulance van MIVA is van levensbelang. Als het ziekenhuis geen vervoer heeft, kunnen de patiënten niet worden opgehaald. De ernstig zieke patiënten zijn dan aangewezen op het openbaar vervoer. Ook wordt de ambulance gebruikt om mensen die nog thuis kunnen zijn te bezoeken en ze daar hulp te bieden. Daarnaast wordt de

ambulance ook ingezet om na het moment van overlijden de patiënt terug te brengen naar hun familie, iets wat uiteraard van onschatbare waarde is.”

Hoe kunt u helpen? De opbrengst van de MIVA-collecte dit jaar is bestemd voor de hulp aan terminaal zieken in India. We hopen met uw bijdrage meerdere palliatieve centra van vervoer te voorzien.

Meer informatie? Op de website [www.miva.nl/collecte](http://www.miva.nl/collecte) leest u meer over dit project. In augustus laten wij in de kerk een korte film zien over het project.

Marianne Soors, werkgroep MOV  
(Missie, Ontwikkeling en Vrede)

### ***Bedevaart naar Banneux***

Ieder jaar organiseert het Bisdom Rotterdam mooie bedevaarten naar Banneux N.D. in België. Ook dit jaar gaat er weer een 5-daagse bedevaart (onder medische begeleiding) naar dit mooie Mariaoord in de Belgische Ardennen.

Wij nodigen u uit om u hierbij aan te sluiten.

#### Programma voor deze reis van vrijdag 2 sept. tot dinsdag 6 sept. 2016:

Vertrek op vrijdagmorgen 2 sept. vanaf verschillende opstapplaatsen in het bisdom. Om ca. 9.00 uur een koffiestop in Schiebroek, waar de bussen verzamelen. Hierna vertrek naar Soerendonk in Noord-Brabant, waar we om 12.00 uur arriveren voor een heerlijke lunch. Om 13.30 uur vertrekken we naar Banneux waar we om ca. 15.30 uur aankomen.

We verblijven op het Heiligdom van Banneux waar we met pelgrims uit ons bisdom Rotterdam verblijven. We overnachten in mooie ruime slaapkamers met douche en toilet. Dagelijks is er een viering in één van de kerken vlakbij onze verblijfplaats. Ontbijt, lunch en diner en natuurlijk koffie en thee zijn in de bedevaartsprijs inbegrepen. Op dinsdag 6 sept. vertrekken we na de afscheidsviering uit Banneux en komen om ca. 12.00 uur weer in Soerendonk voor een uitgebreid afscheidsdiner.

Hierna vertrekken we weer richting onze opstapplaatsen.

We bieden u deze volledig verzorgde reis aan voor een bijzonder lage prijs van € 255.-

Voor informatie of opgave voor deze mooie bedevaartreis kunt u contact opnemen met:

Mw. Paula Opstal tel.nr. 015 3693148 of emailadres:  
[paula\\_opstal@hotmail.com](mailto:paula_opstal@hotmail.com)