

AProPos

*Informatieblad van de R.K. parochie De Goede Herder
Deelgemeenschap H.H. Andreas, Petrus en Paulus
Maassluis*

jaargang 24

nummer 2

april 2017

Voorwoord

De tweede uitgave van AProPos heeft u weer in handen. Van een natte en winderige winter, toch nog even een beetje sneeuw gezien, zijn we aangekomen in de lente. Een aarzelend begin, maar op de dag dat dit voorwoord geschreven wordt (27 maart), staan we aan het begin van een mooie lenteweek. Het kriebelt hier en daar en in de tuin is al diverse keren een muisje gezien. Ik ben er niet blij mee en heb me voorgenomen dat ik er wat aan ga doen. Ik heb geen klomp om mee te gooien en zal ook geen klem gebruiken. Maar het muisje is niet welkom. Ze zijn mij te voortplanterig!

Half maart hebben we afscheid moeten nemen van Sylvia Wols. Na een lang ziekbed is zij op 9 maart overleden. In onze deelgemeenschap en vroegere Petrus en Paulusparochie was zij een vriendelijke en lieve vrijwilligster. In diverse werkgroepen deed zij mee en vooral is zij bekend om haar voorbereiden van volwassenen op het toetreden in onze kerk. Zichtbaar straalde zij als er iemand werd gedoopt en gevormd. Ook heeft zij jarenlang in de redactie van het parochieblad gezeten en schreef zij elke keer, 10 keer per jaar, een voorwoord.

Precies 10 jaar geleden vroeg zij mij om het stokje over te nemen en dat doe ik nog steeds met plezier. In 2017 is het ook 10 jaar geleden dat wij onze nieuwe kerk in een lange processie zijn binnengetrokken. Dat was best wel indrukwekkend.

In mijn eerste voorwoord schreef ik toen onderstaande tekst:
Onze nieuwe kerk is opgestaan; gaat nu ook leven.

Na veel, erg veel maanden kunnen we binnenkort onze levende en levendige gemeenschap laten groeien en bloeien aan de Westlandse weg. Ook hier zijn veel barrières genomen, is er veel tegenslag geweest, maar uiteindelijk staat er nu een gebouw fier in het zonnetje.

Ook onze Heer is opgestaan zoals we met Pasen vieren.

Voor ons **wordt** het Pasen;
voor ons **is** het Pasen;
voor ons **is** er leven en toekomst
Voor de nieuwe kerk **wordt** het Pasen;
voor de nieuwe kerk **is** er Pasen;
voor de nieuwe kerk **is** er leven en toekomst!
Een toast op het leven en de toekomst!
Zalig Pasen

En hoe mooi is het niet met de nieuwe weg en een eigen parkeerplaats! Onze kerk mag gezien worden en hopelijk wordt hij niet sneller onzichtbaar door de uitlaatgassen van de vrachtwagens.

Veel leesplezier met deze AProPos en het gaat u goed.

De redactie



Gedoopt

Op zondag 26 maart werd Rosalie Schuurman, dochter van Sebastiaan Schuurman en Lisette Langedijk in de Petrus en Pauluskerk gedoopt. Onze felicitaties aan de ouders van de dopeling.

Overleden

Maandag 16 januari 2017 is op 84-jarige leeftijd mevrouw Cornelia Maria Adriana Heskes-van Zijl overleden. Haar uitvaart was op zaterdag 21 januari in de Sint Barbarakapel, waarna zij begraven is op de Sint Barbarabegraafplaats.

Zondag 29 januari 2017 is op 81-jarige leeftijd de heer Umro Wilfred Bruce overleden.

Zijn uitvaart was vrijdag 3 februari in onze kerk, waarna hij begraven is op de Sint Barbarabegraafplaats.

Woensdag 8 februari is de heer Johannes Maria Jozef Post op 80- jarige leeftijd overleden.

Zijn uitvaart was donderdag 16 februari in onze kerk waarna hij in de kring van zijn gezin naar het crematorium is overgebracht.

Donderdag 9 maart is mevrouw Sylvia Alida Juliana Wols-Vorstenbosch op 77- jarige leeftijd overleden. Haar uitvaart was op vrijdag 17 maart in onze kerk, waarna zij begraven is op de Sint Barbarabegraafplaats.

Mededelingen uit de Beheercommissie

Onderwerpen die In de Beheercommissie(BC) van januari zijn besproken:

De werkzaamheden aan het besturingssysteem van de verwarmingsinstallatie zijn afgerond. De temperatuur van de verwarming kan vanaf februari plaatselijk worden bediend.

Ook de ombouw van de telefoon-, computer- en alarminstallatie is klaar. De BC besluit unaniem Herman Munnikes te benoemen tot systeembeheerder van onze deelgemeenschap. Dit betekent dat hij uit hoofde van zijn functie toegang heeft tot alle geautomatiseerde systemen van onze deelgemeenschap.

De inbraakschade aan het gebouw is hersteld.

Pater Avin Kunnekkadan viert zijn 25-jarig priesterjubileum

Pater Avin is op 4 mei 1992 tot priester gewijd. Hij wil op zaterdag 27 mei zijn jubileum in de Petrus en Pauluskerk te Maassluis vieren met parochianen uit alle deelgemeenschappen van parochie De Goede Herder. Hoe die dag eruit gaat zien, leest u aan het einde van dit verhaal.

Eerst wat meer over zijn leven tot nu toe. Avin is Indiër; werd geboren op 11 juli 1960 in Kerala, de staat met 40% katholieken. Hij is een Syro Malabaarse katholiek in de traditie van de apostel Thomas die in het jaar 52 na christus voet aan wal zou hebben gezet. Avin groeide op in Kochi, de tweede grootste stad van Kerala. Na zijn middelbare schooltijd ging hij business management studeren aan de universiteit van de in Noord-India gelegen stad Bhopal. Na zijn afstuderen ging Avin aan het werk. Hij droomde ervan een groot bedrijf op te zetten en daarmee talloze mensen van werk te voorzien. In 1984 was hij getuige van de enorme giframp ten gevolge van het vrijkomen van veertig ton [methyloxyacetylaat](#) uit een [bestrijdingsmiddelenfabriek](#) van [Union Carbide](#) in Bhopal.

Gevolg: duizenden doden en honderdduizenden gewonden.

De broosheid van het leven en de toewijding waarmee talloze missionarissen een actieve rol speelden in de hulpverlening brachten Avin tot een drastische koerswijziging. Na rijp beraad besloot hij in te treden bij de missiepaters van het Goddelijk Woord (SVD) en priester te worden.

Met de provinciaal werd afgesproken, dat hij na een kort postulaat met zijn noviciaat mocht beginnen. Hij studeerde filosofie en theologie aan het groot seminarie. Voor zijn priesterwijding op 4 mei 1992 behaalde hij zijn mastersdiploma Sanskriet.

Zijn eerste benoeming werd Jogipet, een plaats in Noord India, waar geen christen woonde. De opdracht was als pionier een planning te maken voor een nieuwe missie. Besloten werd onderzoek te doen naar datgene wat het meest noodzakelijk was. Samen met enkele zusters werd besloten een opvangcentrum voor lepralijders te stichten. Wat toen begonnen werd is nu uitgegroeid tot een grote katholieke gemeenschap

met scholen, kerken en medische voorzieningen.

Na twee jaar moest Avin in Rome aan de pauselijke universiteit dogmatische theologie gaan studeren. Hij rondde zijn studie cum laude af en gaf vanaf 1996 filosofie en theologie aan SVD seminaries in Bhopal en Oriza.

Hij werd steeds meer gefascineerd door de vraag hoe Hindoes denken over God. Zijn overste liet hem een studie Hindoe-filosofie doen en in 2000 promoveerde hij tot doctor in de Indologie.

Van 2001 tot 2005 was Avin directeur van het Peace en Value Education Centre, een bezinningscentrum voor interreligieuze dialoog. Hij vloog met zijn team, een Hindu, een Moslim, een Sikh en een Boeddhist elke week naar een andere plaats in India. Ze probeerden bij studenten en docenten een open mentaliteit naar andersdenkenden te bewerkstelligen.

In 2005 kreeg hij bericht, dat de Nederlandse provincie vroeg iemand te benoemen voor de interreligieuze dialoog.

Op de sterfdag van Moeder Teresa (5 september 2005) landde Avin op Schiphol. Hij sloot zich aan bij de gemeenschap van Hircos in Den Haag. In eerste instantie waren de indrukken van Avin minder positief. Daar speelde ook de taal een rol bij.

Hij besloot op enig moment om zijn missie in Nederland nog drie jaar een kans te geven. Na twee jaar nam Avin de beslissing om te vertrekken. Hij kreeg een benoemingsbrief voor de Filipijnen, maar zijn toenmalige overste Kees Maas vroeg hem dringend te blijven en een extra taalcursus te volgen.

Na zijn verlof in India kreeg Avin in 2008 van de bisschop van Rotterdam een benoeming als studentenpastor aan de TU en het Water Institute Delft en het Institute of Social Studies in Den Haag. Later wordt hij vicepresident van de Europese studentenpastores met jaarlijkse vergaderingen in Rome.

In maart 2014 volgt zijn aanstelling als parttime teamlid bij parochie "De Goede Herder". Avin is contactpastor voor de deelgemeenschap Andreas, Petrus en Paulus. Begin 2016 werd Avin als eerste buitenlandse medebroeder gekozen tot Provinciaal van de SVD-provincie Nederland en België.

Zijn lijfspreuk is: **Een koel hoofd en een warm hart**

Het voorlopige programma voor het 25-jarig priesterfeest van Pater Avin op zaterdag 27 mei:

17.00 uur H. Eucharistieviering in de Petrus en Pauluskerk te Maassluis voor parochianen uit alle deelgemeenschappen van De Goede Herder.

Na de viering wordt er een eenvoudige maaltijd gehouden.

De film over de priesterwijding van Avin wordt vertoond.

(ong. 20 min.)

Er wordt een power point presentatie gehouden over Missie in verleden, heden en toekomst.

Daarna volgt er een gezellig samenzijn.

Pater Avin hoopt veel parochianen op 27 mei 2017 te mogen begroeten.

U bent allen van harte welkom.

Marianne Soors

Actie Kerkbalans 2017

De afgelopen maanden vond de start van de Actie Kerkbalans 2017 plaats met als thema "Mijn kerk verbindt". In mijn kerk wordt gezongen en gebeden, geloofd en geleerd, gevierd en gedoopt, getrouwd en begraven en vult u zelf maar in.

Het is een plek waar u altijd welkom bent en waar veel mensen zich welkom voelen.

We kunnen zeggen dat de actie 2017 opnieuw zeer succesvol was. Vooral de lopers verdienen een groot compliment.

Wij zijn hen heel dankbaar voor het bezorgen en weer ophalen van de enveloppen. Veel leden van onze deelgemeenschap hebben het intekenformulier ingevuld. Nu de ingeleverde formulieren zijn verwerkt, kunnen wij u informeren over de resultaten.

In januari 2017 zijn 623 enveloppen bezorgd, verdeeld over 67 wijken. Er zijn 565 enveloppen ingevuld teruggekomen. Het totaal bedrag aan toezeggingen voor 2017 is € 70.217, dat is 1% meer dan vorig jaar (€ 69.644). Het gemiddeld toegezegde bedrag is € 127 (vorig jaar € 125). Dit is een heel mooi resultaat. Het is tekenend voor de solidariteitsgedachte en geeft

aan dat onze deelgemeenschap voor de parochianen van veel waarde is.

Er zijn gelukkig ook mensen die betalen zonder toegezegd te hebben. Het werkelijk ontvangen bedrag 2017 weten we dus pas eind van het jaar. Zo was er in 2016 € 69.644 toegezegd en wij mochten uiteindelijk € 74.100 ontvangen. Wij hopen natuurlijk dat het uiteindelijk ontvangen bedrag over 2017 hoger zal zijn dan het toegezegde bedrag.

In onderstaande tabel treft u een overzicht van de toezeggingen 2017 aan:

Aantal	Bedrag toezegging	Totaal bedrag
2	Van 1.000 en hoger	2.400
15	Van 500 tot 999	8.770
12	Van 400 tot 499	5.054
37	Van 300 tot 399	12.167
40	Van 200 tot 299	8.879
49	Van 150 tot 199	8.018
114	Van 100 tot 149	12.960
152	Van 50 tot 99	9.154
133	Van 1 tot 49	2.815
11	0	0
565	Totaal	70.217

In januari en februari 2017 is al € 26.609 ontvangen, dat is 38% van het toegezegde bedrag van € 70.217.

Dat is een heel goede start.

Namens de Commissie Fondsenwerving,
Gerard van Leeuwen (administrateur kerkbalans)

Medicijnen en verbandmiddelen voor de Pauluskerk

Heeft u medicijnen en/of verbandmiddelen in huis die niet meer gebruikt worden? De medewerkers van de Pauluskerk in Rotterdam zijn er blij mee.

U kunt ze inleveren bij het secretariaat van onze deelgemeenschap. Carmen van der Male bezorgt alles bij de Pauluskerk.

Doen jullie mee?

Zaterdag 8 april kunnen alle kinderen die dat willen, samen met een ouder, een **Palmpaasstok** komen **versieren** in de nartex van de kerk **tussen 13:00 en 15:00**. (NB. andere tijd dan in Kerk aan de Waterweg vermeld staat)

Kun je dan niet komen, dan mag je ook thuis een Palmpaasstok maken en neem je die zondag, 9 april, mee naar de kerk!

Tijdens de **Palmzondagviering**, **zondag 9 april**, **aanvang 9.30 uur**, maar **graag om 9.10 uur aanwezig**, draag je de stok de kerk in en worden alle stokken gezegend.

In deze viering staat **het verhaal van Palmpasen** **centraal** en zullen **de kinderen** en de Palmpaasstok **een grote rol** spelen. Na de viering ga je jouw **Palmpaasstok**, samen met je vader of moeder, **bij iemand** van de parochie **brengen**, die wel wat extra blijdschap kan gebruiken, b.v. omdat hij of zij ziek is, al oud is of een operatie heeft gehad. De naam en het adres geven we dan aan jou mee.

Wij zorgen zaterdag voor:

kale stokken, plakband, crêpepapier, broodhaantjes, plastic zakjes, iets te drinken voor de kinderen, etc.

Zelf neem je mee:

mandarijntjes, chocolade-eitjes, theezakjes, biscuitjes, tuc, etc.

NB: etenswaren moeten wel verpakt zijn, i.v.m. hygiëne.

En als je zelf knutselmateriaal hebt mag je dat ook meenemen.

We willen natuurlijk wel weten op hoeveel kinderen en ouders we dit jaar mogen rekenen; hoe meer zich opgeven, hoe meer mensen we blij kunnen maken. Maar doe het a.u.b. **uiterlijk 31 maart a.s.**, zodat wij de juiste hoeveelheid stokken en andere materialen kunnen bestellen.

Geef je op via een mail of whatsapp of telefoontje naar:

Karin Tanesha-Post tanesha@caiway.nl 06-20370388

Heb je nog vragen? Stel ze dan gerust!



Tijdelijke noodweg

Het Hoogheemraadschap van Delfland en een aannemer gaan een tijdelijke noodweg over het grondgebied van de begraafplaats aanleggen voor onderhoud en renovatie van de molen en het gemaal van de Sluispolder.

De werkzaamheden zullen gefaseerd worden uitgevoerd en tot aan de zomer duren.

Paul Zondag, voorzitter
Begraafplaats Commissie St. Barbara

Ouderenvieringen

Gedurende een groot aantal jaren werd er maandelijks een *Eucharistieviering speciaal voor oudere parochianen* gehouden in de Tweemaster. Dit gebeurde elke tweede dinsdag van de maand. Toen de Tweemaster medio 2016 begon met verbouwen was dit niet meer mogelijk. Sindsdien zijn er daar - tot onze spijt - geen ouderenvieringen meer geweest.

Maar... we zijn weer met ouderenvieringen begonnen. Niet meer in de Tweemaster, maar in onze eigen kerk. De volgende viering wordt gehouden op dinsdag 9 mei om 14.30 uur. Het rouw- en trouwkoor luistert de dienst op. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten tijdens een gezellig samenzijn in de narthex. Natuurlijk met koffie, thee en iets lekkers. Het spreekt vanzelf dat de viering niet alleen voor senioren bestemd is: iedereen is welkom.

Bij voldoende belangstelling is het de bedoeling om na de zomer iedere maand weer een ouderenviering te houden in de kerk.

Wij nodigen u graag uit voor de H. Eucharistieviering in de Petrus en Pauluskerk op dinsdag 9 mei om 14.30 uur.

De Elisabethgroep

Achter de schermen 3

De Vastentijd of 40-dagentijd is in onze kerkgemeenschap een heel drukke periode voor de werkgroep Vastenactie.

Ruim voor Kerstmis, op 16 november 2016, waren de leden van onze werkgroep voltallig aanwezig op de landelijke Vastenactie Startdag, die dit jaar in Utrecht gehouden werd.

Daar werden zij geïnformeerd over het land dat centraal zal staan in de vastenperiode van 1 maart tot 16 april 2017.

De situatie waarin die mensen leven werd belicht. Er werden tips gegeven over de manier waarop je actie kunt voeren.

Tijdens die dag lieten de mensen van de werkgroep zich inspireren door middel van waargebeurde verhalen, eigen ervaringen en workshops. In 2017 is het thema "Eilanden van Hoop". De aandacht gaat naar de mensen die wonen in de uitzichtloze sloppenwijken van San Salvador. Is er hoop?

De werkgroep van de APP-gemeenschap bestaat uit 4 bezielde mensen; Marianne Soors, Yvonne Buys, Trudy en Clemens Lammers. Zij maken plannen over de vorm waarin zij campagne zullen gaan voeren. Daar gaan heel wat uurtjes in zitten. Dit jaar bedachten zij nogal wat acties om ons zo goed mogelijk te informeren en ons hart te masseren, door middel van o.a. een informatiebord met een prachtig hongerdoek met de tekst "Ik ben omdat wij zijn". Tijdens elke zondagviering in de kerk wordt een tekst voorgelezen dat over San Salvador gaat met een link naar het hongerdoek. Met heel veel zorg worden de teksten samengesteld. Zij verzorgen posters en folders en laten niets na om de schrijnende feiten onder de aandacht te brengen. Zij maken ons bewust van de bizarre toestand in die wereld en de mogelijkheid die wij hebben om een steentje bij te dragen aan die wereld zodat die mensen er een waardiger bestaan krijgen. Hopelijk gaan we meer met ons hart kijken en elkaar de hand reiken zoals op de hongerdoek is uitgebeeld. Een programmaboekje waarin alle vieringen en activiteiten die in de vastenperiode plaatsvinden is door de werkgroepleden gemaakt en uitgedeeld. Zij verzorgen een vastenochtend die begint met een Eucharistieviering met daarna tijd voor koffie, ontmoeting en bezinning rond de hongerdoek.

Er wordt een film gedraaid over het project. En we delen ons brood met elkaar. Tevens heeft de werkgroep aandacht en neemt verantwoordelijkheid voor het goed reilen en zeilen van o.a. de Pelgrimstocht waarbij de Turkse-, de Protestantse- en de RK-vastentradiities uiteen gezet werden en voor een Oecumenische Vastenmaaltijd. Kortom, een hele klus te klaren om de Vastenactie "op

de kaart te zetten” maar met beleid en geduld, met geloof en hoop maar vooral met Liefde gebeuren er wonderen.

Werkgroep Vastenactie hartelijk dank voor jullie enthousiasme, creativiteit, grote inzet en liefdevolle zorg!

Ria Sosef

Gebed gevraagd

"Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten ook jullie doen" (Joh. 13: 14-15). Een citaat uit de Bijbel waarbij Jezus zich dienstbaar opstelt tegenover zijn leerlingen. Jezus nodigt ons uit om dienstbaar te zijn voor elkaar. Voor mij is dit concreet geworden in het dienen van de Heer tijdens een Eucharistieviering. Jezus is op verschillende manieren in de viering aanwezig en op die verschillende manieren mag ik Hem ook dienen. Allereerst is Hij aanwezig in het lichaam en bloed onder de gedaante van brood en wijn. Hij is ook in de Schrift en in de celebrant aanwezig. Daarnaast is Hij aanwezig onder het volk die bijeen is gekomen om de Eucharistie te vieren: "Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden" (Mat. 18: 20). Ik dien dus niet alleen de celebrant, maar ook het volk tijdens de Mis. Misdiene is voor mij de eerste stap geweest in mijn roeping tot het dienstbaar zijn aan de kerk en het volk, een roeping tot het priesterschap. Ik wil u daarom vragen om gebed voor de seminaristen van Vronesteyn, bisdom Rotterdam. Elkaar dienen zoals Jezus ons heeft gediend, is dat niet een roeping van ons allen?

Stefan Luong

Vastenmaaltijd

Dit jaar werd de vastenmaaltijd in de Immanuëlkerk gehouden en....wij zagen dat het goed was! Alles wat we nodig hadden voor de maaltijd was aanwezig; een lichte ruimte, voldoende tafels en stoelen, serviesgoed en bestek, platen om de soep warm te houden, een gastvrije koster, enthousiaste gastvrouwen en een kerkzaal/gebedsruimte voor de vesper.

Vanaf 17.30 uur kwamen de gasten binnen.

Velen bewonderden in de kerkzaal de prachtige expositie van Hannelieke van de Beek "Onderweg naar Pasen".

Het avondgebed begon met een woord van welkom door ds.

Martijn van Leerdam. Hij stak de Paaskaars aan als teken van het licht dat Christus is en bad een openingsgebed.

Met pianobegeleiding van Jan-Michel zongen we over vasten, dromen van recht en waardigheid. Over brood van de aarde voor iedereen. Over het vreemde brood van de liefde, over breken en delen en overvloed. De lezing “De wonderbare broodvermenigvuldiging” die pastor Henri Egging aan ons voorlas ging daar ook over.

Er was een moment van stilte voor inkeer, inzicht en bewustwording. Ubi caritas et amor, Deus ibi est (waar zorg en liefde is, daar is God) zongen we na elke voorbede en we baden gezamenlijk het “Onze Vader”.

Gesterkt door de zegen verlieten we de kerkzaal en betraden de hal waar de tafels uitnodigend gedekt stonden.

De aanwezigen zochten een plek en raakten al snel in gesprek. De werkgroep Vastenmaaltijd had een Hollandse groentensoep op het menu voor deze avond. Een Hollands gerecht omdat het project dat belicht wordt een Hollands project is: de Pauluskerk. De soep viel in de smaak; er werden complimenten gegeven en om het recept gevraagd. De heer Jan Blankers is vrijwilliger in de Pauluskerk in Rotterdam. Bij toeval kwam hij in de Pauluskerk terecht toen hem gevraagd werd om een keer orgel te spelen bij het avondgebed dat elke vrijdagavond gehouden wordt. Inmiddels is hij een begeesterd en bezielde medewerker. Hij geeft zijn beste krachten om het thema van de Pauluskerk “Overwin het kwade door het goede” te helpen verwezenlijken. In de Pauluskerk gaat het om mensen en over gelijkwaardigheid! In de Pauluskerk worden mensen opgevangen waarvoor geen plaats is. Mensen die uitgeprocedeerd zijn, die geen status hebben, die er niet mogen zijn.

In de Pauluskerk wordt hulp geboden die nodig is op allerlei gebied o.a. maatschappelijk, medisch, juridisch.

In de Pauluskerk is opvang en zorg voor ieder die moeite heeft om in zijn basisbehoefte te voorzien. Bij de Pauluskerk ga je de deur uit met een volle maag en een warme jas. Er zijn allerlei activiteiten zoals taalles, muziekles, naailes; er zijn spelletjes-avonden. De Pauluskerk is ook een plek voor bezinning.

Een plek waar je je geest kunt kalmeren en verdieping kunt vinden. Jan Blankers vertelde met bezieling over al wat gaande is in de Pauluskerk. Hij is zelf geraakt doordat hij van heel dichtbij meemaakte hoe schrijnend het is als je door omstandigheden genoodzaakt bent om “je hand op te houden”. We waren allen onder de indruk van de soms onthullende voordracht van Jan. Voldaan en ook met een opdracht gingen we huiswaarts. Bij het verlaten van de zaal werden de lege soeppannen gevuld met een financiële bijdrage voor de Pauluskerk. We telden € 525,55. Hartelijk bedankt! Ook dank aan alle mensen die meegewerkt hebben en allen die aanwezig waren!

Werkgroep Vastenmaaltijd

Het recept van de groentensoep (op verzoek)

Ingrediënten voor 6 personen:

3 eetlepels olijfolie – 1 ui – 2 tenen knoflook – 2 stelen selderie
400 gr. aardappelen – 1 winterwortel – 1 prei – 200 gr. groene kool – 1
blikje tomatenblokjes – 1 blikje kikkererwten – 2 liter bouillon – 1 eetlepel
kerrie poeder – 1 dl room – 1 bakje mascarpone – 3 eetlepels gehakte
bieslook – peper en zout

Vorbereiding:

Snipper de ui en hak de knoflook fijn. Snijd de selderie in repen. Schil de aardappelen en maak er kleine blokjes van. Schil de winterwortel en snijd in kleine blokjes. Snijd de prei in ringen.

Bereidingswijze:

Fruit de ui en knoflook in de olie. Voeg de selderie, kerriepoeder en aardappelen toe en bak dit geheel 5 minuten. Giet de bouillon erbij en breng aan de kook. Voeg de resterende groenten toe en laat 25 minuten op een laag vuur doorkoken. Pureerde soep met een staafmixer en voeg de room toe. Breng op smaak met peper en zout.

Serveertips:

Schep de soep in borden of kommen, leg er een lepel mascarpone op en bestrooi met bieslook.

Serveer er knoflookbrood bij.

Zomerkampen voor kinderen, tieners en jongeren uit de parochies van het bisdom

Het bisdom Rotterdam organiseert jaarlijks zomerkampen. Ga mee en beleef een week vol ontspanning, sport en spel, lol, inspiratie en geloof! De zomerkampen staan open voor iedereen tussen de 8 en 17 jaar uit de parochies van het bisdom Rotterdam en duren van zondag 16 t/m zaterdag 22 juli, dat is de tweede week van de zomervakantie.

Er zijn drie zomerkampen, die ingedeeld zijn op leeftijd.

Kinderkamp: 8-12 jaar (€ 120,00 per kind) in Amerongen

Tienerkamp: 13-14 jaar (€ 130,00 per tiener) in Lisse

Jongerenkamp: 15-17 jaar (€ 140,00 per jongere) in Roosendaal

De kampen zijn in scoutinggebouwen op een mooie, vaak bosrijke, locatie in een prima omgeving. Er zijn diverse sport- en spelactiviteiten. De deelnemers worden in groepjes ingedeeld. In de groepjes worden spellen gedaan en wordt het thema verdiept. Het uitstapje is één van de hoogtepunten van de week. Het is vooral de gezelligheid en vriendschap onderling die de kampen zo leuk maken. Leonie (15): “Het zomerkamp is een week vol sportiviteit, spelletjes, zingen en lachen. Ieder jaar verheug ik me er ontzettend op.”

Op de Zomerkampen wordt het katholieke geloof gedeeld. Er is een thema, ontleend aan een bijbelverhaal. Dit jaar is dat ‘Handen uit de mouwen’ waarin de werken van barmhartigheid centraal staan: iets goeds doen voor een ander naar het voorbeeld van Jezus. Dit thema wordt op ieder kamp creatief en aansprekend uitgewerkt.

De genoemde prijs voor het kamp dekt alle kosten: verblijf, maaltijden en activiteiten. Kinderen, tieners en jongeren kunnen zich opgeven vóór 10 juni 2017. Meer informatie en een digitaal inschrijfformulier zijn te vinden op www.bisdomrotterdam.nl/zomerkampen of via pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl

Pelgrimage Maasluis

Op zaterdag 25 maart namen 45 personen, leden van de PKN-Maasluis en parochianen van deelgemeenschap Andreas, Petrus en Paulus van parochie De Goede Herder deel aan de Vastenpelgrimage. Na een prelude van koffie en thee in de Petrus en Pauluskerk vertelde pastor Henri Egging, dat vasten eigenlijk niet zonder carnaval kan. En dat er ooit een heuse bisschoppelijke brief is uitgegaan die stelde dat jus ook

vlees is. Het ging over vrijdag/visdag en vastentrommeltjes, maar ook over de vrijheid voor gelovigen om zelf het vasten in te vullen na het Tweede Vaticaans Concilie. Een kort traject langs de Weverskade bracht ons exact op tijd in de Turkse moskee.

De wandelschoenen gingen uit en de heer Muhsin Sumer gaf eerst een rondleiding door de kerkruimte van de Turkse moskee en vervolgens een spoedcursus 'essenties van de Islam'.

Een van de opvallende zaken was te horen dat je geen goede moslim kunt zijn als je niet in Jezus gelooft. Heel gastvrij was het water dat voor ons als 'pelgrims' klaarstond en het zoete Turks fruit, waarmee we werden verleid in deze vastentijd. Daarna werd het tijd voor wat serieuze kilometers.

Een tocht langs de Weverskade, de Westgaag en het Dijkpolderpad bracht ons in Maasland. Via Maasland-Zuid trokken we langs de Noordvliet de stad weer in om te eindigen in het derde heilige huisje van de dag: de Immanuëlkerk.

Het mooie van zo'n groepswandeling van zo'n 10 km. is, dat je woorden kunt wisselen met deze en gene, bekend en onbekend. Luchtig en serieus, het leverde gave ontmoetingen op. In de Immanuelkerk besteedden we ruim aandacht aan de inwendige mens met een eenvoudige doch voedzame lunch. We keken we onze ogen uit bij de bijzondere kunstwerken van Hannelieke van de Beek en belichtte dominee Gerrit van Dijk het vasten vanuit protestants perspectief. Als afsluiting klonk a capella het "Lied van het oprechte vasten". Bezinning en diaconie (zorg, solidariteit en verzet ten behoeve van mensen in nood) staan in de vastentijd centraal zowel in de christelijke tradities als bij de Islam. Als afsluiting werd een collecte gehouden voor de Pauluskerk te Rotterdam (opbrengst € 290).

Marianne Soors

Bedevaart naar Sint Jozef van Smakt op zaterdag 20 mei 2017

Met een H.mis in de parochiekerk van de H. Kruisverheffing in Beesd.

De vaderfiguur Sint Jozef is zo vanzelfsprekend en daarmee ook zo bijzonder. De verering van Sint Jozef in Smakt is niet groots, maar indrukwekkend door de eenvoud.

Daarom bied de Haagse Bedevaarten ook dit jaar een bedevaart aan naar Smakt met een mooi programma, met ruimte voor persoonlijke aandacht.

Er zijn diverse opstapplaatsen.

De kosten zijn € 65,- per persoon.

De kosten zijn incl. vervoer, koffie/thee/gebak, lunch, diner, groepsreisverzekering, bedevaart- kosten (porto, drukwerk, stipendia e.d.). Voor meer informatie en uw vragen:

www.bedevaart.nl

tel 010-4149577

info@bedevaart.nl

Ineke Huitema-Versteeg

Banneux

Binnenkort vinden de volgende bedevaarten plaats:

- Eén-daagse bedevaart op zaterdag 6 mei 2017
kosten 54.- euro.
- Vijf-daagse bedevaart (onder medische begeleiding) van
vrijdag 19 mei t/m 23 mei 2017. Kosten 260.- euro.
- Twee-daagse bedevaart op 27 en 28 mei 2017
kosten 119.- euro.

Voor opgaven en informatie kunt u onze brochure raadplegen.

Mw. A.W. Opstal-Ammerlaan tel. 015 3693148

email: paula_opstal@hotmail.com

Dhr. G.J. de Bruijn tel. 070 3205872

email: gerard.debruijn@planet.nl

Website: www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl

“Op Z’n Paasbest!”

Uit mijn jeugd herinner ik Pasen,
als het nieuwe kleren feest.
Pasen was voor mij ook passen,
en een dag leuk uitgeweest!

Daarna beleefde ik Pasen anders,
het kreeg voor mij ’n nieuw gezicht.
Na het ontsteken van de Paaskaars,
ontbrandt in mij ’n heilzaam licht!

Door Opleving in te lassen
Een Nieuwe Pasen, ’n Nieuw Begin,
Zal Heil en Zegen bij jou passen,
En krijgt het Leven veel meer zin!

Zalig Pasen

Aad Rieken