

AProPos

*Informatieblad van de R.K. parochie De Goede Herder
Deelgemeenschap H.H. Andreas, Petrus en Paulus
Maassluis*

jaargang 23

nummer 2

april 2016

Voorwoord

Het is zondag 3 april.

De eerste zondag van de lentemaand en de eerste warme dag gemeten. Alweer een week eerder dan vorig jaar.

Het is heerlijk genieten zo in de tuin: koolmeesjes die heen en weer vliegen; de eerste bij op de viooltjes en weinig wind.

Na een inspirerende viering over geloven doet leven, komen al vrij vroeg veel mensen naar de kerk want er is een doopviering. Veel jonge ouders die hun kindje op de weg van het geloof willen zetten. Bemoedigend toch?

Hier en daar wordt er gezellig en druk gepraat en er is een mooi gesprek met een jonge vrouw die in verwachting is van een tweeling. Ze geniet van haar zwangerschap en begrijpt haar verantwoordelijkheid om straks een tweeling te mogen begeleiden in hun nieuwe leven. Zij spreekt haar dankbaarheid uit dat zij twee jonge leventjes in haar buik mag dragen.

Leven is geloven. Bemoedigend toch?

Zo al pratend komt er de gedachte naar boven dat wij een gelukkige gemeenschap mogen zijn. We spreken met elkaar; we herkennen elkaar en zwaaien even in de kerk, want dat kan bij ons omdat we elkaar ook zien. Toch wel een bijzondere opstelling zo. Bemoedigend toch?

Al vanouds lezen we in ons blad AProPos het lief en leed in onze gemeenschap: de dopelingen; de eventuele trouwlustigen en onze overleden parochianen. Toch meent de redactie dat er behoefte is aan wat uitbreiding. We denken er hierbij aan om

elkaar te informeren wanneer er een geboorte heeft plaatsgevonden of een parochiaan die noodgedwongen een aantal weken in het ziekenhuis of revalidatiehuis gaat wonen. Kortgezegd wil de redactie een nieuwe rubriek openen onder het kopje: familieberichten.

Genoemde voorbeelden kunnen daarin vermeld worden, maar ook andere berichten zoals: een ernstig zieke die vraagt om gebed of wat aandacht zoals een kaartje; kortom berichtjes die voor medeparochianen betekenisvol kunnen zijn. Hierbij wordt wel vermeld dat het geen verhuisberichtencentrale wordt.

We gaan niet het werk van PostNL doen!

Wanneer u familieberichten te melden heeft kunt u dat doorgeven via:

secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl of korter apropos@app.nl of telefonisch bij Marianne Soors tel. 0105910035.

De redactie heeft op deze wijze goede hoop dat we een nog hechtere gemeenschap mogen zijn die goed op de hoogte is van elkaars wel en wee/lief en leed. Bemoedigend toch?

Het gaat u goed.

de redactie



Huwelijk

Nene Takagishi en Roderick Wols gaan op vrijdag 15 april om 14.00 uur een kerkelijk huwelijk sluiten in de Petrus en Pauluskerk.

Overleden

8 februari is in de leeftijd van 91 jaar Catharina Antonia Maria-Koekebakker-Welschen overleden.

Haar uitvaart was 13 januari in de Petrus en Pauluskerk waarna zij begeleid is naar het crematorium.

5 maart is in de leeftijd van 91 jaar Maria Kok-Verlaak overleden. Haar uitvaart was 10 maart in de St. Barbarakapel waarna zij is begraven op het St. Barbarakerkhof.

11 maart is in de leeftijd van 95 jaar Helena Petronella Jacoba Maria Verhoeff-van Schie overleden. Haar uitvaart was op 17 maart in de St. Barbarakapel waarna zij begeleid is naar het crematorium.

14 maart is in de leeftijd van 84 jaar Joke van Gerven overleden. Haar uitvaart was vrijdag 18 maart in de Petrus en Pauluskerk waarna zij is begraven op de Algemene Begraafplaats in Etten-Leur.

31 maart is in de leeftijd van 85 jaar Corrie Persoon-Haket overleden. Haar uitvaart was op 8 april in de Petrus en Pauluskerk waarna zij begeleid is naar het crematorium.

Doopsel

Op zondag 3 april zijn er vier kinderen gedoopt in onze kerk:

Denise Goudiana Maria Pinckaers

Jeany Jeanette Sonaila Selberie

Jaimy-Lee Reve Cherredice Williams

Dave Wisniewski.

Wij wensen de dopelingen en hun ouders veel geluk.

Bedankje

Wij, de kinderen van mevrouw H.Verhoeff-van Schie, die 11 maart overleden is en parochiaan was in uw parochie, willen u bedanken voor alle hulp die u haar in de laatste jaren geboden heeft. Onze moeder wilde graag wekelijks naar de H.Mis, maar was afhankelijk van het vervoer naar de kerk. Hartelijk dank aan alle chauffeurs, die haar hebben gereden. In het laatste jaar van haar leven was het voor haar niet meer mogelijk de kerk te bezoeken en volgde zij de H.Mis op de televisie. Wel wilde zij graag de communie blijven ontvangen. Ook dat werd geregeld door u. Dat heeft heel veel voor haar betekend en ook daarvoor onze dank. Het geloof nam een belangrijke plaats in in haar leven. Mede door uw inzet, heeft zij haar geloof kunnen blijven belijden.

Mededelingen uit de Pastoraatsgroep

Oproep: doe mee aan de We(r)ken van barmhartigheid van de parochie De Goede Herder.

In het kader van het jaar van barmhartigheid heeft pastor Henri Egging een verzoek gedaan aan alle 7 deelgemeenschappen om een bijeenkomst te organiseren waarin vorm gegeven wordt aan de 7 werken van barmhartigheid in de weken van 16 april tot 1 mei.

De APP-deelgemeenschap is gevraagd om rond “het verzorgen van zieken” een dag(deel) in te vullen/te verzorgen. Françoise en Anita van de Elisabethgroep waren aanwezig om mee te denken en te kijken naar mogelijkheden. Gekozen is voor een bijeenkomst in de Petrus en Pauluskerk op dinsdag 26 april om 14.00 uur. Te beginnen met een feestelijke Eucharistieviering met medewerking van het Rouw&Trouw koor. Na afloop koffie/thee, iets lekkers en een gezellig samenzijn.

Ook familieleden van de ouderen en zieken worden uitgenodigd. We sluiten het jaar van barmhartigheid op 1 mei af met de Liduinaprocessie in Schiedam.

Alle deelgemeenschappen zullen een banier over hún werk van Barmhartigheid meedragen.

Op verzoek van de koorleden is door pastor Egging een de verdiepingsavond gehouden over het paastriduüm.

Er was behoorlijk wat belangstelling voor.

Vanuit het parochieteam zijn alle kerkopbouw projecten waaronder de ‘Zondag Plus’ geëvalueerd. Op enkele plaatsen in de parochie willen ze hiermee nog doorgaan. In Maassluis is het beoogde resultaat niet gehaald en is dit niet het geval .

De KBO heeft een viering op 21 april in de Petrus en Pauluskerk.

Op 16 april wordt de jaarlijkse viering van het patroonsfeest van parochie De Goede Herder gevierd in Maassluis. Parochianen uit alle deelgemeenschappen worden hiervoor uitgenodigd

In onze deelgemeenschap zal het patroonsfeest van de HH. Petrus en Paulus gevierd worden op 26 juni.

Het is de bedoeling in september weer een algemene Ziekenzalving te organiseren, omdat het niet altijd mogelijk is om, als iemand stervende is, nog een priester te krijgen, maar ook omdat de Ziekenzalving een sacrament is geworden dat je kracht geeft voor de moeilijke tijd die gaat komen.

Het kan daarbij gaan om zware behandelingen voor een ernstige ziekte, maar ook om het doorstaan van de laatste levensfase, waarin jouw krachten afnemen en je steeds vaker met verlies te maken krijgt.

Namens de Pastoraatsgroep,
Marianne Paalvast

Patroonsfeest

We(r)ken van Barmhartigheid – Liduinaprocessie

Het patroonsfeest van parochie De Goede Herder op zaterdag 16 april, komt geheel in het teken te staan van 'Barmhartigheid'. Er is een gebedsdienst waarin barmhartigheid centraal staat en een lezing door broeder Wim Verschuren van de Beweging voor Barmhartigheid. Wij ontmoeten elkaar bij een eenvoudige maaltijd en bij een drankje.

Het programma ziet er als volgt uit:

- 15.15 uur instuderen van twee liederen over barmhartigheid door een gelegenheidskoor (iedereen die mee wil zingen is van harte welkom)
- 16.30 uur koffiepauze
- 17.00 uur gebedsdienst (waarin beide liederen gezongen worden)
- 18.00 uur eenvoudige maaltijd (soep met broodjes)
- 19.15 uur lezing over barmhartigheid en aansluitend gesprek
- 20.00 uur drankje en gezellige afsluiting (tot circa 21.00 uur)

Deze middag/avond van ons gezamenlijke patroonsfeest vindt plaats in de kerk van deelgemeenschap HH. Andreas, Petrus en Paulus, Andreasplein 1 te Maassluis.

Ook vragen wij uw aandacht voor de afsluiting van de We(r)ken van barmhartigheid op zondag 1 mei.

Er wordt een pakkende foto gemaakt tijdens de activiteit in het kader van de We(r)ken van Barmhartigheid (voor de deelgemeenschap Andreas, Petrus en Paulus de feestelijke viering voor ouderen en zieken op dinsdag 26 april). Deze foto wordt geprojecteerd en toegelicht tijdens de gebedsdienst op zondag 1 mei, die de weken afsluit.

We hopen dat veel parochianen van de Andreas, Petrus en Paulusdeelgemeenschap aanwezig zijn bij de fotopresentatie in de gebedsdienst en het dragen van het vaandel met “ons” werk van barmhartigheid tijdens de processie.

Hierbij nog even de agenda van de afsluiting van de We(r)ken van Barmhartigheid op zondag 1 mei:

- 13.15 uur gebedsdienst in de Liduinabasiliek, met presentatie van de 'We(r)ken van Barmhartigheid'
- 14.00 uur Liduinaprocessie, met de vandelns van de Werken van Barmhartigheid (met om circa 14.30 uur korte oecumenische gebedsdienst in de Grote Kerk)
- 15.15 uur koffie en thee in zaal De Wilgenburg

In de Liduinabasiliek wordt de feestdag om 10.30 uur geopend met een Eucharistieviering en om 16.00 uur afgesloten met vespers en lof.

Mededelingen uit de Beheercommissie van maart 2016

Er wordt de komende tijd gewerkt aan het actualiseren van de ledenadministratie.

Financiën: de Beheercommissie heeft kennis genomen van de definitieve resultaten van het boekjaar 2014.

De definitieve begroting van 2016 is door de Beheercommissie goedgekeurd.

De commissie Fondsenwerving probeert in 2016 voor wat extra inkomsten te zorgen door het organiseren van een concert door Het Kozakken Ensemble op zondag 10 april; de organisatie van het Andreas, Petrus en Paulusfeest op zondag 26 juni en van een mossel- en BBQ-avond op zaterdag 1 oktober. Enerzijds gaat het bij deze activiteiten om fondsenwerving, anderzijds gaat het vooral om het bevorderen van de cohesie in onze deelgemeenschap.

Begraafplaats: het groot onderhoud van de St. Barbarabegraafplaats is afgerond. Nu wordt er gewerkt aan de beplanting.

Wilgenrijk: de toekomstige hoofdentree van het Wilgenrijk is besproken. Zoals u inmiddels in de weekmededelingen heeft kunnen lezen is gestart met de bouw van de ontsluitingsweg tot het Wilgenrijk. Dit betekent wat overlast tijdens kerkelijke plechtigheden, maar bijvoorbeeld bij een begrafenis of een huwelijksinzegening wordt er niet geheid.

Aan het kerkplein worden geen veranderingen aangebracht. Verdere informatie en foto's vindt u binnenkort op de website: www.appp.nl

Namens de Beheercommissie,
Marianne Soors

Aktie Kerkbalans 2016

De afgelopen maanden vond de start van de Aktie Kerkbalans 2016 plaats met als thema "Mijn kerk inspireert". In mijn kerk wordt gezongen en gebeden, geloofd en geleerd, gevierd en gedoopt, getrouwd en begraven, en vult u zelf maar in.

Het is een plek waar u altijd welkom bent en waar veel mensen zich welkom voelen.

We kunnen zeggen dat de aktie 2016 opnieuw zeer succesvol was. Vooral de lopers verdienen een compliment.

Wij zijn hen heel dankbaar voor hun inspanningen de enveloppen te bezorgen en weer op te halen. Veel leden van

onze deelgemeenschap hebben het intekenformulier ingevuld. Nu de ingeleverde formulieren zijn verwerkt, kunnen wij u informeren over de uitkomsten.

In januari 2016 zijn 650 enveloppen bezorgd, verdeeld over 67 wijken. 575 enveloppen zijn ingevuld en teruggekomen.

Het totaal bedrag aan toezeggingen voor 2016 is € 69.644, dat is 4% meer dan vorig jaar (€ 66.898). Het gemiddeld toegezegde bedrag is € 125 (vorig jaar € 120). Dit is een heel mooi resultaat. Het is tekenend voor de solidariteitsgedachte en geeft aan dat onze deelgemeenschap voor de parochianen van veel waarde is.

Er zijn gelukkig ook mensen die niet toezeggen maar wel betalen. Het werkelijk ontvangen bedrag 2016 weten we dus pas op 31 december 2016. Zo was er in 2015 € 66.898 toegezegd, maar wij mochten uiteindelijk € 73.900 ontvangen. Wij hopen natuurlijk dat het uiteindelijk ontvangen bedrag over 2016 hoger zal zijn dan het toegezegde bedrag.

In onderstaande tabel treft u een overzicht van de toezeggingen 2016 aan:

Aantal	Bedrag toezegging	Totaal bedrag
2	Van 1.000 en hoger	2.400
16	Van 500 tot 999	9.260
10	Van 400 tot 499	4.234
33	Van 300 tot 399	10.747
46	Van 200 tot 299	10.363
45	Van 150 tot 199	7.367
118	Van 100 tot 149	13.431
149	Van 50 tot 99	8.939
137	Van 1 tot 49	2.903
19	0	0
575	Totaal	69.644

In januari en februari 2016 is al € 27.887 ontvangen, dat is 40% van het toegezegde bedrag van € 69.644. Dat is een heel goede start.

Namens de Commissie Fondsenwerving,
Gerard van Leeuwen (administrateur kerkbalans)

Opstarten Middenkoor

Kent u dat gevoel ook, dat je heel graag iets wilt doen maar dat de tijd ontbreekt. Om ons heen kijkend kunnen we concluderen dat (bijna) iedereen daar last van heeft.

Bij ons thuis hebben we het dan ook over: "twee woorden, negen letters" (duurt lang).

Ook nu moeten we dit toegeven, twee woorden, negen letters. En ja, dat spijt ons maar soms kan het niet anders.

In december hebben we een aankondiging gedaan voor het starten van een Middenkoor in de Petrus en Pauluskerk.

Inmiddels weten we dat er toch belangstelling is en willen Peter en ik de volgende stap (eindelijk) zetten.

Op dinsdagavond 10 mei om 19.45 uur willen we een avond organiseren voor alle belangstellende voor het Middenkoor.

Dus.....ben je tussen de 30 en 60 jaar, vind je zingen leuk, heb je tijd?

Kom dan naar de Petrus en Pauluskerk en dan gaan we met elkaar eens kijken wat er haalbaar is.

Wil je wel bij het koor maar kun je 10 mei niet aanwezig zijn?

Dan vinden we het fijn als je dat even aan ons laat weten.

Heb je ideeën voor het Middenkoor? Ook dat willen we dan graag weten.

Je kunt ons mailen: pejamana@kabelfoon.nl of na 18.00 uur even bellen naar: 06 41358075



Met een muzikale groet,
Peter en Janny Bergmans

Kinderpagina



Het is lente. Er bloeien gele narcissen en paarse krokussen in mijn tuin, en ook een paar grote witte hyacinten. In de vijver vlak bij mijn huis zie ik mama eend met haar kleintjes zwemmen.



En in de wei een klein stukje verder grazen schapen. De zon schijnt. Het is niet koud en de lammetjes springen met al hun pootjes tegelijk in de lucht.

Dank U, God, voor de nieuwe lente
Dank U voor de bloemen
met hun prachtige kleuren
en heerlijke geuren
Dank U voor de lammetjes in de wei
Uw mooie wereld maakt me zooo blij!



Bij mij in de buurt lopen een paar schapen met hun lammetjes in een kleine wei. Er zijn ook plaatsen in ons land waar je heel veel schapen bij elkaar kunt zien. Die lopen niet in een wei, maar die trekken van het ene grasland naar het andere. In het land van Jezus waren heel veel schapen die in grote kuddes met hun herder rondtrokken.



Weet je wat een herder doet? Hij past op de schapen. Een goede herder houdt veel van zijn schapen. Hij zorgt ervoor, dat ze genoeg eten en drinken krijgen. Hij zorgt er ook voor, dat de wilde dieren niet dichtbij komen. Hij beschermt zijn schapen. Een goede herder laat zijn schapen nooit in de steek. Ook niet als er een boze wolf aankomt. Hij roept de schapen bij hun naam. De schapen kennen de stem van hun herder. Ze voelen zich veilig, als de herder in de buurt is.



Jezus vertelde de mensen over de goede herder. Dat deed Hij,

zodat ze goed konden onthouden, dat Jezus eigenlijk ook een goede Herder was. De mensen waren net als de schapen. Jezus zorgde voor hen, en beschermde hen.

Jezus is ook voor jou een goede Herder. En jij bent net als zijn lammetjes. Hij houdt heel veel van jou en past goed op jou. Hij beschermt jou. Hij kent je bij je naam. Fijn hè, dat de goede Herder jou kent!



In deze vrolijke wereld is één schaapje ver weggeraakt van de kudde met de andere schapen. Zoek jij voor de herder de goede weg om bij het schaapje te komen?

St. Andreas Kinderkoor

Heb je ze gehoord ?

Afgelopen Kerstmis, bij een doop, bij de Eerste Heilige Communie of zo maar in een zondagsviering? Het kinderkoor van onze deelgemeenschap heeft al vele tientallen jaren een vaste plek als het gaat om het verzorgen van muziek in een viering. Zoiets gaat natuurlijk niet vanzelf. Ieder jaar zijn er kinderen die “te groot” worden voor het kinderkoor. Gelukkig voor het kinderkoor zijn er dan ook weer kinderen die zich aanmelden als nieuw koorlid. Op dit moment zijn er te weinig aanmeldingen. Willen we dat er in onze kerk een kinderkoor blijft dan is uitbreiding van het koor echt noodzakelijk.

Wanneer kan je lid worden ?

Je kunt koorlid worden als je zes jaar bent.

Moet je al kunnen zingen ?

Het is natuurlijk heerlijk als je al kunt zingen, maar als dat nog niet zo goed lukt is dat helemaal niet erg; op het koor leren de kinderen allemaal vanzelf zingen.

Er is geen toelatingseis, alle kinderen zijn welkom.

Waarom wordt je koorlid ?

Samen zingen is heel gezellig en ontspannend. Je steekt er ook nog wat van op. Ook leren we zingenderwijs over ons geloof en de zorg en vrede voor de wereld.

Wat zingt het koor zoal ?

We zingen zoveel mogelijk muziek die echt voor kinderen geschreven is. Daarnaast draaien we onze hand niet om voor een werk van Bach of een heel oud kerstlied uit de zestiende eeuw. Soms zingen we samen met het jongerenkoor en met het dames- en herenkoor, bijvoorbeeld op het patroonsfeest.

Waar en wanneer zingt het koor ?

Iedere vrijdagavond oefenen we van 19.00 tot 20.00 uur in de Kardinaal Alfrink School aan de Burgemeester Jan Schoutenlaan. Het kinderkoor verzorgt een maal per maand een zondagsviering. Daarnaast zijn er speciale vieringen zoals

startzondag, doopvieringen, viering van de eerste H. Communie en het Andreas, Petrus en Paulusfeest.

Is er nog iets bijzonders ?

Jazeker, elk jaar is er aan het eind van het seizoen het koorreisje. Heerlijk een dagje uit als dank voor alle inspanningen van het afgelopen jaar.

Hoeveel kost het ?

Lid zijn van het kinderkoor is helemaal gratis. Wel vragen wij om op je te kunnen rekenen, zowel op de repetities als in de vieringen. Wil je weten of het leuk is om te zingen op ons kinderkoor kom dan vrijdagavond naar de koorrepetitie.

Wil je meer weten ?

Gewoon even opbellen of e-mailen naar Clemens Lammers: tel. 010-5911793 of mailen naar clammers@kabelfoon.nl

Voor zieken en ouderen zorgen, een Werk van Barmhartigheid in de Petrus en Pauluskerk.

Zoals u wellicht weet is het jaar 2016 door paus Franciscus uitgeroepen tot het Jaar van de Barmhartigheid. Ook in parochie De Goede Herder wordt hier aandacht aan besteed. Dit wordt vormgegeven in de We(r)ken van Barmhartigheid, die gehouden worden in de laatste twee weken van april. Dit zijn precies de weken tussen het patroonsfeest van onze parochie in het weekend van 16/17 april en de Liduinaprocessie op 1 mei. Tijdens deze twee weken worden de “Werken van Barmhartigheid” centraal gesteld. Iedere deelgemeenschap binnen de parochie neemt één Werk van Barmhartigheid voor zijn rekening.

Wat betekent dit voor onze deelgemeenschap in Maassluis? In het kader van deze We(r)ken van Barmhartigheid hebben wij “het verzorgen van zieken” als Werk van Barmhartigheid toebedeeld gekregen. Daarom wordt in samenwerking met de Elisabethgroep een bijzondere H. Eucharistieviering

georganiseerd, speciaal bedoeld voor zieke parochianen en begeleidende familieleden én voor ouderen.

Natuurlijk zijn ook andere parochianen van harte welkom.

De viering wordt gehouden in de Petrus en Pauluskerk in Maassluis, op dinsdag 26 april a.s. om 14.00 uur.

Pastor Egging zal in deze viering voorgaan. De viering heeft een feestelijk karakter. Het rouw- en trouwkoor komt zingen.

Na afloop van de viering kunt u gezellig napraten onder het genot van een kopje koffie of thee met iets lekkers.

U bent van harte uitgenodigd om bij deze viering aanwezig te zijn!

Aanmelding: wij willen graag weten op hoeveel mensen we ongeveer kunnen rekenen. Daarom willen we u vragen om u van te voren aan te melden. Dit kunt u doen door contact op te nemen met mevrouw Anita van Anraad, tel. 010 5910254 of 06 55542010; email: aanraad@kabelfoon.nl

U kunt ook onderstaand strookje ingevuld inleveren bij het secretariaat, Andreasplein 1, 3144 PL, of bij mevr. Van Anraad: Camusdreef 16, 3146 BA .

Vervoer: Hebt u geen begeleidende familieleden? Als u zelf geen vervoer kunt regelen kunnen wij voor vervoer zorgen.

Bij uw aanmelding kunt u dit aangeven. Woont u in de Tweemaster? Dan wordt er in elk geval al vervoer voor u geregeld. Wij hopen u 26 april te mogen begroeten in de Petrus- en Pauluskerk!

De Elisabethgroep

Naam:

Adres:

tel:

- Komt alleen/met.....personen naar de Eucharistieviering op 26 april 2016 in de Petrus-en Pauluskerk
- Ik heb zelf vervoer / ik kan zelf geen vervoer regelen (doorstrepen wat niet van toepassing is)

Feest bij de congregatie van Societas Verbi Divini (SVD) op maandag 7 maart 2016

De zaal van de Wilgenburg was op 7 maart helemaal gevuld met parochianen uit alle deelgemeenschappen van De Goede Herder en leden van de Delftse studentenparochie.

Er waren inleidingen over de congregatie en over de Oostenrijker Joseph Freinademetz die in 1879 als missionaris vanuit het Missiehuis van SVD in Steyl als een van de eerste missionarissen naar China werd uitgezonden. Het was een geweldig feest met muziek, zang, veel lekkere hapjes en drankjes. In het nummer van Kerk aan de Waterweg, dat eind mei verschijnt zal ik daar uitgebreid verslag van doen. De avond had niet alleen een feestelijk karakter. De congregatie van SVD heeft een structuurverandering ondergaan. De opvallendste verandering is de benoeming van pater Avin Kunnekkadan tot provinciaal overste van SVD Nederland & België. De noodzaak van veranderingen in de congregatie ligt vooral in het ouder worden van veel leden van de congregatie. Door het toetreden van niet-Europese leden is de congregatie niet alleen versterkt, maar krijgt zij ook een meer internationaal en intercultureel karakter. SVD ziet voor haar leden een missionaire taak.

Een taak, die niet alleen is voorbehouden aan priesters, zusters en broeders, maar aan iedereen in zijn/haar school- en werkomgeving. De congregatie weet zich graag gesteund door de wijsheid, raad, adviezen en ideeën van betrokken mensen uit de verschillende gelederen; dus mensen uit de Nederlandse samenleving, die mede richting kunnen geven aan het missionaire werk van SVD. Er wordt gedacht aan het opzetten van een overlegstructuur, waarin zo'n twaalf mensen uit de verschillende gelederen participeren waar de missionarissen werkzaam zijn. Deze groep zou zo'n driemaal per jaar samen kunnen komen.

De groep moet aan de slag met de volgende vragen:

1. Wat willen jullie met de kerk in Nederland?
2. Wat verwachten jullie van de nieuwe missionarissen?
3. Wat zijn de sterke en de zwakke punten van de nieuwe missionarissen?

4. Hoe kunnen zij deze uitdagingen het beste aanpakken?
5. Herkennen jullie zich in onze missie? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom wel?
6. Welke kwetsbare mensen treffen jullie in onze eigen omgeving (het Nieuwe Waterweggebied, Den Haag en Delft) aan?
7. Wat kan jullie bijdrage zijn aan het uitvoeren van onze missie?

Willen jullie meedenken? Dan kunnen jullie zich aanmelden bij de pastoraatgroep, e-mail:

pg.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl of bij pastor Avin Kunnekkadan<a.kunnekkadan@goedeherderparochie.nl

Marianne Soors

Geloven in de ander - samen op zoek naar perspectief en hoop

Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris

Missionarissen en missionair werkers geven dagelijks concreet handen en voeten aan Geloven in de ander. Zij leven samen met kwetsbare en arme mensen in alle delen van de wereld. Met hun aanwezigheid zeggen zij: 'Ik geloof in jou. Wie je ook bent, wat je ook doet, waar je ook vandaan komt en hoe anders jij ook bent.' Dat geeft mensen kracht en moed om hun eigen situatie te veranderen. Samen zijn zij verbonden in de hoop op een betere toekomst. Tijdens de Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris (WNM) kunt ook ú in actie komen vanuit uw geloof in de ander.

Geloven in de kracht van kwetsbare en getraumatiseerde vrouwen staat centraal in het werk van missionair werkers Anneke Kok (63) en Martine Buijs (34). Beiden gaan op hun eigen wijze samen met deze vrouwen op zoek naar perspectief en hoop, op weg naar een betere toekomst. Anneke doet dat al 25 jaar in Chili en Martine sinds 4 jaar in Bolivia.

'Het doet hen zoveel dat mensen aan de andere kant van de wereld met hen meeleven.'

Feministisch theologe Anneke Kok (63) werkt bij vrouwenorganisatie Domodungu (Stem van de vrouw). 'In Chili is een systeem van dominantie en ondergeschiktheid sterk aanwezig'. De druk van buiten is zó sterk, dat de vrouwen die lijden onder geweld van hun partner gemiddeld pas na zeven jaar naar de politie stappen. De meesten doen het zelfs nooit. 'Bij Domodungu brengen we vrouwen bij elkaar die in de knel geraakt zijn. Via groepsbijeenkomsten, trainingen en bijbelgesprekken vinden zij herkenning bij elkaar en ruimte om zichzelf te ontplooien.'

Wij bieden vrouwen een sociaal netwerk waarop ze terug kunnen vallen. Dat is van groot belang. Domodungu is één van de weinige plekken waar vrouwen opgevangen worden en steun kunnen vinden -vooral bij elkáár- en waar niet geoordeeld wordt. 'In de loop van de jaren heb ik het theologieprogramma ontwikkeld. Het leert vrouwen ook kritisch te zijn: hun twijfels te uiten, hun eigen vragen en meningen te verwoorden en op te komen voor hun rechten. Ons uitgangspunt is dat je uitgaat van de vragen van mensen zelf en dat mensen zelf en samen in een gemeenschap hun oplossingen gaan zoeken.'

'Die humanitaire waarde gebaseerd op het evangelie mag niet verloren gaan'

'Ik werk vanuit de overtuiging dat het enige 'beeld van God' waarover we beschikken, wijzelf zijn, geschapen naar zijn beeld en gelijkenis, zowel mannen als vrouwen. Deze notie drukt mijns inziens op een prachtige manier de waardigheid van de mens uit, van ieder mens. Elk mens is uniek en verdient respect. In de missionaire traditie gaat de focus naar de armen, de onderdrukten, mensen die op de één of andere manier niet meetellen. Die humanitaire waarde gebaseerd op het evangelie mag niet verloren gaan,' vindt Anneke.

'Zeven op de tien vrouwen lijden onder huiselijk of seksueel geweld'

Martine Buijs werkt in Bolivia bij een vrouwenorganisatie. 'Zeven op de tien vrouwen hier lijden onder huiselijk of seksueel geweld. Met onze organisatie Levántate Mujer (Vrouw, sta op) vangen we slachtoffers op en helpen we hen zichzelf weer te respecteren. In de dorpen waar we werken geven alle vrouwen

aan dat ze in een situatie van huiselijk geweld zitten, of hebben gezeten. Dat laat wel zien hoe wijdverbreid deze problematiek is. We organiseren cursussen en trainingen, waarin vrouwen leren wat hun rechten zijn.'

Martine is geraakt door het geweld tegen vrouwen. 'Dat is de drijfveer voor het werk wat ik doe. Al is er maar één persoon die echt hulp nodig heeft, dan ga je helpen. Dat inspireert mij zeer. Dat is onze taak, onze missie. Wij hebben veel blijf-van-mijn-lijfhuizen. Daar komen vrouwen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Vaak gaan ze daarna toch weer terug naar huis. Daar gaat het dan opnieuw mis en dan komen ze weer bij ons. Het doorbreken van zo'n cyclus van geweld kost heel veel tijd. Dat gaat niet zomaar.

Om dat dan tóch te blijven doen en daar veel energie in te steken, is heel belangrijk. Je moet blijven geloven,' zegt Martine. Zij zorgt dat de twaalf projecten die Levántate Mujer in vijf steden uitvoert, volgens plan verlopen. 'Ik wil met eigen ogen zien wat er gebeurt. Wij hebben een aantal opvanghuizen voor geweldslachtoffers en meerdere behandelcentra waar vrouwen therapie en psychologische hulp krijgen. Ik bezoek die locaties regelmatig. Ik wil midden in het werk staan.' 'Regelmatig slaap ik in een huis waar zes tot acht meisjes van 11 tot 18 jaar verblijven die slachtoffer zijn van seksueel geweld. Ze hebben verschrikkelijke dingen meegemaakt. Via therapie leren ze om zichzelf weer te respecteren. Deze meiden hebben onze steun echt heel hard nodig.'

Laat uw solidariteit spreken!

Anneke en Martine, en met hen honderden missionair werkers en missionarissen, staan kwetsbare mensen bij in hun strijd tegen armoede en onrecht. Dankzij de steun van betrokken mensen in Nederland maken zij wereldwijd een verschil voor de mensen met wie zij hun leven delen. Wilt ook u bijdragen aan hun werk?

Dat kan door uw gulle gave tijdens de schaalcollecte van zondag 8 mei of steun de WNM met een gift op IBAN NL30 RABO 0171 2111 11.

Marianne Soors,
Werkgroep Missie Ontwikkeling en Vrede

Vastenactie – pelgrimstocht

Op weg gaan – samen met een groep mensen uit heel Nederland.....

Het thema voor deze tocht: Water – bron van alle leven. Ik ga op weg om te ontdekken wat deze tocht me zal leren. In het begin ontdekte ik dat we het SAMEN ondernamen. Heel snel kwam je in gesprek en daardoor voelde je je verbonden met elkaar. In gesprek of wandelen in stilte om het thema in je op te nemen.

Water: je kijkt om je heen naar deze prachtige velden – waar alles in de lente tot groei komt. Vanzelf dat je dan ook denkt aan het thema van de Vastenactie voor Noord Oeganda, waar het zo droog is dat er niets groeit. HOE GAAN WIJ OM MET WATER ? Toen we bij de eerste kerk stopten voor een kop koffie – luisterden we naar een heel mooie meditatie over Water in het boek van de Bijbel. Al verder lopende kwamen we langs kleine bruggetjes. Hier ontdekte ik dat we zelfs op deze tocht van elkaar afhankelijk waren. Daar ik als oudste deelneemster het moeilijk vond om veilig aan de andere kant van het water uit te komen – kreeg ik zonder enige moeite altijd een hand van degene die naast me liep om veilig over te steken. Dat heeft me kracht gegeven om met veel plezier de 21 kilometer te kunnen lopen.

Tevens heb ik ook genoten van de “perfecte organisatie”, mooie rustplekken, meditatie, koffie, thee, lunchpakketten etc en op het laatst nog een heerlijke kop bouillon, om sterk te zijn voor de laatste kilometers naar de kerk. Heel veel dank aan alle medewerkers.

Deze vastentijd heeft me nieuw inzicht getoond wat vasten in deze tijd betekent, Pas gedurende de vastenmaaltijd in de Vliet nam ik het besluit om echt mee te gaan op deze tocht. Een prachtige, gezellige en leerzame tijd. Ik heb er van genoten.

Frances Broekhoven

Zomerkampen Bisdom Rotterdam: inschrijven tot 10 juni

Al ruim 30 jaar organiseert het Bisdom Rotterdam zomerkampen voor kinderen en jongeren. Een week waarin het geloof wordt gedeeld, in een mooie afwisseling tussen sport, spel en inhoud.

Er worden drie kampen georganiseerd, voor verschillende leeftijden:

Kinderkamp: 8-12 jaar,

Tienerkamp: 13-14 jaar en

Jongerenkamp: 15-17 jaar

Meer informatie en de folder is te vinden op:

www.bisdomrotterdam.nl/zomerkampen, of neem contact op met Fredi Hagedoorn-Timmermans, pastorale dienstverlening Bisdom Rotterdam, via pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl of 010-2815184.

Stichting Europa Kinderhulp

Europa Kinderhulp is geen godsdienstige organisatie, maar wij geloven dat kinderen met een stabiele basis – liefde, aandacht en regelmaat – de wereld een stukje mooier kunnen maken.

We zijn nog dringend op zoek naar mensen in Zuid-Holland die deze zomer ruim 2 weken een Frans of Duits kind in huis willen nemen. Het gaat om kwetsbare kinderen tussen de 5 en 12 jaar die het in het dagelijks leven niet gemakkelijk hebben.

Wij verwachten van onze vakantieouders geen uitgebreide talenkennis, maar het is wel fijn als u de taal enigszins spreekt. En zijn er serieuze problemen, dan zijn er medewerkers in onze organisatie die de taal vloeiend spreken en u ook verder met raad en daad bijstaan.

Voor verdere informatie zie onze website www.europakinderhulp.nl

Bijzonder concert Immanuëlkerk Maassluis

Zaterdag 30 april, aanvang 20.00 uur

Uitvoering 'Annelies' van James Whitbourn met fragmenten uit het dagboek van Anne Frank

Uitvoerenden:

Christelijk Kamerkoor Maassluis

Sopraan: Leonie van Veen

Begeleiding: instrumentaal ensemble

Algehele muzikale leiding: Leo den Broeder.

Kaarten à € 12,50 (jeugd t/m 18 jaar € 7,50) zijn verkrijgbaar bij de leden, via de website www.kamerkoormaassluis.nl of voorafgaand aan het concert in de kerk.

“Koren Op Zijn Molen”

C(k)o(o)r-relatie

Ik had het met Cor over ‘t Koor,
het koor zong mooi, zei ik tegen Cor.
En hoe vond je mij,
wat ik hem toen zei,
in het veld van koor was jij DE-COR!

Met Ons Gouden Koren-veld,
Staan We Dikwijls Heel Versteld,
Wat Zij Ons Laten Horen,
LUISTERRIJK Zijn Onze Koren!

Het Koor (met Cor) Bepaalt De Toon!

Aad Rieken